REV PAM CRANE



YAZAR HAKKINDA

Rahip Pamela Ann Frances Crane (eski adıyla Pam Bennett) 19 Ocak 1943'te Selly Oak, Birmingham, Birleşik Krallık'ta Savaş Saati 22:18'de doğdu.



Astroloji ve ezoterik fikirlerle ilk karşılaşması 1960'ların başında Fransa'yı ziyaret ederken ve Londra'da yaşarken gerçekleşti; bunlar, 1969'da merhum büyük Jeff Mayo'nun yönetimindeki Astrolojik Araştırmalar Fakültesi'nde öğrenciyken meyvelerini vermeye başladı. 1973'te Fakülte'den diplomasını ve tercümanlık dalında Margaret Hone Ödülü'nü aldı. O zamandan beri

Birleşik Krallık'ta astrolojik danışman olarak görev yaptı, Büyük Britanya Astroloji Derneği Konseyi'nde görev yaptı ve 1974 ile 1975 yılları arasında Transit bültenini düzenledi ve ardından beş yıl boyunca AA Journal'ın Editör Yardımcısı olarak görev yaptı.

Yeterlilik kazandıktan sonra, Kent ve Cornwall'da kendi derslerini ve Astroloji Topluluklarını kurarken, Mayo Astroloji Okulu'nda uzun yıllar öğretmen ve sınav görevlisi olarak çalıştı. Kırk yılı aşkın bir süredir AA dergisi, Astrology, CAO Times ve yurtdışındaki diğer dergiler için pek çok makale yazmış , uluslararası düzeyde radyo ve televizyonda yayınlanmıştır (1997'de çok övülen 'Everyman' dergisinde İsa'nın doğuşuyla ilgili sunumu da dahil). BBC) ve hem astrolog arkadaşları hem de genel kamuoyu ile birlikte Birleşik Krallık'ta ve yurt dışında toplum toplantıları ve konferanslarında popüler bir konuşmacı olmuştur. İnternetin gelişiyle birlikte çalışmalarını ilk olarak "Küçük Dünya" e-posta bülteninde düzenli olarak yayınladı, daha sonra çevrimiçi bir blogda yeni fikirler keşfetti ve artık revpamcrane.weebly.com adresinde neredeyse her makaleyi bulabileceğiniz kapsamlı bir web sitesi var. kısa öykü ve şiirlerinin yanı sıra yayınladı.

Fakülte Diplomasının yanı sıra Mayo Astroloji Okulu Onursal Diplomasına da sahiptir. 1990'lı yıllardan itibaren ve özellikle 1992'de Liberal Katolik Diyakonluğu'na atanmasından bu yana, araştırmaları, danışmanlıkları ve eğitimleri tamamen Boyutlararası ve İsa merkezli Astrolojiye doğru büyük ölçüde genişletilmiştir. Pam yazılarıyla öğretmeye devam ediyor ve artık güçlü bir Facebook varlığına sahip, birkaç grubu yönetiyor ve çok daha fazlasına katılıyor, ayrıca Astroloji Derneği Dergisi'ne düzenli bir sütun olan 'İşaret Dili' artı son derece zorlayıcı bir bulmacayla katkıda bulunuyor!

'Draconic Chart', onunla çalışan ve onun fikirlerinden heyecan duyan Britanya, Avrupa, ABD, Kanada, Güney Amerika, Afrika ve Avustralasya'daki astrologların yıllarca süren çalışmalarının ve taleplerinin sonucudur. Bunu 2019'da yine bu distribütörden temin edilebilen 'The Holy Twelve' takip etti.



REV PAM CRANE



CHART

Telif hakkı © Pamela AF Vinç 2019

Her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir kısmı, telif hakkı sahibinin önceden izni olmadan çoğaltılamaz, bir erişim sisteminde saklanamaz veya elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle aktarılamaz.

Pamela AF Crane, bu Çalışmanın yazarı olarak belirtilme hakkını ileri sürmüştür.

Bu basım Shoestring Publishing tarafından 2019 yılında yayımlanmıştır.



Maceracı Astrolog için http:revpamcrane.weebly.com

E-posta: RevPamCrane@aol.com

ISBN 978-1-9993123-3-6

Kapak tasarımı, düzeni ve diyagramları Pamela AF Vinç Metin düzenleme: Pamela AF Crane

Grafikler: Güneş Ateşi (Ezoterik Teknolojiler)

TEŞEKKÜRLER

Bu kitabın tüm babalarına ve annelerine, kendi öncü çalışmalarıyla bu kitaba ilham verenlere, beni bu konu hakkında konuşmaya davet ederek yolunu hazırlayanlara ve dünya çapında astrolojinin birçok öğrencisine ve uygulayıcısına minnet dolu teşekkürlerimi sunarım. yazılmasını isteyerek yanıt verdiler.

Sabırlı araştırmaları astroloji camiasına katkıda bulunan herkese ve dolayısıyla doğum verilerinin varoluşunun merkezinde yer aldığı bu kitaba da teşekkür ederim; astrolojik bilgi ve öğretimin hızla ilerlediği yeni nesil bilgisayar programlarına öncülük eden ve mükemmelleştirenlere; ve bu çalışmayı mümkün kılmak için bu kadar çok yardımda bulunan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kim olduğunu biliyorsun!

Özellikle: ilk tohumu eken merhum Dennis Elwell; merhum Bruno ve Louise Huber; ve beni Draconic hakkında konuşmaya davet eden pek çok iyi arkadaşımdan ilki olan Haloli Richter; Benim için ilk Draconic programını yazan Colin Miles; makinelerde ve yazılımlarda ustalaşmaya çalışırken bana iyilik yapan ruhlar olan Martin Davis ve Roy Gillett; İnce ayar konusundaki cömert yardımlarından dolayı Graham Bates'e; 1985'te bana ilk baskıyı yazmam için huzurlu bir ortam sağlayan Elizabeth Phillips; Değerli veriler sunduğu için Zerda Barlow'a; ve çok özlediğim arkadaşım merhum Jacob Schwartz'a, yıllarca paylaştığım ve sevgi dolu desteğim için, eklenen asteroitlerle birlikte!; ayrıca özellikle öncü basılı versiyonu ve ikinci basımı mümkün kılmak için Jenni Harte ve yayıncı Frank Clifford - her ikisi de gerçek vizyonerlerdir.

...Ve hepsinden önemlisi, sevgili sabırlı kocam Gerard, onsuz sürekli teşvik ve destekle çok az şey başarabilirdim.



BU KİTAP HAKKINDA

Tanınmış otoriteden öncü bir şaheserin uzun zamandır beklenen dijital baskısı geliyor.

Bu kitap 42 yıllık bir çalışmanın ve tecrübenin meyvesidir. Pam Crane'in Drakonik Astroloji'si 1987'de ilk kez ortaya çıktığında, zodyak'ı Tropikal Ejderhanın Başında (Ay'ın Kuzey Düğümü) başlayan, az bilinen ve merak uyandıran bir astrolojik sisteme tamamen adanmış tek ciltti. Otuz iki yıl sonra, The Draconic Chart'ın (2000 ve 2013) 2019'da yeniden biçimlendirilmiş bu baskısı hâlâ ortaya çıkan dördüncü baskı. 1980'lerde Drakonik astroloji teknikleri yeni hevesli bir okuyucu için oldukça zorlayıcıydı; ancak 21. yüzyılda 'Draco' önde gelen astroloji yazılımlarının tümü ile tamamen entegre olmuş durumda, bu da keşfi kolaylaştırıyor ve anında ödüllendirici hale getiriye

Senin için ne ifade ediyor?

Draconic haritası, her burcun insan deneyiminin farklı bir yönünü ifade ettiği anlaşılır, çok katmanlı bir sistemde son derece önemli bir unsurdur. Bu kitap, mevcut yaşamınızın koşullarını tanımlayan tanıdık Tropikal harita ile yaşamınızın anlamına dair derin içgörüler sunan Drakonik harita arasındaki etkileşime odaklanıyor: itici ilkeleriniz, ruhsal amacınız, mesleğiniz, karmanız. Yirmi bölüm ve bir ek, Draconic'in tarihini ve doğum haritasındaki sinastri, tahmin, düzeltme ve hatta horarydeki anlamını bir dizi örnekle kapsıyor. Aynı zamanda yazarının ilk çıraklığından İsa'nın Doğuşu'nun keşfine kadar olan tutkulu yolculuğunu da anlatıyor.

'Pamela Crane olağanüstü bir astrolog... [bu] dikkat çekici bir kitap ve astrolojiye eşsiz bir katkı; astrolojinin geniş kapsamlı potansiyelini merak edenler onu memnuniyetle karşılayacaktır.' – Dağ Astrologu



METİN HAKKINDA BİR NOT

Bu bir e-kitap olduğundan format olarak basılı versiyondan farklıdır. Metnin ve diyagramların makul derecede iyi akmasını sağlamak için elimden geleni yaptım, ancak orada burada kaçınılmaz olarak beyaz alanlar olacaktır. Alternatif, basılı kitabın PDF versiyonu olabilirdi, ancak çok fazla sınırlaması olacaktı.

Bu baskıda grafiklerin sırasını orada burada değiştirdim, dolayısıyla bu şekilde de basılı kitapla aynı değil. Ayrıca bazı eklemeler ve düzeltmeler de var.

16. Bölüm'de metne yararlı bir şekilde katkıda bulunan birkaç renkli diyagramı dahil edebildim.

Umarım burada ara sıra yaşanan görsel aksaklıklar The Draconic Chart'ın bu dijital versiyonundan aldığınız keyfi bozmaz.

Pam Vinç 2019



İÇİNDEKİLER

Dr. Jacob Schwartz PhD'nin Önsözü

1. Bölüm Melekler, Ejderhalar ve Gezici Yıldızlar - Bir Astrologun Yolculuğu

Bölüm 2 Ejderha Zodyak - Uyuyan Bir Peygamber Astrolojiyi Uyandırır

Bölüm 3 Küçük Bir Tarih

Bölüm 4 Ağaç Ol..! - Ejderha Haritasına Giriş

Bölüm 5 Hesaplama - Drakonik Haritayı Ayarlamak

Bölüm 6 Muhafız ve Hazine - Draco'nun Anlamı

- 7. Bölüm İlkeler ve Ruh Meslek, Vicdan, İnanç
- 8. Bölüm Vaaz Ettiğimiz Şeyleri Uygulamak WYSIWYG Tabloları ve Çift Yaşamlar

Bölüm 9 Ejderhanın Orta Noktaları - Daha Yüksek Bir Motivasyon

k!
l

Bölüm 11 Horary ve Olay - Gerçekte Neyle İlgili?

Bölüm 12 Transitlerdeki Ejderha Deseni

Bölüm 13 Drakonik Güneş Dönüşü - Doğum Günü Sürprizi!

Bölüm 14 Acımasız İlerlemeler

Bölüm 15 Güncel Drakonik - "Bu Benim Anım - Kaderim

Beni Çağırıyor!"

Bölüm 16 Hayatın Zengin Gobleni

Bölüm 17 Draco ve Düzeltme

Bölüm 18 Astroloji, İlham Perisi ve Ejderha - Urania

Astrologların Ejderha Haritaları

Bölüm 19: Parlak Kraliyet Güzelliğinin Yıldızları - Draconic'in Mucizevi Hediyesi:

İsa'nın Doğuşu, Ölümü ve Dirilişi.

Bölüm 20 Benim Sonum Benim Başlangıcımdır

Ek: Boyutlararası Astroloji - İlkelerin Özeti

KUTSAL ONİKİ'NİN DUASI



ÖNSÖZ merhum Jacob Schwartz, PhD



DRACONIC ASTROLOJİ: İLHAM VEREN BİR IŞIK

Benim astrolojik kariyerim, 1970'lerin ortasında, Drakonik sisteme kasıtsız olarak girişin onu değiştirmesiyle daha yeni başlıyordu. İngiliz astrolog Dennis Elwell, memleketim Philadelphia'da ders veriyordu; bir arkadaşı olan Lonnie Moseley (daha sonra Microsoft programları için eksiksiz bilgisayar kılavuzları yazmıştır), dersin sonunda etrafına toplanmış grup arasındaydı ve daha fazla yeni perspektifler için dinliyordu; bu sırada onun Kuzey Ay'a yönelen başka bir astrolojik sistem hakkındaki düşüncesiz yorumunu duydu. İlkbahar ekinoksu yerine düğüm. Eve koştu, Draconic'le oynadı ve artan yorumsal doğruluk ve içgörülere hayran kaldı. Çok şükür bu keşfi paylaştı. O zamandan beri astrolojik hayatım aynı olmadı!

Daha sonra, denklemde Ay'ın Ay Düğümü'nün de dahil edilmesinin bir boşluğu doldurduğu, yani Ay'ın astrolojik yönelimlerdeki yokluğunun aniden farkına varıldı. Draconic'in olayları ve deneyimleri bu kadar iyi açıklamasına şaşmamalı: Draconic her iki armatürün gücünü birleştirdi. Güneşimiz ilkbahar ekinoksunu belirlediğinden ve Takımyıldızlardaki diğer Güneş koleksiyonları en az beş bin yıl boyunca Hint Vedik sistemlerine hakim olduğundan, burç yönelimlerine her zaman hakim olmuştu.

Ünlü şahsiyetlerin hayatlarını açıklayan Draconic harita örnekleriyle ve bir misyonerin dinleyiciler arasındaki yabancılardan burçlar isteme ve onlardan belirli ifadeleri elde etme gayretiyle donatılmıştır.

Draconic, benim sahnem yakında Amerika ve Rusya'da yaşanacak olaylar için hazırlanmıştı. Sonuç olarak, Pamela Crane'in 1988 sonlarında yapmayı planladığı Amerika konferans turu, çok beklenen bir olaydı.

Pam ve ben üç yıl önce tanışmıştık...

Bazı günler oldukça sıradan deneyimlerle oldukça öngörülebilirdir. Diğer günler, sanki 1985 yılındaki hayatım gibi, iyi gitmeye mahkum harikalar ve yeni olaylarla iyiliksever bir ruhun emri. Öyle bir gündü ki 29 Mayıs gezileri bu akıp gidiyor. beni Londra'dan Pam'in Faversham'daki evindeki ilk buluşmasına götürdü. Konuşmalarımız şifadan astrolojiye, Draconic haritalarındaki kozmik ve sıradan deneyimlerin müthiş korelasyonlarından en sevdiğimiz İngiliz bestecilere kadar uzanıyordu. Canterbury'nin hayranlık uyandıran Katedrali'ni ziyaret etmek için Kent'in inişli çıkışlı tepeleri boyunca birlikte çift katlı otobüslere binmek benim için çok yeni bir deneyimdi (otobüsün her an devrileceğini yarı yarıya bekliyordum!) ama dahası, bir anıyı paylaşabilmekti. Drakonik, Tropikal ve Vedik yoluyla ortaya çıkan insanlık durumunun farklı seviyelerini tartışırken, benzer bir ruhla aşkın bir dil. Bu farklı zodyakları birleştirmek okulların ötesine geçer; onların birliği, zar zor takdir edebildiğimiz bütünsel bir evrenin ifadesidir. İçinde düşüncelerimiz ve eylemlerimiz kader ve özgürlüğün tuhaf bir karışımıyla birleşir ve astroloji bu farka dair bazı ipuçları sağlar. Belirsizlik dönüşür ve düzene dönüşür.

Muhteşem bir gündü!

...Pam, New York'a geldikten saatler sonra ailedeki rahatsızlık nedeniyle turunu iptal edip İngiltere'ye dönmek zorunda kaldığını söylediğinde, ortak bir arkadaşımız onun yerine, karşılıklı olarak uygun olan mekanlarda benim yerimi seçmemi önerdi. Pam bu düzenlemeden çok memnundu, o zamana kadar onun Drakonik astrolojiye olan tutkusunu ne kadar paylaştığımı biliyordu.

Seyahat programındaki önemli yerlerden biri astrolog, yazar ve bilgisayar sihirbazı Robert Hand'in geceyi bana ayırdığı Cape Cod'du. İyi bir misyoner gibi, bu fırsat Draconic'in mucizelerini haritasına ve özellikle ilişkilerine tanıtmak için kullanıldı. Robert Hand ve ortağı Patricia White ertesi gün derse katıldılar ve bundan kısa bir süre sonra Astrolabe aracılığıyla satılan bilgisayar ürünleri Draconic seçeneklerini de içerecek şekilde genişletildi.

1990-92'de Rusya, Ukrayna ve Özbekistan'a yaptığım daha sonraki tur boyunca, Drakonik astroloji her zaman derslerin ve öğretim repertuarının önemli bir bileşeniydi. Moskovalı Vladimir Bogdanov işte bu şekilde Sisteme tanıtıldı. 1990'ların ortasında Matrix Software'e katılmak üzere Rusya'dan ayrıldığında, büyüyen öncü grubumuzun talep ettiği Draconic seçeneklerini Matrix'in amiral gemisi programları Win*Star (Windows) ve Prima (Dos) olarak programladı. Geçmişe bakıldığında tüm bu olaylar dizisi sanki bir amaç için yönlendiriliyormuşçasına kendi kendine programlanmış gibi görünüyor. Böylece, sonunda, Güneş-Dünya temelli beş bin yıllık egemen astrolojinin ardından, Ay, Düğümleri aracılığıyla, pek çok "gezegen" arasında tek bir "gezegen" yerine, gecikmiş bir yönelim noktası olarak kabul ediliyor. Güneş, Ay'dan 400 kat daha büyüktür ve Güneş, Ay'dan 400 kat daha uzaktadır; bu, Güneş ve Ay'ın Dünyalılara aynı büyüklükte görünmesine neden olan ilginç bir tesadüftür. Sistemimizdeki diğer gezegenlerin denizleri bu olguyu asla deneyimleyemez. Güneş ve Ay'ın eşitliğini ve dolayısıyla eşit gerekliliğini algılayanlar yalnızca Dünya sakinleridir. Astrolojik yönelimin hesaplanmasında bu dengenin kabul edilmesinin zamanı gelmedi mi?

Drakonik astroloji, daha geleneksel Tropikal veya Vedik astrolojinin önemli bir tamamlayıcısıdır. Her birinin ayrı bir yeri ve amacı vardır ancak bütüne bakış açısı için her biri gereklidir. Yirmi yılı aşkın süredir yapılan tüm bu ortak sıkı çalışmanın ardından, modern astrologların nihayet başka bir sistemi kabul etmeye hazır oldukları görülüyor; bu sistem - benim gördüğüm kadarıyla - eril ve dişil, yang ve yin, yansıtmalı ve alıcı ilkeleri dengeliyor. Pamela Crane'in kitabı, zamanı kesin olarak gelmiş olan geniş kapsamlı bir astrolojik fikre açık ve kapsamlı bir giriş niteliğindedir.



HANGİ YOL VE NE KADAR SÜRE?

Garip hayat.

Bütün bu zaman boyunca,

düzensiz bir deniz gibi önümde ve etrafımda dönüyor.

Dünyanın nefesinin nabzı tepe gibi atıyor; Kilometrelerce zaman

Kaplumbağanın zihninde hareket etmek için,

Geniş yıllar Yaşamak

ve ölmek için Mayıs

sineklerinin su üzerinde gündüz dansı.

Günü kısaltan yavaş kalp atışını ödünç aldım Ve

çalılıklar arasındaki tavşan

yollarının koşuşturmasına kulak veremeyecek

kadar büyük bir adımla zamanı yuttum.

Bir saati, empatiden arındırılmış ve taşlarla silahlanmış

adamların sayamayacağı veya tasavvur edemeyeceği

kadar çok uzun zaman dilimine

işaretledim.

Karınca yakar uzun bir ömrü, Ağacı da

mevsimlerin

koşuşturmasında.

Ağaçlar benden daha uzun büyümüyor;

Benim bir karıncayı izlediğim gibi onlar da hayatımı izliyorlar.

Günüm bir mayıs sineğine göre bir ... Onların günü sonsuzluktur saniye.

Peki ya parçacık ile kozmos arasında savrulan

tuhaf metabolizmam ne olacak?

Aşk kadar yalnız yolculuklarım hangi sona, Aklın son

kalelerine?

Hangi yoldan,

daha fazlasını anlatmayan milyonlarca saatin diyarından

Machine Translated by Google

Rüzgârda uçuşan bir karahindibadan mı?

(Pam Crane, Sonbahar 1966)



BİRİNCİ BÖLÜM:

MELEKLER, EJDERHALAR VE GEZİCİ YILDIZLAR Bir Astrologun Yolculuğu

Giriş:

8 Ağustos ^{bu} 1972, 12.10, Belgravia

İki genç kadın yarı karanlıkta oturuyor. Büyük olan, pencereden gelen ince ışık huzmesine karşı tuttuğu minik not defterine ne yazdığını zar zor görebiliyor; arkadaşı, önündeki sade sandalyede minder gibi rahat olan, anlama susamış ve aynı zamanda kendinden utanan yaşlı kadının sözlerini içiyor.

Yabancıdan, doğru olduğunu bildiği sıra dışı şeyler duyar ve ardından şu övgü dolu cümleyi hayrete düşürür: '...ve sen kehanetle meşhur olacaksın'. Hayat hızlanan yıllar boyunca ilerledikçe, her şey arkadaşının küçük, düzgün elinde saklanması, okunması ve yeniden okunması için yazılmıştır. Kendisi çok yeni, çok az bilinen bir astrolog ve hâlâ 'kehanet'in gelecekteki olayları önceden bildirmek anlamına geldiğini düşünüyor. Bu onun yapmayı reddettiği bir şey olduğundan, nazik yaşlı kahin'in yanıldığı ortaya çıkacak. Beklenti anlaşılır bir şekilde biraz hayal kırıklığı yaratıyor.

Onu bu noktaya getiren ne?

Henüz farkında değil ama ejderhasını takip ediyor. İlk ejderhaları kırmızı ve yeşil, turuncu ve maviydi ve bazen kanatları düşüyordu. Tet Teyze'nin masasının altında, gökkuşağı rengindeki parmakları yoğun bir şekilde Hamuru kokana kadar birlikte oynarlardı. Ejderhaların her zaman güzel yüzleri vardı. Daha sonra büyürken Çin'in çevre düzenlemesi ve iklim kontrolü gibi önemli işleri olan gülümseyen ejderhalarla dolu olduğunu keşfettiğinde çok sevinmişti. Savaş halindeki ve dolayısıyla huysuz Avrupalı kuzenlerinin aksine, onların kozmik işlerini, demir bir bulaşık bezine sarınmış, en hassas görevleri sırasında kendisini rahatsız eden ve protestocu bir prensesle kaçan bir aptal olmadan sürdürmelerine izin veriliyordu.

Yedi yaşındayken kendini Manchester'ın eteklerinde, arka duvarında kitaplık bulunan bir sınıfta buldu. Bir yıl boyunca okudu

Rafın bir ucundan diğer ucuna takıntılı bir şekilde, Roma tanrılarının, Yunan mitlerinin, Asgard kahramanlarının dramına ve büyüsüne tamamen kapılmış durumdalar. On yaşında hâlâ daha fazlasını istiyordu; saat on birde iyi bir sınavın ödülü olarak öyküler eline geçti. Onlu yaşlarının ortalarında popüler astrolojinin güzel taşları ve baştan çıkarıcı sembolleri dikkatini çekerken, manevi dünyanın nefesi hayal gücünün perdelerinden esmeye başladı. Şarkı söyledi. O boyadı. Şiir yazdı. Rüya gördü.

Fransızcası iyiydi. 1961 yılının bunaltıcı bir mayıs günü, Koç burcunun sonuna doğru birkaç küçük kaya yıldızların önünde vals yaparken, öğleden sonrasını sınıfın geri kalanıyla birlikte inşaat yapmanın artıları ve eksileri hakkında Fransızca bir makale yazmak zorunda kaldı. bir Manş Tüneli. Avrupa'daki her on sekiz yaşındaki çocuk aynı görev üzerinde kalemini çiğniyordu. Ejderhanın gözü onların üzerindeydi; dünyaya düştüklerinden beri bir zamanlar göksel döngünün tam ortasındaydı ve küçük ejderhayı içlerine saklamıştı ve on sekizinde kader çağırıyordu. Büyük Ejderha Küçük Ejderhaya seslendi. Yukarıda nasılsa aşağıda da öyle. Hiçbiri bilmiyordu. Büyük Ejderha müstakbel astrologuna özellikle yakından bakıyordu. Hiçbir fikri yoktu. Ama herkesten daha erken bitirip, güneş ışığına rahat bir şekilde kaçtıktan, sonra kızamık hastalığına yakalandıktan ve makale yazma gününü tamamen unuttuktan sonra... bir mektup geldi ve birkaç yüz canlı ergenle birlikte yola çıktı. Paris'te on günlük bir tatil için. (İki küçük kayaya 'Fransız' ve 'Chalonge' – Challenge adı verildi.)

İlk astroloji kitabını Paris'te satın aldı.

Ama Fransızcaydı ve su altı tünellerinin inceliklerini tartışmak başka şeydi, sözlüğünde bulunamayan sözcük ve ifadelerden anlam çıkarmak başka şeydi! Yani L'Astrologie'nin küçük Marabout-Flash kopyası tam yedi yıl boyunca saklandı.

Ancak evlendiğinde, deniz kenarına taşındığında, ilk bebeği olduğunda ve arkadaşı Jackie ile tanıştığında Ejderha tekrar bulutların arasından girdap gibi çıkarak boynundan aşağıya gizlice nefes aldı. Bir kütüphaneciye (birçok Frances'in ilki) arkadaşını astroloji kitaplarıyla birlikte eve göndermesini ve onları istediği kadar saklamasına izin vermesini fısıldadı. Başka bir arkadaşı olan Joan'ı da getirdi. Üçü , bir sonrakine hazır olana kadar -üçlülerin yaptığı gibi- akıcı bir şekilde birlikte çalıştı.

sürpriz: Tarlaların karşısında batıya doğru, himayesindeki kişinin hayatının geri kalanına öğretecek, arkadaş olacak ve ona kapılar açacak ilk gerçek astrologları. Astrolog, tüm astroloji dünyasında William Lilly'nin Hıristiyan Astroloji kitabının restoratörü ve büyük Horary geleneğinin yeniden canlandırılmasında öncü olan Olivia Barclay olarak tanınacaktı .

Böylece acemi yıldız gözlemcimiz Astroloji Araştırmaları Fakültesi'ne öğrenmek için başvurdu, Astroloji Derneği'ne katıldı, çok çalıştı, Diplomasını aldı, ödül kazandı, müşteriler aldı, derslere başladı, öğrencileri teşvik etti, fikirlerle oynadı, konferanslara gitti, yeni şeyler yaptı. arkadaşlar, yenilikçi makaleler yazdı, WI'larla konuştu, toplantılarda ders verdi. Ama zarfını damgalayıp Fakülte'ye postaladıktan hemen sonra göksel birlikler sinyali fark etti ve tepeye çıktılar...

Tarih 28 Mayıs 1 971'di, yirmi sekiz yaşındaydı, iki çocuk annesiydi, bebekleri uyukluyordu, kocası "geç" kalıyordu, ilk müşteri analizi (ücretsiz) üzerinde uzun uzun çalışıyordu ve eli açıklanamaz bir şekilde kendi başına bir hayata başlıyordu . . Şok! Bu neydi ? Serbest bırakılan el, kalemiyle kafasında olmayan kelimeler yazdı. Dik durmaktan yorulan harfler daireler çiziyor, baş aşağı koşuyor, abartılı bir şekilde ilmikleniyor, aslanlar gibi uzanıyor ve daha önce hayal etmediği ya da karşılaşmadığı şeylerden söz ediyordu. Bunu kim yapıyordu? Zil (kapı zili) tarafından kurtarıldığını düşündü ve zil cevaplayınca diziye dahil olan arkadaşı Joan'ı ortaya çıkardı. Birlikte sorular sordular, alaycı yanıtlar verdiler: Yazar, bu istenmeyen ziyaretçi, kendisinin, İkinci Dünya Savaşı'nda uçağı Manş Denizi üzerinde (bir yürüme mesafesinde) düşürülen, 'Bud' olarak bilinen Amerikalı Robin Gard olduğunu söyledi. Ancak şaşkın astrologdan yapmasını istediği çizim, turuncu ve yeşil giyinmiş, alnına bir küre tutan oturan bir tanrıçaydı. Ve çizime ayaklardan başladı . Korkmuştu.

Sonra gitti. Ve gözleri fal taşı gibi açılmış bir tartışmanın ardından arkadaşı gitti. Ertesi sabah kaotik yeni gerçekliğinde bir tür yardım, biraz içgörü, biraz güvenlik bulmak için çılgınca kasabada bisikletle dolaştı. 'Bir şey mi arıyorsun?' yabancı üstüne yabancıyı sordu. Küçük bir eve ve onu kızları gibi karşılayan yaşlı bir çifte götürüldü. Onu çayla, gülümsemelerle, keklerle, kitaplarla ve bilgelikle beslediler; onu daha güçlü, daha cesur, bu gizeme açık kalmaya ama kontrolü elinde tutmaya kararlı olarak yeniden gönderdiler. İsimleri şunlardı:

Herbert ve Doris Lancaster'ı kutluyor ve onların anısını kutsuyor.

Kolay değildi ; göremediğiniz, duyamadığınız, dokunamadığınız ama inanma konusunda akıl sağlığınıza asla güvenmediğiniz bir dünyadaki varlığına dikkatinizi çekmekte ısrar eden biriyle tutarlı bir sohbet yürütmeyi denersiniz. ! Askeri kayıtlar ve rehberler aracılığıyla onun izini sürmeye çalışırsınız ve başarısız olursunuz. Daha sonra nezaketle ayrılır ve sizi, zaten katıksız fiziksel ve sinirsel gerginlikten bitkin durumdayken, dönen yazıları size "Aer'den (karalama) Aer'den" olduklarını söyleyen giderek daha biçimsiz zihinlerin akınıyla başa çıkmanız için bırakır ve öğretmeye başlarsınız . bu kelimeler gibi daha önce hiç karşılaşmadığınız şeyler. Kocası, 'Okuyamadığın o kelime Aeons' dedi, kutsanmış bir şekilde destekledi. "Bu Gnostik." Bunun uzun zaman dilimleri anlamına geldiğini düşünmüştü ama sonunda Aeon'ların aynı zamanda Gnostik gelenekte (şu ana kadar hakkında kesinlikle hiçbir şey bilmediği) yüce İlahiyat'ın yayılımları olduğunu keşfetti! Yıllar ve kişisel dramlardan sonra, Kuruluş tarafından 'Gnostik' olarak kınanacak olan bir Hıristiyan Kilisesi'nin küçük bir mücevherinde çalışmak üzere tasarlandığını bilmiyordu ve şüphesiz biliyorlardı. Dünyanın meleklerle - Aer'in Melekleri - ve 'topraktan, dünyevi' olan diğer insanlarla dolu olduğunu söylediler.

Bir sonraki gelişme , lavabonun üzerinde, otobüste, herhangi bir yerde , sanki tüpten çıkan diş macunu gibi ağzından kendisine ait olmayan bir şeyin sızmaya çalıştığına dair tuhaf bir duyguydu . Kelimeler, fikirler... İşbirliği yapamayan ya da başa çıkamayan o ve arkadaşı, Hıristiyan Spiritüalistlere gittiler. 18 Temmuz 1972'de akşam 7 civarında o ve Bayan Halfpenny bir merdiven gördüler. İlk kez bir başkasının görüntüsünün zihninin özel iç ekranını ziyaret ettiğini fark ediyordu ve çok mutluydu. Bundan sonra onu durdurmak mümkün değildi.

Görüntüler kalabalıklaştı, dikkat çekmek için itişip kakışıyordu; Salı akşamları eski arkadaşlarını ve ailesini selamlayabilmeleri için zihinler ensesinden içeri itiliyordu. Bazen kokularını o da alabiliyordu. O yıl Ejderhanın meşgul olduğunu biliyordu; ama hâlâ ne kadar çok şeyin beklediğinin farkında değildi.

Ejderha esrarengiz gülümsemesiyle gülümserken ve onun bulacağını bildiği şaşırtıcı ödülü saklarken, o gömülü hazineyi kazmak gibi zengin rüyalar görüyordu. Aynı zamanda gülümsüyordu çünkü o biliyordu - ama o bilmiyordu - isminin Drakon'un Yunanca bir kökten geldiğini: edrakon , derkesthai'nin geçmiş zamanıydı - açıkça görmek gerekirse. Dolayısıyla basiret. İle ilgili

kurs.

'Bir ejderhanın bakışlarıyla karşılaşmamalısın, yoksa güçsüz kalacaksın; ve ejderha seninle bilmecelerle konuşacak ve senin hakkında senin kendini bildiğin kadar çok şey biliyormuş gibi görünecek.'

Peter Dickinson 'Ejderhaların Uçuşu'

Ve şimdi Belgravia'da ona yolunun gösterildiği olay yerindeyiz.

Bu endişe verici ziyaretten sonra hayat, ayda bir veya iki kez astroloji toplantılarına seyahat edebilmesi, ondan yerel gruplar kurmasını, yeni başlayanlar için dersler vermesini, makaleler yazmasını isteyecek doğru insanlarla (muhtemelen çok eski arkadaşlar!) tanışabilmesi için kendini mecburen ayarladı. projelere katılın, postayla eğitim verin, haber bültenlerini düzenleyin ve Konsey'de hizmet verin. İlk

Konferansına katılmıştı ve aklı canlandırıcı bir şekilde uçmuştu; şimdi ikincisine geldi. Bu, iki yüz kadar yabancıdan oluşan bir kalabalığın içinde ayağa kalktığı ve konuşmacı platformunda saygıdeğer öğretmene harmoniğin genetik kodla bağlantılı

olduğunu düşündüğünü açıkladığı yerdi . Çatı çökmedi; Bunun yerine, her ikisinin de - özellikle birkaç sıra önünde - mantıklı bir şekilde ele alamayacağı kadar büyük ve karmaşık bir konu hakkında bir derse katılmak üzere onu bir ay sonra Cambridge Koleji'ne geri getiren birçok transatlantik arkadaşından ilkini topladı. buzlu akademisyenlerin. Bu gerçekten ilk büyük ikili dersti: Dinleyicinizi Tanıyın ve Nasıl Konuşulacağını Öğrenin! Drama okulunda geçirdiği iki yıl onu bu tür şeylere hazırlamanın yanına bile yaklaşamamıştı. Onu meraklı ama kaygılı bir fareden, fikirlerini salonun arkalarına yaymayı ümit eden, kendine güvenen, telaşsız bir konuşmacıya dönüştürmek ve ikinci, komik, müzikal, dramatik kocasının yıllarını aldı.

Bir sürü fikri vardı. Oynadı – tam 5'le başka ne yaparsınız? Ve o ne kadar çok oynarsa, genellikle çizelgeler ve çizelgeler denizinde küçük saatlere kadar mutlu bir şekilde başıboş sürüklenirse, o kadar çok fikir geldi. Bazıları zaten diğer astrologlara gelmişti ve bu güven vericiydi; bazıları yepyeni olmasa da kesinlikle denenmemişti. Bazıları onun ilgisini heyecanlandırdı, bazıları ise şu şekilde düştü

meşhur kurşun balon. Yeni fikirleri benimseyen ve onlarla birlikte koşan kişilerin hâlâ acemi olduklarını veya kendilerini oluşturma sürecinde olduklarını görmek onun ilgisini çekti. Daha yerleşik ve deneyimli meslektaşlarının çoğu için, yeni alanları keşfetmek için kendilerine belirledikleri sınırların ötesine geçmek daha zor görünüyordu. İstisnalar onun öğretmenleri ve arkadaşlarıydı; onların konuşmalarına katıldığı sıklıkta onun konuşmalarına da geliyordu, makalelerini basıyordu ve okuması için kendi makalelerini ona gönderiyordu.

Bir gün Londra'daki Amerikalı arkadaşlarını ziyaret etti ve biri halının üzerine kartlar serdi. İmparatoriçe ortaya çıktı. Hayat dolu kız ciddi bir bakışla ona baktı: 'Sen' dedi ciddiyetle, 'karmik astroloji yapacaksın.' Bu onun için hiçbir şey ifade etmediğinden, uzun süre düşünmedi ve sonraki birkaç yıl boyunca AA Journal'da ve projelerinde mutlu bir şekilde çalıştı ve yeni bir eve ve nehrin üzerindeki tebeşirlerde yeni bir hayata yerleşti. nehir Medway.

* * * * * * *

Ocak 1977

Ancak 1977'deki doğum gününde, Ejderha, bakmadığı bir anda ona tekrar yaklaştı ve ona hayatını alt üst edecek bir servet bıraktı. Ve birkaç melek de harekete geçti. Ve Canterbury Başpiskoposu. Güney Londra'daki Psikiyatri Enstitüsü'nden bir nörofizyolog, hastalarının paranormal deneyimlerine güçlü bir ilgi duymaya başladı. Daha fazla insanın eğitim görmesini istiyordu, sormaya nereden başlayacağını düşünemiyordu ve bu yüzden zirveye çıktı. Başpiskopos, Oxford'daki Dini Deneyim Araştırma Birimi'ni (RERU) hatırladı ve nörofizyologu bu birimin Direktörüyle temasa geçirdi. Böylece Dr Peter Fenwick, Edward Robinson ile tanıştı. Ruhsal yolcumuz 1972'deki Derbi Günü'nden bu yana söz konusu Birim ile yazışma halindeydi ve yarışlara takılıp kalmak yerine güneşli mutfağında RERU'nun çalışmalarıyla ilgili sürükleyici bir makalenin yer aldığı Woman 's Hour'u dinliyordu. programın en üstünde. O zamana kadar yazacak çok şeyi vardı. Daha sonra BBC'den Horizon bunu aldı ve üç dakikalık film sağlamak için ailenin yaşam alanını kameralar, kablolar, mikrofonlar ve çok sayıda insanla bütün gün boyunca tıkadı. (O, Liberal bir Katolik rahiple ilk tanıştığı gündü. Ama bilmiyordu!) Bu nedenle Edward Robinson, yeni genç arkadaşını Peter Fenwick'le temasa geçirdi ve onun doğum gününde Great Ormond Caddesi'nde buluştular.

Bu, Peter'ın epileptik hastalarının çizelgeleriyle boğuşarak, onların nöbetlerine bir çeşit model bulmaya çalışarak ilginç bir yılla başladı. Bazen yaklaştığını hissediyordu ama sonra desenler tekrar kayboluyordu. Veriler zayıftı; çok az kişi yaklaşık sürelerden fazlasını sunabilir. Kesinlik istiyordu ve bu asla gerçekleşmedi. Sonunda yenilgiyi kabul etti. Ah, dizüstü bilgisayarının parlak beyni ve hızlı görüntüleri ile onun adına tüm hesaplamaları yaparak yirmi yıl ileride olmak! 1980'de eski kaset çalarlı bir TRS80 satın aldı ve onu neredeyse hiç kullanmadı. Bütün bunlar onu hoş ve meşqul tutuyordu.

Nisan 1977

Ejderhasının gizli kolunu bir sonraki kandırmaca, onu Mars ve Venüs hakkında erotik olasılıklarla dolu bir konuşma için ayarlamaktı! – geceyi arkadaşlarıyla geçirebileceği kadar uzakta bir köyde. (Hiç şüphesiz Aer, o gece için çok güzel bir rüya ayarlamıştı; genellikle onları yabancı yataklara yapılacak ziyaretler için saklıyorlardı.) Anlaşmaya göre, konuşma sırasında çok mutsuz ve son derece iyi bir adam birkaç masada oturacaktı. karısının yanına oturur ve kendi kendine şöyle düşünür: 'Böyle bir kadın isterim! 'Sonra buluşurlardı, derslerin olup olmadığını sorardı, kız 'henüz değil' derdi, her biri diğerinin iletişime geçmesini beklerdi ve aslında dokuz ay sonra, Güneş Dönüşü'ne kadar ikisi de diğerini görmezdi. başka bir şehirde başka bir konuşma. Ve böylece gitti.

Eylül 1977

Bu arada gidilecek başka bir konferans daha vardı. Entrika Dragon zekice kılık değiştirerek planlarına girdi. Onun için bekledi an. Tam bir tiyatro. Bir açılış konuşmacısı... kılık değiştirmesini sağladı İçine dökülen hazine karşısında nefesi kesilirken muzaffer bir gösterişle akıl! Ejderhanın bir burcu vardı! Tropical ile düet yaptı! Açıldı ruh! En derin motivasyonlarını açığa çıkardı! Onlara drama gösteriliyordu Her zaman orada olan ve daha önce hiç görülmemiş olan Güneş ve Mars. A hızlı bir zihinsel aritmetik işlemi yaptı ve onun da kendisinden bahsettiğini fark etti - Öncülük, kazanma yarışı, kısa fitil, meydan okuma aşkı, akıl savaşı Ey Ejder karşanıme ve ediy klerkusu... o gün altın yuvasından döküldü!

Kasım 1977

¹ Kasım'da Urania , Yaratıcısının önünde dans ederek başka bir perdeyi kaldırdı. Ejderha, göklerin en tepesinden en altına kadar gösterişli bir şekilde uzanırken, ebedi, başına buyruk Gerçeğin ateşini yeniden doğmuş bir insanlığın geleceğine üflerken, Chiron'un görüntüsü astronomide ortaya çıktı. Karmayı öğrenecektik.

Birkaç hafta sonra astrologun minderine bir Amerikan zarfı çarptı; ve ona harika - Centaur'un ilk efemeris'ini teslim etti. Dennis Elwell'in Ejder burcu armağanına Al H. Morrison'ın Chiron armağanı da eklendi. Bütün gün boyunca sadece 'önyükleme düğmesi' olarak tanımlayabileceği gözlere sahip bir müşterisi vardı. Parlak, siyah ve keskindiler; sanki çoğu zaman bir kayanın ya da ağacın arkasından parıldayıp parlıyormuş gibi görünüyorlardı. O gittiğinde ve kendisi de sonunda Kheiron'la oynarken, müşterisinin moralinin tam olarak yükseldiğini fark etti. Müşterisinin Chiron gözleri vardı.

Efemeris'in vardığı anda Kheiron'un Cennetin Ortasında olduğunu söylemeye gerek yok.

^{14'uncu-} Aralık 1977, Tenterden Belediye Binası, Kent

Roger Elliott konuştu; çok sayıda meraklı insan oldukça eğlendi. Blöf yapan ve popüler astrologun onlara söylediklerini hatırlayacaklar mı, bunu ancak Tanrı bilir, ancak Medway kasabalarından gelen küçük birlik kesinlikle hatırlayacak; kendisi arkadaşımızın arkadaşıdır. Bacaklarını esnetmek için ayağa kalkıyor, dönüyor ve Nisan ayında tanıştığı neşeli küçük sakallı adam arka sıradan ona gülümsüyor. O tek başına. Neden aramamıştı? Neden aramamıştı ? Neyse, işte buradalardı ve artık onu derslere davet edebilecek durumdaydı. Grup çalışır durumda.

* * * * * *

Ocak ayında sınıfa tek başına katıldı . Kendini Yararlı kıldı. Bir şeyleri takıyor ve çıkarıyor, sondaki kabloları düzenliyor, kayıt seviyelerini kontrol ediyor, çalışma sayfaları dağıtıyor vb. Etrafında olması hoş bir insandı.

Ejderha, önümüzdeki yirmi küsur yıl ve daha fazlası için gerekli olan her şeyi harekete geçirdiği için artık biraz rahatlayabilirdi; buna her ikisini de verimsiz ve genellikle kasvetli evliliklerden zevkle dolu bir hayata taşıyacak yeni ilişki de dahil. ve manevi amaç. Terazisiyle kıkırdadı; bu ikisinin onlara neyin çarpacağı hakkında hiçbir fikri yoktu!

Artık sahayı IC'sinin altına zaten kayan Neptün'e bırakabilirdi. Entrikacı melekler onun tüm planlarını yeniden düzenlerken güvenli, sıradan ve kaçınılmaz görünen her şey onun altından silinip gidiyordu. Her şeyden önce, kocasını sınava girmesi için diğer dört yüz bilgisayarla (kasklı tür, bildiğimiz tek tür!) alıp götürdüler. Bu, içlerinden yalnızca birine Cornwall boyunca tek başına görev yapan İngiliz Ulaştırma Polis Memuru olma onurunu kazandıracaktı. Britanya Adaları haritanızdan gözlemleyeceğiniz gibi Cornwall, Birleşik Krallık ilçelerinin çok geniş olmasa da fark edilir derecede uzun olduğunu gözlemleyecektir.

Aynı zamanda , yine ada standartlarına göre , uzaklardaki Kent'ten uzun, karmaşık ve yorucu bir yolculuktur . Sonra sonucu düzelttiler: Yüzünde sersemlemiş bir ifadeyle geri geldi ve şaşkın ailesine, kararlılıkla Truro'ya kadar taşınmaları gerektiğini bildirdi. Bu, onun hemen orada çalışmaya başlaması, evi yalnızca iki haftada bir hafta sonu ziyaret etmesi anlamına geliyordu; bu da göksel şemaya mükemmel bir şekilde uyuyordu, çünkü bu astrologa ve onun aşık olmasına neden oluyordu.

Öğrencilerin birbirlerini tanımaları için bolca zamanları var.

Bunu yapmaya devam ettiler. Onun bilmediği ve onun da bilmediği şey onun doğuştan şifacı olduğuydu; bu yüzden bir gün elini omzuna koyduğunda ne olduğunun farkına varamadı ve o dokunuşu tekrar tekrar hissetmek istedi. Sonraki beş güneşli, baş döndürücü ay boyunca dostluk tutkuya ve aşka dönüştü; hiçbir sağduyu, hiçbir vicdan, hiçbir görev bunu durduramazdı; çünkü bu maddi değil manevi bir meseleydi. Aëreen gözleri, izin bile almadan kahve içerken kart okuyan bir bayanın neredeyse direksiyona fırlattığı konuşmalara rağmen, tutulan randevuyu memnuniyetle izliyordu...

"Bir seçim yapman gerekiyor," dedi sertçe. 'İki adam, iki yol vardır. Eğer bir tane alırsanız, her türlü beklentinin ötesinde neşeye sahip olursunuz. Diğerini alırsan hayatının geri kalanında acı bir şekilde pişman olacaksın. Ve hangisinin hangisi olduğunu size söylememe izin verilmiyor.' Ne korkunç bir senaryo! Ne büyük bir sorumluluk! Ne yapması gerekiyordu?

Aslında yapabileceği tek şeyi yaptı: Çok dua etmek ve astrolojisine güvenmek. Her ikisinin de meyveleri kalbini yeni, endişe verici derecede farklı bir yöne sürükledi ve gerisi tarih oldu. Cornwall'a vardıktan iki hafta sonra geri dönmesi gerektiğini biliyordu ve bir yıl sonra Neptün'ün sismik dalgası onu eski hayatından yenisine taşıdı. Yeni evlerine Arcady adını verdiler.

Onlar sadece iki yıl boyunca oradaydılar, ama bu süre zarfında Ejderha yeniden tamamen uyanmıştı, tamamen heyecanlanmıştı ve işine şevkle devam ediyordu; göksel yoldaşlarının güçlü yardımıyla çabalarını oldukça inanılmaz bir dereceye kadar artırdı. Örneğin sıradan bir ticaret fuarına yapılan bir görev ziyareti neden Gerard'ı şok ederek onun bir şifacı olmayı amaçladığını anlamasını sağlasın ki? Huzurlu bir akşam ibadeti ve dört ay sonra şifanın eksik olması, neden neşeli, İrlandalı ve bedensiz bir rahiple planlanmamış bir toplantıya dönüşsün ki? Bundan sonra her hafta isteksiz kanalın etrafında toplanan küçük grubun, yalnızca uyuyan adamın sesi olan ve yine de oturma odasını hayranlık uyandıran bir varlıkla dolduran bir öğretmenin ek ziyaretlerine nasıl yanıt vermesi gerekiyordu? -ilham verici?

'Sana hitap edebileceğimiz bir ismin var mı?' sonunda haftalar sonra sordular. 'Hayır', diye yanıtladı derin ve güzel ses, 'ama beni Tibetli olarak düşünebilirsiniz.' Bu onların hiçbiri için hiçbir şey ifade etmiyordu.

Başka bir akşam öğretmenleri astroloğa hitap etti. 'Kitabını yazmalısın' dedi. 'Bu çok önemli.' Drakonik astrolojideki çalışmalarında o kadar ilerleme kaydetmişti ki insanlar ondan bunu yapmasını istemeye başlamıştı.

Ron Davison'un iki kitabındaki birkaç sayfa, Fransa'da kanalda hiçbir zaman yer almayan bazı erken dönem çalışmaları ve son birkaç yıldaki kendi birkaç makalesi dışında, bu konuda konuşulacak bir literatür yoktu. Ama öte yandan konu henüz çok gençti; bırakın yetenekli olmayı, hazır bile hissetmiyordu. Yarım düzine sayfalık bir makale başka bir şeydi, tam uzunlukta bir kitap ise bambaşka bir şey! Blackwell'in kitapçı dükkânına adım attığı gün, karşılaştığı yoğun baskı karşısında şaşkına dönmüştü, eğer mümkünse, bu muazzam laf kalabalığını asla ve asla artırmayacağına yemin etti. Neyse, sadece astrolojiydi. Bu kadar önemli ne olabilir? Bu fikir çok gurur vericiydi, bu yüzden ona güvenmedi. Projeyi sürdürmek için gönülsüz bir girişimde bulundu ve üç sayfa sonra sona erdi.

Daha sonra Büyük Britanya Spiritualist Derneği'nin toplantısına katılmak üzere Belgrave Meydanı'na gittiler. Ve Cheryl ile tanıştılar. O uzun, hassas kahverengi parmakların beklenmedik refleksolojisinden sonra eve dönerken, Dragon'un himayesindeki kişi birdenbire sanki yoldaki her aracın içinden geçiyormuş gibi hissetti; ve onun - bu ömür boyu etobur ve marul düşmanı - arzuladığı tek şey mercimek ve salataydı.

* * * * * *

15 Haziran^{bu} 1980, 16:00, Clapham, Büyük Londra

Kısık ışıklı başka bir küçük oda; astrolog ve erkeği, artık mütevazı evi onları saran ve ürküten görkemli kadının yörüngesine ikiz göktaşları gibi çekilmiştir. Bir saatin büyük bir kısmı boyunca kahinin gözleri, yakındaki kayıt cihazı fısıldarken, kendisinin ve zihninin içini, ruhunu araştırdı. Kahin, saat altıyı altı geçe, gelecek yıl yapılacak üç törenden ilkinde onlarla evlenecek; ama ikisi de bunu henüz bilmiyor. Ve şimdi huzur, hayrete dönüşüyor, çünkü astrologun ellerini kendi ellerinin arasına almış ve şöyle demiş: 'Bu eller Tanrı'nın Sözünü yazmalı!'

Bunun gerçekleşebileceği herhangi bir durumu hayal edemiyor. Derin içgörülerine rağmen Cheryl bu konuda kesinlikle yanılıyor olmalı.

Cheryl ve Dennis Stoll ile Mısır'a gittiler. Karar çok daha önce ilk toplantıda verilmişti: Ya Mısır olacaktı ya da Arcady için yeni bir çatı; Eylül 1981'de, üç haftalık derin geçmişlerine yolculuk için yola çıkmalarından bir gün önce, ev, çatısı tırnaklarla birlikte satılmıştı. Her şey planlandığı gibi devam ettiği ve güneşli bir ağustos gününde harika bir düğün gerçekleştiği için artık bu onların da balayıydı. Bütün şifa veren arkadaşları oradaydı. Seeboard'lu Nina bahçedeki çadırda onlara bir ziyafet düzenledi; Light Op'tan Howarth piyano çalıyor ve sabahın ikiye kadar birkaç şişe Glenfiddich'in içinden bir melek gibi şarkı söylüyordu. Daha önce, Mart ayında, yer sıkıntısı nedeniyle kıpırdandıktan sonra evlerini buldular. Böylece, Şenlik Ateşi Gecesi'nin mavi-altın rengi günbatımında nihayet Belediye Başkanı'nın Kollarına yerleştiler ve gelecek yıl burada kendi yazışma okulunu kuracaktı.

Şifa için 'rahat'ı kullandılar. Kendi kapısı vardı; kimsenin evin geri kalanından geçmesine gerek yoktu. Gerard'ın ellerinin dokunuşuna, ilahi sevginin taçtan, kalpten ve avuç içinden akmasına tepki veren insanlar arkadaş oldular. Sonraki birkaç yıl içinde evdeki ruhsal enerji arttı. Ziyaretçiler oradaki hoş atmosferi fark etti ve kendilerini mutlu hissettiler. Bu arada, bir arkadaşının iyi tavsiyesi inatçı yazarın uzaklaşmasına neden oldu

deniz kenarındaki eski evinin yakınındaki küçük, eski tarz bir otele. Orada, birkaç kitap, çizim araçları, müzik ve bir daktiloyla, sonunda Drakonik astrolojinin özünü kağıda aktarmayı başardı. Üç hafta sürdü; daktilo metni sunuldu ve kabul edildi ve tamamlanmış kitap Ocak 1987'de kamuoyuna açıklandı. Ancak kitap, Upstairs'in arkadaşlarının Ospringe'deki yaşamları için planladıkları tek şey değildi.

'Ospringe' ya 'öküz pınarı' ya da 'Tanrı'nın pınarı' anlamına gelir. 21. yüzyıfin bakış açısından bu yeniden yazıldığında, her ikisi de işe yarayacak! Tonbridge Okulu'ndaki şapelde düzenlenen bir törende ikili, Liberal bir Katolik Rahiple tanıştırıldı. 21 Temmuz 1984'tü; Ejderha ve Kentaur'un -arkadaşlarının biraz yardımıyla- güçlerini birleştirmeleri ve öğrencilerinin manevi önyargılarına sihirli toz püskürtmeleri için belirlenen tarihti . Gerçekleştirmek üzere seçildiği olağandışı görev için eğitimin bir sonraki aşamasına ciddi bir şekilde başlamanın zamanı gelmişti. Süreç Kutsal Cuma günü başlamıştı: Belirleyici bir yaşam dalgası, yerel Roma Katolik Papaz Evi'ndeki rahip aracılığıyla onu tekrar Hıristiyan Kilisesi'ne bağlamıştı. Bir yıl daha, Peder Frank'la birlikte kocasının gençliğini besleyen Kilise'ye girmeye hazırlanırken şaşırtıcı derecede mutlu akşamlar geçirirken, aynı koca kırk yıldır umutsuzca aradığı ezoterik öğreti ve zengin sembolik hazineyi keşfediyordu. Liberal Katolik Kilisesi'nin ayinleri.

Melekler ve Ejderhalar her zaman kendi yollarına giderler; 1985 yazında, alışılmadık bir törenle, ilk kez Komünyonunu gerçekleştirmek için sunağa ikna edilmişti. Kafasında ışıklar parladı, tüm varlığı hayrete düştü! Yürüyen, nefes alan bir ünlemdi! Bu onun Şam Yolu'ydu; asla geri dönemeyeceği bir aydınlanmaydı. Ağustos ayında tüm astroloji ekipmanlarını bir hafta sürecek olan ilk Kilise Kongresine sürükledi ve neredeyse hiç dokunmadı. Ayin onu buna zorladı. Ruhu yükseldi. Şiir zihnine akın etti, onu aydınlatan ve her kusuru keskin bir şekilde hafifleten İsa'yla yeniden birleşmenin dokunaklı sevincini söylüyordu. Melekler güneş ışınlarını yaldızlayan tütsüyle beslendiler ve sevindiler; hafta bitmeden ona verecekleri hediyeye sevineceğini ve onu iyi değerlendireceğini biliyorlardı. Kitap masasına gelene kadar kimse ona dokunmadı; ve Meryem'in dünya çapındaki vizyonlarına ilişkin geçmişinden gerçekten çok memnundu... özellikle Medjugorje'deki çocuklara onun doğum gününün 8 Eylül değil 5 Ağustos olduğunu söyleyerek söylediği sözlerden. Bu şimdiye kadar çok yakındı

bu bu

Dokuz'da okuyacaksınız.

Bunu Beşinci Bölüm'de ve hayalini kurduğunuz 4 Ağustos On

Al Morrison ona asteroitler gönderiyordu. Amor ve Atropos, Aşk ve Ölüm, birçok haritasında rol almıştı ve artık en küçük gök cisimlerinin yaşam dramasında en büyük öneme sahip olduğunu biliyordu. Bach Çiçeği Çarelerini kullanmaya başlamıştı (ne kadar çabuk öğrenmişti!) ve güç ile ölçeğin ters yasalarının canlı bir şekilde farkındaydı. Dünyanın en büyük yıkımı, en küçük atomunun parçalanmasıyla olmuştur; Zihnin en derin iyileşmesi sudaki yaprakların anısından geldi. Olayların ve kişilerin en kesin tanımı, astrolojik haritanın ince ayarının yapılması ve ilgili asteroitlerin işaretlenmesiyle bulunmuştur. Kaliforniya'dan gelen bir liste ona aralarında Mary ve Maria'nın da olduğunu gösterdi. Marian vizyonlarının ve vizyonerlerin Tropikal/Drakonik haritalarını yaptı. Meryem ve Meryem ufka, meridyene, Güneş'e, Ay'a karşı yazılmıştır.

Fikir o anda açıkça mevcuttu; Meryem oradaydı. Yaşlı piskopos, Folkestone'daki küçük ibadethanede Meryem ve Ay hakkında etkili bir şekilde vaaz verdiğinde, geri dönülemez bir şekilde karar vermişti: Bu Kiliseye Onay isteyecek ve Belediye Başkanı'nın Kollarında hizmete başlayacaklardı. Bunlar 25 Ekim 1985'te sabah saat 10.30'da başladı ve kiliselerine Kutsal Ruh'un Hitabet adını verdiler. Gerard'a iyileşmesinin söylendiği anda, tıpkı düğünlerinde olduğu gibi, onlar tarafından fark edilmeyen Uranüs-Chiron karşıtlığı ufku heyecanlandırıyordu.

* * * * * *

Bu nedenle olağandışı ve aydınlatıcı olayların meydana gelmesi kaçınılmazdı. Bir Pazar günü küçük ama büyüyen cemaatin bir üyesi eline 'Tibetli', DK veya Djwal Kuhl'un bir resmini verdi. Grileşmeye başlayan bir fotokopiydi ve tecrübeli bir baskı renk uzmanı olarak biraz renk eklenmesiyle daha da güzelleşeceğini düşünüyordu. Temmuz güneşinin altında bir kutunun içinde gökkuşağı varken plan suya düştü. Hangi renk? Himalaya yüzü bir cüppenin kıvrımları üzerinde gülümsüyordu ; yirmi yıl önce rüyasında ilahi söyleyen keşişlerin giydiği gibi soluk sarı mı olmalıydı? Karar vermek imkansız. 'Sen yap!' sabrından dolayı meydan okudu... ve Walmer'la ilk karşılaşmasınoturan figürün çizimini, hareket eden elin artık kendisine ait olmadığını hatırladı. Gitmesine izin verdi. Artık kendisine ait olmayan el kutuya giderek ten tonları ve yumuşak altın rengi çizdi; the

halesi parıldayan yüzü. Daha sonra boynundaki iç çamaşırını nergis tomurcuklarına benzeyen yeşil-sarı bir renk aydınlattı; son olarak keşişin cübbesine maundan ziyade kırmızıya biraz daha yakın olan kızıl kahverenginin koyu boyası verildi. Bu bir sürprizdi! 'Safran bornoza' ne olmuştu? Harika görünüyordu ve çok geçmeden görüntünün küçük fotoğrafları çantalara ve cüzdanlara tıkılmaya başlandı, çerçeveli orijinali ise duvarda gururla yerini aldı. Ama bu renkler tuhaf.

Aylar sonra bir televizyon belgeseli, hala orada yaşayan ve dua eden Budist rahiplerin hayatı hakkında bilgi edinmek için izleyicilerini Himalayalar'ın yükseklerine götürdü. Yeşil-sarı iç çamaşırlarının üzerine her biri daha koyu kahverengi bir cüppe giymişti.

Aër kulağına nefes aldı, ağzını hareket etmeye zorladı, kafasında yazılması gereken cümleler bıraktı. Cesaretle kendisine bırakıldığı yere gitmeye, kendisinden istenileni yapmaya, fikirlerin akınına uğramaya, onları kağıt üzerinde bir araya getirmeye çalıştı ama bu onu çok yoruyordu. Aslında yapması gereken şey bu olamazdı; diğerleri ondan çok daha özgürce kanallık yapıyorlardı. Yine başarısız oldu.

Ama halkı ona daha yakındı ve o da en sonunda onların arzularıyla birlikte akmaya başlıyordu.

1986, Kutsal Ruh'un Hitabet'i, Ospringe

Belki de 'Tanrı'nın Sözü' ile kastedilen buydu ; kocasının , iki yedek yatak odasının bulunduğu yerde bir şapel kurma hayali gerçeğe dönüştü. Şimdi kendi sunaklarında Hıristiyan ayinlerine yardım ediyor ve o da saatlerce sessizce oturuyor (yüzlerce yıl önce oturduğu gibi mi?) Pazar ayinlerinde okunmak üzere kutsal yazıları parşömen üzerine dikkatlice kopyalıyor.

Kutsal emirlere ilk başta istemeyerek girer . Artık astrologlar arasında oldukça iyi tanınıyor; iki büyük sorumluluğu nasıl üstlenebilir? Arkadaşları, meslektaşları onu nasıl karşılayacak?

Ejderha ona fısıldadı, 'Yıldızlara bak! Ve Güneşin altında durun!' Ona bir sonraki görevini hatırlatmanın zamanı gelmişti. Sonuçta astrolojik gerçeğin birçok boyutundan sadece ikisiyle nasıl yetinebilirdi ki? Onun Efendisi, onun Efendisi bundan 'Sizin Kraliyet Gerçeğiniz' olarak söz ederdi. Tropikal ve Drakonik arasındaki enerjilerin harmanlanması üzerine yapılan bu çalışma, şimdi daha da ileri giderek, antik Yıldız çerçevesinin daha geniş kapsamını ve ardından Güneş etrafındaki gerçek geometrilerin derin yakın odağını kucaklayacaktır. Ejderha, Centaur'u gökyüzünde kışkırtarak onu kendi yoluna doğru çekti. Bu dedektiflik işini seviyordu, büyüleyici bir günün ardından önünde ortaya çıkan gerçeğin tadını çıkarıyordu. Yapılar ortaya çıkıyor, fikirler çoğalıyordu. Eski, eski, parçalanmış astrolojiler muhteşem, canlı bir bütün halinde yeniden birleşiyordu; hiçbir şey gereksiz değildi,

muhteşem, canlı bir bütün halinde yeniden birleşiyordu; hiçbir şey gereksiz değildi, her şey kontrol altındaydı. İster devrim niteliğinde ister antik olsun, henüz keşfedilmemiş her şey, bütünlük kaybı olmadan, her şeyi kapsayan boyutlararası bir astrolojiye dahil edilebilir. Tüm anlaşmalar, tüm paradokslar.

Müziğin karmaşıklığını ve basitliğini taşıyordu; ve böylece müziğe geri döndü, sonra rengin daha ince frekanslarına ve ardından maddenin rezonans yapan kristal yapılarına, makrokozmostan mikrokozmosa kadar titreşimli evrenin kavramsal bir portresini katman katman inşa etti.

İşini Devon'a götürdü. Haziran 1989'du ve ikisi, hayatlarını bir kez daha altüst edecek bir haftalık tatile davet edilmişlerdi.

Arkadaşları Roy, Liberal Katolik Kilisesi'nden ayrılmıştı. Onunla düşmüştü

Zayıf ve hayal gücü olmayan bir adam olan şu anki Başkan Piskopos'un kendi ruhani topluluğunu kurmaya odaklanmasını istedi. Roy, kışın Kilise'nin daha sağlıklı ve meşru bir başka şubesinden sorumlu Oklahoma piskoposu tarafından kutsanmıştı ve arkadaşlarından da katılmalarını istemişti. Gerard'ın ve sessiz Amerikalının ruhlarını yakan kıvılcım şimdi karşılıklı bir neşeye dönüştü: Yeni rahip Lancashire-İrlandalı tenor piskoposa Liturgy'nin nasıl söyleneceğini öğretirken saatlerce bahçede dolaşıp fikir alışverişinde bulundular, tarih alışverişinde bulundular. Ayini birlikte kutladılar.

Sıkı arkadaşlar olarak ayrıldılar. Dahası, eşinin katılmadığı tek törenin en ciddi kısmında (çünkü iş akıyordu), Büyük Beyaz Kardeşlik başkanının çağrısı üzerine, yaklaşık dokuz yıldır duyulmayan tanıdık bir ses yankılandı. Gerard'ın zihninin dinginliği... 'Artık biliyorsun!' Bu olağanüstü haftanın bir açıklamasını Oratory'nin haber bülteni The Dove'da yazdı ve bir kopyasını da Başkan Piskopos'a gönderdi.

Ve çatı çöktü.

Ospringe cemaati, böylesine hoşgörüsüz bir yargı yetkisi altında devam etmenin imkansız olduğu konusunda hemfikirdi. Oybirliğiyle, ana kiliseyi bir suistimal yağmuru altında terk ettiler ve Gerard, Oklahoma'ya ilk ziyaretini yaptı. Bir sinod planlandı, toplanan piskoposlar tarafından incelenecekti ve onlar da mekanı Flagstaff, Arizona'ya taşıdılar! Efsanevi Route 66'yı gece gündüz kat etmeyi, uykusunda bir akrep tarafından ısırılmayı, hayatının en derin ruhani deneyimlerinden birini yaşamayı ve eve seçilmiş piskopos olarak dönmeyi beklemiyordu; nasıldı. 'Neden Flagstaff?' yeni Başkan Piskoposu ve sevilen arkadaşı John'a sordu. Cevabı, 'Büyük Kanyon'u görmek istedin, değil mi?'

Bu, İngiliz mevkidaşının tam tersi olan adamın cömertliğinin bir ölçüsüydü. Bunu, radikal bir ameliyatla ciddi bir hastalıktan kurtarılan ve neredeyse iki ay boyunca konuşmak, okumak ve yeniden yürümeyi öğrenmek dışında hiçbir şey yapamayacak kadar zayıf olan yeni piskoposunun karısına gösterdiği aktif ilgide zaten göstermişti. Sevgilerini iletmek ve morallerini iyi tutmak için her gece Tulsa'dan telefon ediyordu. Her akşam, yemekten sonra rahatlarken, onun canlı bir şekilde orada olduğunu, iyileştirici enerjisinin kendisini yenilediğini hissediyordu. John Schwarz'ı her gün kutsadılar.

Çalışmak imkansızdı. Ejderhanın Şubat ayındaki sürpriz ziyaretinden bu yana planladığı Boyutlararası Astroloji hakkındaki kitap raflardaydı. Adam beklentiyle kıkırdayarak tekrar açıldı ve onun bir göz atmasına ve ardından başka bir mücevheri tutmasına izin verdi. Hayalleri değişmişti: Gizli yerlerde bulduğu hazineler artık elinden kaçmıyordu. Bunun yerine, onları kaybolmaktan veya yok olmaktan korumak için yanında götürdü. Ama hiçbir şey yapamadı. Zaman geçirmek için gökkuşağı kutusuna geri döndü ve bir doğum haritasının benzersizliğini yalnızca renklerin etkileşimi yoluyla göstermenin harika bir yolunu buldu. Kurnaz melekler bir kez daha ona bilmesi gereken bir sonraki şeyi öğretmenin bir yolunu bulmuşlardı; Çok geçmeden dosyaları sürekli değişen muhteşem gökyüzüyle dolup taştı ve sayfadaki renk oyunu aracılığıyla yalnızca kendisinin değil, başkalarının da o kişinin varlığını hissedebildiğini fark etti. Çok geçmeden yeniden yazmaya başladı ve kitabına renk dolu gökler aktı.

Görünmeyen arkadaşlarının katıldığı bir konferans vardı elbette; Tekrar Ejderhaya binmek , başka bir uçurumu aşmak zorundaydı ve tek dürtü onu astrolojisinden mahrum bırakmaktı. Düşünülemez! Ve oldukça imkansız. Yine de bir yolu vardı: Onu Walsingham'a gönderdiler. Tüm tabelalarında Küçük Walsingham olarak bilinen, ancak artık küçük Büyük Walsingham'dan çok daha büyük olan bu küçük Norfolk kasabası, 'İngiltere'nin Nasıra'sıdır. Leydi Richeldis de Faverches'in, kendi topraklarında Meryem ve Yusuf'un Kutsal Evi'ni inşa etmesini emreden bir vizyona sahip olduğu 1061 yılında benzersiz kaderini buldu. Hacılar yaklaşık beş yüz yıl boyunca geldiler - ve sonra korkunç Henry VIII, her zamanki kan dökülmesinin ortasında, hazinelerini yağmaladı ve yaktı, Tarikatı kapattı ve mahvetti. Tapınak ancak 20. yüzyılda yeniden dirildi; hac yolculukları 1934'te bir kez daha başladı ve şimdi iki büyük ve birkaç küçük türbesiyle Walsingham, Marian bağlılığının canlı bir merkezidir.

Walsingham ikisini de gerçek, sevgi dolu bir Hıristiyan kucaklaşmasıyla karşıladı. Yürüdüler, dua ettiler, şarkı söylediler, kutsal kuyusundan içtiler ve mutlu bir şekilde orada kalırlardı. Eve döndüklerinden kısa bir süre sonra kendini telefonun başında, astrolojisi yere düşmüş eski bir palto gibi buruşmuş halde buldu. Şimdi onu bu kadar şok eden canlı, görünmez deneyimi başka nasıl tanımlayabilirdi? Peki bu nasıl olabilir? Gülen Ejderha onun tepki vermesini bekledi. Tam da onun beklediği gibi yaptı: 'Pekala Mary, eğer hayatımdaki en değerli şeyden vazgeçmemi istiyorsan' dedi.

senin için hayat, o zaman yapmam gereken şey bu.'

Onu rahatsız eden sorun, kendisinden başka başkalarına da Boyutlararası kitabını yazacağına dair söz vermiş olmasıydı ve bu söz henüz başlamamıştı. Sorumlu bir ruha sahip olduğundan, diğer tüm astrolojik çalışmaları sonsuza dek bitmiş olsa bile, en azından bu bağlılığı yerine getirmeye çalışması gerektiğini hissetti. Ayrıca yapacak başka bir şey bulması gerekiyordu! Ejderha, 5. Evinin penceresini üfledi ve pullu dirseğiyle pencereyi ovuşturdu; Güneş parlıyordu. Yaratıcı düşünceyi yakaladı; örgü örecekti . Peki ne yapmalı? Örgü örmek hiçbir zaman güçlü bir nokta olmamıştı; sonuçlar biraz şekilsizdi. Yardım amaçlı battaniye kareleri onun tek kayda değer başarısıydı! Yani örgünün düz çizgiler halinde olması ve boş saatlerini doldurması gerekiyorsa çözüm eşarplardı. (Melekler dikkatle etrafına toplandılar; Ejderha yavaş yavaş yaklaştı...) Sonraki soru: Kimin içindi bunlar? Peki renkler nasıl seçilir? Açık bir hedef duygusu olmadan onun için herhangi bir şeye başlaması mümkün değildi ve amaç... neydi? Orada biri kulağına sihirli bir kelime fısıldadı. Elbette! Bir tablo örecekti!

Artık yeniden bir meydan okuma bulduğu için adrenalin artmaya başlamıştı. Hayatını izleyenler rahat bir nefes aldılar ve bir dizi hassas manevranın ardından geri çekildiler. Artık bir doğum haritasının öğelerini düz bir çizgide, doğru ilişkiler içinde ve simgeler olmadan nasıl sunacağı sorunlarıyla mutlu bir şekilde meşguldü. Her derece için belirli sayıda satırın olması gerekiyordu. Renkler kolaydı ; onları bir yıl boyunca mantıkla, gelenekle, deneme yanılma yoluyla çözmüştü; otuz altı dekanatın her birine farklı bir renk verilmişti ve 1972'den itibaren parlak Michael Heleus'la paylaştığı çalışma. gezegensel spektrumu sağladı. Ancak belirli gezegenlerin gerçek konumlarını ve atkı uzunluğu boyunca açıları belirlemek için bu renkleri kullanmak gerçek zorluklara yol açtı. Örneğin Güneş'in haritasını çıkarmak için ideal olarak tek bir renk çizgisine ihtiyaç vardı. Peki bu çizgi neydi ? İnce ayar yapması gerekiyordu. Bir harmoniğe ne dersiniz? Ah, şimdi harmoniğe ne dersiniz? Ve daha da iyisi, renkler 12 dekanatla birlikte bulunduğuna göre, neden

dwad'da kendi doğal alt bölümlerini kullanmayasınız? Bu onun hiç araştırmadığı bir sistemdi, her ne kadar zaman zaman ABD'de iş başında dwad'lar ortaya çıksa da; keşif için olgunlaşmıştı ve tanıdık bir haritalar okyanusuna yeniden yelken açtı! Dwad'ın yeni ve net doğruluğu karşısında gözlerinin büyüyüp genişlediğini izlerken Görünmez'de tezahüratlar yükseldi.

derece ve dakika cinsinden hassas konumlar her doğuşa iletilir. Kumar meyvesini vermişti: Zorunlu durdurma ve yeniden başlatma onu tam olarak doğru yöne yönlendirmişti ve artık en korkutucu işin üstesinden gelmek için ihtiyaç duyduğu neredeyse her şeye sahipti. Ve eşarplarıyla çok eğlendi.

* * * * * * *

25 Ekim bu 1992, Kent

Annesi öldü.

Bu, Ocak ayındaki doğum gününden yalnızca dört gün sonra gerçekleşti; bu, onun Yardımcı Deacon olarak atanması için seçilen bir Pazar günüydü. Anne ve kızının son konuşması 22'de telefonda gerçekleşti : 'Yıldönümünüz Kutlu Olsun, Anne!' ve her zamanki sevgi dolu sohbet ve samimi aptallık. Ertesi sabah dünyası sonsuza dek değişti. Miras, ilk bilgisayarını satın alabileceği ve böylece cennetin topluluğunun nihayet ona açtığı şaşırtıcı derecede genişleyen astroloji dünyasına efsanevi öğrenme eğrisini uzun ve zorlu bir şekilde taşıyabileceği anlamına geliyordu.

Babasının ona beş yıl önce verdiği masada oturuyor, mavi ekrana bakıyor, düşünceleri yapılandırılmamış ve hayallere dönüşüyor... onun açılış havuzuna bir fikir düşüyor. Bunun kendisine ait olduğunu düşünüyor ama her zamanki gibi bunu kim söyleyebilir? Dünya üzerinde zamanı gelmiş bir fikrin gücü gibi bir güç yoktur ve bu fikir onu en azından önümüzdeki dört yıl boyunca kendi tahmin edilemez yoluna sürükleyecektir. İsa'nın kendi mükemmelliğinin Doğuşunun anahtarı olduğunun aniden farkına varılmasından doğan bu fikir, aslında onun Drakonik burç üzerine yaptığı son on beş yıllık çalışmanın meyvesidir. Artık bir kişinin Drakonik haritasında bulunan tanımlamanın, onun bağlı kaldığı derin ilkeleri ortaya çıkardığını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyor; ve ilkbaharda tutulmalar meydana geldiğinde, ejderhanın başı ve Bahar Ekinoksu gökyüzünde bir aradayken, iki zodyakları çakışacak şekilde doğan insanlar, vaaz ettiklerini en çok uygulayan ruhlardır.

Eğer onların vaaz ettiklerini uygulayan biri varsa o da İsa'ydı.

Bu nedenle, eğer bir kişinin bahar tutulmalarının olduğu bir yılda doğması gerekiyorsa, o odur; ve kendi yüreğinde tanımaya başladığı İsa'nın, çoğu mücadeleci ruhun yalnızca arzulayabileceği ilahi insani mükemmellik olduğuna göre, o zaman Ejder ile Tropikal'in, Ejderha Başı ile Ekinoks'un ilke ve uygulama birliği kesinlikle kesin olmalıdır.

Bu onun asla yapmayacağı bir şeydi, İsa'nın arayışı

Doğuş. Pek çok iyi astrolog bu girişimi zaten yaptı ve açıkça başarısız oldular, çünkü ürettikleri doğum haritaları yarı düzgün herhangi bir erkeğe ait olabilir. Gökbilimciler, tarihçiler ya da sadece Hıristiyan olmayanlar olarak düşünen hiç kimse çabalarının yetersizliğini göremedi. Hiçbiri ilk ve temel gerekliliği tam olarak kabul etmedi: Tanrı'nın doğuşunu aramaları . Ve elbette başarısız olacak ama en azından yeni bir yaklaşım.

Bir dizi bahar tutulması ile diğeri arasında on sekiz yıl var.

MÖ 7'deki ünlü Jüpiter-Satürn kavuşumları ile MÖ 4'teki Herod'un ölümü arasındaki sınırlı zaman aralığını zaten bildiğimiz için, bu fikrin işe yarama şansı çok küçük. Astroloji yazılımı eski tarihler için iyidir ve çalıştırabileceği bir efemeris vardır; yakında yazıcısından rakamlar çıkıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, bahar ekinoksu ile Koç burcunun ilk noktasının kavuşumu aslında gerçekleşecek... ama hangi yılda? MÖ 5'te . Hangi ayda? Mayıs olacak. Peki gün? Gün 7 Mayıs 16:23 GMT olarak yaklaşıyor. Bu, programına eklendiğinde ve bir astrolojik harita bastığında ne göreceği hakkında hâlâ hiçbir fikri yok.

Saat 17.25: astrolog Tanrı'nın doğuşuna bakıyor. İncillerdeki İsa onun ellerinde canlanmıştır ve gördüklerine inanamaz.

Büyük bir Üstaddan ne beklendiğini biliyor; Geleneğe göre öğle vakti, gün doğumu veya gün batımında doğmuştur ve bu, Beytüllahim'de gün batımıydı. Jüpiter, rahip haritalarında her zaman güçlüdür; hem büyüklüğü hem de bilgeliği, mizahı ve cömertliği, dünyaya ve Tanrı'ya açıklığı sembolize eder; Diğer kudretli gezegen Satürn ile birleşen ikili, Kanunun hem ruhunu hem de lafzını, tüm özgürlükleri ve tüm yapıları temsil eder. Burada Jüpiter Boğa burcunun ortasında, Güneş ile birlikte, Satürn'den tam olarak otuz derece uzakta, gün batımı pozisyonunda (Torun) batıyor; bu, 'Ben' değil, bu sınırsız kutsal sevgi ve neşe armağanının kendisine döküldüğü 'Sen' anlamına geliyor. . Daha fazlasını görüyor ve desenin mükemmel olduğunu biliyor.

Ancak bu İsa'nın Doğuşu bir yolculuğun sonu değil; bu sadece bir başlangıç.

Şimdi gerçekten de Tanrı'nın sözünü yazmaya çalışmalıdır.

Machine Translated by Google



İKİNCİ BÖLÜM:

EJDERHA BURCU

Uyuyan Peygamber Astrolojiyi Uyandırıyor

Sevgili Okuyucu, yeni astroloji maceramıza Diyagram 2'deki doğum haritasına bakarak başlayalım. Bu, Ağustos 1917'de Cincinnati, Ohio'da doğan bir kişiye (Konu ve'A') aittir . Yengeç burcunun ve Aslan burcunun gücünü, Başak burcundaki Merkür Venüs'ü, İkizler burcunda yükselen Jüpiter'i ve kendi burcunda doruğa çıkan Uranüs'ü gözlemleyeceksiniz.



Başkalarının doğuşlarla ilgili analizlerini okumak her zaman yararlıdır;

burada yapıyoruz. Aşağıdakiler en ilginç olanıdır:

'Ruh ve ruhsal varlığın, Venüs'ün güçlerinden, Jüpiter, Merkür, Neptün'ün güçlerinden, mevcut varlığın bütünlüğünü getirdiğini ve mevcut varlığını getirdiğini görüyoruz. Mars'taki ve Septimus'taki sıkıntılarla birlikte bu mevcut düzlemin gelişimini zorlamak. Arcturus, bu düzlemde bu gelişme için daha büyük bir güce sahip olduğundan, [ruh], Neptün'ün ikamet eden güçleri ile birlikte Arcturus'un etkisiyle daha büyük bir güç alır. Ay'ın güçleri, Venüs'ün güçlerinden gelen etkilerin çoğunu getirmiş ve getirecek olanlardır.

'Şunlar gibi eğilimleri buluyoruz: Jüpiter

kuvvetlerinin gücüyle, Venüs ve Neptün'ün gücüyle... harflere verilen ve bir benliğin ve bunlarla ilgili herkesin yüksek yüce konumları. Kendini daha fazla ifade eden unsuru göstermek veya sergilemek için verilmiştir. Bu nedenle iradenin yönlendirilmesi gerekir, aksi takdirde Venüs'ün kuvvetlerinin etkisiyle [o] yaşamda zararlı unsurlar verecektir.

Merkür'den gelen kuvvetler, yaşamın orta kısmında kimyasal kuvvetlerle ilgili elementlere dönüşecek, Arcturus'un kuvvetleri ise varlığa yönlendirilen elementlere güç verecek.'

Bu yazar size tanıdık gelsin ya da gelmesin, hem stil hem de içerik açısından yaklaşımı, yayınlanmış astrolojide bulabileceğiniz her şeyden oldukça farklıdır. Dilin arkaik bir sesi var ve takip etmesi dolambaçlı. Ve bu ne anlama geliyor? Jüpiter'e ve Yengeç burcunda olduğu varsayılarak ' Ay'ın kuvvetlerine ' yapılan atıflar anlaşılabilir: ancak geri kalanı kafa karıştırıcıdır.

Başka bir grafik aşağıdadır - Konu 'B' - 16 1919'daki bir doğumun öğlen bu Ocak haritası.

Yorumda şunlar belirtiliyor:

'Koç çağrışımları aracılığıyla yüksek zihinsel gelişimin yetenekleri vardır; ama bu varlık için daha çok kafaya gelen kazalarla ilgili uyarılar var. Önümüzdeki dört ay içinde veya 1934'ün başlarında bazı türde yaralanmalar meydana gelebilir. Bu uyarılar,

Koç'tan veya Mars'la olan baş ilişkilerden gelen etkiler. Bu nedenle, çevredeki konaklamalardan kaynaklanan daha büyük astrolojik faaliyetler açısından, Uranüs, mevcut deneyim üzerinde daha büyük bir etkiye sahiptir.'

Bunu anlamak çok daha açıktır; ancak grafiğin okumayla çok az ilişkisi var gibi görünüyor.



Başka bir örnek, 26 Şubat'ta Norfolk, Virginia yakınlarında saat 17:56'da doğan Denek 'C' adlı bir adamın örneğidir:

^{bu} 1915,

'Varlığın görünürde engellendiği dönemler oldu' şu ya da bu aktiviteye hazırlık, bireylerle şu ya da bu ilişki, ve tüm gidişatı değiştirecek veya değiştirecek koşullar varlık için olayların.

Bu etkilerin tümü Atlantislilerin faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Terazi - dengenin - söylenebilecek şekilde yürürlüğe girmesi varlık, gerçekten de tanrıların sana yönlendirdiği bir yol var astrolojik açıdan değerinizi ortaya koyma fırsatına sahip olacaksınız Balık burcu etkilerini bulduğumuz yönler.

Venüs'ün Merkür ile birleşiminde ve Uranüs'teki faaliyetlerde, mekanik şeylerin yanı sıra uygulanmasını gerektiren şeylere de ilgi duyar maddi eller böyle.'



Peki Terazi'nin bu haritadaki hakimiyeti nerede? Bu kadar belirsiz ve asılsız açıklamaların yazarı kim? Bu nasıl bir astroloji olmalı?

Önce bu üç sorudan ikincisine cevap vereyim. Bu okumalar hiçbir zaman yazarları tarafından yazılmadı; hepsi olağanüstü Edgar Cayce tarafından kendi kendine 'uykuda' verilen Hayat Okumaları'nın transkripsiyonlarından alıntılardır. Margaret Gammon, vazgeçilmez kitabı Astroloji ve Edgar Cayce Okumaları'nda bize şunu hatırlatıyor: 'Cayce'nin 2.500 hayat okuması.

1923'ten 1945'e kadar verilenlerin neredeyse tamamı geçmiş enkarnasyonlara ve şimdiki (yaşam) ile ilgili belirli astrolojik veya gezegensel etkilere atıfta bulunur ve yine de bunlar insana tamamen yabancı kavramlardır. Dindar bir Hıristiyan olan Kutsal Kitap onun sürekli ilham ve bilgi kaynağıydı; her yıl kendisine verdiği görev, Yaratılış kitabının ilk ayetinden Vahiy kitabının son hecelerine kadar Tanrı Sözü'nü okumaktı. Onun eşsiz yeteneği onun için derin bir sorundu, çünkü bu onun bilinçli olarak Tanrı'nın yasasından anladığı şeye oldukça aykırı görünüyordu ve bu, onu tanıyan , dürüstlüğüne saygı duyan ve onu tanıyanların büyük bir ikna çabasını gerektirdi. yine de kaygısını dindirmek ve onu tuhaf yeni işine girişmeye teşvik etmek için verdiği yeteneğin değerini görebiliyordu. Çocukluğundan beri Cayce kendi isteğiyle bir tür hipnotik uykuya dalma yeteneğine sahipti; bu durumdayken bir şekilde öğrenebiliyor, uyanıkken ulaşamadığı veya kavrayamadığı bilgileri ve anlayışı elde edebiliyordu.

Yaşamının son kırk iki yılına egemen olan çalışma bunun mantıksal gelişimiydi. Sayıları giderek artan hastaların, kaygılıların ve gizli gerçekleri arayanların isteği üzerine, bilincinin ruhsal farkındalık düzeylerinden korunduğu yüce salona yükselmesini sağlayan o görünür uykuya geçmesine izin verecekti. metafizikte Akasha olarak bilinen her bir insan yaşamının kayıtları.

Başlangıçta ve ilk yirmi yıl boyunca bu yüksekliklere ne ulaşılabildi ne de ulaşılabildi; rolünü fiziksel olarak hastalara yardımcı olarak gördü ve zihniyle bedenin bilgisine girerek hem kesin teşhis hem de kesin reçete koyma yeteneğine sahipti; kıt ilaç veya az bilinen bitki.

Cayce'nin yeteneğinin baş döndürücü potansiyelini fark eden Arthur Lammers, bir danışma sırasında metafizik, ahlaki ve dini nitelikte soruların sorulmasını önerdi. Bu 1923 yılındaydı ve Cayce'nin zihni tarafından Akaşik kayıtlardan çizilen 'Hayat Okumaları'nın başlangıcı olduğu kanıtlandı.

Okumalardan birinde Akaşa'nın salonuna ulaşma sürecini şöyle anlatıyor:

'Kendimi, önümde hareketsiz duran fiziksel bedenimin dışında küçük bir nokta olarak görüyorum. Kendimi karanlığın baskısı altında buluyorum ve müthiş bir yalnızlık hissi var. Aniden beyaz bir ışık huzmesinin bilincine varıyorum. Bu küçük nokta olarak, onu takip etmem gerektiğini yoksa kaybolmam gerektiğini bilerek ışığı takip ederek yukarı doğru hareket ediyorum.'

Kalabalık çevredeki bir dizi değişikliği, ilk başta grotesk, daha sonra giderek daha hafif ve hoş bir şekilde tanımlamaya devam ediyor:

'Giderek daha fazla ışık var, renkler çok güzelleşiyor ve harika bir müzik sesi duyuluyor. Evler geride kaldı; İleride yalnızca ses ve rengin karışımı var. Aniden bir kayıt salonuyla karşılaştım. Duvarları, tavanı olmayan bir salon ama bana bilgi aradığım kişinin kaydı olan büyük bir kitabı uzatan yaşlı bir adam gördüğümün bilincindeyim.'

Ruhsal 'seviyelere' ilişkin benzer açıklamalar Tibet Ölüler Kitabı gibi eski metinlerde ve kararlı bir arayıcı olan Sir Arthur Conan Doyle'un medyumu Grace Cooke aracılığıyla verdiği çok yakın tarihli iletişimlerde bulunabilir. White Eagle tarafından Arthur Conan Doyle'un Dönüşü'nde yayınlandı.

O halde, Astroloji ve Edgar Cayce Okumaları , gösterilen üç doğuşla ilgili astrolojik yorumların kaynağıdır ve ikinci sorumuza - hepsi çok kısa - bir yanıttır. Bu kitabın başka bir amacı daha var, o halde devam edelim ve ilk sorumuza dönelim.

Size göstereceğim üç çizelge daha var, Konular 'D', 'E' ve 'F'. Onları inceleyin; ilk üçüyle bir ilişkileri var.



İlişki belirginleşti mi? Açıkçası, evlerdeki gezegensel dağılım sırasıyla 'A' ve 'D', 'B' ve 'E' ve 'C' ve 'F' konuları arasında aynıdır; açıların ve açısallıkların kalıpları tamamen aynıdır. Kısaca sadece Yükselen ve Göğün Ortası gezegenlerinin burçları, derece konumları farklıdır. Ancak üç haritadan oluşan ikinci grupta bir şeyler eksik: Ay Düğümleri ortadan kaybolmuş ve yeni bir sembol - veya sembol çifti - yapıya girmenin yolunu bulmuş.

Ne oldu?



Gelin bu yeni grafiklere daha yakından bakalım. Diyagram 5, Konu 'D'de Terazi burcuna dört gezegen yerleştirilmiştir – Mars, Ay, Neptün ve Satürn.

Merkür Yay burcunun 6°22'sinde, Venüs ise Yay burcunun 9°44'ündedir. Neptün'ün Terazi burcundaki konumu 24°58'; Arkturus (bu haritalarda yıldızıyla sembolize edilmiştir) Cayce'nin kendi Güneşimizin ve onun gezegen sisteminin etrafında döndüğünü söylediği uçsuz bucaksız güneş, 12°49' Oğlak burcuna geçmiştir.

Diyagram 6, Konu 'E', Boğa burcundaki Güneş ve Venüs'ü, Akrep burcundaki Ay ve Neptün'ü göstermektedir. Merkür 21°22'de Koç'a, Mars 9°08'de İkizler'e ve Uranüs 13°33'de İkizler'e, Satürn'ün karşısında ise 14°37'de İkizler'e geçti.

Yay Burcu. Son olarak, 'F' Konusu için Diyagram 7'de Venüs 24°59' Kova burcunda, Uranüs 16°32' Balık burcunda, Neptün 1°33' Başak'ta, Ay 5°29'da kavuşumda ve Satürn 28°49' Yengeç burcundadır. Terazi yükselir.



Az önce ilk soruyu cevapladık. Görüyorsunuz, ikinci üç harita ilk üç haritadır, ancak yeni bir burçlara aktarılmıştır - Sidereal burcuna veya onun herhangi bir varyasyonuna değil (ve herhangi bir astroloji tarihi araştırmacısının tanıklık edeceği gibi çok sayıda harita vardır!) - ve şimdi biz Konu 'C' için Terazi'nin Yükselen burcunda olduğunu ve genel sıralamada tartışmasız derecede güçlü bir pozisyona sahip olduğunu görün.

desen, Konu 'F' olarak yeniden sunulduğunda.

Konu 'E'ye bakın. Orijinal Konu 'B' hakkındaki yorum, Koç burcuyla ve zihinsel gelişimle ilişkileri olduğunu açıkça belirtiyordu; burada yeni versiyonda Koç Merkür'ümüz var ve sadece bu değil, çünkü 'Mars'la baş ilişkiler' aynı zamanda 9°08'de Merkür'ün İkizler burcundaki Mars'ın karşılıklı alımıyla da vurgulanıyor. Uranüs, Mars'la kavuşumda kalıyor ve İkizler burcuna 13°33' doğru ilerliyor; bu, kazalara karşı uyarıda bulunan türden inatçı, dürtüsel enerjiye oldukça işaret ediyor.

Konu 'A', Konu 'D' olduğunda, 'Venüs'ün güçleri' Terazi'nin dört kat işgali nedeniyle büyük ölçüde artar ve Yay burcundaki gezegenler, yükselen yıldıza bu kadar yakın olan büyük gezegenin varlığı sayesinde zaten güçlü olan 'Jüpiter'in güçlerini' artırır. her iki modelde de derece.

Cayce'nin bir Yaşam Okuması sırasında neden şunu söyleyebildiğini anlamaya başlıyoruz: 'Bu varlığın deneyimleri, birçok çevrede kabul edildiği gibi tamamen astrolojik bilimden verilmiş olsaydı, bu, şu anda olabilecek bu [kayıttan] tamamen farklı olurdu. burada verilmiştir veya buradan görüntülenmektedir.' Başka bir deyişle, modern dünyanın aşina olduğu astroloji, Akaşik astrolojinin kalıpları ve anlamları ile çok az benzerlik taşıyabilecek bir karakter tablosu çizmektedir. Başka bir okumasında şöyle diyor: 'Bu varlığın hayatındaki takımyıldızların veya zodyak burçlarının [etkilerine] gelince, bunlar sadece hayattaki kararsız etkilerdir ve onun iç ruhunda her zaman mevcut olan yönlendirici güçler değildir. bu varlık. Bunların şu anda dünya planında öğretilen veya verilen birçok şeye karşıt olduğunu görüyoruz.

Başka bir yerde zodyak temasını genişletiyor:

- '... Mısır ve Pers kayıtları oldukça çeşitlidir. Eğer varlık astroloji okuyorsa burçları Mısır takvimine değil Farsça koyun, çünkü Farsça yorumlar Mısır takviminden daha yetkindir. Bu, kuruluşun veya Mısırlıların o dönemlerdeki çabalarını küçümsemek değildir, ancak zamandaki değişiklikler Mısırlılar tarafından değil Persler tarafından düzeltilmiştir. Mısır'ın hesaplamaları otuz derece hatalı. . .
- · Çünkü belirttiğimiz gibi, bu tür bilgilerin, bu tür haritaların, bu tür karakterlerin taşındığı iki, evet, üç aşama veya okul vardır: Mısır, Pers, Hint. Farsça bir kombinasyondur

ve bunların hepsinden daha eski olanı ve bunlar logolar veya belirlenmiş çizelgeler gibidir.'

Yukarıdaki ifadeleri Cyril Fagan'ın Astrolojik Kökenler adlı kitabında biraz zorlama bir şekilde ifade edilen görüşüyle karşılaştırın :

'Çarpıcı olan şey... kayıtlı tarihin başlangıcından bu yana antik çağın tüm büyük uluslarında burçlar kuşağının Ülker'in ay konağıyla başlayıp Koç Koç'un burçlarıyla sona ermesidir. O halde neden klasik dönemde Hindu burçları, Hintli astrologların burçlarının her zaman yıldızsal olduğunu iddia etmeleri göz önüne alındığında, Koç 0°'deki Aswini ile başlayacak şekilde değiştirildi? ...

Yıldız yıldızı sadece başka bir zodyak değil; son yıllarda mantar gibi ortaya çıkan yeni moda bir oyuncak değil. Tüm zodyakların büyük büyükbabasıdır. MÖ 3. binyılda Mısır'daki tek modaydı. Öte yandan Batı dünyasının Hipparchus'un Tropikal zodyakıyla ilk tanışması, Proclus'un Tetrabiblos Açıklamalarının MS 5. yüzyılda ortaya çıkmasıyla oldu. O zaman bile alımı gecikti.'

İlk bakışta Cayce'nin, özellikle Perslerin ustalığı hakkındaki sözleri göz önüne alındığında, Yıldız burcuna dönüşü tartıştığı görülüyor.

Cyril Fagan'ın hem İran'ın hem de Mısır'ın yıldız zodyakını bir şekilde kullandığına dair hiçbir şüphesi yok. Cayce bir kez daha Mısırlıların 30 derece faz dışı olduğunu belirtiyor ve eğer bu Yıldız burcu için geçerliyse, ona göre bu yanlış olmalı! Bu noktada, Yunanlıların Batı astrolojisine, İlkbahar Ekinoksunda başlayan Tropikal zodyak katkısından hiçbir şekilde söz edilmiyor. Ve şu garip açıklama var: 'Bu yüzden varlık hangi işaretlerle dünyaya doğdu? Balık diyorsun.' Ve bu doğruydu; Tropikal zodyakta Güneş burcun 28°'sindeydi ...'Fakat astrolojik kayıtlara göre bunlar sizin hesaplamanızda iki burçtan uzaktaydı.'

Hiçbir Yıldız/Tropikal argüman bunu açıklayamaz!

Bir zodyak sistemi nasıl olur da bir diğeriyle hem 30 derece hem de 'iki burç' açısından farklılık gösterebilir?

İki yeni zodyak çağırmadan bunun tek bir açıklaması olabilir:

Cayce'nin bahsettiği astroloji, (takımyıldızların 'sabit' zodyakıyla karşılaştırıldığında) hareketli bir zodyak temeline dayanır ve alıştığımız herhangi bir zodyaktan daha hızlı hareket eden Koç Noktası tüm daireyi kat eder. Sidereal'in ve hatta Tropikal zodyakın nispeten kısa bir süre boyunca.

Böyle bir burç vardır: Drakonik burçtur. Çemberi, kadim insanlar tarafından Kuzey'e veya Ay'ın Yükselen Düğümü'ne verilen isim olan, 'Caput' (Baş, 'Cauda'nın, Kuyruk'un karşısında) ve Hindistan'da 'Rahu' olarak da bilinen Ejderha Başı'nda başlar . ', 'Ketu'nun karşısında. Üçüncü sorumuzun cevabının başındayız.

Üç örnek haritanın her biri Ejder burcuna aktarılmıştır ve Cayce'nin yorumlayıcı ifadeleri bu burçla ilgili olarak yerine oturmaktadır.

İlk tabloya daha yakından bakmanın zamanı geldi. Bu kez iki zodyak, dış halkadaki Drakonik konumlarla birlikte, Diyagram 8'deki iki tekerlekte birleştirildi. Başlangıç olarak, Cayce'nin karakter tanımı olarak yalnızca astrolojik referansları kullanmadığı açıktır; o sadece özelliği gezegen ve burçla ilişkilendirmiyor, hatta sembolik bir yaklaşım benimsiyor gibi görünmüyor. 'Ruh ve ruh varlığı Venüs'ün güçlerinden kaçtı' diyor ve bundan kişinin ruh olduğunu , ruh olduğunu , bedensiz varlığın bu iki yönünün birleştiğini ve bir kalkış yerinin olduğunu açıkça anlıyoruz (Eğer 'yer' doğru kelimeyse) Dünya'da tezahür etmeden önce. Ayrılış 'kuvvetler'den gerçekleşir ve bu terim Yaşam Okumaları boyunca tekrarlanır. Bunun anlamı, bedensiz varoluşumuzun en azından bir kısmını belirli gezegenlerle ilişkili titreşim hallerinde veya 'düzlemlerde' geçirdiğimizdir; ancak bunların gözlemlediğimiz gezegenlerin çevresinde bulunup bulunmadığı, tüm yörüngelerin onların evi olup olmadığı tartışılabilir.



All is Revealed!

DIAGRAM 8

'Venüs' kuvvetlerinin' gücü - Tropikal haritada açıkça görülemeyen - dört gezegenle (Ay, Mars, Neptün ve

Satürn) Terazi burcunda, Uranüs ve Göğün Ortası Boğa burcundadır ve iki model birlikte çizildiğinde ilk kez açıkça görülen Venüs'ün kendisi Yay burcunun 9°44'ünde, batıdan 1°'den daha az konumdadır.

Tropikal haritanın ufku. Cayce'nin sözlerini tam olarak anlamak son derece zor olsa da, dilbilgisi yer yer çok tuhaf olduğundan, Jüpiter, Merkür ve Neptün'ün kuvvetlerinin bireyin mevcut yaşam ilerlemesine yardımcı olduğunu anlayabiliyoruz ve yalnızca Jüpiter'in bedensel olarak yapışık olduğunu gözlemlemiyoruz. Yükselen, ancak Drakonik Jüpiter, Leo'daki Tropikal Güneş'e 7 dereceden daha az ve Jüpiter'in burcu olan Yay burcunda iki Drakonik gezegen. Merkür bunlardan biridir ve Tropikal 7. Evin zirvesinin derecesine de yakındır. Tropikal dairede Merkür çok belirgindir, Yükselen İkizler burcunun Başak burcuna kare açısı vardır ve Jüpiter ve Venüs de Merkür burçlarına düşer.

Neptün ilk başta bir bilmecedir; Balık burcunda gezegenler bulunmuyor ve Neptün de pek güçlü bir konumda görünmüyor. Ama okumaya devam edin:

'Arcturus bu düzlemde bu gelişme için daha büyük bir güce sahip olduğundan, [ruh] Neptün'ün ikamet eden güçleri ile birlikte Arcturus'un etkisiyle daha büyük bir güç alır.' ...

Neptün ve Arkturus bağlantılıdır ve aynı zamanda 'bu gelişme için daha büyük bir kuvvetle' bağlantılıdır... Çünkü Şema 8'e tekrar bakarsanız, iki zodyakın üst üste binmesinin Drakonik Arkturus'u Tropikal Ay'ın Kuzey Düğümü ile kavuşuma getirdiğini göreceksiniz. , Ejderhanın Kafası'nın kendisi - gerçekten de gelişim için bir güç - ve Ejder Neptün, Tropikal Arkturus ile kavuşum noktasına düşüyor. Böylece üç kuvvet birbirine bağlıdır. Forces, seni işaretle! Astroloji canlanıyor!

Çıkarım şu: Ay'ın Düğüm ekseni - Ejderha - bireyin ruhunun ve ruhsal gerçekliğinin anahtarıdır. Tropikal haritadaki Caput ve Cauda, ruhun enkarnasyondaki yolunun göstergesidir ve Dragon's Head'den çıkan zodyak, enkarne olan varlığın doğası hakkındaki anlayışımızı aydınlatır. Tropikal ve Drakonik burçlar arasındaki temaslar o zaman 'Maneviyatın maddeselleştirilmesine ve Maddinin ruhsallaştırılmasına' hizmet edecektir.

Bu ışık altında, 'Mars'taki ve Septimus'taki sıkıntılar' anlaşılabilir, çünkü Tropikal Mars, Güney Ay Düğümü ile kavuşumda, düşüş burcu olan Yengeç burcunda bulunur; Tropikal Plüton yakındadır ve olabilir gezegene 'Septimus' adı verildi. Bir kişiyi kendi evrimsel geçmişine, tamamlanmış veya yeterli olana, hatalarına ve yanlışlarına, hatta Tanrısızlığa geri çeken Güney Düğümü'dür. Mars ve Cauda ile bu kadar yakından bağlantılı olan Ay'ın bu bağlamda anılmaması gariptir; yine de bu kişinin geçmişinin geçmişte kalan ve iyi huylu kalan bir bölümünü temsil ediyor olabilir. Bununla birlikte, 'Ay'ın güçleri', 'Venüs'ün güçlerinden birçok etkiyi getiren ve getirecek olanlar' olarak yorumlanır ve gerçekten de ruhun Venüs güçleriyle bağlantısını ifade eden Terazi burcundaki Ejder Ay'ı buluruz. Tropikal dairedeki Ay'ın kendi burcundaki Plüton ise Drakonik derecesi aracılığıyla Başak Venüs'üne bağlıdır. Böylece Yengeç gezegenleri ve Ay aynı zamanda Terazi ve Venüs'e aittir ve ruhun Venüs deneyimini potansiyel tezahüre getirir.

Jüpiter, Venüs, Neptün ve Merkür'ün hepsi burada karakterdeki güçlü güçler olarak özellikle bahsediliyor ve bundan Drakonik astrolojide gezegensel güç kriterleri hakkında bir şeyler öğrenebiliriz. Jüpiter bir açıya (Yükselen) yakındır ve bu her iki harita için de geçerlidir; Drakonik haritada Venüs Tropikal Torun'un yerine düşer ve yine köşelidir; Neptün, Kuzey Düğümü'nün gelişim yolu ile iki yönlü bağlantılıdır, çünkü Tropikal olarak Düğümün düzenleyicisi olan Satürn ile kavuşumdadır ve Drakonik derecesi, daha önce gördüğümüz gibi, Drakonik yeri Tropikal Ejderhanın Başına yakın olan Tropikal Arkturus ile birleşir. Merkür ve Venüs, Yay burcundaki, Tropikal 7. Evin zirvesine yakın ve aynı zamanda Jüpiter eksenindeki Drakonik konumdan 'Jüpiter kuvvetlerini' arttırır.

Peki eğer açısallık bu kadar önemliyse Cayce'nin yorumunda neden Güneş ve Uranüs atlanıyor? Tekrar baktığınızda, ne gezegenlerin Drakonik haritadaki gezegenlerle veya açılarla herhangi bir ek temas kurmadığını, ne de Düğümlerle bağlantı kurmadıklarını göreceksiniz. Bu nedenle, gerçek gezegensel güç, Tropikal ile Drakonik arasındaki, dünyevi ve manevi arasındaki bu sempatik bağlantılara bağlı olabilir ve böylece enkarnasyona en aktif şekilde getirilen ruhun niteliklerini gösterir.

Bu durumda Venüs'ün özellikleri pek yararlı olmuyor; Cayce, irade yönlendirilmediği sürece 'hayatta zararlı unsurların' ortaya çıkma ihtimalinden bahsediyor. Oğlak burcundaki Tropikal Kuzey Düğümü ve 8. Ev, bu duruma geri dönme yönündeki güçlü eğilimin üstesinden gelmek için bunu açıkç

Yumuşak Yengeç Güney Düğümü'nde Ay/Mars/Plüton kavuşumu. 'Arcturus'un varlıkta yönlendirilen unsurlara güç veren güçleri', bu bağlamda ruhu daha ayık, disiplinli bir varoluşa doğru doğru yolu izlemeye çağıran o büyük yıldızın Ejder Oğlak burcundaki varlığı olarak anlaşılabilir. , sabırlı ve amaçlı bir varoluş biçimi.

Diyagram 9'da Şek. 2 ve 5'in kombinasyonu; ancak kalıpları hakkında daha önce yapılan yorumlara eklenecek çok az şey var. Bununla birlikte, Diyagram 10 daha fazla araştırmaya değer, çünkü şu ana kadar sadece Terazi'nin Drakonik haritasında Yükselen burcuna getirildiğini gözlemledik. Ancak Cayce işarete büyük vurgu yapıyor: '... varlık hakkında söylenebilir, gerçekten de senin için açılmış bir yol var tanrılar senin değerini gösterme fırsatına sahip olmanı emrettiler.' Terazi sadece Ejder Yükselen'i tutmakla kalmıyor, aynı zamanda yöneticisi Venüs de 24°59' Kova burcuna düşüyor ve Tropikal Kuzey Düğümü ile Merkür'ü yakındaki Mars ile yakın bir şekilde birleştiriyor. Burada, ilk haritanın tam tersine, her şey istekli bir ruhu ileriye ve yukarıya doğru teşvik edecek şekilde hizalanır, yol açıkça işaret edilir ve yol seçilir. Bu adam tarafından çok şey başarılabilir. İki zodyakın bir araya gelmesiyle oluşan desen, bu güçlü kavuşumun düştüğü burcun yöneticisi olan 'Venüs'ün Merkür ile birleşimini ve Uranüs'teki faaliyetleri' açıkça göstermektedir. 'Balık etkileri' kendi adına konuşuyor.

Bir tür engellemeye yapılan atıf ilgi çekicidir, çünkü Venüs ile Neptün arasındaki çok geniş bir çatışma dışında desendeki hiçbir şey kare veya karşıtlık oluşturmaz. Tropikal Venüs'ün Satürn'ün Oğlak burcunda olduğu ve aynı zamanda Balık burcundaki Güneş'e yarım kare oluşturduğu doğrudur, ancak bu durum özel ilgi gerektirecek kadar güçlü görünmemektedir. Ejder pozisyonları dikkate alındığında bu engellemenin nedeni hemen ortaya çıkıyor: Satürn ve Plüton'un gezegendeki kavuşumu.

İkizler-Yengeç burcunun zirvesi, Yengeç-Aslan sınırına doğru ilerliyor, 11. Evdeki Neptün ve Ay'a düşüyor ve 5. Evdeki aynı Tropikal Oğlak Venüs'üne geniş ölçüde karşı çıkıyor. İşte özellikle 1 Meclis açısından 'bireylerle şu ya da bu ilişkide' tıkanıklık var. Bu model, Ay ve Neptün'ün kavuşumunun Draco dairesinde Tropikal Yükselen derecesine yakın hareket etmesi ve ilk örnek haritada işlediği tespit edilenlere benzer bir 'önem zinciri' yaratması nedeniyle kişisel önem kazanmaktadır.



One Person - Two Zodiacs

DIAGRAM 9



Again, two sides of the same coin

DIAGRAM 10

Cayce okumalarından sürekli olarak ortaya çıkan şey, çoğu kişinin yıldız fallarına kısmi tepki vermesidir; ve bu, üç örnek haritada görüldüğü gibi, birkaç önemli gezegenin göreceli önemiyle doğrudan bağlantılıdır. Bunlar tanıdık doğum haritasında öne çıktıkları için değil, varlığın yaşadığı ve belirli bir bilinçli farkındalık ölçüsüne, yani gezegen ilkelerine ulaştığı ortamlar oldukları için önemlidirler.

bireysel varlığın içine çekilmiştir. Gezegen, 'yönlendirici bir güç' olarak kişinin içinde canlıdır. Ve Draconic haritasında ve gösterildiği gibi Draconic'in Tropikal ile birleşiminde gözle görülür şekilde ön plana çıkan da böyle bir gezegen veya gezegen grubudur.

Bu bölümün geri kalanını, Cayce'nin astrolojiye ve insanın ruhsal yaşamına dair benzersiz genel bakışını açıklığa kavuşturan Hayat Okumaları'ndan alıntılara ayırmaya değer; çünkü sonraki bölümlerde, 19. yüzyıldaki Drakonik burçları incelemek amacıyla Cayce'nin çalışmalarını geride bırakacağız. daha fazla genişlik ve derinlik.

'Yeryüzünde bilindiği gibi fiziksel bir beden olarak değil, Jüpiter'in çevresine uyum sağlayabilecek bir beden olarak; çünkü orada da hayat var (dünyada bilindiği gibi değil), tıpkı Satürn'de, Güneş'te, Ay'da, Venüs'te, Merkür'de, Uranüs'te, Neptün'de, Mars'ta olduğu gibi: hepsinin kendine özgü bir formu var - tıpkı yeryüzünde, havada yaşayanlarda, ateşte, su - toprağın içinde ve dışında. İsterseniz hemen hemen aynı elementlerde kendi özel çevrelerindeki elementler yerleşir.'

Edgar Cayce (630-2)

Yani, öncelikle insan yaşamının ve gelişiminin bütün anlamı var:

"Gelişirken, insanın Baba ile bir olabilmesi için, ruhun, yoldaşıyla birlikte, irade O'nda kayboluncaya kadar gelişimin tüm çeşitli aşamalarından geçmesi gereklidir ve o, Baba ile bir olur.

'Bunun örneğini İsa adlı adamda görüyoruz. Bu adam, bir insan olarak, iradesini Baba'nın iradesi haline getirir, sonra Baba ile bir olur ve insan için bir model olur.

...

Ruh, dünya planına ulaştığı gelişmeye ulaştığında, dünya planında bilinen küreler veya gezegenlerdeki gelişmeler yoluyla ulaştığı ve daha sonra Hepsinde Bir'i elde ettiği gibi, bedende bir model haline geldi.

Merkür'ün Zihinle ilgili olması gibi. Deliliğin Mars'ında. [Burada öfke kastedilmiş gibi görünüyor.] Beden olarak Yeryüzünde.
Aşk Olarak Venüs'te.
Güç Olarak Jüpiter'de.
Satürn'de, başlangıç için tüm yetersiz maddenin atıldığı dünyevi sıkıntıların başlangıcıdır.
Psişik olarak Uranüs'te.
Mistik olarak Neptün'ünkinde.
Bilinç olarak Septimus'ta [Pluto?].
Gelişme itibariyle Arcturus'ta.

Çünkü Yaşam sürekli bir deneyimdir. Ve zihin, ruh, irade, maddi tezahür yoluyla tüm deneyimin iyileştirilmesi, geliştirilmesi veya geciktirilmesi için etki eden etkilerdir.

Çünkü her ruh, her deneyime bir gelişme için girer, böylece amacı aradığı şeyle yaşamaya hazır olabilir. Bu nedenle her varlığın ... her deneyimde kendi idealini belirlemesi gerekir. Bu nedenle, bir varlığın maddi bir misafirlikte veya astrolojik bir deneyim yoluyla yaptığı faaliyetler yoluyla yaşanan gelişmelerin, yalnızca evrim veya pratik hale getirildiğini görüyoruz. Çünkü önemli olan bir bireyin ya da varlığın ne ilan edebileceği değil, her ruhun kendisiyle ilişkilerinde ideal olarak belirlediği şey hakkında ne yaptığıdır.

... bireyler yaklaşık olarak aynı.'

Yani İnsan Tanrı içindir; hayalinin, idealinin peşinden gitmelidir; sözlerle değil eylemlerle yaşamalı; ve hiç kimse tek başına bir ada değildir. Bir an için daha az ciddi olmak gerekirse, Bing Crosby'nin söylediği, tamamını alıntılamayacağım ama bir kısmı şöyle olan hoş bir şarkı vardı:

'Domuz, yüzü kirlenmiş bir hayvandır,
Ayakkabıları büyük bir rezalettir!
Yemeğini yerken hiç terbiyesi yok; O şişman,
tembel ve son derece kaba. Ve eğer bir tüyü
veya incir umurunda değilse, Büyüyünce domuz
olabilirsin!
Yoksa bir yıldızın üzerinde sallanmak mı istersin?
Ay ışınlarını eve bir kavanozun içinde mi taşıyacaksınız?
Şu an olduğundan daha iyi durumda olurdun -

Yoksa balık olmayı mı tercih edersin?

İnsan hangi yolu izleyeceğini seçmelidir ve bu seçimi yaparken kullanacağı irade özgürlüğüne sahiptir. Cayce bu tema üzerinde sık sık durur: 'Çünkü irade, maddi tezahürde her varlığın deneyimindeki, gelişme ya da gerileme için seçim yapma yeteneğini veren faktördür.'

Çoğu zaman insan iradesi konusundaki sözleri astrolojinin rolü veya geçerliliğine ilişkin bir soruyu takip ediyordu:

SORU: 'Gezegenlerden etkilenen eğilimlerimizi ve eğilimlerimizi daha iyi anlamak için gezegenlerin yaşamlarımız üzerindeki etkilerini incelememiz uygun mudur?' Cayce: 'Doğru incelendiğinde

çok çok çok öyle. O zaman ne kadar doğru? Bu etkide, ölümlü insanın halihazırda elde ettiği bilginin etkisinde de görülmektedir. İradenin, insanı daima yukarıya doğru yönlendirecek her zaman yol gösterici faktör olması gerektiği anlayışını vererek, hayatlara bundan daha fazlasını verin.' Soruyu Soran: 'Astrolojik yıldız falının fiziksel doğum zamanına mı yoksa ruhun doğum zamanına mı dayanması gerekiyor?' Cayce: 'Fiziksel doğum zamanında; çünkü bunlar yalnızca eğilimlerdir ve eğilimler nedeniyle iradenin etkisi yoktur. İrade, manevi güçlerin faktörü veya insana armağandır. seçimin yapıldığı maddi forma girdiğinde.'

Bu açıklamayı daha önce alıntıladığım Fars haritasına yapılan atıflar takip ediyor ve bununla ilgili olarak kendisi şöyle diyor:

'...ama dünya insanı yönetmez, İnsan dünyayı yönetir! Ve eğilimler astrolojik olarak insanın iradesinin olup olmadığını gösterir!

O zaman eğilimler iyidir, ancak kişi eğilimleri dinleme iradesine daldığında bunlar tökezleyen taşlar olabilir!

Astrolojiden elde edilecek kesin yardımlar olmadığı için değil ama aynı şekilde yaşayanlar kontrol etmek yerine daha çok kontrol ediliyorlar.'

"...astrolojik ziyaretlere gelince, bunlar ruh varlığının maddi bedenin dışında olduğu ve yalnızca daha yüksek seviyedeki ruhsal güçlerle birlikte mevcut olduğu yerlerdir.

Titreşimler yine de ruhun maddi bir dünyaya girmesi veya bu dünyada bir bedene sahip olması sırasında maddenin deneyime getirildiği aynı malzemelerden yapılmıştır; yine de her deneyim, her aşama, her alem, O'nda olduğunuzun, yalnızca maddi çevrenizde uyum, renk, ses, hareket olarak tezahür eden o ilahi yaratıcı güce bağlı kaldığınızın giderek daha bilinçli bir şekilde farkına varabilmeniz içindir. O'nun gözünde ve O'nun bütününde, seni O'nunla bir yapacak olan iyi, sevimli, değerli olan her şeyin temeli olan o güçlü güçler."

Edgar Cayce (818-1)

'İnsanın kaderindeki en güçlü güç, öncelikle Güneş'tir; sonra daha yakın gezegenler veya doğum sırasında yükselişe geçen gezegenler...'

(Tropikal veya Draco konfigürasyonlarından ufka temas eden gezegenlerin gücü yukarıdaki örneklerde gösterilmiştir.)

'...ama buradan anlaşılsın ki, hiçbir gezegenin, Güneş'in, Ay'ın herhangi bir evresinin veya herhangi bir gökcisminin hareketi, İnsanın bireysel iradesinin - insanı yaratanın verdiği gücün - üstün gelemez. Başlangıçta, kendisi için seçim yapma gücüne sahip, yaşayan bir ruh haline geldiğinde... Bir bireyin doğumunda Güneş sisteminin verilen konumuyla, bu, yani eğilimleri hesaplanabilir. ve irade gücü dikkate alınmadan yapılan eylemler (yapılabilir).

Bilinçaltı, bilinçaltı, psişik, ruhsal güçlerin insan bakış açısından incelenmesi, insan ailesi için en büyük çalışmadır ve olmalıdır, çünkü insan, Yaratıcısı ile olan ilişkisini anladığında, benliği aracılığıyla Yaratıcısını anlayacaktır ve yalnızca bunu kendisi aracılığıyla anlayın ve bu anlayış, burada bu halde verilen bilgidir.

Ancak astrolojiden, etkilerin doğuştan geldiğini ve bazılarının geliştirilmeye ihtiyaç duyduğunu, büyüyebileceğini, genişleyebileceğini ve etkinin daha fazla bir parçası haline gelebileceğini görüyoruz; tıpkı diğerlerinin engellenmesi ve benliğin sürüklenmesine izin vermek yerine bir ders kazanılması ve uygulanması gerektiği gibi.

Kişiliklerde gizli ve tezahür etmiş bu dürtülerin olduğunu görüyoruz.

ve bu varlığın bireyselliği.

Maddi düzlemdeki kişilikler, varlığın dürtülerinin dünyevi ikametlerde uygulanmasından ortaya çıkar. Bireysellikler, bir varlığın maddi bir deneyim veya yeryüzünde kalış sırasında kendi ideali hakkında yaptığı veya yaptığı şeylerden doğar.

Kişilik, başkalarının düşünmesini ve görmesini istemenizdir. Bireysellik, ruhunuzun dua etmesi, ruhunuzun umut etmesi, arzulamasıdır. Mutlaka bir tane olmaları gerekmez; ama Baba, Oğul ve Kutsal Ruh bir olduğu gibi, onların amaçları da bir olmalıdır. Dolayısıyla beden, zihin ve ruhun amaç ve hedef açısından bir olması gerekir.'

(Bu, Drakonik Astrolojinin özüdür ve onun en önemli gelişmelerine ve keşiflerine yol açmıştır.)

'Fakat onların düşünceleri·ve bedenlerinin duyguları nadiren birbirleriyle uyum içindedir ya da bireysellikleri ve kişilikleri hayatın aynasında aynı gölgeyi yansıtmaz.

... varlık olan bireysellik, faaliyetlerine dahil edilsin ki kişiliği, bu varlığı ihtiyaç duyulan yönde tutmak için gerekli faktörlere katkıda bulunabilsin.

Bireysellik, varlığın dünyadaki çeşitli deneyimlerinde yaratıcı veya ideal olan şeyler hakkında yaptıklarının toplamıdır.'

Cayce'nin açıklamalarından anladığımı özetlemek gerekirse, enkarne olan varlık, Drakonik haritasının kalıplarında görülebilen Bireyselliktir. Kişilik, yalnızca dünya deneyimini değil, aynı zamanda erkeği veya kadını Tanrı'nın verdiği İradeyi teslim etmeye ayartabilecek 'eğilimleri' de tanımlayan Tropikal haritanın kalıplarıyla temsil edilir. İkisi arasındaki uyumun derecesi, deneyim düzlemleri büyüyen ruhun oluşmasına yardımcı olan ve dolayısıyla genel modelde öne çıkan gezegenler gibi, Drakonik'ten Tropikal'e kadar olan ara bağlantılarla gösterilir. Bireyin iradesi özgürdür - yine de Ay'ın Kuzey Düğümü yönünde Tanrı'nın iradesini takip etmeyi ya da Ay'ın Güney Düğümü'nde sembolize edilen geçmişine kilitli kalmayı isteyerek özgürlüğünü tamamen savunmayı seçebilir. Ay. Geri çekilme ihtimalinin derecesi veya

ileriye doğru olan dalgalanma, hem Tropikal hem de Ejderha desenlerinin Ejderhanın başına veya kuyruğuna olan sempatisiyle ölçülebilir.

'Bulduğumuz gibi, Dünya çevresindeki bölgelerdeki konaklamalar, varlığın maddi veya dünyevi konaklamalar arasındaki mesken yerleri veya bilinçleridir ve Venüs, Jüpiter, Mars, Merkür, Satürn olarak adlandırılan veya verilen gezegensel güçler tarafından yerler olarak temsil edilir. , Uranüs ya da dünyanın Ay ve Güneş ile ilişkilerini ya da aynı faaliyetlerle ilgili olan burçlar tarafından da temsil edilen diğer burçlar.'

Edgar Cayce (1494-1)

Güneş ve Ay'ın Ejderha konumları - özellikle Ejderha Güneş'in burcu - ruhsal açıdan etkili gezegenler tarafından desteklenen, reenkarnasyon ruhu tarafından benimsenen ve takip edilen İdeal'in anahtarlarıdır.

Edgar Cayce okumalarında tam olarak açıklığa kavuşturulması gereken astrolojik referanslar vardır; ruhsal astrolojinin yeni ortaya çıkışında keşfedecek ve keşfedecek başka boyutlarımız olabilir. Ancak, Drakonik astrolojinin yeniden dirilişinin Cayce transkripsiyonlarındaki bir zamanlar karanlık olan astrolojik pasajları doğruladığına ve bunların bize zaten hem Ejder hem de Tropikal'in öneminin ve karşılıklı ilişkilerinin çoğunu öğrettiğine dair hiçbir şüphem yok. Sonraki sayfalarda giderek daha ayrıntılı olarak incelemeye devam edeceğimiz burçlar.

'Bu koşullar, yani ruhun zihni, fiziksel bedenin zihni, ruhsal varlığın zihni, kişinin bunların eylemlerinin bilgisini edinebilmesi için ayrılmıştır. Manevi varlığın zihninde, varlığın manevi planda tezahür ettiği zihne sahibiz. Fiziksel bedendeki zihin, varlığın fiziksel dünyada tezahür etmesini sağlayan bilinçaltıdır, bilinçtir.'

Lytle W. Robinson, 'Edgar Cayce Hakkında Söyledikleri Doğru mu?' adlı kitabında şunu belirtir: "Aynı

söylemde mistik süperbilinci detaylandırdı: 'Süperbilinç, ruhsal varlık içindeki ruh ile ruh gücü arasındaki bölünmedir, birliktir. Kesinlikle Dünya kuvvetlerine ait değil, sadece ruhsal ikametle uyanır ve bireysel olarak edinilir. Ölümden sonra bilinçli zihnin yerini bilinçaltı ya da bilinçdışına bırakmasıyla ön plana çıkar.'

Robinson, "Cayce'nin açıklamaları bir miktar mantıklı, ancak bunları kanıtlamanın bir yolu yok" diye yazdı.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

BİRAZ TARİH

'Dünyada kalıcı bir iz bırakan ilk ejderhalardan biri (antik Babil'de bir kapının üzerinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz sırla tasvir edilmiştir) bir koçun kafasına ve boynuzlarına, bir aslanın ön bacaklarına sahip gibi görünüyor. pullu, sürüngen gövdesi ve kuyruğu ve bir kartalın arka ayakları.'

David Philips, Man, Myth and Magic'ten 'Ejderhalar'

Ay Düğümleri ve Ejder Zodyak Başlıca Tarihler ve Yazarlar Babil: olası bir Ejder (Ejderha) zodyakının izlenebilir en eski kayıtları.

Ay Düğümleri (Ejderhanın Başı/Caput ve Ejderhanın Kuyruğu/Cauda) şu zamana kadar çok az anılıyor veya anlaşılmıyordu:

1927 GH White, Ay Düğümleri ve Doğum Astrolojisindeki Önemi 1936 Dane Rudhyar, Kişilik Astrolojisi 1949 Walter Friedjung, Ay

Düğümlerinin Önemi (Astroloji, Bahar 1949)

1949 George H. Bailey, Makalenin üstüne saldıran mektup (Astroloji, Yaz 1949)

1949 Walter Friedjung, Bailey'ye cevap mektubu (Astroloji, Sonbahar 1949) 1950 Arthur Gauntlett, Düğümlerin Önemi (Astroloji, Kış 1950/51)

Draconic Zodyak astrolojinin dikkatini çekti:

1951 Cyril Fagan, Zodyaklar Eski ve Yeni 1959 Maurice Froger, Düğümler Falı (Astroloji, Yaz 1959) 1959 J. Coward, Yukarıdakilere tebrik mektubu (Astroloji, Sonbahar 1959) 1959 Ronald C. Davison, Astroloji Locasında Ders, Bazı Astrolojik Tartışmalar (Londra, 28 Eylül) 1963 Ronald C. Davison, Astroloji (Arco, s. 164) 1966 Ronald C. Davison, Her Gezegenin Kendi Burcu Vardır (Astroloji, Yaz 1966) Ay Düğümleri şu şekilde daha da odaklandı:

1971 Dane Rudhyar, Kişi Merkezli Astroloji el kitabı/bölümü) (BİR bütün

1973 Zipporah Dobyns, Düğüm Kitabı (Ay ve Gezegen Düğümleri) 1975 Martin Schulman, Karmik Astroloji: Ayın Düğümleri ve Reenkarnasyon Ejder/Nodal/Ay Zodyak'ı ciddi şekilde kullanılmaya başlandı:

1977 Ronald C. Davison, Synastry 1977

Dennis Elwell, Çok Boyutlu Geçişler (Astroloji Derneği Konferansında Konferans; Winter Journal'daki makale, 1977) 1980?

Marc Penfield, Reenkarnasyon Tablosu (makale)

1981 Pamela Crane, Birinci Dünya Astroloji Kongresi'nde Konuşma, Zürih, Nisan.

1987 Pamela Crane, Draconic Astrology ilk olarak Aquarian Press tarafından yayınlandı. 1980'ler-2000'ler Pam Crane, Jacob Schwartz, seyahat ediyor ve Drakonik astroloji öğretiyor; Tom Jerome Roma, NCGR DracSig'i kurdu; Tüm önemli astroloji yazılımlarında yer alan gaddar haritalar.

2000 Pamela Crane, The Draconic Chart ilk olarak Flare Publications tarafından yayınlandı.

2013 Draconic Chart 2 materyali. Ve Yeni sürümle revize edilmiş ve güncellenmiş baskı

Yıldızlar ve Yılanlar

Çok az istisna dışında, modern Batı dünyasındaki astrologlar Tropikal burçta öğrenmeye ve horoskoplarını uygulamaya devam ediyorlar. Tropikal zodyakın on iki eşit bölümü sıralarına 0°'de başlar.

Koç burcu uzayda Güneş'in görünür yolunun (ekliptik) ekvatoru geçtiği noktada, yani Bahar Ekinoksunun konumundadır. Kuzey baharımızın ilk gününde Güneş'in gökyüzünde durduğu yer burasıdır. Bu, burcun ilk burcu olan Koç'un başlangıcı ve on iki burcun sonuncusu olan Balık burcunun sonudur.

Ancak farklı kültürler farklı ölçümler benimsiyor ve birçok Batılı, Batı sisteminin kaderi olan kendi topraklarında hiçbir zaman saygısızlığa ve ihmale maruz kalmayan en eski astroloji olan Doğu'nun Yıldız burcuna artık aşina oluyor. Sidereal veya yıldız zodyak, adından da anlaşılacağı gibi takımyıldızlara dayanmaktadır. İlk Noktası bugüne kadar canlı bir varsayım meselesidir ve şüphesiz gelecek yıllarda da öyle kalacaktır; ancak çoğu kişi tarafından sabit yıldız Spica'nın sonbahar burcu Terazi'nin 0 derecelik konumuyla belirleneceği kabul ediliyor. (Şimdi, büyük gök enlemine rağmen, boylamsal komşusu olan Arcturus'a da mı bakmamız gerekiyor?)

Tropikal Koç Noktası, her yetmiş iki yılda bir yaklaşık 1 oranında yıldızların arka planına karşı geriye doğru hareket eder. Bu iki zodyak, Hıristiyanlık döneminin başlangıcında aynı hizadaydı, ancak şimdi yaklaşık 24 derecelik ekliptik boylamın faz dışına çıkmış durumdalar. (Tropikal 0° girişi

Koç'un Yıldız Kova burcuna geçişi, çokça müjdelenen 'Kova Çağı'nın başlangıcını işaret edecek.) Ancak astroloji dünyasına daha az aşina olan burçlar arasında yeniden keşfimiz de var: Drakonik burç. Varlığına dair karşılaştığım en eski referans Cyril Fagan'ın Zodiacs Old and New adlı kitabından aşağıdaki paragraftır:

'Bir Babil efsanesine göre Marduk (Jüpiter) Büyük Ejderha'yı yarattı; başını Ay'ın yükselen Düğümüne, kuyruğunu da alçalan Düğüm'e koydu ve burçlardan altısını sırtında, altısını da karnının altında taşıdı. Bu, Kral Nabushumishkun'un Babil Sınır Taşı üzerinde resimli olarak tasvir edilmiştir ve Caput'un 1 Nisan'daki yıldız boylamının Koç 0°00' olduğunu öne sürmektedir...'

Bu, Babillilerin Drakonik zodyaktaki gezegenlerin konumlarının (yani Düğüm'e olan mesafelerin) önemli olduğunu düşündükleri anlamına gelir.

'Avcı Herne aynı zamanda bir tür ejderhadır. Eski isimlerinden biri boynuzlu olan Cernunnos'tu. Gundestrup kasesinde bir elinde bir tork, diğerinde bir yılanla görünüyor; Galya anıtlarında her biri koç başlı iki yılan tutar. Dogonlar aynı zamanda bu kriyosefali veya koç başlı yılanı da bilirler, çünkü o, geceleri bataklıklara ve sulak yerlere musallat olmadığında dört renkli bir gökkuşağına dönüşen tanrıları Amma'nın görüntüsüdür. , bir Puck veya bir bataklık ruhu.' Francis Huxley, 'Kutsalın Yolu'

Fagan'ın kitabı 1951'de yayımlandı. 1959'da Astrolojik Loca'nın üç aylık dergisi Astrology , Maurice Froger'in 'Nodal Horoskop' başlıklı bir makalesini yayınladı. Bunu bir sonraki sayıda J. Coward'dan gelen bir tebrik mektubu takip etti ve konu o yılın Eylül ayındaki Loca toplantısında Ronald C. Davison'un bir konuşmasında gündeme getirildi. 1963'te Bay 28 Davison , Astroloji kitabının 164, 192-193, 196 ve 204. sayfalarında Draconic zodyak - kendi deyimiyle 'ay zodyak' - hakkında yazılar yayına girdi ve bundan 'dünyanın mirası' olarak söz etti . geçmiş' üç örnek tasvir bağlamında.

Ancak 1977 Ejderha Yılı olacaktı - mutlu bir tesadüf eseri aynı zamanda Çin'de Ateş Ejderhası yılının sonunu ve Ateş Yılanı yılının başlangıcını da işaret ediyordu - çünkü Ronald Davison'un Synastry'si o yıldı . Draconic zodyak hakkında daha fazla materyalle birlikte yayınlandı; ve o yılın Eylül ayında (tam olarak ayın 3'ünde, saat 17.30'da (BST)) Dennis Elwell, o yıl Churchill Koleji'nde düzenlenen Astroloji Derneği'nin Cambridge Konferansı'nda Drakonik burçları tanıttı.

Bu arada Atlantik'in diğer tarafında başka bir astrolog olan Marc Penfield, Ronald Davison'un Astroloji kitabını okuyor ve 'düğüm' zodyakıyla deneyler yapıyordu; 1980'de onun çalışmalarının meyvelerinden bazılarının Reenkarnasyon Tablosu başlıklı bir makalede yayınlandığını gördüm . O zamana kadar be Astrolojinin Drakonik düzeyi ile ilgili araştırma ve klinik çalışmalar beni o kadar özgüvenle ateşlemişti ki, bunun astroloji dünyasına pek çok çözülmemiş soruya yanıt sağladığından emindim ve bu nedenle Penfield'ın da bunu düşündüğünü görmek beni teşvik etti - ama şaşırmadım. 'Burç artık başarılı bir gazetecinin röportaj sırasında sorduğu tüm soruları yanıtlıyor; 'neden' sorusuna artık ay burcu haritası aracılığıyla ulaşılıyor'. Penfield'ın yaklaşımı benimkinden önemli bir açıdan farklılık gösteriyor: o, açıları ve çıkıntıları Tropikal'den Ejdersel'e tercüme etmiyor -aslında yapılmaması gerektiğini vurguluyor-. Okumalarının çoğu, Drakonik gezegenlerin Tropikal evlere yerleştirilmesine dayanıyor. Bu yaklaşım genel analizin bir parçası olarak gerçekten çok önemli olsa da, varlığın Drakonik düzeyinin tüm sonuçlarını keşfetmede yeterince ileri gittiğini düşünmüyorum.

Her yolculuk ilk adımla başlar; ve şimdi dikkate değer bir astrolojik yolculukta ilk adımımız, seçilen bir haritada bu burcun başlangıcını belirlemek ve hesaplamasını öğrenmek olmalıdır.



Machine Translated by Google

BÖLÜM DÖRT:

AĞAÇ OL!

Drakonik Haritayla Tanışın

Ağacın bir sembol ve öğretim aracı olarak kullanılması çok eskidir. İskandinav mitolojisi bir Dünya Ağacı olan Yggdrasil'i tasarladı; Jack'in Fasulye Sırığı başka bir sembolik ağaçtır. Klasik dünyada ağaçlar, onları kazanma cesareti ve erdemine sahip olanlar için ödüller taşır; kahraman Jason'ın kazandığı Altın Post ve Hesperides'in gıpta ile bakılan altın elmaları gibi ödüller. Çocukken söylemeyi öğrendiğimiz gizemli tekerlemelerden biri şöyledir: 'Küçük bir ceviz ağacım vardı/Hiçbir şeyi taşımazdı/Ama gümüş bir hindistan cevizi/Ve altın bir armut...' Kutsal Kitap en güçlü sözlerle başlar ve biter. ağaç tasvirleri, ilk önce yalnızca Bilgi Ağacı'nın meyvesinin ilk erkek ve kadına yasaklandığı Aden'de ve son olarak Yaratılış temasının, bize Tanrı'nın Şehri gösterilirken güçlü bir senfoninin son bölümü gibi özetlendiği Vahiy'de. 'nehrin her iki yanında' büyüyen ve on iki çeşit meyve taşıyan Hayat Ağacı - açıkça on iki burç; ve tabii ki İsa, benzetmelerinde ağaç benzetmesini güçlü bir etki yaratacak şekilde kullandı. Örneğin Daniel'in Kral Nebuchadnezzar için yorumladığı ünlü rüyada olduğu gibi, İncil'de başka birçok ağaç referansı vardır.

Ağaç imgesi en stilize haliyle, Hayat Ağacı'nın soyut, saf geometri ve sembol, güçlü bir ışık merdiveni haline geldiği Kabala'da bulunur; ve doğal ağaç, Manley Palmer Hall'un Büyük Kitabı Tüm Çağların Gizli Öğretileri için seçtiği görüntüde bu manevi Işık Ağacı ile en güzel şekilde birleştirilmiştir . Onun seçimini bu kadar önemli bulmamın nedeni, bize bu ağacın köklerinin, aynı zamanda onun gerçek, ruhsal Tacının da bulunduğu en yüksek göklerde olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatmasıdır. Ağacın tacı gibi görünen şey, yeryüzünde ters çevrilmiş durumda ve onu olağanüstü dünyaya bağlıyor. Böyle kutsal ağaçların taçları gümüş, altın, Ay enerjisi, Güneş enerjisi taşır. Kökleri bildiğimiz dünyanın ötesine uzanıyor ve bizi Gizemlere çekiyor. Ve şimdi astrolojinin temel bileşenlerinin nasıl farklılaştığını ve birbirine uyduğunu göstermek için seçtiğim görüntü ağaçtır.

Yani – bir ağaç ol! Güçlü, dengeli ve güzel ya da zayıflamış, düzensiz bir canlıyı yaratacak tüm bilgileri taşıyan bir tohum, küçük bir tohum olarak dünyaya - bir ormana, bir bahçeye veya bir çöle - ekildiniz. çevrenin ve değişen koşulların izin verdiği ölçüde sıradışı, hatta çirkin. Mikroptan ortaya çıkan ve yayılan ilk şey

Ağacın susuz kalacağı, açlıktan öleceği, gevşeyeceği ve öleceği bir kök. İnsan yaşamının bu kökü, artık bedenlenmiş dünyada oynaması için bir rol verildiği için, onun kendi ruhsal gerçekliğine, göksel kökeninin gerçeğine olan gizli ve hayati bağlantıdır. Kökümüz Cennette olduğu gibi ağacımız da sonsuz Yaşamdaki yolculuğuna başlar ve biter.

Kök sağlamlaştığında bir fidan sapı büyüyebilir; hayat, ona hem meydan okuyan hem de onu besleyen çevreye uzanır. Biraz yaprak yapar; Hatta biraz çiçek bile açabilir, hatta bir iki meyve bile verebilir. Çok genç. Bu, dünyadaki yaşam hakkında hiçbir şey bilmeyen, yeni enkarne olan ruh gibidir ve ilk enkarnasyonunu yerçekimine, iklime, yiyeceğe, arkadaşlığa, dile, tamamen yabancı bir yaşamın taleplerine alışmak için harcamak zorundadır. Büyüdükçe - savunmasız ama kullanışlı bir şekilde esnek olan gövde sağlamlaşmaya başladıkça - her büyüme mevsimi, her enkarnasyon, ağacın güçlenen odununa yeni bir deneyim katmanı, bir büyüme halkası ekler. Bu büyüyen, genişleyen gövde, ağacın mevsimden mevsime başarılı bir şekilde büyümesi için ihtiyaç duyduğu desteği sağlar. Kendi 'gövdemiz', bizi bugün olduğumuz kişi yapan, bize açık bir kimlik damgasını vuran, önceki yaşamlarımızın gerektirdiği önemli sorulardan doğan ilkeleri içimize yerleştiren, tüm önceki yaşamlarımızdan birikmiş deneyim zenginliğidir. yanıtlamamızı sağlayacak ve mevcut 'sezonun' büyümesi daha önce olup bitenlere katkıda bulunacak, anlayışımızı zenginleştirecek, bilgi tabanımızı genişletecek, güçlü ve iyi yanlarımızı güçlendirecek (sadece nadiren çarpıklığa çarpıklık katacak), parçalarımızı değiştirecek İçimizden daha zayıfız, daha az gelişmişiz, birey olarak bize ya da üzerimize düşeni yaptığımız dünyaya artık yararlı değiliz ve kaçınılmaz olarak, yanılabilir olduğumuz için, bazen kısa süreliğine umut vaat eden ve yeni olasılıklar göstermiş olan yeni ortaya çıkan nitelikleri bozuyor ya da yok ediyoruz. .

Sittingbourne'da ön penceremizin dışında altın renkli bir akasya ağacımız vardı; ilk olarak Kent'teki bir çocuk odasında şımartılmış bir kız çocuğu olarak büyüdü. Bu nedenle, bir Eylül fırtınasının açıkta kalan çimlerimize çarptığı şoka hazırlıksızdı ve tüm kırılgan genç dallarını kaybetti; neredeyse ölmek üzereydi. Hüzünlü dala acıdık ve Ospringe'ye taşındığımızda onu yanımıza aldık, çok az şey bekleyerek onu evimizin yakınındaki yüksek bir duvarın yanına diktik. Ancak rüzgâra duyarlı fidanımız bu deneyimden ders çıkarmıştı. Rüzgârın darbesi hücrelerini değiştirmiş ve onların daha da güçlenmesini sağlamıştı; ve altı yıl boyunca ağaç duvarın üstüne çıkacak kadar gelişti. Sonra 1987'de Kasırga'yı yaşadık! İngiltere'deki okuyucular

Bu korkunç rüzgârın güneyden estiğini hatırlayabilir; odamız güneye bakıyordu. Akasya fırtınanın tüm şiddetini üstlendi ve ilk ışıkta üst dallarının yarısını kaybetmişti. Hiçbir şey o şiddetli rüzgarın gücüne dayanamaz ve hasar görmeden kalamazdı - ama ağaç öğrenmişti; bu sefer, geçmiş travmanın anısıyla, güçlenen hücreler gövdeyi ve tepenin yarısını sağlam tuttu ve birkaç yaz sonra o kadar dramatik bir şekilde yeniden büyüdü ki, onu daha yönetilebilir oranlara geri döndürmek için ağaç cerrahının ziyaretine ihtiyaç duydu. mahallenin gözlerini kamaştırmak için bir kez daha oradan uzaklaştı!

Ve böylece büyüyoruz. Bir hayat bizi geri püskürtür, bir diğeri bizi güvensiz ve savunmasız bulur, bir diğeri ise dik ve güçlü olmak için yeniden eğitilene kadar üzerimize meydan okur. Bir hayatta kendimizi korunmuş buluyoruz; sürekli maruz kalan bir başkasında; diğerinde, başarının zirvesindeyken sahip olduğumuz her şeyi elimizden alıyoruz ve farklı değer ve hedeflerle yeniden başlamaya zorlanıyoruz. Bir hayat tatlı ve kolaydır; çiçek açarız, meyve veririz, birçok mutlu ziyaretçiye ev sahipliği yaparız, ev arayanları barındırırız, güzelliğimizle, hediyelerimizle ve yavrularımızla manzarayı aydınlatırız. Başka bir hayat zor, acı, bulutlu, soğuktur ve bir sonraki hayata kadar sertleşip hayatta kalmaktan fazlasını yapma şansı çok azdır. Ruhsal olarak gelişirsek, Bahçıvanımız sevinir, bizimle ilgilenir, daha fazla büyümemiz için her fırsatı sağlar, 'Kimde varsa ona verilecek ve o daha çok bolluğa sahip olacaktır.' Ancak ruh ve ruh hastalanırsa, sağlıklı dalların ölmesini önlemek için o hasta veya zayıf kısımlar budanacaktır: '...ama kimde yoksa, sahip olduğu da ondan alınacaktır.' Bir hayat öz odunumuzda cömert, geniş bir halka bırakırken, bir başkası dar, dar bir halka bırakır. Öyleyse ruhsal gelişimimizin mevsimlerini yönetin.

Batı dünyasında en aşina olduğumuz burç olan Tropikal (burada zaman zaman GT, jeo-tropikal olarak kısaltılmış olarak bulabilirsiniz), ağacımızın sürekli değişen tacı, dallarının ve ince dallarının büyüyen ucu, Sadece bir mevsim dayanabilen yapraklar, ağacımızın yapabildiği ve yapmaya istekli olduğu işin sonucunda ortaya çıkan çiçekler ve meyveler ve bu işin hangi koşullar altında yapılması gerektiği. Bir ağacın aşırı kalabalık olması ve dolayısıyla gerekli kaynaklar için çok fazla ağaçla rekabet etmesi, ayrıca güneşten, yağmurdan, hava kalitesinden veya toprak koşullarından çok az veya çok fazla beslenme olması durumunda, ağacın büyümesi ve performansı etkilenecektir. Çekici değilse ve kuşlar, arılar, kelebekler, tüylüler tarafından ziyaret edilmiyorsa

arkadaşlar meyve almak için tırmanıyorlar, ağaç üreyemez – Bahçıvanın ustaca müdahalesi olmadan! Bizim için de durum aynı. Dünyasal bir mevsim için görünümümüzü ve deneyimimizi şekillendiren ve bize yeni tutumlar, yeni beceriler öğreten tüm bu acil değişkenler, değişen bireysel koşulların ve ihtiyaçların draması, bunlar ağacımızın yıllık tacı olan Tropikal zodyakın alanıdır. ki biz tanınabilir bir şekilde kendimiziz.

Ve gövde Draconic'tir. İlginç bir şekilde, kutsal imgeler sıklıkla - özellikle Yaratılış'ta - kutsal bilginin koruyucusu ve dolayısıyla ruhlarımızın 'Tanrı'dan kovulmasının simgesi olarak (tıpkı Caduceus'un etrafına dolandığı gibi) ağacın gövdesinin etrafına dolanmış yılanı, Ejderhayı resmeder. Masumiyet bahçesi ve ölümlü enkarnasyona 'düşme'.

Zaten olduğumuz her şey, büyük ölçüde hala öyleyiz; ve bu nitelikler aracılığıyla biz detipki ağacın kiş siluetinde açıkça görülmesi gibi, daha derinden, tanınabilir bir şekilde kendimiziz. Gövde ve ana dalların yapısı, sağlamlığı ve sağlığı, ağacın devam eden ve gelecekteki tüm yaşamını destekler; alıştığı ve neye uygun olduğu, çevrenin bitmek bilmeyen zorluklarına vereceği tepkiyi belirleyecektir... tıpkı bizim kendi maddi ve manevi zorluklarımızla karşı karşıya kaldığımızda güvence, güç ve bu ilkelere dayalı destek için geri çekilmesi gibi, içimizde gelişen ve bizi yaşamdan hayata ayakta tutan merkezi inanç sistemleri, onlara yalnızca bağlı olmakla kalmayıp aslında onlarla özdeşleştiğimiz noktaya kadar. Bunlar bireysel ruhumuzun en eski, en derin, en kökleşmiş parçalarıdır. Hayat bize en kötü dönemeçlerini sunduğunda bu benlik seviyesine geri dönmek, bize yeniden odaklanma, gücümüzü toplama ve fırtınalar ve ameliyatlardan sonra mevsiminin büyümesinden yoksun altın akasyam gibi yeniden başlama şansı verir.

Bir ağacı, ölecekmiş gibi görünene kadar budanabilirsiniz; ancak eğer gövde sağlam ve sağlıklıysa, genellikle her zamankinden daha zengin ve daha güçlü taze bir yaşam ortaya çıkar. Bir insan hayatı kazayla, hastalıkla ya da kötü bir oyunla kısa kesilebilir ve her zaman doğal ölüm kışında sona erebilir; ancak ruhu destekleyen ruhtaki yaşam, enkarne yaşam tükenmiş gibi göründüğünde ve yeterince dinlenmenin ardından geri geldiğinde devam eder. büyüyen kimliği için başka bir aracı canlandırmak.

Elektrikli testereyi bir ağacın dibine kadar götürebilir ve onu köküne kadar kesebilirsiniz; ancak kökte hayat varsa, onu ayakta tutacak yiyecek ve su varsa, ağaç bile

o ağacın gövdesi yeniden büyüyebilir, tıpkı sapların korulukta büyümesi gibi; ve eğer bir insan ruhuna o kadar ihanet ederse, şimdiye kadar olduğu ve olabileceği her şey fiilen ölürse, kökteki ebedi ruh olan Taç hayatta kaldığı sürece, o ruh lütfun başlamasını umut edebilir. Tekrar. 'O'nun tüm oğullarının, ne kadar saparlarsa sapsınlar, O'nun ayaklarına ulaşacaklarına inanıyoruz.' Birçok yeni büyümenin tek bir anaçtan çıktığı koruluk imajını genişleterek, biz de enerjimizi ve büyüme fırsatlarımızı bir dizi erkek ve kız kardeş ruhları aracılığıyla, sonradan kaybedilen zamanı telafi etmek için yayıp yaymadığımızı merak etmek heyecan verici. çok ciddi hatalar yaptık ve çok cezalandırıldık.

Ağacımızın en önemli meyvesi gümüş hindistan cevizi ve altın armuttur; İster Tropikal ister Drakonik olsun, Güneş (özellikle) ve Ay aracılığıyla ifade edilen fikirler merkezi öneme sahiptir. Ancak doğumda göklerdeki her şeyin bir önemi vardır, bu nedenle, bir Drakonik analize girişilmeden önce tanıdık Tropikal haritanın tamamının Drakonik'e dönüştürülmesi gerekir. Bunu yaparken, birçok durumda, iki zodyak konumu grubu arasında muazzam zıtlıklar ve birkaçı dışında hepsinde belirgin farklılıklar bulacaksınız. Bu, insan doğasında yaygın olan kararsızlığı, uyguladıklarımız ile vaaz ettiklerimiz arasındaki uçurumu (bazen bir uçurum) yansıtıyor. Uyguladığımız şey Tropikal; vaaz ettiğimiz şey Draconic'tir. Genel anlamda WYSIWYG değiliz! Gördüğünüz şey Tropikal; sıklıkla aldığınız şey Draconic'tir.

WYSIWYG statüsüne yaklaşan ve makul olarak vaaz ettiklerini uygulaması beklenebilecek tek insan grubu, Tropikal ve Drakonik haritaları neredeyse aynı olan, yani Ejderha Başı Tropikal 0°'de veya buna çok yakın olduğunda doğan kişilerdir .

Koç, Bahar Ekinoksu.

Bir sonraki bölümdeki yönergeleri takip ederek favori grafiklerinizle denemeler yaptıkça ne demek istediğimi anlamaya başlayacaksınız.



Machine Translated by Google

BEŞİNCİ BÖLÜM:

HESAPLAMA

Drakonik Haritayı Ayarlamak

Hesaplamalara ciddi bir şekilde girişmeden önce önemli bir noktanın açıklığa kavuşturulması gerekiyor:

Doğru veya Ortalama Düğümün Kullanımı

Bu konuyu Dennis Elwell ile tartışırken onun Drakonik hesaplamada Ay'ın Ortalama Düğümü'nü tercih ettiğini öğrendim ve aslında ben de bir süre bunu kullandım. Bununla birlikte, son yıllarda Düğümün Gerçek konumu için doğru basılı ve yazılım efemeridlerinin ortaya çıkışı, ikisini karşılaştırmayı çok daha kolay hale getirdi. Herhangi bir türdeki düğüm, uzayda genellikle herhangi bir fiziksel bedenin varlığından etkilenmeyen bir nokta olduğundan, doğası gereği o kadar soyuttur ki (düzlemlerin ve yerçekimi alanlarının geometrik ve astrolojik gerçekleri bir yana), sembolik argüman için çok az kesin temel var gibi görünmektedir. Ortalama, ortalama konumun veya her gün gece yarısı ve öğlen için kesin olarak hesaplanan konumun göreceli uygunluğuna ilişkin olarak. Dolayısıyla, 'doğru' bir konumun kendi adına konuştuğuna dair anlaşılır duygunun yanı sıra, deneme yanılmanın tanıklığıyla baş başa kalıyoruz.

Bu iki konumdan hangisinin daha güvenilir olduğunu kesin olarak söyleyemem, ancak göreceğiniz gibi nihai tercihim True Node olacaktır. Draco öncesi günlerde on sekizden fazla yıllık döngüde Düğüm Dönüşleri ile deneyler yapıyordum .

Müşterilerimden biri için harita çalışması sırasında bu fikri denediğimde, Ortalama

Düğümün doğum yerine geri dönüşüne dayanan gezegensel orta nokta dizilerinin, özellikle de deneğin doğum açılarının tekrarlandığı o günün saatinde olduğunu buldum. Bu bireyin yaşamının sonraki yıllarda izlediği dejeneratif gidişatın şaşırtıcı derecede doğru bir resmini ortaya çıkardı ve bu, doğrudan Ebertin'in Yıldız Etkilerinin Kombinasyonu'ndan okunmuştu. Burada hatalı bir subjektif değerlendirme yoktur ve hüsnükuruntuya yer yoktur. Aynı yaklaşım, son derece farklı yaşamlar süren iki kişide daha işe yaradı. Ortalama Düğüm için bu kadar.

Daha sonra, New York'tan merhum Al H. Morrison'un (takdir edilmeyen, yorulmak bilmez ve özverili bir öncü), ilerlemiş Gerçek Düğüm'ü efemeris boyunca izlemenin, Düğüm'ün hayattaki gerçek dönüm noktalarını işaretleyen yılları vurguladığını belirttiğini görüyoruz. kelimenin tam anlamıyla bize göre döner ve Sabitten Direkt'e veya tekrar Geriye doğru gider. Ve şu ana kadar Gerçek Düğümün

bu bağlamdaki performansın tutarlı olduğu kanıtlanmıştır. Draco için sıkıntı, Draconic Solar Return ile mücadele etme zamanı geldiğinde geldi. Örnekler daha sonra gelecektir. Şu anda, bir sonraki yılın en güzel resmini ortaya çıkaran şeyin Gerçek Düğüm Güneşi'nin doğum yerine geri dönüşü olduğunu söylemek yeterli.

'Astronomide ejderha, ay ve güneşin yolları arasındaki taban tabana zıt iki kesişme noktası olan düğümlerle ilgilidir. Mistiklere göre ejderha, ay ile güneş arasındaki karşılaşma yerini simgelemektedir. Ejderha ya sembolik olarak mistik ruhani kalp olarak görülen ayı yutabilir ya da gebe kalma yeri ya da kabı olarak hizmet edebilir. Güneş düğümlerdeyken ejderhaya girerek ay veya kalp gebe kalır. Bu nedenle, tehlikelerin tam bilincinde olarak, kişinin kozmik rahminde tutulmayı beklemek için ejderhanın içine girmesi gerekir.'

Lale Bahtiyar 'Sufi'

* * * * * * *

Hesaplama

Çok aşina olduğumuz Tropik Zodyak'ın başlangıcı 0°'dir. Koç, Bahar Ekinoksu, gök ekvatorunda Güneş'in ekliptik boyunca yolculuğunda güneyden kuzeye doğru gittiği nokta.

Yakından aşina olacağımız Drakonik burç! - Ay'ın yörüngesinde tutulumun güney enleminden kuzey enlemine geçtiği nokta olan Ejderha Başı Ay'ın Kuzey Düğümü'nde başlar.

Bahar Ekinoksu, Ejderhanın Başı kadar bir 'düğüm'dür; her iki nokta da önemli bir gök düzleminin diğeriyle kesişimini işaret ederek enerjinin iki kritik boyutunu birbirine bağlar. Bunun daha derin anlamlarına daha sonra döneceğiz; Şimdilik, bir düğümden (belirli gereksinimleri karşılayan bir düğüm) her zaman doğal bir sonuç olarak ortaya çıkacak bir burç çıkarımının yapılabileceğini ve düğümün kendisinin Koç Noktası haline geldiğini göstermek yeterli olsun. Dolayısıyla bu düğümden gelen gezegensel ve doruktaki uzamalar, yeni bir Koç Noktasından gelen uzamalara dönüşür.

İşaretler ve derecelerle çalışmaya alışkın olabilirsiniz; Kendi adıma Mutlak Boylamda çalışmayı daha kolay buluyorum. Gerekli olan tek şey, ilgili Drakonik gezegeni veya zirve konumunu bulmak için Tropikal Kuzey Düğümü'nün konumunu herhangi bir Tropikal gezegen veya zirveden çıkarmaktır:

Gezegen/Doruk – Ay'ın Kuzey Düğümü = Ejder Gezegen/Doruk

Düğüm burçta gezegenden veya zirveden daha ilerideyse, bu çıkarmayı yapmadan önce gezegen/doruk konumuna 360° eklemeniz gerekecektir.

Zamanla bu mesafeleri doğrudan önünüzdeki haritada görmeye alışabilirsiniz; ancak görsel astroloğa bir başka yararlı yardım da, bir şeffaflık kullanarak veya daha küçük bir tekerleğin daha büyük bir tekerlek içinde dönmesini sağlayarak haritanın bir kopyasını diğerinin üzerine yerleştirmektir. Bu durumda, dış çarktaki Ekinoks'u iç çarktaki Ejderha Başı ile hizalayın ve yeni zodyak konumlarını okuyun.

Ay'ın Düğümlerini Tropikal haritaya yerleştirdiğimiz gibi, Drakonik haritaya da aynı şekilde yerleştiriyoruz.

grafikte Ekinoksları yerleştirebiliriz; ve bunlar için Koç ve Terazi için ^ ve d sembollerinin kullanılmasını öneriyorum (metindeki bunlar Wingdings yazı tipinden alınmıştır). Ne yazık ki, örneğin Solar Fire Gold'a sahip olmadığınız sürece, mevcut yazılımların tümü bu tür sembolleri ekleyecek şekilde ayarlanmamıştır; bazılarınız için bunların Draconic haritasına manuel olarak girilmesi gerekecek.

'Erkek yukarıda ağlıyor, dişi aşağıda ağlıyor ve o değişiyor.'

Yuan Kien Lei Han

* * * * * *

Drakonik Haritayı Ayarlamak

Yukarıda önerildiği gibi, Tropikal haritanın bir kopyasının diğerine göre döndürülmesiyle Tropikal ve Drakonik haritaları bir arada sunmak mümkündür. Ancak hesaplama veya görsel tarama yoluyla Drakonik konumlara ulaşırsanız aşağıdaki seçenekler size açıktır:

- 1: Draconic haritasını kendi bütünlüğü içinde tek başına dikin.
- 2: Tropikal haritayı çizin ve iç veya dış halkada Draco –0 derece döndürülmüş burç konumlarını işaretleyin. Aries Draconic, Tropikal Ejderhanın Başı ile aynı hizada olacak.
- 3: TERCIH EDILEN: Tropikal haritanın dış kenarına karşı, Drakonik konumları sanki Tropikal düzende düşüyorlarmış gibi işaretleyin: bu, rezonansları, iki seviye arasındaki eksenel ilişkileri gösterir. Bu aynı zamanda Draconic gezegeninin Tropikal Ev yerleşiminin dikkate alındığı Penfield yaklaşımını denemenizi de sağlar.
- 4: Tüm Drakonik haritanın dış kenarına Tropikal gezegenleri yerleştirin; bu, daha önce olduğu gibi hizalanmaları ortaya çıkaracak, ancak başka bir merak uyandırıcı yol açıyor: Tropikal gezegenlerin Ejderha Evlerindeki olası önemi!

Not 1, 3 ve 4. Adımların tümü, Mac için Solar Fire, Win*Star, Sirius, Kepler ve Io gibi PC'ye yönelik Astroloji programlarının çoğunluğu tarafından kolayca görüntülenebilir ve yazdırılabilir. Sürekli olarak daha fazlası ekleniyor. Market. Tropical ile birlikte Draconic'in çift tekerleği AstroPocket (Palm için) ve PlanetDance'de (Android için) de görüntülenebilir.

Draco haritasının tamamı oluşturulduğunda, modelin hayati kısımlarına oldukça farklı vurgular yapan, dikkate alınması gereken tamamen yeni bir Hane yönetimleri dizisinin olacağını unutmayın.

Gezegenler ve başlangıç noktaları arasındaki açılar ve orta nokta yapıları öncekiyle aynı kalıyor. Bunlar herhangi bir burçtan bağımsız olarak kendi başlarına mevcuttur.

Kağıt üzerinde Tropikal/Drakonik etkileşimleri analiz ederken, Tropikal için farklı bir renk ve Drakonik için farklı bir renk kullanarak ilgili gezegenleri halkalamak ve ardından hizalamaları iç açı çizgileriyle karıştırılmayacak şekilde işaretlemek yararlı olacaktır.

'Ulysses Aldrovandus' Historia Serpentium et Draconum, Florida'ya yapılan bir keşif gezisinde kanatlı bir yılanın öldürüldüğünü ve 'yerlilerin ölü canavarın kafasını çıkarmak için büyük zahmete katlandığını; bunun bazı batıl inançlardan kaynaklandığı sonucuna vardılar.

Peter Dickenson

'Ejderhaların Uçuşu'

Koç Noktası

Çok az astrolog İlkbahar ve Sonbahar Ekinokslarını doğum haritasında dikkate alınması gereken noktalar olarak görür; ancak emin olun ki, tıpkı Ay Düğümlerinin Tropikal zodyaktaki burçları ve dereceleri olduğu gibi, Ekinoksların da Drakonik zodyaktaki özel yerleri vardır.

Grafiğin geri kalanında olduğu gibi, Ejderhanın Başı Bahar Ekinoksunun yerinden çıkarılarak ikincisinin Draco konumu bulunur, buradaki formül elbette basitçe 360 derecedir.

– Ejderhanın Başı = Koç Noktası. Ve Terazi Noktası tam tersi konumdadır.

Bu şekilde tercüme edilen Ekinokslar, gezegenler ve Evler ile orijinalde olduğu gibi tam olarak aynı ilişkiyi sürdürürler - ve gezegenlerden bu noktalara olan açıların aniden ortaya çıkışı bize sadece aslında herhangi bir gezegenin veya başlangıcın (tabii ki açıları da dahil ediyorum) olduğunu hatırlatmaya hizmet eder. Bir burcun sonuna veya başına yakın bir yerde bulunan) aslında ev alanımızdaki bu önemli kavşaklara bakmaktadır. Ve böylece bize, ekinoksların bize bir şeyler anlatmaya çalışan Ev konumları olduğu da hatırlatılıyor.

Bütün bunlar şunu söylüyor olabilir: Daha önceki tartışmamıza göre Koç burcunun Güneş'in yüceltilmesi ve Terazi'nin de Güneş'in düşüşü olarak bilinmesi tesadüf değildir ve eğer ruhun çağrısına şu anda cevap vereceksek. En kişisel düzeyde, onun sesini Bahar Ekinoksunun bulunduğu Evden duymamız muhtemeldir, kendilerini burçların uç noktalarında bulan gezegenler ve açılar bizi bu yöne en kolay şekilde teşvik edecek olanlardır - ya da zıt!

Ejderha burcunda Koç Noktası'nın kendine ait bir burcu vardır ve ruhun gelişimindeki bu yeni aşamaya kilitlenir. Bu bağlamda, Tropikal Düğüm ve Ejder Ekinoks yerleşimlerinin her zaman öngörülebilir çiftler halinde geldiğini not etmek önemlidir; örneğin Koç Düğümü her zaman Balık Ekinoksu anlamına gelir, Boğa her zaman Kova ile, İkizler Oğlak ile, Yengeç Yay ile, Aslan Akrep ile, Başak Terazi ile eşleşir. vb. ve tam tersi. Sübjektif bir yoldaki insanlar, objektif bir yoldakilerden ayırt edilebilir. Bunun yaşamdaki kişisel misyonumuza dair anlayışımıza ne kadar önemli bir katkı sağladığını düşünmüyorum.

henüz biliyorum; Kesin olarak bulduğum tek şey, Drakonik haritasında Ekinoks'u içeren çapraz açıların sinastride rastlantısal olarak göz ardı edilemeyecek kadar yaygın olduğudur, bu nedenle şimdiye kadar ayırdığım zamandan daha derin bir çalışmaya kesinlikle değer. Bu nedenle Drakonik doğum haritasına her zaman Koç Noktasını ^ ve Terazi Noktasını d ekleyin.

* * * * * * * * * *

Bu bölümden ayrılmadan önce, sanırım size 1970'lerin başında, Drakonik astroloji sahneye çıkmadan çok önce, Ağaç benzetmesini kullanmadan çok önce gördüğüm bir rüyayı anlatmam gerekiyor:

Okul yıllarımdan kalma bir başlangıcın ardından bu rüyada kendimi bir grup astrologla birlikte, kadim bir meşe ağacının etrafında daire şeklinde dans ederken buldum. Devasa gövdesinde tek kelime yazıyordu: Prakriti. Rüyanın son kısmı beni bir kasabaya götürdü ve şu cümle söylendi: 'Gunboat Maryland, 4 Ağustos'.

Prakriti'nin ne olduğu ya da hangi dilden geldiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bu gizemli kelimenin ne anlama geldiğini bana ilk söyleyen, Sanskritçe eğitimi almış arkadaşım Ken Fretwell'di. Encyclopdia Britannica'nın tanımı şöyle :

Hint felsefesinin Samkhya okulunda PRADHANA ("temel") olarak da adlandırılan Sanskritçe PRAKRITI ("kaynak"), tohum halindeki, ebedi ve algının ötesindeki maddi doğadır. Prakriti 'ruh' (Purusha) ile temasa geçtiğinde, çeşitli aşamalardan geçerek mevcut maddi dünyanın yaratılışına giden bir evrim sürecine başlar. (Yazarın italikleri.) Prakriti, tüm doğayı karakterize eden üç gunadan ('iplik' veya kurucu kozmik faktörlerden) oluşur. Samkhya görüşüne göre, yalnızca Prakriti aktiftir, benlik ise onun içinde hapsedilmiştir ve yalnızca gözlemler ve deneyimler.

Kurtuluş (Moksha), benliğin Prakriti'den tamamen farklı olduğunun farkına varılması ve ona karışmaması yoluyla benliğin Prakriti'den çıkarılmasından oluşur. Erken Hint felsefi metinlerinde svabhava terimi (Sanskritçe: 'kendi varlığı') maddi doğayı ifade etmek için benzer bir anlamda kullanılıyordu.'

Şaşırtıcı. Yıllar önce bu rüyada, sonunda Boyutlararası Astroloji haline gelen tüm gelişmelerin ilk ipuçları geldi .

Meryem Ana/Meryem, İsa'nın Annesi'nin doğum tarihi de dahil.

(Bu hikaye bu kitabın daha sonraki bölümlerinde, On Dokuzuncu Bölüm'de anlatılacaktır.) Şu ana kadar yalnızca 'gambot'a yapılan atıf belirsizliğini koruyor.



ALTINCI BÖLÜM:

KORUYUCU VE HAZİNE

Draco'nun Anlamı

Mezopotamya dininde, Ur yakınlarında (astroloji açısından zengin Keldane'de) Gishbanda'nın şehir tanrısı Ningişzida adında bir Sümer tanrısı vardı. Yeraltı dünyasının tanrısı olmasına rağmen, bir zamanlar bir ağaç tanrısı olduğu anlaşılıyor, adı 'Rab Üretken Ağaç' anlamına gelir. O, dolambaçlı ağaç kökleriyle özdeşleştirilirdi; bir yılan olarak temsil ediliyordu. İnsan formunda, insan kafasının her iki yanında omuzlarından iki yılan başı çıkar ve atı bir ejderhadır. Ninazu ve Ningirda'nın oğlu, 'Kusursuzca Büyümüş Hanım Dal' Ninazimua'nın kocasıydı.

Bu eski tasvir şu ana kadar tartıştığımız her şeyi ne kadar dikkat çekici bir şekilde özetliyor! Modern astrolojinin kaynağına yakınız, tanrı, insan ve ağaç olarak üçü bir arada olan ilahi bir varlığımız var, o, paradoksal olarak Kaynak ve Hedef olan kökün vücut bulmuş hali, ağaç olarak onun vaadi o, mükemmel dalla (Adem'in kaburga kemiğinin yankıları) ilahi evlilikle birleşir ve Ejderhanın üzerinde dünyalar arasında gezinir.

Bir diğer ünlü yılan ise -daha önce bahsettiğimiz- eski Mısır ve Yunanistan'da bulunan amblem Ourobouros'tur. Kuyruğu ağzında, bir daire şeklinde kıvrılmış, sürekli kendini yiyip bitiriyor ve kendisinden yeniden doğuyor. Gnostik ve simyasal bir sembol olan Ourobouros, hiçbir zaman yok olmayan, sonsuz bir yıkım ve yeniden yaratma döngüsü içinde sürekli olarak formlarını değiştiren hem maddi hem de manevi her şeyin birliğini ifade eder. Burada yine reenkarnasyon yoluyla döngüsel ve gelişimsel deneyimin simgesi olan yılan, ejderha var.

Encyclopaedia Britannica'nın bize bildirdiğine göre , 'Eski Çin kozmogonistleri dört tür ejderha tanımladılar: tanrıların gökteki meskenlerini koruyan Göksel Ejderha (T'ien Lung); Gizli Hazine Ejderhası (Fu Tsang Lung); su yollarını kontrol eden Toprak Ejderhası (Ti Lung); ve yağmuru ve rüzgarları kontrol eden Ruhsal Ejderha (Shen Lung). Popüler inanışa göre yalnızca son ikisi önemliydi; dört okyanusta yaşayan, yağmur yağdıran ve denizcileri koruyan tanrılar olan Ejderha Krallarına (Lung Wang) dönüştüler.' Burada yine astrolojinin boyutlarıyla olduğu kadar olağanüstü dünyayla da ilgili olan Ejderhaları buluyoruz. Yan yoldan gitmenin cazibesine direneceğim ve şimdilik dikkatinizi Fu Tsang Lung'a çekeceğim, çünkü o, çoğu kişinin Gizli Hazine Ejderhası'dır.

Draconic deneyimimizi güzel bir şekilde simgeliyor.

Şimdi Ejderha Drakon/Draco'ya daha yakından bakalım.

Ejderhaların itibarı aslında insan ruhu kadar çeşitlidir ve her zaman renklidir. Çeşitli şekillerde, onların bir zamanlar yeryüzünde dolaştıklarını, hala perili göllerde ve gizli mağaralarda bulunabileceklerini, yalnızca kuşlarda, kertenkelelerde ve çocuk masallarında yaşadıklarına, aralarındaki ebedi savaşta savaşılması, kur yapılması veya tamamen kaçınılması gerektiğine inanırız veya reddederiz. İyi ve kötü. Çin'de, daha önce de gördüğümüz gibi, ejderhalara binlerce yıldır büyük saygı duyulmuş, doğal güçlerin ve evrensel yasaların hükümdarları olarak onurlandırılmıştır. Hikayelerden biri, Sarı Nehir'den gelen bir ejderhanın, İmparator Fu Hsi'ye I Ching'in tüm felsefi yapısının inşa edildiği sekiz Trigram'ı sunmasıdır. Ancak Batı'da bize, Karanlıklar Prensi'nin amblemi, hatta özü olarak ejderhadan korkmamız öğretildi . İskandinav mitlerine Hıristiyanlık, ejderhaları öldüren kahramanlarla ilgili kendi hikayelerini eklemiştir; bunların arasında elbette İngiltere'nin koruyucu azizi Aziz George ve hepsinden daha yücesi, karanlığın tüm düşmüş güçlerini ejderhada yenen kudretli İşık Başmeleği Aziz Mikail vardır. Doğu ve Batı yarıküreleri arasında, dünyanın bıngıldakında, İsa Mesih, Lütuf Hanımımız olarak Yılanı sağ ayağıyla bastırırken gösterilen bir anne aracılığıyla enkarne oldu. Müjdelenen Balık çağının daha açık sembolü hangisi?

Ancak Batı dünyasından, yukarıdaki Çin mitini tekrarlayan çok sayıda ejderha hikayesi, paha biçilmez bir hazinenin korkunç koruyucusundan zorla alınmasını konu alıyor. Psikolojik olarak bu ilginç; Burada, daha rekabetçi yarıkürenin gezgin şövalyesinin, daha kurnaz ve işbirlikçi bir Doğu kahramanının beceri ve ikna yoluyla elde edebileceği şeyi kaba kuvvetle ele geçirdiğini görüyor muyuz? Bu kadar korktuğumuz gaddarlığı ejderhalarımıza yansıtan şey, kendi düşmanlık ruhumuz olabilir. Elizabeth Rudd'un ejderhalar üzerine derlediği güzel bir antolojide Brian Patten'in bunu güzel bir şekilde ortaya koyan bir şiiri var:

'Yolculuk ihtiyacının sona ereceğini hayal ettiği bir yere yolculuğa çıktı. Gördüğü ve sahip olmak istediği çoğu şey canavarlar tarafından korunuyordu. Bu onu şaşırtmadı. Yine de onları kendisi yaratmıştı, korkudan, saçma kıskançlıklardan dolayı, onun tarafından bilinmiyordu.

Bu yolculuktan öğrendiği tek şey, canavarları en iyi nasıl yok edebileceğiydi. Birçoğu ortadan kayboldu, ama dinleyin; korudukları ve onun istediği şeylerin çoğu da onlarla birlikte yok oldu.'

Brian Patten, 'Canavarlar'

Ejderhayı reddettiğimizde neyi reddetmiş oluyoruz? Büyük ihtimalle, Tao'nun sembolü gibi içinde İşığımızın tohumunu taşıyan kendi karanlığımızın bir yansımasıdır. Anathematized, her ikisi de devasa, kolektif insan Gölgesine emanet edildi. Birkaç yıl önce, insanoğlunun birikmiş ve istenmeyen tüm çöplerini uzay-zaman sürekliliğindeki bir portaldan atarak kurtulmanın mükemmel yolunu keşfettiğini anlatan muhteşem bir bilim kurgu öyküsü okudum (bunu biliyor olabilirsiniz). Ve tabii ki, hesaplaşma günü geldi, çatlayan, parçalanan kaldırımlar arasından kâbus gibi bir döküntü seli temiz ve düzenli dünyaya patladı ve neredeyse bütün bir medeniyeti yok etti. Eğer ilerleme kaydedersek ve tanrılarımıza fayda sağlarsak, doğrusal düşünmenin bir kanalında sıkışıp kalırız ve bu, sonunda onun temel tamamlayıcısı olan doğrusal olmayan, döngüsel ve bütünsel anlayışa hiç yer bırakmayabilir. ('Bana bilmeyi olduğu kadar anlamayı da öğret...') Bununla birlikte, insanlığın sağ beynine/sol yanına egemen olan 'sağduyu' alanına giren tüm gerçekler bir kenara atılır. İşte eğlenceli ve öğretici bir eğlence - aynada kendinize bakın: yüzünüzün hangisi daha hareketli, sol mu yoksa sağ mı? Beyninizin hangi tarafını zihninizin alışılagelmiş evi haline getirdiniz? Her iki tarafta yüzleri hareketli ve canlı olanlara ne mutlu! – bunlar yaşam açısından zengindir. Uyum ve bütünlük için tasarlandık; dengesiz, bir gözü kör, bir kulağı sağır, başının yarısı uyuşmuş, ruhu yarı felçli olmamak!

Tür olarak açıkça kendimizden korkuyoruz. Sürekli kafalarımızı kaybediyoruz ve kuyruklarımızı , yani Ejderha Kuyruklarımızı kovalıyoruz.

Reddedilen ejderha, makrokozmosu mikrokozmosa bağlayan doğal düzendir ve zodyakın döngüsel fenomeninde özetlenir. Mesih dünyayı yendiğinde onu yok etmedi, aksine ona hakim oldu; Ne zaman

İçimizdeki Mesih'i inşa etmek için ruhumuzun hazinesini ararız, Elmas Bedeni keşfetmeye ve mükemmelleştirmeye çalıştığımızda, içimizdeki veya çevremizdeki doğayı yok etmeyiz, onun efendileri oluruz, onu anlama ve doğru kullanma konusunda becerikli oluruz. Doğum haritalarımızdaki kutuplar arasında uzanan gökyüzündeki Ejderhayla yüz yüze geldiğimizde, onu ne reddetmeli, ne görmezden gelmeli, ne de yok etmeliyiz; bunun yerine altın ödülünü kazanmak için en değerli yolu aramalıyız.

Peki nedir bu ödül?

Bir Japon efsanesinde Buda, Ejderha'dan derin gerçekleri öğrenmiştir; sondan bir önceki gerçek, tüm canlıların ölmesi gerektiğiydi. Ancak Ejderha, açlığı insan etiyle doyuruluncaya kadar nihai gerçeği açıklamayı reddetti. Buna göre Buda kendini kurban olarak sundu ve Ejderha şöyle konuştu: 'En büyük mutluluk, ruh bedenden ayrıldıktan sonra yaşanır', dedi; Buda bu sözler üzerine eğildi ve Ejderhanın ağzına atladı.

Astrolog bunu, Ejderha Başı'nın göz korkutucu gereksinimlerini karşılamak ve bu sayede ruhun hayatını hem bilmek hem de kurtarmak için her birimizin bulması gereken cesaret ve istekliliğin örneği olarak anlayabilir. 'Bir adam bütün dünyayı kazanıp kendi ruhunu kaybederse bunun ne faydası olur?' Eğer kayıtsızlığımız, korkaklığımız veya cehaletimiz nedeniyle kuyruklarımızı kovalamaya devam edersek, riske girdiğimiz şey budur.

Howard Kelly'nin 1946'da yazdığı, biraz yanıltıcı bir şekilde Dragon Doodles başlıklı hoş, küçük bir ciltte aşağıdaki paragrafı buldum. (Son üç cümleye özellikle dikkat edin.) 'Ejderhadan ilham alan fantazi gezileri çok ve çeşitlidir. Çünkü o, dört ilahi yaratık arasında en başta gelendir ve ailesi muhteşemdir. Göksel ejderha, ruhsal ejderha, dünyevi ejderha ve gizli hazinenin ejderhası vardır.

Kırmızı ejderha, gök mavisi ejderha, sarı ejderha '... (Fu Hsi'ye gelen) ... 've boynuzlu ejderhalar ve boynuzsuz ejderhalar. Üç pençeli ve beş pençeli ejderhalar. Ancak tüm ejderhaların başlangıcı, Sarı Nehir'in bataklıklarında kış uykusuna yatan timsah gibi dört ayaklı, pullu bir canavardı ve pullu sürüngenlerin şefi olarak dönüşüm gücünü ve kendisini görünmez ve görünür kılma yeteneğini kazandı. memnuniyetle.' Çok Akrep! Kısmen şu: 'O, semaya yükseldi.

İlkbaharda kendini suyun derinliklerine gömdü. O, krallığın bir amblemiydi ve su elementinin mükemmel bir temsilcisiydi. O sarı bir ejderhaydı." İlkbahar ve sonbahar gökyüzüne yapılan atıf, sulu bağlantılarına rağmen bu ejderhanın, İlkbahar ve Sonbahar Ekinokslarının, yani Tropikal Koç ve Terazi'nin sıfır noktalarının (Fu Hsi'nin zamanında, Fu Hsi'nin zamanında, Güneş'in yıldızlarına karşı bir yerde) bir simgesi olduğunu düşündürmektedir. Boğa ve Akrep), iş tarafı Ejderhadır, kafası gerçeği alevlendiren, hayat talep eden ağzıyla, ateşli Koç burcundadır. Francis Huxley'nin Afrika, Avrupa ve Amerika'daki koç başlı yılanlarla ilgili anlatımında 'Ejderha – Ruhun Doğası, Doğanın Ruhu' adlı kitabında bu fikri destekleyen pek çok şey var:

'Dogonlar, güneşi, koçun düşürdüğü suları emen, sekiz katlı bakır spiralden yapılmış parlak bir rahim olarak görüyorlar...' '... Çünkü koç, koçun sıcak kanlı enkarnasyonudur. su ruhları ve her fırtınada bataklıklara daldığı, nilüferlerin arasında 'Su benimdir!' diye bağırdığı görülüyor. Fırtına bittiğinde gökkuşağı boyunca bulutlara sıçrar. Ayrıca alnında ay vardır, güneşin hemen altında gövdesi dünya, gözleri yıldızlardır; postu su ve yeşil bitkilerden oluşur, arka ayakları daha taç ... büyük hayvanlardır ve ön ayakları daha küçüktür; kuyruğu sürüngenlerdir. Ejderhalar gibi, dünyanın nefesi olarak çektiği şeyi çizip sonra qeri vererek yaşar: ve en sevdiği sayı sekizdir.'

Sekiz rakamı hakkında daha fazla konuşmaya devam ediyor: '... Çinliler, Yin ve Yang'ın, kafaları sekiz trigram olan bir ejderha yaptığını fark ettiler. Ve Eski Dünya'nın her yerinde, Afrika'da olduğu gibi Avrupa'da da koç başlı yılanın harekete geçirdiği güneş çarkındaki parmakların sayısı sekizdi.' 'İki koç başıyla biten yılan kemeri'nden söz etmeye devam ediyor ... 'Amerika'nın kuzeybatı kıyısında böyle bir kemer bir savaşçının nişanıdır ve aynı anda gök gürültüsü ve şimşek çaktığı düşünülür. bir an, diğerinde ise gökkuşağına benzer bir antlaşma. Aynı zamanda kendi kendini yansıtması sayesinde yaşam ve ölüm alemleri arasında köprü kurmuş olmalı...'

Yukarıdaki sembolizmde Koç ve

Ejderha Başı'nın her biri yalnızca önemli güneş döngülerinin kaynağı, maddi ve manevi yaşam arasında bir köprü, kahramanca bir meydan okuma olarak işlev görmedi,

karmik ödül ve ceza olarak, ama aynı zamanda enkarnasyonun bir imgesi olarak, sekiz katlı döngüsel simetriyle özetlenen Haç'ın taşınması olarak. Koç Ejderhadır ve Ejderha da Koçtur. Koç bir zodyak başlatır, dolayısıyla Ejderha da bir zodyak başlatır. Ve unutmayın dört ejderha var! Belki biri Tropikal zodyak'ı başlatacak, diğeri ise Yıldız'ı başlatacak; bunlardan biri Evlerin dünyevi döngüsünü başlatabilir; ama kesinlikle bunlardan biri, göklerde bizim Ejderha Başı olarak bildiğimiz noktada, Ay'ın yörüngesi aracılığıyla Güneş'i Dünya'ya bağlayan Drakonik burçların doğuşudur.

Burada Dragon'un sululuğunu, onun insan ruhunu yönetmesinde buluyoruz. Çünkü Ay olmasaydı hayatı olmazdı! Onun aracılığıyla burcuyla, Eviyle ve yaşayan geçmişimizle ilişkilendirilir . Onun bu güzel gezegen etrafındaki yörüngesine bağlı olarak hazinesinin etrafında döner ve dünyevi ve göksel krallıklar arasında hem bir köprü hem de bir bariyer olan Altınımızın kapısını korur. O, maddi deneyime girebilmesi için ruhun canlandırılmasının ve beden amacına hizmet ettiğinde ruhun geri çekilmesinin, büyüyen ruhun öğretilmesinin ve yumuşatılmasının sembolüdür.

Eğer modern insan hâlâ 'Bir Ruh Arayışında' ise, bırakın o daha eski ve normalde daha yüksek benliğinin kalıplarını keşfedeceği Ejderha burcuna dönsün; çünkü ruhun durumu maddi hayata giriş noktasında gösterilir. Doğduğunda, inandığı ve prensip olarak çok uzun zaman boyunca yaşadığı sınavlar ve zaferler boyunca savunduğu her şeyin vücut bulmuş halidir. Bu anlamda gerçek Kimliği, artık yeni bir oluş yoluyla çalışması gereken varlığı, eski Draconic'in yeni Tropikal benlik aracılığıyla tezahür etmesini tasvir eder.

Tarihine bakıldığında, Ejder burcunun bir bütün olarak astroloji dünyasının dikkatini çekmede oldukça yavaş olduğu ve şu ana kadar astrologlar birçok açıdan şaşırtıcı derecede muhafazakar yaratıklar olduğu için nispeten yavaş bir şekilde ele alındığı görülebilir; ancak insanlar onun muazzam ilgisinin ve öneminin farkına vardıklarında, söz konusu meseleler üzerinde bir tavır almaya ve enkarne ruhun anlamı ve amaçlarıyla ilgilenen, onun hesabına maceraya atılmaya istekli olanlarla sıkı bir şekilde aynı hizaya gelmeye teşvik edilirler. Drakonik ve müttefik 'dikey' astrolojilerin zengin bölgesi. Bu eğilimde olmayanlar kendilerini psikanalitik astrolojinin tamamen 'yatay' boyutlarıyla veya biraz yüzeysel bir çalışmayla sınırlayacaklardır.

olaylar. Pratikte bu tür analizler yeterli görünse de zihniyet maalesef yetersizdir.

Benim kanaatim şu ki, astrologlar için önerildiği gibi insanın ruhunu dünyevi meşguliyetlerin üzerine çıkarmaya konsantre olmak her zamankinden daha önemli ; bu hemen onlardan uzaklaşmak değil, çünkü biz bu dünyada yaşıyoruz, ama bu dünyada yaşamak zorunda da değiliz. en azından her zaman değil! Mümkün olan her yerde, her insanın bir ruh olduğu, canlanan ve sonra bedenlenen bir ruh olduğu gerçeğini takdir edecek şekilde insan farkındalığını genişletmek iyi bir şeydir; ve bu nedenle her birimizin, çoğu zaman günlük psikolojik kalıplarımızdan uzak duran bu dünyada oynayacak bir rolü var. Bu rolün veya rollerin ne olabileceğini bize göstermek Ejder burcunun görevidir . Bu, yaşamımıza ve yaşamlarımızın anlam deneyimine son derece önemli yeni bir boyut, gerçek ve aydınlatıcı bir amaç duygusu katabilir. Danışma yoluyla incelendiğinde, Ejder burcunun iyileştirme kapasitesi, sonsuz yaşamın gerçekliğini güçlü bir şekilde hatırlatmasında yatmaktadır. Korkan ruhlar ölmeyeceklerini bilmekle güçlenir; Kayıp ve boş olanlar, asıl meslekleri yeniden keşfedildikçe anlamla yeniden yüklenen bir yaşamın dürtüsü ve neşesine yeniden kavuşturulur. Yaşamlarını destekleyen temel ilkeler de öyle; belirsiz bir gelecek bile bunlara daha sağlam ve güvenli bir şekilde kök salabilir. İlişkilerimizin amacı son derece netleşiyor; ve anlayışın artmasıyla birlikte sevgi ve sabır da çiçek açar.

Bu aydınlanmaya ulaşıldığında, bizim için mevcut olan enerjilere kendimizi yükseltmemizi sağlayan şey Drakonik seviyedir. Görünüşe göre hayat durma noktasına geldiğinde, kişiye devam etmesi için büyük bir ilham verebilir. Danışmanlık yaparken, insanlara kendi yaşamlarının bu yönünün sunulmasının insanlara harika bir ilham verdiğini ve odaya girdiklerinde olduğundan daha büyük bir ışık parlayarak oradan ayrıldıklarını göreceksiniz. İnsanlar krizde olduklarında bir danışmana gelme eğilimindedirler, ancak kural olarak, gündelik ilgilerini dile getirenler bile bir veya iki önemli sorunla uğraşırlar ve bunlar genellikle bir buçuk saatlık harita-tartışması sırasında ortaya çıkar. .

Daha önce olup bitenleri özetlemek gerekirse, Draconic haritası odak noktanız olduğunda, iş başında olanın daha yüksek prensipler , belirli bir gelişimin arkasındaki amaç , bir olayın doğasında var olan anlam olduğunu her zaman aklınızda bulundurun.

yorumlama becerilerimize benzeri görülmemiş bir derinlik ve içgörü katmak için incelenmiştir. Bunu yaparak muhtemelen, benim de otuz yıl boyunca yaptığım gibi, Drakonik bir danışma sırasında, yeni Tropikal benliğin tamamen psişik ve mitolojik düzeyleriyle sınırlı olsaydı, her zamankinden çok daha fazla acil ve kalıcı değerin ortaya çıktığını göreceksiniz. bunlar ne kadar incelikli ve karmaşık olursa olsun. Bunların paha biçilmez değere sahip olduğunu, bu alanda yetenekleri oldukça gelişmiş astrologların bilgelik ve deneyimlerinden biliyoruz; ancak gerçek Benliğimizin kadim, canlı, ruhsal bir sürekliliğe sahip olduğunu ve bu nedenle geçici yeni enkarnasyonun kökü, rehberi ve efendisi olduğunu hatırlatmadan, kendimizin ve müşterilerimizin evlerini derin, sağlam bir ana kaya yerine kum üzerine inşa etme riskini alırız.

* * * * * * *

Drakonik analiz kendi çalışmalarıma girdikçe, bunun günümüzde astrologların kullanabileceği en değerli araçlardan biri olduğuna daha fazla ikna oldum. Bu haliyle, farkındalığı genişletmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyan ve bunu isteyen, maddi dünyayla sınırlı kalmayı reddeden ve bir ruh olarak yaşamaya başlamayı arzulayan bir insanlık için paha biçilemez bir değere sahiptir. İnsanoğlu, ruh doğasının, her ruh için bireysel olarak hayati önem taşıyan ilkelerin, öğrenilmesi gereken derslerin, yaşanması gereken deneyimlerin, yerine getirilmesi gereken görevlerin daha fazla farkına varmaya hazırdır. Artık her birimiz daha büyük bir bütünün, diğer bir deyişle her birimizin parçası olduğumuz ruh grubunun iyiliği için bireysel fedakarlık kapasitemizi öğreniyoruz. Ruh grupları kavramının burada önemli olduğunu düşünüyorum; ve aslında bu bana, Reinhold Ebertin'in astrologlar için neredeyse orta noktadaki bir kutsal kitap olan The Combination of Stellar Influences (Yıldız Etkilerinin Kombinasyonu) adlı eserini okuduğumda onun ay düğümü ekseniyle bağlantılı herhangi bir ruh ilişkisinden bahsetmeyi sıklıkla ihmal etmesinden ve bunun yerine vurgulamasından endişe duyduğumu hatırlattı. gruplarla ilişkiler. Drakonik burç ve onun etkilerinin incelenmesiyle bu sorun çözüldü, çünkü şurası açıktır ki, acil kişilik ihtiyaçlarımızdan ve motivasyonlarımızdan daha büyük bir rol oynayacak enkarne bir ruh olarak, her birimiz daha büyük bir bütünün parçasıyız.

Aslında hepimiz, bunu doğrudan herhangi bir şekilde deneyimlesek de deneyimlemesek de, tek bir kudretli Bütünün, tek bir bütünün, nihai Birliğin parçasıyız; ve Birlik - en azından şimdilik - bir dizi küçük birliğe bölünmüştür.

hiyerarşiler. Her birimizin bazı hiyerarşilerde, bazı gruplarda (belki de ezoterik astrolojiye aşinaysanız bir Işın grubuyla bağlantılı) bir yeri vardır. Astrologlar, müzisyenler veya sihirbazlar gibi çok bariz bir grupla anında özdeşleşebilirsiniz; ya da daha az açık bir şekilde, cesurlar, duyarlılar, yalnızlar; ya da öncüler, ya da korumacılar, ya da barışseverler, ya da hayatta kalanlar ya da dünyanın anneleri. Bir grup insanla özdeşleşmenin, coğrafi, ulusal veya ırksal sınırlarla sınırsız olan birçok yolu vardır; ve ruh olarak kendi ilerlememize baktığımızda, bunun büyük ölçüde diğer insanlarla olan etkileşimimize bağlı olduğu açıktır. Bence herhangi bir bireyin hayatının tüm derslerini tamamen izole bir şekilde öğrenmesi nadir görülen bir durumdur. Hayır, derslerimizi öğrenmek için bir araya getirildik.

Kutsal adamlar ve münzeviler bile onlardan bir şeyler arayanlar ve onlara eğitim veren yüksek akıllar tarafından ziyaret edilir. Hem keyifli hem de acılı derslerimizi, ruh bağları ile bağlı olduğumuz kişilerle birlikte öğreniriz. Karmamızın bir kısmı rahatsız edicidir; bazıları son derece tatlı ve hak edilmiş.

Hepimiz, karşılaşmanın tanındığı veya önemsendiği duygusunun olduğu insanlarla tanışma deneyimine sahibiz. Aşık olursak ve romantizm nefes kesici, esrarengiz niteliğiyle hayatımızı alt üst ederse, 'Bu şey ikimizden de büyük!' diye ilan edebiliriz. bu ilişkinin gidişatına ne kadar dramatik bir şekilde kapıldığımızı anlatmak için. Kontrolden çıkmış gibiyiz; bizi de yanında götüren kendine ait bir hayatı var. Çoğunlukla 'karmik' olarak adlandırılan bu tür bir ilişkidir; iki taraf arasındaki basit kimyanın çok ötesinde derin bir öneme sahiptir ve ruhun gelişimi açısından en büyük değere ve öneme sahip olan da bu tür bir ilişkidir. Bizi test ediyor, bize meydan okuyor, bizi ödüllendiriyor. Aşkta ya da nefrette, ailede ya da işte, yaşam boyu dostlukta, geçici aşklarda, kısa ya da uzun vadeli bağlılıklarda, sıkıntı ya da keyifte bulunabilir.

Biz ruhlar olarak yolumuzu ileri veya geri yürüdüğümüz veya hareketsiz kaldığımız sürece her zaman grubumuzun üyeleriyle birlikte olacağız! Grup her zaman orada olacak; her zaman birlikte yönetileceğiz.

Yani Ay Düğümleri amacımızla, insanlarımızla ve ruhumuzun yaşamıyla bağlantılıdır; Düğümlerin burcu olan Drakonik burç da öyle. İyi tanımlanmış rollerden ve çok net olan sorunlardan bahsediyor.

Psikolojiyi kuşatan karmaşıklıkların çok azı var.

Tropikal seviye, astrologun becerisine sürekli meydan okumalar sunar. İki seviye arasındaki bu zıtlık göz önüne alındığında, Draconic'in netliği neden? Ronald Davison'un 'geçmişin mirası' sözüne dönelim. Düğüm ekseninin güney ucu çok açık bir şekilde ruhun geçmişiyle bağlantılıdır ve Ay'ın kendisi de gelenek gereği tarih, kökler, kalıtım, hafıza ve alışkanlıkla ilişkilendirilir. Bir amaç geçmişle nasıl ilişkilendirilebilir?

Böyle bir amacın gerçekleşmesine eşlik eden inancın berraklığına bir kez daha bakın. Hiçbir eğitime ve çok az teşvike ihtiyacı var. Dennis Elwell çoğu insanda bunun tamamen bilinçli olduğunu buldu (Tropikal motivasyonumuzun ne kadar huzursuz ve gizli yattığına bakın!) ve muayene odasındaki tepkilere bakılırsa ben de aynı fikirdeyim. İnsanların kalplerine en yakın olan idealleri ve niyetleri hatırlatmaya pek ihtiyaçları yoktur. En ufak bir teşvikte, en küçük bir bahanede bu güdüler harekete geçmeye hazırlanır. Her zaman oradalar mıydı? Bu hayata tam olarak oluşmuş halde mi geliyoruz? Başka bir düzeyde benliğin yeni bir katmanı üzerinde çalışırken, aslında bu enkarnasyon sırasında dünyayla paylaşmak üzere birçok farklı yaşamın iç meyvelerini yanımızda mı getirdik? Bu ilke ve amaçlar gerçekten de 'geçmişimizin mirası' mıdır?

Elbette, ilgili Tropikal ve Ejder burçlarının tek bir düzende birlikte ortaya çıkmasının tamamen tesadüfi olduğu iddia edilebilir. Bununla birlikte, bu alandaki liderlerin danışmanlık deneyimi ve araştırmaları, üzerinde çalışılan her bireyde Draconic'in canlılığını doğrulamaktadır. Onun enerjilerine kesinlikle erişimimiz var ve bu erişim çoğu insan için kolay gibi görünüyor ; çoğu zaman Tropikal ruhun bastırılmış yönlerinin geri getirilmesinden çok daha kolaydır. Yine de, ne kadar ikna edici bir şekilde tartışılırsa savunulsun, bunun karmik geçmişle hiçbir ilişkisinin olmaması gerektiği itirazında bulunulabilir. Yine, anlayışımızın bu aşamasında söyleyebileceğim tek şey, hem zihni hem de zihni değiştirmeye yetecek güce ve etkiye sahip olan 'uzak anılar' ile Drakonik modeli eşleştirmenin benim için mümkün olduğu çok az sayıda vakadır. Kalp ve gerçek büyümeye yol açan, anılardaki ve Draconic'teki temel unsurlar güçlü bir şekilde jelleşmiştir.

* * * * * *

'Bu, her ikisi de ejderha olarak tasvir edilebilecek iki görünür hareketin, nesile düşüş ve yenilenmiş ruha yükselişin birleşimidir. Bir

ejderha, her cumartesi kuyruğuyla yüzdüğü suları döven Tarasque veya dişi mevkidaşı Melusine gibi suda yaşar.

Diğeri ise güneşin ateşli atı ya da ünlü adamların mezarlarına musallat olan hazineyi koruyan ejderhalar gibi ateş püskürtür. Bu ateş püskürten ejderha, Yunanlıların insan dehası dediği şeyle ilişkilidir; kafasında, beyninde, omuriliğinde ve penisinde somutlaşan atalardan kalma prensip.'

Francis Huxley
'Kutsalın Yolu'

* * * * * *

Felsefi olarak Draco'nun astronomisi onun ruhla bağlantısını destekler. Tropikal daire, ekliptik ve ekvatorun kesişme noktalarında oluşturulur ve Dünya'nın merkezi Güneş etrafındaki yolunu kendi dönüş düzlemine bağlar ve bu nedenle ruhun kendi üzerinde merkezlenen maddeyle birleşmesini sembolize ettiği söylenebilir. Karşılaştırıldığında, Drakonik daire, ekliptik ile Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesinin kesişme noktalarında oluşturulur ve böylece Güneş, Ay ve Dünya'yı birbirine bağlar. Bu resimde Dünya yalnızca Güneş merkezlidir, artık benmerkezli değildir; Enkarne olan insan, maddi yaratık, kendisini içindeki ruha odaklar. Aynı zamanda Dünya merkezli Ay bize o nazik çocuğun imajını, Dünya yaşamından uzaklaştırılmış, yine de sürekli olarak ona eşlik eden ve onu etkileyen merkezi ruhun yansımasını gösterir ve Dünya'nın ışığından kendi payını sunar. Güneş. Stella Maris olarak, İsa'nın annesi Meryem, Hıristiyan sanatında on iki yıldızla taçlandırılmış ve hilal şeklindeki Ay'ın üzerinde dururken temsil edilmiştir; Roma Katolik geleneğinde, Meryem - adı Latince Mare'ye, yani denize çok benzemektedir - tıpkı başka bir anlamda ruhun madde ile ruh arasında bir aracı olması gibi, insanlık ile İsa Mesih'te vücut bulmuş olan Tanrı arasında aracılık eder ve sembollerde biz haç, hilal ve daire dizisine sahiptir. Düğümlerde herkes katılır. Ay Düğümlerinde bilinç, beden merkezlilikten ruh merkezliliğe, yakınlıktan uzak tarihe, insanın meşguliyetlerinden ruhun misyonuna, arzudan ilkeye, bireysel kimlikten grup kimliğine geçebilir. Ekinoks vücutta ateş yakar; Ejderhanın Başı, büyüyen ruhun güneşle hızlanmasına izin verir. Ay, konumu açısından Dünya'ya, ışığı açısından da Güneş'e bağımlıdır; ruh, deneyimi için bedene ve

lütfu ve yaşamı için ruhu, tanrısallığı. Tropikal burçta bireysel yolculuğun insani koşullarını buluruz; Draconic'te ruhun deneyime kattığı şey bulunur ; bahşettiği, keyif aldığı veya katlanmak zorunda olduğu şey.

Ejderha konuşmaya başlar. Yin ve Yang birbirine karışıyor. Yuan Kien Lei Han

* * * * * *

Bu sembolik resimde İnsan'ın lütuftan düşüşünün ve kurtuluşunun tüm öyküsünü okumak mümkündür. Güneş, güneş sisteminde Dünya'nın atası olduğu için, Yaratılış hikayesinde Tanrı ilk insan olan Adem'i yarattı ve ona cennet gibi bir Cennet Bahçesi'nin yönetimini verdi. Sistemin uzak geçmişinde Ay'ın, yörüngede sürekli yoldaşı olması için Dünya'yı oluşturan maddeden çekilmiş olması gibi, İncil efsanesinde de Tanrı, Adem'in kaburga kemiğinden onun değişmez eşi olarak Havva kadınını yarattı. arkadaş ve yardım buluşması. Cennet Bahçesi'nde iki Ağaç vardı : Hayat Ağacı ve İyiyi ve Kötüyü Bilgi Ağacı ; biri birliği, diğeri ikiliği simgeliyordu.

Bir burcun düğüm üretici noktalarında iki temel deneyim vardır – biri Koç Noktasında birlik, diğeri Terazi Noktasında dualite; yani sırasıyla Kuzey ve Güney, Artan ve Alçalan düğümlerde. Daha önce Koç ve Ejderha sembolizminde ima edildiği gibi, Alçalan düğüm bir Terazi Noktasıdır, Terazi Noktası bir Alçalan düğümdür.

Bunda zaten kadın üzerinden ikiliğe düşme fikri var. Yılan, ister tutulmaların Ejderhası olsun, ister Dünya'yı çevreleyen (Ekinoks ile Ekinoks arasında?) Ourobouros solucanı, Koç ve Terazi'yi, birlik ve ikiliği, erkek ve kadını birbirine bağlar. Havva, onu birliğe (Yükselen düğüme) kadar takip etmek yerine, yılanın kandırmasıyla Adem'i dualite yoluna çeker ve Alçalan düğüme düşer. İlk ebeveynlerimiz, İlahi olanla birleşmeye yönelik düz, dürüst bir Arian rotasını yönlendirmek yerine, kendilerini bir artılar ve eksiler ormanına kapılmış buldular ve bu nedenle o andan itibaren her deneyimi, her olguyu Terazi terazisinde tartmak zorunda kaldılar.

Seçenekler çölünün ortasında kalan insanlığın ilerlemesi neredeyse durma noktasına geliyor. Ve eğer bazen Tek Ses'in avatarlar aracılığıyla, Mesih aracılığıyla, İsa aracılığıyla kendisini acilen çağırdığını duymasaydı, bunu durdururdu.

Vicdan sayesinde, hayatın önemli 'kazaları' sayesinde alçakgönüllü. Kurtuluş, İlahi olanın sonunda kadın aracılığıyla tezahür edebildiği ve Havva'nın Meryem'i doğurduğu zaman gelir; ve Meryem aracılığıyla Tanrı insanlığa girer ve sonunda Mesih'i Adem'den çıkarır. İşte Tanrı, kadın ve erkeğin nihai birliğinin açığa çıkışı; ruh, can ve maddeden; Güneş, Ay ve Dünya'nın; daire, hilal ve haçtan oluşan. İlk önce yılanı dinleyen ve insanlığı Tek'ten ikiliğe yönlendiren kadın, şimdi Tanrı'yı dinleyerek insanı ikilikten Tek'e doğru yönlendiriyor. Thomas İncili'nde İsa, bir kadının erkeğe benzemediği sürece Krallığa giremeyeceğini söylüyor. İnsan, Yaratılış hikâyesinde yaratılan ilk insandı: Kendisini kaynağına geri götürecek olan Koç alevini zaten bünyesinde barındırıyordu. Ama o kurtarıcı ateşi kendisi için aramak ve kucaklamak kadının görevidir; daha zordur, çünkü o şimdiye kadar sadece onun yansımasını biliyordu. Bu nedenle burçların çemberindeki Koç Noktası, Yükselen Düğüm, her birimizin, bir yandan iyi bir yaşam için çabalarken, bir yandan da geldiğimiz Kaynağa eninde sonunda geri dönmek için benzersiz bir şekilde yürümesi gereken yolun önemli bir hatırlatıcısıdır. kişisel düşüşümüzün hataları.

'Gökkuşağına gelince, onu Tanrı'nın insanlarla yaptığı ilk antlaşmanın simgesi yapmak İncil'de büyük bir kavramdır; böylece öfkesi dindiğinde ve gemi Ararat'ta karaya oturduğunda Nuh'a şöyle dedi:' Ve yay bulutun içinde olacak; ve ben ona bakacağım ki, Allah ile yeryüzünde yaşayan her canlı yaratık arasındaki ebedi antlaşmayı hatırlayayım.' Ancak bu mücevherlerle süslü ışık yayının neden böyle bir antlaşmanın simgesi olduğunu ya da insanların hayali formda ve çarkta kendilerine ait bir gökkuşağı inşa ederek nasıl Tanrı'nın sözüne sadık kalmaya çalıştıklarını İncil'de öğrenemeyeceğiz. Metz veya Tarascon sokaklarıyla ilgili. Gökkuşağı, az önce döktüğü suyu içen koç başlı bir yılan olan Dogon'dan daha fazlasını öğrenebiliriz.'

Francis Huxley 'Kutsalın Yolu'

Ay'ın Yükselen Düğümü tarafından oluşturulan Ejderha zodyakının kendisi, bir modeli, ruhun bir durumunu ima eder; bu belki de bireysel ruhun şimdiye kadar yönetebildiği kadar mükemmelliğe yakın bir yaklaşımdır - ki bu çok büyük bir şeydir . koşullu öneri! Zorunlu olarak öyle: bu şeylere dair anlayışımız her zaman enkarnasyonun sınırları tarafından sınırlanacaktır. Sadece insanlar her zaman Draconic kalıplarıyla yapabileceklerinin en iyisini yapıyor gibi görünüyorlar. Ve Tropikal zodyak, rehberimiz olarak Ejderhanın Kuyruğu değil, Kafası ile hareket ederek hâlâ mükemmelleştirme sürecinde olduğumuz alandır. Eğer tartışma uğruna, Terazi Noktasından (Alçalan Düğüm) bir zodyak oluştursaydık , tüm gezegenler ve başlangıç noktaları Koç burcundakilerle zıt burçlarda olurdu. Gerçek benliklerimizle, yaratılmış ya da yapım aşamasında doğrudan çelişiriz. HAYIR; Koç'tan aktığını gördüğümüz şey olmamız gerekiyor, onun tersi değil. İradelerimizi Tanrı'nın İradesi ile birleştirmeliyiz ve yükselmeliyiz, bir kez daha kendimizden ve Kaynağımızdan uzaklaşmamalıyız. Biz ölümlüler, o yeniden buluşma için uzun arayışımız boyunca Ejderha'nın ağzına girip çıkmalıyız; ve Batı geleneğinin simyacıları da dahil olmak üzere, dünyada Dragon'un insan yolculuğundaki ikircikli rolüne dair hikayeler ve görüntüler yaratmayan bir halk neredeyse yoktur.

Burada aktarılacak çok fazla şey var ama Francis Huxley'nin (Kutsalın Yolu'nda) ve diğerlerinin anlatımları zenginleştirici ve kışkırtıcı bir okuma sağlıyor. Ayrıca, yukarıda incelenen insanlığın üçlü doğası ile Hıristiyanlık döneminin şafağında Esseniler ve Hawaii'deki Hunalar gibi diğer kültürel felsefeler tarafından ifade edilen üçlülük arasındaki olası benzerlikler hakkında spekülasyon yapmak da ilgi çekicidir. İkincisi, her biri sırasıyla daha az yoğun sübtil bedenlerde veya kinoaka bedenlerde yaşayan ve her biri sırasıyla mana, manamana ve manaloa olmak üzere kendi enerji formunu kullanan düşük (Unihipili), orta (Uhane) ve yüksek (Aumakua) benliği biliyordu . Sırasıyla doğal, temel benliği, sosyal ve kişisel olarak farkında olan insan benliğini ve ilahi bilinç ve bilgelik derecesine ulaşmış benliği ifade ederler.

İlk ikisi eterik ve astral bedenlerde yaşar. Ancak Uhane ve Aumakua'nın , kişiliğin Tropikal ve Drakonik düzeyleriyle doğrudan özdeşleştirilip tanımlanamayacağından emin değilim, her ne kadar bağlantılar anlamlı olsa da.

Esseneler, sevgi ve bilgeliğin 'hareket halindeki bedeni', bilgeliğin 'düşünen bedeni' ve sevginin 'hisseden bedeni'ni tasarladılar. Her bedende İnsanın yerine getirmesi gereken üç rolü vardı: bireysel evrimi, gezegensel işlevi (rolü

Dünya'da) ve onun kozmik amacı. Yine, burada anlaşılan bedenlerin tam olarak Huna tarafından bilinenlerle mi yoksa bizim kendi sembolizmimizle mi eşleştirildiği tartışmalıdır, ancak roller, anlamaya başladığımız şeyle aynı görünmektedir. Bireysel evrim için Ejder burcuna bakın; Gezegensel (dünyevi) işlev için Tropikal'e bakın. Peki kozmik amacımız? Bu bizi başka bir boyuta taşıyacak. Bu nedenle, her yerde bulunan üçlü gruplar arasında karşılaştırma yapma eğiliminde olduğumuzda, tüm üçlülerin birbiriyle çevrilebilir olduğunu varsaymamak için dikkatli olmalıyız; örneğin id, ego ve süperego, Huna'nın alt, orta ve yüksek benliğine çok benzer görünebilir ancak aslında tam olarak aynı olmayabilir; bunlar orta benlik Uhane'nin üç yönü olabilir .

Her şey söylendiğinde ve yapıldığında, ortaya çıkan Drakonik seviyenin resmi, ay astronomisi tarafından sembolize edilen, büyüyen ruhun tarihiyle bağlantılı hem bir benliğe hem de bir rol veya roller dizisine ilişkindir; ve insanın en sonunda Dünya'yı terk edip fiziksel olarak Ay'a ayak basabildiğinin hatırlanması, bu kriz ve değişim yıllarında çok dokunaklı bir anlam taşıyor. Bu küçük adım aslında insanlık için büyük bir sıçramayı simgeliyordu! Tarot'u çağrıştıran görüntüler dizisinde kişi önce Ay'ın meydan okumasıyla yüzleşir ve karşılanır, ardından Güneş'in çağrısına yanıt vermekte



YEDİNCİ BÖLÜM:

İLKELER VE RUH

Meslek, Vicdan, İnanç

In Search'ün İlkbahar/Yaz 1960 sayısında , Maurice Froger'in Nodal Horoskop - yani Drakonik hakkındaki ufuk açıcı eserinin yeniden basımı bulunmaktadır. Editörler bunun dahil edilmesiyle ilgili yorum yapmayı uygun gördüler: 'Maurice Froger, Fransa'nın en iyi astrologlarından biridir. Ay'ın Kuzey Düğümü ile başlayan bir burç hakkındaki bu makaleyi, önemli olabileceği ve ihmal edildiği için yeniden bastık... Böyle bir Düğüm burcu hakkında daha fazla bilgi için ayrıca Aldo Lavagnini'nin 1959 Yazındaki "Aramada" makalesine bakın.' Bu neredeyse elli yıl önceydi; ve inanılmaz bir şekilde, Charles Jayne, Alfred Emerson ve diğerlerinin tüm teşviklerine ve ayrıca Froger, Davison ve daha yakın zamanda Dennis Elwell, Jacob Schwartz ve yazarın yaptığı sıkı çalışmalara rağmen, boyutlararası astrolojinin önemi ve artan ihtiyacı ele alınmaktadır. Çok-benlikli insanlığın tüm -zamansal ve ruhsal- ihtiyaçları, umulabileceği veya aslında beklenebileceği kadar geniş çapta kabul edilmedi.

Draconic zodyak ile hem muayene odası içinde hem de dışında otuz yılı aşkın bir süre çalıştıktan sonra, bu seviyedeki faaliyetlerin genel olarak iyiye yönelik olduğundan oldukça eminim; bu nedenle, aşağıda özetlenen ilkelerin çoğu, evrensel bir ideal olmasa da, en azından onlara sahip olanların kalplerinde, insani bir ideal olarak savunulabilecek ilkelerdir . Burada ve orada, idealin ifadesinde çarpıtıldığı, özellikle de geçmiş karmayla açıkça bağlantılı olduğu ve hatta insanlık felaketiyle sonuçlanabileceği bir örnekle karşılaşılır; ancak bu, ideallerin kendisinden çok, onları içeren kişiliğin zayıflığının bir yansıması olabilir. Dolayısıyla esas olarak bunlar mükemmelliğin ilkeleridir ve yaşam faaliyetinde bilinçli olarak onurlandırılsın ya da onurlandırılmasın, genel olarak insanlara karşı tutumlarda ifadesini bulabilir. Mesela: 'Bir kadın ailesi için her şeyini feda etmelidir'; 'Sadakat her şeyden önce gelir'; 'İnsanlar inançları uğruna mücadeleye hazır olmalı'; 'Sonunda tek başına gidebilmek zorundasın.' Bunlar, Tropik burçlardan yansıtıldığı gibi insan psikolojisine ilişkin varsayımlar değildir; bunlar insani – veya mutlak – idealler ve amaçlarla ilgili varsayımlardır . Bunlar bireyin kendi ideallerine ve amaçlarına dayanır, ancak bireyin ait olduğu ruh grubuna tamamen uygulanabilir, çünkü bir ruh grubunun üyeleri ortak bir amacı gerçekleştirmek için birlikte enkarne olurlar ve

Machine Translated by Google

ortak ideale tanık olmak. Ay Düğümlerinin gruplarla yorumlayıcı bağlantısının nedeni burada bulunur.

* * * * * * * *

Zodyak Prensipleri

Draconic ilkeler en açık şekilde Güneş, Ay ve Yükselen aracılığıyla kendini gösterir. Doğal olarak tüm gezegenler ve açılar için geçerlidirler; ancak Işıklar son derece önemli olduğundan (sonuçta Güneş, Ay ve Dünya Ejderhanın ortak yaratıcılarıdır!) aşağıdaki özet Yükselen ve kişisel gezegenler hakkında bazı ek yorumlarla birlikte bunlara odaklanmaktadır.

Yine şunu vurgulamalıyım ki, insanların büyük çoğunluğu, Ejderha Güneşi veya Ay burcunun olumlu ve yaşamı iyileştirici niteliklerini dile getiriyor ve çoğu zaman, yalnızca ara sıra bu hatalara düşüyor. Bununla birlikte, yararlı bir hatırlatma olarak, on iki Ejderha burcunun olumsuz nitelikleri de özetlenmiştir!

Vurgulamaya değer bir başka nokta da hepimizin psikolojik yansıtma yeteneğine sahip olduğumuzdur ve Gaddar ilkeler de bu insani eğilimden muaf değildir; bu nedenle, sevgili okuyucu, siz kadınsanız, Ejderha Güneş ve Mars ilkeleriniz, bir erkekte aradığınız daha derin idealleri ve aynı zamanda bu aşamada olsanız da olmasanız da kendi kalbinizde değer verdiğiniz idealleri yansıtabilir. bunların tamamen farkında. Aynı şekilde, eğer bir erkekseniz, Ejder Ay'ınızın ve Venüs'ünüzün değerleri, sevdiğiniz kadında (bilinçli ya da başka şekilde) keşfetmeyi umduğunuz değerlere yakın olabilir: 'Kadınların (ya da aslında çocukların, ev yaşamının ya da herhangi bir şeyin) olduğuna inanıyorum. esasen ay) böyle olmalı / bu tür şeylerle ilgilen ...' Ancak gerçekte bunlar, mahremiyetin doğası, koşulları ve davranışı, genel olarak duygusal konular ve kadınlara ve bakmakla yükümlü olunan kişilere karşı davranışlar hakkındaki kendi inançlarınızdır.

Aşağıdaki paragraflarda cinsiyet ayrımı gözetmemek için elimden geleni yaptım; Basitlik uğruna arada sırada "o" sözcüğüne başvurduğum için beni bağıslayın.

Ejderha Koçu

Güneşi veya Ay'ı Ejderha Koç burcunda olan insanlar, örnek teşkil edecek düzeyde aşağıdakilerin bir kısmının veya tamamının önemine derinden inanacaklardır:

Ahlaki ve fiziksel cesaret; mücadele ruhu; dürüstlük, dürüstlük; kendine güven; aktivite; sağlıklı yarışma; girişim; girişim; hız; kişisel liderlik; öncü; esin; heves; iradenin, bedenin, amacın gücü; kazanan; kendini geliştirme; kişisel özgürlük, erkek olmak.

Ejderha Koç burcundaki Yükselen, mesleki hayata ve karmik karşılaşmalara itici bir zorlamayla, hatta bu tür ilkelerin enerjik bir şekilde tezahür ettiği bir umursamazlıkla yaklaşacaktır. Ejder Koç Merkür bunları düşüncede ve her türlü iletişimde uygulayacaktır; Ateşli bir cinsellik ve potansiyel olarak telaşlı bir yaşam tarzı içinde Venüs ve Mars.

Olumsuz olarak 'ilk gelen ilk alır', 'saldırı en iyi savunma şeklidir' ve 'ben ne dersem o olur' gibi güçlü bir inanç da olabilir. Böyle bir kibir, Ejder Arian için potansiyel bir tuzaktır; Koç'un liderliğe, eyleme, savaşa ve kendi yolunu bulmaya alıştığı ve kontrol edilmeden gelişmesine izin verilirse pek çok iyi ilerlemeyi geri alabileceği bir yaşamın veya yaşamların mirası olabilir. Benzer şekilde, hız sevgisi ve hızlı karar verme, öfkeye dönüşebilecek sabırsızlığa dönüşebilir. 'Yüksek adrenalin' hem baştan çıkarıcı hem de bağımlılık yapıcıdır, cinsel açıdan heyecan verici olabilir; ruh daha fazlasını ister ; daha fazla kan döker, daha fazla kurbana tecavüz eder, daha fazla yangın çıkarır, daha fazla öfkeyle araba sürer. Tüm Ejder Ariusçuların bu kusurların işaretlerine ve bunlardan gelişebilecek uzun vadeli tehlikeli düşmanlık ve huysuzluk alışkanlıklarına karşı dikkatli olmaları gerekir. Kusurlu bir Koç, komşu sevgisinin kolayca ulaşacağı son kişidir ve sonuçta tüm mutsuzluğun, tüm çatışmaların, tüm savaşların nedeni temel bencillik, sevgi eksikliğidir. Ancak artık saldırgan bir Arian bile eninde sonunda bunların hepsinin ortadan kalkmasını dileyecektir.

Ejderha Boğa

Güneşi veya Ay'ı Drakonik Boğa'da olan insanlar, örnek teşkil edecek düzeyde aşağıdakilerin bir kısmının veya tamamının önemine derinden inanacaklardır:

Maddi ve fiziki güvenliğin sağlanması; istikrar; güzelliğin takdir edilmesi; dayanıklılık; hayvancılık; kaynakların korunması; vücudun bakımı; alaka; mülkiyet gururu; amaç ve ilişkide kararlılık; işe alınmaya değer işçi; çaba; sağlam temeller üzerine inşa etmek; konfor; Dünyaya ve onun zenginliğine saygı; büyüyen şeylere özen gösterin; şarkı söyleyen ses.

Drakonik Boğa'daki Yükselen, mesleki hayata ve karmik karşılaşmalara, bu tür ilkelerin maddi olarak tezahür ettiği bir istikrar, takdir ve sağduyu ile yaklaşacaktır. Ejder Boğa Merkür bunları düşüncede ve her türlü iletişimde, özellikle şarkı söylerken uygulayacaktır; Venüs ve Mars, şehvetli bir cinsellik ve umarım rahat ve güvenli bir yaşam tarzı içindedir.

Olumsuz olarak, eğer Gaddar Boğa bu hayatın var olan tek şey olduğuna inanırsa, zevk ilkesi veya maddi güvenliğe bağlılık, açgözlü bir bencilliğe ve rahatlık da hazcılığa dönüşebilir. 'Ye, iç ve mutlu ol, çünkü yarın öleceğiz!'; 'Elinden geleni yap'; 'Senin olan benimdir ve benim olan benimdir'; ve şu kaba söz: 'Eğer sende varsa gösteriş yap!' İyi idarecilik, sahiplenme duygusuna dönüşebilir ve bu, mülkiyetin ötesine geçip insanlara kadar uzanabilir ve ilişkilerin ilerlemesini sekteye uğratabilir. Bağış toplama yeteneği güvensiz ve ruhsuz materyalizme dönüşebilir.

Sabit Dünya'nın doğası gereği değiştirilmesi zordur, dolayısıyla geçmişten bu hayata böylesine ters-üretken bir tutum getirilirse, daha akıllı arkadaşların yardımıyla çok fazla sabırlı çalışma yapılması gerekecektir.

Ejderha İkizler

Güneşi veya Ay'ı Ejder İkizler burcunda olan insanlar, örnek teşkil edecek düzeyde aşağıdakilerin bir kısmının veya tamamının önemine derinden inanacaklardır:

İletişim; fikirler; çok yönlülük; akrabalık; çeviklik; iletişimde kalmak; gençlik ve gençlik; hareket; zihinsel uyarım; uyarlanabilirlik; çeşitlilik; bilgi Özgürlüğü; bazı şeyleri derinlemesine konuşmak; öğrenme ve öğretme; dilbilim; konuşma; dans; konuşma ve hareket terapisi, okuryazarlık; yazma ve yazarlık; düşünme; gazetecilik; Bilgi Teknolojisi, İnternet ve World Wide Web.

Ejderha İkizler burcundaki Yükselen, mesleki hayata ve karmik karşılaşmalara, bu tür ilkelerin şiddetle tezahür ettiği bir huzursuzluk ve bilgi iştahıyla yaklaşacaktır. Ejder İkizler Merkür bunları düşüncede ve her türlü iletişimde uygulayacaktır; Venüs ve Mars, bazen kararsız, bazen beyinsel, aseksüel veya platonik bir cinselliğe ve sürekli aktif bir yaşam tarzına sahip, uyaran ve çeşitlilikle gelişiyor.

Olumsuz olarak, bir Gaddar İkizler burcu önceki yaşamlarında iletişim becerilerinin başarılı bir şekilde geliştirilmesine o kadar ikna olmuş olabilir ki, nicelik ve çeşitlilikteki temaslar, yolculuklar ve bilgiler her şeyden daha değerlidir; bu yaşamda derinlik ve amaç kaybolabilir, boşa harcanabilir. Hayat Önemsiz Takip haline gelir. Uygun bir odaklanma olmadan, düşüncenin pohpohlayıcı esintileriyle oraya buraya savrulan İkizler, dağınık bir beyin, sosyal bir kelebek olarak kalabilir, ilgi alanları ve sevgileri kararsız ve yüzeysel olabilir. Konuşmaya o kadar aşık olabilir ki dinlemeyi unutabilir. Gençlik, kaçınılmaz yaş ve ölüme dair tüm dehşetlerle birlikte, fiziksel ölümsüzlüğün beyhude arayışına sapabilir. Her türlü ustalıkla gerçekte çoktan kaybolmuş bir görünüme ve canlılığa tutunan, modaya uygun kibrin kölesi olan yaş, tüm itibarını kaybeder. İkizler burcunun, Peter Pan'ın fiziksel gerçekliğimiz değil , ruhsal gerçekliğimizin çoğundan bir metafor olduğunu hatırlatmaya ihtiyacı var .

Ejderha Kanseri

Güneşi veya Ay'ı Ejderha Yengeç burcunda olan kişiler, örnek teşkil edecek düzeyde aşağıdakilerin bir kısmının veya tamamının önemine derinden inanacaklardır:

Hisler; kadınlık; annelik; besleyici; samimiyet; ev ve aile; evler; kökler; anılar ve hatırlama; azim; bakım hassasiyeti; vatanseverlik; çocuklar ve bebekler; koruyuculuk; duygunun ifadesi; cevaplanabilirlik; ruhun yaşamı; Ay bilgisi; su, okyanuslar, aynalar, yansımalar, görüntüler, gümüş, hediyelik eşyalar; koleksiyonlar; tarih ve soy; geçmişten ders almak; gerileme; duygusal güvenlik.

Ejderha Yengeç burcundaki Yükselen, mesleki hayata ve karmik karşılaşmalara, bu ilkelerin hassasiyetle tezahür ettirildiği duygusal bir farkındalıkla yaklaşacaktır. Ejderha Yengeç Merkür bunları düşüncede ve her türlü iletişimde uygulayacaktır; Venüs ve Mars yakın, romantik, muhtemelen bağımlı bir cinsellik ve duygusal açıdan destekleyici, çoğu zaman nostaljik bir yaşam tarzı içindedir.

Olumsuz olarak bir ruh, kendi güvenliği için geçmişe bağlı kalması gerektiğine inanarak enkarne olabilir veya çocukluktan itibaren bağımlılığın koruyucu olduğuna ve dolayısıyla yetişkin için de eşit derecede hayati olduğuna ikna olabilir. Bu Yengeç böyle bir temelde yapışkan, talepkar ve her zaman olgunlaşmamış bir kişilik geliştirebilir. Keyif düşkünlüğü, dikkati başkalarının ihtiyaçlarından uzaklaştırır. Bunun tersi de doğru olabilir: Aynı derecede köklü bir annelik içgüdüsü, yavruları kanatlarını açmaları gerektiğinde bağımlılığa teşvik ettiğinde büyük zararlara yol açabilir; aynı zamanda kocayı, çocuğu ve evcil hayvanı aşırı besleme ve sağlıklarına zarar verme yönündeki yaygın bir eğilim yoluyla. Veya onun aziz köklerine ilişkin potansiyel olarak yıkıcı bir nesnellik eksikliği söz konusu olabilir: 'benim ülkem (ya da ailem) doğru ya da yanlış.' Bu davranışların çoğu iyi niyetli ama cahilce. Hepimizde olduğu gibi, eğer içsel büyümenin engellenmesi istenmiyorsa, eninde sonunda bağımlılıklarımızdan ve geçmişten ku

Ejderha Aslan

Güneşi veya Ay'ı Ejder Aslan'da olan kişiler, örnek teşkil edecek düzeyde aşağıdakilerin bir kısmının veya tamamının önemine derinden inanacaklardır:

Aşk; yaşam sevinci; kendiliğindenlik; oyunun ve eğitimin önemi; insan onuru; tiyatro; erkeklik; kalbin zekası; altın; her şeyin en iyisi; ışık; ihtişam ve tören; bağlılık; babalık; cömertlik; yaratıcı olan her şey; masumiyet; iyi bir örnek oluşturmak; hiyerarşi, doğal otorite, kraliyet; spor ve eğlence; merkezleme; kendini ifade etme ve benliğin başarılması; fiziksel güzellik; parlaklık, temizlik; güven.

Ejderha Aslan burcundaki Yükselen, mesleki hayata ve karmik karşılaşmalara, bu tür ilkelerin yaratıcı, bazen gösterişli bir şekilde tezahür ettiği bir haysiyet ve bütünlükle yaklaşacaktır. Ejder Aslan Merkür bunları düşüncede ve her türlü iletişimde uygulayacaktır; Venüs ve Mars güçlü, sevgi dolu, eğlenceli bir cinsellikte ve mümkün olduğunca zarif ve kültürel açıdan zengin bir yaşam tarzında.

Negatif olarak , Draconic de dahil olmak üzere herhangi bir Aslan, dünyanın kendisinin etrafında döndüğüne inanma riskiyle karşı karşıyadır. Bu tür enkarnasyonların çoğunun, kraliyet gücü veya mesleki otoriteye dair geçmiş deneyimlerini beraberlerinde getiren insanlardan olması mümkündür ve acımasızca 'hatırlanan' hayatla tamamen zıt olabilecek bir hayatta, bunu bırakmak çok zor olabilir. .

Açıkçası Leo'nun en iyi özelliklerinin korunması gerekiyor; ancak potansiyel benmerkezcilik, otoriterlik, kendini beğenmişlik ve savurganlık ("Ben en iyisini hak ediyorum!", "Hiçbir masraftan kaçınılmamalı"), güneşin sizden parladığını düşünen, ustaca seçilmiş bir 'mahkeme' tarafından hoşgörüyle karşılanırsa büyümeyi engelleyecektir. nerede olduğunu biliyorum!

Ejderha Başak

Güneşi veya Ay'ı Ejder Başak'ta olan insanlar, örnek teşkil edecek düzeyde aşağıdakilerin bir kısmının veya tamamının önemine derinden inanacaklardır:

Ayrımcılık; kullanışlılık; tevazu; tevazu; yardımsever olmak, başkalarına hizmet etmek; ihtiyaçların karşılanması; düzenlilik; doğruluk, kesinlik ve ustalık; işçilik; iş için doğru araçlara sahip olmak; doğru beslenme; yiyeceklerin, çevrenin, bedenin, güdülerin titiz saflığı; kusurların gözlemlenmesi ve giderilmesi; hijyen ve temizlik; maddelerle veya fizik tedavilerle iyileşme; 'küçük güzeldir' ve 'küçük şeyler çok şey ifade eder'; mazlumla ilgilenmek ve serçenin düşüşünü fark etmek; sıradan, tekdüze gündelik şeyler ve sıradan insanlar; problem çözme; her şey ve herkes kendi yerinde; çok küçüklerin gücü (örneğin homeopati, parçacık fiziği... ve cüceler ve asteroitler!)

Ejderha Başak burcundaki Yükselen, mesleki hayata ve karmik karşılaşmalara, bu tür ilkelerin yararlı bir şekilde tezahür ettirildiği eleştirel bir gözle yaklaşacaktır. Ejder Başak Merkür bunları düşüncede ve her türlü iletişimde uygulayacaktır; Dünyevi bir cinsellik ve mütevazı ama seçici bir yaşam tarzı içinde Venüs ve Mars.

Olumsuz olarak ise , çukurun dibinde bekleyen obsesif-kompulsif bozukluğun sefaletiyle birlikte, Gaddar Başak'ın muhakeme yeteneğinin kolayca telaş ve nevroza dönüşebileceği açıktır. Geçmiş yaşamdaki mükemmeliyetçi, bu yaşamın en ince ayrıntısına kadar araştırıcısı olabilir ve bu elbette Başak'ın sağlığına kadar uzanır ve kronik hipokondriye ilham verir - eczaneler için harika, pratisyen hekimler için zor! Maddi önemsiz şeylerle meşgul olmak, dikkati ciddi şekilde gerçek mesleğin taleplerinden uzaklaştırabilir; Başaklar çoğu zaman ağaçlardan dolayı ahşabı göreme Ayrıca, yardım etme dürtüsü, yardım edilmeye isteksiz olanlar için o kadar rahatsız edici olabilir ki, zaten mazlum bir ruhu daha da yabancılaştırabilir. Eskiden iyi olan alışkanlıkların ve fedakar güdülerin, mevcut yaşam bağlamında yeni bir tür ayrımcılıkla dengelenmesi gerekebilir. Eğer Başak geçmiş deneyimlerine dayanarak kimsenin onu dikkate almadığına inanıyorsa, o zaman onların dikkatini çekmeye ve güven oluşturmaya başlamak için adımlar atılmalıdır, aksi takdirde sonsuza kadar sızlanan küçük, hesapsız bir paspas olarak kalacaktır. yalnızca başkalarının çizmelerini silmeleri için uygundur.



Ejderha Terazi

Güneşi veya Ay'ı Ejder Terazi'de olan insanlar, örnek teşkil edecek düzeyde aşağıdakilerin bir kısmının veya tamamının önemine derinden inanacaklardır:

Adalet ve adil oyun; nezaket; denge; zarafet; zevkin verilmesi ve paylaşılması; kadınlık; barışı sağlamak ve korumak; sosyallik; iyi davranış; takdir; her biçimde güzellik; dekorasyon; çekicilik; arkadaşlık ve ortaklık; siyaset; diyalog ve müzakere; incelik, uzlaşma, diplomasi; işbirliği; başkalarına ilgi ve endişe; bir başkasının bakış açısını görmek; tarafsızlık; uyum; mutluluk; tatlılık;

kolaylaştırmak.

Ejderha Terazi'deki Yükselen, mesleki hayata ve karmik karşılaşmalara, bu tür ilkelerin uyumlu bir şekilde tezahür ettiği bir nezaketle yaklaşacaktır. Ejder Terazi Merkür bunları düşüncede ve her türlü iletişimde uygulayacaktır; Venüs ve Mars, rafine, düşünceli bir cinsellik ve hoş, iddiasız bir yaşam tarzı içinde.

Olumsuz anlamda 'sakin bir yaşam için her şey', bu kez amacı mücadeleye katılmak ve kavganın en yoğun noktasına vardığında fena halde eksik olan huzuru ve uyumu getirmek olan birçok Gaddar Terazi için ölüm çanı gibi geliyor. Terazi'nin becerisi insanları memnun etmektir; ama bu sadece kendini beğenmişlikten ya da kişisel güvensizlikten dolayı, cezbetmek için de olabilir. Geçmiş yaşamınızda çok sayıda hayranınız varken güzel olduysanız, bu sefer de aynısını istemek doğaldır, ancak narsisizm ruhsal gerilemenin başka bir çuha çiçeği yoludur. Belki de sürekli olarak ev ve iş hayatlarımızı çok daha kolay hale getirmenin yollarını hayal eden, egzersiz eksikliğinden dolayı zihinlerimizin ve bedenlerimizin köreldiği bir Ejderha Terazi burcudur. 'Tembel Terazi' genellikle çok adaletsiz bir lakaptır, ancak yine de bu burcun diğer yüzüdür ve çok yıkıcı olabilir, çünkü kendi kendine yetemeyen bu ruh daha sonra asalak hale gelir ve hem aileden hem de toplumdan enerji emer.

Ejderha Akrep

Güneşi veya Ay'ı Ejder Akrep'te olan insanlar, örnek teşkil edecek düzeyde aşağıdakilerin bir kısmının veya tamamının önemine derinden inanacaklardır:

Hayatta kalma; güç; kendini dönüştürme; derinlik; tutku; duygusal disiplin; mahremiyet; gizlilik; cinsellik; araştırma ve vahiy; ikna; soruşturma; tespit etme; iyileştirme gücü; hipnoz; gizlilik; güç olarak bilgi; kararlılık; derinlik psikolojisi; okült; savaş; derinliklere su tesisatı yapmak; kendini aşağılama; karanlıkla yüzleşme; izliyor ve bekliyoruz.

Ejderha Akrep'teki Yükselen, mesleki hayata ve karmik karşılaşmalara, bu tür ilkelerin yoğun bir şekilde tezahür ettiği kalıcı bir titizlikle yaklaşacaktır. Ejder Akrep Merkür bunları düşüncede ve her türlü iletişimde uygulayacaktır; Venüs ve Mars, azimli, tutkulu bir cinsellik ve gizli, bazen kendine zarar veren, bazen aşırı bir yaşam tarzı içindedir.

Olumsuz olarak, Ejderha Akrep'i çok karanlık deneyimlerle dolu bir yaşamdan veya yaşamlardan geri dönmüş olabilir. Çoğu durumda bu, ruhu incitmek yerine güçlendirmiş, arındırmış ve derinleştirmiş olacaktır, ancak bir azınlık aynı yolda kalmaya kararlı olacaktır. Bu nedenle bazıları korkunç veya zalimce uygulamalara yönelecek; bazıları öldürmekten zevk alacak; bazıları kendini yok etmeye, bazıları intikam almaya kararlı olacak; bazıları eşlerine o kadar sahip çıkıyor ki, kökleşmiş şüphe ve kıskançlık birden fazla kişinin hayatını mahvediyor. Bazıları, bu dünyada önemli olan tek şeyin, ne kadar çok insan veya ulus pahasına olursa olsun, güç mücadelesi ve zenginlik tekeli olduğunu olduğu gibi kabul edecek. Görünüşe bakılırsa Akrep dedektif içgüdüsü kötüye gittiğinde daha az acımasızdı: meraklı parkçı bir sıra saç kurutma makinesinin altında 'diğer kızlarla birlikte pisliği temizliyordu' ya da magazin dergilerinin ön sayfalarında çamur atıyordu. Akrep ilkesinin yeni ve özellikle kötü bir tezahürü, nefret ve şiddetin Web aracılığıyla yayılmasıdır. Ben bu paragrafa başlarken, bir cinayet davasıyla ilgili yerel televizyon haberlerinde, 'görüşleri bizimkilerle örtüşmeyen' 'sıkıntıların' ortadan kaldırılmasını vaaz eden bir İnternet grubunun fotoğrafları gösterildi. Onların sembolü mü? Akrebin kuyruğu. Arada bir bu kadar tehlikeli bir şekilde kaybolmuş bir ruhla uğraşmak zorunda kalabileceğinizi unutmayın.



Ejderha Yay

Güneşi veya Ay'ı Ejder Yay burcunda olan insanlar, örnek teşkil edecek düzeyde aşağıdakilerin bir kısmının veya tamamının önemine derinden inanacaklardır:

Akıl, beden ve ruh sağlığı; iyimserlik; inanç; şovmenlik; keşif; zihni genişleten seyahat; deneyim yoluyla öğrenme; bütünsel bir yaklaşım; cömertlik; gerçeğin peşinde; kendinden emin; fırsat özgürlüğü; koruma; sezgisel bilgelik; bağımsızlık; rahatlamanın önemi; sportmenlik; hayatın keyfi; asalet ve zenginlik; kahkaha, eğlence ve neşe; doğal yaşam; hayvanlar; 'Evet!' diyerek; uzay; açık hava etkinliği; din, müjdecilik; cömertlik; ahlaki ve doğal hukukun anlaşılması ve korunması; Yüksek öğretim; ifade ve inanç özgürlüğü; zihinlerin buluşması; tüm insanlıkla iyi dostluklar.

Drakonik Yay burcundaki Yükselen, mesleki hayata ve karmik karşılaşmalara, bu tür ilkelerin canlı bir şekilde tezahür ettiği bir açıklık ve felsefi iyi mizahla yaklaşacaktır. Ejder Yay burcundaki Merkür bunları düşüncede ve her türlü iletişimde uygulayacaktır; Venüs ve Mars maceracı bir cinsellikte ve geniş – ya da pahalı! – yaşam tarzı.

Olumsuz olarak Yay burcu cömertliğinin cömertliği, her şeyin en iyisinde ısrar, israfa, gösterişçiliğe, aşırı şehvetli düşkünlüğe dönüşebilir. İyi bir mizah ve şaka fonu, söylenecek veya yapılacak olanın göbekten kahkaha uyandıracak hiçbir sınırı kalmayıncaya kadar kabalaşabilir ve popüler hikaye anlatıcısı bir palavracıya, dayanılmaz bir gösterişçiye, kendini beğenmiş bir sıkıcıya dönüşebilir. Özgürlüğe olan inanç, ahlaksızlığı mazur gösterebilir ve kendinden emin bir iyimserlik, düşüncesizce çılgınlığı haklı gösterebilir. Ayrıcalıklı bir geçmişten daha zor koşullara reenkarne olan bir ruh, dünyanın kendisine bir yaşam borçlu olduğunu düşünen bir dolandırıcı, aylak bir dolandırıcı olarak ortaya çıkabilir. Popülerliğe alışık olan biri, arkadaşlık satın alma ve meslektaşlarına rüşvet verme yönünde yozlaşabilir. Bir seyahat bağımlısı, ailesinin ona ihtiyacı olduğunda hiçbir yerde bulunamayabilir. Ve eğer Sag, Tanrı ile özel bir ilişkisi olduğunu düşünüyorsa manevi enflasyon her zaman bir tehlikedir. Sorun şu ki, bu Yaylılar her zaman haklı olduklarına inanırlar; sadece dünyanın geri kalanı bu duruma ayak uyduramıyor. Nasıl hatalı olabilirler? Kendilerine olan inançları o kadar güçlüdür ki yüzlerce arkadaşını da kendilerine inanmaya ikna edebilirler. Kulağa o kadar da kötü gelmiyor

– sadece sevimli haydutlar mı? – ama eğer beceriksiz ve geveze ruhların açgözlülükleri ve kendi çıkarlarına hizmet eden ikiyüzlülükleriyle suçsuz bir şekilde kurtulmalarına izin verilirse, gerçek Yay bilgeliği ve dini içgüdü asla uyanmayacaktır. Ejder Yay burcu, sesine aşık olarak dinlediği tek kişinin kendisi olup olmadığını asla öğrenemeyecektir.

Ejderha Oğlak

Güneşi veya Ay'ı Ejder Oğlak burcunda olan kişiler, örnek teşkil edecek düzeyde aşağıdakilerin bir kısmının veya tamamının önemine derinden inanacaklardır:

Amaçlı aktivite; sessizlik; sabır; çabalamak; mükemmellik; öz disiplin; 'Hayır' diyebilmek; Bir seferde bir şey; kendi kendine yeterlilik; ustalık; yalnız yaşayan kimse; kendine ve başkalarına saygı; yüksek standartlar; girişim; sağduyu; zekâ; emir; itaat; yetki; ölçülülük, tutumluluk, basitlik; zor iş; ihtiyarlık; zamanlama; fırsatı değerlendirmek; gelecek için planlama; deneycilik; aspirasyon; sorumluluk; pratiklik; yöntem; form ve desen; dinleme; görev; devlet adamlığı; sabır; bütünlük; iş anlayışı.

Ejderha Oğlak burcundaki Yükselen, mesleki hayata ve karmik karşılaşmalara, bu tür ilkelerin ihtiyatlı bir şekilde tezahür ettiği gerçekçi bir nesnellikle yaklaşacaktır. Ejder Oğlak Merkür bunları düşüncede ve her türlü iletişimde uygulayacaktır; Venüs ve Mars, romantik olmayan, fiziksel olarak gerekli ancak kontrollü bir cinsellik ve geleneksel, yukarı doğru hareketli bir yaşam tarzı içinde.

Olumsuz olarak , haklı olmayı, her şeyin ve herkesin kontrol altında olmasını tercih eden başka bir burcumuz daha var. En az bir önemli hayatınızı dik kafalı bir yönetici veya devlet adamı olarak geçirdiyseniz, bu hesapçı verimlilik ve soğukkanlı hırs muhtemelen sizinle birlikte geri gelecektir. Değiştirilmemiş Ejderha Oğlak, kendi amaçlarını tasarlama ve onlara ulaşma konusunda son derece acımasız olma eğilimindedir; ve bir hedefe ulaşıldığında diğeri gelecektir. Bütün bunlar, ilişkinin, işin veya ailenin ihtiyaçlarını karşılayan pozisyonun ardından çok zayıf bir ikinci gelebileceği soğuk bir evliliğe yol açabilir. Eğer ruhun geçmişte öğrendiği kendi kendine yeterlilik, günümüzde önemli bağların kurulmasına engel oluyorsa, arkadaşlıklar da zarar görür. Böyle bir ruhun etrafındaki insanlar, haklı olarak, kendilerini kullanılmış hissederler. İyi değil. Oğlak burcundaki kutupsal sorun, bazılarının daha önceki dezavantajlı bir yaşamdan gelmiş olmaları, yaptıkları hiçbir şeyin yeterince iyi olamayacağı hissine kapılmalarına neden olması ve bu yüzden denememeleridir. Ayrıca, eğer tasarruf etmeyi öğrenmek zorunda kalmışlarsa ve yeniden uyum sağlamakta başarısız olmuşlarsa, kötü niyetli Ejder Oğlaklar ucuz kaçık, daracık, dar görüşlü olarak kınanmaya başvururlar. Hayatlarını dikenli bir köşede Eeyore gibi üzülerek, dünyayı, fırsatlarını ve gerçek nimetlerini bir kenara iterek geçiriyo mutsuz olmaya kararlı. İncil'e göre, Tanrı'nın verdiği bir yetenekle başladılar ama onu gömdüler. Üzgün. Bu negatif tip kontrolü başkasına devretmeyeceği için yardım ve teşvik zordur ve asla kabul edilmeyebilir; genellikle zor yoldan öğrenmek zorunda kalırlar. Ama deneyin.

Ejderha Kova

Güneşi veya Ay'ı Drakonik Kova burcunda olan insanlar, örnek teşkil edecek düzeyde aşağıdakilerin bir kısmının veya tamamının önemine derinden inanacaklardır:

Aklın bağımsızlığı; insan hakları; yenilik ve yaratıcılık; grup etkinliği; fark; dostluk; insanlar; reform; Kitle iletişimleri; demokrasi; rasyonellik; alışılmışın dışında; teknoloji; kamuoyu; özgürlük eşitlik kardeşlik; çiğnenmek için konulmuş kurallar; bilim; gerçeğin algılanması ve konuşulması; paradoks; sosyal adalet; sosyal çalışma; Yeni Çağ idealleri, felsefesi, terapileri; 'Yarının Dünyası'; değiştirmek; bilimkurgu; önyargısız olma; şok taktikleri; benzersizlik; sivil özgürlük; sürprizler; organize hayır işleri; analiz; aseksüellik; biseksüellik; androjenlik.

Drakonik Kova burcundaki Yükselen, mesleki hayata ve karmik karşılaşmalara, bu tür ilkelerin yaratıcı bir şekilde tezahür ettiği özgürleşmiş bir dostlukla yaklaşacaktır. Ejder Kova Merkür bunları düşüncede ve her türlü iletişimde uygulayacaktır; Venüs ve Mars alışılmadık bir cinselliğe ve yenilikçi, girişken, hatta şok edici bir yaşam tarzına sahip.

Olumsuz olarak ise , sabit fikirlerin, edinilmiş bilgeliğin ve siyasi doğruluğun yerini ilham alma ve yenilik yapma kapasitesine sahip açık, bağımsız bir zihnin alması gerektiği idealine hâlâ tam olarak uyanmamış olanlar olabilir. Ancak en uç noktada, gerçekten bağımsız fikirli bir ruhun reenkarnasyonu, yeni çevrenin adetlerinden o kadar kopmuş olabilir ki, fiilen yabancılaşmış olabilir. Bu, kızgınlığı ve isyanı doğurur; Ejderha Kova burcu kendini değiştirmek yerine hayatını kendisini destekleyen toplumu bozarak geçirmeye karar verebilir. Bu, uyumsuz kişi pes edene, ayrılana veya atılana kadar mutsuz bir saldırı ve reddetme döngüsüne dönüşecek olan maddi öfke veya sözlü şok yoluyla olabilir. Bu vatandaşlık israfıdır. Kovalar uzlaşmaz ama konuşurlar ve toplumda kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bir yer olana kadar bu tür ruhlara iletişim hatlarının açık tutulması gerekir. Sonuçta Kova burcu sosyal açıdan en bilinçli olanlardan biridir ve genellikle hepimizdeki kayıtsızlığa karşı sağlıklı bir panzehirdir. Bu sosyal tarafın, yetersiz Kova burcu için tuzakları vardır, ancak onun tekrar tekrar grubun üzerine atlamaya hazır olması gerekir.

farklı bir şey uğruna herhangi bir yeni çılgınlığın veya tarikatın vagonu. Bir Yeni Çağ 'hayranı' olarak yaşam renkli ve çekici olabilir, ancak sabit bir burcun ruhsal yönünü bulması ve takip etmesi için kalıcı bir yol değildir. Bu süreçte bu ruh, başkalarını şüpheli değere sahip yollara yönlendirebilir.

Ejderha Balık

Güneşi veya Ay'ı Ejderha Balık burcunda olan insanlar, örnek teşkil edecek düzeyde aşağıdakilerin bir kısmının veya tamamının önemine derinden inanacaklardır:

İdealler; merhamet; nezaket; kendini geri planda tutma; insanın savunmasızlığı; reddedilenlerin kurtarılması; rüyalar; kılık değiştirmek; evrensellik; koşulsuz sevgi; müzik; büyü; güzel sanatlar; ücretsiz verme; toplam birlik; ilahi itaat; yüceltme ve aşkınlık; kozmik bilinç; rahiplik; cemaat; mahremiyet; dua, maneviyat; sonsuz yaşam; incelik; 'Dünyanın içinde olmak ama ona ait olmamak'; bağlılık, romantizm, 'kalbin sevgisinin kutsallığı'; fedakarlık; görüş; ilahi şifa; ağlıyor; 'bırakma', kaçış; şiir; kimliğin birleşmesi - medyumlukta, oyunculukta, mistik birliktelikte olduğu gibi; ruhun yaşamı; kolektif bilinçdışı; kaos; sıvılar; balık; ayak.

Ejderha Balık burcundaki Yükselen, mesleki hayata ve karmik karşılaşmalara bu ilkelerin hassasiyetle tezahür ettiği sevgi dolu bir kabullenmeyle yaklaşacaktır. Ejderha Balık Merkür bunları düşüncede ve her türlü iletişimde uygulayacaktır; Venüs ve Mars, lirik, terkedilmiş bir cinsellik ve estetik ya da başka dünyaya ait bir yaşam tarzı içinde.

Olumsuz olarak, Ejderha Balık ruhuna yerleştirilmiş bir kaçış maddesi buluyoruz; hayatını hayal edilen her tehditten kaçan bir pısırık gibi geçirebilir; ta ki bir dizi duygusal gelgit dalgası onu rotasının dışına taşıyıp gemiyi terk edene kadar. Cennet ya da cehennem: İkisi de hayatın girdabından daha çekicidir. Duyarlılık, duyarlılık, şefkat, sevgi bunlar kusur değil, yüceliktir; ama fedakarlık ve acı getirirler ve bir Balık burcu bununla başa çıkamayacak kadar zayıf veya korkak olabilir ve kolay yolu tercih edebilir; başka bir zorlu enkarnasyonda her şeyi yeniden yapmak zorunda kalabilir. Çoğu zaman tüm bunlar kurban-kurtarıcı sendromunun eşiğine getirilebilir. Kurban edilmiş bir geçmiş - hatta kurtarıcı bir geçmiş - artık kurtarılacak başka kurbanlar bularak (ya da daha kötüsü yaratarak) kefareti veya devamlılığı arıyor. Bu zorlamaya teslim olmak hayatları mahvedebilir; dizginsiz romantik Balık, kaosun tohumlarını taşır. Başka bir ruhumuz var, zengin bir hayal gücü yerine doğuştan bir yalancıyız. Daha az zararlı ama çok can sıkıcı olan bir de 'İstediğim yere çöp atacağım ve asla arkamı temizlemeyeceğim' tugayı var . Astral dünyaya karşı başka bir korumasız açıklıkta

Düzlem, zarar verici psişik bozukluğa neden olur. Ayrıca ucubelerimiz, yozlaşmışlarımız ve reddedilmişlerimiz de var. Bazıları hepimizde şefkat uyandırmaya geldi; ancak yanlış bir şekilde dışlanmış olarak kalmakta ısrar edenler ve bu nedenle hırsızlık, sarhoşluk ve madde bağımlılığı gibi antisosyal alışkanlıklar yoluyla kendilerine, ailelerine ve onlara yardım etmeye çalışan herkese tecavüz eden ve bariz bir şekilde herhangi bir içsel ilerleme kaydedemeyenler de var. Balık burcunun enkazını Tanrı'nın ellerine bırakmak zorunda kalabiliriz.

* * * * * * * * *

Yukarıdaki özetler arasında 'akışkanlar; balık; Ayaklar amaç, karakter veya motivasyon ilkeleri değildir, ancak yine de ilgili enkarne ruh için hayati öneme sahip olan ve kişinin sadece aktif olarak değil ruhsal olarak da temsil ettiği çalışma veya deneyim alanlarını somutlaştırır. İlerleyen sayfalarda, örnek tablolar Drakonik ilkelerin işleyişini göstermektedir. Bunlar yalnızca Ejderha burcunun kendisi aracılığıyla değil, aynı zamanda Ejderha ve Tropikal haritalar arasında kurulan rezonanslar aracılığıyla ikinci bir temel yolla da aktif hale gelir. Tek yapmamız gereken sinastriyi iki kalıba uygulamak ve önemli temasları not etmektir. Birkaç yıl önce, Draco'yla çalışmaya başlamadan önce bir rüyamda bana 'homolog ikililer' terimi verilmişti. 'Homolog'un anlamı hakkında sadece belirsiz bir fikirle ve 'duodyne'nin ne olabileceğine dair hiçbir fikrim olmadan sözlüğüme gittim. Homologun 'kabul etmek' anlamına geldiğini buldum; aynı temel nitelikte olup, göreceli konuma, genel yapıya ve kökene karşılık gelir.' Duodyne'e dair hiçbir işaret yoktu; ama dinin belirli bir kuvvet birimi olduğu ortaya çıktı, kökeni Yunan dinamisine, yanı güce ya da kuvvete dayanıyordu ve burada bunlardan ikisine ya da çifte kuvvete sahipmişiz gibi görünüyordu.

Sanırım artık bilmecenin cevabını bulduk. Bu ifade, insan varlığının bir düzeyinin bir diğeriyle bağlanmasına atıfta bulunur; yani bu çok düzeyin bir modelinin, genel yapı (gezegen ve ev geometrileri) bakımından aynı olan ancak onunla zodyak evresinin dışında olan bir ikinciye bağlanması; Bu bağlantının genel önemi, bir düğüm başlangıç noktasına ('Koç Noktası'na) göre aynı göreceli konumlarda bulunan gezegenlerin ve/veya açıların uyumlarından kaynaklanmaktadır. İş başındaki güçler fikri, bizim anladığımız şekliyle insanın kendi güçlerine atıfta bulunabilir: onun zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal bedenlerinin güçlü yönleri, zayıf yönleri ve yetenekleri. Ancak ilginç bir nokta ortaya çıkıyor;

yani Edgar Cayce, yirmi iki yıllık kamusal faaliyetinin büyük bir bölümünü kapsayan Hayat Okumaları'nda sürekli olarak 'gezegensel güçler'den söz eder; burada astroloji uygulayıcıları normalde 'etkiler' (eski tarz) gibi bazı terimleri kullanırlardı. veya 'etkiler' veya 'anlam' veya 'korelasyon' veya 'sembolizm'. Görünüşe göre günümüzde ne kadar soyut ve tarafsız olursa o kadar iyi! Belki de biz, yeni başlayan Kova Çağı'nda yüzleşmek istemediğimiz bir sorundan kararlılıkla kaçıyoruz. Belki Balık Cayce (ruh sahibi Gaddar Arian) eski astrologların bildiği ve kabul etmekten çekinmediği bir şey biliyordu. Benim açımdan, Margaret Gammon'un kitabında verilen anlamsal ormanda mevcut çalışmanın ilk bölümü için gerekli materyali toplamak için verilen mücadeleye değdi. Her ikisini de okursanız kendiniz karar verebilirsiniz.

Drakonik ve Tropikal haritalarda gösterildiği gibi iki seviye arasındaki temaslara dönecek olursak: bunlar iki temel şekilde aktiftir. İlk olarak, bir gezegenin veya açının diğer haritadaki bir gezegen veya açıyla kavuşum veya karşıtlık yoluyla hizalandığı durumlar (örneğin, Ejderha Uranüs'ün Tropikal Güneş ile kavuşumu; Ejderha Venüs'ün Tropikal Mars'ın karşısındaki kavuşumu); ikincisi, Tropikal gezegenler veya açılarla herhangi bir temas veya temas olmamasına bakılmaksızın, Drakonik gezeğenlerin ve açıların Tropikal haritanın Evleri'ne düştüğü yer (örneğin, Tropikal 5. Evdeki Drakonik Ay). Yönler veya sinastri için tasarlanmış çift çarklı herhangi bir 360° (ekliptik) harita formunun kullanılması, iki bilgi düzeyini çok net bir şekilde organize edecektir; Tamamen bu düzeyde 'kişinin hissini almak' istenmediği sürece, bireysel bir Drakonik harita oluşturmak gerekli değildir. Tropikal haritanın dış tekerleğindeki Draconic konumlarına girmeniz yeterlidir; en hayati hizalamaların tümü ve Hane odağı net bir şekilde resme gelecektir. Bir bilgisayarla çalışıyorsanız, mevcut yazılımların çoğu bunu sizin için hızlı bir şekilde yapacaktır.

Drakonik ev başlangıç noktaları dahil edilmeli mi? Bu, (a) başlangıç noktalarını kullanımınıza , dolayısıyla önemli olduğunu düşündüğünüz her şeyi girin ve (b) haritanın doğruluğuna bağlıdır: eğer doğum zamanı belirsizse, tüm başlangıç noktaları büyük ölçüde acı çekerken, gezegenler (Ay hariç) neredeyse bağışıktır. ve bazı çok şüpheli çıkarımlarla sonuçlanabilir. Temel hizalamaların yanı sıra diğer hususlar da dikkate alınacak mı? Emin değilim. Düz bir hizalama, seviyeden seviyeye doğrudan erişim sağlar; Bunun bir rezonans fenomeni olduğunu ve doğrudan temas halinde rezonans kimliğine sahip olduğumuzu tekrar düşünün ; iki ses şarkıyı söylüyor.

Aynı şarkı. Dolaylı temas belki bir uyum sağlar; getiren kareler onların pekiştirici oktavları. Bunların hepsi çok spekülatif; sonuçta tecrübe en iyi öğretmendir. Şu ana kadar karelerin olduğu birkaç örnekle karşılaştım. veya seviyeler arasındaki üçgenler (bir derece kadar sıkı kürelerle) açıkça anahtardı o kişinin kalıbındaki unsurlar, dolayısıyla bunlara dikkat edin.

* * * * * * *

'İnsanların belirtilerine gerçekten benzemediği durumlar buluyoruz ve bazı işaretlerin bir takım alt türler ürettiğini görüyoruz; burcun dekanatları veya diğer bölümleriyle hiçbir ilgisi yok ... Eğilimliyim aslında·şunlara atfedilebilecek alt etkilerin olduğunu düşünüyorum: Ekstra renklendirme sağlayacak olan Draconitic Zodyak'ta yer alan burç. ... Sistemi özetlemek gerekirse, birden fazla koordinatın bir araya gelmesiyle olaylar meydana gelir. örtüşüyor...eğer örtüşme yoksa, olaylar gerçekleşmeme eğilimindedir ve çok kötü hatalar yapın, her burç farklı bɨr boyut sunar anlam ve bence çözümün hepsinin birleşiminde olduğunu düşünüyorum

Dennis Elwell 'Çok Boyutlu Geçişler'



astrolojik sorunlarımızın çoğunun arkasında yatan şey bu olabilir.'

Machine Translated by Google

SEKİZİNCİ BÖLÜM:

SÖYLEDİĞİMİZ ŞEYİ UYGULAMAK MI?

WYSIWYG Grafikleri ve Çift Yaşamlar

Size iş başındaki Drakonik modeli göstermek için, burada bulunan ilkeleri yaşamlarında canlı bir şekilde sergileyen tanınmış kişilerin örnek tablolarından bir seçki sunuyoruz. Kısaca söylemek gerekirse, ilkeli Drakonik enerjiler ne vaaz ettiğimizi gösterirken, gelişmekte olan Tropikal enerjiler ne uyguladığımızı gösterir. Bu ikisini birleştirmenin kolaylığı veya zorluğu, büyük ölçüde Ejderha Başının konumuna ve iki seviye arasındaki sonraki 'sinastriye' bağlıdır.

Uyumlu oldukları yerde WYSIWYG insanı olmaya meyilliyiz! – genel olarak ne görüyorsanız onu alırsınız diye vaaz ettiğimiz şeyleri uyguluyoruz.

Bununla birlikte, çatışma ve karşıtlığın olduğu yerde, ilke ve uygulama tartışır ve çatışır ve sonuç olarak, fiilen çifte hayatlar sürmeye başlayabiliriz.

Aşağıdaki bireylerin hayatlarına bakarken bu ipuçlarını aklınızda bulundurun ve en aydınlatıcı olanı, bunları kendi hayatınızın samimi ve korkusuz bir incelemesinde uygulayın!

EDWARD BACH, Hekim

Drakonik Güneş Koç, Drakonik Ay Balık

Göreceli olarak kısa yaşamının büyük bir kısmını Harley Caddesi'nde ünlü ve saygın bir doktor ve tıp araştırmacısı olarak geçiren Edward Bach , son altı yılını kendi adını taşıyan otuz sekiz Çiçek Çaresinin keşfine ve geliştirilmesine adadı.

Biyografi yazarı Nora Weeks'e (uzun yıllar özveriyle çalışmalarını sürdüren) göre 24 Eylül 1886'da Moseley, Birmingham, İngiltere'de doğdu, ancak doğum zamanı belirtilmedi. Adamın nazik, sessiz nezaketi Terazi Güneşi'nde, Ay sıcak Aslan burcunda, muhtemelen Jüpiter'in Terazi burcundaki altmışlık açısında görülebilir. Duyarlılığı ve zekası, Neptün ve Plüton ile yakın üçgen açıdaki Güneş/Merkür kavuşumuyla işaretlenir; Güneş/Uranüs kavuşumu eksantriklik noktasına özgünlük katar. Güneş yöneticisi Venüs Başak burcuna düşüyor: kesin, pratik, hizmet etmeye ihtiyaç duyuyor. Akrep Mars, doğasının daha nazik yanını, tüm hastalıkların basit tedavisini bulmak için aralıksız arayışında onu besleyen derin ve itici bir enerji kaynağıyla karşılaştırır.

Ancak Draconic haritasında Güneş, Merkür ve Venüs'ün hepsi Koç burcundadır. İşte bir öncünün örneği, 'sadece hayalperest olmayan', ' kesinlik ... amaç yoğunluğu... her şeye ilgi' sahibi bir adam. Nora Weeks , Edward Bach Physician'ın Tıbbi Keşifleri kitabında şöyle diyor: 'Araştırmanın başlarında , hastalıkların tedavisinde bireyin kişiliğinin bedenden bile daha önemli olduğu bilgisini elde etmişti.' İşte Koç'un 'hastanın kişiliği, acı çeken insanoğlu... hastanın hayata bakış açısı, duyguları, hisleri' ilkesi. Bu sonuncularla birlikte, Balık burcunun ilkeleri de kendi kendine ortaya çıkar: Ejder Ay, Balık burcundadır ve 'acı ya da sıkıntı içindeki herhangi bir insan, kuş ya da yaratık, onda öyle bir şefkat ve acı çekmelerine yardım etme isteği uyandırmıştır ki, onun belirlediği , henüz okulda bir çocukken doktor olmak. Başkalarına karşı olan ve onların sıkıntılarını büyük ölçüde anlamasını sağlayan bu ezici şefkat, onun en çarpıcı özelliklerinden biriydi ve onunla temasa geçen herkes tarafından sevilmesini sağlayan bir özellikti.

··· Bilgisini her zaman özgürce verdi.'



Famous for his discovery of the Flower Remedies

DIAGRAM 11

Gaddar Arian Bach'a göre 'karar anında eyleme geçmekti'; 'bir' olarak görülüyordu Homeopati alanında çalışırken bilimsel araştırmanın lideri ve 'Sonraki çalışmalarında keşfettiği bitkisel ilaçların bu kadar güçlü olduğunu' kişinin hayatta yaşama ve işini yapma arzusu olan zihni ve bedeni canlandırmak yeniden kazanılır ve bu arzuyla birlikte sağlık da geri döner.'

Araştırmasına ciddi bir şekilde başlamak için 1930'da Londra'dan ve kazançlı mesleğinden ayrıldığında, 'tek bir geriye dönük düşünce olmadan büyük macerasına çıktı. Coşkulu doğası sahip ve muazzam canlılığı onu pişman gibi gösterdi... yıllar. Cesareti - çok az kişinin olduğu bir cesaret - sınırsızdı, çünkü arayışına tek başına ayakta durması gerektiği bilinciyle ve önümüzdeki yıllarda kendisine yardımcı olacak büyük yeni çalışmalara dair kendi içsel inancından başka hiçbir şeyle başlamamıştı.

Bir keresinde bir arkadaşına şöyle yazmıştı: "Sezgi denilen şey, doğal olmaktan ve kendi arzunuzu mutlak biçimde takip etmekten başka bir şey değildir".'

Yukarıda anlatılanlardan, varlığının Drakonik seviyesindeki güneş ve ay prensiplerinin hayatına ne kadar güçlü bir şekilde etki ettiğini, nazik doğa aşığının, dönemler boyunca yaptığı her şeyi başarmak için nasıl güç, enerji ve amaç bulduğunu görmek kolaydır. ciddi yoksulluk ve tekrarlayan sağlık sorunları. Doğuştan duyarlı biri olarak, insanların ve bitkilerin ruhsal yaşamına daha da hassas bir şekilde uyum sağlamaya başladıkça, doğrudan ellerinden gelen iyileşmeye dair ilk hayallerinin neden gerçeğe dönüştüğünü görebiliriz. Biyografisinin son bölümü karakterini özetliyor:

'Konuşurken her zaman açık sözlüydü, gerçeği vurgulamak istediğinde gücendirmekten korkusuzdu (Güneş/Merkür Koç'ta)... başkalarıyla tartışmayı veya akıl yürütmeyi her zaman reddetti (Tropikal Terazi)... Araştırmalarıyla edindiği her yeni bilginin doğruluğunu algılama ve anında harekete geçme becerisine sahipti. Kendisi kadar başkalarının da anlamalarına ve öğrenmelerine yardımcı olma konusundaki yoğun arzusu, bazen onu yavaşlığa karşı sabırsız hale getiriyordu (Koç). uzun sürmedi, çünkü sonsuz bir ... sabra sahipti (Draco Satürn, Aslan burcundaki Tropikal Ay ile aynı hizadaydı)... ve adaletsizlik karşısında çabuk öfkelenmesine, bunu tereddütsüz dile getirmesine ve zayıf olanın yanında yer almasına rağmen, zayıf olanı cesaretlendiriyordu. kendi mücadelesini verir ve böylece özgüvenini yeniden kazanır. Acıyı, hastalığı, zorlukları ve sıkıntıları son sınırına kadar yaşadı; ama bunları cesaret ve şükranla geçti, çünkü kendi deneyimleriyle eninde sonunda başkalarının da yolunu kolaylaştıracağını hissetti. Onun hakkında, başkalarını bir tanesini öldürmeye cesaretlendirebilsin diye yedi ejderhayı (!) öldürdüğü söyleniyordu.'

Defterlerinden birinde şunu yazdı:

'Hiç kimse, özel bilgi dalında takipçilerinden daha uzman olmadığı sürece, başkaları arasında uzun süre lider olamaz...

Bu nedenle belaya, zorluklara, hastalıklara, zulme ve benzeri şeylere karşı bir lider olmak için liderin, Tanrı'ya dua edin, takipçilerinin acı çekmesine ihtiyaç duyacağından daha fazla bilgiye, daha samimi bir deneyime sahip olması gerekir.'

Biyografi yazarı bize şunu söylüyor: '... her şeyden önce, o, başkalarında yenilenmiş bir neşe ve hayata ilgi duygusu uyandıran ve çevredeki güzellikleri gözlemleme ve takdir etme hızlarını artıran ender bireylerden biriydi.' Burada sadece Terazi doğasındaki uyum sevgisini değil, aynı zamanda Uranüs, Jüpiter ve Güneş ile hizalanan Ejderha Koç Venüs'ünün görkemli gerçekleşmesini de görüyoruz. Yaşadığı dönemde bu kadar sevilen ve aşkının ve dehasının başladığı işi sürdürenlerin hâlâ bu kadar değer verdiği bir adam olmasına şaşmamalı.

HAROLD EVANS, Gazeteci

Ejder Güneş Koç, Ejder Ay Başak



The Fleet Street Editor
DIAGRAM 12

28 Haziran 1928'de Manchester, İngiltere'de doğan Harold Evans, henüz ergenlik çağındayken gazetecilik hayatını tercih etti ve ilk olarak Ashton-under'da çalıştı.

Lyne Reporter, daha sonra Darlington'da Northern Echo'nun editörü oldu. sonunda prestijli Sunday Times gazetesinin Editörlüğüne atandı.

Yalnızca Güneş, Merkür ve Venüs Ejderha Koç burcunda düşmekle kalmaz, aynı zamanda Bunu yaparak burcun sonunda Tropikal Mars'ı zirve boyunca birleştirirler. Boğa burcu. Tropikal Akrep Ayı ile bu durum son derece Güçlü ve mücadeleci bir ruha sahip, hiçbir zaman savaşın ortasındayken olduğundan daha mutlu değil savaşmak için hayata geldiği savaşlar. Bu durum pek de açık değil Duygusal Yengeç'ten sabit Boğa'ya kadar altmışlık dilimleri olan tropik harita, Arian Uranüs, itiraf ettiği gibi rahat bir ruha tek güçlü teşviki sağlıyor doğa.

Bırakın Ejder Arian Evans kendi adına konuşsun, yayınlanan bir röportajda Görev 78:

Soru: ... Kuzey'de çalışırken kendinizi 'bir tür' gibi hissettiğinizi söylediniz. kayıkla gezilen bir gölette barracuda.

Harold Evans: ... Agresif olmanın, çok öfkelenmenin ve insanları ısırmak istemek. Soruşturmayı reddeden politikacıları ısırmak istedim Timothy Evans'ın ölümüyle ilgili. Whitehall memurlarını ısırmak istedim Kuzey Doğu'yu sildi ve neşeyle bölgenin bazı kısımlarının ölmesine izin verdi. istedim Gördüğüm kadarıyla kendini beğenmiş ve kayıtsız yerel insanları ısırıyorum… mesleki düşmanlık. ... Ulusal program kampanyasını başlattık Kadınlarda rahim ağzı kanserinin tespiti için broşürleri yeniden bastım ve İnsanları mektup bombardımanına tuttum ve makaleler yazdım.… bir haberi yayınlamanın heyecanını yaşıyorum ve her zaman şunu hissediyorum: Eğer bir haberimiz yoksa muazzam bir depresyon. olmayı sevmiyorum kepçelendi. Eğer... otorite veya bilgi konumundaysanız ve bunu yapmıyorsanız bununla ilgili herhangi bir şey ve bilerek o kişinin hayatının mahvolduğunu görmek, işte budur beni kızdırıyor ve bunun beni cinayete ve kargaşaya sürükleyeceğini düşünüyorum. Gazetecilik beni öfkeye, manşetlere ve soruşturmalara sürüklüyor.

Röportaj sırasında Başak burcundaki Drakonik Ay çok belirgin hale geldi ilerledi:

Soru: ...bir editör olarak diğer insanların sorunlarını da dinlemelisiniz

ve yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Harold Evans: ... Her zaman kusurların bilincindeyim... Bir gazeteyi daha iyi hale getirmenin sonsuz olasılıklarının her zaman bilincindeyim. Benim yaşımda mütevazı olmaya başlıyorsun. Öyle olmak zorundasın çünkü işler geriliyor, biliyorsun. Argümanın ince ayrıntıları ve karmaşıklığı için geriye dönüp bazı başarılara bakılabilir, ancak aynı zamanda bazı başarısızlıklara ve sınırlamalara da bakılabilir... Basılı gazeteciliğin yeri doldurulamaz.

Soru: Son olarak şunu sorayım: Her şeyden çok neyle hatırlanmayı umarsınız?

Harold Evans: Gazeteciliğe katkıda bulunduğum ve gazeteciliğin, onunla bağlantılı tüm ekipler ve insanlarla birlikte insanların yaşamlarını iyileştirmeye katkıda bulunduğum için hatırlanmak isterim.

JOHN McENROE, Tenis şampiyonu Ejder Güneş Aslan, Ejder Ay Akrep, Ejder Yükselen Koç



"You cannot be serious!"

DIAGRAM 13

John McEnroe, en büyük şöhretine sahip olduğu yıllarda, spor medyası arasında pek de hoş olmayan 'Süperbrat' unvanını kazandı ; yalnızca kendisine çok sayıda şampiyonluk kazandıran tenisinin olağanüstü gücü nedeniyle değil, aynı zamanda içler acısı gösterileri için de. sahada çabuk sinirlenen, küfürlü öfkeye karşı şikayetçi huysuzluk. Harita, Sabit/Değişebilir Büyük Haç'ın akut gerilimlerinin hakim olduğu ve Mars, Uranüs, Jüpiter, Venüs'ün harmoniklerinin parıldayan parlaklığıyla süslenmiş simetrisi bakımından oldukça sıra dışıdır . Şaşırtıcı Ancak o inci/10derecede iyi bir Satürn'de kontrol mevcuttur. huzursuz, asi İkizler Mars'ıyla mücadele eden 5'te.

Bu, bence 'geçmişin mirası' fikrini çok açık bir şekilde eve getiren bir haritadır, çünkü Düğüm ekseninin incelenmesi Koç prensiplerinden uzaklaşma ve özellikle Koç Güney Düğümü olarak biraz Terazi geliştirme ihtiyacını gösterir. Yükselen burcundan çok da uzak olmayan 1. Evindedir. Derslerinin tümü, başkalarının çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koyma ihtiyacı etrafında dönecek. Dolayısıyla, bu gezegenin bu kadar gergin olması ve olumsuz niteliklerinin sıklıkla sergilenmesiyle belirli bir miktarda Mars karmasının çözüldüğü sonucunu çıkarabiliriz.

Hepsi bu değil; Koç Güney Düğümü tarafından sembolize edilen özgüven, model Drakonik'e aktarıldığında tamamen devreye girer. Zaten başıboş olan Chiron/Merkür/Güneş üçlüsü artık Aslan burcunda bulunuyor ve Ay/Mars eşleşmesi Drakonik Akrep burcunda; bu da burada güç arayışı geçmişi olan bir ruha ve kişinin gücünü elde etme konusunda köklü bir inanca sahip olduğumuzu gösteriyor. ne pahasına olursa olsun kendi yolum. Sık sık zafer kazanmış olabilir ve zarafetle ve adil bir oyunla kazanılmadıkça zaferin içi boş olduğunu artık öğrenmesi gerekebilir.

Tropikal modelinin tüm Havası boyunca kalabalıkla etkileşim, sonunda kendi gücünü perspektife sokmasını, düşünceliliği ve iyi niyeti geliştirmesini ve şımarık çocuğa veda etmesini sağlayacaktı. Açıkça çabalıyordu ve olgunluk yıllarında fark edilir derecede yumuşamıştı - bir süreliğine hâlâ tuhaf öfke nöbetleri geçirmesine rağmen. Daha sonra 'Sahada sinirlenmek sadece enerji israfıdır' dedi.

Uzun yıllar boyunca Tatum O'Neal'e de âşıktı; o da, ilişkileri süresince muhtemelen Tom'una harika bir Ellie (Charles Kingsley'nin The Water-Babies adlı eserine bakın) ve Satürn'ün ona getirdiği sınırlamalara rağmen ona çok aşıktı . tutkulu ruhunda asil ve cesur olan her şey canlıydı. 1985'te şöyle yazmıştım: 'Eninde sonunda başaracak, yüksek benliği kazanacak.' 2011 yılında bunun gerçekleştiğinden eminim. Zamanının çoğunu Wimbledon da dahil olmak üzere televizyonda yayınlanan maçlarda uzman yorumcu olarak geçiriyor. 'Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak aslında her şeydir.'



STEPHEN HAWKING, Fizikçi

Aslan burcundaki Drakonik Güneş, Koç burcundaki Drakonik Ay

Yirmi yedi yaşına geldiğinde Stephen Hawking, bilimdeki üstünlüğü nedeniyle Cambridge Koleji'nin üyeliğine seçilmişti. Oraya gelişinden bu yana kendisini tamamen Genel Görelilik çalışmalarına kaptırmıştı ve o zamandan beri, Einstein'ın kendi hayatında başaramadığı şeyleri kendi yaşamı boyunca başarma çabalarında çalışmaları giderek güçleniyordu. Ancak Stephen Hawking'in çalışmasındaki öne çıkan faktör, bunu tam ve ilerleyici bir sakatlık karşısında üstlenmesidir: Cambridge'e gelişinden kısa bir süre sonra Amyotrofik Lateral Skleroz'a (ALS) yakalandı. 8 Ocak 1942'de doğdu (çokça duyurulan diğer Ejderha Aslan, 'En Büyük!' Muhammed Ali'nin gelişiyle aynı ay).

bu



The Brief Historian of Time ...

DIAGRAM 14

Hem Güneş hem de Merkür Tropikal Oğlak burcunda Satürn, Uranüs, Ay ve Neptün (tümü Dünya'da) ile üçgen açıdayken, ancak Merkür Mars'a yakın karede olduğundan, fiziksel evrene odaklanmış zekanın parlaklığını ve yine de zihinsel veya sinirsel enerjiyle ilgili bazı problemleri beklerdik. . Aslında ALS, vücudun kas sistemini etkileyen ve sonunda onu tamamen yok eden bir motor nöron hastalığıdır.

Yani Merkür/Mars karesinin tüm faaliyetleri artık bu adamın oldukça sıra dışı zihnine kilitlenmiş durumda.

Aslan ilkesi, varoluşunun temel gerçeklerine zorunlu olarak odaklanılmasında kendisini yeterince güçlü bir şekilde ortaya koyar. 'Kim olduğunu bildiği önemli. Bakması gereken bir ailesi olan bir koca ve baba olduğunu biliyor. Cambridge'de Uygulamalı Matematik ve Teorik Fizik Bölümü'nde profesör olduğunu biliyor.'

Sevdiği genç kadına kendisiyle evlenip evlenmeyeceğini sorduğunda ciddi şekilde hasta olduğunu zaten biliyordu. Kabul etti ve evlilik sonunda sona ermesine rağmen, yıllar boyunca kendisininkine eşit bir güç kulesi olduğunu kanıtladı. Aralarındaki aşk galip geldi: James Bryce'e şunları söyledi: 'Her şeye bakış açım değişti. Yaşama ve çabalamaya devam etme isteğim tamamen Jane sayesindeydi.' Bryce, Stephen Hawking'in Ejderha Aslan'ını örnekleyen şu yorumu yapıyor: 'Stephen'in kesinlikle en iyi şekilde kullandığı şey, içindeki insan, zihin/bilinç ve beyindir. Onun, kişinin içsel potansiyelini zorlama örneğinde, her türlü engel ile başa çıkmanın yollarını arayanlar için çok güçlü bir mesaj olduğuna inanıyorum. Güçlenmeye bırakılırsa, zihin asla gerçekten tuzağa düşmez. Herhangi birimizin tasavvur edebileceğinin çok ötesinde harika şeyler yapmak üzere eğitilebilir.' Ve zihnin bu ekstra gücü, Draco Güneş'in Tropikal Plüton, Kurtulan, Aşkın olanla kavuşumundaki Drakonik modelden ortaya çıkıyor. Bu yalnızca çalışmalarında açıkça görülmüyor ; yaratılışın doğuşuna dokunan, uzay ve zamanın sürekli gerileyen sınırlarına ve bilinen tüm fizik yasalarının akıl almaz bir hızla çöktüğü kara deliklerin henüz bilinmeyen evrenlerine ilişkin teorik araştırması, tekilliğin travması - ama aynı zamanda kendi fiziksel çöküşünden sonra hayatta kalması, kendi iç evreninin açılması ve insanoğlunun uzay-zaman sürekliliğine dair tüm bakış açısını değiştirmesi. Hayatının tamamı dönüştürücüdür; yetkisi tam merkezinden gelir. 'Aslında bazen' diyor Bryce, 'bir engelli olduğunu neredeyse görmezden gelme yeteneğinde büyük bir etken varmış gibi görünüyor.'

Stephen'ın 'biraz tembel ve hastalığından önce oldukça sıkılmaya yatkın' olduğu kabul edildiğinden , Jane'in başlangıçta Draco'sunu temsil etmesi pekâlâ mümkündür. Ay Koç'ta; ama ona o kadar ilham verdi ve cesaretlendirdi ki herkes

gizli dürtü, mücadele ruhu ve kararlılık kendiliğinden ortaya çıktı ve o zamandan beri engellilerin daha iyi anlaşılması ve onlara kolaylık sağlanması için güçlü ve açık sözlü bir kampanyacı oldu.

Bu bağlamda, Drakonik desenin buradaki en ilginç yönlerinden biri, Drakonik Aslan Merkür'ün Tropikal Chiron ile tam kavuşumudur. Hem astrologlar hem de gökbilimciler, Satürn ile Uranüs arasındaki yörüngesinde bulunan bu küçük ama son derece önemli gezegen hakkında hâlâ bilgi sahibi oluyorlar. Buna 'başına buyruk' gibi terimler uygulandı; öğrenme ve öğretme, acı çekme ve iyileşme ile bağlantılar sağlam bir şekilde kurulmuştur. Bilginin, becerilerin, bilgeliğin ve değerlerin aktarımıyla ilgilenir; aynı zamanda paradoksun da alanıdır - ne biri ne de diğeri olan, tekillik, son derece sıra dışı olan ve görünüşte uzlaşmaz olan şeylerin birleşimi. Köprüler yapar; Rasyonel ile irrasyonel arasında, Doğa ile İnsan arasında, karanlığın güçleri ile ışığın güçleri arasında, düzen ile kaos arasında, yaşam ile ölüm arasında, dini inisiyasyonun ve psikolojik bireyselleşmenin gerektirdiği şekilde maddi ile manevi arasında, her ikisi de geçmişi kurtarmak ve geleceği yeniden yaratmak için ölümden gönüllü geçişi gerektirir. Ve Hawking için Mercury/Chiron'un ekip çalışması, kafasının içinde sıkışıp kalma tehlikesiyle karşı karşıya görünen düşünceleri dile getirme, fikirleri iletme araçlarını sağladı; tuhaf transatlantik tonları artık onun beyanlarını öyle karakterize eden parlak ses sentezleyicisi. kelimeler anında tanınabilir; sesi, ses alanında küresel bir simge haline geldi.

Eski karısı Jane şunları söyledi: 'Sık sık Stephen'ın bir yerlerde bir yerlerde bulunduğu pozisyonu seçtiğini düşünmüşümdür. İkimiz de bunu merak ettik. Öyle görünüyor ki, insanın bilgisini sonsuza kadar artıracak şeyleri başarmak için aklını kullanmaktan başka bir şey yapamayacak şekilde bu yolu seçmiş.' Ve yine Stephen'ın, Bryce'den hâlâ da aradığı Birleşik — alıntı yaparsak, Hawking'in uzun süredir aradığı ve Alan Teorisi, 'Görelilik ve Kuantum Teorisi'nin iki teorik fraksiyonunu birleşik bir bütün halinde birleştirecek ve herkesin evreni anlayabileceği tek bir kozmik yasa.'

ALBERT EINSTEIN, Bilim Adamı

Ejderha Güneşi, Boğa burcundaki Tropikal Plüton ve Boğa burcundaki Ejderha Ayıyla kavuşumda. Kova

Yukarıda, Birleşik Alan Teorisini formüle edip kanıtlayarak büyük selefi Einstein'ın çalışmalarını tamamlamaya ve genişletmeye çalışan teorik fizikçi merhum Stephen Hawking hakkında yazmıştım. Aslan'daki Drakonik Güneş'in Tropikal Plüton ile kavuşumunu bulduk. Açıkçası, nükleer yapıların gizemlerini araştıran her fizikçi (eğer buna eşlik eden fenomene 'yapılar' denilebilirse) bu kalıba sahip olmayacaktır, ancak her iki adamın da bu çerçeveleri yıkarak bilimsel düşünceyi dönüştürmüş olması/dönüştürüyor olması anlamlıdır. modası geçmiş teoriler ve kalan sağlam temeller üzerine zorlu, hatta göz korkutucu yeni yapılar inşa etmek. Bu başlı başına Plütonik aktivitedir; ama aynı zamanda bu kadar derinlemesine inceledikleri materyali , yani madde ve enerji ile ilgili kavramları da hatırlamak gerekir.

Madde ve enerji arasındaki karşılıklı ilişkinin sadece açıkça değil aynı zamanda yararlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayan formülü insanlığa ilk veren Einstein'dı: E = mc², burada E enerjidir, m kütledir ve c² ışık hızının karesidir. . Tüm maddenin yoğunlaşmış enerji olduğunu kanıtladı - ya da mevcut bağlamda ifade edebileceğimiz gibi Boğa, Plüton'un Güneşi'dir! Alanındaki öncü rolü tipik olarak Drakonik Mars'ın Tropikal Güneş'e hizalanmasıyla sunulur ve Tropikal Mars'ın karşısındaki Draconic Plüton tarafından vurgulanır.

Einstein, Louis Untermeyer'in ifadesiyle, Özel ve Genel Görelilik teorileri aracılığıyla, "bilimde başka herhangi bir adamın çalışmalarından daha büyük bir devrim yaratmıştı." 20.000 ton TNT'nin patlama gücü, maddenin yalnızca serbest bırakılmamış enerji olduğunu, madde ve enerjinin tek bir kozmik varlığın iki farklı tezahürü olduğunu kanıtladı.'

Bu noktada çok etkileyici bir gerçek ortaya çıkıyor; ve Bay'a izin vermeye devam edeceğim Untermeyer şöyle açıklıyor:

Bir fizikçi olduğu kadar bir filozof olarak mistiklerin üstün olduğuna inanıyordu. materyalist (grafiğe 10'uncu grup hakimdir) Tropikal Balık) ve fiziksel ile metafizik arasındaki çizgiyi çekmenin imkansız olduğunu. 'Yaşayabileceğimiz en güzel şey gizemlidir' dedi. 'Bu, tüm gerçek sanatın ve bilimin kaynağıdır.'



DIAGRAM 15

Ve iki zodyak seviyesine birlikte baktığımızda, Cennet Ortasının Drakonik Boğa burcunda, Tropikal Neptün derecesine yakın olduğunu görürüz. (Drakonik Neptün, Tropikal Yengeç Yükselişinden çok uzak değildir.) Plüton da gizemde ima ediliyor gibi

görünüyor: 'Bizim için nüfuz edilemez olanın gerçekten var olduğunu bilmek, kendisini en yüksek bilgelik ve en ışıltılı güzellik olarak tezahür ettirmek... gerçek dindarlığın

merkezindedir.' 'Kozmik dini deneyimin bilimsel araştırmanın en güçlü ve en asil temeli olduğunu' ileri sürdü.

Şimdi en ilginç kısma geliyoruz:

'Hollandalı filozof Spinoza'da kendisini madde ve enerjinin denkliğini keşfetmeye yönlendiren bir şey buldu. 'Spinoza'da,' dedi Einstein, 'düşünmenin (ruh) ve uzamın (natüralist olarak kavranan dünya) yalnızca aynı "töz"ün farklı görünüş biçimleri olduğu yönündeki muhteşem kavram bulunur.'

Bu, daha önce tanıtılan 'Homolog Duodynes' kavramını anımsatıyor. İnsan böyle mi? Her şey böyle mi? Kadim Bilgeler, tüm kılıklarıyla bize bunu çok eski zamanlardan beri öğrettiler. Sonuçta tüm madde enerjidir, tüm tezahürler ruhtur. İsaac Asimov, Einstein hakkındaki kısa biyografisinde "Newton'dan bu yana hiçbir bilim adamına bu kadar saygı duyulmamıştı" diyor. Bu onun sadece 'dünyanın en etkili bilim adamı' olmasından değil, aynı zamanda insani yapısından da kaynaklanıyordu . Tropikal Balık burcundaki Güneş ve Yay burcundaki Ay, nezaketlerini ve cömertliklerini Kova burcundaki bilimsel, devrimci ama insancıl Ejder Ay ile ve Tropikal Ay ile aynı hizada olan Ejder Venüs'ün her zaman tatlı tabiatlı deseniyle birleştirdi: o 'bir barış aşığı ve bir şampiyondu ' fakirlerin." Onun özgürlüğü seven insan ruhuna olan bağlılığı bir dizi broşür ve makalede ilan

edilmişti. Kova burcunun gerçek bir temsilcisi olarak 'gerçeğin kendisi için arayışına' değer veriyordu. Ve Draconic ilkesine sadık kalarak, Güneşi/Mars'ı ve Kova Ayı adına konuşarak şöyle yazdı: 'Hakkını ve insanın onurunu korumak kaçınılmaz olduğunda kavgadan kaçınmayalım.' Doğuştan pasifisti insanlığa adanmış bir savaşçıya dönüştüren işte bu tepkiydi. Kendi modelindeki barışçıl ilkeler ile iddialı ilkeler arasındaki karşıtlığı yeni bir biçimde yansıtarak, 'Savaş ve barışı aynı anda planlayamayacağımızın farkına varmalıyız' dedi. İnatçı çabalarına rağmen 'fizikte devrim yapma yeteneğinin... insanın kalbini değiştirme yeteneğinden daha büyük olması' gerçekten üzücü ve hala onun istenmeyen çocuğuyla baş başa kalıyoruz.

'Biz bilim insanları diğer insanların kalplerini mekanizmalarla değil, kendi kalplerimizi değiştirerek ve cesurca konuşarak değiştireceğiz' derken kendi sözlerine sadık olmasına rağmen nükleer bomba.

Boğa burcundaki Tropikal Chiron, Draconic MC ile birleştiğinde, boşuna aradığı Birleşik Alan Teorisini temsil ediyor olabilir. Bu bağlamda, Yengeç burcuna düşen Drakonik Chiron'un, Tropikaldeki Merkür ve Satürn kavuşumuyla yakından kare açıda olduğunu ve hem kapsamlı çabanın hem de nihai inkarın göstergesi olabileceğini belirtmekte fayda var. Bu birliktelik onu aynı zamanda kesinlikle geç bir geliştirici haline getirmişti; Asimov, "Asla hiçbir işe yaramayacaksın, Einstein" diyen öğretmeninin daveti üzerine okulunu terk etmesinin istendiğini söylüyor . Böylece genç adam bilim tarihindeki en sıra dışı 'okulu bırakan' kişi oldu. Ve kombinasyon desenindeki açılarla Chiron'un çift teması var.

Boğa ve Kova elbette kare burçlardır; Hayatının sonuna doğru Einstein, entelektüel devrimci rolüne rağmen 'fizik dünyasını kasıp kavuran tüm değişiklikleri' kabul etmenin imkansız olduğunu gördü.

Örneğin Heisenberg'in belirsizlik ilkesini kabul etmiyordu, çünkü evrenin bu kadar tamamen tesadüflerin pençesinde olacağına inanmıyordu. 'Tanrı kurnaz olabilir' demişti bir keresinde, 'ama kötü niyetli değil.' Güneş Plüton'la kavuşumda olabilir ama Akrep'te değil Boğa'dadır!

RICHARD DIMBLEBY, Yayıncı

Ejderha Başı Kavuşumu 0° Koç: Tropikal Düzey ile Hizalanmış Ejderha Düzeyi Seviye



He opened a Window oin the World

DIAGRAM 16

Bu ünlü İngiliz yayıncı , oğlu Jonathan'ın biyografisine göre 'Mayıs 1913'ün son Pazar günü' , giriş yani ayın onuncu günü doğdu ve 25'i, Richmond-upon-Thames'te öğle vakti dünyaya yaptı. Yani

Bunu yaparak, yaklaşık her on sekiz yılda bir doğan, kalıplarında Tropikal Koç Noktası ile Ejderha Noktası Koç Noktası birleşimine ve dolayısıyla varlıklarının her seviyesinde aynı kalıba sahip olan çok önemli bir insan grubuna katıldı. Biyografi, Richard'ın durumunda her iki düzeyde de var olan muazzam etkinliği ve aralarındaki farkı oldukça dokunaklı bir şekilde gösteriyor: bir yanda ruhun rolünün tüm güçlü yönleri ve zorlayıcı kaderi, diğer yanda ise ruhun insan doğası ve zayıflıkları. onu taşıyan kişilik.

Desenin ana unsurları, İkizler burcundaki Göğün Ortasını taçlandıran Güneş, Satürn ile kavuşumda ve Yükselen Başak burcuyla kare açıda, ancak 5. Evdeki Kova burcundaki Ay/Uranüs ile hoş, akıcı bir üçgen açıda; Hayati önem taşıyan Merkür Boğa burcunda 9. evde, Neptün Yengeç burcunda ve Oğlak burcundaki Jüpiter ^{5'e kadar bu} Evinde geniş üçgen açıdadır. Chiron Balık burcunda yer alıyor; Koç Mars Jüpiter'in kare açısını yapıyor. Bu zorlu enerji akışıyla, aile gazetesinde (The Richmond ve Twickenham Times) genç bir muhabir, BBC'nin ilk muhabiri ve savaş muhabiri ve daha sonra BBC televizyonunun baş yorumcusu olarak kendini aksiyonun tam ortasına attı. daha sonra etkili güncel olaylar programı Panorama'nın başkanı oldu. Haber medyasındaki tüm bu faaliyetler, ciddi fikirli ve sorumluluk sahibi, hırslı ve yenilikçi, yaratıcı eğilimlere sahip İkizler burcu için ideal bir çıkış noktasıdır; ama bundan daha fazlasıydı, çünkü yaptığı her şeyi üstlendi çünkü dünya meselelerini kamuoyunun dikkatine sunmanın ve onları canlandırmanın önemine yoğun bir şekilde inanıyordu. Bu süreçte pek çok kuralı çiğnedi (Kova Ayı/Uranüs İkizler Satürn ile üçgen açı) ancak böylece medya haberlerinde yeni standartlar ve yeni kurumlar oluşturdu. Bu onun bu hayata yapmak için geldiği bir şeydi ve elli iki yılı boyunca bu çoğu zaman dik kafalı, çoğu zaman çok alıngan olan adamı güçlendirdi. Bu onu bir kurum, meslektaşları ve ülke tarafından erken ölümü nedeniyle çokça yas tutulan tanıdık bir figür haline getirdi. Yorumun çoğunu Jonathan'a ve Richard'a bırakacağım ama önce BBC'den Michael Balkwill'den alıntı yapacağım:

'BBC bülten stili aracılığıyla değişim rüzgarı estiren kelimeler buldu. Belki hala tuhaf bir gazete klişesi vardı, ama boş bir kendini beğenmişlik yapmadan ihtişamı nasıl aktaracağını (Güneş/Satürn/MC'nin kolayca ve sıklıkla kendini beğenmişlikle suçlandığını), nasıl olunacağını bulmaya başlıyordu. ucuzluk ve hile olmadan, canlı ve gündelik dilde... hikâyesini izleyicilerine anlattı, onlara yayın yapmadı.'

Ayrıntılı, özenli bir Başak yaklaşımının ilkesi Jonathan'ın şu yorumundan açıkça anlaşılıyor: 'O, 'saldırgan sulara karşı verilen amansız mücadelede yüzlerce dönümlük alanın sular altında kalmasına' ilişkin belirsiz tanımlamalarla uğraşmadı; bunun yerine, Dimbleby tüm durumun gerçekte ne olduğunu bulup raporlarında aktardı ve teknik terimlerin doğru kullanımıyla bunu kesin konumlar, karşılaştırmalı su seviyeleri, pompa istasyonları ve savak kapakları açısından açıkladı.' Michael Balkwill de ilk kopyasının editörü olarak Richard'ın 'doğru ayrıntılara olan tutkusunun' fazlasıyla farkına vardı.

Dimbleby, savaş sırasında Maginot Hattı yakınlarındaki ıssız bir köyde bulduğunu çok dokunaklı ayrıntılarla anlattı; ve oğlu Jonathan bu bağlamda kendi doğasına ilişkin başka bir noktaya daha değiniyor: 'Dimbleby bu tür sahnelerden her zaman rahatsız olmuştur: düzenli bir güvenlik ortamında büyümüş bir adam için böyle bir yalnızlık, insanlık onurunun ihlali anlamına gelir. Ve onur hakkına, korkusuzca kendine saygıyla yaşama hakkına neredeyse her şeyin üstünde değer veriyordu.' (Güneş, Satürn, Göğün Ortası.)

Meslektaşı ve sırdaşı David Howarth onun hakkında şunları söyledi: 'Richard, bir tür yeraltı hareketi başlatarak haberlerin sunumunda reform yapmaya başladı, radyo haberciliği konusundaki fikirlerine duyduğu heyecanı personel arasında orada burada insanlara bulaştırdı.' Kenneth Adam şunu belirtti: 'Sanki bir görev duygusu varmış gibi görünüyordu, asla pes etmedi; enerjisi olağanüstüydü.'

Richard Dimbleby yirmi dokuz yaşındayken rolünün ve imajının farkına varmaya başlamıştı. Sir Richard Maconochie'ye şunları yazdı: 'Sen, ister istemez, mektubunda öyle olmadığını söylediğin şeysin: 'diplomatik muhabirsin.' Bu bundan da öte bir şey, çünkü siz sadece çalışan bir gözlemci olarak, sadece bir kişilik olarak değil, aynı zamanda çok büyük ve güçlü bir ulusal örgütün resmi elçisi olarak kabul ediliyorsunuz.' Belki de biraz ego da buradaki rolün içine girmiştir?

'Senaryoları yazarken' diyor Jonathan, 'onlar üzerinde uzun saatler boyunca düşünmüyordu, kaleminden büyük bir hızla akıyordu ve hemen hemen hiç gerek duymuyordu. değişiklik. Yanıtları Sıradan İnsan'ın (Ay/Uranüs/Kova) yanıtlarıydı. hem halktan hem de halktan konuşuyoruz. Ve Everyman gibi o da şunu aktardı: kendisi için önemli olan gerçekler, daha büyük gerçekleri ararken yolda kendilerini kaybettiler.'

Ortak dokunuş onun bir hediyesiydi. 'İnsanlarla yoğun bir şekilde ilgileniyorum ve yaşam tarzları' dedi ve oğlu şunu ekledi: 'Ayrıntıları merak ediyordu bir çocuğun kararlılığıyla, tam bir yanıt bulana kadar asla tatmin olmaz.'

Dimbleby, tam da bu ortaya çıkarma yeteneği sayesinde kendisini insanlara sevdirdi. onlar hakkında bilgi almak ve sonra bunları saklamak. İnsanlar önemli olduklarını hissettiler. Bu bir sevme yoludur. 'Siyasi ilkelerine şiddetle bağlıydı... nefret ediyordu' aşırılıklar' diye yazıyor Jonathan. 'İğrenç, kibirli, ırkçı Güney Afrika'nın o zamanlar beslediği tehlikeli milliyetçilik

Arjantin'de "özgürlüğe karşı savaşan" General Peron'a öfkelendi İfade özgürlüğü, kişisel özgürlük ve aslında demokrasinin kendisi."' Bu ne kadar güçlü bir şey Kova Ayı!

Neredeyse paradoksal olarak – ama bu sefer Güneş/Satürn/MC ilkelerine uygun olarak – monarşiye inanıyordu ama ona göre tahtın varlığı bir İngiliz 'yaşam tarzının' , değer verdiği demokrasinin garantörü. Onun oğlumuz bize şunları söylüyor: 'Akranların sıradan bir imaja uygun yaşaması gerektiğine inanıyordu. insanlarda bunlardan vardı; bir devlet olayında uygun davranmalılar ciddiyet." Richard Dimbleby her zaman öyle yapardı. Bununla birlikte, onun protestoları prensip meselesi asalet ve kendini beğenmişlik olarak karşımıza çıkabilir. Belki o Güneş/Satürn/MC'de biraz züppelik vardı; insanın zaaflarından biri Adamın. Ancak aynı model onun BBC yorumcusu olarak rolünü de ortaya koyuyordu. Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in taç giyme töreni "" 'muhteşem bir deneyim.'

Richard Dimbleby, Dışarıdan Yayın fikrini hararetle benimsedi.
'Aynı anda iki yerde olabilme gücü (İkizler!), insanın keşfettiği en yeni şeydir isteksiz doğasından kurtarıldı BBC muhteşem bir şekilde haklı çıkardı Maurice Wiggin bu tarihi olay hakkında şöyle yazdı: "Kamu hizmetinin asil fikri. yayın. Bunlar Dimbleby'nin savunduğu ideallerdi. Ama her zaman yapmadı lütfen üstlerini memnun edin ve adam büyük çabayı gösterecek yorumcu: 'Eleştirilere karşı duyarlılığı yine de çok·yüksekti: Hafifçe bile olsa görevlendirildi, şiddetli savunmacı kibriyle tepki gösterdi.

güvensizlik." Bu, yükselen Güneş/Satürn/MC kare Başak burcunun diğer tarafıdır. Adam için otorite ve mevki önemliydi. 'Dimbleby'nin, bir zamanlar söylediği gibi, 'büyük yorumcu olunmaz, doğulur' konusunda hiç şüphesi yoktu. Düşünceleri, renkleri ve beklenmedik olayları anında kelimelere çevirme ve cümlelere biçim ve şekil verme yeteneği... Dimbleby, televizyonun gerektirdiği belirli becerilerden büyük memnuniyet duyuyordu ve bunu bildiğini (hiç bahsetmese de) biliyordu. herkesten daha fazla derecede sahip olunmuştur.' (yani bedende, zihinde ve ruhta!) '... onun sanatı, bilinçli amacı esasen anlamsız olanın anlamlı görünmesini sağlamaktı; sözleri, aksi halde anlaşılmaz olan bir dizi resmi anlamlandırmaya yönelikti. Bu süreçte sözlerini önemli kılan o an, tarih ve gizem duygusunu yarattı.' Eleştirmen Wiggin'den büyük övgü!

BBC TV'nin amiral gemisi gerçeklere dayalı programı Panorama'ya geçtiğinde:

'... Televizyon izleyicisinin elinden tutmak ve onu nazikçe daha hoşgörülü, liberal yollara yönlendirmek Richard Dimbleby'ye düştü. Kamuoyunun tavırlarına karşı sezgisel olarak duyarlıydı ve bunları sık sık kendisi de paylaşıyordu; neyin doğru olduğu konusunda keskin bir algıya sahipti. İzleyicilerinin şüphe ve kaygılarının çoğunu paylaşan, bugün onların sahip olduğu önyargıları dün bir kenara bırakan, içgüdüsel olarak bilgilendirmek ve eğlendirmek olan mükemmel bir televizyon akıl hocasıydı; bir yandan da cehalet ve hoşgörüsüzlüğün engellerini nazikçe geri iterken, televizyonun izleyicisine o kadar isabetli bir şekilde dokunmuştu ki. kısa zamanda halkın televizyondaki babası konumuna ulaştığını kamuoyunun nabzında tuttu.'

Her ne kadar 'adalet duygusunun güçlü bir özgürlükçü içgüdüyle çatıştığı' durumlar olsa da , bunların her ikisi de açıkça onun amacı için hayati önem taşıyordu ve bunlar, adamın kamusal ve özel hayatı kadar kolaylıkla birleşiyordu. Jonathan Dimbleby , 'Onu eleştirenlerden bazıları onun kötü alışkanlıkları kadar erdemlerinden de rahatsızdı' diyor. Neden her zaman bu kadar sakindi? Hiçbir zaman doğru kelimeyi bulmakta zorlanmadınız mı? Her zaman bu kadar kusursuz mu? Ortamdaki bu kadar eksiksiz ve rakipsiz ustalığı, onları kıskançlıkla protesto etmeye zorlayan bir teşvikti. Bir adam nasıl ve neden diğerlerinden bu kadar ayrı ve diğerlerinden üstün durabilirdi; böylece kitle iletişiminin en güçlü aracına hükmedin; bu kadar her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve en kötüsü çok hoş görünen bir şey mi var?'

Desen açık!



SIR FREDDIE LAKER, Girişimci

Ejderha Başı 0° Koç'a karşıt; Drakonik Düzey kalite açısından tam tersi Tropikal

6 Ağustos 1922, 'icatlarıyla hem popüler bir kahraman hem de bir finansçının kabusu haline gelecek' bir girişimcinin doğuşuna tanık oldu. Drakonik-Tropikal model ilginçtir, çünkü bir insanın kişiliğinin, ruhu ve amacınınkilerle taban tabana zıt olan, ancak yine de onları yakın bir şekilde hizalanacak ve - umarız - onlarla işbirliği yapacak şekilde tamamlayacak bir örnek sunmasıdır. 2 Ekim 1977 tarihli Observer Magazine'de yayınlanan Freddie Laker'ın iki sayfalık profilinde John Heilpern onu 'halkla çok temas halinde olan bir iş adamı' olarak tanımlıyor. O, serbest girişimin bir havarisidir.' Kesinlikle merhum Sir Freddie Laker kadar kendisine ilgi duyan bir Leo, iş adamı rolüne takdire şayan bir şekilde uyuyordu; ancak Güneş Drakonik haritada Kova burcundadır ve burada insanlarla özdeşleşme yeteneğinin yanı sıra serbest girişime olan derin ve yol gösterici inancı da buluruz.



The man who took off with Sky Train

DIAGRAM 17

Bu ısrar Kova burcunun diğer iyi bilinen etkinliğine kadar uzanıyordu: Kuruluşun kurallarını çiğnemek ya da en azından onlara meydan okumak. Frederick Alfred Laker bunu şevkle yaptı ve büyük havayollarının yaşadığı şoku/dehşeti nazik bir gözlemle kınadı: 'Kesinlikle yaratıcı olmaları gerekmiyor. Yani birisi kuralları değiştirmek isterse itiraz eder. Bu anlaşılabilir bir durum...' Freddie Laker son derece yaratıcıydı. Bu sadece

Aslan/Kova burcunda güneşin tadını çıkaran güneş; Merkür ve Neptün kavuşumlarıyla birleşir. 'Uçakların durumu nedir?' dedi Kova burcundan! 'Gösterişli bir endüstri istiyorsanız, bu havacılıktır! Sorun aslında para değil. Uçakları seviyorum! Günümün her dakikasında onları düşünüyorum. Aslında başka hiçbir şey düşünmüyorum.' Ve bunu okul çocukluğundan beri yaptı ve ilk çığır açan kararını 'uçaklara binmek' olarak verdi. Uçan Makinelerindeki Muhteşem Adamlar'ı izlemeye gitti ve dört yıl kadar sinemaya gitme oranı bu kadardı!

Leo kişiliği, uçtuğu her uçakta ismiyle, kişisel sıcaklığı ve enerjisinin seyahat eden halk üzerindeki etkisiyle, hayal edilebileceği gibi güçlü bir şekilde girişimlerinde kendini kabul ettirdi. 'İnsanlar onun elini sıkıyor, imzasını istiyor, 'Aman Tanrım Fred!' diye bağırıyorlar.' Dünyanın önde gelen bağımsız havayolu şirketine ucuz yaya yaya uçuşları şeklindeki Skytrain fikrini yaratan da işte bu enerji ve hakimiyetti . 1982'nin başındaki travmatik çöküşüne kadar (Heilpern dahil pek çok kişi rekabeti kışkırtmanın olası bir sonucu olarak bunu öngörmüştü).

Kova burcunun insanlara daha fazla seyahat özgürlüğü sağlamanın yanı sıra yerleşik havayolu prosedürlerinin kısıtlamalarından bağımsız olma idealini gerçekleştirmedeki bu başarısızlığın nedenlerinden biri şu olabilir: "halkın istediği" varsayımıyla hareket ediyordu. ucuz hava yolculuğudur.' Büyük havayollarının uyguladığı rezervasyon koşullarının aşırı korumacı olduğunu gördü: 'Herkes insanları korumak istiyor! Ama insanlar korunmak istemiyor. Daha ucuz seyahat istiyorlar.' Ay'ın Oğlak'ta olduğu varsayımına meydan okuyan bastırılmış Ay Yengeç burcundaki vicdanın bundan daha net bir sesi var mıydı? ... (doğru ya da yanlış.) Bu ifadede Freddie'nin iki yanının birbirleriyle savaş halinde olduğunu görüyoruz ve ' cömertlik kadar cimrilik de yapabilen' (Güneş Aslan, Oğlak burcundaki sabah Ay'ı) insanoğlu sanki kazanıyor olmak. ' Aslında nispeten az para harcıyor; nadiren sosyalleşiyor veya büyük ölçüde dışarı çıkıyor.' Bu, ucuz ücret politikasının, ceplerini boşaltmak veya herhangi bir şeyi vermek konusundaki kendi isteksizliğinin bir yansıması olduğunu oldukça düşündürmektedir ('Kulübünüzde bana bedava içki vermiyorsunuz ve ben de size bedava koltuk vermiyorum). Ayı Oğlak burcunda olan erkeklerde çok yaygın olan bu durum , pek çok açıdan çok inatçı olduğu için kişinin karşılaşabileceği en rahatsız edici özelliklerden biridir.

Bu, babası tarafından erken terk edilen ve "hayatı boyunca hayatta kalmak için savaşmak zorunda kalan" bir anne tarafından yetiştirilme tarzıyla bağlantılıdır Laker sevgiyle onun hakkında "Zavallı eski sosis" dedi, "O biraz tekerlekli satıcıydı. Parlak! Kaç tane fasulyenin beş ettiğini biliyor..." Belki de Skytrain'in çöküşü, ruhun , sevgili uçakları söz konusu olduğunda kendi içinde bulduğu, Yengeç burcunun zıttı olan gerçek bakım ve koruma ilkesini hesaba katması için bir uyarısıydı ! 'Onlar için endişeleniyor, tıpkı gururlu bir babanın çocuklarının ne yapmaya çalıştığından endişe etmesi gibi. Uçaklarının nerede olduğunu bilmesi gerekiyor; öğrenmek için gece son iş ve sabah ilk iş karargâhını aramak zorunda.' Ancak Oğlak burcunun para hırsı ve hırsı, diğer havayollarının ona, görevin kalıcı olarak başarılı olması için başka ilkelerin de dahil edilmesi gerektiği yönündeki söylediklerini dinlemeye yönelik daha yüksek çağrıyı kazanmaya devam etti. Yiyecek, rahatlık ve hayal kırıklığı ya da ekonomik felakete karşı koruma, uzun vadede ödenmeye değerdi. Zayıflıklarımız nefsin niyetine engel olabilir. Draconic Astrology'yi ilk yazdığı sırada (Mart 1983) ve bir kez daha 1990'larda, Sir Freddie Laker bir kez daha karşı koymaya çalışıyordu ve çıkmazları aşmak için her zamanki yeteneğini kullanıyordu (Güneş, Merkür ve Neptün üçlü oktil Uranüs, üçgen). Mars, Chiron'un üçgeni, Jüpiter'in altmışlık açısı), ancak binlerce yatırımcı ve yolcu için Laker'la yaptıkları son tatil rezervasyonları hayatlarının en pahalı girişimi olabilir.

EDGAR MITCHELL, Astronot

Ejderha Güneşi Tropikal Neptün ile kavuşum, Ejderha Uranüs karşıtlığı Tropikal Güneş

Astronot Edgar Dean Mitchell, 17 Eylül 1930'da Hereford, Teksas'ta saat 🛱 4.30'da (CST) doğdu ve Ay'ın yüzeyine ayak basan altıncı uzay gezginiydi. Tropikal Ay haritasında çok belirgindir; kendi burcu olan Yengeç burcundadır, 11. Evdeki Mars, Jüpiter ve Plüton ile kavuşum halindedir; başlı başına güçlü bir macera özleminin göstergesi olan ve Ay'ın fethi yoluyla zengin bir iç deneyim vaat eden bir modeldir. Onun Drakonik/Tropikal modelinin en çarpıcı yönü Güneş'in çifte katılımıdır; Drakonik Güneş, Tropikal Yükselen'i aydınlatır ve Tropikal Neptün ile birleşir ve Tropikal Güneş'e, Drakonik Uranüs karşıttır. Expansion dergisinin ilk sayısında Caroline Myss'in yazdığı bir makale, Edgar Mitchell'in Uranüs ve Neptün ilkelerinin canlılığını en güzel şekilde ifade eden kendi sözlerine bolca yer veriyor; çünkü o, kişisel bilinci (Draconic Sun) Tropikal Yükselen'e) artık bilimde (Uranüs), mistisizm ve maneviyatta (Neptün) olduğu kadar akıcıdır. Mitchell'in Florida'da Noetik Bilimler Enstitüsü'nü kurması, Ay'dan Dünya'ya bakarken yaşadığı dönüştürücü deneyimi takip ediyor. 'Bu bir farkındalık patlamasıydı (Güneş/Uranüs), her şeyle birliğin bütünleşmesi, bir süreliğine bilincin kaynaşması (Güneş/Neptün) ve bu beni farklı düşünmeye yönlendiren içgörülerle sonuçlandı' (Sun) /Uranüs). Enstitünün rolü, insan bilincinin zar zor keşfedilen ve pek anlaşılamayan alanı olan iç uzayı araştırmaktır. Dünya'yı bu kadar farklı bir perspektiften görmenin 'kendinizi oldukça küçük hissetmenizi sağladığını' söyledi. İşte Drakonik Uranüs, Tropikal Başak Güneşini harekete geçiriyor! 'Amacım, bilimsel eğitimin tüm avantajlarından yararlanmanın yanı sıra tüm dinlerin üzerine inşa edildiği mistik temelden yararlanan yeni bir model, evrene yeni bir bakış açısı yaratmaya yardımcı olmaya çalışmaktır...'; ve ardından Ejderha İkizler Ayı gelir: 'Modeller yaratmalıyız, bu gerçekliği başkalarına iletebilmek için kendi gerçekliğimizin haritalarını yaratmalıyız.' Draconic MC de burada konuşuyor, Tropikal 9. zirvedeki Chiron ve Dragon's Head ile kavuşumda.

O , 'tüm psişik bilgi yelpazesinin' geçerliliğine tamamen ikna olmuştur.

yetenekleri. Bu yetileri geliştirebilmek için önce insanın kendi içine girip düşünce sürecini arındırması ve kendisiyle temasa geçmesi gerekir.' Burada yalnızca Ejder Güneş/Tropikal Yükselen değil, Başak burcundaki Ejder Merkür de konuşuyor. Başak burcunun maddi ve fiziksel olanı temsil ettiği güçlü bir şekilde vurgulanmıştır:

'Sanırım görevimizin ilahi fikri (Uranüs) maddi dünyaya getirmek olduğuna kuvvetle inanıyorum. Fikirler herhangi bir şey yapmadan önce fiziksel olarak tezahür etmelidir...

Benim gördüğüm kadarıyla sürecin bir kısmı ilahi fikrin maddi gerçekliğe tezahür etmesi ve mükemmelleşmesidir. Ve bu yalnızca insan bilinci aracılığıyla yapılır.' (Güneş Uranüs'e kanallık ediyor, Yükselen daha yüksek Güneş'i gösteriyor.)



Moon Walker

DIAGRAM 18

11'deki Drakonik İkizler Ayı, Enstitü'nün _{seminer}lere, araştırma çalışmalarına ve eğitime sponsorluk yapmasıyla meşgul ve Draconic'e katılıyor.

Terazi Venüs, Tropikal Uranüs'ün karşısındaki kapanış konuşmasında: 'Çalışmamız büyük ölçüde toplumsal modellere yöneliktir; toplumun ve insanların daha uyumlu, tatmin edici bir şekilde işlemesini sağlayacak ve başkalarını da bunu yapmaya teşvik edecek daha iyi modeller yaratmaya yardımcı olmak için neler yapabiliriz? kendilerininkini yap

sorgulamak ve düşünmek.'

Draconic Astrology'nin ilk yayınlanmasından bu yana çok şey oldu. Özellikle (Ne mutlu Başak astrologuna!), binlerce asteroit izlendi, numaralandırıldı ve adlandırıldı, böylece büyük gezegen arketiplerine ek olarak, göklerin etrafında dönen geniş ve büyüyen bir ansiklopedik fikir sözlüğüne sahibiz. Birkaç yıl önce Cambridge'deki bir konferansta Ed Mitchell ile nihayet tanışacağımı bildiğimden, ilgili asteroitlerin konumlarını onun haritasına çizdim ve muhteşem sonuçlar elde ettim.

Bu yüzden bana değerli, baskı dolu zamanının beş dakikasını ayırdığında, onu lobi sergime götürdüm ve ona doğum haritasını gösterdim. Güneş'in Spacewatch ve Houston ile kavuşumunu, Amerika'nın karesini, Astronomia ve Ejder Soyuz-Apollo'nun karşısında olduğunu gördü; Mitchella'yı (ve Noether'i) IC'sinde Tropikal MC'deki Draconic Skytel ile aynı hizada gördü; Unitas ve Academia'nın (Draconic Sun ile aynı hizada) yükseldiğini gördü. Konferans kimlik kartına iğne takmak gibiydi.

'Neye baktığımı bilmiyorum' dedi ve Diplomalı insanlarla konuşmaya gitti.

SATYA SAI BABA, Dini Lider

Ejderha Aslan Güneşi Tropikal Neptün ile kavuşumda

Biyografi yazarı Howard Murphet'e göre 23 Kasım 1926'da gün doğumunda Hindistan'ın Puttaparthi'sinde (Padapati) doğan merhum Satya Sai Baba'nın haritası, Drakonik ve Tropikal haritalar arasındaki farkların ve etkileşimin özellikle dramatik bir örneğidir. Ayrıca Sai Baba gibi Aslan burcunun son dekanında Drakonik Güneş'e sahip olan Ed Mitchell'in durumuyla da ilginç bir karşılaştırma yapıyor; bu, Başak burcunun başlarındaki Tropikal Neptün ile bağlantılıdır. Sai Baba'nın durumunda, yükselen gezegen kümesinin tamamı - Güneş, Satürn, Venüs ve Merkür artı Yükselen - Akrep/Yay burcundan geç Aslan burcuna geçerek Tropikal zirvedeki Neptün ile rezonansa girer. Dinginlik halindeki yüzü, Akrep burcundaki köşeli Güneş/Satürn'ün kasvetli yoğunluğuna sahipti; pratik yaşamında böyle bir modelle ilişkilendirilebilecek tüm sadelik, hatta çilecilik vardı. Animasyonlu Yay burcunun yuvarlak yüzü parlıyordu, Akrep'in dikkatli görünümünün yerini cömert bir sıcaklık ve nazik bir mizah aldı. Günlük alışkanlıkları, darshan'da büyük kalabalığa hitap etmek ve onlara karışmak ile ara sıra ayrıcalıklı kişisel röportajlar düzenlediği dokunulmaz bir mahremiyete sıkı sıkıya çekilmek arasında gidip geliyordu. 9. Evdeki MC'deki Tropikal Neptün'den yükselen stelyum'a kadar olan kare, onu, İlahi Vasfın bir avatarı olarak statüsüne, kendi ilan ettiği rolüne veya pek çok kişinin tanık olduğu mucizelere ikna olmayan birçok kişi için hala bir muamma haline getiriyor. onun adanmışlarından. Üç dış gezegen ve Chiron'la olan bu kadar güçlü bağlantıları sayesinde, onun ruhsal güç ve farkındalık potansiyeli astrolog için açıktır; ama 1. Hanenin zor yönleri kaçınılmaz olarak kişinin gerçek doğası konusunda kendini kandırıp kandırmadığını merak etmesine yol açıyor.

st



The Avatar in Form

DIAGRAM 19

Ama Drakonik desene bakın! Ufuktaki tüm bu dramatik gezegenler artık güneş Aslan burcunda yanıyor, doğrudan Tropikal Neptün'e kanallık ediyor ve onu gökyüzünün odak yıldızı olan canlı bir şekilde canlandırıyor. Günlük elbisesi güneşin rengi olan turuncu bir elbiseydi; saçını korona gibi takmıştı. O, evrensel sevginin, ilahi anlayışın, tam bir fedakarlığın, tam bir kapsayıcılığın ilkesini ve kapasitesini yaşıyor ve bunu açıkça söylüyordu.

mucize yaratan. Peki onun adanmışlarına ulaşan şey neydi? Aslan'ın en yüksek ifadesi olan sevginin özü, Baba'nın kimliğinin merkezi, onun dünyevi ilerleyişinin itici gücü ve yol gösterici ışığı haline geldi.



... and Essence ...

DIAGRAM 20

Şimdi, eğer onun temsil ettiği şey tamamen kendini beğenmişlik ve sahtekarlık ve hile (Neptün'ün aldatıcı becerileri) yoluyla kitlesel ibadetin geliştirilmesi olsaydı, bu

Mesleğini bu kadar genç yaşta bulması oldukça düşük bir ihtimal (görevini kendisine en yakın olanlara ilk açıkladığında on üçüne yaklaşıyordu), aynı zamanda bu yaşam tarzını temelde tek bir yerde bu kadar uzun süre sürdürmesi de imkansızdı. Aynı zamanda , Hıristiyan İncillerinde ve dünyanın her yerindeki kutsal kitaplarda ilan edilen erdemleri dinleyen herkese övgüler yağdırması ve bunları görünüşe göre günlük uygulamaya koyması da çok daha az olası olacaktır ... Evanjelikler ve gurular arasında sıklıkla gördüğümüz gibi, manevi gücün cazibesi egoyu şişirebilir ve onu popüler övgü fırtınasında çok daha yükseğe taşıyabilir. Çoğu zaman her şey gözyaşlarıyla sonuçlandı.

'Onları meyvelerinden tanıyacaksınız.' Öğretilerinden bazı örnekler yararlı örnekler olarak hizmet edecektir:

'Allah sarhoşu, dünyevi bir adama deli gibi görünür ve bu yüzden ona güler. Ama Tanrı'nın sarhoşluğuna kapılan adama dünyevi olanlar deli, budala, yanılgıya düşmüş ve kör görünür. İnsanı rahatsız eden tüm deliliklerin arasında Tanrı deliliği en az zararlı, en faydalı olanıdır.' (Neptün yükselen Draconic stelyumun karesi)

'Benim asıl görevlerim Vedaları (Hindu Kutsal Yazıları) teşvik etmek ve adananları teşvik etmektir.' (Drakonik stelyum 9. Ev Tropikal Neptün'e kanalılık ediyor.)

'Doğuştan gelen tembelliğiniz sizi Tanrı'nın doğasını keşfetmek için gerekli ruhsal egzersizlerden alıkoyuyor. Bu tembelliğin gitmesi lazım. Hangi biçimde görünürse görünsün, insanın doğasının dışına çıkarılmalıdır. Bu benim görevimdir.' (Drakonik Ay Koç burcunda.)

'Kimseden sevgi ve bağlılıktan başka bir şey almam. Sizi bana çağırırım ve Allah'a yönelmeniz için dünya nimetlerini her zaman bağışlarım.' (Yengeç burcundaki Tropikal Ay, Oğlak burcundaki 8. Evdeki Kuzey Ay Düğümü ile ka โลงรูปเกิดใหญ่ முற்று போய் இன்றோ, 'Güneş ile tam olarak kavuşumdadır.)

Daha önce hiçbir avatar böyle bir şey yapmamıştı; kitlelerin arasına gidip onlara danışmanlık yaptı, onlara rehberlik etti, onları teselli etti, yükseltti ve satya, dharma, shanti ve prema (hakikat, doğruluk, barış ve sevgi) yolunda yönlendirmedi. (Drakonik Merkür, Satürn, Venüs ve Güneş Aslan burcunda; Merkür/Ay

/Chiron/Jüpiter/Uranüs beşte birlik seride.)

'İlahi olan akılda, kalpte ve eylemde ifade edilmelidir; düşüncede, sözde ve eylemde' (Draconic Leo stellium) ... Siz beden, zihin ve ruh olarak bir rüyasınız (Neptün karesi yükselen stellium, Tropikal) ... ama gerçekte olduğunuz şey varoluştur, bilgidir, mutluluktur. Sen bu evrenin Tanrısısın. Tüm evreni yaratıyor ve onu içine çekiyorsun.' (Drakonik Aslan stelyumu, 9. Evdeki Aslan Neptün aracılığıyla Tropikal Yükselen ile kavuşum yapıyor.)

'Hedefe ulaşan kalptir; kalbi takip et. Saf kalp aklın ötesini arar. İlham alıyor. Unutmayın, Rabbi övmek için söylenen her şarkı tembelliğin düğümlerini kesen bir kılıçtır. Onları kollayan Yüce Allah'a karşı olan görevlerini hatırlatmak güzel bir sosyal hizmettir.' (Boğa burcundaki Mars - şarkıdaki ses - Yay burcundaki 15'lik Merkür ve üçlü Venüs - dini bağlılık - Drakonik Koç Ayı'nı yönetir ve 6. Hizmet Evi'ndedir.)

'Heteroseksüel yaşamanın ilk ilkelerinden biri sessizlik uygulamasıdır. Çünkü Tanrı'nın sesi kalbinizin bölgesinde ancak dil sustuğunda, fırtına dindiğinde ve dalgalar sakinleştiğinde duyulabilir. Sessizlik manevi arayışın konuşmasıdır. Yumuşak tatlı konuşma gerçek sevginin ifadesidir.' (Satürn, Ejderha Aslan burcunda Güneş/ Merkür/Venüs ile kavuşumda.)

'İç temizliğin kendi sabunu ve suyu vardır; güçlü inancın sabunu ve sürekli uygulamanın suyu.' (Tropikal Venüs ve Merkür Yay burcunda, Tropikal Güneş/Satürn Akrep burcunda.)

'... hizmet sizin için bir adak, bir sadhana, manevi bir yol kadar kutsaldır. Bu nefesin kendisidir; ancak nefes senden ayrıldığında sona erebilir.' (Drakonik Koç Ayı'nın yöneticisi Mars, 6'da ^{bu} Ev.)

'Bir nedeni olmasaydı seni acıyla karşılayacağımı mı sanıyorsun? Şimdi zevk için yaptığınız gibi, kalbinizi de acıya açın, çünkü bu benim isteğimdir, sizin iyiliğiniz için benim tarafımdan yapılmıştır. Bir meydan okuma olarak bunu hoş karşılayın.' (8. Evdeki Koç burcundaki Drakonik Ay.)

'Ne kadar tuhaf, ne kadar acımasız olursa olsun, bana zihninin derinliklerini getir

şüpheler ve hayal kırıklıkları yüzünden harap oldu. Onlara nasıl davranacağımı biliyorum. Seni reddetmeyeceğim. Ben senin annenim.' (Kuzey Düğümü 8. Evdeki Yengeç burcundaki Tropikalı 🎝 🐧

'Güne sevgiyle başlayın, günü sevgiyle doldurun, günü sevgiyle bitirin; Allah'a giden yol budur.' (Aslan'da zalimce yükselen stelyum, Neptün'e kare açı yapıyor ve 9. yüzyılda Aslan'daki Tropikal Neptün boyundav.)

'Seninle birlikte hareket ettiğim, senin gibi yediğim ve seninle konuştuğum için, bunun ortak insanlığın bir örneği olduğu inancına kapılıyorsun. Bu hataya karşı uyarınız. Ayrıca seninle şarkı söyleyerek, seninle konuşarak ve seninle aktivitelere katılarak seni kandırıyorum. Ama her an tanrısallığım sana açıklanabilir...

İlahiyat, insanlık tarafından kuşatıldığı için , onu gözlerinizden gizleyen mayanın (aldatının) üstesinden gelmeye çalışmalısınız '.

Ben ne guruyum, ne de Tanrı; Ben senim; sen bensin; Gerçek bu. Hiçbir ayrım yok. Öyle görünen şey bir yanılsamadır. Siz dalgasınız; Ben okyanusum. Bunu bilin ve özgür olun, ilahi olun.'

* * * * * * * * *

Eski ve yeni konumlar arasında bu şekilde elde edilen birikim, geçmişin mirasının günümüzün yaşam biçimini nasıl etkilediğini göstermektedir. Ronald C. Davison

Astroloji

CHRISTOPHER REEVE ve FRIEDRICH NIETZSCHE Plüton Prensibi (1) Süpermen!

Her ne kadar merhum Christopher Reeve tarafından tasvir edilen Süpermen figürü, galaktik kökenleri ve paranormal güçleri açısından, Friedrich Nietzsche'nin Ayrıca Sprach Zerdüşt'te yarattığı imaja çok az benzerlik gösterse de, görünüşe göre oldukça farklı olan bu iki bireyin haritalarını karşılaştırmak büyüleyici. ve pek çok benzerlik noktası buluyoruz.



Superman: the popular Hero

DIAGRAM 21

Çünkü genel oyunculuk yeteneğine, klasik müzik ve yelkenciliğe olan ciddi ilgisine rağmen, Reeve'in 'Süpermen'in maceralarını anlatan üç filmde de adından söz ettirdiğine ve bu nedenle çizgi roman kahramanıyla her zaman yakından anılacağına şüphe yok. . Her şeyden önce doğru türden bir karizma ve çekiciliğe sahip, her zaman çekici bir adamdı; Ateşli Tropikal Ayı, Mars'ı ve Yükselen burcu olan güçlü bir Terazi burcuna yakışır şekilde; ama

Buradaki en önemli faktör Aslan burcunda yükselen, düğüm ekseninin güney ucuna çok yakın, 10. Ev Jüpiter'e gergin bir şekilde kare olan, ancak Venüs ve Neptün'ün kavuşumu ve Ay/Mars ile üçgen açı yapan Tropikal Plüton'dur. O halde role uygun; ama daha derine bakın, varlığının Drakonik seviyesini ortaya çıkarın ve Plüton güç faktörünün nasıl büyüdüğünü görün!

Bu adam, hayatı boyunca oyunculukta veya oyunculuk dışında hangi rolleri oynarsa oynasın, Kötülüğe karşı koyan ve onu fetheden İyiliğin gücünün kişileşmesi olarak bilinen bu enkarnasyona geldi. Ejderha Güneşi artık Plüton'un kendi burcu olan Akrep'te, Merkür ve yakınlardaki Terazi Noktası'nda; Karanlığın güçleriyle olan savaş - Draco Akrep yerlileri tarafından sıklıkla ve insan ruhunun acımasızca test edilmesinde cesaretin değerini kanıtlamak için isteyerek üstlenilen - onun savaşıdır. Ve Akrep konfigürasyonu Tropikal IC'ye yaklaştığında merkez sahnede yer alacak. Acaba 9° 20' Akrep burcundaki Terazi Noktası onun sürekli olarak diğer insanlarla savaştığının göstergesi midir? Elbette bu onu yoluna sokmak için yeterli olmalı; ancak Ejderhanın Kuyruğundaki Ejder Yükselen/Plüton'un enerjilerini Tropikal Güneş/Merkür aracılığıyla kanalize etmek için Terazi'nin ikinci derecesine geçtiği ikinci bir büyük resim ortaya çıkıyor. Ve ona çift doz ilgi odağı sözü verildi, çünkü iyi ve güzel olanı bulma ve yaratma konusundaki enkarnasyon ihtiyacını yerine getirirken, bu yüksek kişiliğiyle daha yakından özdeşleşecek ve yaratıcı büyüsünü hayata geçirmek için onun gücünden yararlanacaktı. . Ve böylece yıldızı Yükselen'e geldi!

Büyüleme ve dolayısıyla iyi ya da kötü yönde güçlü bir şekilde etkileme yeteneği, Ay/bağlıdır. Uranüs = Güneş harmonik modelidir , ancak üçüncüsü de 5'e Draco Uranüs'ün Aslan burcunun sonunda, Tropikal Plüton'a ve Yükselen'e yakın olmasıyla birlikte, aydınlatmayı güçle birleştiren ejder desen burada da devreye giriyor. ve Oğlak burcundaki Draco Moon, 11. Evdeki Tropikal Uranüs ile aynı hizada olup, sağduyuya ve iyi düzenlenmiş bir topluma duyduğu derin ilgiden dolayı izleyicilerine yeni bir şeyler getiriyor. Evet onun Süpermen'i de bir öğretmen; özellikle kendisine hayran olan çocuklara nezaket, özen, öz disiplin ve cesaret örneği veriyor. Bunların bir kısmı Draco Chiron'un Tropikal MC'ye olan dar meydanında bulunabilir.

Reeve'in haritasına ilişkin yukarıdaki yorumun ilk versiyonu 1983-4'te yazılmıştı. 27 Mayıs 1995 günü saat 15:05 EDT'de Culpeper, Virginia'da,

Christopher Reeve felaket bir şekilde atından atıldı ve boynunu kırdı. Bundan sonra, dünyanın bildiği gibi, bu olağanüstü adam, hayatını özel donanımlı bir tekerlekli sandalyede felçli olarak geçirdi ve Süpermen'i bile gölgede bırakacak bir cesaret ve kararlılıkla üretken ve yaratıcı bir hayata dönüş yolunda mücadele etti! Yukarıdaki Drakonik/Tropikal desenlerde gördüğümüz her kalite ateşte denenmiş ve kusursuz bir metal olduğu kanıtlanmıştır. Sadece aşırı bir travmadan kurtulma yeteneğini göstermekle kalmadı, aynı zamanda Arka Pencere'de mükemmel rolü bularak tekrar oyunculuğa geri döndü, bir konuşmacı ve kampanyacı olarak talep görüyordu ve cesaret ve iyimserliğin yüksek profilli bir örneğini oluşturdu. Bedensel engelliler her yerde. Güney Düğümünde yükselen tüm insanlar gibi, onunki de genel ruhsal amacın hakim olduğu fedakar bir yaşamdı. Başına gelen 'kötülüğe' karşı, derinden iyiliğin muzaffer savunucusu olarak kaldı.

Yeniden yürüyebileceğine olan inancına rağmen Reeve, dokuz yıllık mücadelenin ardından en sonunda 10 Ekim 2004^bte Westchester, NY'de öldü. Zamanım yok.

Bölüm 15'te, biraz farklı olan iki verili zamanı ve kazanın zamanını gösteren haritasına geri döneceğim, çünkü bunlar bize düzeltme konusunda yararlı bir alıştırma sunuyor.



Superman: a dangerous prophecy

DIAGRAM 22

'Süpermen' terimini ilk kez kullanan Nietzsche onun hakkında şöyle yazmıştı: 'İnsan aşılması gereken bir şeydir. İnsanı aşmak için ne yaptın? ... İnsan için maymun nedir? Alay konusu, utanç verici bir şey. Ve sadece İnsan Süpermen için de aynı olacaktır: alay konusu, utanç verici Süpermen dünyanın anlamıdır. Vasiyetinizin şunu söylemesine izin verin: Süpermen dünyanın anlamı olacak!'

Sanırım maymun hakkındaki görüşlerimiz, onun on dokuzuncu yüzyılda şunu yazmasından bu yana biraz daha aydınlandı; ancak bu değerleri kabul eden kişi, insanlığın kaderi olarak düşündüğü şeyi gerçekleştirmek için insanlığın atacağını hayal ettiği büyük sıçramayı gözleriyle görebilir.

Güneş ve Plüton, gökyüzünün tamamında birbirlerine karşı çıkıyorlar; insanlığın Tropikal Koç'tan tanrısal bir güç alması fikri, 11. yüzyılda Terazi'deki sybaritik insanlığa meydan okuyor.

bu Ev. Yine Güneş-Terazi.

'Halk... çobandır ama kendilerine iyi ve adil diyorlar! En çok kimden nefret ediyorlar? Eski değerler tablosunu yıkan, putları yıkan, kanunları çiğneyen. Ancak O, yaratıcıdır...'

Bu ikonoklastı nerede buluyoruz, ancak Güneş'in Tropikal Neptün ile kavuşum yapmak üzere Ejderha Kova burcuna doğru hareketinde. 'Size söylüyorum: dans eden bir yıldız doğurmak için insanın içinde kaos olması gerekir!' İlginç bir şekilde, bu kavuşum Reeve'in Descendant/Kuzey Düğümü/Chiron alanına denk geliyor; Nietzsche'nin Koç burcu bu gezegenle kavuşumda ve Reeve'in Terazi kümesinin

tam karşısında yer aldığından, her iki adamın da Uranüs'ten geçen Drakonik Ay'ı var. 3'te Nietzsche'de Plüton yerine Akrep yükseliyor, Kuyruk yerine Ejderhanın Başı var; Tropikal Mars doruğa ulaşırken Reeve'inkine Draconic IC eşlik ediyor. Her ikisinin de Yay burcunda Tropikal Ay, Terazi burcunun ilk derecelerinde Tropikal Merkür vardır. Nietzsche'nin Tropikal Güneşi, Reeve'in Neptün'üne ve Terazi burcundaki Satürn'e yakın konumdadır. Her ikisinde de Jüpiter meridyene açısaldır. Onların Ejderhacı Satürnleri doğrudan karşıttır: Nietzsche'nin Torunları ile kavuşumu vardır (sefil ve insan sevmeyen yalnızlığının kanıtıdır) ve bu nedenle Reeve'inki filozofun Yükselenine düşer.

Reeve'de, bu uçan kahramanda ruhunun uçuşunu simgeleyerek sadece insanın ne olabileceğine dair bir şeyler göstermekle kalmayıp kararlılıkla hayat bulan böyle bir adam resmi olmuş muydu? ... ama Nietzsche'den bu yana, hem onun kehanetlerini gerçekleştirmeye çalışanlar hem de onların acı kurbanları olan kişiler tarafından oluşturulan tüm sahte, karanlık, yıkıcı süpermen imgelerini yalanlamak. Nietzsche'nin evreninde Tanrı yoktu; Christopher Reeve'in Süpermen'inde var olup olmadığından emin değilim ama bir şey tartışılmaz : İşığın Güçleri ve Sevginin Ruhu her zaman yanımıza gelir.

kurtardı ve muhteşem bir şekilde ona geldi. Ve İsa'nın Doğuş Güneşi onun MC'sinde parlıyor.

SIR ALEXANDER FLEMING, Biyolog

Plüton Prensibi (2) İyileştirme Gücü

'Hiçbir şeyi, hatta kirlenmiş bir Petri kabını bile atmaya dayanamayan akıllı bir İskoç', 1881'de Ayrshire'da, 2 Ev Aslan Güneşi'nin Satürn ve Neptün karesi altında doğdu! Pekâlâ bir Ayrshire çiftçisi de olabilecek bu adam, kardeşi tarafından tıp alanında bir kariyere doğru itildi ve Londra'daki St Mary's Hastanesi'nde okumayı seçti çünkü bir zamanlar onların takımına karşı sutopu oynamıştı, başarılı bir kişiydi. kendisi yüzücü. Bunun çok önemli bir karar olduğu ortaya çıktı (beklenebileceği gibi, 6. Evdeki Yay burcundaki Ay, Ejderhanın Başı ile kavuşumdaydı!), zira takip eden olaylar zinciri onun penisilini keşfeden Sir Alexander Fleming olarak ünlehmesine yol açtı.



The man who made the mould!

Neredeyse her şeyi kazanmak için Ay/Merkür/Neptün, Güneş/Mars ve harmonik ağını Venüs/Uranüs/Jüpiter 5, inci -10 zaten iyi bir şekilde kullanmıştı.

Büyük Savaş Avrupa'da patlak verdiğinde ve Kraliyet Ordusu Tabip Birliği'nde subay olarak yurt dışına gönderildiğinde, okulun spor, tıp eğitimi ve ardından gelen araştırma çalışmalarında mevcut bir ödüldü. Savaş alanlarındaki deneyimleri onun üzerinde derin bir etki bıraktı; kendini adamış bir şifacı olarak görme

Tıbbi yardımın etkisiz kalması nedeniyle ölen yaralıların sayısı onun tahammül edebileceğinden daha fazlaydı. Böylece doğal bağışıklığın anahtarını bulmak için kendini yenilenmiş çabalara adadı ve sonunda 'belirli bakteriler üzerinde etkili olan ve onların hızlı çözünmesine neden olan bakteriyolitik bir ferment' olan lizozim'i keşfetti. Ancak tıp dünyası

için çığır açacak olan keşif, 1928'de, bir gün küf oluşturan stafilokok mikroplarıyla dolu bir tabak bulduğunda gerçekleşti; alışılmadık bir olay değil, ancak bu durumda küfün etrafındaki alan dikkat çekici bir şekilde mikroplardan tamamen arınmış durumdaydı. Fleming kültürü daha yakından incelediğinde stafilokokların küfün etkisiyle yavaş yavaş yok olduğunu gördü. Keşif olarak bahsettiği bu 'kaza zaferi' (Jüpiter/Venüs/Uranüs/MC!), antibiyotik tedavisinin başlangıcı olacaktı ve İkinci Dünya Savaşı başladığında Birinci Dünya Savaşı'nın sefaletlerinin artık olmayacağı anlamına geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde seri penisilin üretiminin düzenlenmesiyle buna katlanmak zorunda kaldık.

O zamandan bu yana birçok yeni antibiyotik tedavisi geliştirildi ve bir zamanlar ölümcül ya da ciddi derecede sakatlayıcı olduğu kanıtlanmış hastalıklar artık insan yaşamı için bir tehdit oluşturmuyor. İşte iyileştirici bir güç olarak Plüton'un prensibi: Tropikal model, Fleming'in Sağlık Hizmetinde (Evdeki Kuzey Düğümü) geleceği olan, son derece şefkatli, yetenekli ve pratik bir adam olduğunu gösteriyor. Aktör Yay burcu 6'da bu Christopher Reeve'den farklı olarak Plüton, coelo'daki gezegen deseninde özellikle baskın bir unsur değildir, ancak yine de Ejderha Güneşi Akrep'e girerek Tropikal Plüton'a karşıtlık yapar ve Ejderha Plüton, Başak'tan gelen IC'deki mutlu tesadüf eseri Tropikal Uranüs aracılığıyla çalışır ve şunu gösterir: kararlı, özenli, özverili araştırma kariyeri. İşte Akrep, insan vücudunun hayatta kalması ve kendini yenilemesi için bir yol arıyor ve Fleming'in kendi malzemesini tekrar tekrar test ederek kendi bağlılığını test ediyor.

Bu arada, orijinal, tesadüfi kültür bile varlığını sürdürüyor! Hiçbir zaman atılmadı.

ORSON WELLES, Oyuncu ve yönetmen

Bir Maverick Yeteneği

İşin garibi, fiziksel olarak iri yapılı ve kişisel olarak karizmatik olan bu adam, insanda korkunç bir kırılganlık izlenimi bırakıyor. Hayatının büyük bölümünde bir sihirbazdı, bir sihirbazdı; konusunun sunumunu kendisi yaptığı her yerde, işine sihir katmayı seviyordu. Gizem havası daha da ileri giderek yaptığı her şeye siniyor, ister oyuncu ister yönetmen olsun filmlerine olağanüstü bir atmosfer katıyor.

Güçlü Neptün'ün aşırı hassasiyeti göz önüne alındığında, bu kırılganlık ile yanılsama ve sihir sevgisinin birbirine ait olduğu görülebilir - ve Welles'in durumunda bu, Tropikal Neptün'ün Yengeç/Aslan burcundaki Ejderha Yükselen'e olan yakınlığından kaynaklanmaktadır. doruk. Böylece, mesleki düzeyde yaşarken ve çalışırken, dünyada tezahür ettiği şekliyle Neptün fikriyle o kadar özdeşleşir ki, kendisi onun elçisi ve onun vücut bulmuş hali olur. Hayatının erken dönemlerinde sinemaya aşık oldu ve bu uzun sürecek bir aşk ilişkisiydi. Aslan burcundaki Ejderhacı Yükselen, yükselmek üzere olan Tropikal Satürn ve Tropikal Yükselen üzerindeki Ejderhacı Merkür ile birlikte Ejderhacı Güneş, ışık ve gölge ile vizyona büyüler yaptı; yeteneği, aynı zamanda Venüs'e bağlı olan Güneş ve Neptün'ün beşte birlik kesimiyle güçlendirildi. .



The maverick Magician

Bu olağanüstü derecede yaratıcı ve kendini adamış adamın en büyük sorunu paraydı. Bağış toplama konusundaki hoşnutsuzluğunu açıkça dile getirdi. Tropikal Neptün Z. Evdedir ve bu nedenle sanatı birçok gecikme ve aksaklığa maruz kalmıştır. finansman eksikliğinden. Tropikal 8'i yöneten yükselen Satürn, İkizler Luguru Vengeç burcunun zirvesinde Plüton'la birleşti, Neptün yarı altmışlık ve Güneşinin yarı karesi, onu yaratılışı üzerinde tam bir kontrol uygulamaya itti;

çekiciliği gibi.

Borusunu ödeyenlerin melodiyi çalmasına izin vermek yerine, kendi çabalarıyla bir sonraki maaş çekini kazanmak için seti, oyuncuları ve programları haftalarca terk ederdi. Başkalarının filmlerinde kendi itibarının hakkını vermeyen rolleri kabul ediyordu ve aldığı ücretle hem kendi işini finanse ediyor hem de ekibine ödeme yapıyordu.

Yaratıcı saygınlığın ve neredeyse kendini aşağılamanın bu kadar sınıflandırılamaz bir karışımı, onun eserindeki iki ana kareden yalnızca biriyle tanımlanabilir.
harita – 10. Evdeki Balık burcundaki Tropikal Jüpiter/Chiron ile Yükselen ve Satürn/
Plüton arasındaki sıkı kavuşum. Bu aynı zamanda Güneş/Merkür ve Ay/Uranüs arasındaki diğer karenin daha yüksek, Ejderha enerjilerini de kanalize ederek Boğa/Kova burcunun inatçılığını ve inatçılığını İkizler/Balık burcunun başına buyruk parlaklığına ve çok yönlülüğüne dönüştürür. Kendini kendi yaralarına açık bıraktı; Kabul edilen davranış kalıplarını takip etmeyi reddeden ve varlığından utanabilen bir adamın yaptığı kaçınılmaz düşmanları edindiğini düşünüyorum. Davetsiz bir kral gibiydi - ya da en sevdiği film Chimes At Midnight'ta yarattığı, bir zamanlar asi Prens Hal'in yakın arkadaşı olan ve içine düştüğü sosyal belirsizlikten sevdiği Liege'e ağlayan Falstaff figürü gibiydi. kabaca döküldü. Bu terkedilmiş figürde öyle bir dokunaklılık var ki, olduğu gibi olmanın sonuçlarından kaçmakta çaresiz kalan bir hayvanın dilsiz

Bu kadar psikolojik güce sahip konularla baş edebilen, karmaşık arayışı içinde insan ruhunun karanlığını keşfedebilen, Shakespeare'deki büyük insan temalarını böylesine nüfuz edici bir anlayışla yorumlayabilen, bu kadar karizmatik dev bir adamdaki bu çocuksu masumiyet duygusu ilginçtir. Vatandaş Kane ve Macbeth'te olduğu gibi kendi Gölgemizin pelerinini üstleniyor.

Marilyn Monroe da buna sahipti ve o da Güneş'in beşte birlik dilimi Neptün ile doğdu. Bunu birçok grafikte yinelenen bir tema olarak gözlemledim. Bu nitelik üzerinde önemli bir etkiye sahip olan diğer faktör, Tropikal ile Drakonik etkileşimde bulunur: Drakonik Venüs sevgisini ve nezaketini Boğa burcundaki Tropikal Güneş aracılığıyla döker ve henüz bu kalıba sahip bir erkek veya kadınla tanışmadım. nazik ve iyi kalpli değildir. Welles gibi Tropikal Merkür ile birleşen Ejderha Mars dürtüsüne sahip, muazzam bir zihinsel ve sözel güç ve buna bağlı olarak açık sözlülükten hoşlanmayan biriyle de henüz tanışmadım! Buna yükselen Tropikal İkizler'i de ekleyin ve

Sadece kendi ruhunu değil küresel insan ruhunu da ortaya çıkararak tedirgin edecek bir adam. Bu, toplum içinde çıplak dolaşmaya benzer; bu aynı zamanda Chiron'un bir özelliğidir; centaur, sofistike toplumla rahatsız edici bir tezat oluşturan doğal insanı ortaya çıkarır.

Welles'in çalışmalarında bu gerilimin devam ettiğini hissedebiliyoruz; hikaye anlatıcısı olarak bunda oynuyor. İnançların cesareti ve büyük kararlılık Merkür modellerinde gösterilmektedir; ve bunlar, meyve vermek için yerleşik değerlerden ve araçlardan kopması ve hem yaratıcıyı hem de izleyiciyi kendi benzersiz vizyoner macerasına götürmesi gereken yönde bir hayat inşa eden bir adam için hayati öneme sahiptir.



DOKUZUNCU BÖLÜM: EJDERHA ORTA NOKTALAR

Daha Yüksek Bir Motivasyon

Her ne kadar Drakonik modeldeki orta noktalar Tropikal desendekilerle açıkça aynı olsa da, horoskopik faktörlerin düzeni zodyaksal boylamın değişmesine rağmen bozulmadan kaldığından, kişinin varlığının iki seviyesi yolda dinamik olarak etkileşime giriyorsa bunu anlamak gerekir. Daha önce gördüğümüz gibi orta nokta etkileşiminin dinamikleri incelenmelidir. Bir Drakonik gezegenin, iki Tropikal cismin orta noktasından eylemi tetiklemesi mümkün olmalıdır; ve iki Ejder gezegeninin enerjilerini tek bir Tropikal üzerinde birleştirmesi de mümkün olabilir. Daha sonra astrologlar ve Urania ile ilgili bölümde bu aktivitenin bazı güzel örneklerini göreceğiz; Şimdilik Dr Ludwig Lazarus Zamenhof'u

Küresel bir dilin mucidi olan Esperanto mükemmel bir seçim çünkü aradığımız faktör tartışılmaz: Merkür olmalı ve muhtemelen yüksek seviyeden aşağıya doğru çalışıyor. Her şeyden önce, Yay burcunun son dekanında Tropikal Güneş ve Merkür'ün varlığı, evrensel tutkulu bir adama ihanet eder (galaksimizin merkezinden gelen enerjiler bu tür insanlar üzerinde etkilidir) ve onun idealizmi, onların kare açısıyla daha da vurgulanır. Balık burcundaki Neptün'e. Fikirleri aracılığıyla başkalarını etkileme yeteneği ve eğilimi, 7. Evdeki Plüton'dan Merkür ve Güneş'e (aynı zamanda seskikuadrat olarak da bilinir) üçlü açı yol'üyla gelir ve alışılmadık bir eğitici yetenek, Kova burcundaki Kuzey Ay Düğümü ile Tropikal Chiron tarafından gösterilir. Yay kavuşumu.

Dünyanın farklı ulusları arasındaki iletişim, yalnızca Ejderha Güneşi ve Merkür'ün Kova burcuna geçmesini değil, aynı zamanda Tropikal Ejderha Başı ile de birleştiğini bulduğumuzda mesleki bir mesele haline gelir. Bu ona, insanlık ailesinin çeşitli dillerini birleştirecek ve tüm kafa karışıklığı ve yanlış anlamalarıyla birlikte Babil kulesini yıldırımla yıkacak yeni bir dilin yaratıcısı olmak için iki kat güçlü bir motivasyon sağlıyor. Görevine olan bağlılığı kısmen şu orta noktalardan kaynaklanmaktadır: Jüpiter/Chiron ve Satürn/MC = Merkür/Plüton; Güneş/Chiron ve Merkür/Chiron = Uranüs; ve Güneş/Kuzey Düğümü = MC. Kendini adamıştır, öğretmeye isteklidir, tüm eski engelleri yıkacak yeni dil vizyonlarıyla doludur, kalbini ve ruhunu hedeflerine adamıştır.

Ve onun ilhamının kaynağı yüksek akıl mıdır? Draconic seviyesinden mi motive oldu? Evet, gerçekten: Ejderha Merkür en az yedi orta noktayı temsil ediyor: Tropikal Güneş/Neptün, Merkür/Neptün, Ay/Jüpiter, Mars/Chiron, Jüpiter/Satürn, Uranüs/Yükselen ve Plüton/Kuzey Düğüm. Bu, bu çiftlerden herhangi biri aktif olduğunda - ve dolayısıyla birlikte faaliyet gösterecekleri zaman - yüksek zihnin aktif idealizmi, cömertliği, köprü kurmayı, yapıcı vizyonu, girişimciliği ve yaratıcılığı teşvik etme yolunun açık olduğu anlamına gelir. Buna karşılık, onların faaliyetleri güçlenir, ancak Tropikal Merkür/Plüton yalnızca iki orta nokta taşır, Jüpiter/Chiron ve Satürn/MC, dolayısıyla motivasyon ne kadar yüksek olursa, açıkça o kadar güçlü olur. Chiron/MC, Tropikal Merkür'e çarpan üç Drakonik orta noktadan biri olduğundan, orta nokta etkileşiminin ikinci modunun, bu örnekte Zamenhof'un iletişim güçlerinin göstergesi olabilir. Bu, bunların, ruhun enkarnasyonu sırasında bir öğretmenlik kariyerini sürdürme, yani evrensel dili yayma misyonunun hizmetine adandığını ima eder.



The Inventor of Esperanto

Mesleki tabloyu tamamlamak için, bu dikkat çekici ve etkili yenilikçinin Tropikal Jüpiter/MC'de Drakonik Uranüs'ü, Ejder Yükselen'i ise Tropikal Jüpiter/MC'de bulunmaktadır. Tropikal Uranüs'ün karşısında Yay, Güneş'in karşısında Drakonik Plüton ve Merkür Yay burcunda. Kova bu Ay/Satürn Evi de güçlü bir şekilde geliyor burcundaki Drakonik Venüs'ün karşıt olduğu ve Drakonik seviyeden gelen 11. odak, Tropikal Terazi Yükselişiyle kavuşum yaparak, aksi takdirde sessiz kalabilecek eşitler arasındaki iletişimi kolaylaştırır.



Midpoint structures of a Visionary

Esperanto'nun kendi asteroidi olduğundan, bu kısa ama gerekli bölümü kapatmadan önce, onun tarafından etkinleştirilen ve etkinleştirilen olası orta nokta yapılarına bir göz atmakta fayda var. Bu ödüllendirici olduğunu kanıtlıyor! Tropikal 'Esperanto' Zamenhof'un Yükselen burcuna yakın bir yerde, 10 45' Terazi'de bulunur; karşılık gelen Ejder konumu 28 ° 59' Akrep'tedir. Yalnızca bu açısallığa bakarak bile adamın etimolojik çocuğuyla nasıl özdeşleştiğini görebilirsiniz. Asteroit formuna sadık kalarak, hayatının en önemli meşguliyetini, silinmez bir

gelecek nesillere yönelik kimliği, bir konferans rozeti kadar açık bir şekilde, doğum ufkuna köşeli bir şekilde uzanmaktadır. Ve 2°'lik bir yörüngeye izin vererek orta noktalarını araştırdığımızda şunları buluruz: Tropikal Esperanto = Ejder Güneş/ Jüpiter, Ay/Chiron, Uranüs/Kuzey Düğümü, icadının konusu ve nesnesi, amacı, çalışması, çalışması gönül sevinci. Ve Drakonik Esperanto = Tropikal Güneş/Mars, Merkür/Mars, Ay/Satürn, Chiron/Uranüs. Küresel dilin tüm prensibi onun adrenalinini harekete geçirir, hayatını yapılandırır, propagandacıyı, başıboş öğretmeni uyandırır.

Tarih, o zamandan bu yana dillerin, icatlardan ziyade, çıkarlar ve insan tercihi yoluyla, organik gelişme yoluyla yayılma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi; dolayısıyla Zamenhof'un icadı taraftar kazanmaya devam etse de, onun arzuladığı küresel popülerliğe ve güce hiçbir zaman ulaşamadı.

Bunun yerine, pek çok insanı şaşırtacak şekilde, İngilizce dünyanın en başarılı dillerinden biri olduğunu kanıtladı ve artık transatlantik kültürle birlikte küresel medya ve internet aracılığıyla yaygınlaşıyor. Zamenhof'un umduğu veya amaçladığı şekilde gitmiyor olabilir, ancak İletişim Çağı'nın özgürlüklerini tatmaya başladığımızda vizyonunun ruhu bazı açılardan daha da canlı.



Machine Translated by Google

ONUNCU BÖLÜM:

EJDERHA SİNASTRİSİ

Bu Şey İkimizden Daha Büyük!

Haritaların karşılaştırılması - 'synastry' - astrolojik çabaların en ilginç ve ödüllendirici alanlarından biridir. Ve bu, ilgili haritaların her birine Drakonik boyut eklendiğinde daha da doğrudur. Tıpkı bireysel doğum haritasının Drakonik kalıpların eklenmesiyle ilkeler sistemini ve dünyadaki çalışma amacını ortaya koyması gibi, herhangi bir ilişkinin yapısı ve amacı da çok açık hale gelir.

Her zamanki gibi, iki Tropikal harita, her bir partnerin özel yönelimini ve ihtiyaçlarını belirlemek için derinlemesine incelenir ve bunlar, etkileşimin derecesini ve doğasını belirlemek için sinastri tekniklerine tabi tutulur; bileşik harita, partnerle olan ilişkinin anlamına içgörü katar. her parti. İki Draconic haritanın dahil edilmesi sizi farklı bir seviyeye taşıyacak; Öncelikle eskisi gibi bireysel analizler olmalı ama etkileşimlere geldiğinizde üç yeni olasılık var:

- 1. A, B ile tamamen Drakonik düzeyde etkileşime girer; bu, bu yaşam için kaynaklarını ortak bir işte bir araya getirmeyi, derinden benimsenen ilkeleri paylaşmayı ve ilişkilerini bunlara dayandırmayı kabul etmiş ruhlar arasındaki bağı gösterir; belki çok eski bir ilişkiyi yeniden yaşamak ve onun zevkleri ve denemeleri aracılığıyla onu daha büyük bir mükemmelliğe ulaştırmak ya da en azından bir dereceye kadar daha anlayışa ulaşmak.
- 2. Drakonik seviyedeki A, Tropikal seviyedeki B'yi uyarır ve bunun tersi de geçerlidir. Bu durumda B, yalnızca psikolojik veya maddi düzeyde zevkli veya olaylı bir ortaklığın farkında olabilirken, A, temasa daha derin bir önem ve aciliyet duygusuyla karşılık verecek, ilişkinin 'kastedildiği' hissine sahip olacak, 'İkimizden de büyük', her fırsatta kaçınılmaz bir niteliğe sahiptir ve B bunu paylaşmaz ve kafa karıştırıcı ya da uygunsuz bulur.

Ama elbette A'nın hayatında B'nin varlığı ek bir anlam taşıyor; bu ona manevi açıdan önemli bir yöne işaret ediyor ve bu süreçte muhtemelen A'daki en iyiyi ortaya çıkaracak. Ancak B her zaman 'küçük benliğe' çok daha yakın bir düzeyde tepki veriyor ve yükselmeyi başaramıyor A'nın aktif ideallerine olan bağlılık, hayal kırıklığı ve hatta öfke kaynağı olabilir. Aslında bağların zıtlıklar arasında, kutup burçlarındaki gezegenler aracılığıyla kurulduğu durumlarda, bir beklenti ile diğeri arasındaki karşıtlık, ortaklığın kopmasına neden olacak kadar keskin hale gelebilir. A çok denemeye devam edecek; B, A'nın varlığıyla artan ihtiyaç ve arzuların peşinde koşma çabasını sürekli olarak engelleyecektir.

Bağlantı bağı, B'nin farkında olmadan A'yı hareket ettirdiği daha fedakar ifade düzeyine yükselemezse, B'de istemeden de olsa bir rekabet ruhunu ateşleyebilir!

3. Herhangi iki grafikte bunun tersi geçerlidir; B'nin Drakonik gezegenleri ve açıları A'daki Tropikal'in uyarıcısı olabilir.

İki Drakonik harita arasında bir kompozit de çizilebilir. Gezegenler ve açılar arasındaki açıların modeli açısından yapısı temel olarak Tropikal bileşiktekiyle aynı olacaktır; ve kompozit Draconic haritasının Tropikal kompozitin Draconic versiyonuyla esasen aynı olduğunu fark ederseniz, bunu daha iyi anlayacaksınız. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu yeni haritanın işlevi, her bir doğum haritasının iki versiyonunun odak dereceleri kavuşumlar ve karşıtlıklarla geriye doğru haritalandığından, her bir partnerle olan ilişkinin amaçsal anlamını aydınlatmaktır.



The Two Healers - composite, and her radix

İki şifacının haritasında çok güzel bir örnek var. Her biri daha önce evlenmiş olan bu çift, New Age düşünce ve faaliyetlerine ortak ilgi duyarak tanışmış, son derece uyumlu bir dostluk geliştirmiş ve bu derinleşmenin birbirlerine karşı derin ve kararlı bir sevgiye dönüştüğünü görmüşlerdir.

Bu gerçekler, Güneş ve Ay arasındaki Hava üçgeninde, Ay/Uranüs'ün tam kavuşumunda açıkça gösterilmektedir (yani her doğuşta aynı fakat yansıtılmış Ay/Uranüs yayı vardır) ve Akrep'teki Venüs'ten Plüton'a karşı güçlü bir karşıtlık vardır. Her ikisi de ilişkinin daha yüksek bir amacı olduğunu güçlü bir şekilde hissediyordu; bu adamla, önceki partneriyle olduğundan daha kesin bir şekilde evli olduğunu hissediyordu. Daha sonra, Akrep burcundaki Merkür'ün güzel üçgenini, Yengeç burcundaki Chiron ve Neptün kavuşumuna onurlandırarak ruhsal şifaya ortaklaşa dahil oldular. Onun Drakonik doğasını yansıtan desenler olağanüstü. Güneş 7. zirvesine düşer, Yükselen Ay ile kavuşum yapar ve Ay da Jüpiter ile kavuşum yapar.

Gerçekten cennette yapılan bir evlilik!

Jayne Torvill ve Christopher Dean

Yaratıcı Ortaklık

Mart 1984'te , Britanya'nın Buz Dansı şampiyonları On 24'ün amatör kariyeri, Kanada'nın Ottawa kentinde, Civic Center Arena'daki elektrik kesintisi nedeniyle programda yaklaşık altı saatlik bir gecikmenin ardından, kendi sahalarına kayarak muhteşem bir zirveye ulaştı. dördüncü Dünya Şampiyonası. Seçtikleri müzik Ravel'in Bolero'suydu ; Ritim sürekliliği ve tempodaki ince hızlanma, Buz Dansı için belirlenen kuralları neredeyse hiçe sayıyor; programın kendisi, bir yanardağın yangınlarında intihara sürüklenen aşıkların hikayesi olarak müziğin şiirsel ve yoğun bir yorumu; bu daha önce hiç denenmemiş bir şey . Buz Dansı yarışmasının tarihi.

Ortaklığın Janet Sawbridge'in vesayeti altında başlamasından bu yana dokuz yıl geçti ve Betty Callaway'in 1978'de onların eğitmeni olmasının üzerinden de altı yıl geçti. İlk yıl, onları Britanya Şampiyonası'ndaki altı Altın Madalyadan ilkine ve markaları haline gelecek mükemmel 6'lıların ilkine getirdi ; her set desenini veya serbest dansı o kadar kusursuz bir şekilde parlattılar ki. 1980'de Lake Placid'deki Olimpiyat Oyunlarında beşinci oldular ve MBE ödülüne layık görüldüler; daha sonraki zaferleri arasında, en yüksek ödüle layık görülen üç Avrupa Şampiyonası Altın madalyası da vardı - 1984 Saraybosna Olimpiyat Oyunlarında Altın Madalya - son Dünya Şampiyonasından ve amatör arenadaki son görünümlerinden sadece bir ay önce.

Bu süre zarfında , Chris ve Jayne'in sonunda evlenip evlenmeyeceği konusunda (insan doğası göz önüne alındığında anlaşılır bir şekilde) pek çok spekülasyon vardı . Draconic Astrology'yi ilk yazdıklarında, bir olasılığı kabul etmeye en çok yaklaştıkları nokta 'Bekle ve gör'dü. Ancak sorunun gündeme geldiği her röportajda verilen yanıt şuydu: 'Arkadaşlardan çok daha yakınlar, erkek ve kız kardeşlerden … daha yakınlar, hatta ikizlerden bile daha yakınlar. Ama biz aşık değiliz.' Ve tabii ki artık her birinin kaderinde başka insanlarla evlenmek olduğunu biliyoruz.

Saraybosna'daki o altın performansın ertesi günü Daily Mail'de yazan Jane Firbank , ikilinin ilişkisinin doğası hakkında çoğu insandan daha derin bir anlayış sergiledi: 'Diğer büyük sanat

sanatçıları gibi' ortaklıklar cinsel tatminle değil, her şeyi tüketen mükemmellik dürtüsüyle beslenir. Enerji onları yatağa götürebilirdi, bunun yerine bir ilişkiye girdi salt cinselliğin ötesine geçer. Her şeyden önce kendilerini en büyük olmaya adadılar buz dansçıları dünyada ve birbirlerine yalnızca ikinci sırada gelen "zirve" dir deneyimler", kişi bedeni, zihni ve kalbi tamamen dahil ettiğinde yaşam amacı. Seks bunlardan sadece bir tanesidir. Torvill için bundan kimsenin şüphesi olamaz ve Dean buz pateni pisti başka ve daha iyi.'



Perfect Sixes - once ...

DIAGRAM 28

TV Times'dan Linda Hawkins , "iki bedenin gerçekten tek vücut gibi hareket ettiği noktaya ulaştılar" dedi . 'Bu, sarsılmaz bir kararlılık ve olağanüstü bir fedakarlık gerektirir.' Dahası, 'Görünüşe göre Chris'te bu doğrudan kazanma dürtüsüydü.' Jayne şöyle diyor : 'Chris'in öne çıkan özelliği rekabetçiliğidir . 'Herhangi bir yerde, hiç kimsenin ardından ikinci en iyi olmamaya son derece kararlı.'



Perfect Sixes - twice!

DIAGRAM 29

Chris Dean'in bu tarafı, Sabit T-karesinde gururlu Aslan Güneşi, sarsılmaz Boğa Mars'ı ve savaşan burcu Akrep burcundaki Neptün'de hemen görülebilmektedir. Yaratıcı hayal gücünün büyük bir kısmı, Uranüs'ün Güneş'le geniş kavuşumuyla ve güçlü Merkür/Plüton'un Başak'tan Neptün'le altmışlık açı yapmasıyla güçlenen bu kalıba kilitlenmiştir. Her zaman Aslan-Başak-Terazi-Akrep yayının mükemmeliyetçiliğin simgesi olduğunu düşünmüşümdür ve bu, Chris ve Jayne'in hassasiyete olan ortak bağlılıklarıyla tamamen doğrulanmıştır. Şimdi, Chris'ten doğum saatini alamıyorum, Jayne'den ise sadece belirsiz bir saat ("sabahın oldukça erken saati") ve bu yüzden tamamen Sun-MC haritalarına göre çalışıyorum ve hayattaki başarıların önemli olduğu durumlarda kendi başlarına faydalı oluyor. çalışma aşaması



Sun-MC haritası ve onunla ilişkili Yükselen kişinin, bireyin başarısına katkısı ve tepkisi hakkında söyleyecek çok şeyi vardır; Chris Dean'in gerçek öğle düzeni, Terazi'de yükselen Kuzey Düğümü ve Jüpiter'dir ve kendisi gerçekten de kariyeri kendi maceracı fikirleri, dayanıklılığı, mizahı ve kendine güveni ile gelişen bir adamdır. Sonuç? Yine de, yeni milenyumda, Jayne ile performans sergilemeye ve Buz Dansı zevkini yepyeni bir nesile taşımaya devam ederken, yaratıcı ruhu küresel izleyicilere neşe ge

patenciler.

Bu modelin Draconic versiyonu, Oğlak burcunun başındaki Güneş'in Tropikal Yengeç Venüs'ü boyunca çalışmasını ve Tropikal Ay ile kavuşumunu ortaya koyuyor. Bu aynı zamanda Kraliçe'nin Barışının korunması , kanun ve düzenin korunması için de çok uygun bir modeldir! Ancak Ay'ın Koç burcundaki Güney Düğümü ile bir polis memuru olarak ilk deneyimi, Güneş/Mars'ını potansiyel olarak zarar verici alanlara çekme eğiliminde olacaktır. O halde, güzellik duygusunu geliştirmek için keyif aldığı şeye yönelmesi ve arzusunun, kendini ortaya koymasının ve hırsının en uç noktasını bu kadar çok sihrin yaratılmasına kanalize etmesi ne kadar mutluydu! Ay'ın Kuzey Düğümü'nü kucaklayan Jüpiter ve Neptün onu öne çekti. Christopher Dean bu hayata yapmak için geldiği şeyi yaparken sessizdir, konsantredir, disiplinlidir, ruhsal olarak açıktır ve tüm bunlar onun estetik duygusuna odaklanır. Kova burcundaki Drakonik Merkür/Plüton'un Tropikal Güneş ile aynı hizada olması nedeniyle , içinde çalıştığı ortamı ve kendisini sıradan olanın çok ötesinde bir şeye dönüştürmeyi amaçlayan güçlü bir zihinsel aşırı hız ile sürekli olarak yenilikler yapıyor ve bunu yaparak İzleyiciyi yüce bir içsel katılım durumuna yükseltin. 3° 45' Başak burcundaki Koç Noktasının Tropikal Merkür/Plüton'a bu kadar yakın olması son derece anlamlı olabilir; yalnızca Plüton'un yaratıcı Aslan Güneşi'nden akan gücünün olağanüstü karizmasına, parlak aurasına katkıda bulunabilir. Peki o Güneş'te başka ne bulabiliriz? ...

Asteroit

Dancey! Ejderha Oğlak burcundaki Tropikal Christophe ile tam olarak aynı hizada! Disiplin olmazsa olmazımızdır.

Jane Firbank, Torvill ve Dean ortaklığının 'Gerçek karizma' diye yazıyor, 'inanılmaz uyumlarından kaynaklanıyor; birindeki her hareket, bakış, ifade, diğerinde yankısını ve karşılığını buluyor. Chris "Bu esrarengiz" diyor. "Jayne'in belirli bir yöne gitmesini istediğimde, kendisi hiçbir görünür çaba göstermeden, benimkinde ise çok az ikna olmadan hareket ediyor. Telepatik bir anlayışa sahip gibiyiz." Kesinlikle; burada Jayne kendi rolünü oynuyor.

Chris ile Güneş'in Plüton'la karizmatik birleşimini paylaşıyor - ancak burada Tropikal Plüton ile aynı hizada olan ve Chris'in Merkür/Plüton/Koç Noktasına doğrudan bağlanan Ejderha Güneşi var.

Ve Ejderha Güneşi Balık burcuna düşerken, dansta Chris'in niyetinin dile getirilmemiş her nüansını alan ve akan kişi Jayne'dir. 'Sabahın oldukça erken saatlerinde' doğan Ejderha Ayı muhtemelen çok uzakta değil Leo Sun'ından geliyor ve Barnum , Mack ve Mabel'in altın kostümlerinin görkemiyle buzun üzerinde parlayan draması, neşesi ve gösterişinde onunla ateş alıyor . Norwich Union'daki günlerinde 'sıradan' görünebilir, ancak mesleğinde Aslan benliği muhteşemdir. Daily Mail'den Ian Wooldridge, Jayne'den kendisini bir grup fotoğrafında merkezde ve yerde otururken ayarlamasının istendiği bir olaydan bahsetti. 'Buz kraliçesi' diyor, 'çileden çıkmıştı. "Ben asla yere oturmam," diye tersledi - böylece onu rakipsiz kılan karakterin bir kısmını ortaya çıkardı. Nazik, uyum sağlayan Balık Ay'ının saygınlığı üzerinde bu kadar sağlam durmasını beklemezdik!

Jayne'in de Chris'le ortak yanını Güneş ve Venüs'ün birleşimiyle görüyoruz - ama yine tam tersi; Gaddar Güneşi Plüton'u aracılığıyla çalışırken, Gaddar Koç Venüs'ü (daha hızlı ve ateşli!), genellikle sakin ve iyi huylu Tropikal Terazi Güneşi/Jüpiter'inin karşıtlığı boyunca ilerler. İşte yaptıklarını aşk için yapan iki kişi; kalbin ve 'meleklerden biraz daha aşağıda' olduğumuz insanın yaratıcı ruhunun gücünün ikiz elçileri.



Her ikisinde de Merkür'ün (Chris ile Tropikal ve Jayne ile Drakonik Ay ile kavuşum) Koç Noktası ile aynı hizada olduğunu tekrar belirtebiliriz. Peki Koç Noktası bizi yaşam tercihlerimiz üzerinden özdeşleşmek zorunda kaldığımız bir etkinliğe, bir işleve yönlendiriyor olabilir mi? Bu iki insanın hayatına hakim olan ve bu kadar ünlü olmalarını sağlayan şey, onların mükemmel becerileri ve hareketlerdeki güzel konuşmalarıdır.



Ve desenleri arasındaki etkileşimleri incelerken ilk göze çarpan da bu eksendir, çünkü yukarıda bahsedildiği gibi Chris'in Koç Noktası/Merkür/ Plüton kavuşumu, Jayne'in tamamlayıcı Ejderha Balık Güneşi ile bağlantılıdır - mükemmeliyetçiliğin bir karışımı . idealist ile. Onun Ejderha Kova burcundaki Mars'ı eksene yakın olup, onun fikirlerine cesaret, kadının tepkisine ise cüretkar bir canlılık katıyor. Kendinden emin

ve ortaklıktaki macera duygusu, Jüpiter'in Güneşi ile yakın birleşmesinden kaynaklanmaktadır. Başka bir Mars bağlantısı daha var, hem de güçlü bir bağlantı: Chris'in Terazi'deki Ejderha Mars'ı, Jayne'in Tropikal Mars'ında yankısını buluyor, enerjileri hoş bir uyumla harmanlanıyor, Chris'in doğal dürtüsü, zarafetiyle Jayne'in daha yüksek rekabetçi ruhuna yanıt veriyor. Ve Tropikal Mars'ı, kaputuna bir arı sokma ve aşırı riskler alma eğiliminde olan Güney Düğümü eğilimiyle (örneğin, Kış Olimpiyatları'nda yarış kızağı koşusunda ısrar etmesi gibi; bu, diğerlerinde olduğu gibi onu öldürebilir veya ciddi şekilde yaralayabilirdi). on beş gün) Koç burcunun son derecesindeki yüksek Satürn tarafından yönlendirilir ve kontrol altında tutulur; Jayne'in amacının bir kısmı da Chris'e disiplin sunmak, ortak mesleklerini ilerletmek ve sabırsızlık ya da gerginlik anlarında onu sakinleştirmeye yardımcı olmaktır; bu, onları tanıyan ya da yakından takip edenlerin aşina old Ian Wooldridge bize Chris'in doğasının bu sinirli yanını şu örnekle gösteriyor: 'Görünüşe bakılırsa sürekli bir yumuşaklık araştırması yapan partneri, yakın mesafeden göründüğünden daha az havalı olduğunu kanıtlıyor. Münih'ten trenle buraya geldiğinde, bagajı ve pratik yapmak için buzun anında bulunabilmesi konusunda perişan bir telaş içerisindeydi.'

Bu ortaklığın başka yönleri de var: Hayal gücü, yapması gereken şeye olan güvenini besliyor ve bunun tersi de Balık Ayı'nın Ejderha Jüpiter'ine temas etmesiyle oluyor. Ve ikili temasta, Jayne'in Venüs'ü Chris'in Satürn'ü ile Tropikal'den Ejder'e doğru hizalanıyor ve onun Tropikal Satürn'ü aynı şekilde Yay burcundaki Ejder Venüs'ü ile kavuşum yapıyor. Bu, birbirlerine olan sevgilerindeki yoğunluk ve kısıtlama karışımını açıklayabilir, her biri diğerinin ciddiyetinden keyif alır. Sonuçta bu, sıkı, sabırlı çalışmaya ve uzun saatler süren titiz rutin ve tekrarlara dayanan son derece ciddi bir ilişkidir. Zafer anlarında, partnerine ilk açıklayıcı davranan kişi Chris'tir (öğle vakti Jüpiter'in yükselişi!), başarının büyüsüne kapılan Chris ise duygularını onunla paylaşmakta daha yavaştır (öğlen Yükselen burcu Satürn'le kavuşum!).

Gezegen ile gezegen arasındaki son önemli eksenel bağlantı, Jayne'in Ejder Merkür'ünün Chris'in Tropikal Chiron'uyla birleşimidir. Şimdi, Chiron hakkındaki mevcut anlayışımızla, şunu varsayıyorum: ikisi de benzersiz yeteneklerini gelecek vaat eden patencilerin eğitimine ve ilhamına dahil etme arzusunu dile getirdiklerinden, bu Jayne'in yolu olabilir. insanları ve onun Kova burcu aracılığıyla Chris'in hediyelerini ortaya çıkaran orijinal yaklaşımı

daha önce uykuda olan öğretmen. Chiron'un doğum haritasında Mars/Neptün ile beşte birlik ve üçlük (108°) birleşimleri vardır ve kişi bu modelde yer alan 'başına buyruk dehayı' Venüs/Jüpiter/Uranüs'ün benzer birleşimiyle birlikte takdir ederken , ya şifa veya öğretme rolü genellikle işaretlenir. (Eğitmenleri Betty Callaway, Mart 1928'de , Merkür ve Venüs'ün Balık burcunda 22. kavuşumda doğmuş olan Boğa Chiron'una yakın altmışlık açıdadır: bir dans öğretmeni için harikadır!)

Son olarak bileşik grafik bize neyi gösteriyor? Deseni, Merkür ve Venüs'ü Tropikal Başak'ta bir araya getiriyor - yine hassas - ve Mars'la altmışlık açıda. Bir Jüpiter/ Satürn altmışlığı bunun karesini oluşturur ve Chiron/Uranüs ile nazik bir şekilde yapılandırılır. Neptün, bileşik Kuzey Düğümü ile kavuşum yapıyor. İlgili işaretler bize danslarının icra edilme şekli hakkında bir şeyler söylüyor. Ancak bu iki patencinin belirleyici orijinalliğini vurgulayan, kompozitin Drakonik versiyonu (iki Drakonik desenin birleştirilmesiyle oluşturulan doğru harita), Güneş, Merkür ve Venüs'ün artık Kova burcunda olması ve Tropikal bileşikle bağlantı kurmasıdır. Ay, Uranüs'le karşıtlığıyla. Daha da önemli olan, iki doğum haritasına göre haritalanan bileşiğin ilişkisidir; bu, ortaklığın her iki üyesi için anlamını aydınlatır. Ve aslında Tropikal harita bize çok az şey söylüyor ve bunu bu şekilde bıraksaydık, kompozit çalışmaya yönelik bu yaklaşımın aydınlatıcı ve geçersiz olduğunu varsaymamız affedilebilirdi. Ama Draconic'e bakın! İşte anlatan temaslar: Chris'in haritasındaki parlak Tropikal Güneş/Ejderha Merkür/Plüton eksenine düşen bileşik Güneş, tüm yaratıcı dehasını çiçek haline getiriyor ve duyarlı, kadınsı Yengeç Ay'ı, Ejder Güneşi (ve muhtemelen Tropikal) ile hizalanıyor. Moon) erkek ve kadın arasındaki bu bağın ruhsal olarak kaçınılmazlığını ve önemini duyuruyor.

Jayne'in durumunda, onun Drakonik Ay'ını (ve belki de Tropikal Yükselenini) karşıt konumdan ateşleyen Merkür/Venüs birleşimidir ve ona halkın bakışı altında, spot ışıklarında estetik kendini ifade etme, zarafet ve drama için mükemmel bir yol sunar. Ve Ejderha Mars, doğrudan Chris'in Tropikal Satürn'üne düşüyor: Onun huysuz enerjisine kritik disiplini getiren ve onu özgür kılan şeyin bu ortaklık olduğunun bir kez daha kesin kanıtı. Ama görüyorsunuz ki, Draconic haritasının amaca yönelik, ruhsal seviyesine ulaşana kadar bu mümkün değil.

Bu ilişkinin nedenleri ve dinamikleri gerçekten ortaya çıkıyor ve sonra büyük bir güçle ortaya çıkıyor. Günlük Tropikal düzeyde, normal cinsel kimyanın astrolojik işaretleri eksiktir; daha yüksek Drakonik seviyede, derin ve yaratıcı bir Kova dostluğuna vurgu yapılır ve ortak mesleklerinin onları geleneksel evliliğe çekme olasılığı vardır. Biyografilerini yazan John Hennessy, zaferlerinin ertesi günü onlara Bolero sayesinde kendilerini birbirlerine daha yakın hissedip hissetmediklerini sordu . "Evet" diye cevapladılar ikisi de usulca ama Jayne kıkırdayarak şunu ekleyerek oluşturmayı umduğum romantik havayı mahvetti, " çünkü o benim arkadaşım, dün olduğundan daha büyük bir arkadaş, çünkü düşmedi falan ." Chris, John Hennessy'ye şunları söyledi : 'Aramızda bizim bile anlayamadığımız bir kimya var. Eminim hiçbirimiz başka bir partnerle yaptığımızı yapamayız, değil mi Jayne? Aynı mizaçta, doğru yaşta, doğru yerde ve doğru zamanda bir başkasının ortaya çıkma şansı nedir?' Ve şu ana kadar başka kimse bunu yapmadı. 2019'da bu bölüme tekrar baktığımda, bu turun ya da gösterinin son turları olacağına dair ara sıra yapılan açıklamalara rağmen, yaratıcı akışı durduramadılar ya da birlikte dans etmeye devam etme arzusunu söndüremediler.

1984'te Saraybosna ve Ottawa'da elde ettikleri doruğa ulaşan amatör zaferlerde tüm bu yaratıcı unsurları bir araya getiren müzik parçası, Balık burcunun başındaki Ejderha Güneşi/Ay kavuşumu Tropikal Merkür ile Jayne'in Ejderha Güneşi/Jüpiteri ile doğmuş bir adam tarafından yazılmıştır; Kova burcunun başlangıcında, Chris'in Aslan Güneşi'nin karşısında Tropikal Venüs ve kendi Ejderha Satürn'ü; Chris'in Drakonik Mars ortamı ve Jayne'in Tropikal Güneşi/ Jüpiter'i kendi Drakonik Jüpiter/Yükselen burcunda. Zirvedeki Aslan Uranüs'ü bile Chris'in haritasındaki konumundan 0° 25' uzaktadır! Maurice Ravel'in Bolero'su, ilerlemiş Tropikal Venüs'ü, 2 Koç burcundaki (Betty Callaway'in Güneşindeki) doğumsal Drakonik Chiron'la kavuşum yaptığı ve 2 Oğlak burcundaki ilerleyen Mars'ın karesi ile bestelenmiştir. Muhtemelen orkestra için en çok bilinen ve en az dinlenen eseriydi. Transit Plüton'un Akrep burcunun birinci derecesine geçtiği ve bestecinin Yükselen burcuna kapandığı sırada Bolero , ilk yazıldığı dansa geri getirildi. Yeni bir ortamda ifadeye kavuştu, dramatik ve manevi anlamla yeniden dolduruldu ve Ravel dünyanın her yerinde yeniden keşfedildi. Ottawa'da alkışlar duyulduğunda, bestecinin Güneş'inin yörüngeleri içinde bulunan asteroit Ravel, Balık burcunda, IC'nin tam üzerindeydi.

Chris'in Draconic Sun/Draconic ekseninde, Oğlak burcunun başlarından itibaren hem Christophe hem de Jane ile acımasız bir şekilde aynı hizada. Hangi akorlar bizi bağlayabilir!



Bolero's Composer

DIAGRAM 032X

Cinsel Doyum

Bu oldukça ironik bir başlık çünkü söz konusu evlilik, koca elli yaşlarında, kadın ise kırklı yaşlarının ortasındayken sona erdi. Bir aile kurmuşlardı ve şu ya da bu nedenle birbirlerini denemeye çalışıyorlardı.

Astrolog, kocanın yeni bir partner arayışında olduğu aşamada çağrıldı ve aynı riskleri tekrar alması ihtimaline karşı evlilik ilişkisinin bozulmasına dair ipuçları bulmak için evlilik ilişkisine daha yakından bakmak istedi.

Adam şüpheciydi ama bir Akrep'ti; herhangi bir şeye güvenmeyi reddetti ama materyal ilgi çekici bir meydan okuma sunduğu sürece de aklını kapatmayacaktı. Karısıyla olan yakınlığı, kişinin herhangi bir karakter birlikteliğinde bulma eğiliminde olduğu olağan haz ve öfke karışımını sunuyordu. Bu durumda evi terk eden Kardinal Koç'tu, kalan ise Sabit Akrep'ti. Orta yaş krizi kurbanlarını aldı.

Ancak Drakonik seviye çizildiğinde bu iki insan arasındaki sinastride oldukça sıra dışı bir şey vardı: Draco ve Tropikal arasında Venüs/Mars'ın hayal edebileceğiniz her türlü olası permütasyonu vardı! Özellikle iki güçlü birey için başlı başına oldukça sağlıklı olan karşılıklı Mars/Venüs altmışlıkları ile başladılar; ama aynı zamanda Tropikal Mars'ının Ejder Venüs'le kavuşumunu, Tropikal Venüs'ünün Ejder Mars'la kavuşumunu, Ejder Mars'ının Tropikal Venüs'le kavuşumunu ve Ejder Venüs'ünün Tropikal Mars'la kavuşumunu da görüyoruz! Ve iyi bir ölçü olarak Draco Mars/ Venüsler de karşılıklı altmışlık açılar yapıyor. Düğümlerinin üçgen olduğunu da gözlemlerseniz bunun nasıl meydana geldiğini anlayacaksınız.

Fiziksel ilişkilerinin bir şekilde sıra dışı ve son derece zorlayıcı olması gerektiği önerisiyle sunulan Akrep muhafızı sonunda aşağı indi.

'Eğer astrolojinin doğruluğundan şüphe ettiysem, artık tüm şüphelerim ortadan kalktı' dedi. 'Gerçekten iyi olan tek şey buydu ve sizin de söylediğiniz gibi muhteşemdi.' Ama bu evliliği

kurtarmadı. Bunun komik bir eki, en azından bir durumda kendisi için mükemmel görünen kadınlarla ilişkiler kurmaya yönelik birkaç başarısız girişimden sonra, astroloğa pek çok açıdan eksik görünen bir kadınla yetinmesiydi ama bir şey için

Ve böylece kalıplarımız kendilerini tekrarlıyor!

Machine Translated by Google

* * * * * * * *

Morecambe ve Bilge, Güneş İşığı Getirenler!

Bu bölümün ilk taslağından on bir gün önce, ölümsüz komedi ikilisinin heteroseksüel adamı 'Küçük Ern', uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eric Morecambe'nin kocaman kalbi on beş yıl önce, 20 Mayıs 1984'te atmayı birakmıştı. Görünüşe göre bizi hiç terk etmemişti ama yine de Ernie için bunlar bitmek bilmeyen yas ve mücadele yıllarıydı. Bir Yay burcu olan o, her zaman olaylara en neşeli yüzünü takınmış, sonunda kahkahalarla dolu bir hayatın korkunç acısını etkili bir şekilde gizlemiş olacaktır.



Morecambe-and-Wise

'İyi komedi çatışmayla gelişir' ve onların bileşik şemasında bu türden herkesin umabileceği kadar fazlasını bulacaksınız! Ernie görüşmecilerden birine şöyle dedi: 'Zaman zaman tartıştık ve aynı fikirde olmadık ... Gördüğünüz gibi aradaki fark şu ki, görüşler farklı olduğunda bunu kardeş olarak yapıyorduk.' Bu Morecambe ve Bilge kompoziti, Eric'in Yükselen Büyük'ünü kucaklayan Güneş/Merkür/Venüs, Ay, Satürn ve Neptün'ün Sabit Büyük Haçı ile süslenmiştir.

Cross, ortaklıkta ona kendine özgü mizahı için mükemmel bir araç sağlıyor. Aslan yükselirken, Jüpiter batarken, Güneş/Satürn bunlara kare açı yaparken ve Neptün Yükselen'deki her şeyi karıştırırken, kahkahalar onun hakarete ve doğuştan gelen haysiyet kaybına karşı sürekli mücadelesinden geliyor. Aşırı büyümüş, kendine güvenen bir çocuk gibidir; insanlar ve nesneler beklendiği gibi davranmadıklarında şaşkına döner, ilham geldiğinde muzaffer olur ve kıkırdayarak neşeyle geri dönebilir! Jüpiter'in konumu harika bir vericidir ve o, kalbi tükenene kadar kelimenin tam anlamıyla verdi.

Tropikal Sabit Büyük Haç, Güneş'i Boğa burcunda bulur ve bundan oldukça ağırbaşlı, geleneksel bir adam beklenebilir. Ancak Drakonik Güneş Kova burcuna geçti. Burada, mütevazı, sıradan, nazik dış görünüşün (şimdi yükselen Boğa burcu) altında isyanın, anarşinin ve ikonoklazmanın kalbi atıyor! Akıcı İkizler Ayı, 7. Evdeki Mars'la buluşmak için Balık burcuna giriyor ve kaçınılmaz, lezzetli, komik bir misillemeyi beklerken kalbimizi o kadar acıtan yaralı masumiyetin o tanıdık, sevilen resmini çiziyor. Drakonik Jüpiter'in aynı zamanda Tropikal Merkür ve MC ile aynı hizada olması nedeniyle hem özel hem de kamusal alanda komik olmaktan kendini alamadı. Oğlak Güney Düğümünde Draconic MC varken, bu konuda fedakarlık noktasına kadar inanılmaz derecede sıkı çalıştı. Diğer harika komik adam gibi sihirbaz Tommy Cooper da gösteri gecesi öldü.

Güney Düğümü/MC'nin Ernie Wise ile buluşma noktalarından biri olduğu; kendi Tropikal Venüs/Jüpiter/IC kavuşumu oradadır. Burada onun 'düz' Oğlak burcu mizahının Eric'in yüksek performans standardından nasıl beslendiğini ve beslendiğini görebilirsiniz. Ve tabii ki şakaların çoğu Ernie'nin pahasınaydı; hepsi onun para konusundaki iflah olmaz cimriliği, kendini beğenmişliği ve saçma sapan derecede cömert projeleri hakkındaydı. Arkadaşından sadece altı ay önce doğan kendisinin ve Eric'in Tropikal Satürnleri, Eric'in Ejderha Akrep Mars'ının iki yanında yer alıyor ve kontrol için yarışıyor; ancak Ernie'nin Mars'ı, Akrep'teki Drakonik Jüpiter/Tropikal IC'ye yakın konumundan Eric'in komik saldırılarını sürekli kışkırtarak tüm bunları bozuyor.

Beklediğimiz gibi, gerçekten parlayan Draconic kompozittir.

Bu, ruhların birliğidir, ortak bir enkarnasyondur, ortak bir meslektir. Bu iki cömert, parlak ruh arasındaki bağ, Büyük Haç'ın hareketinde canlı bir şekilde sergileniyor, böylece sadece Ay'ı Eric'in Kova burcuna yaklaşmakla kalmıyor.

Güneş, ama aynı zamanda Leo'daki Ernie'nin Draconic Sun'ına da muhalefet. Eğer bunlar erkek ve kadın olsaydı bu bir evlilik olurdu ve bu evlilik Cennette yapılmış olurdu. Eric's Descendant'taki Solar stelyumla birlikte bu konfigürasyon, bu haritanın kalbi, bu ortaklığın ruhudur. İşte Leo'nun kendini beğenmişliğiyle ilham verici bir çatışma içinde olan Kova burcu anarşisti, Eric'in Boğa burcunda yükselen pragmatisti, Ernie'nin İkizler burcunda yükselen gösterişli söz ustasının kibirini deliyor, bir yandan da aynı zamanda "onun yazdığı gibi oyunlara" (ve onun yazdığı gibi) umutsuzca hayran olmaya çalışıyor . Haber spikerlerinden Başbakanlara kadar çok sayıda tanınmış kişi memnuniyetle katıldı!)

Buna göre, çift tekerleklerini Draconic konumları ortada olacak şekilde sergilemeyi seçtim - ve başka bir nedenden dolayı da: bu iki doğuştaki parlak asteroit ifadeleri burada en parlak şekilde parlıyor. Önce Eric: Yükselen kendi asteroidi Eric var, ama Draconic Eric aynı zamanda Tropikal MC'sini palyaçonun asteroit Coco'nun gökyüzüne hükmettiği yerde tam olarak birleştiriyor! Oğlak burcundaki Güney Düğümünde bulunan Drakonik MC'sinde Tropikal Rabelais vardır; müstehcen fiziksel mizahtan zevk alırken, gücendirecek kadar ileri gitmekten kaçınması için nazik bir uyarı. Bildiğim kadarıyla asla sınırı aşmadı ve sürekli olarak masum bir şımarıklıktan keyif aldı. Tabii ki, Draconic IC'nin karşısında (dolayısıyla yine iki kat köşeli) Fantasia var. Her zaman kızı elde etmenin hayalini kurdu! Mizahının büyük bir kısmı gerçek fanteziydi ve tamamen alışılmışın dışındaydı; bu yüzden zamansız ve milenyumun başındaki izleyiciler onun eserlerini en az Morecambe ve Wise ile büyüyen bizler kadar seviyor.



The One with the Glasses

DIAGRAM 34

Peki Ernie nerede? Sadece Güneşiyle kavuşum yapın! Yani Erna, Güneş ile kavuşumdadır.

, ancak Ernestina, 5 4 Kova burcunda, Ernie Wise'ın kendi Draconic Sun'ının karşısında, Tropikal'den Draconic'e tam bir temas kuruyor. Bu arada, sık sık bunu bul. Kendi Güneşimde Pamela asteroiti olan pek çok insanla tanıştım.

Yükselen derece bunu aramaya başladım ve diğer çiftlerde buldum

Temasın geçici veya kalıcı öneme sahip olduğu haritalar da. öyle değil

her zaman olur, ancak gözlemlenmeye değer olacak kadar sıklıkla olur. Eric'in asteroitlerine bakışımızı tamamlamak için son olarak Boğa Güneşi, Draconic Vaino, Witt ve Fanatica'dan oluşan tanımlayıcı küçük bir üçlü var.



The One with the Short Fat Hairy Legs

DIAGRAM 35

Ernie'nin asteroitleri şaşırtıcı - ve çok ilginç, çünkü sadece kendi adı yine her iki açıdan da sağlam bir şekilde yer almakla kalmıyor (Tropikal Ernestina, şakacı, porselen dükkanında boğa satan asteroit Toro, Draconic Descendant'ta ve 'Ernie')

Wise', Draconic MC'sinde tropikal olarak Erna Wisdom olarak çevrilmiştir) ancak kahramanları da burada. Chaplin ve Laurel'in yükselen kavuşumu ve ayrıca Hardy ile kavuşumdan yalnızca 5 derecelik Güneş açısıyla, Ernie ya hayatını bilinçli olarak kendi komedisini onlarınkine göre şekillendirerek geçirmiş olacaktı (ki bu açıkça görülmüyor, çünkü Morecambe ve Wise benzersizdir) ya da yalnızca ve basitçe görkemli bir komedi geleneğinde yerini almak için doğdu.

Ölümsüz Laurel ve Hardy'nin belirlediği komedi işi ve zamanlama standardı kesinlikle Ernie'deki Leo mükemmeliyetçisinin ulaşmaya çalışacağı standarttı. Asteroid Wisdom'ın Ernie'nin haritasındaki ikinci rolü, yalnızca bu yüzyılın büyük sempatik sinema palyaçolarından biri değil, aynı zamanda yakın bir arkadaş olan Norman Wisdom'dur. Yay burçları mizaha bayılır ve gelişirler; Ernie Wise kesinlikle sinemalarda geçirebildiği her saati diğer büyük palyaçoların sözlü ve fiziksel maskaralıklarının tadını çıkararak geçirdi ve evet, Coco (Draconic) Chant (şarkı) ile Tropikal Yükselenini Terazi burcunda birleştiriyor.

Peki Eric nerede? Draconic MC'nin yöneticisi Neptün ile kavuşumda, Hilaritas ve Sunshine'ın ikiz zevklerinin karşısında ve Tropikal Koç Ayı/Chiron'la aynı hizada. Tropikal dörtlü Aslan-Kova burcunda Dancey, Mercury ve Marconia üçlüsüyle aynı hizada. (Kolayca gözden kaçırılan ama aynı derecede önemli olan Dwad Tropikal Eric'tir ve Ernie'nin 6° İkizler burcundaki Yay burcundaki Güneşine yakından karşıtlık gösterir.) Tropikal Merkür/Marconia aynı zamanda Drakonik Ay/Chiron/Fantasia'nın yakınına gelir . Bu sefer partnerin adını taşıyan bir Ay teması olması ilginç! Eric'in durumunda Ernie, Güneş'le ilişkilidir. Bir kez daha evliliğe o kadar benziyor ki; Koç Ayı kesinlikle partnerindeki kontrol edilemeyen çocuğu temsil eder. Buradaki asteroitlerde, ikisinin TV şovunun (Marconia) sonunda komik danslarını yaparken ve her zaman onların olacak olan 'Bring Me Sunshine' şarkısını söylerken çekilmiş mükemmel bir fotoğrafı var. Ne de olsa Ernie, gençlik yıllarındaki yıldızlığından bu yana şarkı söyleyen ve dans eden bir adam olduğunu ilan etmiş ve çok alkışlanmıştı.

Bununla birlikte , Yazdıklarına Benzer Oyunları ve özellikle de Ernie'nin Ozan'ın eşsiz versiyonlarını hatırlayan en önemli direnç , onun Ejder Meridyeni ile Witt'in, Bilgeliğin köşeli Plüton/Jüpiter/Tropikal Uranüs'ünün iki yanında yer alan bu harika diziliştir. , Erna, Vaino, Fanatica, Babelsberg ve Shakespeare! Bunların çoğu, daha önce olup bitenler göz önüne alındığında tamamen açıklayıcı niteliktedir. Babelsberg'in iki anlamı var: birincisi,

Babil Kulesi, mizahın büyük bir kısmının temelini oluşturan dilsel akrobasi ve sürekli yanlış anlamalar için mükemmeldir; ikincisi, büyük bir film stüdyosunun, bir Alman 'Hollywood'unun adıdır. Tüm Yıldızlar Morecambe ve Wise'ın parçası olmak için sıraya girdi! Ayrıca (ve Daily Mail'de Ernie'nin ölüm ilanını alıntılıyorum) 'Ernie her zaman Hollywood'u fethetmeleri gereken zirve olarak gördü. Astaire veya Mickey Rooney ile aynı nefeste adı geçen, çocukluğunda orada film çekmeyi çok istiyordu. 1990 otobiyografisinin başlığı olarak Hala Hollywood Yolunda'yı seçmesi anlamlıdır. Ama Eric bunların hiçbirine izin vermezdi.' Böylece Ernie kendisini ve eşi Doreen'i Hollywood yaşam tarzıyla tatmin etti.

Asteroitlere dönelim: müstehcen Rabelais'i burada belirtmekte fayda var; Eric gibi, Ernie de bu asteroidi Düğümlere bağlıyor - ama bu sefer ters burçta, Ejder Yengeç'te, Smiley ve Tropikal Kuzey Düğümüyle kavuşumda. Fazla suratsız, fazla saygın, fazla ciddi olabilir; Aslında biraz daha müstehcen bir şeye yönelmek için cesaretlendirilmeye ihtiyacı vardı, o halde onu yaramaz Eric'ten daha iyi kim kışkırtabilir?

Şu Draconic bileşiğe bir kez daha bakın; açığa çıkaracak daha çok şeyi var. Tüm boyutların etkileşim içinde olduğunu hatırlayarak, bunu size Tropikal bileşik harita ile çift çarklı bir şekilde gösterdim . Draconic kompozit merkezdedir. Bu haritadaki Tropikal Ay'ın Ejderha Yükselen burcunda yer almasıyla birlikte Eric ve Ernie'nin birlikte yaşamalarının onları halkın sevgisine kazandırmasına şaşmamak gerek! Tropikal Yükselen, Drakonik Başak Mars'ı ele alıyor; komedinin çoğu, aile içi durumun önemsiz şeylerinden, alaylardan, ayrıntıdan, büyük kahkahalara neden olan küçük şeylerden kaynaklanıyor. Ve Drakonik kompozitin açılarıyla başka neler yaptığına bir bakın: Bunlar Eric'in Tropikal Yükselen ve Sabit Büyük Haçı'nı yakından yapılandırıyor, bu da çift perdenin ruhunun Eric'in kendi kişiliğindeki gerilimlerden ve uyumsuzluklardan yararlandığını ve sonuçta bunlara bağlı olduğunu gösteriyor. Bunun büyük ölçüde böyle olduğu, Eric'i gerçek yıldız, Ernie'yi ise mükemmel 'heteroseksüel adam' veya 'yem' olarak görme eğilimiyle kanıtlanıyor. Ancak bu kalıba, ufuk ekseni ve IC yoluyla Ernie'nin katkısı, Draconic asteroitleri, Ernestina ve Dancey (aslında yukarıda da belirtildiği gibi çok iyi bir dansçıydı), Erna, Wisdom, Shakespeare (tabii ki!), Witt, Fanatica, Vaino ve Babelsberg, Başka bir deyişle, Ernie'nin hediyelerine ihtiyaç duydukları ve hak ettikleri çıkışı sağlayan şey Eric ve onların çifte hareketleriydi ve onlar olmasa daha da kötü olurdu. Elbette senaryo yazarları vardı (Sid Greene, Dick Hills, Eddie Braben) ama hiçbir senaryo yazarı, yönetmenin ilhamı ve katkısı olmadan kahkaha yaratamaz.

sanatçının dehası. Daha geniş bir bağlamda Draconic'in astrolojik haritanın 'dehası', 'vesayetçi ruhu' olduğunu söyleyebilirsiniz.

Başlangıçta bunu yazdığından bu yana, Graham McCann'in (Morecambe and Wise, 4 Estate tarafından basılan, 1998) yeni biyografisinde Eric Morecambe için farklı bir doğum zamanı yayımlandı. öğle vaktinin başlangıçta doğru olduğuna inanılıyordu.

Ancak tabloyu bu açıdan yeniden incelediğimde, burada sahip olduğumuz şeyi değiştirmek için bir neden göremiyorum. Daha sonraki zaman, açıları Eric'in adı olan asteroitten uzaklaştırır; bu, yıllardır gözlemlediğim şeyle tutarlı değil ; eğer kişisel isim Yükselen'in bölgesindeyse, ya onun üzerindedir, son derece yakındır ya da Alçalan'ın tam karşısındadır. Yukarıdaki çift çarkta görünen 'Eric'in çift köşeliliği, her ne nedenle olursa olsun hatalı olanın yeni zaman olduğunun kanıtı benim için yeterli. Daha fazla kanıt istiyorsanız, 21 Nisan 1954'te Londra'daki Shepherds Bush'ta 21:40 BST'de başlayan ilk TV dizilerine ilişkin aşağıdaki tabloya bir göz atın. Başarıdan çok uzak olduğu biliniyor - Tropikal MC'deki Drakonik Jüpiter'in tanıklığı gibi bu daha sonra gerçekleşti - ama yine de ğüçlü Chiron'u ve çift köşeli Venüs'üyle bu ilgi çekici anarşik gösteri, çok uzun ve olağanüstü bir dönemin başlangıcıydı. Hem Eric'i hem de Ernie'yi harika yıldızlar yapan televizyon kariyeri. Ve burada da beklediğiniz

gibi Eric'in Öğle haritasının açısal bağlantıları var: Yükselen burcundaki hayat değiştiren Plüton'un karşısında Ejderha Kova burcundaki Ay (halkın alkışı); Plüton yine (bu kez Ejder) Venüs'le kare açı yapıyor ve Güneş'in karşısındaki Tropikal Satürn, onun doğumsal, köşeli, Ejder Büyük Haçı'nı şekillendiriyor. Bu, doğum saatinde 12:30'da dağılır. Bu haliyle hayatı, kariyeri, kişiliği üzerindeki etkisini ve aynı zamanda başlangıçtaki tanınma mücadelesini, hüzünlü hayal kırıklıklarını mükemmel bir şekilde anlatıyor. Ayrıca, Eric'in öğlen düzenine dayalı olarak incelediğimiz bileşik, ilk gösterileri sırasında güçlü bir şekilde yapılandırılmıştır: yalnızca erken Sabit burçlardaki Drakonik bileşik T-kare değil, aynı zamanda önemli ölçüde MC ve Yükselen (o Tropikal Ay- Yine Plüton, ufuk ve Ejderha meridyeni), Tropikal Ay (kamuya açık görüntü) doğrudan birleşik Tropikal IC'nin üzerine düşüyor.

Sanırım öğle vakti güvendeyiz!



Morecambe & Wise - the 1st TV Show

DIAGRAM 035X

Ernie'nin 26 Kasım'daki Güneş Dönüşü 1998'de Karayipler'de gezinirken (Dönüş tablosu açıları bu nedenle yalnızca yaklaşık değerlerdir) hâlâ taşıyordu akıntıda olmasına rağmen Plüton'un Güneş'iyle kavuşumunu ayırıyor, burada 8. Evdeki bir stelliumda, Balık burcundaki Ay'ın karesi var. Bu sıkıntılı model Draconic'e Satürn/Neptün karesi (Yükselen Satürn) ile bağlıydı.

bu

Yay Ernie'nin Güneşine yaklaşıyor.



Ernie Wise - Solar Return prior to Death
DIAGRAM 36

Yetmiş yaşında zorunlu solo kariyerinden resmen emekli olduğundan beri çok sayıda felç ve kalp krizi geçirmişti; Aralık ayında iki kalp krizi yaşandı ve bunu Ocak 1999'da Florida'da üçlü kalp bypass ameliyatı izledi. Önümüzdeki birkaç ay içinde bu Ejder Satürn, geçiş yapan Plüton eksenine 10 derece açıyla katıldı.

Yay burcunun genel direncini daha da zayıflattı.



From loneliness to Love

DIAGRAM 37

Son geldiğinde, depresyonlu ve ev hasreti çeken Ernie'nin İngiltere'ye dönmesinden yalnızca iki hafta sonra, bu onun için acılardan neşeli bir kurtuluş ve uzun zamandır özlediği arkadaşıyla sevgi dolu bir yeniden buluşma olmuş olmalı. Sadece tatlı yönleri olan 'mutlu bir Güneş'in altında öldü. Tropikal Chiron, belirtilen ölüm zamanı olan saat 7:00'de Dragonic bir şekilde yükselen doğum Güneşine ulaşmıştı.

ben. Ejder Chiron ve Plüton, Yengeç burcundaki Cennet Ortasını kucakladı, Yay burcunun sonlarında bir Drakonik Ay, Drakonik Chiron/Tropikal Merkür kavuşumunda uzanıyor ve bunun karesi olarak Ejder Uranüs ve Tropikal Merkür doğumundaki Drakonik Jüpiter'in geçişini yaptı. Jüpiter'in kendisi, Tropikal Ev'in Venüs/Satürn/ zirvesinin karşısındaki 7 Ejderha Güneşi/Merkür'üne çok yakındı; Yükselen kare Neptün, Ejderha Sabit Haçının tüm unsurlarına dokundu. Dokunaklı bir şekilde, Draconic MC'deki 21° Aslan burcundaki Ejderha Başı, Eric'in Tropikal Yükseleninden 0°06' uzaktaydı; Ejderhanın Kuyruğu'ndaki maddi köklerini sökerken, Ernie Wise'ın ruhu Yaratıcısı ve eşiyle buluşmak için uçtu.

* * * * * * * * * * *

Bir Reenkarnasyon Vakası mı? İki Martin Luther!



Protest - for human rights
DIAGRAM 38

Draconic haritasının, her birimizin dünyadaki önceki deneyimlerimizden mevcut hayata getirdiğimiz kapasite ve inançların anahtarını taşıdığını öne sürerek, henüz iki haritayı karşılaştıracak ve bunların tek bir ruha ait olabileceği sonucunu çıkaracak kadar cesur olamadık. . Bu durumda önümüzdeki iki model arasındaki güçlü benzerliklere ilişkin bir açıklama olarak reenkarnasyondan yana hiçbir şekilde katı bir şekilde durmayacağım; tüm niyet

Burada yapılacak şey buna bir olasılık olarak bakmaktır. CAO Times'dan Al H. Morrison, Tropikal desenlerde bile görülen 'iki adam arasındaki manevi sürekliliğe' zaten dikkat çekmişti.



Protest - against Spiritual Wrongs

DIAGRAM 39

On altıncı yüzyılın başlarında Avrupa'da Kilise Reformunun baş kışkırtıcısı olan Martin Luther, Akrep, Yay, biraz Terazi, Koç Ay'ı ve Kuzey Düğümü ile Yükselen'deki geç Aslan burcunun güçlü bir karışımıdır.

gezegenlerin inanılmaz yoğunluğuyla, faaliyetinin odak nəktagedini düşünce ve ifadenin temelleri üzerindeydi. Satürn ve Venüs IC'ye hakimdir, derin memnuniyetsizliğinin ve eski yapıları kökten söküp daha iyileriyle değiştirme dürtüsünün simgeleridir. Bu, Drakonik Uranüs'ten Tropikal Güneş'e geçen enerjide daha iyi görülür ; bu, genellikle alışılmışın dışında olan mucitlerin ve yaratıcıların haritalarında görülür. Yüksek Merkür ve Neptün, kendi manevi ilhamı, Akrep IC'nin yaşam boyu reform dürtüsünü besler ve bu da Venüs/Satürn ile birlikte Drakonik Terazi'den gelen rd'ye gerçek etki sağlar. Şimdi, 3. evdeki arındırıcı Plüton gibi, tarihteki bu kadar eski tarihlere ilişkin hesaplamaların programlarından mı çağdaş tablolardan mı yoksa modern bilgisayar yapılması gerektiği konusunda bazı tartışmalar var; ve Luther'in durumunda bu, Drakonik Güneş'i Terazi'den (modern) Akrep'e (eski) kaydırmaya yetecek bir fark yaratır. Bu zirvedeki gerçek konum hangisi olursa olsun, en derin inancı olan Draco Güneşi, onun için bir Güney Düğümü meselesi olan ve Tropikal Terazi Jüpiter'iyle bağlantılı olan amansız bir Akrep savaşı başlatmak için Mars enerjisini ateşler. Mars, Kuzey Düğümünü yönetiyor, bu nedenle tüm amacı, ister özverili bir görev olarak, ister başka herhangi bir gizli nedenden dolayı, halihazırda olduğu ve dünyaya vermeye geldiği şeye odaklanmıştır. Koç'taki Draconic MC'de Tropikal Ayı yatıyor; Bir insan olarak duygularının gücü, bu yalnız yolu dikte eder, çıkışlarını, kutsal yazıların orijinal biçimleriyle eleştirel bir şekilde yeniden değerlendirilmesine dayanan, daha adil ama yine de sağlam bir Kilise kurmaya yönelik manevi mesleği duygusunda bulur ve bir ayın, eğitimsiz bir toplum için artık anlaşılmaz değil. Ay'ın Tropikal Güney Düğümü ile bağlantılı Ejderha Güneşi, azimli, son derece mesleki, sıklıkla fedakarlık gerektiren, hatta dava uğruna şehitlik noktasına varan bir yaşamın göstergesidir.

Ve şimdi Martin Luther King, Jr.'a geliyoruz. Çünkü Muhterem Kral da bu Ejderha Güneşi/Tropikal Güney Düğümü modeline sahipti: dahası, Ejderha Güneşi Akrep burcunun sonunda neredeyse tam olarak selefinin Tropikal Güneşi'nin üzerine düşer; Tropikal Yükselen kavuşum halindedir. Luther'in Tropikal MC'si (Doğuş ekseninde - bkz. Bölüm 19) ve geç Yengeç IC'si, Luther'in Drakonik Yükselişine dayanmaktadır.

Gezegenlerin dağılımı çok farklıdır; King'in gökyüzünde büyük bir sıçrama yaratacak kadar yayılmış olması, Luther'in dar düzeniyle muazzam bir tezat oluşturmaktadır. Ancak konfigürasyonlarda yankılar var: her ikisinin de Güneş/Ay/Plüton deseni güçlü bir şekilde işaretlenmiştir, ayrıca Ay/Venüs/Plüton. Her birinin Güneş/Venüs'ün 15'İik açısı vardır ve Satürn aynı yapıda yer alır. Luther'in Ejder IC kavuşumu Tropikal Plüton'a King'in geniş Plüton/IC kavuşumuyla yanıt verilir; Luther'in Draconic MC'si Tropikal Ay ile kavuşum, King'in Draconic Ayı Tropikal MC ile kavuşum! Luther'in Balık burcundaki Ejderha Ayı, King'in Tropikal Ayı'ndan yalnızca7 derece uzaktadır. Jüpiterleri Koç/Terazi - Boğa/Akrep zirvesindeki muhalefetten çok uzakta değil. Luther'in Tropikal'i Yay burcundaki Kral'ın Drakonik Mars'ın karşısında) Merkür'ünden; King'in Merkür'ü, Terazi'nin sonunda (Drakonik Luther'in önemli Ejderha Güneşi, Tropikal Güney Düğümü ve Tropikal Jüpiter ile kavuşumda olan 4. Ejderhacı Satürn'dür; ve ikincisinin Draconic Descendant'ı, Siyah din adamının Tropikal Oğlak Güneşi/MC'siyle birleşiyor.

Tek bir varlığın tezahürü olmasalar bile aralarındaki ilişki açıkça çok güçlüdür. Birinin temizlenmiş ve yenilenmiş bir Kilise için çabalaması, diğerinin saygı duyulan ve tam haklara sahip bir Siyah topluluğu için verdiği fedakarlık mücadelesine ilham vermiş olmalı (Draco Oğlak Ayı, Tropikal Güneş/MC ile kavuşum, Tropikal Plüton karşıtlığı). King, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Chiron'un Jüpiter'le birlikte yükselmesine neden oluyor.

Bu bölüm ilk yazıldığında şunu eklemiştim: 'Keşke Luther için bir Chiron pozisyonumuz olsaydı!' Artık yapıyoruz. Martin Luther'in Tropikal Descendant adlı eserinde devrimci Kova burcunun sonunda kalabalığa vaaz veren Draconic Chiron var.

* * * * * * * * * * *

Eve Dönüş

Yükselen ve Göğün Ortasının, bir bireyin modelini diğerlerinden ayırmada benzersiz önemi göz önüne alındığında, Birleşik Krallık gibi yer kabuğunun ufacık bir bölümünde aynı anda doğan yüzlerce veya binlerce bebekten doğduğu yer çocuğuyla her zaman özel bir bağ kuracaktır; ve bir çocuk ünlü olduğunda, o yerin vatandaşları, bu kişiyi hiç tanımasalar ve evde geçirdikleri zaman belki de hiç bilinmese de, genellikle onun doğduğu evi bir plaket ve yazı ile onurlandırırlar. son derece kısa. Çoğu durumda, doğduğunuz kasaba veya köy ruhun girişine tanık olacaktır, bu da hamileliğin orada da meydana geldiği anlamına gelir. Bu nedenle, doğan kişinin doğuşlarındaki ve yerdeki açılar, Düğümler ve Koç Noktaları arasında bir bağlantı modelinin ortaya çıkmasını beklemek mantıklı görünecektir. Bu, belirli bir kasabanın Dünya burçlarına göre çizilmiş bir matriste konumlandırılması meselesi değildir; bu mümkün olabilir, aynı zamanda arzu edilebilir de olabilir, ancak bu konudaki görüşler fazlasıyla bölünmüş durumda; mesele, yerliyi, doğduğu yerin tarihinde en doğru şekilde önemli bir başlangıcı temsil eden haritayla eşleştirme meselesidir.

Benim başvurum Harold Wigglesworth'un The Astrology of Towns and Cities kitabına oldu. Araştırması dikkatli bir şekilde yapılmıştı ve çoğu zaman Sivil Saat 0:00 olarak alınır; bu iki iyi nedenden dolayı mantıklı bir seçimdir: Britanya'da 00:00'ı çoğu yasal konu için başlangıç anı olarak kullanırız ve astrolojik olarak bir yere odaklanmak çok önemlidir. bunu büyük ölçüde birisinin kökleri olarak düşünmek, ki bu Yükselen'den daha fazla IC'dir (ve benim görüşüme göre ABD'de geleneksel görünen öğlen 12:00'nin kullanımına çok daha tercih edilir). Saat 00:00'da Yükselen, kalıtım, tarih, ev ve güvenliğin yanı sıra çevre, ilişkiler ve kimliğin de dahil olması nedeniyle, bundan sonraki süreçte güçlü bir şekilde şekillenecek. Kısaca, anketimde dosyalarımdan yarım saatlik doğrulukla zamanlanmış 154 grafik kullandım; çoğu muhtemelen çeyrek saate kadar doğrudur. Bunların dörtte üçünden fazlası, Tropikal veya Ejderha Yükselenleri veya Düğüm eksenleri ve/veya Koç Noktaları ile yerli ve doğum yeri modellerinde MC'ler arasında güçlü ve sıklıkla çoklu hizalanmalar gösterdi.

Machine Translated by Google

Ne demek istediğimi size göstermek , $\c cok$ az sayıda var veya çarpıcı için örnekler:

Erkek, 19 Ekim 1941'de Bromley'de, saat 01.30'da (BST) doğdu.

Doğum Yeri: Tropikal Yükselen Akrep 17 Terazi 8° 13', , MC Başak 5 , Kuzey Düğümü Ejder Yükselen Boğa 9 Koç Noktası Başak 21° 47'. , Ejderha MC Kova 27 ,

Yukarıdaki örnek, dördü aşırı derecede olmak üzere altı çapraz yazışmayı göstermektedir. güçlü. Bir baba ve iki oğlu onu takip ediyor: Maidenhead'de doğan baba MC Oğlak 16, Kova kasabanın Kuzey Düğümü ile birleşir; onun Draconic IC'si 15'teki Maidenhead'in Ejder Yükselişi ile kavuşumda; ve onun Kasabanın Draconic MC'sinde ve Terazi Noktasında Draconic Yükselen (karşıda) Koç Noktası) sırasıyla Yay burcundan 8°. Her iki oğlu Yay burcuna 10° ve 14 da Chatham'da doğdu: Bir Numaralı oğlu onu takip ediyor Babanın Gemini 24'teki Draconic IC'sini kullanma modeli, doğduğu yer Ejderha Yükselişi tam olarak ve küçük bir değişiklikle öyle İki Numaralı oğlu, Draconic IC ile kasabasının Tropikal Yükselişiyle kavuşumda Başak burcundan 2° tarafından 7 İşte manevi köklerin ortaya konulmasının zarif bir örneği iki durumda çevrenin manevi seviyelerinde ve birinde, maddi koşullar.

Bir anne ve kızı Dragon's Head 6'nın desenini tekrarlıyor doğduğu yerin Tropikal MC'si; annesi Reigate'te, kızı ise
Barnsley. Kızın aynı zamanda kasabanın Draconic MC'siyle birleşen MC'si vardı ve Koç Noktasına yakın Draconic MC; anne ve Reigate'in Draconic'i var MC 4

Bir örnek daha: kasabanın en ünlü iki çocuğundan ikisi
Robin Hood'dan beri Nottingham elbette Jayne Torvill ve Christopher'dır
Dekan. Nottingham'ın Güney Düğümü Başak burcunun birinci derecesinde Dekan'ın üzerinde yatıyor
Koç Noktası, Merkür ve Plüton; Balık burcundaki karşıt Kuzey Düğümü kavuşumda
Jayne Torvill'in Draconic Sun'ı; ve kendi Düğüm ekseni şu şekilde hizalanıyor:
Nottingham'ın 11. Boğa-Akrep Yükselen/Torun. Bu iki ruh

gerçek mesleklerini bulmalarına ve sürdürmelerine yardımcı olacak yere geldiler; ve aslında doğduğumuz anda ve hayatımız boyunca eve taşınarak hepimiz öyle yaparız.



ON BİRİNCİ BÖLÜM:

HORARY VE OLAY



My First Ever Horary! - Tropical at Centre
DIAGRAM 40

Gerçekten Neyle İlgili?

Saatlik astrolojinin çok kesin kurallarla dolu uzun bir geçmişi vardır; ve bu kuralların dikkatle takip edildiği her ne olursa olsun, doğru çerçevelenmiş soruların yanıtlanmasında en güvenilir olacağından hiç şüphem yok. Ancak Drakonik astrolojinin bu kutsal soruya uygulanmasıyla ortaya çıkan olasılıkları keşfetmememiz için hiçbir neden yok; hiçbir şey göze alınmadı, hiçbir şey kazanılmadı!

Elbette bunun saçmalık olduğunu söyleyebilirsiniz, çünkü bir soru, insan gibi mükemmelleştirici bir ruha sahip olamaz; nasıl uygulanabilir? Ancak Draco'ya bir varlık boyutu olarak bakarsak, ruh yaşamının tarihsel boyutunun da sorunun anlamı ya da soruyu doğuran deneyim hakkında söyleyecek bir şeyleri olabileceği öne sürülebilir.



İlk örneğimiz için size şimdiye kadar yaptığım ilk horary'yi göstereyim.

gerçek kişisel acil durum, 27 Nisan 1974'te saat 9.15'te (BST) Walmer, Kent'te kocamın motosikletinin kaybolduğunu keşfettiğimde.

'Motosiklet nerede?' şu an için net soruydu.

Yukarıdaki 40. şemada görebileceğiniz gibi, Ay Yengeç burcunda yükseliyordu - benim Ay'ımla kavuşumdaydı - ve bu sorunun açıkça göstergesiydi! Görevi yerel olarak çömlekçilik yapmak ve kocamı birkaç mil ötedeki Dover'daki işine götürüp götürmek olan bir makine olan bisiklet, 11. Evde Koç'taki Merkür olarak bulunur - kocamın Yükselen yöneticisiyle kavuşumda - ve Güneş olarak bulunur. ayrıca 11. Ev'de. Aslında muhterem BSA, hatırladığım kadarıyla ertesi gün ilik in dik in daye önsezinin ardından evin güneydoğusunda ve çok da uzakta olmayan bir yerde bulundu. Bunu alan genç adam, soyundan gelen yönetici Satürn'ün 12. evde Yengeç burcundaki Mars ile kavuşum yaptığı, kızıl saçlı olduğu ve hala ailesiyle birlikte yaşadığı tanımına cevap verdi. Mars'ın Ay'dan/Yükselen'den sadece 6 ya da daha uzakta olduğu ve sadece birkaç gün önce evimizi arayıp bisikleti satıp satmayacağımızı sorduğunda tanışmıştık çünkü kendisinin yeni bir motora ihtiyacı vardı! Açıkça reddetmiştik ve Oğlak/Satürn'de onun hayal kırıklığı var. Yaşananların gerçekleri var.

Şimdi, Draconic modundaki tabloya bakarsak (diyagram 41), ne gibi değişiklikler buluruz?

Her şeyden önce, Venüs 1'deyken 'Ben' Terazi oldum (ve Via Combusta'nın bu düzeyde herhangi bir etkisi olup olmadığını henüz söylemeye yetkili olduğumu düşünmüyorum!) Kanser 10. sırada "; 'o' artık Koç burcundadır, ancak yine de 12. derecedeki Mars/Satürn kavuşumuyla ifade edilmektedir. Resim oldukça etkileyici hale geliyor: Yeni Yükselen, Tropikal Uranüs'e yeterince yakın bir şekilde hizalanıyor ve soruyu, konuya yaklaşacak biri olarak tanımlıyor. alışılmadık bir yol, yani saat astrolojisi yoluyla! Ve Venüs'ün Tropikal Satürn ile ne kadar yakından bağlantılı olduğunu görün, bu genç adamın çaldığı gıpta ile bakılan makineyi kısmen horary kullanımı yoluyla teslim etmek zorunda kaldığını düşündüğünüzde; ve ikincisi artık Drakonik 3'ü yöneten Mars tarafından da simgeleniyor. Zavallı çocuk için çok şey ifade etmiş olmalı.

Ama aynı zamanda bu 3'ün diğer cetveline de bakın Ev: 4. Evdeki Oğlak burcundaki Plüton Birkaç yol ötedeki evinin arka bahçesinde, hatırlayacağınız tamire çok ihtiyaç duyan kendi makinesi için yedek parça bulmak üzereydi.

Sanırım bugünlerde Chiron'u meşru bir şekilde kutsal düzene dahil edebiliriz; Burada Tropikal Chiron, Draconic Descendant'a birkaç derece düşüyor, bu da hem genç hırsızın eyleminin çaresizliğini hem de öğrenmesi gereken dersi gösteriyor.

Bir Mevzuat Modeli – Kadınlara Eşit Ücret

Bu kalıba baktıktan sonra Draco'nun kutsallık olgularına anlam katma konusundaki etkililiğinden nasıl şüphe duyulabilir ki? Birleşik Krallık'ta işverenlerin kadın çalışanlarına erkeklerle eşit ücret ödemesini zorunlu kılan yasa, 29 Aralık'ta Sivil Saatle (aynı zamanda GMT) 00:00'dan itibaren yürürlüğe girdi.

^{bu} 1975. Önünüzdeki liste Londra için hazırlandı.



Harita, 2. Evdeki Ejderha Başındaki Ay/Venüs kavuşumu ve dönüştürücü Plüton'un altmışlık açılarıyla yükselen adil fikirli Terazi ile son derece radikal . 7.2'de cömert Jüpiter'in karşısında hukuk eş yöneticisi 9. Huzursuzluklerkür, d'ten ev kümesi bu uğultuları var: Hem insanın hem de hükümetin temsilcisi olan Güneş, Oğlak burcunun işaret ettiği gelecek yıllarda güvenli bir çalışma yapısı hedefleyen, 9. burçla kareleşiyor.

Yükselen/Plüton ve kadınla (Ay) yarı kare konumunda da huzursuz.

Mars'ın entelijansiyası, 7'nin hükümdarı, bu 9'da bu İkizler'de de hissedin
Neptün'ün 3'ünden güvensiz, Yay burcundaki ev karşıtlığı: ideallerin hepsi onları
çok iyi, ama ...! Ancak 7. evdeki Koç Jüpiter, onlara bu neşelendirmek için vardır ve
işin iyi yapıldığına dair güvence verir.

Ama adamın bu fedakarlığı yapması amaçlanıyor; Draco onu Boğa burcundaki Tropikal Güney Düğümüne Güneş olarak yerleştirir. Bir kadının kazancı, tabiri caizse, diğer bir erkeğin kaybıdır. Sonuçta, Drakonik seviyede Ay ve Venüs'ün her ikisi de Koç burcundaki Tropikal Torun'a varırlar - şimdi adamla aynı seviyedeler! Ay bir Düğümde, Ekinoks 6. Evde ve bir erkeğin işini ÿapıyor. Bu, Draconic MC'nin Akrep'teki varlığıyla da yankılanıyor

Leo, Draconic Descendant'a yakın. Bazılarına oldukça rahatsız edici görünen bu ideal, aslında gerekli yeni yapıyı getirmeye çalışan daha yüksek bir düzeni yansıtıyor.

Ancak - Ejderha Ay'ı Tropikal Koç'un 16 dakika gerisinde kalırken - bu önlem aslında amacına ulaşamayacak mı? Draco Güneşi Tropikal Ay'ın karşısına düşüyor; bu pozisyonda ya güçlerinizi birleştirirsiniz ya da savaşırsınız. Kökleri ciddi biçimde sarsılanların, bu çalkantılı ve geçiş çağının kaçınılmaz ekonomik krizlerinden kadınları sorumlu tutmayı bırakmaları kuşkusuz biraz zaman alacaktır. Bu kitap 2019'da dijital baskısına girerken, Birleşik Krallık'ta pek çok şirket hâlâ kadın çalışanlarına erkeklerden önemli ölçüde daha az maaş vermekten kaçınıyor.

Chiron'un Keşfi.

Güneş sisteminin yörüngesinde dönen yeni bir gezegen - çok küçük bile olsa - her gün keşfedilmiyor, ancak 1 Kasım 1977'de sabah saat 10.00'da Pasadena, Kaliforniya'da gerçekleşti ve astrologlara tartışacakları yeni ve hoş bir tartışma konusu oldu. hakkında.

Keşfin haritası oldukça göz kamaştırıcı; ufkun üzerindeki Chiron hariç her element, birikmiş zihinsel ve duygusal çöplerimizi atmak, dönüşmek ve birbirimize bakmak için dünyaya büyük bir haykırışla birleşiyor; geçmişi bırakmak ve barış ve adalet dolu bir gelecek için çalışmak.

Elbette Draconic modeli bize daha fazlasını anlatacaktır? Yeni bir astrolojik faktörün anlamı konusunda şüphe varsa ve anlamla ilgilenen bir burcumuz varsa, onu kullanmak mantıklı değil mi? İlk efemeris'i kapımdan içeri girdiğinden beri Chiron'un işleyişini titizlikle inceledikten sonra, Draconic desenlerinin, insanlığın bir sonraki büyüme dalqasının habercisi hakkında çok net ifadeler oluşturduğunu gördüm.

İlk olarak, Drakonik'teki Yüksek Chiron, Tropikal Venüs, Plüton ve Ejderha Başı ile birlikte Terazi'nin Cennet Ortası'nda haritayı taçlandırıyor. Bu tür bir rezonans açısallığı, o anda ortaya çıkan nesneyi veya fikri tanımlayan bir keşif veya açığa çıkma modeli için tipiktir. Bu doruğa ulaşan Ejder Chiron şunu söylüyor: 'Ben barışçıl Dönüşüme giden Köprüyüm. Ben, birlik ve sevgi yoluyla İnsanoğlunun gelişimini ve amacını ilerleten nazik Rehberim. El ele, seni ileri ve yukarıya çağırıyorum.'



A Maverick World -Is it a comet? Is it an asteroid? Is it a planet?

DIAGRAM 43

İkinci olarak, Chiron'un hakikatini deneyimlemek için riske giren herkes için, Koç'taki Yüksek Güneş ve Uranüs şöyle diyor: 'Ben de başına buyruk biriyim; yeni şeyin gerçekleşmesini isteyerek sağlarım; Bağımsızlığıma güvenerek tek başıma duruyorum; cesaretle kırıyorum. Ben onun olduğu şeyim

eski kahramanlar yaratıldı.'

Üçüncüsü, efsanenin önemini onurlandıran herkes için Yüksek Ay ve Jüpiter Yay burcunun son dekanında yer alır ve Tropikal Yükselen ile Galaktik Merkezle kavuşum yapar. 'Ben centaur Chiron'um; Dünya miti bana, insanlığa öğretisini, şifasını, bilgeliğini ve macerasını getirdiğim bu bedeni verdi. Cömert ve özgür olan her şey benim; ve ben insanın doğal dünyanın tüm biçimleriyle olan bağıyım. Yıldızlardan oluşan bedenim hâlâ insanlığı nihai kaderine doğru işaret ediyor.'

Dördüncüsü, Chiron'un adının Yunanca kökü olan chiro veya cheiro 'el' anlamına gelir. Yüksek Yükselen, ellerin burcu olan İkizler burcunda bulunur. Aynı zamanda perdenin aralarına düştüğü ve arkasında gerçeğe doğru yolculuğun yattığı İşık ve Karanlık İkiz Sütunlarının işaretidir. Karşısında, Yüksek Torun'da Yay burcundaki Tropikal Neptün yer alıyor. 'Ben Kapı'yım; bana imanla ve sessizlikle, manevi benliğinizin bilincinde ve ilahi olanla gönüllü birlik içinde yaklaşabilirsiniz. Bilen ben sana sessiz bir yerde öğreteceğim; ve ben acı çeken ruhu sakinleştiren ve iyileştiren ellerim.'

Chiron, Satürn'ün sınırı ile Uranüs'ün tuhaf bölgesi arasında yörüngede döner; Tropikal Satürn/Uranüs'ün orta noktası, bu gün aralarındaki beşte birlik dilimi ikiye bölen 5° 31' Terazi'ye düşüyor. Ejder Venüs 4° 30' Koç burcunda yayına karşıt pozisyondan bakıyor. Bilinenden bilinmeyene geçiş armağanı bize verilmiştir; eğer isteyerek, cesaretle ve güvenle üstlenirsek, bu bizim zevkimiz ve zaferimizdir. Ve Boğa burcundaki Yüksek Merkür,

Centaur tarafından dünyaya hala verilmekte olan öğretinin önemini vurgulamak için Tropika^{þu} Chiron'un kendisiyle, 4. Ev'in geçmişindeki eski Chiron'la, bedenlenmiş Chiron'la yakından ilişkilidir.

Huna'nın birçok yankısı var. Eski Hawaiililer, insanın yüksek benliğine ve oradan da İlahi Olan'a erişmesinin yolunun, özbilinciyle gurur duyan modern insanlık tarafından fazlasıyla iftira edilen ve ihmal edilen alt benliği Unihipili'den geçtiğini öğretmişlerdi. Artık nihayet bedenimizi dinlemenin ve bedensel yanımıza dair utancımızı kaybetmenin bilgeliğini anlıyoruz; incir yaprağını fırlatmak. Gelişmekte olan Yeşil hareketin, bilim adamları arasındaki aydınlanmanın ve medya devriminin (hepsi de Chiron'un çocukları) yardımıyla, yavaş yavaş fiziksel Yaradılışa uygun bir saygıya doğru gelişiyoruz; Onun inceliklerini, inceliklerini, inceliklerini giderek daha fazla görüyor ve merak ediyoruz.

Gaea'nın ekosistemlerinin hassas ve güçlü bir şekilde iç içe geçmesi, akıllı doğanın mucizesi.

Hala astrolojiyle anlaşamayan birçok fizik bilimci olabilir; ama en azından içlerinden birinin yakın zamanda yapılan bir radyo yayınında söylediği gibi, Tanrı'ya inanmayan çok az kişi var!

Machine Translated by Google

İçsel Bir Olay

Ekteki harita 7 Ekim 1978'de sabah 6:10 BST, Truro, Cornwall için yayınlanmıştır ve o anda şu ifade belirgin bir şekilde bilinçte belirdi: 'Benden başka hiç kimse Baba'ya gelemez.'



A Maverick Word the Way, the Truth and the Life

DIAGRAM 44

Bu anın basit modeli, Yükselen Başak ve Balık burcunun battığı Değişken Büyük Haçın son derecelerine dayanmaktadır. Bu bir soru değil, Yeni Ahit'ten ve İsa'nın öğretisinden kaynaklanan kendiliğinden bir ifade olduğundan, Yükselen burcunun 28 derecelik açısının haritanın geçerli olması için 'çok geç' olduğu fikri, geleneksel kurallara göre ile ilgili

horary astroloji pek uygulanamaz. Yükselen yönetici Merkür, 1. Evde Terazi burcundaki Güneş ve Plüton ile kavuşum halindedir; Torunların eş yöneticisi Jüpiter, Leo'da ve 11'de bu, daha yüksek yönetici Neptün ise Ay ile aynı derecede Yay burcuna düşer. Bu ifade alıcının zihninde kasıtlı olarak 3'ten kaynaklanmadığından ve alıcı bir kadın olduğundan, burada Yükselen ve 1. Evin açıkça çok daha yüksek bir kimliği temsil ettiğini düşünüyorum. Hassas 3. Evdeki Ay ve Neptün'ün yönettiği Torun, alıcıyı temsil etmelidir. Dolayısıyla şunu doğrudan okuyabiliriz: Yükselen Başak'a yakın olan Ejderha, 'Alçakgönüllü ol, 12'de sadece başla, kendini en derin der. Güneş (11'in ve en yüksek seviyelerde geliştir ve seni çağıran bana gel' yöneticisi) ve Merkür'ün (Yükselen ve 10'un yöneticisi) kavuşumu

bu), Plüton (dünyanın hükümdarı)

verin ve değerli olmayan, sizi, olmasına, ve 5'in hükümdarı bu 2'de ve dönüştüremeyecek her şeyi atın. Cesarete ve cesarete değer verin ve onlara sarılın; seni her denemeden geçirerek Kaynağa geri götürecekler.'

Ay'ın Kuzey Düğümü, Tropikal Koç Noktası'nın karşıt açısına çok yakın olduğundan, Drakonik desen Tropikal'e karşıt olup, yalnızca Güneş/Merkür/Plüton ilişkisinin önemini vurgulamaya hizmet eder. Ancak bu stelyum ve Yükselen şimdi Koç burcunda sağlam bir şekilde duruyor ve Draco'nun anlamını tartışırken temamızı yineliyor: Koç burcu - ve özellikle de zodyakın düğümsel kökeni - ilahi manevi kökenimize giden ve buradan çıkan kapıyı temsil eder, bu kaynağa ne ad verirsek verelim ve kendisini belirli bir çağda veya kültürde nasıl tanımlıyor olursa olsun.

Tropikal haritada 'Ben' ve 'Sen' farklı evlerde, farklı yerlerdeyiz; 'Ben' başlı başına bir Sevgi ve Güç Üçlüsü'dür, 'Sen' ise kişisel işleriyle meşguldür ve kendi toplumunu yaratmaya dahil olur. Ancak Drakonik seviyede, 'Ben' ve 'Sen' aynı evde bulunur, Mars ve Venüs ise 2. evde bulunur.

- yakından bağlı değiliz, çünkü biz Kaynağımız değiliz, ancak Uranüs ile bağlıyız, grubunun sembolü vebu ve belki de buradaki 11'in yöneticisi aracılığıyla ruh her birimiz sonuçta İlahi Vasıf'a yaklaşabiliriz. Bu toplantının neden 2. sırada olması gerektiğini bilmiyorum; belki de burada kucaklaştığımız içindir.

peki bizi manevi açıdan değerli kılan manevi değerler? Ama bakın, Draconic Chiron Tropikal Mars ve Uranüs'ü yakından birleştiriyor; ve Chiron'un sembolizmi pek çok açıdan İsa'nın hikayesine paraleldir. İsa, 'Ben ve Baba Biriz' dedi ve Mars'la aynı hizada olan Chiron, Tropikal konumundan hâlâ Ejder Mars'la kavuşum yapıyor. 1. Ev, Oğul aracılığıyla ifade edildiği şekliyle st Ev Babadır, belki de 2. Baba ise. Bu haritadaki ilgili seviyelerde, Ay Düğümlerinin eksenleri, açıları ve ekinoksları, arketipik Değişken/Kardinal Haç'ın kolları ile yakından aynı hizadadır. Benliğimizi ve Yolumuzu ancak alçakgönüllülükle ve cesaretle çarmıha gererek ve her birimiz Örneğimizi takip ederek bulabiliriz.

Seçim Tablosu - Şifa Kliniği Açmak

Bu klinik planlama aşamasındayken seçenekler tamamen açık değildi; Birçok nedenden dolayı düzenli şifa seansları için uygun olan tek gün Salı günüydü, bu nedenle hem amaca uygun hem de haftanın o günü için şu ana kadar düzenli rezervasyon yapılmamış bir mekanın mevcut olup olmadığını öğrenmek gerekiyordu. O zaman aceleye getirilemezdi çünkü projeye başlamadan önce diğer taahhütlerin yerine getirilmesi gerekiyordu.



Public Healing at the Fleur-de-Lys

DIAGRAM 45

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, başlangıç tarihi olarak Güneş, Ay ve dış gezegenlerin uyumlu bir şekilde yapılandırıldığı Salı gününün seçilmesine karar verildi ve taahhütlerden uzak en yakın tarih tam da bu koşulları sunuyordu. Yani bir bakıma 21 Şubat 1984 günü kendi kendini seçti. Peki zāman? Klinik mümkün olduğu kadar çok kişiye hizmet verebilmek için mümkün olduğu kadar çok saat açık kalacaktı.

diğer aktivitelerin arasında ziyaret etme şansına sahip oldukları için sabah olması gerekiyordu. Ve, bulunan ve rezerve edilen yerin, defterleri tutmak zorunda olanlar adına sabah 9'dan sonra ve makul bir saatte olması gerekiyordu! Böylece şifacılar sabah 10.00'a yerleştiler.

Pek çok açıdan, mevcut haliyle tablonun bundan daha iyi olması pek mümkün değildir; Karşılıklı altmışlık açının orta noktalarına yakın olan Plüton ve Neptün aracılığıyla iyileştirme gücü verilen Tropikal Güneş/Ay su üçgeninde gösterilen hassas çiftimiz var. Şifa hizmeti, derin ihtiyaçlar cevap vermek için tam 6 Ev Akrep vardır. Başkalarının refahı ve aydınlanması için kendini feda etme fikri, 7. Ev Güney Düğümü'nde ve Yay burcundaki Uranüs'te yer alır.

Yaralı Şifacı ve Öğretmen Chiron yükselirken, Venüs Cennetin Ortasında mutlu bir şekilde gülümsüyor.

Ama asıl noktayı mı kaçırdılar? Belki burada, seçimlerde çok erken kuralı geçerlidir? İkizler burcunun yalnızca 1°'si yükseliyor ve dokuz ay boyunca yerel ilgi ve gelenekleri oluşturmaya çalıştıktan sonra çift, kliniği kapatıp evde şifaya dönmek zorunda kaldı. Gelenler büyük fayda gördü ve birkaçı düzenli ziyaretçilerdi; ama iyileşen insanlar gelmeyi bıraktılar ve son derece umut verici ve yoğun bir başlangıçtan sonra, gün içinde 7. Ev'in bedava hediyesinden yararlanmak için giderek daha az sayıda ziyaretçi geldi. Bağışlar azaldı ve^biki iyi niyetli ruh, okumalarına yetişebilmek için umduklarından daha fazla zaman buldular. Söz konusu olan nokta, 1 müşteride Gemini'deki Dragon's Head'dir.

st! Kuyruğu kovalamak boşunadır. Ve Kuyruk buradaydı

Tablo bir bütün olarak elbette tamamen kolay değil; Güneş ve Chiron/Yükselen, Ay/ Plüton ve Venüs/MC ve Mars/Satürn ve Merkür arasında kareler vardır. Zorlu yönlerin çoğu ayrılıyor olsa da, düz bir seyir beklenemezdi. Yükselen, Güneş'le karesine 1 mesafede kapanıyor; bu da bunun artı Güneş Arkı faktörlerinin açık kalmayı başardıkları dokuz ayın göstergesi olabileceğini düşündürüyor. Bence iki şifacı Yükselen burcundaki İkizler tarafından gösteriliyor ve dolayısıyla onların yöneticileri de

Merkür ile kare, 10. Evdeki Mars/Satürn'deki ideallerle doluancak 6. Kova burcundaki ^{bu} iş bir uçtan diğerine gitme eğilimindeydi; ya zihinsel ve fiziksel olarak çok zorlu ve yorucuydu ya da gelenek eksikliği nedeniyle sinir bozucu ve sıkıcıydı. . Hastalar (Soyundan ve hükümdarı Jüpiter

bunlar çok Verilen ruhsal şifayı derinden takdir eden 8 ruh genel olarak olağanüstü derecede nazik ve cömertti – ama azdı!

Belki de Ay, Akrep burcunda Plüton'la birlikte 4. evi (mekanı) yönettiği için, mekanın kendisi çok gizliydi, posterlere, reklam panolarına ve ilk tanıtımların yoğunluğuna rağmen yeterince belirgin değildi. Artık Draconic 4'ün hükümdarı bile Akrep'te! Bu sefer yönetici MC'deki Venüs'tür, bu da mekanın doğası ve yaptığı iş göz önüne alındığında, kendi tanıtımının bile oldukça ihtiyatlı olması gerektiğini öne sürüyor.

Ama başarılı olması gereken şeyler başarılı olur. Burada da hafif bir düşüş yaşandı. Bu kaçınılmaz başarısızlığın belirtileri Drakonik/Tropikal temaslarda bulunur: Drakonik Satürn, Mars'la birlikte Tropikal Balık burcundaki Güneş'in karşısında, 11. evdedir vebprakonik MC, Venüs'le birlikte Tropikal Akrep Satürn'le neredeyse tam kavuşumdadır. İşte kısa ömürlü başarının örneği, toplumda yeni bir hizmete öncülük etmek için yalnız başına verilen mücadele. Belki de karısı (Tropikal Kova burcundaki Merkür'ün karşısında Ejderha Aslan burcundaki Ay/Plüton) daha yaratıcı reklamcılık yapma görevini yerine getirmiş olsaydı belki de gelişebilirdi? Ancak (ve burada astrolog Marc Penfield'den bir ipucu alabiliriz) Tropikal 4. Ev'e odaklanıyor ve sonunda de^llet kliniğini bırakıp devam ederlerse zamanlarını daha iyi kullanacaklarını ve daha fazlasını başaracaklarını söyleyen o oldu. kesinlikle evdeki randevulara. O (burada ve ayrıca kendi haritasında Draco Güneş Yay burcu), doğal olarak insanların özgürce gelip gitme fırsatını elinde tutmak istiyordu, ancak yine de şimdilik bu idealden vazgeçmeyi kabul etmek zorunda kaldı. 11'in hükümdarı Ejderhanın Kuyruğu'ndayken ve kendi işinizin öncelik alması gerektiğinde, sonunda pek fazla seçenek kalmaz! Modern ticaret bize talep yaratmanın mümkün ve arzu edilir olduğunu garanti eder (çoğunlukla şüpheli bir faaliyettir) - ancak kendiniz yoksunluğun aracı olmadığınız sürece bir ihtiyaç yaratmak imkansızdır; orada değilse, orada değildir ve zamanınızı ve kaynaklarınızı başka bir yere kanalize edebilirsiniz.

Olaylar Kahramanca

Tesadüfen (sizin inancınıza göre 'sadece' ya da değil!) hem BBC hem de İngiliz ticari televizyonu, daha önce birkaç kez yayınlanan ve her zaman son derece popüler olduğunu kanıtlamış iki diziyi yeniden başlatmak için az önce anlatılan iç olaydan önceki on yedi günü seçti - her biri bir tarikat haline gelecek kadar. BBC televizyonu, Eylül 1978'de Star Trek'in yeniden yayınına başladı ve Güneybatı'daki ITV, 19 1

Ekim'de The Prisoner'ı yeniden göstermeye başladı . Okuyucuların çoğu Star Trek'e ve onun ünlü bölünmüş mastarına, 'daha önce hiç kimsenin gitmediği yerlere cesurca gitmek'e aşina olacak ve yıldızları William Shatner ve Leonard Nimoy'a ya da macera, tehlike hikayelerine çok az giriş yapmaya ya da hiç giriş yapmaya ihtiyaç duymayacaklar. Starship Enterprise'daki yıldızlar arasında gizem ve ruh arayışı.

The Prisoner

The Prisoner'ı tanımayan Birleşik Krallık'taki veya yurtdışındaki okuyucuların yararına, filmde Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta tanınan çok yetenekli bir aktör olan merhum Patrick McGoohan rol aldı ve çalışan bir adamın kaçırılmasıyla ilgiliydi. gizli bir ajan olarak, entrika ve yanılsamalarla dolu olağanüstü bir 'Köy'de (artı çok büyük bir satranç tahtası ve Rover adında, insan boyutunda, öldürücü derecede kendi kendine hareket eden bir balon) hapsedilmesi ve tekrar tekrar kaçma veya onu açığa çıkarma girişimleri. Tüm Köyü ve halkını kontrol eden ve manipüle eden 'Bir Numara'. Bu kimlik, pek çok ümit verici bölümün sonuncusuna kadar gizli kaldı; vasisi 'İki Numara' neredeyse her hikayede kimliğini değiştirdi. Mahkumun kendisi yalnızca 'Altı Numara' olarak bilinir; Kendisini kaçıranlara defalarca meydan okuması, birinin dosyasında bir tüketiciden (ne yazık ki artık müşteri değil) başka bir şey olmayan her birimizin bir istatistik olduğunu yansıtıyor: 'Ben bir sayı değilim ! Ben özgür bir adamım!' Bu

çığlık, ilk bölümün tekrarı için listede çok yüksek! Yay burcu yükseliyor ve Güneş/Merkür kavuşumu Gök Ortası'nda gururla duruyor. Ejderhanın Kafası, Mahkum'u 9'uncu evdeki Ay'ın yanında özgürlüğe çağırıyor (kaçma girişimleri çoğunlukla deniz yoluyla ya da -doğal olarak!- bir kadın tarafından destekleniyordu); ancak yükselen ve onu sürekli tuzağa düşüren ve aldatan, 9. Ev Satürn'ün karesini alarak özgür olma çabalarını boşa çıkaran, Balık Güney Düğümü'nün yöneticisi olan aldatıcı Neptün'dür.



DIAGRAM 46

Alçaktan yönetici Merkür ile, ikili doğaya sahip, doruğa ulaşan Güneş ile çok yakın birleşimde (bu da Yükselen yöneticisini yerleştirir ve 4. Ev Köyü'nün Mars'ından gelen tacize rağmen onu altmışlık inci /11 yapar) sanırım sizi bırakabilirim Mahkumun duruşmalarının sonucunu kendiniz hesaplamak için.

MC'nin etrafındaki tüm grubun Drakonik seviyede Koç'a dönüştüğünü söylemek yeterli, tahmin edebileceğiniz gibi, kahramanca bir örnek oluşturuyor,

ve muhtemelen şimdiye kadar tahmin etmiş olduğunuz şeyi ima ediyor. Koç 3° 13' Terazi noktasındaki nokta Gök Ortası, Merkür ve Güneş ile aynı hizadadır. Draco Ascendant İkizler burcunda. Peki Bir Numara kim...?



Intergalactic adventure

DIAGRAM 47

Star Trek

Star Trek'in yeniden gösteriminde Güneş yine köşeli idi, bu kez 7. evde ve Ay'ın Kuzey Düğümü'nün sağındaydı. Hikâye bir kez daha, baskın 'Bir Numara'yı değil, Öteki'ni arayan adamın doğru yöne gitmesini konu alıyor; Çünkü Starship Enterprise'ın misyonu yeni dünyalar, yeni varlıklar, yeni kültürler aramak ve onlarla barışçıl ilişkiler kurmaktır.

Söylemeye gerek yok. Gemi ve mürettebatı, Ejderhanın Kuyruğu'nun Balık burcunda yükselmesinden beklenebileceği gibi, uzaylı güçler ve varlıklar tarafından sürekli olarak fiziksel parçalanma tehdidi altındadır! Kahramanlarımız, Neptün üzerinden yaptıkları yolculuklarda kötülerin, kıskançların veya korkakların sinsice beceri ve niyetle kendileri için ördüğü fantezi ve yanılsama tuzaklarında defalarca çözülüyorlar. ^{bu}, Yükselen'in karesini alıyor ve tehdit ediyor. Atılgan'ın güvertesinde de dışında da olmayacak. Pratik disiplin, hassasiyet ve ayrımcılık, görevin başarısı ve mürettebatın hayatta kalması için çok önemlidir. Bunlar karakter ve davranış için belirlenen Tropikal, Başak kriterleridir. Ancak Drakonik'in gösterdiği yüksek motivasyonlar ve amaçlar bizi Balık burcuna geri götürür! Ejderha Başlı Güneş bile tam bu burçtadır. Ve Mars, Tropikal Ay ile aynı hizada olmak üzere diğer Venüs burcu Boğa'nın 7 derecesinde Tropikal Terazi'de bulunuyor. Eğer evrensel bir iyi niyet misyonu olsaydı...! Ejderha Balık mistiktir, duyarlıdık deletiksitir, şifacıdır. Ejderha Akrep Ayı'nın Tropikal Venüs/Uranüs ile kavuşumu bunu yoğunlaştırır ve vurgular, ayrıca ne kadar üzücü olursa olsun, herhangi bir karşılaşmada test edilecek ve eksik bulunmaması gereken cesaret ve kararlılığı gösterir.

Gemideki verimli, destekleyici 'Yeomen' kadınlar, 2'de Ay'ın Dünya üçgeninde gösteriliyor; ama Ay'ın 5. Ev Jüpiter'e karê sa karep Venüsünün karşısındaki baştan çıkarıcılara dikkat edin! Onlar testin bi parçasıdır; Venüs'le birlikte Akrep'teki Ejderha Ay, modern uzay çağı Argonotlarını tekrar tekrar ve övgüye değer bir şekilde teslim olmayı reddederek güçlendirmek için gönderilen saf bir ayartmadır. Tropikal Yükselen ve Güney Düğüm üzerindeki Drakonik Güneş ve Merkür'ün varlığı onların kolektif kararlılığına tanıklık ediyor: evrensel idealler ve insanlığın büyük hayalleriyle özdeşleşmek ve ilkeleri ve manevi borcu onurlandırmak için ne zaman ve nerede gerekiyorsa bunları pratikte çözmek. .

Ve bu ilkelerin nerede yattığına bakın! Başrol oyuncuları William Shatner ve Leonard Nimoy'un kalbinde, Kaptan Kirk'ü ve onun Vulcan'lı yardımcısı Bay Spock'ı canlandırıyorlar. Sadece dört gün arayla Mart 1931'de, Tropikal Güneş-Koç burcunun ortak dürtüsü ve kahramanı oynama isteğiyle, tüm inançları evrensele ve rüyaya odaklanmış, Ejderha Güneş-Balık burcunun aynı ekseninde doğmuşlardı. Drakonik Uranüs'ün Güneş ile kavuşumu, Tropikal Mars'ın Drakonik açıda olması ve başıboş Chiron'ların boyutlararası açıları ile onların görevi hepimizin içindeki kahramanı uyandırmaktır. Atılgan'daki kaderleri göklerde yazılıdır: Tropikal asteroit Atılgan her iki haritada da Drakonik bir açıdadır - William Shatner'ın Descendant'ında ve Leonard Nimoy'un IC'sinde. Her ikisinin de Güneş'in bedensel kavuşumu Interkosmos ve Kapteynia'dır ve elbette her ikisi de yıldız gemisinin köprüsünde baş subaylardı. Ama William Shatner'ın Güneş'inde de James var! ... Midheaven'ında Starrfield'a giderken, Draconic IC'sinde Tropical Mr.Spock (1963'te Star Trek'ten üç yıl önce fırlatılan Doctor Who'nun aldatıcı derecede geniş gemisi Tropical TARDIS ile birlikte) ve 7'sinde Vulkaneifel eşliğinde doruk. Tahmin edebileceğiniz gibi aynı asteroit Nimoy'un IC'sinde de bulunuyor; ve Drakonik Bay Spock, yükselen asteroidi olan Birleşmiş Milletler'in karşısında, Tropikal Descendant'ıyla düzgün bir şekilde sıraya giriyor. Vulcano'nun kendisi, biraz geniş de olsa, Güneş'iyle kavuşumdadır ve Stargazer'ı



alias Captain James T. Kirk

DIAGRAM 047X

Evren, Leonard Nimoy'un haritasında dramatik bir şekilde yer alıyor (hayatını drama ve belgesel aracılığıyla evrenin harikalarını halka açıklayarak geçirdi): Ayrıca Tropikal Astronomia'yı onun Draconic Descendant'ına yakın, Spacewatch'ın karşısında ve Tropikal Cieletespace'i Draconic Pisces Sun'da buluyoruz. Star Trek'i yaratan Gene Roddenberry de kesinlikle her iki doğumda da mevcut; asteroiti Nimoy'un Ay'ının karşısında ve Yıldız konumunda.

6° Yay Roddenberry, William Shatner'ın Tropikal MC'siyle birleşiyor.



alias Mr. Spock

DIAGRAM 047Y

Bu ilk yazıldığında Star Trek'in ABD'de ilk kez ne zaman yayınlandığı hakkında hiçbir fikrim yoktu; ancak bu veriler sonunda gün yüzüne çıktı. NBC televizyonundaki bu önemli olay 8 Eylül 1966'da Los Angeles'ta saat 19.30'da (PDT) gerçekleşti ve Draco'ya odaklanan ilk haritayı beğeninize sunuyoruz. İşte umduğumuz gibi o büyük topluluğun görüntüleri

Tüm tehlikeleriyle birlikte bilinmeyene sıçrayın: Kova burcunda yükselen Drakonik Chiron ve Satürn, Drakonik Uranüs ve Tropikal Aslan Mars'ın karşısında. Merkür/Güneş/Plüton/Uranüs'ün Tropikal Başak stelyumu Ejderha Yengeç anlamına gelir: mürettebat yakın ve karşılıklı bağımlı bir ailedir, yıldız gemisi onların tek evidir. IC'deki coelo'daki Draconic Moon ve Ceres, gemideki kadınlar, sürekli değişen, çoğunlukla değişken bir çevreye istikrar, beslenme ve rahatlık getiriyor; Tropikal desen neredeyse tamamen değiştirilebilir.



To Boldly Go Where No Man Has Gone Before

DIAGRAM 48

İlk Star Trek'in asteroitleri yine muhteşem!

O anda yaratıcının kendi asteroidi Roddenberry Draconic'te geçiyor.

8. Aslan; Çehov, Jean-Luc ile birlikte Leo 4º'de yakınlardadır (önceden The Next Generation'da Picard) ve Stargazer, Leo 6 These'da Starr ile birlikte hepsi Draconic Descendant'ta Tropical Scotti ile 8 º'de sıraya giriyor Aslan ve Leo 9'da Tropikal İşletme , Mars'la Cesurca Gidiyoruz! Tropikal Birleşik

Her ikisi de Tropical 7 Taurus'ta bulunan Nations ve Vulcano, Draconic IC'yi onurlandırıyor (Spacewatch ve Starrfield'ın tam Sidereal kavuşumuna yakın)

Boğa 12°) galaksiler arası yolcu ve mürettebatın eklektik bir karışımını getirmek için kurul, tabii ki Vulkan Bay Spock da dahil.

First Star Trek -	Draconic	astoroio	Js		_	
Name				R.A.		Decl.
* Chekhov 2369 & 份 3°13' S * Enterprise 9777	04°ᡚ40 ៚ ໕ 1°1 21°∏09	+00°24' 7' A +00°20'	+01°33' % As 2°19' +00°06'	174°10' 'S 131°56'	ď	+04°12' D _s 2°19' S +17°59'
が ず 0°16'A * Interkosmos 2365 * James 2335 * Jean-Luc 9531 が)ま 3°16' S * Kapteynia 818	14°M39 12°M43 04°Q43 & & 1°1 12° 🛮 36	+00°06' +00°23' +00°24' 4' A +00°19'	+01°04' -15°13' +00°17' -	273°13' 203°03' 173°43' S 125°04'	o'	-22°20' -26°02' +03°01' D _s 2°16' S +27°40'
* Kelly 22312 * Kirkpatrick 9902 * © 2°48' A * Leonardo 3000 * © 1°34' A * McCoy 4259 * Mr. Spock 2309	29°∏33 00°Ω27	+00°35' +00°31' 5' A +00°24'	-16°41' -03°30' « ፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ ህ 0°58' -01°05'	135°16' 168°18' 'A 168°07'	ď	-00°27' +01°12' ♥ 0°36' S +03°55'
	24°M°49 08°ຎ13 ຜິໄຊ້ 2°1 20°∐37	+00°19' +00°23' 5' S +00°25'	-00°34' +00°36' •° As 1°14' +08°12'	220°30' 177°04' 'A 133°45'	ď	-16°20' +01°56' D _s 1°14' A +25°56'
が が 0°15'S * Skytel 3243 が ち 2°39'S * Stargazer 8958 が と°56'S * Starr 4150 が ち 2°14'A	∞ ∦ 1°3 06°ญ31	7' A +00°23' 4' A +00°26'	σ A _s 0°53' -00°22' σ A _s 2°35' +01°53'	'S 173°09' 'S 176°00'	00	D _s 0°53' S +02°32' D _s 2°35' S +03°47'
* United Nations * Vulcano 4464 * Vulkaneifel 4611 of of 3°29' A * Xenophanes 6026	78°∺49 19°∺17 24°∏22 // ♀ 0°0 23°,252 R	+00°01' +00°00' +00°25' 9' S	∘° A _s 0°28' -13°31' +00°31' +00°38' +03°59'	039°09' 035°04' 135°20' 313°30'		+01°05' +14°32' +17°37' -13°18'
o° o³ 2°59'A ∗ Xenophon 5986 o′)) 2°16'A	12°818 & 2 2°3		-01°35′ ℴ^ M₀ 3°25′			+21°51' I₀ 3°25'A

					7				
First Star Trek - Tropical asteroids									
Name	Long.	Trav.	Lat.	R.A.	Decl.				
* Chekhov 2369	22°1759	+00°24'	+01°33'	219*22'	-13°44'				
* Enterprise 9777	09.858	+00°20'	+00°06'	178°00'	σ μ _s 2193 +00°58'				
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	02°V558	+00°06'	+01°04'	323°19'	-13°23'				
* James 2335	01°M.02	+00°23'	-15°13'	256°53'	-38°11'				
	23°17'02								
ν ⅓ 3°16'S	% K 1	14' A	oo As 2°1	6.2	or D _s 2°16'S				
* Kapteynia 818	00°న55	+00°19'	+07°54'	173°15'	+11°31'				
* Kelly 22312 # \text{ \$\text{\$\ext{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}}\$}}}}}}}}} \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\te	17°ᡚ52	+00°35'	-16°41'	178°49'	-17°44'				
* Kirkpatrick 9902	18°0246	+00°31'	-03°30'	213°32'	-17°11'				
or ⊙ 2°48' A					√ Ψ 0°36'S				
# & 0°05'A	// 23 D°C	15' Δ	0 8 00	0.0	0 + 0 00 0				
* Leonardo 3000	17°M 32	+00°24'	-01*05'	213°10'	-14°30'				
or ⊙ 1°34'A	« 8 2°4	11' 4	« H 2°1	3' 4	« Ψ 0°37' Δ				
* McCoy 4259	U0.~VE	TUU.555	*U1.51,	236*10'	√ ⊈ 0°37'А -18°15'				
* Mr. Spock 2309	00.57433 B	-00 22	+00°37'	017*00'	+07°54'				
ο ^ο Ω 0°14'A	00 X22 N	-00 11	+00 37	017 00	+07 34				
* Pickard 5716	13°M.08	+00°19'	-00°34'	271°35'	-24°00'				
* Roddenberry 4659	2E.W.35	*00.53	+00°36'	222,34	-15°42'				
oº ἡ 0°31'A	-0 K 200	F'C	-0 d 1°1	1' A	✓ D 1°1/1' A				
* Scotti 3594	00°0 EC	.00°2E'	+08°12'	1000461	of D _s 1°14'A				
	00 9530	+00 25	+00 12	100 46	+00 37				
o o o 0°15′S × Skytel 3243	24°¥425 B	-00°12'	+00°23'	יפחייחאים	±1€°02'				
of to 2°39'S	4 W 0°	חוי א	K 0°0	17' A	or As 0°53'S				
% D₅ 0°53'S	" ¥ 00	JU A	0 8 00	(A	0 As 0 33 3				
* Stargazer 8958	22°W 42	+00°23'	-00°22'	218°28'	-15°30'				
o 상 2°56'S					or D _s 2°35′S				
* Starr 4150	34.00.yd	*UU.5E.	+01°53'	221*16'	-13°59'				
o ^o 첫 2°14'A	% K 0°3	,000011	0. As 0.2	005*201	or D _s 0°28'S				
* United Nations	07 0 07	+00 01	-13 31	005 30	+03 31				
* Vulcano 4464	07° 8'07 07° 8'36 12° ົ ົ 0,41	+00 00	+00 31	1010101	+23 34				
* Vulkaneifel 4611	12 8741	+00.52	+00,38,	191,10,	+00 11				
o' o [™] 3°29' A * Xenophanes 6026	12°~~11 D	_00*07*	+03°59'	358°52'	+03°51'				
* Xenophanes 6026	12 ~11 15	-00 07	+05 55	530 32	+03 31				
* Xenophon 5986	00°2337	+00°19'	-01°35'	140°51'	+13°38'				
or D) 2°16'A					or I₀ 3°25'A				
2 2 10 1	* + = .		J He OZ		10 0 20 11				
transfer to a standard a				And in the last					

Kendi asteroidi Bay Spock, Ejderha Yükselişi'nin tam üzerinde bulunuyor. Sidereal 6 Aquarius'tan bağlanıldı.[™]Leonardo, aktör Leonard Nimoy için Güneş ile coelo'da kavuşum halindedir; Drakonik konumunda, Tropikal Kapteynia ve Draconic Kirkpatrick'in mutlu birlikteliğiyle tanışıyor: Kaptan Kirk! Müthiş.



"I am not a Number - I am a Free Man!"

DIAGRAM 51

Altı Numaraya Dönüş İki ...

Ejder Balık kahramanına göz attık; McGoohan'a ne dersin?
İşte üçüncü Mart doğum günümüz (19 Mart)

William Shatner doğmadan önce), bir zamanlar 'bir asi' olarak tanımlanan bir adam için romantik bir çizgi." Şimdi bu aktörün aracıyla ilişkisi şöyle:
büyüleyici, öncekilerden oldukça farklı. Psikolojisinin gösterdiği gibi
Tropikal desen aslında huzursuz, kendine özgü bir romantiktir, çok
hayata genel yaklaşımı açısından özneldir ve çok fazla kişisel alana ihtiyaç duyar.

Oğlak burcunda ve Yay burcunda Draconic stellia'yı ve Oğlak burcunda ve Yay burcunda Tropikal Satürn'ü buluyoruz.

Güney Düğümü bölgesi – hepsi bir şeyi öğrenmiş birini akla getiriyor
yüksek derecede kontrol ve kendi kendine yeterlilik ve olmasa da en az onun kadar mutlu olan
üstelik sessiz bir çölde doğayla bütünleşmek, o huzuru paylaşmak gibi
diğerleriyle. Genel bir mahremiyet ve bağımsızlık teması var gibi görünüyor
hayal kurmanın, icat etmenin özgür olduğu bir yer.

The Prisoner'ın tekrarlanan gösterim tablosu sadece bunu göstermiyor
Baştan çıkarıcı Güney Düğümü neredeyse Balık burcundaki Güneşine dokunuyor, ancak kendi Güney Düğümü
Yay Yükselen ve Neptün'ü gizleyen tarafından odaklanmıştır! Yani onun
kendi Dragon's Head'i Gemini'deki The Prisoner's Descendant'la aynı hizadadır ve
Mahkumun Koç Noktası, McGoohan'ın Uranüs'ünün tam karşısındadır. Eğer
Bütün bunların baş aktör için bir mesajı ve anlamı var, 'Olmak'
senden başkası! İçin yarattığın hapishaneden çıkmanın tek yolu
Özgür olma kararlılığınızda kendinizin Öteki ile yeniden birleşmesi ve
böylece gerçek kimliğinizi keşfedebilirsiniz.'

McGoohan'ın Ejderha Güneşi Oğlak burcunda: önce
Hapishane Koç Noktasına çok yakın (Oğlak burcunda 17°19'). Ve
Tropikal Cennet Ortasını, gelecek meyvelerin vaadi olarak taçlandıran şey,
Yükselen burcuyla Mars'ın acımasız kavuşumu - gezegende bulunan gezegen

12 Haritasındaki Ev, fantastik Hapishanedeki Özgür Adam . Bu Yükselen
ve MC, Yay burcundaki Tutuklunun Yükselen haritasıyla 1 kavuşumdadır

7°-'Ben özgür bir adamım!' Çığlık kendi Tropikal Yükselen tarafından da yankılanıyor.
Kova ve onun görevlisi Draconic Chiron.

McGoohan (mesleki) kısıtlamalardan kaçarken dünyevi hayatı en az ikinci kişiliği kadar aktiftir; ne de tanımakta başarısız oldu 4'ün özel önemi Ev – evdeki özel hayatı – içinde bir kült kahraman olarak kamusal yaşamını dengeliyor ve tazeliyor. Ejderhanın incisindeki Kuyruğu yönetiy**6**a)türn onu tuzağa düşürmedi (10. sırada Tropikal 12. ^{bu}); Bir dizi hayal kırıklığından sonra kendi başına serbest çalışmaya başladı ve dünyevi yaşamının sonuna kadar da öyle kaldı, kendi adamı, özgür bir adam, tamamen sorumlu - Bir Numara.

Bu bölümden ve egzotik temasından ayrılmadan önce, daha önce kısaca bahsettiğim Doctor Who'nun ilk bölümünün grafiğini size göstermeden duramadım . Doctor Who vardı ve hâlâ da öyle! - Asla ölmeyen, ancak kim olduğuna ve (kahraman olarak) ne yapması gerektiğine dair tam farkındalığını korurken, yalnızca yeni kişiliğiyle yeni bir bedene dönüşen bir Zaman Lordu. Yayının (Başkan John F. Kennedy suikastının ertesi günü) dokuz dakika geciktiği söyleniyor ama öyle değil; gecikme yalnızca 80 saniyeydi ve iletim süresi 17:16 GMT idi. Bu zamanın doğruluğu, bir açıda asteroit TARDIS'in gerekli varlığıyla doğrulanır - bu durumda, Yükselen Dwad Pisces'teki Tropikal TARDIS tabanı; sonraki grafikte hiç de özel bir yer görünmüyor. Bu çizelgede asıl öne çıkmamız gereken diğer kelime ise 'Doktor'. Tüm uçan kiremitler arasında bu kriterleri karşılayan tek asteroit DoctorWatson'dur. Ve Güneş'le yalnızca 2° 09' açıyla kavuşum halindedir. 'Ben doktorum.'



Birth of a Time-Lord

DIAGRAM 051X

O sadece Tropikal Yay Güneşi/Ejderha Chiron-Uranüs/Plüton'un başıboş uzaylı gezgini Doktor değil, aynı zamanda Tropikal Satürn'ün karşısındaki Ejder Aslan Güneşi ile gerçekten de Zamanın Efendisidir! ..Ve güçlü bir tanesi: Karizmatik, yenileyici ve tanrısal Uranüs/Plüton ile bir değil dört büyük hizalaması var; bunlardan üçü Chiron'u da içeriyor; yukarıdaki Tropikal Güneş ile; Tropikal IC-MC ile Yıldız Uranüs/Plüton-Chiron; Tropikal

Uranüs/Pluto-Chiron, Draconic ufku boyunca uzanıyordu; ve Tropikal Dwad Pluto tam olarak Tropikal taban MC'de. Ayrıca Tropikal çarkta Dwad Uranüs Descendant'a katılıyor. Gökyüzünün yükseklerinde, Cennetin Ortasını Satürn ile kucaklayan Ay, ilk dördüne yaklaşıyor. Doktor asla 'Kızı yakalayamayacak'; o Tropikal Kova burcudur; zeki, girişimci, insan canlısı; çoğu zaman insanlarla dolu bir şehir, bazen de bir dünyadır. Ancak Ejderha Akrep olarak, kurtuluşunun Güneş kahramanı Doktor tarafından kazanılması için her zaman savaşmalı ve acı çekmelidir; Doktor ise her zaman onu terk etmelidir.

Bir efsaneye hayat vermek için ne güzel bir an!



ONİKİNCİ BÖLÜM:

TRANSİTLERDE EJDERHA DÜZENİ

Astrolojinin Draconic seviyesinin sürekli olarak Tropikal ile bir arada var olduğu unutulmamalıdır; uygulamasını doğum haritasıyla sınırlamak saçma olur. Artık insanoğlunun daha yüksek aktivitesinin tamamen farkında olarak, onun uyarıcılarına bakmalıyız. Normalde, seçilen bir andaki güncel tarihe ait geçiş modellerini incelemek için efemerisimize gideriz; şimdi ya bu kalıpları Draconic'e çevirmeli ya da özel olarak hazırlanmış bir Draconic efemerisinden faydalanmalıyız. Bunu yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı, çünkü geçtiğimiz birkaç on yılda, Draconic de dahil olmak üzere seçilen hemen hemen her burçta ve aslında seçilen herhangi bir harmonikte harita oluşturmayı kolaylaştırmak için çok sayıda iyi yazılım yazıldı. (Artık Dwad'ı Solar Fire Deluxe ve Gold olarak buraya ekleyebiliriz, artı diğer son teknoloji astroloji yazılımı, yalnızca Sidereal'de değil, seçtiğiniz herhangi bir zodyakta, özellikle de Dwadashamsha'da hassas Bölüm Haritalarının oluşturulmasını sağlayan bir Vedik modüle sahiptir.) Basılı Draconic efemeridleri aynı zamanda ana programların çoğundan çıktı olarak da kolaylıkla temin edilebilir.

Şimdi yapmamız gereken, haritanın her iki seviyesindeki Tropikal geçişlere ve ayrıca her iki seviyedeki Drakonik geçişlere bakmaktır. Daha önceki bölümlerde bunu küçük ölçekte yapmaya başlamıştık. Bilinen Tropikal geçişlerin, kaynağı bilinebilir dünyada olan ve doğal olarak kişilik üzerinde birincil etkiye sahip olan, bizi etkileyen koşulları belirtirken, Ejderha geçiş modelinin daha yüksek düzeyde olduğu ve daha yüksek düzeyde bir etki yaratabileceği sonucunu çıkarmak mantıklı görünüyor. yaşamlarımız, başa çıkmamız gereken kolektif konular, ruhsal dürtüler veya yine de bireysel yaşamda özel ve hayati bir önem (muhtemelen karmik) ile yüklü olan diğer insani ve anlaşılır olaylar. Bazen ihmal etmiş olabileceğimiz daha yüksek çağrılarımızı, daha derin dürtülerimizi hatırlatan durumlarla karşılaşırız. Bunu fark edenler, 'Sizce Hayat ona bir şeyler mi anlatmaya çalışıyor?' diyorlar. Drakonik geçişler, Drakonik seviyede etki ederek onu harekete geçirebilir. Ayrıca Tropikal seviyedeki kişiliğin kapsamı dahilinde kendini bilme ve kendini gerçekleştirme çabasını da teşvik edebilirler. Drakonik geçişlerde kaçınılmazlığın bir önerisi var,

Tropikal geçişlerin daha tesadüfi olduğunu düşünebileceğimiz yer; sanki yüksek benlik bir süreliğine kontrolü ele alıyor ve daha önce engellenen olasılıkların kilidini açmayı seçiyor ya da tanıdık bir faaliyete veya tutuma sağlam bir şekilde basmayı seçiyor ve alt benliğin buna uymaktan başka seçeneği yok. Kendi geçişlerinizi olabildiğince yakından izleyerek Drakonik geçişler hakkında bilgi edinin; aynı zamanda hayatları size yeterince açık olan diğer insanları da etkileyenler. İşte size olup bitenlerin lezzetini verecek birkaç örnek.

Ejderha Halka Açıklanıyor

3 Eylül 1977'de saat 5:30'da Cambridge'deki Churchill College'da bana ve diğer birçok astroloğa bu konuyu ilk kez tanıtan konferansın haritasını eklemeden Drakonik astroloji üzerine bir cilt yazmak saçmalık olurdu. öğleden sonra. Koleksiyonun en güzel tablolarından biri olma özelliğini taşıyor, kendi tezi için muhteşem bir reklam! Ve bu, pazarlığın diğer iki tartışmalı faktörünü de doğruluyor. Astrologun İlham Perisi asteroit Urania, MC'nin yükseklerinde ilerlemekle kalmıyor, aynı zamanda Boğa burcundaki gerici karşıt Ay'ı, bunlar Drakonik'e aktarıldığında 9. Evdeki Akrep Uranüs ve 3. evdeki Chiron ile güçlü bir hizalamaya çekiyor. (Bu nedenle Draconic haritasını tekrar çift çarkın merkezine yerleştirmeyi seçtim.)

,,,,,,,,



The start of it all!

DIAGRAM 52

Sadece bu değil, Tropikal Rarahu (tam olarak) ve Tropikal Drakonia (geniş, 12 [™] 55' Akrep) bu önemli, amaca yönelik meridyenle muhteşem bir şekilde hizalanıyor tanesi çok ilgili bir dinleyiciyi içeriyor – Pamina Ay ile kavuşumda! Koç (Koç 0°) Güneş, Merkür ve Ejder ile eşit derecede etkileyici bir şekilde yapılandırılır Pamela. Cambridge kuruluyor, Drakonik derecesi Tropikal Karma ile birleşiyor ve Sidereal Nata.

Ejder Yükselen'de Helio Signe var. Draconic Drakonia Sidereal IC'de tarihteki yerini alıyor. Derin, pratik yeni Düğüm tabanlı astrolojiyi, dönüştürücü bir öğretiyi dünyanın dikkatine sunacak bu kadar dramatik ve tanımlayıcı bir model var mıydı? O öğleden sonra Draconic Dennispalm'ın 7. zirvesini geçerken seyirciler arasında kaç tane Pam vardı bilmiyorum ama bu kesinlikle mesajı aldı!

Lütfen Ejderha Yükselişindeki Tropikal Mars'a dikkat edin: Dennis Elwell'in dersinin tüm teması son derece aktif Mars'tı. Bu ikili grafikler size anın neyle ilgili olduğunu gösterir.

Yükselen Akrep insanları oldukça özel bireyler olduğundan, bu noktada çok fazla ayrıntıya girmekten kaçınacağım ve bu dersin açıkça, merhum ve çok özlenen Dennis Elwell'in (aşağıdaki diyagram 53) en önemli derslerinden biri olduğunu gözlemleyeceğim. eğer kişi modeli doğru okursa, tüm bu takımyıldızı kendi ufku, Drakonik Uranya ve Düğüm ekseni ile yükselen Koç0/Pamina ve 'batan' Drakonik Drakonia/Cambridge/Pamela ile aynı hizada olacak şekilde bu hayata geldi; ve dahası, dersin Drakonik Güneşi ve Merkür'ü kendi Tropikal Güneşini kucaklıyor.

Dennis'in ayrıca Tropikal Kova Merkür'ü ile Mars arasında doğumsal Drakonik Rarahu'su var. Hayatında, Drakonik astrolojiye olan hayranlığının, Pamela adında en az bir hevesli öğrencinin dikkatini çekecek bir Cambridge konferansıyla doruğa ulaştığı bir noktaya gelmesi kaçınılmazdı.

Öte yandan dersin Tropikal Güneşi, benim Ejder doğumumdaki Güneşimle büyük ölçüde kavuşumdaydı ve düşündürücü Güneş/Merkür/Tropikal Satürn dizilimi Düğümleri ve Kayron'u sarsıyordu. Koç Noktası ve Tropikal Merkür Ejder Merkür'ün üzerine düştü ve ana hizalanma benim Koç Noktamla çakıştı. Bunları ve diğer faktörleri dikkate aldığımızda, olumlu bir yanıt vermenin zamanı gelmiş gibi görünüyor. Eğer bu olay haritası bir kişiye ait olsaydı, bunların sadece Yeni Çağ vizyonunu, uyanmış zekayı, küresel endişeye sahip öz-farkındalığa sahip bireyi ve ruhun geçmişine dair daha derin, katartik bir anlayışı temsil etmediğini söylerdim. (IC'deki Drakonik Akrep Ayı), ancak acı çeken insanları iyileştirmek ve aydınlatmak için astrolojiyi kullanma ve onlara geçmiş deneyimlerinin temeli üzerine daha güvenli ve mutlu bir geleceği nasıl inşa edeceklerini gösterme yeteneğine sahiptiler. Mesafeli ve ihtiyatlı olacaklardı

derin araştırmaları vardı ama muhteşem bir güç ve coşkuya sahiptiler (Drakonik Yükselen'deki Mars/Jüpiter). Sadelik yeteneğine sahip olacaklardı, kararlılık, dayanıklılık ve benzersiz içgörü (1 . /7^{bu} desenler). Ve bunlar Draco'nun nitelikleridir. Ve tüm önemli asteroitleriyle

komuta edici bir şekilde yerleştirildiğinde, kaçınılmaz olarak onu kullanacaklardı!

* * * * * * * *

'Hayattaki önemli ilişkiler genellikle daha önce yaşanmış ilişkilerdir. geçmiş bir enkarnasyonda kurulmuş ... pozisyonlar ... tercüme edildi ... içine ... Ejder zodyak... çapraz yönleriyle diğer doğuşları gösterebilir önceki bir enkarnasyondan aktarılan temaslar.' Ronald C. Davison

'Sinastri'



The Catalyst
DIAGRAM 53

Bir Yol Ayrımındaki Genç Adam

Zerda'nın bildiği kadarıyla 12 Temmuz sabahı doğmuştu.

ancak içeri girdiğinde kesin zaman önemli bir konu haline geldi.
astroloji dünyası ve sonunda 6:51 olarak düzeltilmiş bir zamana karar verdi
GMT'deyim, MC'si 4 Boğa ve 19 Yükselen Aslan dan oluşuyor. Ejderhanın
Dolayısıyla baş 9. evdeki Koç burcundaki MC'ye yakın konumdadır. 3. evdeki Terazi burcundaki kuyruk IC'nin yakınında. Bu, Chiron'un yükselenin 18°'den karesini almasıyla birlikte
Boğa, hayatının zorluklardan fazlasıyla pay almasını sağlamıştır
ve deneme ve bunun anahtarları Draconic ile arasındaki etkileşimde yatıyor.
Deseninin tropikal unsurları.



Ne buluyoruz? Tam olarak yakın bir Güneş/Plüton kavuşumu Yengeç'ten Koç'a Merkür/Uranüs karesi Drakonik seviyedeki Chiron/Yükselen kare, hepsi Birinin bakımına dahil olmak aniden travmaya sürüklendi acı çekiyor ve kendi duygusal ve ruhsal gücünü ve cesaretini buluyor kriz aracılığıyla. Ayrıca Drakonik Mars tam olarak 29 Koç burcuna düşüyor

6. evdeki Ay'ın Kuzey Düğümü ile hizalanma, bu da

Ay ile kare ve Draco Oğlak burcunda bulunur ve 5. ev ile yakından kavuşum halindedĭr. Satürn Evi

− hayatının büyük bölümünde yolunu yalnız bulmak zorunda kalan kadınlara özgü ve çocuklarına yük oluyor. Güneş/Plüton/Merkür'ün Ejder burcuna yerleştirilmesi İkizler iletişimsel ve/veya lokomotif bir rolü belirtir.



Oğlu Aaron 23 Eylül'de doğdu — 1961 12:45 BST'de Ramsgate, Kent. Terazi'deki Merkür/Mars ile Satürn/Jüpiter arasındaki sıkı kare

Oğlak burcu Zerda'nın Düğüm ve Güneş/Plüton eksenlerine oldukça yakın durarak orta noktalarını yakaladı. Bir Venüs/Uranüs/Chiron karşıtlığı, kendi Venüs/Neptün kavuşumuyla hizalandı ve Mars'ını kareledi ve buna bağlandı ve 3, 9 Evin karşısındaki Aslan/Kova burcundaki ekseninin kendisiydi.

Yalnızca bundan yola çıkarak, bu oğlunun zihinsel veya fiziksel aktiviteyi bir şekilde kontrol etme veya göstermede zorluk yaşaması nedeniyle annesinin hayatına sorunlar getireceğinden şüphelenilebilir. Draco'nun dahil olduğu geçişlere baktığımızda (çünkü bunlar anne ve oğul arasındaki sinastri olmalarının yanı sıra budur!) şüphemiz doğrulanıyor.

Aaron'un doğuşu Yükselen, Drakonik'e aktarıldığında Zerda'nın Ejder Ayı/Tropikal Satürn ile tam olarak aynı hizadadır, bu da onun sabrını, pratik organizasyon yeteneğini ve aynı zamanda bilgeliğini ve cömertliğini test edecek olan çocuğun burada olduğuna işaret eder, çünkü Tropikal Jüpiter buna karşı çıkıyor doğduğunda Satürn'üdür ve Aaron'un Yükselen Draco'suna yakındır. Bu doğumun Draco Merkür/Mars'ının Boğa burcunun sonundaki Zerda'nın kendi Tropikal Mars'ı, Drakonik Uranüs'ündeki Tropikal Balık Ay'ı ve Draconic Chiron'un Draconic IC'si ile sıkı birleşimi de aynı derecede çarpıcı ve sivri uçludur. Aaron'un haritasındaki Tropikal Güneş/ Tropikal MC/ Ejder Venüs/ Ejder Uranüs ekseni annesinin Ejder MC/ IC'sine oldukça yakındır. İki harita arasında olağandışı, beklenmedik, güçlü veya şiddetli, cesur unsurlar bu şekilde seçilmiştir. Şu ana kadar bakmadığımız modelin geriye kalan kısmı, Zerda'nın Boğa burcundaki Tropikal MC'sinin oğlunun Draconic Sun/MC'si tarafından taçlandırılmasıdır - ve bu, ortaya çıkacak olayların zamanlamasını belirler. Anne ve oğlu sınava girecek.

Çünkü 24 Nisan 1978 günü saat 17:15 civarında (BST), Güneş 4 Boğa burcundayken ve Aaron'un Drakonik Güneşi tam çift MC'de iken, evinden çok da uzak olmayan bir kavşakta bir araba ile kaza yaptı. Bu olayın Aaron açısından sonuçları ciddi değildi; ancak tam olarak bir yıl sonra, 25 Nisan 1979'da, yaklaşık 12:30 BST'de, Güneş yeniden 4 Boğa burcundayken bu olay ikinci kez gerçekleşti. Aradaki fark, Aaron'un motosikletinin kavşakta solu yerine sağından gelen bir arabaya çarpması ve kazada belinin kırılmasıydı. Bir gün Zerda, evden ayrılmaya ve tamamen bağımsız bir hayat sürmeye çalışan iri yapılı bir genç yetişkinin annesiydi; ve bir sonraki adımda kendini sıkıntılı bir durumda buldu

17 yaşında, hırs ve dürtüyle dolu, son derece hüsrana uğramış, onun duygusal ve pratik desteğine bağımlı, vücudunun alt kısmındaki felce bağlı sürekli yarasıyla ve tahmin etmediği tekerlekli bir hayatla yüzleşmek için mücadele ediyor.

Haritasına tekrar bakın: Annesi gibi, Yükselen'de Chiron'un karesi var - ve onunki 3. Evde, Güney Düğüm'den uzakta değil ve Ejder Chiron da Tropikal Terazi Güneşi ile geniş bir bağlantı kuruyor. İki hayatın anlamı bu ikili olaya bağlı, peki transitte neler oluyordu? İlk çarpışmanın haritası, Güneş/Kiron kavuşum karesindeki Mars'ta, Zerda'nın MC/Ay karesini, Ejder Ayı/Tropikal Satürn'ü ve Jüpiter ve Aaron'un Ejder Yükselen/Alçalan karesini etkileyen yeterince ciddi bir uyarı veriyordu. Bu, çarpışmanın Tropikal MC/IC'si tarafından belirlendi. Tropikal Mars/Drakonik Mars/ Merkür kavuşumları, Boğa burcundaki Tropikal Ay ve Venüs tarafından odaklanmıştı ve Tropikal Düğümleri ile Ejder Mars'ın, Terazi burcunun sonundaki Drakonik Güneş/ Kiron tarafından tetiklenen Tropikal Merkür/Mars'a olan hassas ekseni odaklanmıştı. Ay Düğümleri ile ufukta yer alan bu güçlü erken dönem Terazi/Koç ekseni, bir ay önce bir tutulma tarafından zaten işaretlenmişti. Tropikal Ay ve Ejder Venüs'ün kavuşumu, Zerda'nın Chiron/Yükselen karesini Akrep'teki Ejder konumundan ayırıyor.



Contrary to Popular Belief ...

DIAGRAM 56

Peki sonuç neden hemen felaket olmadı? Cevabın çarpışma düzeninin kendisinde yattığını düşünüyorum; çünkü bu olayın anlamı kendi başına Tropikal/Draco etkileşimlerinde bulunacaktır - ve burada Draconic IC ile temas yoluyla daha da öne çıkan köşeli bir Jüpiter buluyoruz. Bu nedenle, kazanın amacı Drakonik Yükselen'in buna katıldığı delikanlının bu olayda nispeten şanslı bir kaçışına tanık olmaktır.

temas etmek; ve Drakonik Venüs/Tropikal Ay'ın Uranüs ile kavuşumu ve Tropikal Torun'un Aaron'un kendi Ejder Venüs/Uranüs'üyle kavuşumuyla, neredeyse hiçbir trajedinin yaşanmadığının hızlı bir rahatlama iç çekişini duyabiliyoruz. O gün Yükselen'in karşısında Jüpiter'den daha tehdit edici hiçbir şeÿ,yoktu. Ancak bir yıl sonra 25 Nisan'da durum çok farklıydı. Evet, ölmediği için şanslıydı - ve Jüpiter'i yine belli bir açıyla iş başında buluyoruz, bu sefer Tropikal Torun'da Ejder Jüpiter ve Aaron'un Tropikal Venüs/ Uranüs'üyle birlikte Draco Torun'da; ama hem gökyüzünde hem de kavşaklarında bir kesişme noktasına gelmişti, çünkü o öğle vakti onun doğumunun sıkıntılı gezegenleri onu pusuda bekliyordu.



... Lightning can strike twice in the same spot!

DIAGRAM 57

Yükselen, Chiron'la karesinden ayrılan bir yörüngede hareket ederek Uranüs'le bir karesini kapatıyordu; ve bu ana kilitlenen kader, Draconic Sun/Chiron'un Tropikal Uranüs'e ve Draconic IC'nin Tropikal Chiron'a hizalanmasıyla keskin bir şekilde netleşiyor. Aaron'un açısal Ejder Mars'ı, kazanın Drakonik Mars/Tropikal IC'si tarafından yankılanıyor, Tropikal MC'deki güçlü Ejder Plüton'un karşısında yer alıyor ve bu eksenin tamamı çarpıyor yine anne ve oğul arasındaki hayati önem taşıyan geç Koç/Terazi temaslarında. Aslında açılar Zerda'nınkine çok yakın; ve yakınlarda 4 Akrep'te, Tropikal IC'sinde ve kazaya yakın, Tropikal Güneş'in ve oğlunun Drakonik Güneşi/MC'sinin karşısında Drakonik Ay'ı buluyoruz, bu da dizideki erkek ve kadını yakın ve anlamlı bir ilişkiye çekiyor. zor, yalnız ve karmik doğa, Ay'ın Güney Düğümünde bulunan Ejder Satürn tarafından gösterilir.

Aaron'un kendi Güney Düğümü ve Chiron, çarpışmanın Ejder Yükselişi tarafından odaklanmıştır: katlanılması ve fethedilmesi gereken acılar, güçlü Ejder Akrep'te açıktır - bu sefer Terazi'de Ejder Güneşi yoktur.

Bu kalıplara bakın ve daha fazlasını bulacaksınız. Tekerlekli sandalyeyi Aaron'un vücudunun kullanışlı ve tanıdık bir uzantısı haline getiren, hatırı sayılır bir özgürlük ve bağımsızlıkla hareket edebileceği bir yuva yaratan ve sonuçta bu genç adama sahip olma imkanı veren anne ve oğlunun ortak mücadelesinde ana unsurlar gerektiği gibi onurlandırıldı. Kendini yeniden araçlara dahil etme ve annesinin arazisindeki dönüştürülmüş binalardan kendi işini yürütmeye başlama konusunda güçlü bir ihtiyaç duyuyor. Onun için bu bir sevgi, yaratıcılık ve sabır sınavıydı; onun için bir kararlılık, pratiklik ve dayanma gücü testi. Her ikisi için de bu, son derece zorlu bir çalışma ve manevi yükümlülüğün karşılıklı olarak yerine getirilmesiydi. Astroloji için, kader kalıplarının, insan deneyiminin daha yoğun ve daha ince düzeylerinde, dünyevi yaşamın ve ilişkinin amaçlarını gerçekleştirmek için nasıl bir araya geldiğine dair daha iyi bir örnek bulunamaz.

"Gerçeği buldum' demeyin, bunun yerine 'Bir gerçeği buldum' deyin. 'Ruhun yolunu buldum' deme; Bunun yerine, 'Yolumda yürüyen ruhla karşılaştım' deyin. Çünkü ruh bütün yollarda yürür. Ruh bir çizgi üzerinde yürümez, kamış gibi büyümez. Ruh, sayısız yaprakları olan bir nilüfer çiçeği gibi kendini açar.' Halil Cibran 'Peygamber'



Machine Translated by Google

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

EJDERHA GÜNEŞ DÖNÜŞÜ

Doğum Günü Sürprizi!

Şimdiye kadar Tropikal astrolojiyle yapabileceğiniz ve Drakonik astrolojiyle yapamayacağınız hiçbir şeyin olmadığını fark etmiş olacaksınız (gezegenler arası dinamiklere vurgu yaparken zodyak yerleşimini nispeten az hesaba katan orta nokta analizine Ebertin yaklaşımı hariç ve bu nedenle ayakta duruyor) boyutsal bağlamlarından uzak) ve Draconic Solar Return'ü çizebilmemiz sürpriz olmayacaktır.

Bununla, tanıdık Güneş Dönüşü'nün (veya bu konuda başka herhangi bir Dönüş haritasının) Drakonik biçimine çevrilmesini kastetmiyorum; Tam olarak Drakonik Güneş Dönüşünü kastediyorum; Drakonik Güneş'in, doğumundaki Drakonik konumunun tam derecesine ve dakikasına geri dönüşü. Ay'ın Kuzey Düğümü Tropikal zodyak boyunca günde yaklaşık 0° 03' yay oranında geri giderken, bu geri dönüşün yılda bir kez düzgün bir şekilde gerçekleşmeyeceği sonucu çıkıyor; yaklaşık her 11½ ayda bir ortaya çıkacaktır (Drakonik Güneşi belirlemek için Ortalama veya Gerçek Düğümün kullanımına bağlı olarak). Artık Ejder efemeridleri hazır olduğundan, bu dönüş tarihini ve saatini bulma görevi çok daha kolay hale geldi; gezegenlerin, Güneş ve Ay'ın Gerçek Ejder burcunda her gün hareketleri, sürekli yön ve hız değişiklikleriyle birlikte hareketi nedeniyle özellikle önemli. Dünyaya göre başlangıç noktası birkaç gün boyunca çok değişkendir. Bazı programlar, özellikle de Solar Fire, seçime göre Doğru veya Ortalama Draconic Solar Returns'ü otomatik olarak hesaplar ve görüntüler, bu da astrologun görevini zahmetsiz hale getirir.

Bu Dönüş biçimi üzerinde yapılan çalışmalar, hesaplamalarımızda kullanmamız gerekenin aslında Gerçek Düğüm olduğunu oldukça kesin bir şekilde ortaya koydu. Ortalama getiri ve Gerçek getiri zaman açısından birbirine yakındır, genellikle yalnızca birkaç saat arayla; ancak Gerçek Getiri şu ana kadar gelecek yıla damgasını vuran olayları etkili bir şekilde ifade ediyor, Ortalama Getiri ise çok daha az. Bu, gezegen hizalamalarından Dönüş haritasının açılarına kadar kolaylıkla gözlemlenebilir. Eklemediğim ama bakmaya değer olan şey, Draconic Solar'ın Tropikal Solar ile kesinlikle eleştirel bir karşılaştırmasıdır. Tropikal Dönüşler her zaman ilgi çekici olsa da, her zaman Drakonik haritaların dramını taşımıyor gibi görünüyorlar; bunlar aslında aktif ruhlar olarak hayatımızın merkezi olaylarının, seçtiğimiz ve dolayısıyla dünyevi gelişimimizin çeşitli aşamalarında kendi kaderimiz için belirlediğimiz karşılaşmaların ve deneyimlerin kalıpları o

Machine Translated by Google

Aşağıdaki örnekler bu noktayı açıklamaya hizmet edecektir.

Ejder Güneş Dönüşü: Hesaplama

- 1. Başlangıçta kolay bir iş değil; Eğer bir Drakonik efemeris'e erişiminiz yoksa, ilgili yıl içinde Güneş'in Drakonik konumunun doğum yeri ile kavuşum noktasına düştüğü tarih, özenli bir inceleme ile bulunmalıdır. Doğumsal Güneş/Düğüm ilişkinize ilk önce bir yay olarak, hatta bir açı olarak ifade edilebilir olarak bakarsanız, daha kolay hale gelir ve bu, tekrarlanan ilişkinin görülmesini kolaylaştırabilir.
- 2. Tarihi bulduktan sonra, Draconic Sun'ınızı saniyelik doğrulukla hesapladığınızdan emin olun; bu, True Node'un benzer başlangıç doğruluğu anlamına gelir. Neil Michelsen'in bir dakikanın Gerçek Düğümü için konumları (yani The American Ephemeris'te 6 saniye 10 bunlar gerekli ince ayar için makul bir temel sağlamalıdıyayına verilmiştir) olduğundan,
- 3. Daha sonra, her durumda Düğüm'ü Güneş'ten çıkararak Güneş'in o gün saat 0:00 ve 24:00'teki Gerçek Ejderha konumlarını bulun.
- 4. Drakonik Güneş'in gün boyunca kat ettiği yayı bulmak için önceki rakamı sonraki rakamdan uzaklaştırın; Düğüm Doğrudan olmadığı sürece kural olarak Tropikal Güneş'ten daha hızlıdır.
- 5. Saat 0:00'daki konumu kendi Draco Sun konumunuzdan çıkarın.
- 6. Sonucu, Drakonik Güneş'in daha önce bulunan hareketine bölün: artık Dönüş'e kadar geçen günün oranını ondalık sayı olarak elde edersiniz.
- 7. Bu ondalık sayıyı 24 ile çarpın: bu size dönüş zamanını (UT) ondalık sayı olarak verecektir.
- 8. Tekrar saat, dakika ve saniyeye dönüştürün.
- 9. Bu süre için Sun ve True Node'u yeniden hesaplayarak ve aralarındaki farkın True Draco Sun'ınıza tam olarak eşit olduğundan emin olarak bunu kontrol edin. Değilse ayarlayın.
- 10. Artık Tropik haritayı çizip bunu haritaya dönüştürebilecek donanıma sahipsiniz.

Gerçek Ejder Güneş Dönüşü.

Her zaman olduğu gibi her iki seviyeye ve etkileşimlere bakın; Burada ayrıca doğuşa doğru bir dizi Drakonik ve Tropikal geçişin olduğunu da unutmamak gerekir. Altmışlık bazı elektronik hesap makinelerinin, saniyeleri düşürerek veya en yakın dakikaya yuvarlayarak rakamlarını toparlama alışkanlığı vardır. Doğruluk açısından bu rakamları kağıt üzerinde çalışmak daha güvenli olabilir; gereken süre minimumdur.

Dönüş zamanını hesapladıktan sonra grafik size uygun herhangi bir yöntemle hesaplanabilir.

'Dev benliğinize olan özleminizde iyiliğiniz yatıyor: ve bu özlem hepinizin içinde. Ama bazılarınızda o özlem, kudretle denize akan, yamaçların sırlarını, ormanların şarkılarını taşıyan bir sel gibi. Bazılarında ise kıyıya ulaşmadan önce açılardan ve kıvrımlardan kaybolan ve oyalanan düz bir deredir. Ama çok özleyen, az özleyene, 'Neden yavaş ve duraksıyorsun?' demesin. Çünkü gerçekten iyi olanlar çıplaklara 'Giysilerin nerede?' diye sormazlar. ne de evsizler, 'Evinizin başına ne geldi?' Halil Cibran 'Peygamber'

* * * * * * *



A Rock'n Roll Legend who could sing a chord!

DIAGRAM 58

Acımasız Solar Dönüşler: Bir Blues Şarkıcısının Ölümü – Janis Joplin Janis Joplin bir asiydi. Teksas'ın sevimsiz bir kasabasında rahat bir orta sınıf toplumunda rahat bir orta sınıf ailede doğdu ve büyüdü; kayıtsızlığından, okulundan, aşıladığı değerlerden nefret ediyordu; yalnızdı, popüler değildi, zekiydi ama sıkılmıştı; sadece sanat alanında uzmanlaştı ve daha sonra şarkı söylemek, içmek ve otostopla altmışlı yılların kültürünün merkezi olan Kaliforniya'ya doğru yol almak için Port Arthur'un tozunu ayaklarının altından silkti.

'Sınıf dışında, şehir dışında ve eyalet dışında bana güldüler' dedi. Lois Rodden'ın Kadın Profilleri'ndeki yorumu şöyle : '... Grafik, onun kısa hayatı kadar anlamsız.' Janis'in kendi açıklaması, 'Dostum, 70 yaşında aynı lanet sandalyede oturup televizyon izleyerek yaşamaktansa on yıl süper hiperen yüksek yaşamayı tercih ederim', ne Oğlak Güneşini ne de Yengeç Ayı'nı yansıtmıyor... Neden kendini roket gibi yaktı? Beş kavurucu yıl boyunca 'en üst düzeyde mi?'

Bu sorunun cevabı haritanın Drakonik, mesleki seviyesinde yatmaktadır. Burada, Güneş Başak burcunda olmasına rağmen, çok önemli olan Ay Kova burcuna düşüyor, 12. Evdeki Tropikal Venüs ile sıkı bir şekilde kavuşum yapıyor ve Tropikal Merkür'e yakın; Tropikal Güneş'in karşısında, Yengeç burcunun tüm duygusal dürtüsünü taşıyan Drakonik Mars yatıyor ve (kamusal yaşamlarda sıklıkla gördüğümüz gibi) Draconic MC, Tropikal Ay'la birleşiyor... Drakonik Satürn ve Uranüs'ün açısal kavuşumunu da beraberinde getiriyor. Son olarak Ejderha Yükselişi Tropikal Neptün ile kavuşum yapıyor. Janis'in Drakonik desenlerinin önemi, arkadaşı Nick Gravenites'in halka 'fiziksel ve ruhsal bedeninin %100'ünü' verdiğini söylemesiyle vurgulanıyor .

Tropikal desen bize, güçlü Hava üçlüsü sayesinde onu okuldaki akranlarından bir yıl öne çıkaran zekayı ve aynı zamanda tipik olarak biraz huzur, sessizlik ve mahremiyet için düzenli aralıklarla kendi başına yola çıkma ihtiyacını kesinlikle gösteriyor. Oğlak burcu. Bu yanı aynı zamanda 'baba figürlerine' ilgi duyduğu anlamına da geliyordu; Biyografisini yazan David Dalton onun hakkında 'Başarılı insanlara saygı duyuyordu, onları dinliyordu' diyor; 'kendisinde bu işaretin sıkıntılarını fark etti - yoğun iç gözlem ve coşkunun doruklarından depresyonun derinliklerine gitme eğilimi, zirvedeki keçi, derinlerdeki balık. Adını bu ayın iki yüzlü tanrısı Janus'tan, bir yüzü geçmişe, diğeri geleceğe bakan kapı ve geçiş tanrısından almış olsaydı, seçim bundan daha fazla olamazdı.

uygun. Acı içinde yaşadı, iç çatışmalarının embriyonik paradokslarına maruz kaldı.' Tropikal Ay/Jüpiter'in Yengeç burcunda 5'te karşısında Janis'in şu sözleri var: 'Ben hassas bir çocuktum, çok fazla incinme ve kafa karışıklığı yaşadım' ve Dalton şöyle yorumluyor: 'Eğer Janis bizim hayatımıza herhangi bir katkı sağladıysa. kültür, hatta özgürlüklerimiz, kendini oyuna kaptırmış, benlik canavarını bırakmaya hazır devasa bir çocuğun görüntüsüydü, yeter ki onu bıraksın.'

David Dalton'un biyografisi zengin ve şiirsel bir okumadır; benzersiz, genellikle kaba ama yine de garip bir şekilde hüzünlü sesi sayfalarında bolca çıkan kızın birçok yönüne karşı son derece duyarlıdır. Tropikal haritanın Muhtaç Janis'i ile Draconic'in Driven Janis'i arasındaki keskin zıtlıkların canlı bir tablosu çiziliyor. İkincisinin imgesi sürekli olarak heyecan vericidir - geçmiş deneyimlerinden çıkardığı Kova Ayı'na uyarak, alışılmamış müziği (Tropikal Venüs) ve alışılmışın dışında aşkları aracılığıyla yalnızca kendi ısrarcı farklılığını ifade etmek için değil, aynı zamanda kullanmak için de kullanır. , ama bütün bir neslinkiler. O öyle olmak için geldi. Seyirciyi büyüleyen sıra dışı bir şey vardı; o 'yaramaz bir tanrının parmağının dokunduğu, ele geçirilmiş bir kadın gibi şarkı söylüyordu.' Nick Gravenites onun 'şimdiye kadar tanıştığım akor söyleyebilen tek kadın olduğunu' söyledi!'

Neptün/Yükselen aracılığıyla kendisini tamamen etrafındaki anarşik unsurlarla özdeşleştirdi; köksüz, istikrarsız yaşamının içki, uyuşturucu, özgür ifade, ruh ve mayalanan neslinin biçimsiz kaçış idealleri gibi sunduğu her şeyle tamamen ilgilendi. O hem bir kaçışçıydı, hem başkaları için bir kaçıştı, hem de bir efsaneydi ama orada başka bir şey daha vardı; çünkü tek başına, diğer aşkı olan resme döndüğünde, yeniden İncil'in imgelerinden yararlandı ve yine onun kamusal ikonoklazmasıyla tamamen çelişiyor. Köşeli Chiron onu düşündüğü, hissettiği ve yaptığı her şeyde başına buyruk biri haline getiriyordu.

Peki ya şu Ejder Mars/Tropikal Güneş? –'Yanmak istiyorum!' Dinlemek isteyen herkese ve şarkıları aracılığıyla her dinleyiciye özgürce verdiği felsefesi şuydu: 'Mümkün olduğunca alın, çünkü uyandığınızda orada olmayacak dostum!' Yaşamın dolaysızlığıyla, arzu ve ihtiyaçla doluydu, daha önce o 'en üst noktaya' kadar yaşamanın aciliyetiyle şiddetliydi.

tükenmişlik. Heyecan arıyordu; 'yoğun yaratıcılık ve yoğun kendinden nefret etme ruh halleri arasında gidip geliyordu.' Daily Telegraph eleştirmeni, Londra'daki görünümünde görünüşte alışılmadık bir coşkuyla şunları yazdı: 'Burada aslında aşkın, acının, özgürlüğün ve coşkulu deneyimin rahatlatıcı bir şekilde somutlaşmış sesi, kalpten konuşan bir ateş, sıcak yuvarlak ten vardı ...

Ve yine de, gördüğünüz gibi, bir de yapı vardı. Oğlak burcu ve o güzel Merkür/ Satürn/Uranüs üçlüsü tatmin olacaktır - ve aynı zamanda Ejderha Başak Güneşi de sadece ihtiyaç duyulmakla kalmayıp aynı zamanda ihtiyaç duyulan ihtiyaçla da tatmin olacaktır (sanırım arkadaşlarına 'Evet' demenin kendisi için önemini kabul etmiştir). ve izleyicileri ve yayıncıları) ama aynı zamanda çalışmalarında mükemmellik ve dürüstlük için de çabalıyor. 'Tabii ki yapılandırılmıştır' diyor, 'Müzik çalmak her şeyin öylece durmasına izin vermek değil... Çalmak bir duyguyu almak ve onu bitmiş, sıkı bir şeye dönüştürmek gibidir, bu da insanlar tarafından okunabilir ve anlaşılabilir. Ona bakmak. Bu sadece senin için değil, sadece nasıl hissettiğini söyleyemezsin, nasıl hissettiğini almalı, onu sahip olduğun ses tellerinden, sahip olduğun enstrümantasyondan, sahip olduğun aranjmanlardan inceleyerek ayırmalı ve bir şarkı yaratmaya çalışmalısın. seyircide şişme hissi.' Neyin peşinde olduğunu biliyordu; buna inanıyordu.

Chiron, Janis'in hayatında bir dizi farklı rol oynamış olacak: En açık şekilde 'başına buyruk' unsuru temsil ediyor, ancak Tropikal Ejderhanın Başı ve Torunları ile birleştiğinde ve hatta ulaşabildiği olağanüstü güçlü konumuyla bundan çok daha fazlası olacak. onun Ejder Güneşi.

Belki de onu sevenler için bir guruydu. Belki de bu, bizim asla fark edemeyeceğimiz kadar derin bir kişilerarası acıyı kucaklamak zorunda kalmasının resmidir. Belki Kheiron, daha uysal olsaydı, kendine zarar verme eğiliminin farkına varması konusunda ona rehberlik edecek olan 'baba figürlerinden' de bahsediyordur. Çünkü asıl mesele şuydu: Tam olarak Kova burcunda yükselen Tropikal Güney Düğümü ve İkizler'deki IC'deki yöneticileri, ona korkunç bir kadercilik aşıladı, 'çok iyi vakit geçirdiği' halde bile kaybetme durumunda olduğu hissini aşıladı. . Bu onu huzursuz, konuşkan, eksantrik ve sürekli asi yapıyordu. Leo'ya taşınmayı denedi; aşık oldu, resminin konusunda (ama tarzında değil) tuhaf, özel bir ortodoksluk vardı - ama canavarı asla tam olarak bırakamadı; 'Janis'e ne var? ' ve General Eisenhower'ın ölümüyle yüzünün Newsweek'in kapağından çıkarılmasına öfkelenmesi. 'On dört kalp

saldırılar yaptı ve benim haftamda ölmek zorunda kaldı. BENİM haftamda.'

'Eğer çenemi kapatsaydım, tüm bildiklerimi, ne hissettiğimi söylemeyi bıraksaydım belki bütün o kediler benden bu kadar korkmazlardı' dedi. Ve, 'Birinin karısı olmayı bırakamam, çünkü bu benim için çok büyük bir olaydı... çoğu kadının hayatı güzeldir çünkü kendilerini bir erkeğe adamışlardır. Benim de ona ihtiyacım var, gevşek, sevgi dolu, dokunaklı, güzel bir adam, ama o dokunamıyor, tam gaz boogie ile sahneye çıkmaya bile dokunamıyor. O yüzden sanırım bu konuda duracağım. Onu alacağım. Onsuz yapamam.' İdeal Aslan partneri bile 10. yüzyılda kendi Mars'ından aldığı o vahşi saldırıyla rekabet edemezdi. İsa'da (aynı zamanda Chiron'un da onun sembolü olduğuna inanıyorum) sahip olabileceği en büyük sevgiye ve rehberliğe bile tam olarak izin verilmedi. Ortodoksluktan, hatta yıldızlığın kurumlarından giderek daha da uzağa kaotik kaçışına doğru düşüşünü durdurmaya yetecek kadar hayatı boyunca.

Ve böylece kendini çözdü. Aslan ve Oğlak burcundaki yönetici pahasına Kova burcunu ve İkizler burcundaki yöneticileri vurgulayarak, dönüştürücü aşkın, zekadan saygı isteyen sevginin, küçük sesini gerçekten dinleyecek kadar uzun süre sessiz kalmadı ve asla durmadı. Bir sevinç, bir huzur, hayal bile edilemeyecek bir içsel anlayış karşılığında, o Öteki kim olursa olsun ona tam bir kişisel bağlılık isteyen sevgi. Ya da belki sadece bu şekilde olabilir mi? Kendini aşkın kollarına atmanın bildiği tek yol, vücudunu istismar ederek kendini yok ederken izleyicilerinin kollarına ve kalplerine girmekti.

Kendisi ve grubu (Big Brother and the Holding Company) için büyük çıkış, 1967 yılının Ağustos ayında Monterey Pop Festivali'nde gerçekleşti. Neredeyse hiçbir yerden gelmedi ve mest olmuş izleyicileri için üç kez 'yaptı'.

19 Ocak 1967'deki Güneş Dönüşü, Böğa burcundaki 3 Ay ile kavuşum yapan Kuzey Düğümü ve yükselen Akrep Neptün boyunca Güneş/Merkür'ün Jüpiter (ve altmışlık Satürn) ile karşıt açısını gösteriyor. Ancak gerçek dram, 13 Ekim 1966'daki Gerçek Ejder Güneş Dönüşü'nde göz kamaştırıyor: harita sadece 12. Evdeki Güneş, 1. Evdeki Güney Düğüm ve 10. Evdeki Mars'taki doğum kalıplarını tekrar tekrar yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda 10. Evde de yükseliyor. Ejdel Tropikal çapraz temaslar bu rezonans, Drakonik Torun'un Tropikal Chiron ile kavuşumu ve Kova burcundaki Yükselen'in, Drakonik Yükselen ile kavuşum Tropikal Uranüs tarafından yankılanmasıyla devam ediyor; Ejder Satürn Tropikal IC ile kavuşum yapıyor.

Ay/Venüs kavuşumu, doğumsal sıkı Ejder Ay kavuşumu Tropikal Venüs'ü tekrarlıyor; Drakonik Güneş, doğuştaki Drakonik Mars'ın Tropikal Güneş muhalefetini yeniden ifade etmek için Tropikal Mars ile birleşiyor. Hiç harekete geçmek için bir işaret var mıydı? Yeni Ay, o andan üzücü ölümüne kadar sahip olduğu şöhretin başlangıcını ve Drakonik düzeyde Güneş'in,

Ay ve Venüs kendilerini ve orta noktalarını, tutkulu Yükselen Akrep ve Merkür'ün eş yöneticisi olan 10. Evdeki Tropikal Mars'a ve önemli ölçüde Güney Düğümü/Neptün kavuşumuna doğru yönlendiriyorlar.

Vaat açıkça ortadadır – ve uyarı. Tropikal Satürn'ün Draconic MC'nin 4½ karesine düşmesi tesadüfi olabilir veya olmayabilir; O Draconic Solar dan sadece dört yıl sonra ölmüştü. Eksenel olmayan temasları dahil etmek için bir ipucu? İnsan merak ediyor. Bu tamamen yeni bir astrolojik anlayış dünyasıdır. Uranüs/Plüton ve Satürn/Kiron'un Tropikal karşıtlığının Drakonik Yükselen/Alçalan ile aynı hizada olmasıyla, kesinlikle 'büyük olması' gerekiyordu; ayrıca Tropikal MC/IC, doğumdaki Drakonik Ay/Tropikal Venüs ile sıkı bir şekilde hizalanır. Draconic MC, doğduğu Yay burcundaki Mars'a karşı çıkıyor; Draconic Moon, doğumundaki Dragon's Head/Chiron/Descendant ile kavuşumda ve tüm halka açık sevgiyi sunuyor.



1970 - The fateful Year

DIAGRAM 61

4 Ekim 1970'te aşırı dozda eroinden öldü. Mutluydu, grup yeni bir disk kesiyordu, istikrara yol açabilecek iyi bir ilişkisi vardı ama açıkça içindeki bir şey bunu kaldıramıyordu. Belki de her şey yolunda giderse, sıradan, mutlu, rahat hayatlarını kabul etmeyi veya taklit etmeyi reddettiği diğerleri gibi olacaktı - ve tüm yaşama nedeni, olduğu gibi olması, yaptığı gibi yapması,

bütün mesele kaybolacaktı . Kendisinde olmayan bu ş eyin sürekli saldı rması için hazı rlanmı ş bir ş ey olduğ unu gördü. Onun kavgası olmasaydı o neydi? 'O' kazanı rsa geriye ne kalı r? Bu derin amaç krizinin ötesini göremediğ i için, diğ er birçok Chironlu gibi o da bilinçi ya da bilinçsiz olarak tek kaçı ş yolunu seçti.



Janis Joplin - Draconic Solar Return July 29th 1970, 20h18 pst at Larkspur CA

DIAGRAM 62

Ocak 1970'in tanı dı k Tropikal Güneş Dönüş ü, Güneş /Venüs-Satürn-Jüpiter T-karesinin Drakonik seviyeden doğ umsal Tropikal Ay/Ejderha Venüs kavuş umunu etkilemesiyle gergindir. Yükselen, doğ umsal Kuzey Düğ ümü, Chiron ve Ejderha Güneş i ile birleş erek konuya odaklanı yor. Fakat yine de, 29 Temmuz 1970'te, muhtemelen Larkspur, California'daki evinde Gerçek Düğ ümdeki Drakonik Güneş Dönüş ü, olayları n habercisidir. Dönüş ümün zamanı , Tropikal Güneş /Mars/Descendant'ı n doğ umsal Plüton'daki sı kı kavuş umuyla müjdeleniyor; Tropikal Neptün/ Los Angeles MC, doğ umundaki Tropikal Güneş ini yakı n bir altmı ş lı k aç ylayapı landı rı yor. 7. Ev güçlüdür; Tropikal Merkür yine doğ uş un soyundan/ Kuzey Düğ ümü/Chiron'una odaklanı r.



The Last bars, the Final Curtain
DIAGRAM 63

Ancak takip edecek olayları n anahtarı , belki de kariyerinin bu aş aması nda gerçekten kaç nı lmaz olan, her birimizin elinde ne kadar özgür irade varsa, Tropikal Güney Düğ ümü kavuş umunun hem doğ um hem de ş imdiki (geri dönen) Ejderha Güneş i ile kavuş umunun anlamlı modelinde yatmaktadı r. Mars tarafı ndan, artı Neptün (ilaç) ve IC'deki Satürn, onun dünyevi ilerleyiş ini sona erdirmek için komplo kuruyor.

Yaslı olmak üzere olan anne ve babası nı n hâlâ yaş adı ğı Port Arthur'da,

Drakonik Dönüş 'ün Satürn'ü IC ile kavuş umda bulunuyor. Janis'in doğ um sı rası ndaki Güneş /Mars çapraz teması Drakonik Ay tarafı ndan tetiklenir (Larkspur'daki Tropikal Neptün/ MC ile üçgen aq). Tropikal MC'ye bu kadar yakı n olan Drakonik Jüpiter, yalnı zca kendisine ulaş an iyi ş eylerden değ il, aynı zamanda savaş ı n acı sı ndan kurtulmanı n ruhundaki rahatlamadan da söz ediyor mu?

Nihayet hesaplaş ma, ödeme ve/veya bı rakma zamanı gelmiş ti. Öldüğ ü gün akş am saat 7.30'da arkadaş ı John Cooke tarafı ndan Los Angeles'ta bir motel odası nda bulundu. Janis, kapı görevlisi tarafı ndan en son gece saat 01.00 sı raları nda sigara almak için beş dolarlı k banknot almak üzere dı ş arı ç ktı ğ ı nda görüldü. Ölüm zamanı PDT'ye göre 1:40 olarak tahmin ediliyordu; sigara paketinin tamamı vücudunun yanı nda duruyordu.

Ölüm tablosu (yukarı da) çok dokunaklı ; Tropikal Ejderhanı n Kuyruğ u, hâlâ erken dönem Baş ak Ejderha Güneş ini kamçı layarak, baş tançı karı cı birş ekilde Ejderha Yükselen'in etrafı nda kı vrı lmış tı 'Bı rak gitsin, Janis!' ejderha fı sı ldadı, 'Hepsini çöpe at!' Tropikal Yükselen Aslan'ı ölürken yöneten Tropikal Güneş, Uranüs ile kavuş um yapmış ve Chiron'a karşı tolarak Tropikal Jüpiter ile Drakonik seviyeden hizaya gelmiş ti; bu tür dürtüsel enerjiler kolayca çok riskli bir eylemi, çok ileri bir sı çramayı teş vik edebilir. Bu çok önemli bir andı: Janis'in kendi Plüton derecesi Aslan burcunda yükselirken Ejderha Plüton, Tropikal IC'ye karanlığını yaydı; Bu arada o gece Venüs, Ay, Neptün ve Satürn'ün kasvetli Tropikal dizilimi Ejder meridyenini ele geçirdi ve ölümcül aşırı dozda ilaçiçin modeli mükemmelleş tirdi. Aniden herş ey bitti.



ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

EJDERHA İ LERLEMELER

İ lerleyen grafikteki Drakonik elemente bakarken aynı zamanda ş unları da göreceğ iz: günlük ilerleyen açıları içerir. Bu konulara yabancı olanlar için; gün boyunca efemeriste bunu hatı rlamak yeterlidir incelenen yı la göre ilerlemelere karşılı k gelen, Gece Yarısından Gece Yarısına (veya Öğ leden Öğ lene) ilerleyen Cennet Ortası hareketleri genellikle yıllı k ölçü olarak kabul edilen tek derece değil, ilerlemiş MC, ancak 361, tıpkı ilerlemiş Ay'ın kendi içinden geçmesi gibi aynı gün/yıl boyunca doğaliyay 12'dir. Olacaksın Bu nedenle, belirli bir yılın her gününün bir iş aretle iş aretlendiğini hemen anlayın. yeni bir çift açı. MC her 24 saatte 1 derecenin biraz altında hareket eder.
Yılın 365 veya 366 günü ve buna karşılı k gelen Yükselen de onunla birlikte hareket ediyor mevcut enleme göre. Bildiğim kadarıyla bu gerçek Bu konu hakkında yazmaya başladığımda astrologlar tarafından tam olarak takdir edilmedi. 1970'lerde, o zamanlar bunun önemini anlayan bir avuç kişiden biriydim.

Aaron'un Kazası

Günlük ilerleyen agıların değ eri, 25 Nisan 1979'da, On İ kinci Bölüm'de Drakonik gegş leri incelerken sakatlayı cı kazası na ayrı ntı lı olarak baktı ğı mı z genç Aaron'un durumunda bulunan ilerlemiş modellerin incelenmesinde güdü bir ş ekilde vurgulanmı ş tı r. Doğ umunda Ejder Jüpiter/ Satürn ve Düğ üm/Uranüs/Venüs/Kiron ekseni arası nda bulduğ umuz iliş ki elbette devam ediyor, çünkü bu cisimler 17½ gün boyunca çok yavaş hareket ediyor. Ve Drakonik modelindeki Koç/Terazi Noktaları - doğ umundaki Ejder Güneş i ve MC/IC ile çok anlamlı bir ş ekilde hizalanmı ş - yalnı zca bir derece hareket etti. Ancak kaza gününe ait tam Günlük İ lerleme tablosundaki bu önemli noktalarla olan etkileş imlere bir bakı n! Yı llı k olarak ilerleyen Tropikal Yükselen ve MC/Sun tek başı na ele alı ndı ğı nda, yaş anan hayat değ iş tiren dram hakkı nda bize çok az ş ey anlatı r; yalnı zca ilerlemiş Yükselen'in kare ş eklindeki Ay'a yaklaş ması var. Ama Drakonik'i getirdiğ inizde görüntüler oluş maya baş lar. Birincisi, bu ilerlemiş MC/IC ekseninin ilerlemiş Draco Pluto ile 3 derecelik ve ayı rı cı bir kavuş umu var, dolayı sı yla bu dönemin dönüş türücü bir niteliğ e sahip olması nı bekleyebiliriz. Daha sonra, ilerlemiş Ejder Neptün üzerinde ilerlemiş Torun'u buluyoruz; Merkür/Mars çok geride değ il, onun doğ umunda açı yla iliş kileri açı sı ndan vardı lar, ancak Neptün'e çok daha yakı nlardı , bu da fiziksel olanı n zayı flaması nı n ve/veya ruhsallaş ması nı n kanı tı ydı . vücut ve onun tüm temel iliş kileri.

Ancak, daha önce de belirttiğ im gibi, anlam ve dram gerçekte günlük ilerleyen kalı plarda ortaya şıkı yor: Tropikal günlük ilerleyen MC Boğ a'nı n 20 derecesine düş er, Ejder ilerleyen Güneş /MC/IC ve geçş Ejder Güneş i ile birleş ir. / Chiron ekseni orta noktaları nda; bu, büyük kiş isel öneme sahip bir olayı n gerçekleş ebileceğ i tarihi tartı şıması zıolarak sabitler. Daha sonra Canterbury enleminde bu MC'ye karşı lık gelen Tropikal günlük ilerleyen Yükselen'i, Aaron'un ilerlemiş Tropikal Uranüs'ü ve doğ umsal Tropikal Uranüs/Venüs ile tam olarak kavuş umda ve 29 Aslan burcundaki orta noktaları ndan Düğ üm ve Kayron eksenlerinin kürelerinde buluyoruz. Bu resmi tamamlayan Drakonik ilerleyen Satürn de bu ağıya çok yakı niyer alıyor ve bu günü potansiyel olarak anı, yıkıcı, zarar verici ve kaderinde olan bir olay olarak iş aret ediyor. İlerlemiş Güneşi, yılılar boyunca derece derece istikrarlı bir şekilde hareket ettiğinden, ilerlemiş Ejderha Güneşi ile Satürn/Tropikal Uranüs-Düğ ümü arası ndaki bu tesadüf, yalnızca belirli bir enlemde, çok az bir süre boyunca gerçekleş ebilir.

Ejder ilerledikçe Güneş 20°'lik yörüngelerde kaldı

Boğ a burcu. Ve elbette, neredeyse tam olarak bir yı lönce benzer bir olayı n meydana geldiğ ini biliyoruz, ancak 1979'un vahim sonudarı olmadan.



DIAGRAM 64

Ne fark yarattı ? 1978'de ilerlemiş Ay, ilerlemiş Güneş ile yeni kavuş um yapmı ş tı ; Aaron iğn yeni bir deneyim döngüsünün habercisi olan Yeni Ay. Bu ilerlemiş Ay Terazi burcundaydı ; İ lk kazanı n Draconic Sun'ı ndan gedş . Ancak Nisan 1979'da ilerleme kaydedildi. Moon, Aaron'un yaş am bidimindeki diğ er aşırı duyarlı noktaya ulaş mıştı: 2 Äkrep – çoğ u zaman derinlere varan yoğ unlaştırı lmış deneyimin bir iş areti acı lar ve dönüş en zorluklar – Koç Noktası na düştüve Gençadamın doğ uşunun Draconic IC'si ve Draconic Sun'ın karşısında. BT aynı zamanda ilerlemiş Koç Noktası ve Tropikal'e de yakındı Mars/Merkür/Neptün, hepsi onun önünde yer alıyor.



The Most Difficult Challenge
DIAGRAM 65

O kader gününde, geçş yapan Ejder Ay ona ve hatı rlayacağı nı z üzere annesinin IC'sine katı ldı; o sabah erken saatlerde, Terazi burcunun son derecesindeki kendi ç ğıraçıcı ilerlemiş Ejder Ayını nüzerinden, doğum Güney Düğümüyle birlikte geçmiş ti (aynı zamanda Akrep'in zorluklarına hazırdı). Artık Astronomi bizi Ceres'i bir gezegen olarak ciddiye almaya teş vik ettiğine göre, acıçeken göksel annenin herhangi bir haritadaki konumu önemli olabilir; Zerda'nın Aaron'un kazasına iliş kin günlük ilerleme modelinde, Tropikal Yükselen, Drakonik Ceres ile tanış mış, Tropikal Mars-Satürn, Drakonik ufku rahatsız etmiş ti-ve neredeyse oğlunu kaybetmiş ti. Duygusal açıdan hıza, tehlikeye, travmaya ve sınavlara hazır olan Aaron için bu, Draconic Taurus'un kendi Dünyasını (bedenini) bir sandalyeye sabitlediği ve kendisine bir gelecek bulması için cesaretlendirdiği kader yılıydı.

Acı ması zİ lerlemeler: Janis'in Ölümü

Eğ er kendi günlük ilerlemiş aq ları nı zı incelerseniz, bunlardan birinin doğ um, ilerlemiş ya da transit Satürn ile her temas ettiğ inde, geçen günün ciddiye alı nması gerektiğ ini göreceksiniz; daha yavaş, daha kası tlı bir tempo gerekli, daha fazla inziva gerekli (veya koş ullar tarafı ndan dayatı lı yor), pratik konular ve sorumluluklar ön plana ç kı yor veya kiş i 'Hayı r' demenin zamanı nı n geldiğ ini öğ renip dinlenmeli ve ekstra enerji almalı sağ lı ğı na dikkat etmek. Çünkü her ş eyden önce bu günlerde insan, kendisini alçaltabilecek ve planları nı n bedelini ödetebilecek her türlü kazaya veya hataya karşı savunması zdı r. Doğ umsal Satürnlü kiş i için bu günler özellikle önemlidir, çünkü genellikle Kozmos'tan gelen ve katı lmanı n akı llı ca olacağı bir mesaj vardı r; Janis Joplin de bir istisna değ ildi.

Ölümünden hemen önceki gün, Los Angeles'taki bir kayı t stüdyosunda çok keyifli ve baş arı lı bir seans geğrmiş ti - ancak doğ um ve ilerlemiş Satürn, tam olarak günlük ilerlemiş Torununun üzerinde yer alı yordu ve bu yönetici gezegeni, doğ umdaki IC'siyle kavuş umdaydı . . Dolayı sı yla bu gün muhtemelen ruhundan temizlenmemiş her türlü olumsuzluğ u acı verici bir odak noktası na koyacak ve hem yakı nlı ğı arzulayan hem de bundan korkan Ayı Yengeç burcundaki Oğ lak burcundaki kadı nı n üzücü yalnı zlı ğı nı ortaya çı karacaktı r. Tek başı na motel odası na dönmüş tü; ve o gece geçiş lerin onun için ne kadar tehlikeli olduğ unu zaten biliyoruz. Yakı n zamanda Draconic'in günlük ilerlemiş Descendant'ı nı n geçtiğ i 2 Oğ lak burcundaki yı llı k ilerleyen MC, şı u anda ilerlemiş Draconic ve doğ umsal Uranüs'ten 3 derece uzaktaydı ve 30. yaş gününe yakı n bir zamanda meydana gelecek bir tür değ iş imin,uyanı şı n veya ş okun sinyalini veriyordu.

bu

Ama ona ulaş amayacaktı . Yı İlı k ilerleyen ağ lar, ilerleyen Ejderha Güneş i/Kiron/Tropikal Neptün hizalaması nı Port Arthur'da kritik odak noktası na yerleş tirirken, Kaliforniya'da doğ um ağ ları acı ması zca yankı lanı yordu. Merak ediyorum, ölümden dört ya da beş gün önce, Drakonik günlük ilerleme Descendant o Uranüs'e düş tüğ ünde ne oldu? O zamanlar kiş isel yaş amı nı n çok mutlu olması gerekiyordu; hatta evlenmeyi ve yerleş meyi düş ünecek kadar. Korkmuş ve bağ lı lı ğı nı bozmuş muydu? Yoksa bir ş ekilde hayal kı rı klı ğı na mı uğ ramı ş tı ? Birisi, bir yerlerde bu soruları n cevapları nı biliyor olabilir. Draconic günlük gazetesinin Los Angeles enlemindeki önemli kapanı ş kavuş umu, ilerlemiş Tropikal Ayı ile Yengeç burcunda Yükselen konumunda, doğ um yerinin yalnı zca 2° ötesinde ve 1° yakı nı nda bulunuyor.

Doğ umdan önceki Draconic MC, (Jüpiter'e yaklaşı rken) mutluluğa ve doyuma yol açması gereken, vurgulanan duygusal ihtiyaçve duyarlı lığı nolduğu, ancak her zaman kendisinin daha yumuşak, yaratı cı yanını halka, tatmin edebilecek tanınmaya adama ihtiyacının olduğu bir zamanı önerir. değer verildiğini, tüm tuhaflığı ve rahatsız edici aç k sözlülüğüyle kabul edildiğini hissetmeye ve koşulsuz sevgiyi deneyimlemeye duyduğu çaresiz ihtiyaç



Program: Self-Destruct

DIAGRAM 66

İş te oradaydı, tüm bu özlemleriyle yalnı zlığında yalnızdı ve günlük ilerleyen IC'de ilerleyen Balık/Terazi Venüs'ü daha da vurguluyordu. Hiçortayağıkmayan birini mi bekliyordu? Yoksa kendisine aşırı dozda eroin vermesi kasıtlı olarak tek başına zevkine düşkünlüğün bir arayışımıydı? Yoksağılgınca kendi duygularınıngücünden son bir kağıyyolu mu arıyordu? Geçişyapan Yükselen'in doğumuyla kavuşumuyla ilgili iğneyi aldıve Tropikal Plüton'u ilerletti; geçişyapan Güneş/Uranüs, Yengeç/Oğlak burcundaki hassas eksene kışkırtıcı birşekilde kare ağıyapıyor; ilerlemiş Tropikal Güneşi hala Güney Düğümünün kürelerindeydi (Draconic Solar'ın yankıları) ve ilerleyen Tropikal Chiron'un tam tersiydi. Onların Drakonik eksenleri doğum gününe düştüve Neptün'e doğru ilerledi; Chiron'un 8°'de geçişi Koç Tropikal doğum Ay'ıve günlük ilerleyen Yükselen burcunun doğum yerinin enlemi için kare ağınıyaptı, doğum yerindeki Güneş/Kiron quincunx'uve bunların ilerlemişkarşıtlığıogün Güneş-Uranüs/Kiron hizalaması ile gökyüzünde tekrarlandı.



DIAGRAM 67

Chiron'un doğ umda Ejderha Başı ile 7. Evin zirvesine bu kadar yakın kavuş umu, bu onu mahremiyetini geride bı rakmaya ve yakınlığın acılarını ve sevinderini yaş amaya veya gerçekten acıçekmeye davet eder. Ekim 1970'in duygusal açıdan yüklü o gününde, karanlığa bu kadar korkunç bir sıçrayış yaptığına göre içindeki acıdayanılmaz olmalı. Öyle olsa bile, bu kadar nihai olması amadanmamış olabilir.

Acı ması zİ lerlemeler ve Geçiş ler – Parçalanmı ş Krallı k!



DIAGRAM 68

Ş u anda 218 yaş ı nda bir kadı n olarak Britannia'ya (bizim Birleş ik Krallı k'a sı klı kla sevgiyle hitap ettiğ imiz isimle) bakı n; onun da hepimiz gibi birkaç sorunla doğ duğ unu göreceksiniz! İ liş kileri ve ekonomisi , 8 5 11'deki Mars-Neptün-Venüs-Satürn'ün neredeyse Büyük Haq na bağ lı .

Evler. Artı k Mars, Ay'ı n Kuzey Düğ ümünü yönetiyor, bu yüzden sorun çok açı k

dünya ortakları yla aktif olarak iş birliğ i yapma ve onlarla maddi olarak paylaş ma (8. mücadelede Boğ a bu) kendini düş ünmeden oldukça iyi olacak burcundaki Mars, her türlü kazanı lmı ş çı karla çatı şı yor (Güney Düğ ümünün yöneticisi Venüs, 5. mücadelede Kova) burundaki satürn) karı (11. yüzyı ılda Aslan burcundaki Satürn) (11. yüzyı ılda Aslan burcundaki Satürn)



DIAGRAM 69

Bu sadece baş langı ç Onun tutumu son derece kararsı z, çünkü 10. Evdeki Yengeç bu Ayı ile herkesin önünde bakı mlı görülmesi gerekiyor ve Drakonik Jüpiter onunla kavuş umda olduğ undan, Drakonik Ay MC ile kavuş umda olduğ una inanı yor.

güdü bir ş ekilde 'Evet!' ilerlemek.

Ancak IC'deki Oğ lak Güneş i, kalbini geleneğ in beklediğ i yere, yani kendi bölgesine, kendi tarihine ve mirası na sağ lam bir ş ekilde yerleş tirdiğ inden, bu onun kendi geliş imi açı sı ndan daha fazla yararı na olacaktı r. Güneş /IC'sinin Drakonik versiyonu Yay burcuna düş üyor, bu daha umut verici görünüyor, ancak potansiyel sorunları da yok değ il: Burası aynı zamanda Tropikal 3. Ev'de olduğ undan, fı rsat özgürlüğ üve yüksek öğ renimin değ eri konusunda etkili bir ş ekilde konuş acak. İ ngiliz mirası nı ve yaş am tarzı nı korumanı n önemi, ancak kontrolü kaybetme korkusu çoğ u zaman kendi geliş imi ve dünya çapı ndaki konumu ign mantı klı bir yardı m olduğ u kadar bir engel de olabiliyor. (İ İginçtir ki, bu yerleş tirme Galaktik Merkez ile rezonansa girer ve dünya meselelerinde özel bir rol ima eder.) Yüce gönüllülüğ e yönelik her türlü doğ al dürtü, ihtiyat ile coş ku, geniş leme ile kı sı tlama arası nda bir dengenin korunması konusunda her zaman dikkatli bi Aslı nda bunlar iyi bir qftqliğ in vası fları dı r! Kalı bı n bu bölümünde, Tropikal/Ejderha etkileş imlerinde, teoride Bayan Britannia'nı n evini iyi düzende, arzuları nı yüksek, baş arı ları nı tatmin edici tutacak oldukça sağ lı klı bir denge var. Ancak 1. evdeki Güney Düğ ümü bize her zaman özveriyi öğ renmesi gereken bir bireyi gösterir ve Britannia aç kça kendisi hakkı nda yüksek bir görüş e sahiptir ve eğ er yapabiliyorsa, ruhunun bağı msı zlı ğı nı temel alarak bunu korumaya niyetlidir (Uranüs Yükselen ile kavuş um, Tropikal Venüs Kova burcunda). , Hem erkekliğ ini ve iş ahlakı

Giriş im ruhuna, cesarete ve bireyin doyumlu bir yaş am ve kader hakkı na olan derin inancı onun en umut verici niteliğ idir. Bu, Tropikal 7. Evdeki Ejderha Başını nyöneticisi Koçburcundaki Ejder Mars'tır; bu, iki dünya savaşında kiş isel rahatlığını ve güvenliğini dört rüzgara bıraktığında ve ne kadar cesaret, liderlik ve cömertliğe sahip olduğunu gösterdiğinde güdübir şekilde kanı tlanmıştır. karanlığın ajanlarıyla savaş ta ve zayıfulusların savunmasında. Ve her tehdide rağmen Boğa burcundaki Tropikal Mars'la silahlarına sadık kaldı. Tasarruf yeteneği, doğal tutumluluğu ve yaratıcılığı bir lütuf haline geldi ve elinden geldiğince paylaştı. Evet, elbette bir karaborsa vardı - her savaşta vardır- amaİngiliz halkı paylaşmayıöğrendi. Şimdi kaçıgeriye dönüp baktığında ozor zamanlarıhatırlıyor ve esas olarak insanların karşılıklı bağımlılıklarından duyduklarımıtluluğu hatırlıyor! Peki oruhşimdi nerede? Bilgeler arasında ve gender arasında parlıyor. Britannia ne zaman yüz yüze gelse

hem de kadı nlı ğı nı yönlendiren 11. evde Tropikal Satürn (Oğ lak/Yengeg).

dünyadaki ihtiyaç sahipleriyle yüzleş mek için birçok durumda hedeften biraz yavaş lamı ş olabilir ve katkı sı çeş itli nedenlerden dolayı sı nı rlı olabilir (bunu ilk kez birkaç yı l önce yazdı ğı m gibi, daha büyük miktarda yiyecek tedariği için baskı vardı) ve Makedonya ve Arnavutluk'ta zor durumdaki Kosovalı mültecilere hava yoluyla gönderilecek diğer yardı mlar; ve ilk baskı hazı rlanı rken İ ngiliz kamuoyu Etiyopya'da cömert tayı nları n gevş etilmemesi için düşürülmeye devam edilmesi konusunda ı srar ediyordu) ancak içgüdüsel tepki halkı nı n giderek artan insani krizlere karşı cömertliği yürekleri ı sı tı yor.

Bununla birlikte, iqindeki yaratı cı ve yaratı cı zekanı n yanı sı ra (Drakonik Plüton, Tropikal Venüs'ü 5. seride birleş tiriyor; normalde bu), inatq bir zevk düş künüvar sosyal eğ lencelerinde, çocukları nda, hobilerinde ve takı m ve bireysel sporlara olan sevgisinde bol miktarda q kı ş yolu bulması gerekir). bu ters gitti. Elektronik toplumun ortaya q kı ş ı ve mantar gibi büyümesiyle 'Güney Düğ ümü'ne gitmiş gibi görünüyor. Bunun da son derece yaratı cı ve faydalı bir yanı var (astroloji için çok sayı da ve çeş itli nimetlerine tanı k olun!) ama tehlikeli bir tarafı da var: Makinelerin sevgisi ve aş ı rı kullanı mı yoluyla kiş iliksizleş meye doğ ru ilerleyin ki bu da Britannia'nı n karakterindeki en az hoş niteliklerin çoğ unu ortaya q karmaya baş lı yor.

Sı caklı ğı nı kaybetme tehlikesiyle karşı karşı yadı r. Ruhsal ve dolayı sı yla bedensel ve zihinsel sağ lı ğı mı zı n bağ lı olduğ u insan iliş kilerinin değ erini düş ürüyor ve cesaretini kı rı yor. Anlayı ş lı endiş e yerini manipülatif müdahaleye bı rakmaya baş ladı ; anlamla yüklü dil otomatik bir jargon haline geldi; evlilikler kag ş hükümleri içeren sözleş melere indirgeniyor; Doktorları yla vakitleri kı sı tlı olan hastaları n, yakı nda kalplerini bir çağ rı merkezine veya görsel gösterim birimine bı rakmaları beklenebilir. Giderek daha fazla ekran ve klavyeye hapsolan ve giderek daha az değ er verilen, hüsrana uğ rayan ve ş aş kı na dönen insan öğ retmenlerini paylaş maya zorlanan çocukları mı z, zaten pek çok evde bulunmayan sevgi dolu disiplin kaynağı ndan bile kopuyor. Terazi burcunda yükselen Britannia, hayatı nı n pek çok alanı nda tembelleş iyor, rahatı na düş kün ve kendi kendine hizmet ediyor; ve piyasa güçlerinin istekli oyuncağı olan rahatlı k ve zevk iş tahı nı desteklemek için uzun süredir açgözlü yanı nı gösteriyor. 'Aldı ğı nı z ş eye tutunun; mümkün olduğ unda daha fazlası nı elde edin; Kendinden baş kası nı düş ünme' mesajı dı r.

Otoriteyi küçümseyen, karmik yasa konusunda eğ itimsiz, uzun süredir sevilmeyen, çekingen bir ş ekilde temsil edilen Tanrı 'nı n gazabı yla tehdit edilmeyen, Britannia'nı n aş ağı tarafı sosyal çöküş yoluyla kendi kendine empoze ettiğ i acı ya baş lar. 2012, Plüton'un Oğ lak burcundaki Güneş i üzerinden yavaş ve amansı z geçiş ini getirdi: Aklı başı na gelip kalbini yeniden bulabilecek miydi? Bu, küresel iklim krizinin doruğ a ulaş tığı bir mücadele.

1984-85'te Britanya tarihinin en zarar verici saldı rı ları ndan biri yaş andı .

Kömür madenciliğ i topluluğ unun neredeyse tamamı çalı ş mayı bı raktı . Sorun iş güvenliğ iydi. Bu köklü ve birbirine sı kı sı kı ya bağ lı topluluklar, Hükümetin ekonomik sı kı ntı ları nı n kendi iş leri ve tüm yaş am tarzları iqn gerçek bir tehdit oluş turması ndan giderek (ve haklı olarak) korkuyordu. Neredeyse tam bir yı l boyunca köylerde, grev gözcülerinde, ilgili sektörlerde ve müzakere masası nda g kmaz üstüne g kmazla karşı laş anları n kalplerinde kı rgı nlı k ve ş iddet hüküm sürdü. Bu ülkeye çok pahalı ya mal oldu. sadece finansal aq dan değ il, aynı zamanda dünya güveni ve endüstriyel iyi niyet ag sı ndan da. Sonunda, stres, yoksunluk ve onlarca yı ldı r yaş anan en sert kı ş nedeniyle yı pranan ve hayal kı rı klı ğı na uğ rayan madenciler, liderlik dönüş üresmileş tirmek zorunda kalana kadar sayı ları giderek artan bir ş ekilde geri çekilerek grevi sonlandı rdı lar. Her iki taraf da doğ al olarak diğ erini suçladı ; görünen o ki, insan doğ ası ndan pek fazlası nı bekleyemeyiz. Madenciler, Hükümetin katı kı sı tlama politikası na saldı rdı ve Hükümet, madencileri tam bir uzlaş mazlı kla sudadı . Arı za neredeydi? Çoğ umuzun gözleri kapalı ve sı nı rlı bir görüş e sahip olduğ u göz önüne alı ndı ğı nda, böyle üzücü bir tartı ş mada hiç kimse suçu yalnı zca taraflardan birine atamaz; ama korkuyu s

Bir an iğn madencilerin davası nı n bayrağı nı taşı yan adama bakalı m: - Arthur Scargill (resim 68), Ulusal Maden İş ğleri Sendikası Baş kanı ve 15 Temmuz Sunday Times gazetesine göre en önemlileri : th'in en bu 1984' ... bir beğ enilen, en nefret edilen, en korkulan adamları ve Balı k burcundaki kare 8. evde olan bir Oğ lak, hem Merkür Yay ülkesindeki hükümdarı Satürn .' Güneş i burcunda hem de Yükselen/Alçalan ekseninde, zenginliğ in maddi dağı lı mı ve büyük finansal meselelere kiş isel katı lı m sadece kalbine yakı n olmakla kalmayacak, aynı zamanda özellikle de iş ve iliş kilerle ilgili sorularda acı verici kiş ilerarası sorunları n kaynağı olacaktı r. disiplin. Çzgiyi nereye çekeceğ ini bilmiyor, söyleyecek çok ş eyi var ve alı şı lagelmiş felsefeyi ve arzulu kurguları, ayrı m gözetmeyen dinleyici iğn fazlası yla hoş ve makul olacak bir retorikte harmanlı yor. 12. gizimde Boğ a burcundaki Tropikal Ay, Drakonik Güneş 'te ve yarı m kare Tropikal Satürn'de,

Maddi güvenliğ e yönelik güçü bir temel ihtiyaç onun önemine dair güçü bir inançve onun kaybı yla ilgili derin bir korku. (Bu, on yedi yaşı nda annesini kaybetmesi nedeniyle yaş adığı yıkı ma da yansı dı.) Tropikal Güneş 'te çalış an Gaddar Neptün, bunu Mars/Neptün'ün coş kuyla yükseklere koş ma ihtiyacı ndan beslenen bir ideal için haçlı seferine dönüş türür ve Mars/Plüton'dan duygusal güç enjeksiyonu. Ek bir güç kaynağı da Boğ a burcunun ortası ndaki bu derecelerin büyük yıldız Aldebaran ile yakı n rezonansı dır; Bu derece alanında güçü olan (daha sonra göreceğiniz gibi) tanış tığı m pek çok insan aslında ya da potansiyel olarak Mesih merkezli insanlardır, ancak bunlar kayda değer bir güçiddiasında bulunma ve kullanma eğiliminde değildir ve bu genellikle yaşlandıkça gelişir.-Tanrı ve Mammon arasındaki ruhiçin eski mücadele. Ve hatta doğru Hıristiyan içgüdüleri bile yanlış uygulanabilir. Biz kusurlu yaratıklarız.

6 Mart 1984'te Birleş ik Krallı k'ı n günlük ilerleyen MC'si Scargill'in Tropikal Mars'ı nı n menziline girdiğ inde, aynı zamanda yı llı k ilerleyen Güneş /IC artı Drakonik günlük ilerleyen Yükselen'in Drakonik Mars'ı na düş mesi ve ilerleyiş ine yaklaş ması yla her ş ey doruğ a ç ktı . Ejderha Venüs. Hem mücadelenin hem de zaferin zamanı gelmiş ti; elbette onun elindeydiler değ il mi? - özellikle de ilerlemiş Ejder Venüs'ü, doğ umunun Ejder Mars'ı yla birleş tiğ ine göre. Bütün bu duygusal mesele İ ngiltere'nin doğ um güneş iyle yüzleş iyordu! Scargill'in rolüne ciddi bir vurgu yapan ş ey, 'Karmanı n Efendisi' Satürn'ün kudretli katı lı mı ydı ve gördüğ ümüz gibi onun modelinde çok belirgin ve sı nayı cı bir unsur vardı . Yı llı k ilerlemeyle, yalnı zca ilerlemiş MC'si ilerlemiş Satürn ile kavuş uma girmekle kalmamı ş , aynı zamanda Yengeç-Aslan sı nı rı nda Plüton ile ilerlemiş Yükselen, Satürn'ün burcundaki ilerlemiş Tropikal Ay ve Terazi Noktası ile karş ı karş ı ya gelmiş tir. Belirlenen günde günlük ilerlemiş MC'si Güney Düğ ümünde düş tü. Otoritesinin ve dürüstlüğ ünün muhtemelen bu yaş amı boyunca karş ı laş acağ ı en büyük sı navı burada baş ladı .

İ ngiltere'nin ilerlemiş Draconic Chiron'u Arthur Scargill'in doğ um dönemindeydi Ş u ana kadar Ejderha Kafası ilerledi, Venüs de ilerledi. Ejderhanı n Kuyruğ u ve İ ngiltere'nin Ejder Merkür'ü ile aynı hizada. 6 Mart

bu

1984'te tüm bunlar Scargill'in günlük olarak ilerletilen MC/IC'sinde sı raya girdi, bireysel misyon duygusunu kamuoyunun önüne koydu ve bunu ülkesinin devam eden mali kriz dalgası yla yüzleş me, çözme ve bundan ders alma konusundaki mevcut ihtiyacı na odakladı . Bana öyle geliyor ki, takdir etmekte yavaş olduğ u ş ey

kalı ptan - perde arkası müzakerelerin baş latı lması nda ve gerektiğ inde sendika üyeliğ i için gizli oylama sağ lanması nda oynaması gereken rol buydu. 12. Evdeki Güney Düğ ümüne doğ umsal olarak bağ lanan, ş u anda doruğ a ulaş an Ejder Jüpiter ile olan yükümlülüğ ü böyleydi. Ve Kuzey Düğ ümünü takip etmeye daha istekli bu olabilirdi.

Yay burcu 6'da bu, Britannia'nı n Chiron'un daha az din propagandası yapma ve daha fazla anlama ve hizmet etme yönündeki rehberliğ inden ders aldı k. Ancak Balı k burcundaki ilerleyen Tropikal Güneş i, o kader gününde günlük ilerleyen Descendant'ı n üzerinde otururken, zı t yönde ilerleyen Draconic Uranüs, günlük ilerleyen Yükselen'e çok yakı n olduğ undan, sosyal reformcuyu oynama fı rsatı ndan vazgeçecek ruh halinde değ ildi! Parasalcı bir Hükümeti devirmek ve kendisini ve takipçilerini, daha az korunan vatandaş ları nı n defalarca yaptı ğı gibi hayatları nı yeniden düş ünmeye ve yeniden yapı landı rmaya zorlayabilecek her türlü değ iş ikliğ i engellemek amacı yla, kendi ideallerini hem dostuna hem de düş manı na empoze etme ş ansı ydı . yapmak zorundayı z (böylece deneyim ve anlayı şı mı



DIAGRAM 70

Bu noktada haritaları n belki de en hayati eksenine geliyoruz: Kova/Aslan karşı tlığı. Kova çağı yla ilgili tüm bu konuş malara aldanmayı n! Toplumun her katmanı ndan yeterli sayı da Kova burcuyla karış tığı nızda, bunları n hiçbir ş ekilde pek çok astrologun sandığı gibi özgün, yenilikçi, zeki, ileri görüş lü, insancıl, kozmopolit Yeni Çağıruhları olmadığı nıanlayacaksınız! Yalnızca Kova burcundaki Satürn'ün hükümdarlığı nıve sabitliğini canlıve iyi bir ş ekilde ve kendi katıortamında yaşıarken bulmak kaba bir uya

görüş ler. Yani Britannia'nı n potansiyel olarak mükemmel bu Venüs Evi'nde Tropikal 5'i birçok yer ve insan, bir dizi alı şılmış zevkler, dar görüş lü tutumlar, ırksal hoş görüsüzlük, sosyal dedikodu, mekanik davranış lar ve tanıdık belirlenmiş sınırların ötesine bakmayı genel olarak reddetmeyle aptallaş tırıldı.



Evertything Comes to a Head

DIAGRAM 71

Ve Mart 1984'te transit Satürn ziyarete geldi, Venüs'ün karesini alarak Britannia'nı n zevklerine bir son vermekle, onları n zayı f, zayı f zevklerine bir son vermekle tehdit etti. 

(Where there's Muck, there's Brass)

DIAGRAM 72

Böylece "ulusun siyasi sistemini, kanun ve düzeni koruma yöntemini ve ekonomisini zorlayan" kaçını İmaz bir çatış ma için savaş hatları çizildi (The Sunday Times'ın yukarı da belirtilen sayısında böyle yazıyordu). Ulusal Kömür Kurulu (NCB), şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ilerlemiş Ejderha Güneş i Güney Düğümüne girerken aynızamanda yıllık olarak ilerleyen bir MC/Plüton kavuşumu yaşıyordu. Hiçde iyi bir yıldeğil. Travma, karışıklık ve kayıp. Radikal değişim zamanı, geçmişi bırakma zamanı – her zaman

bundan sonra geleceğ i olmayanlar için pahalı ya mal olur.

NCB, pek çok İ ngiliz kurumu gibi, 1 Ocak 00:00'da, yani 1947 yı lı nda doğ du. IC'de^sÖğ lak burcundaki Mars ile Güneş 'in yakı n kavuş umunda güzel bir kazma-kürek düzenine sahipti ve aş kça olmaya çalı ş tı . Bu gezegenler acı ması zca Terazi'deyken çalı ş anları na karş ı adıl. Ancak Tropikal Neptün yükseldi ve Ejderha Uranüs 'batı yordu'; bunları n ikisi de sorunsuz bir tarih için iyiye iş aret değ ildi.

Görünüş e göre Oğ lak Scargill'in NCB ile pek çok ortak noktası vardı , bunu iki Tropikal doğ uş ve bunları n bileş imi arası ndaki bağ lantı lardan görebilirsiniz. Bununla birlikte, Draconic'e geçtiğ inizde Scargill'in Koç Merkür'ünün yaralı Chiron'un karşı sı nda olduğ unu ve inatç Satürn'ün kareş eklinde, NCB'nin tüm aç ları nda bir mücadele için hazı rlı k yaptı ğı nı görürsünüz. Draconic bileş imini doğ um haritaları yla karşı laş tı rı ldı ğı nda, çatış madan en çok enerji alan kiş i Scargill'dir; ona göre MC'yi Güneş 'e, Ay'ı Plüton'a, Neptün'ü Yükselen ve Chiron'a, Mars/Yükselen'i Uranüs ve Ay'a, Venüs'ü Mars'a getirir. Kendi gücüne dair böylesine ş iş kin bir duyguyla kendini yenilmez hissedecekti. İ ki Libran tarafı arası nda tarafsı z olması gereken müzakere, sonu gelmeyen bir çatış macı hağı seferine dönüş tü.

ş imdi, yalnı zca The Draconic Chart'ı n 2013 baskı sı nı hazı rlarken Tropikal ve Draconic kompozitleri gift tekerlekte bir arada sunmayı düş ündüm; Baş langı gta bu sadece üçtekerlek sayı sı nı azaltmak ve yerden tasarruf etmek igndi, ama bakı n ne kazandı k! Kompozit sinastriye yepyeni bir bakı ş! NCB ve Scargill'in birleş tirilmiş bileş imleri, daha önce gözden kaşırdı ğı mı zş eyi çok aşık bir ş ekilde göstermektedir: Aslan'da birlikte güreş en Drakonik Güneş ve Tropikal Plüton'un muazzam güçmücadelesi, Drakonik ufuk boyunca Tropikal Düğ ümler, Başıak burcuna ve halka hizmete kesin bir ş ekilde iş aret eden, Ejder Yengeç Venüs/Jüpiter/Merkür etrafı ndaki ev işi ve maaşı sorunları, kontrol eden Tropikal Oğılak Güneşı i'ne, Tropikal IC'deki Ejder Terazi Neptün'ün sözleş meleri feshetmesine ve meslektaşıları na ihanet etmesine karşı şıkı yor. Tüm bunlar Mars ve Ay'ı naşıları yla ilgiliydi; tüm ülke, çalış maya devam etme hakkı ve günlük ihtiyaşları nuygun şekilde tanınması ve karşılanması işin siyasi gruplar arası ndaki Kova/Başıak burcu kavgası na karış mıştı.

6 Mart 1984'te, NEB'nin doğ um ve ilerleyiş sorun kalı pları , karmik, Drakonik günlük ilerleyen aş lar doğ um aş sı nı toplarken ve Uranüs'ün coelo'da konumuyla ilerleyerek Tropikal Plüton ve Neptün'ü ilerletirken eş zamanlı ve dramatik bir ş ekilde kümelendi . İ lerlemiş Tropikal Ay'ı n

İ lerleyen Drakonik Güneş 'e göre karesini neredeyse mükemmelleş tirdi (sonuna 15'), Günlük Tropikal Yükselen Yay burcundaki Drakonik Merkür üzerindeydi ve onun Terazi'de ilerlemiş Drakonik Venüs'e karşılı k gelen MC, çaresizce pazarlı k yapın. Herş ey oluyordu.

Bu arada Britannia'nı n ilerlemiş Ay'ı Koç burcunda ilerliyordu.
Bir önceki yı lı n baharı nda girdiğ i ve önümüzdeki dönemde ayrı lacağı
1985 yazı nda. Maden iş çilerinin grev yaptı ğı yı l, doğ um ve
Sun/MC'yi 10°'den ilerletti Koç greve 12'de baş lı yor Gaddar
Ay hala ilerlemiş Düğ ümün yakı nı ndaydı ve doğ umsal Tropikal ile kavuş umdaydı.
Azalan. İ lerlemiş ev konumu 12. sı radaydı.

Koç'un yükseliş i on yı l kadar ilerledi, ilerledi
Yükselen ve ilerleyen Dragon's Head, 1976 yı lı civarı nda birleş iyor.
ilerlemiş Yükselen/doğ um Düğ ümü kavuş umu yaklaşı k 1979'da meydana geldi.
Bu ülke için çığı raçan zamanlar ve gürültüde rahatsı zedici bir artış la iş aretlenmiş, şiddet içeren davranış lar, saldı rgan tutumlar ve genel olarak dikkate alı nmama Hassas azı nlığın tüm çabaları na rağ men baş kalarının refahı.



The Struggle for Power

DIAGRAM 73

Ve Mars/Satürn'ün 5. evdeki Tropikal Venüs ile aynı hizada olması yla birlikte, bunları n çoğ u spor arenası nda tezahür etti; burada en ufak bir avantaj için, sı kı lmı ş yumrukları n kı ş kı rtı cı bir ş ekilde kaldı rı lması veya kaba cinsel hareketler ile sinyal verilmesi artı k olağ an hale gelmiş tir. daha medeni sporlar bile anlamsı z bağı rı ş larla gölgelenecek. Kuzey Düğ ümü Koçta olsun ya da olması n, buna zavallı Britanya için ilerleme denilemez. Onun Venüs/Satürn sporculuğ u bir za

efsanevi. O, dünyanı n geri kalanı na bir örnek oluş tururdu (Güney Terazi Düğ ümü'nün bir yükümlülüğ ü) ama bugünlerde bu çok daha az. Belki Plüton'un geçiş i görgümüzü yeniden kazanmamı za yardı mcı olabilir.



Strife in the North

DIAGRAM 74

Madencilere dönecek olursak, Kraliçe'nin (ve diğ er herkesin!) Barı şını korumak için grev gözcülerinin oyıl boyunca bu kadar ağır polis önlemleri talep etmesi şaşırtı cı değ il.

bu Evler Kova ekseninin günlük ilerlemelerle 2.ye doğ ru hareket etmesi, savaş alanı nı n ^{2. ve 8.} neden ş imdi ekonomi/güvenlik cephesinde bulunduğ unu gösteriyor. Scargill'in Tropikal Mars'ı nı n Birleş ik Krallı k'ı n Koç Noktası ile sı kı bir ş ekilde kavuş umda olması , Tropikal Ay'ı ve Ejder Güneş 'inin Birleş ik Krallı k'ı n Tropikal Mars'ı na yakı n olması ve Ejder Mars'ı nı n Birleş ik Krallı k'ı n Tropikal MC'sine yakı n olması , bunları n hepsi son derece önemlidir, tı pkı karşı lı klı olarak ilerlemiş durumda olduğ u gibi. Satürn/MC'sinin Birleş ik Krallı k'ı n ilerlemiş Düğ ümü ile birleş imi. Baş ka bir deyiş le, eğ er Britannia'da bir hadı seferi devam ediyorsa, olayları karı ş tı rmak idn onun önünde olacak, halkı n kavgası nı , yani kendi kavgası nı şı martacak; ve 1984'te ülkesine yolu gösterebilirdi. Bunu ne ölçüde yaptı ğı ve olası herhangi bir ilerlemeyi ne ölçüde engellediğ i henüz bilinmiyor. Bu bölümü 1999'da yeniden yazdı ğı mda neredeyse hiçkömür yatağı kalmamı ş tı ve madencilik toplulukları yaş am tarzları nı muhtemelen sonsuza kadar değ iş tirmek zorunda kaldı . 2008'den ve yaklaş makta olan enerji krizinden bu yana bile yalnı zca birkaç kapalı ocak yeniden üretime geçirildi. 1984'teki tüm bu acı lar, daha da fazla zorluktan ve kamuoyunda büyük bir kı zgı nlı ktan baş ka bir ş eye yol açmadı . Arthur Scargill profilini indirdi; Son yı llarda yalnı zca birkaç kez, ş üphe götürmez başı nı kı sa süreliğ ine ve baş arı sı z bir ş ekilde korkuluğ un üzerine g kardı ; bir kez de yeni, militan bir 'süper Birlik'in (iki ana demiryolu sendikası nı n ve Tony Blair'in Yeni İş çi Partisi hükümetine doğ rudan meydan okuyacak olan Ulusal Maden İ ş çileri Birliğ i. Ancak bir madencinin dediğ i gibi 'Bunun bir daha asla yaş anmaması gerekiyor.'

1984'teki cezalandı rı cı grevin baş ladı ğı günün baş langı cı na iliş kin tablo, yürürlükteki geçiş lerden oldukça farklı olarak kendi başı na anlamlı dı r. Bunlar arası nda, Koçburcunda bulunan, Birleş ik Krallı k Ayı nı n karesini geçen ve ilerlemiş Yükselen ile doğ umdaki Ejderha Mars'ı geçmek üzere olan Tropikal Ay; ve Venüs yine Kova burcunda, neredeyse Birleş ik Krallı k'ı n Tropikal Venüs/Satürn orta noktası nda, tam Birleş ik Krallı k'ı n ilerlemiş Mars/Satürn orta noktası nı n üzerinde ve geçiş yapan Yükselen ile Mars/Satürn orta noktası nı n karesi. Venus Victrix'i hatı rladı n mı ? İş te zorla zafere ulaş acağı nı bildiren bir kalı p; Mücadele günün gündemi olacak ve diğ er insanları n mutluluğu ya da rahatlı ğı nı n göz önünde bulundurulması askı da kalabilir. Ejder Venüs Yay burcunda, Ejderhanı n Kuyruğu ile aynı hizadadı r; Hiçkimse yüce gönüllülüğü öğ renmedikçe ve gerçek ihtiyacı hoş görüden ayı rmadı kça ve eksenin 7. evdeki İ kizler burcunun sonunu hatı rlamadı kça ve konuş maya devam etmedikçe bu olaydan fazla keyif alamayacak. Bu grafikteki temel faktörleri görmek büyüleyici

ülke çapı nda vurgulanı yor: bu endiş e verici ve ayrı ntı lı konuş maları n çoğ u Westminster'da NCB genel merkezinde ve Parlamentoda yapı lacak: Merkür iki kat köş eli ve Tropikal'den yükselen Ejderha Mars'la karş ı karşı ya. Draco IC'nin tam üzerindeki Tropikal Neptün (yine aynı model!), kafa karı şıklığının tohumlarını ekerek müzakereleri sürekli baltalı yor. En ş iddetli sorunlu bölgeler İ skoç Güney Galler ve Doğ u Kent kömür yatakları ydı ve Britanya Adaları 'nı n bu aşırı doğ u ve batı udarı nda Tropikal veya Ejderha aq ları , görebileceğ iniz gibi, sert yönlere güdü bir ş ekilde kilitlenmiş ti. Bunlardan en dramatik olanları Güney Doğ u'daki Deal, Kent ign olanlardı r: Burası her zaman İ ngiliz kömür yatakları nı n militan bir bölgesi olmuş tur ve bu, Ejder Mars ve Tropikal Merkür ile Tropikal MC/IC hizalanması ndan daha canlı bir ş ekilde gösterilemezdi. , hepsi Tropikal Uranüs'e kare ag yapı yor ve Ejder Yükselen aynı eksende, Tropikal Yükselen ise Tropikal Mars'la tam olarak birles iyor! Tropikal IC ayrı ca Güneş 'ten sadece 1 derece uzaktadı r. Ulusal Maden Iş çileri Sendikası 'nı n Doğ u Kent üyelerinin mücadeleyi bu kadar ciddiye almaları na ve grev resmi olarak sona erdiğ inde ocaklara en son dönenlerin olması na ş aş mamak gerek. İ İginçbir ş ekilde, Nottinghamshire'li madenciler başı ndan beri greve karşı ç ktı lar ve ben yazarken, ayrı lı kg bir birlik kurma niyetlerini ag kladı lar (bunu da yaptı lar). Ag lar yukarı da Barnsley için gösterilenlerle neredeyse aynı; O halde esas olarak Venüs/Yükselen kare ile ilgileniyorlar ve Drakonik MC Tropikal Neptün'ün haritadaki vuruş eyleminin harmonik karşı sı nda yer alı yor - bu aktivitesinin tam etkinliğ ini baltalı yor! Ayrı ca Güneş ile Chiron, Ay ile Neptün, Merkür ile Mars ve Venüs ile Plüton arası ndaki 5'i de belirtmekte fayda var.



Bana göre bu, gücün idaresinde doğ ru ahlaki seçimler yapmanı n kritik önemini vurguluyor. 1984'te - Ulusal Kömür Kurulu ve güce aç bir düş man için kritik zaman - bunun her zamanki kadar zor olduğ u ortaya ç ktı .

* * * * * * *

İ ki İ lerleme Üzerine Bir Not

Daha sonra On Dokuzuncu Bölümde ilerlemeler Dwad'a kadar geniş letilecek. Bu noktada ş unu belirtmekte fayda var:

Solar Fire'da doğ rudan ilerlemiş veya ters haritadan bir Dwad oluş turmak ş u anda imkansı zdı r. (Ancak Jean Cremers'ı n çok yönlü ücretsiz Windows programı Planetdance'te bu kolaydı r.) Ancak Harita menüsündeki Solar Fire'ı n Yerellik iş levini kullanan bir geçici çözüm vardı r.

- 1. İ lerleyen grafiğ i seğn.
- 2. Harita/Yer'e gidin.
- 3. Yerellik ekranı nda, ilerleyen haritanı n konumunun ve bölgesinin doğ ru olduğ undan emin olun (Meryem'in durumunda On Dokuzuncu Bölüm Nası ra, LMT'de) Ardı ndan Tamam'a tı klayı n.

(Tarih ve saatin artı k doğ um yı lı nda seğlen olay tarihine karşı lı k gelen efemeris tarih ve saati olduğ unu göreceksiniz. Bu kendi başı na yararlı olabilir.)

- 4. Yeni grafiğ i seqn; Grafik/Düzenle'yi ve ardı ndan Grafiğ i Düzenle'yi tı klayı n.
- 5. Boş Ad alanı na açı klayı cı bir ad verin (örn. 'Meryem, her gün Doğ uş 'a ilerledi'). Tamam'ı tı klayı n.
- 6. Yeni haritanı zı seçin ve ardı ndan Harita/Vedik/Dwadashamsha'ya gidin. Tamam'ı tı klayı n.
- 7. Mesaj kutusu 'Önce Vedik doğ um haritası oluş turulsun mu?' sorusunu sorduğ unda HAYIR'ı seçin.
- 8. İ lerletilmiş Dwad haritanı z artı k çalı ş maya hazı r hesaplanan grafikler listesinde!



ONBEŞ İ NCİ BÖLÜM:

GÜNCEL EJDERHA

' Bu Benim Anı m – Kaderim Beni Çağ ı rı yor! Bir Fikir

inci /13

Saat 12'nin gece Ş ubat 1989'da aklı ma öyle ş aş ı rtı cı bir fikir geldi ki yarı sı nda beni sabaha kadar uyanı k tutan basitliğ e meydan okuyan geliş igüzel bir not destesi üretti ve ş u kavramı doğ ruladı : bir doğ um haritası belki daha önce fark edilmemiş ve kesinlikle kabul edilmemiş bir ş ekilde sembolik olarak 'hareket edebilir'. Bu, geçiş yapan Ay Düğ ümü ile bağ lantı lı dı r.

Yeni düş ünce süreci ş u ş ekilde iş ledi: Doğ um haritası hem Bahar Ekinoksu'na hem de İ İkbahar Noktası 'na (0°) göre Tropikal olarak ilerler.

Koçve Ejderhanı n Baş ı ile ilgili olarak Ejderhaca. Ancak Ejderhanı n Kafası da ilerliyor, dolayı sı yla bir ömür boyunca yalnı zca birkaç derecelik bir kayma olsa da, gezegenlerin hareketli bir Drakonik çerçeveye karş ı hareket ettiğ ini görüyoruz. Doğ umdaki gezegenlerin geçiş yapan Düğ üm ile sürekli olarak yeni zodyak iliş kileri kurup kurmadı ğ ı na iliş kin bir soru ortaya ç ktı ğ ı nda, gezegenlerin Kuzey Düğ ümü'ne karş ı sanki doğ um pozisyonunda sabit kalı yormuş gibi ilerleyip ilerlemeyeceğ ini merak ediyordum.

Bu çok mantı ksı z bir fikir gibi göründü- ta ki merak beni, sanki Ş ubat 1989'da saat 0:00'da ş u anda geçiş yapan Düğ üm , doğ umdaki Düğ ümmüş gibi, kendi modelimi Draconic'e çevirmeye yönlendirene kadar . Ortaya ç kan model o kadar çarpı cı ve potansiyel olarak uygundu ki takip edilmesi gerekiyordu: çünkü gerçek doğ um Düğ ümü artı k doğ um Yükselen'den yalnı zca 0° 4' uzağ a yönlendirilmiş ti! MC, doğ umdaki Ay'dan sadece 0° 9' uzaktaydı ve transit Neptün'ün karş ı sı ndaydı , Jüpiter, doğ umdaki Venüs'ün karş ı sı ndaydı ve Uranüs, doğ umdaki Mars'ı n karş ı sı ndaydı . Asteroit Urania, Uranüs'ün geçiş inin tersi yönünde sallandı , Ay Plüton ile kavuş uma giriyordu ve ş u anda ilerlemiş Merkür ve doğ umdaki Ejderha Jüpiter ile birlikte doğ umsal Güney Düğ ümünde bulunan Güneş de geçiş yapan Güneş /IC/ ile aynı derecede düş tü. Ejderha Merkür. Plüton neredeyse doğ umumdaki Ejder Güneş imin üzerindeydi.

Günlükleri ve efemeridleri dört saat boyunca derinlemesine araş tı rmak (tüm bunları n gece yarı sı baş ladı ğı nı unutmayı n... astroloji sizi böyle ele geçirir!) her biri karş ı lı k gelen İ kincil İ lerlemeler ve zamanlamalar kadar önem ve zamanlama aç sı ndan güçü olan benzer ş ekilde yönlendirilmiş temasları n desenlerini ortaya gı kardı . Güneş Arkları .

Düğ ümler bu ş ekilde Güneş ile birlikte, 26°10' Koç 3°50' Balı k, 26°10' konumları nda Terazi ve 3°50' Baş ak, aş ağ ı daki önemli yaş am değ iş iklikleriyle iliş kilendirildi:

İ LKBAHAR 1961

Pan-Avrupa okulları nı n Fransı zca kompozisyon yarı ş ması na katı ldı m; hemen ardı ndan çok hastalandı m ve Paris tatilini kazandı ğ ı mı öğ rendim ve o ilk ufuk aç cı astroloji kitabı nı satı n aldı m. (5. Ev Güneş 'ten 12'ye

Ev Kuzey Düğ ümü)

SONBAHAR 1967 Bu

kez, ilk (otistik) oğ lumun neredeyse ölümcül doğ umunun ardı ndan iyileş iyordum. (6 Ev Güneş i)

bu Hane Güney Düğ ümü'nden 5'ebu

SONBAHAR 1970 Yine

ikinci oğ lumun travmatik doğ umu ve astrolojik ikizimin ölümü. (Güneş ten Güney Düğ ümüne) Bu kalı ba daha da fazla ağı rlı k kazandı rmak için Güneş de doğ rudan ikincil ilerleme yoluyla Ejderhanı n Kuyruğ una taşı nmı ş tı. Bu kayı p modeli devam etti: Oğ lum dünyanı n diğ er ucunda yaş amayı, çalı ş mayı ve ailesini büyütmeyi seçti ve ikinci torunum 2007'de aynı Current Draconic altı nda doğ du (oğ lumun Düğ üm Dönüş ü).

1977 BAHARI Bu,

güvenimi geliş tirmede ve düş ünmemi teş vik etmede çok önemli olacak bir arkadaş ı mla ilk tanı ş tı ğ ı m çok önemli bir dönemdi; sonra -o zamanlar farkı na varmamı ş tı m- müstakbel kocam Gerard'la ilk karş ı laş mam geldi ve o, hayatı mı tamamen değ iş tirdi. (Kuzey Düğ ümü'nden 5'e

KIŞ 1979 Gerard

ve ben ilk evimizi satı n aldı k. Bizi ortak manevi yolumuza yönlendirecek insanlarla tanı ş maya baş ladı k. (Güneş ten Kuzey Düğ ümüne)

1986 YAZI Bu noktada

(ş u anda büyük ölçüde çözülmüş olan) sağ lı k sorunları m ortaya çı kı yordu ve yaş lanan kayı nvalidemi Kent'e taş ı dı k. Güneş i bendeydi Güney Düğ ümü. Aynı zamanda ilk kitap olan Draconic Astrology'nin provası nı da yapı yordum. ^{bu} (6 Ev Güney Düğ ümü'nden 5'e ^{bu} Güneş Evi)

1989 BAŞ I

Sağ lı k sorunları daha da kötüleş ti; babam da artı k çok hastaydı ve birkaçyı ldı r kendi kendine yayı nlanan ilk Boyutlararası Astroloji'nin yazı lması na yol açan Current Draconic adlı bu fikrin filizlenmesini gördü. (5

bu Ev Güneş 'ten 6'ya bu Ev Günev Düğ ümü)

1995 SONU

1977'den beri tam 18 yı llı k bir düğ üm döngüsü, güdü tohumları n meyvesini verdi: Bu, çalı ş mamda mahsur kalmı ş bir keş iş gibi harcanan zamandı , kararlı bir ş ekilde kanı tlamak (kanı tlamak?) Astroloji olgusunu, araş tı rmada son derece yüksek standartlara sahip bir akademik derneğ i tatmin edecek ş ekilde sunmak. Baş arı lı olduğ unu söyleyemem ama yine de baş ka önemli geliş melere yol açtı ve deneyim ve anlayı ş ı mı geliş tirmemi sağ ladı . (12

^{bu} Ev Kuzey Düğ ümü'nden Güneş 'e)

YAZ 1998 Gözden

geqrilmiş , geniş letilmiş Draconic Astrology'nin (The Draconic Chart'ı n ilk baskı sı) yeniden yayı nlanması , Frank Clifford'la tanı ş ması sayesinde nihayet mümkün oldu. (5 ^o Ev Güneş 'ten 12'ye _{Ev Kuzey} Düğ ümü)

KIŞ 2004/5 Zona

hastalığı nedeniyle çok hasta; bu tüm gücümü aldı, o yüzden sevgili koroş arkı mı sürdüremiyorum. Yakı n bir arkadaşı nı n başı ciddi bir belaya girdi ve maneviyata ihtiyacı vardı Destek.

(Güney Ay Düğ ümü'nden Gerekad Ewi)

2007 SONU

Yine çok hasta; İ stemeyerek de olsa Statin kullandı ğı m bir yı lı n tüm kas ve sinir sistemimi mahvettiğ ini ancak yeni fark ettim. Onlardan kurtulmaya hazı rlanı yorum. Yeni yerel radyo istasyonunda yayı n yapmayı planlı yordum ancak kı sa sürede hayal kı rı klı ğı na uğ radı m. Artı tarafta, ikinci torunumun doğ umu ve evimizin yeni ve güzel bir ön kapı yla göz kamaş tı rması ! (5 Ev Güneş 'ten 6'ya

^{bu} Ev Güney Düğ ümü)

HAZİ RAN 2014

İş göremez durumda ve yatalak durumda ve sağ bileğ i ciddiş ekilde kırılmış; öğ renmek zorunda olmak

alq dayken solak olmak. Artı tarafı : Llandudno Yazarlar Kulübü Kuzey Galler Kı sa Öykü yarı ş maları nı n ilkini düzenledi; 70'ten fazla giriş i okuyarak ve sı ralayarak mutlu saatler geqrdim. (12 Ev Paz.)

Yukarı daki örnekler bu yeni yönlendirme sisteminin ne kadar güçü olduğ unu göstermeye hizmet etmektedir; Yukarı dakilere Ay/Düğ üm, Düğ üm/MC, Güneş /Ay, Plüton/Merkür kombinasyonları da eklenebilir, ne isterseniz yapı n, ancak bu burada gerekli değ ildir - bu sadece konuyu daha da zorlaş tı racaktı r. Akı ntı Drakonik fikrinin aklı ma geldiğ i gece CD Plüton'un benim tabanı m Drakonik Güneş 'in çoklu kavuş umuna yaklaş tı ğı nı , Drakonik Mars'ı ilerlettiğ ini ve transit Drakonik Urania ile Kuzey Düğ ümünün karş ı sı nda Güney Düğ ümünden geçiş yaptı ğı nı eklemek yeterli. Urania/Uranüs teması yla birlikte bazı yeni astrolojik çalı ş maları n yapı lması gerektiğ ini kuvvetle önerdi!

Machine Translated by Google

GÜNCEL DRACONIC İ LE ÇALIŞ IYORUZ.

Hesaplamalar

İ lk sorulması gereken soru ş udur: 'Eğ er Güneş imin derecesi (örneğ in) 29 Oğ lak ise, o derece ş u anda baş layan zodyakı n neresindedir? Kuzey Düğ ümü'nden mi geğyorsun?' yani 'Benim ş u andaki Drakonik konumum nedir? Doğ um Tropikal Güneş Derecesi?' Sonraki: 'Peki bunu nası I çözebilirim?' Temel olarak, yaptı ğı nı z tek ş ey bir q karma iş lemi yapmaktı r; bu:

```
Doğ um Güneş i – Geqiş Kuzey Düğ ümü° ' = Mevcut Drakonik (CD)

Güneş veya Kuzey Düğ ümünün konumu zodyakta Güneş 'ten daha sonra ise:

Doğ um Güneş i + 360° – Geqiş Kuzey Düğ ümü° ' = CD Güneş
```

Baş ka bir yol (Explements ile ilgili daha sonra açıklama yapacağı z!) Kuzey Düğ ümü'nün 360°'lik konumundan geçiş yapın ve sonucu ekleyin (Doğ um Güneş ine tamamlayıcı açı°'.

Veya Solar gibi astrolojik bir bilgisayar programı nda çalı şı yorsanı z Sembolik Yönler için kendi yayı nı zı seçmenizi sağ layan Ateş, burada yapmanı z gerekenler:

- 1. 'Kullanı cı Yayı nı n Yönlendirdiğ i'ni seçin
- 2. İ lerletilen/yönlendirilen tarihi, deneğ in doğ um tarihine veya tarihe ayarlayı n. mevcut olayı n (yay üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktı r.)
- 3. Gedş yapan Kuzey Düğ ümünün Tamamlayı cı derecesini ve dakikaları nı girin Sedlen etkinlik idn.
- 4. Ortaya q kan CD konumları kümesini doğ um Tropikal veya Draconic, çift çarkta veya her iki doğ um haritası da üçü çarkta.

Hesaplamalar yapı ldı ktan ve sonuğar görüntülendikten sonra ş unu bulacaksı nı z: Bu Mevcut Ejder pozisyonları ndan bazı ları , sizin bölgenizdeki önemli yerleş imlere denk geliyor. doğ um haritası ve büyük geliş imsel öneme sahip yaş am olayları yla bağ lantı kurun. Ekibe katı İmak

O halde bir sonraki soru ş u: 'Gedş yapan Düğ ümün nerede olması gerekiyor? (örneğ in) doğ um günümü taş ı mak 29 Oğ lak Güneş i Ejder Yengeçburcuna 12 , doğ umumdaki Tropikal Ay'ı n derecesi?' Terazi 17 olduğ u ortaya ç ktı

Peki ya tam tersi, Ay aynı ş ekilde Güneş 'e doğ ru hareket ediyorsa? Bu bir verir Baş ak 13'ün düğ üm konumu

Tamamlayı cı Dereceler Açı klandı ! Terazi 17. Matematikaleli อิโลชิอ์ผู้ berekiekonum

Tümler Dereceler olarak adlandı rı lı r, çünkü bunları n toplamı 360 derecelik dairenin tamamı na eş ittir. her biri bir parçadı r. Astrolojide baş ka, saygı değ er bir teknik daha var. derece konumları nı n bir Ana eksen üzerinde sanki bir aç ymı ş gibi yansı tı ldı ğı yer ayna: antiscia 0 ° üzerinden yansı tı lı r Yengeç/Oğ lak ve onları n zı tlı klar, kontrantisya, 0° üzerindeki yansı malardı r Koç/ Terazi. Eğ er eklersen kontrtisyonuna baş langı çderecesi, toplam da 360 ° . Kontratiscia doğ al Tamamlayı cı derecelerdir.

Geqş Düğ ümünün tüm gerekli konumları nı bir araya getirmek iqin qizelgelemek CD-Tropikal temasta haritadaki tüm olası eş leş meler ş u ş ekilde olur: Her bir qift iqin iki farklı Düğ üm ekseni yerleş iminin (örn. Yukarı daki Güneş ve Ay) doğ al olarak birbirlerinin tamamlayı cı ları dı r – bunları ekleyin birlikte ve toplam 12 iş aretin veya 360 ° 'nin tam çarkı dı r

Ve elbette, tam bir Nodal'a sahip olduğ unuzda ş unu söylemeye gerek yok.
Geri döndüğ ünüzde, her 18+ yı lda bir, CD konumları yine sizinkilerle aynı olacaktı r.
Doğ um Draconic – güncel olaylar ve temaslar aracı lı ğı yla ruha hatı rlatma enkarnasyonunun nedenleri, daha derin ilkeleri ve mesleki sürüş. Yarı m getiri de çeyreklik gibi aynı ş eyi yapacaktı r; ama mesaj daha az doğ rudan, hatta daha az rahat olabilir, çünkü bu durumlarda CD pozisyonları, karşı tlı kları aracı lı ğı yla doğ uş la çeliş iyor gibi görünecek ve kareler.

Görsel Bir Yardı m

Yapmak Bu noktada, tüm bu hesaplama ve tablolamanı n, dönen tekerlekler üzerine grafik dizilerek sorunsuz bir ş ekilde gerçekleş tirilebileceğ inin farkı na varı lı r; çünkü seçtiğ iniz haritayı iki burççarkı na haritalarsanı z ve birini diğ erine göre döndürerek Güneş 'i bir tarafta Ay'a göre hizalarsanı z, Koç Noktası da ikinci daireye karş ı dönmüş olacaktı r. Bu daire üzerindeki yeni konumu, Güncel Drakonik de dahil olmak üzere Tropikal olmayan herhangi bir zodyakı n, söz konusu gezegen çiftine bir seviyeden diğ erine katı lmak için baş laması gereken yeri iş aret ediyor. Dolayı sı yla bu, geçiş yapan Düğ ümün, bu çok özel Yönler dizisinde Güneş ile Ay'ı (vb.) çapraz bağ lamak için ulaş ması gereken tanı dı k Tropikal zodyaktaki konumudur.

Bunun sonucu olarak Ejderha Başı 'nı n halihazı rda bulunanları n zı t noktaları ndan geçmesi, aynı iki bedeni karşı karşı ya getirecek; en az kavuş um kadar önemli.

Yukarı dakilerin hepsinden çok önemli ve önemli bir gözlem geliyor: astrolojik geleneğ in yukarı da bahsedilen antiscia ve contratiscia'ya (ve buna bağ lı olarak Paralellikler ve Kontraparalellikler) - yansı ma yoluyla Gündönümünden eş it uzaklı kta bulunan çark üzerindeki noktalara - yaptı ğı vurgu. ve 0° Ekinoks eksenleri

Koç/ Terazi ve 0° Yengeç / Oğ lak – tamamen

haklı . Onlar bu derin iki boyutlu Yönler dizisinin temel anahtarı dı r. Kendi çalı ş mamda bunlar için kullanmayı seçtiğ im daha basit terim 'Refleks Noktaları ', daha doğ rusu 'Refleksler'dir. Hayatı n Zengin Gobleni.

Yukarı da önerildiğ i gibi kendi geçiş Düğ üm derecelerinizin bir tablosu ve yaş amı nı z boyunca aktif oldukları tarihlere iliş kin sistematik bir kontrol, kendinizi geldiğ iniz ş eyleri yaparken bulduğ unuz dönemleri ve anları nası I saptadı kları nı size hı zlı bir ş ekilde gösterecektir. Ruhsal geliş iminizi ilerletmek ve ruhunuzun taahhütlerini onurlandı rmak için hayata adı m atı n. Güncel Drakonik boyuta girerken bize, 'Kader' ya da 'Kader' diyebileceğ imiz ş eye dair gerçek bir anlayı ş veriliyor. Dı ş iş leyiş inin ne kadar esnek olabileceğ i, devam eden bir çalı ş ma ve tartı ş ma konusudur.

Machine Translated by Google

BAZI KAYDEDİ LEBİ Lİ R CD'LER!

Janis'in Ölümü

Ş imdiki Ejderhanı n diğ er hayatlardaki kalı pları na bakmaya değ er – ve Janis Joplin ve onun yanı nda çalı ş an CD'lerle baş Jamaktan daha iyi nereden baş Jamalı ? ölüm. (Bu yönlerin Gerçek Düğ üm kadar hızlı hareket ettiğ ini unutmayın. bir veya iki haftadan birkaç haftaya kadar herhangi bir dönemi kapsayan - veya aynı derecede yavaş - hareket eder sekiz saatlik ve çok fazla okyanusa sahip astro ikizim Janis'in de Gördüğ ümüz gibi 1970 yı lı nda Güney Düğ ümünde ilerleyen Güneş i. O öldü; BEN çok ş ükür kı sa bir arı za yaş adı k. İ kimizin de önemli iliş ki sorunları vardı Kova burcunun da yükseldiğ i dönscünpleiki dleğuilili lanlığı il 25 irleyani CD Sun sadece Ejderin Kuyruğ unda değ il aynı zamanda Yükselen burcundaydı ve ona baskı yapı yordu. Chiron ayarı 2'den az ve CD Düğ ümleri/ufuk/Chiron ^{bu} Moon Hanesi Tropikal'e gelmiş ti 10 tabanı nı n karesi bu Mars Hanesi. 5 Plüton 6'da ^{bu}. Zaten Kova burcunun inatą lı ğı nı görebiliyorsunuz. ağır bir kiş ilik kusuru bir ya yap ya da ara anı idn ortaya qıkmış tı; o idi ne olursa olsun kendi iş ini yapacak ve elinden geleni yapacaktı r kendisine bir tekme ya da darbe verdiğ ini hissettiğ inde, zavallı , kendine zarar veren bedeniyle aranı yordu yüksek. Ama bunu çok sı k yaptı ve hayatı nı n en iyilerini çöpe attı . Nası İ sevileceğ ini öğ renmek ve sonunda uzlaş mak idn yı İlardı r sahip olduğ u ş ans aş ağı.

Ş imdi hatı rlamamı z gereken ş ey, Mevcut Drakonik'in yalnı zca etkilemediğ idir.
Tropikalde, ama doğ umsal Draconic'te! Janis'in modeline göre bu temaslar son derece dramatik ve açı klayı cı dı r. Güneş 'te Plüton'dan daha azı nı bulamadı k, Venüs Plüton'da, Ay Neptün karesi, Neptün Mars karesi, Satürn karesi
Chiron ve MC'nin Uranüs'teki ayarı : aniden Büyük'ün zamanı gelmiş ti.
Kaçmak (tekrar), çünkü bunları n hepsi bir ruhun kaldı ramayacağı kadar fazlaydı . 'A
Çocukluğ undan beri üzerine yapı ş mı ş siyah bir mukus gibi bir acı yı ğı nı var' diye yazdı David Dalton.



Janis Joplin - Current Draconic to Death

DIAGRAM 76

Dokuz yaşı na geldiğ inde, aynı model bir dizi içsel olayı harekete geçirdiğ inde ne olduğ unu merak ediyorum.

Kesinlikle ters modelin devreye girdiğ i sı rada, 1961 baharı nda, bu zeki, duyarlı , paradoksal kı z evinden ilk büyük kaçışını yapmış ve başı na buyruk davranış ları nedeniyle dış landığı ve alay edildiğ i Port Arthur'a kök salmıştı. ve hızla sekse, uyuş turucuya ve

sonunda onu öldüren rock'n'roll yaş am tarzı .

Ölümünden önce (dolayı sı yla Haziran 1970'te) yalnı zca 3 derecelik düğ üm geçiş i sı rası nda her ş eyin bu kadar pembe göründüğ ünü bir kez daha görmek üzücü. Biyografisinden ve tanı kları ndan, kendisini mutlu eden ve vahş i çocuğ un bağ lı lı ğı nı kazanan bir adam bulduğ unu biliyoruz. Hayat değ iş ecekti; (Yengeç Ayı 'na rağ men) alı şı lmadı k bir ş ekilde ev iç planlar yapı yordu.

CD Güneş daha sonra Drakonik Jüpiter'in üzerindeydi, CD Kuzey Düğ ümü zaten Drakonik Venüs'ü geçiyordu ve CD Jüpiter, Tropikal Venüs ve Ejder Ay ile aynı hizadaydı . 12 CD'de Mars, Tropikal Jüpiter'in karşı sı ndaydı ve CD Uranüs, Tropikal Mars'ı n karşı tlığı nı n hemen üzerindeydi. Elbette bu, Janis'in Aş k'la gerçekten tanış tığı zamandı; Elbette bu, gerçek mutluluğ un mümkün göründüğ ü zamandı . Ve sonra, çok erken bir zamanda, Ejderha 2 Balı k burcuna kaydı ve o yazı n geri kalanı böyunca ve sonbaharı n baş ları na doğ ru kı vrı lıp kı vrı ldı ve onu halkı n alkış ları ile özel arzular arası nda kalan büyük bir kimlik krizine sürükledi. onu dikiş yerlerinden ayı rı yor, sonunda bu hayatta tamamen güçsüz olacağı na dair duygusal ve ruhsal taleplerle ruhunu eziyor

tanı ş mak.

1984 Grevi

1984'teki madenci grevinin çeş itli gizelgelerini CD kalı pları iğn kontrol ederken öyle bir deja vu hissine kapı ldı m ki, bunları daha önce yapmı ş olmalı yı m diye düş ündüm. Ama tabii ki keş fetmemiş tim, çünkü CD'ler ancak 1989'da keş fedildi; Draconic Astrology'nin ilk baskı sı nı n yayı nlanması ndan tam iki yı l sonra! Gördüğ üm ş ey, eklenen Güncel Ejderhacı yönler dizisindeki tüm o hayati Günlük İ lerleyen Aq ları n olağ anüstü yankı sı ydı .

Birleş ik Krallı k haritası , CD'lerin hem Tropikal hem de Ejder radices üzerindeki etkisini göstermek iğn üçtekerlek ş eklinde gizlmiş tir. Birleş ik Krallı k, Draconic Mars'ta CD MC/ IC/Güneş ile tedavi ediliyordu, Ay, tam olarak Draconic Ceres ile birlikte, Tropikal Mars'ı n üzerinde koş uyordu, Uranüs, Yengeç Ayı 'ndaydı , Chiron, Ejder Yükselen ile kavuş umdaydı , Venüs, Merkür/Chiron hizası ndaydı . 2. Drakonik Venüs'te, kuyruğ u Tropikal Jüpiter'de olan Ejderha Akrep ^{ve}, Ejderhanı n Kafası aş k Chiron'un karş ı sı ndaki Jüpiter ve Tropikal Plüton'a doğ ru ilerleyen Mars. Tropikal Terazi Yükselen'e yaklaş an CD Merkür, bu uzun süren, sancı lı (Chiron) savaş sı rası nda müzakereleri masada tutuyor (Mars) iş güvenliğ i, kaynaklar ve statü konusunda amansı z bir ş ekilde kı zı ş ı yor (10^{bu} Ev, Venüs, Jüpiter, Ceres, Yengeç Boğ a/Akrep ve 2

Ulusal Kömür Kurulu Düğ üm Dönüş ünüyaşı yordu! Yani Mevcut Drakonik, baş langı çtaki Drakonik'e tam olarak uyuyordu - ve tabii ki, çalış ma pratiklerindeki değ iş iklikler ve iş ten ç karmanın kaçını lmazlığı ile ilgili tüm zor sorunlar ortayaçıktı: Tropikal Evin baş langıcında CD ve doğ umsal Drakonik Uranüs.

Yükselen Neptün'ün IC'de Güneş /Mars'la kare açıyapmasıve 7'sinin de bu Uranüs tarafından vurulması ile bunun, herhangi bir değiş im baskısıyla karşıkarşıya kaldığında Yönetim Kurulu ve yönetim açısından nasılçok tehlikeli iş lemlere yol açabileceğini görebilirsiniz. Mars-Neptün sıkıntılarının haçlı seferi coş kusundan bitkinliğe yol açtığını gözlemlemek ilginçtir ve burada aynı zamanda sonuçta tükenmiş dikiş lerle (Neptün) sonuçlanan derin madenciliği (Mars Oğlak IC) de göstermektedir. Dikiş ler giderse iş ler de gider. Hem Güneş hem de Ay Draconic Air'de olduğundan, NCB'de de bir adaletlilik ve sosyal prensip dikişi vardır - ancak bu, mali açıdan tehdit edici herhangi bir durumdançıkış yolunda daha az takdireş ayan yumuş ak konuş ma alış kanlığınıriske atan kareler tarafından tehlikeye atı



United Kingdom: Current Draconic to the Miners' Strike
DIAGRAM 77

Scargill'e gelince, CD Satürn doğ umda Yükselen'in o tuhaf karesinde, 8 CD'lik Plüton, Tropikal Venüs/Ejderha Neptün ile Güneş arası nda . güvenliğ i seven Boğ a burcundaki Drakonik Güneş /Tropikal Ay'ı na ültimatomunu henüz vermiş ti ve CD Güneş 'in kendisi de Akrep'ten komş u Venüs/Uranüs eksenine meydan okuyordu. Jüpiter Ejderha Plüton'daydı , Neptün ise Ejderha Mars'taydı (aha! bir hadı seferi!) ve en iyisi de Cl

Tropikal Kuzey Düğ ümü'ne kadar ve CD Ayı 'nı n karesi kadar. Böyle anlarda insan neden doğ duğ unu bildiğ ini hisseder! Bir anka kuş u gibi yükselmeli, neyi temsil ettiğ ini ilan etmeli, paylaş ı lan yükleri kendi omuzları na almalı ve Yanlı ş ları n Düzelticisi olmalı dı r. Sorun ş u ki, aynı zamanda gerçek dünyada da yaş amak zorundası nı z ve Neptün Yükselen'e kare aç yaptı ğ ı nda bunu baş armak zordur.



National Coal Board: Current Draconic to the Miners' Strike
DIAGRAM 78



Arthur Scargill: Current Draconic to the Miners Strike
DIAGRAM 79

İ nsanlar Öldüğ ünde Ne Olur?

Kı sa cevap, belirlenmiş bir modelin olmadı ğı dı r. Hiçbir iki yaş am birbirinin aynı sı değ ildir ve hiçbir iki ölüm de aynı değ ildir. Bazı ları tatlı , bazı ları acı verici. Bazı ruhlar memnuniyetle Işı ğa sı çrar, diğ erleri ise acı bir şekilde kalmak için mücadele eder.

Eric Morecambe, Tropikal MC'de CD Pluto, Draconic MC'ye yakı n Uranüs ve Descendant'ı nda yükselen Neptün'ün karşı sı nda CD Chiron ile gitti. Bu, bir varoluş halinden diğ erine güçü, dönüş türücü bir sı çramaydı . Hem Tropikal hem de Ejder Neptün'ün sı kı köş eli olması yla doğ muş tu; Kendini birdenbire ince bedende, manevi dünyada bulması ş ok edici bir sürpriz olduğ u kadar keyif de olabilirdi.



Eric Morecambe: Current Draconic to his Death

DIAGRAM 80

Arkadaşı CD Güneş ile Drakonik Mars ve Tropikal Plüton'da öldü, CD Mars hala Drakonik Yükselen'e yakı n, CD Jüpiter Drakonik Merkür'de ve CD Ay Güneş ile kavuş umdaydı. Evet, burada Ernie Wise'ı n aylardı r peş ini bı rakmayan acı imgesi var - ama yine Plütonik'in yeni bir hayata doğ ru ölmesi ve onun için aç kça yeniden bir araya gelmenin mutlak neş esi var. En iyi arkadaşı nı selamlamak ve ş akaları yeniden paylaş maya baş lamak için harap olmuş bir vücuttan ç ktı.



Ernie Wise: Current Draconic to his Death

DIAGRAM 81

TV'deki ilk komedi dizilerine baktı ğı mı zda Jüpiter'in güven verici bir ş ekilde ortaya ş ktı ğı nı görüyoruz. Ernie'nin Baş ak burcunun sonları ndaki Drakonik Jüpiter/Venüs kavuş umu, üzerinde CD Pluto/MC'nin sihirli değ neğ ini salladı ve Tropikal kavuş uma CD Mars tarafı ndan onay verildi. Hayat değ iş tiren (ve para kazandı ran!) yeni bir giriş ime yakı şı rş ekilde, 2. Evinin karşı sı nda CD Uranüs'ü bu'fuyoruz.

Yay Güneş i; ve ünlü çalı ş ma ortaklı ğ ı CD North ile baş lı yor Ernie'nin 10. Evinde baş layan Düğ üm, Yükselen burcuna yaklaş ı yor. Aş kçası , Ascendant CD'si Tropikal Yay Merkür'ünün komik kemiğ ini gı dı klarken ş akalar yazmakla da meş gul.



Ernie Running Wild!

DIAGRAM 8IX

Eric'e gelince, CD Jüpiter'in kendisi doğ umda 7'ye açı salığı r ve doğ umda Drakonik konumunun tam karşı sı ndaki MC'yi taqandı rmaktadı r, çünkü o bir Düğ üm yarı dönüş ü, Burada Ne Yapmak İ gin Bulunduğ umuzun diğ er periyodik hatı rlatı cı sı . Yani onun doğ umsal Ejder-Tropik modelinde önemli olan her ş ey CD takı myı ldı zı dı r: MC'den Düğ ümlere; Merkür/Chiron'dan Plüton'a; Gök Ortası 'nı etkileyen Güneş - Satürn - Jüpiter - Neptün - Yükselen'in Büyük Hag ; Venüs Ay'a doğ ru ilerliyor; Ay, Ejderha Mars'ı na ulaş ı yor; Mars, Güneş 'e ve Tropikal Büyük Haga doğ ru ilerliyor.



A Brand New Bright Tomorrow!

DIAGRAM 80X

Eric, 1954 yı lı nı n ufuk aç cı Nisan ayı nda sahip olduğ u her ş eye dönüş tü. Bu ilk gösteri dizisi 'Running Wild'ı n cesaret kı rı cı tepkiler aldı ğı iyi biliniyor. incelemeler ve bu diğ er kalı plara da yansı yor. Ama Current Draconic ş unu söylüyor: farklı bir hikaye. Bu Büyük Bir Ş eyin baş langı cı olabilir!...



Aaron: Current Draconic to his Broken Back
DIAGRAM 82

Zerda ve Aaron

Bu büyüleyici bir resim. Eğ er Current Draconic hayatı mızın belirli dönemlerinin uzun vadeli anlamına ışık tutuyorsa, o zaman Aaron'un kırılan sırtının tamamen kendisi ve annesi arasındaki iliş kiyle ilgili olduğu anlaşılıyor. Çünkü her ikisinde de köş eli CD Ay var!



Zerda: Current Draconic to Aaron's 2nd Crash
DIAGRAM 83

Zerda'nı nki Yükselen burcuna, Aaron'unki ise Gök Ortası na ve doruğ a ulaş an Güneş 'e geldi. Tahmin edebileceğ iniz gibi, CD'si MC/Güneş 'i, Merkür/Mars'ı önceki Noel civarı nda Ejderha Güneş /MC ile buluş tuktan sonra, kader Ejderha Koç Plüton'uyla tanış tı (merak ediyorum, motosiklet bir Noel hediyesi miydi?) ve ş imdi kaygan, dikkatsiz Neptün'e karşı q ktı. Burada kendi tekerleklerine sahip olmanı n verdiğ i heyecanı ve bundan sonra onun iğn tehlikeleri görebiliyorsunuz. Merkür/Mars ve Jüpiter/Satürn arası ndaki doğ umsal Terazi-Oğ lak karesi hiçbir zaman iyi bir koordinasyon ve tepki süresi veya hızda etkin frenleme açısı ndan iyiye iş aret etmedi. Hatta köş eş eklinde! Ancak CD kalı pları, kaçını lmaz kazanı n onu tamamen annesine, yani Ay'a bağı mlı hale getirdiği anda doruğa ulaşır; Ay, o andan itibaren hayatı için yeni ve baş arı lı bir yol belirleyecektir.

Bağı msı zlığa bu kadar yakı nolan oğ lu yeniden tamamen ona bağı mlı hale gelirken annelik Ay'ı Zerda'nı n Yükselen burcuna gelmekle kalmadı, aynı zamanda CD Satürn onun Yengeç Yükselen-Güneş /Plüton hizalaması nı baskı lamaya baş ladı. Hayatı nda zorluklar ve sorumluluklar beliriyor ve CD 7 Neptune ile en yakı n bu Aq k iliş kisinde şefkat ve hayal gücü çağırı lı yor. CD IC Chiron'a çarpı yor. İşte acı; Evde çocuğunun koçu ve şifacısı olarak yenilenen rolü burada. CD Uranüs'ten Ejder Koça Mars ve Düğümler onu kararlı eylem, girişim, hakimiyet ve devam etmek için enerji ve cesaret ihtiyacı konusunda uyandırır. Güneşi/Plütonu da Ejderha Neptün'e karşıtaşıyapı yor ve 6. Evdeki Kova Ayı 'na yaklaşıyor.

Her zaman ailesinin ihtiyadarı na radikal, yaratı cı çözümler bulması gerekiyordu ve artı k bu mesleğ in en büyük sı nava tabi tutulacağı an gelmiş ti.

Draco Günü!

Dennis Elwell'in MC CD'si, 1977'de o dersi verdiğ inde Kova burcundaki Merkür'ün üzerindeydi ve Merkür, 9'da Plüton'a doğ ru koş uyordu, hepsi bu. Harika bir dram yok. Ama baş ka ne beklememiz gerekiyor? O zaman ve bugün bile en beğ enilen astrologları mı zdan biri olan Dennis, daha önce öğ rendiğ i ilgi çekici ve değ erli bir ş eyi aktarı yordu. Bununla birlikte, Draconic dersinin konusu zekice vurgulanmı ş tı r. o Eylül'ün CD modelinde - Draconic 3 House Sun'ı n karş ı sı ndaki CD Mars ve Draconic Mars'taki CD Pluto; Verdiğ i her örnek, Mars'ı n Güneş ile Drakonik-Tropikal hizalaması ydı !

Ama sizin ağ nı zdan bu muhtemelen astrolojik hayatı mı n tanı mlanabilir en önemli anı ydı . O zamandan bu yana eş it öneme sahip ve bazen daha büyük etkiye sahip baş kaları da oldu; ancak Drakonik boyutla ilk karş ı laş ma olmasaydı , diğ erlerinin hiçbiri gerçekleş emezdi. Bu, CD Sun'ı n 10. Hanedeki Ay'la düğ ünü ve CD Venüs'ün Draconic Mars'la bağ kurması yla sembolik olarak süslenen gerçekten ufuk ağ cı anlardan bir diğ eriydi. CD Pluto, 10. Evdeki Tropikal Jüpiter'in karş ı sı ndaki Draconic MC'de görev yapmı ş tı . Ejderhanı n Baş ı , muhteş em bir ş ekilde Tropikal 5. Evdeki Merkür'ün tam yay dakikası na kadar kavuş umuna gelmiş ti - ve bu bana onun bir zodyak oluş turduğ unu ilk kez öğ rettiğ i zamandı ! CD'de Descendant, Baş ak'taki Draconic Sun'dı ve beni yalnı zca diğ er benliğ imle değ il, yı llar süren coş kulu ince ayarlarla da Ev tanı ş tı rı yordu. CD MC, 9 Gemini Uranüs'ten yüklendi; CD Moon, Galaktik Merkez ve doğ um Tröpikali Maralasi ylarıbuşluşdırılı yalışı datıyarıla dam.

Bu ilk enerji fı rtı nası iki aydan fazla sürdü, Ejderha 15° Terazi'yi bağ rı na bastı ve ancak o yı lı n Kası m ayı nda onu bı raktı . Dereceyi en son 1959'da ziyaret ettiğ inde nispeten kı saydı , ancak İ ngiltere'nin kuzeyindeki dokuz yı l sona erdiğ inde ve güneyde her ş eyin hüsrana uğ radı ğı yeni bir dünya açıldı ğı nda hayatı mı yeniden değ iş tiren bir yı lı n baş langı cı oldu. birdenbire çiçek açma özgürlüğ üne kavuş tu; Kim olduğ umu, neyden yapı ldı ğı mı öğ reniyordum.



Dennis Elwell: Current Draconic to bis 1977 Draconic Lecture
"Multi Dimensional Transits

DIAGRAM 84

Libra 15'e yapı lan son ziyaret çok da uzun zaman önce değ il, Haziran 1996'da gerçekleş ti. kı sa ama bir dizi önemli olayla aynı zamana denk geldi. Esnası nda baharda Düğ üm hedefine 17° (benim derecem) yaklaşırken doğ um asteroiti Yeshuhua) ve 16° Terazi ve diziye zaten başlı yor CD hizalamalarını nın ince ayarını yapmak ve sonuqandırmak için son derece sıkı çalışı yordum.

İ sa, Meryem Ana, Çarmı ha Gerilme ve İ sa'nı n haritaları iğn asteroitler 7 Mayı s 1996'daki gerçek Hı ristiyan Milenyum tarihine uygun zamanda diriliş (ya da İ sa'nı n doğ um tarihini değ il, 1996 Güneş Dönüş ü tarihini alı rsanı z 4 Mayı s). Çok sayı da el ilanı dağı tı ldı ve bu, BBC'nin Everyman belgesel serisinden Richard Denton'un İ sa'nı n Doğ uş u haritası hakkı nda konuş mak için ilk kez telefon ettiğ i zamandı . 1 Haziran'da Hı ristiyan Parapsikolog (Canon Michael Perry'nin editörlüğ ünüyaptı) daveti üzerine gönderdiğ im bir makaleyi yayı nladı ve ardı ndan beni Canterbury'deki Christ Church College'daki Millennium konferansı nda konuş maya davet etti.



Bernadette's Miracle in the Grotto
DIAGRAM 84V



The Visionary of Lourdes

DIAGRAM 84W

Bernadette Lourdes'de

İ sa'nı nannesi Meryem Ana ile vizyonlar ve konuş malar verilen bir kı z olan Bernadette Soubirous'un haritası nda oldukça etkileyici bazı CD düzenlemelerinin görünmesini beklersiniz. Bu görüntü ona ilk kez 11 Ş ubat 1858'de Fransa'nı n güneybatı sı ndaki Lourdes'in eteklerinden akan nehrin aş ağı sı nda göründü. Zamanı belirsiz ama size ş u etkileyici Q-tablosunu sunabilirim: örneğ in, Bernadette'in doğ um saatine göre belirlenen hayaletin günü ve yeri, öğ leden sonra 2.00, onun o günkü özel deneyimlerini vurguluyor. Buna uygun olarak, Neptün'ün ruhsal aş dan önemli olan Kuzey Düğ ümü ile doruğ a ulaş tı ğı nı, Ay ve Merkür'ün Draconic 7 zirvesinde Tropikal bir kavuş um olarak gösteriyor. Coelo'da Ay ile aynı hizada olanlar kiverside, Christa ve Donna'dı r; ufukta Cava, Mira ve Almamater var; meridyende Aura, Carmelmaria ve Yasue vardı r. Yerel nehrin kı yı sı ndaki bir mağ arada, Bernadette yüksek bir uyum işinde kendi Yoluna şı kacak ve İ lahi Anne ile mucizevi iliş kisine baş layacak.



Bernadette, doğ um kaydı na göre 7 Ocak 1844'te öğ leden sonra saat 2.00'de^{bu} Pireneler'in eteğ indeki Lourdes'te doğ du; toplu hac ziyaretlerinin tüm karmaş ası na rağ men hala çok güzel bir yerdi. Doğ um haritası nda sadece Tropikal ufka yakı n Ejder Jüpiter/Kiron hizalaması nı değ il (dini yaş amı nı ve acı yla sürekli yüzleş mesini iş aret eden) aynı zamanda pek çok ş eyi de buluyoruz.

qüdü bir ş ekilde yerleş tirilmiş ve son derece önemli asteroitler. Yükseleninde asteroit Maria var; Tropikal Maria, Drakonik Aparicio ile kavuş umdadı r. Ejderha Christa, Tropikal 7. zirvesine yakı nuve Meryem yakı nı ndaki Güneş i, Yezo'nun karşı sı nda Yeshuhua ve Ejderha Almamater (besleyici Anne) ile kavuş umda: kalbi İ sa'nı n Kalbi iqn atı yor. Aslan Ayı 'nı n Meryem Ana'nı n kendi doğ um Güneş iyle kavuş umuyla IC'sinin tam üzerinde, Donna'nı n Kova burcundaki ve Basilea'daki Ejderha kavuş umunun karşı sı ndaki Vatikana yer alı yor. Tropikal Cennet Ortası 'nda Draconic Yasue ile birlikte ş ifa veren asteroit Asklepius var. Drakonik MC/Venüs-IC/Ay, yalnı zca Tropikal Ceres - Dünya Ana - ile aynı hizada olmakla kalmaz, aynı zamanda Meryem'in Akrep'in ortası ndaki kendi doğ um Yükselen burcuna yakı n olan Carmelmaria, Paradise, Amor, Devota, Hale asteroitleriyle (eski kelime " anlamı na gelir) hizalanı r. sağ lı klı ') ve Bishop. Ejderha Boğ a burcunun tam karşı sı nda, Merkür'ü yöneten İ sa'nı n Güneş ine yakı n olan Modestia ve Pia'dı r. Bu mütevazı kı zı n kaderi gerçekten de İ sa Mesih'in annesi Meryem Ana, Kutsal Marie'nin hayaletlerini görmekti; ve Meryem Ana'nı n, ortaya q ktı ğı veş ifalı pı narı n akması na neden olduğ u mağ ara üzerinde büyük bir Bazilikanı n talep ettiğ i hediyeyi gerçekleş tirmek için Roma Katolik Kilisesi'ndeki güçü Marian kökünden çalı ş acaktı .

Ortaya g kma sı rası ndaki Mevcut Drakonik desen, on dört yaşı ndaki Bernadette'in Güneş Yayları ile neredeyse aynı ydı . Önemli doğ um gezegenlerinin tümü odak noktası ndadı r.

Önümüzdeki aylarda Venüs ve MC'sine doğ ru ilerleyen CD Satürn'ün aksaklı kları ve ağır sorumlulukları yla, kader anında CD Ay'ı hassas Neptün'ün karşısında buldu ve geçiş yapan Güneş tarafındanısındı. CD MC Jüpiter ve Draconic Ceres'le birlikteydi. Chiron, itaatkar Ejderha Başak Yükselen'ine talimat vermek için yola çıkmıştı ve Yükselen CD'si, kurbanlık Ejderhanın Kuyruğu ile kavuşum halindeydi. Ama ondan ayrılamayan CD Maria'ydı! ... sadık kızdan istediği her şeyi, Bernadette'in fiziksel sağlığına büyük zarar vererek, ama aynızamanda sabırlı Hıristiyan ruhunun ebedi zenginleş mesi karşılığında alacaktı.

O dönemde Vatikan'da neler olduğ unu görmek isteyebilirsiniz.
Roma'daki siyasi kuruluş unun tarihi ve saati elimizde mevcut: 7 Haziran 1929, 1:00
CET. Ş u ana kadar baş ka bir aç sal Maria'yı , olması gereken en büyük onur yerinde, dindar Jüpiter'in yakı nı nda ve Oğ lunun Ay'ı nda, Cennetin Ortası nda, Ejderhacı Christa ile birlikte bulmak bizi pek ş aş ı rtmaz. İ yi bir ölçü olarak Aparicio, Vatikan'ı n Yeni Ay'ı nı n karş ı sı ndadı r

Draconic Carmelmaria (Draconic Michelangelo da öyle!) ve Basilea/ Petropolitana (Petrus Ş ehrindeki Aziz Petrus Bazilikası) ile birlikte kucaklanı yor. (Yer darlı ğı nedeniyle bu konfigürasyonu dı ş Sidereal çarkı nda sergilemek zorunda kaldı m.) Ejderha asteroiti Peter (ilk Papa) doğ al olarak Güneş 'le birleş iyor. Bernadette Mary'yi gördüğ ünde, Vatikan'ı n doğ um tropik konumundan 12 derece uzaktaki CD MC/Maria kavuş umu, Aparicio'daki CD IC ile doğ rudan o Ay'ı iş aret ediyordu; CD Güneş 'in artı k Satürn'ün karş ı sı nda olması , Venüs'ün Ceres'e gelmesi ve Meryem Ana'nı n CD Uranüs'ün Drakonik Ay/Aparicio ekseniyle kavuş umundan açı kça görülen beklenmedik ziyaretinin Kilise sisteminde yarattığış okla önemli meseleler yürüyordu. Ve Ay'ın Yükselen Düğümü Maria'ya gelmiş ti. Böylece Roma Katolik kurumu için amadarı çok açık bir ş ekilde ortaya konmuş tu: Bernadette'in öyküsünü ciddiye almaları ve Meryem'i istediğ i gibi yeni bir Bazilika ile onurlandı rmaları gerekiyordu. Kalı cı bir tapı nakla sonuğanan diğ er tüm vizyonları incelemek ilginç olacaktı r; desenler bunu yansı tı yor mu? Bu Vatikan'ı n ruhuna kazı nmı ş bir ş ey.



Vatican City State

DIAGRAM 84Y

Vatikan'ı n etkili Akı ntı Draconic'iyle ilgili olağ anüstü önem taşı yan bir ş eyin daha farkı na varacaksı nı z: geriye dönüktür! Vatikan, Roma Kutsal Makamı 'nı n evi olarak on beş inci yüzyı ldan beri varlı ğı nı sürdürüyor, ancak küçük, güçlüş ehir devleti, Lourdes'teki olağ anüstü olaylardan yetmiş bir yı l sonra resmi olarak ortaya ç ktı . Karşı t ilerlemeler ve yönlendirmelerle birlikte bu, zaman ve deneyimin çok daha tuhaflaş tı ğı nı n bir baş ka kar

herhangi birimizin henüz tasavvur edemeyeceğ i ş ekiller.



Mary Revealed to her Church
DIAGRAM 84Z

Papa vuruldu

Ş imdilik Vatikan'da kalalı m, çünkü Vatikan için bir diğ er kritik olay da Papa John Paul'un 13 Mayı s'ta Aziz Petrus Meydanı 'nda müstakbel suikastçisi tarafı ndan vurulduğ u gündesi.

Bu sefer, Mars'ı n agresif varlı ğı nı hissettirmesini bekliyoruz - ve öyle de yapı yor: Mevcut Ejder Mars, Koça ve baş langı çtaki Ejder MC/Tropikal Uranüs'e doğ ru yol aldı ; Kilisenin Baş kanı na saldı ran bir silah sesi duyulur.



The Church Put to the Test

DIAGRAM 84ZX

Bu, 8. evdeki Drakonik Jüpiter/MC'den Tropikal Uranüs'e kadar olan karmik modelin bir Parçası Vatikan'ı n hiyerarş isindeki ş oklar ve değ iş ikliklerle, karanlı k iş lerle ve düzensiz mali iş lerle baş a g kması nı n periyodik olarak gerekliliğ i konusunda bizi uyarı yor. CD Neptün, 20. yüzyı lı n Peter'ı olan Ejderha Güneş i/Ayı 'nı baltalamak ve zayı flatmak bu için elinden geleni yapı yor ve ancak inanç ve kalbin derin duası yla yenilebilir. Vatikan'ı n kitleler üzerindeki gücü tehlike altı nda; CD Güney Düğ ümü

Plüton'da ve CD Plüton, Balı klar arası nda Drakonik Venüs'ü ağ ladı . Koç burcundaki Ejder Merkür'deki CD Yükselen ve 12. Ev Mars'ı n namlusuna bakan CD Kova Merkür'üyle, göze çarpmayan suikastq nı n, kalabalı ğı n içinde silahli^{bu} genç adamı n kimliğ i belirleniyor. (Adı Mehmet Ali Ağ ca, 9 Ocak 1958'de Hekimhan'da doğ du.)

bu

Vatikan haritası ndaki Akrep Güney Düğ ümü'nü yöneten Ejder Koçyı ldı zı bize, Papalı ğın sadakatle, şaş maz bir şekilde barı şyolunu yürürken, yapmaya çağrı ldı ğı fedakarlı klar aracı lığı yla her zaman bir liderlik, gayret ve cesaret örneği oluş turması gerektiğini söyler. . Kilise için yapı lan bu acı ması z sınavda Güneş, Vatikan'ın Boğ a burcundaki Yıldı z Yeni Ayı/ Tropikal Kuzey Düğ ümü ile kavuş umdaydı ve yükselen Plüton, Koç burcundaki Ejderha Yeni Ayı'na karşı çıkı yordu.

Lütfen Tanrı m, her zaman bu kadar acı verici bir dram olmayacak.

Kral Öldürüldü

Önde gelen bir dini liderin daha önce vurulması olayı da Rahip Martin Luther King'in öldürülmesiydi.

Kral öldü. Yükselen CD'si yine Koçta ve hain th. Evinde Mars ve Satürn'ün karmik Drakonik karşı tlığı yla karşı laş mıştı. CD Uranüs 12, Balı k burcundaki Ejder Yükselen'i paramparça etti. O, Mars'ı n yönettiği Akrep'teki Güney Düğümü ve aynı zorlu burçta bulunan Draconic Sun/MC ile birlikte fedakarlı k için doğmuş bir başka kişiydi ve ona bitişikti. Sadeceşu soruyu sorabiliriz: Burada kişisel karma mıçalışılıyor? Yoksa Papa John Paul ve Martin Luther King, İsagibi, insanlık uğruna kefaletle serbest bırakılan ruhları gönüllü olarak feda eden, hatalarımızın bedelini hayatlarıylamı ödeyen kişiler mi? Şehadet bundan daha da fazlasını ifade ediyor elbette; ama bu bir Sidereal kitabı için malzemedir.

Savaş

Sonunda herhangi birimizin isteyeceğ i son ş ey gerçekleş ti. Avrupa'da bir savaş daha yaş adık. Baş kahraman, hükümetiyle birlikte komş u Kosova'yı Arnavut kanı taş ıyan her erkek, kadın ve çocuktan temizlemeye kararlı görünen Sırbistan'ın lideri Slobodan Miloseviç'ti. Tekrar Balkanlar'a, dünyanın iltihaplı yaralarından birine, Chiron'un asla iyileş emeyecek gibi görünen bölgesine döndük. Ve Nick Campion'un 30 Eylül 1991'deki Kosova referandumu için saat 20.00'deki kapanış grafiğ ini alırsak, ne buluyoruz? IC'de Chiron. Ve 8° ile

Yay ayarı, 12 Kova MC,

Plüton ve Uranüs'ün geçiş inden bu yana, bu arınmanın ne kadar süredir devam ettiğ ini tahmin edebiliyoruz.

NATO'nun Sırbistan'a saldırısının baş langıcı için kullandığ ım tablo bombaların düş meye baş ladığ ı zaman değ il; Birleş ik Krallık'ta, 24 Mart 1999'da olaylar doruğ a ulaş ırken, Adriyatik'te Arnavutluk kıyısının hemen açıklarındaki uçak gemilerinden birinden canlı görüntüler gösterildi. Kusursuz bir akş amdı. O zamanlar genellikle herhangi bir savaş bölgesine gönderilen ilk kiş ilerden biri olan BBC'nin denizaş ırı muhabiri Kate Adie, kameramanıyla birlikte güneş in yalıçapkını mavisi denize batan kızıllığ ını izledi ve sonra her ş ey kargaş aya dönüş tü. NATO komutanlığ ı, Sırbistan'a ilk füze fırlatılması için hazırlıklara tam gün batımında baş lama kararı almış tı. Olay yerinden binlerce kilometre uzakta hepimizin gördüğ ü ve duyduğ u ş ey buydu. İ lk Cruise füzeleri parlayıp gece gökyüzüne doğ ru yay çizdiğ inde hava zifiri karanlıktı. Günbatımı haritasını, savaş haritam olarak, o kıyıdan hemen içeride bulunan Arnavutluk'un Tiran kentine göre hazırladım.

Çatış mayı göstermek için seçilen asteroitler arasında Srbija'nın (Sırbistan) Draconic MC üzerinde Aeria (Hava savaş ı) ile birlikte Beograd (Belgrad) ve Britten'in kavuş umunda olduğ unu belirttiğ imde bu tabloyu daha da takdir edeceksiniz. Britanya) Drakonik Yükselen ile kavuş umda... Mars ve Adolfine'in karş ısında.



A Country Under Siege

DIAGRAM 85

Düş ündürücü. Özellikle Solar Fire'ın tablo halindeki konumlarından Tropikal'de 'yükselen' Draconic koleksiyonunu gördüğ ünüzde: Jewitt, Judith, Flammario ve Fanatica. Tropikal olarak bu dörtlü Ejderhanın Kuyruğ u'na düş üyor ve Baş ın tam karş ısında Yugoslavya ve Birleş miş Milletler asteroitlerinin Ejder kavuş umu yer alıyor. Europa, Drakonik Mars'tan yalnızca 8' uzaktadır. Her ne nedenle olursa olsun, niş an ne kadar uzun ya da kısa olursa olsun, toplantıyı tekrar gözden geçiriyorduk.

daha önceki iki Dünya Savaş ının sorunları. Düğ üm ekseni ve Draco bu kadar yoğ unken iş in içine girince, tahminimce kaçınılmaz olarak iş lerin aksaması ile yüzleş mek zorunda kaldık. devasa insan karması.



The NATO Attack on Serbia

DIAGRAM 86

Bu savaş haritasının Draconic MC'si, 12 Kova, neredeyse tam olarak Kosova'nın CD Moon'unun geldiğ i Kosova'nın Tropikal MC'si, Savaş ın doruğ a ulaş an çeyrek ayı – ş ok edici derecede halka açık bir savaş ın görüntüsü,

Dünya medyasının parıltısında Tropikal Uranüs ile yalnızca 19' kavuş um yapıyor. Uranüs'ün daha önceki geçiş inden Kosova'nın kendisi de etkilendi. CD MC'si Drakonik Ay'ın üzerindeydi, CD Chiron ise yaklaş an acının vaadi olan rakibine yaklaş ıyor.



Kosovo - Current Draconic to NATO Attack

DIAGRAM 89

Ülkenin travması daha önce ciddi 6 derecelik Düğ üm geçiş inde, CD Plüton'un Ejderha Güneş i'ne çarpmasıyla baş lamış tı; bu Kasım 1998'di.

Ayın sonunda geçiş yapan Plüton, Kosova'nın Yükselen burcuna geçmiş ti ... Ve ve 1999'un sonundan önce tekrar tekrar oraya geri dönmüş tü. Sırbistan'a düş üş CD Kuzey Düğ ümü ve Neptün Ejderha Yükseliş i'nde Kosova'yı kaderine sürükledi. Ülkenin baş langıcında bu bağ lantı Oğ lak burcundaki ev; bu insanların büyümesi gerekiyordu 8'deydi maddi acı, evet, ama maneviyatı maddi olanın üstünde tutmak için, sadeliğ i, sabrı, inancı, ş efkati ve paylaş ma isteğ ini geliş tirmek. Binlerce kiş i kaçmaya, geride bırakmaya ve tüm eş yalarını kaybetmeye baş ladıkça ve Yengeç burcundaki Güney Ay Düğ ümü'nün alış ılagelmiş ev konforları 2. Ev. asteroitler Yugoslavya ve Birleş miş Milletler onları Kuzeye çekiyordu • Ancak Düğ üm yolculuğ unun iki derecesi daha CD Jüpiter'in birleş tiğ ini gördü 8'deki düğ üm , ve Güneş 6. evdeki Jüpiter ile aynı hizada bu - ve o 11. Evdeki Ejderha Satürn tam da bu noktada, büyük uluslararası yardım çabası sonunda yatak takımları, giysiler, yiyecekler, tıbbi ürünler ve diğ er eş yaları getirmeye baş ladık. Dağ ılmış, sürgün edilmiş, travma geçirmiş, açlıktan ölmek üzere olan insanlara temel ihtiyaç malzemeleri.



Sırbistan, 9. Evde Güney Düğ ümünde Aslan burcundaki Mars ile, Kosova'nın Ay'ının ve MC'sinin tam karş ısında, IC'sine vurarak 'doğ du'. Elbette Sırbistan Kosova'yı yönetmek istiyor. Elbette baş kalarının sakladığ ış eyleri yok edecek. Ancak bu tipik bir Ejderha Kuyruğ u davranış ıdır ve sonuçta Sırbistan'a yalnızca acı verecektir.

Uranüs ortak eksene çarpıyor ve intikam baş lıyor. (Ayrıca Miloseviç'in Ayı/Plüton/Kiron'u üzerinde de çalış ıyor.) O halde iş te Sırbistan, Mars/Güney Düğ ümü CD'si Drakonik Jüpiter kavuş umu mücadelesine güvenle giriyor. CD Ascendant az önce İ kizler burcundaki Draconic Neptün'ü geçti; Burada hassasiyete dair bir kanıt yok, ama çok fazla aldatma ve kendini kandırma da var.

CD Sun yakın zamanda Draconic Moon'daydı ve yeni kampanyanın tohumlarını atıyordu.

weni bir çağ wancak CD IC, Ejder Uranüs'e, CD Plüton'a doğ ru gidiyordu Ejderha Yükseliş i'ne doğ ru ilerlediler ve her ikisi de hedeflerine ulaş tıklarında Ülke ve baş kenti, tırmanan krizde yıkıcı bir yıkıma maruz kalıyordu. hava saldırıları. 11 Ağ ustos TutulmasıSırbistan'ın ufkunu tam anlamıyla vurdu . O Tünemek için eve birkaç tavuk getirmeliydim ama olmadı Kosovalıları derhal evlerine getirin.



NATO (24 Ağ ustos ^{bu} 1949, 11:42 EDT, Washington) da karş ılaş tı CD Uranüs'ün 10'un karş ısında uzun bir koş uya baş lamasıyla drama ^{bu} Ev Ejder Güneş , Tropikal Plüton, Ejder Ay ve Satürn dizisi, CD Mars/Jüpiter Baş ak Güneş i ile aynı hizada, CD Ay/Satürn Kuzey Koç burcunda

Düğ üm ve Draconic Descendant'ta, Tropikal 7. Evin zirvesinde CD Mercury ve Draconic Venüs'te (Victrix?) CD IC Artık bu dijital baskıyla cüce gezegen Eris'i elimizde tuttuğ umuza göre, buradan Draconic Eris'le ilgili CD MC'ye bakın Müdahaleci! NATO'nun güç kaslarını geliş tirmesinin, planlı ve uzlaş maz eylemlerle diyaloğ u güçlendirmesinin zamanı gelmiş ti. Pek çok kiş i olayların bu gidiş atından hoş lanmadı, ancak NATO için (Koç) eylemi bir Kuzey Düğ ümü meselesidir; Gerçekten diş leri olduğ unu, Baş ak-Terazi burcunun güç uğ runa diplomasiyi terk etme konusundaki kaçınılmaz isteksizliğ ine rağ men, 10. Evdeki Tropikal Plüton'un ve askeriyenin kendisine verdiğ i güç aracılığ ıyla Ejderha Aslan Güneş i'nin bunu yapma yetkisin kendisine verdiğ unu göstermesi gerekiyor. Akrep, qeçiş yapan Satürn'ün baskısıyla yüzleş mek için yükseliyor.



Baş langıçta önerilen hava saldırıları konusunda Birleş miş Milletler'e resmi olarak danış ılmadı. Ve Washington DC'de 16:45 EST'de 24 Ekim 1945 tarihli BM haritasının incelenmesinde ortaya çıkacak çok az ş ey var. Bana göre bu tuhaf ve yanlış görünüyordu. Adını uluslararası kuruluş tan alan asteroit artık aktif dosyamdaydı, dolayısıyla Birleş miş Milletler'in baş langıç haritasındaki konumuna bir göz atmış tım. Açısal değ ildi, İş ıklara hizalanmamış tı, hatta Boyutlararası olarak bile. Bu aynı zamanda tuhaf ve yanlış tı. Ancak Yükselen'in yalnızca 6 derece altındaydı; gerçekten kabul edilebilir bir küre olamayacak kadar uzaktı, ancak BM haritasının zamanının hatalı olabileceğ ini düş ündürecek kadar da yakındı. Te

BM'nin kendi adını verdiğ i asteroitin 26° Koç burcundaki Tropikal Yükselen'e yükselmesi için çeyrek saatlik düzeltme, saat 17.00'e kadar, varlığ ını ve kimliğ ini doğ rulayacak.



United Nations - Draconic & Current Draconic to War

Bu süreçte bu yüce beden, haklı olarak köş eli bir Güneş kazandı ve onun yol gösterici, eğ itici ve aracı rolü, Jüpiter ve Chiron'un yeni Draconic MC ile sıkı kavuş umunda kristal berraklığında hale geldi. Çatış malara ve uluslararası polisliğe sürekli yakın müdahil olma kaderi, Mars/Satürn kavuş umunun Tropikal'den Ejder'e ve tersi yöndeki çift açısallığından bariz bir şekilde açıktır; bu gezegenler aynı zamanda iki Yükselen Yöneticidir.



VN relocated to Belgrade - Draconic & Current Draconic

Ş imdi harita Güncel Drakonikte hava savaş ının baş langıcına doğ ru ilerlediğ inde, CD Plüton da Drakonik Balık 12. Ev Ayı'na çarptığ ında, CD Uranüs'ün soğ uk ş oku Ejder Oğ lak Yükselen üzerinde hissedildi. Güç, BM'nin arkasından savunmasız insanlar üzerinde kullanılıyordu. Belgrad'a taş ınan (neden olmasın?) düzeltilmiş harita, bu sefer Draconic MC'de CD Uranüs, Eve doğ ru giden CD Yükselen kavuş um Plüton ve hepsinden iyisi, Aslan/Kova Yükselen/Alçalan boyunca uzanan CD Draconic Moon travmatik 8'de burada bu Düğ ümleri ile yeniden zafer kazanıyor. ve CD Venüs/Neptün (İ sa'nın Boğ a Güneş i üzerinde) 4. Evdeki Akrep Merkür ile aynı hizadadır.

Burada, bu zamanda, Birleş miş Milletler ortak iyilik için bir araya gelmeli, yeni roller ve sorumluluklar üstlenmeli, derinden sarsılmış insanların parçalanmış hayatlarını ş efkat ve paylaş ım yoluyla - komş umuzu sevme zorluğ unu kabul ederek - yeniden yapılandırmaya yardımcı olmalıydı. .ve düş manımız.



Ş imdi, doğ um için kiş isel olarak hangi haritayı tercih ettiğ inizi bilmiyorum. Amerika Birleş ik Devletleri ve ben 4 Temmuz Yay burcunun yükseliş modeli bu lehine uzun vadeli bir önyargıyı kabul ediyorum. Balkan savaş ı, CD Plüton'u Ejderha Balık burcundaki Güneş 'in karş ısına ve CD Jüpiter'i Ejderha Mars'a getirdi; bu, büyük kötülüğ e karş ı büyük zafer hayalleri için yeterince uygun! Ancak, 15 Kasım 1777'de 12:46'ya ayarlanan Yorktown Konfederasyonu haritasına geçiş

(zaman Nick Campion tarafından değ il, David Soltétarafından The Mountain Astrologer Ş ubat ve Mart 1992'de verilmiş tir ve 'Akrep ABD' ile ilgili daha sonraki birçok makale tarafından desteklenmektedir) Mars'ın yine Güney Düğ ümünde olduğ u güçlü bir Akrep ulusunun endiş e verici derecede canlı bir resmini sunmaktadır. kavga için. Çift köş eli, Havadar Tropikal ve Ejder Ayları, 5. Evdeki Yengeç burcundaki Ejderha Baş ı ve Aslan Jüpiter ayarıyla bu ABD, harika eğ lenceye, harika yemeklere, harika sporlara, harika çocuklara, harika fikirlere ve icatlara ve harika ş eylere sadık kalırsa çiçek açacaktır. Anayasasında ilan edildiğ i ve Özgürlük Anıtı'nda yüceltildiğ i ş ekliyle insani idealler. Ama silahı eline alır almaz, bombayı doldurur doldurmaz, eğ er sebep tamamen haklı değ ilse, titizlikle kontrol edilmiyorsa ve son derece özverili değ ilse, iki yüzyıl boyunca kazandığı her ş eyi tehlikeye atıyor. Savaş çı Sırbistan'la ortak düş ünmek istediğ inden daha fazlasına sahip. Ancak Sırbistan, acımasız Satürn ortamıyla soğ uk, nefret dolu ve kaba olabilir; Ufukta Ay/Jüpiter hizalaması olan ABD, Allah'ın izniyle, her zaman onun ve diğ erlerinin imdadına koş acak bir cömertlik ruhuna sahiptir.

Çatış ma anında CD Mars bu eksene geldi, CD Yükselen/Jüpiter Drakonik Mars'a ve CD Ay 11. Ev Mars/Güney Düğ ümü kavuş umuna geldi. Bu, savaş halindeki Kosova adına bir kurtarma giriş imiydi. Aynı zamanda, yalnızca bir ay sonra, 20 Nisan 1999'da saat 11:21 MDT'de, CD th ve CD South Nöde'un üzerindeyken, Mars'ta hâ lâ Columbine Lisesi'nde 7'ye yakın olan iki ergen çocuk, Littleton, Colorado'daki silahlarla isyan çıkardı. silahlarını kendilerine çevirmeden önce on üç öğ renci arkadaş ını ve personeli öldürdüler.

ABD ne zaman aklı baş ına gelip silahlarını eritecek?

Silah taş ıma hakkını Anayasasına dahil etmek, Amerika Birleş ik Devletleri'nin ş imdiye kadar yapabileceğ i en kötü muhakeme hatasıdır ve bu durum tersine dönene kadar Amerika, çocuklarıyla birlikte bütünlüğ ünü kaybetme riskini almaya devam edecektir.



ON ALTINCI BÖLÜM: HAYATIN ZENGİ N GALIBİ

Ejderhayı kovalamak

Ş imdi, Current Draconic'in özel hayatta ve dünya sahnesinde iş baş ında olduğ u tüm bu örnekleri takip edecek olursak, hikayede daha fazlası var!

Kendi yaş amınız boyunca Mevcut Drakonik aktivitenin sırasını mümkün olduğ unca açık bir ş ekilde takip etmek için bir sonraki yararlı iş , önemli geçiş Düğ üm noktalarınızın her birini uygun ş ekilde büyütülmüş bir harita tekerleğ i üzerinde iş aretlemektir; her nokta özel bir iş aretle etiketlenmiş tir. Doğ umdaki gezegen çiftini her zaman bir araya getirecektir (tıpkı orta nokta derecelerini etiketlediğ iniz gibi). Böyle bir tekerlek, tahmin edebileceğ iniz gibi, en sonunda verilerle boğ ulur ve bir zamanlar Geoffrey Dean tarafından eğ lencemiz için çizilen 'kara haritaya' çok benzer. Yıllar önce yapılan bir Astroloji Derneğ i Konferansı'nda, çok az fark edilebilir boş luk kalmış tı! Ancak yaş amın kendisinde birkaç değ erli boş luk vardır; Natal Astrolojideki Son Geliş meler kitabının yazarının belirtmeyi ihmal ettiğ i bir nokta. Dolu bir yaş am, ara sıra gevş ek bağ lantılı etki ve tepki patlamalarında deneyimlendiğ i gibi, genelleş tirilmiş faaliyetlerin amorf bir bulanıklığı değ ildir. Hayır, gerçekten de, karmaş ık bir duvar halısının parlak veya ince renkleri gibi birbirine karş ı öne çıkan, ancak sıkı bir ş ekilde dokunmuş , ayrık, birbiriyle iliş kili iç ve dış olayların az çok hızlı bir ş ekilde birbirini takip etmesinden oluş ur.

Yolumuzu Dokuma

O halde böyle bir tekerleğ e bakıldığ ında ne görülür?

Birincisi, açılar da dahil olmak üzere gezegen çiftlerinin bazı gruplaş maları diğ erlerinden daha sıkıdır, dolayısıyla aynı Düğ üm geçiş i altında yaklaş ık olarak aynı anda harekete geçirilirler. Aynı zamanda bu, grafiksel olarak bu çiftlerin her birinin dairenin aynı yay uzunluğ u ile iliş kili olduğ unu gösterir; her iki gezegen ya tam olarak ya da hemen hemen aynı sayıda derece aralıklıdır. (Bu, kendi Gezegensel Burçlarında, bunların her birinin gezegenin doğ uş taki konumuyla 0° olarak baş ladığ ını gösterir.

Davison'un çalış masına bakın - aynı derece eksenleri çiftine düş erler ve bunlar da burada, bu çarkta iş aretledikleri eksenlerdir.)

İ kinci olarak, antiscia/contratiscia (Refleks Noktalarım) fenomeni tekerlek düzeninde dört katlı bir simetri yaratır; aynı eş leş me modeli tekrarlanır, ancak dairenin her çeyreğ inde Ana eksenler boyunca yansıtılır. Bu, yaş am olaylarının modelinin, sürekli dönen bir tekerlek gibi tekrar eden tek yönlü bir sırayla yuvarlanmadığ ı, Ana Noktaların odak noktaları etrafında bir dizi aynalı parabolde ileri geri hareket ettiğ i anlamına gelir.

Yıllardır bunu kendi günlüklerimden gözlemlemek ilgimi çekiyordu ve bu keş fe kadar her zaman bunun neden böyle olması gerektiğ ini merak ediyordum.

Anında En-Boy Bulucu

Bu özel tekerleğ in daha ayrıntılı incelenmesi onun genel olarak ne kadar kullanış lı olduğ unu gösterir; için Yukarıdakilere, hususların hızlı okunması da eklenmiş tir:

- Ana Noktalar üzerinde veya yakınında bulunan gezegen çiftleri gerçekte kavuş um halindedir. gökyüzünde ve dolayısıyla bir oktavalda birbirlerine zıt veya kare ş eklinde, dinamik, 4. harmonik iliş ki.
- Bu çarktaki Ateş veya Hava burçlarının 0°'sindeki çiftler bedensel olarak üçgen veya üçgen oluş tururlar. altmış lık, yani 3. evin uyumlu, iddiasız iliş kisinde harmonik.
- 15 yarım
 Sabit iş aretlerin yüksek oktavı ile iliş kilidir kare ve üç oktildeki çiftler (seskikareler veya seskikuadratlar) – 8. harmonik.
- 24 Aslan Kova, 6 İ kizler/Yay burcu**Bd**ğ a / Akrep, 12
 ve 18° Yengeç/Oğ lak, 5. ve 10. harmonik eş leş melerin tümü
 Seçilmiş üstün yeteneğ imiz ve ahlaki sorumluluğ umuz.
- 7./14. harmonik çiftleri 21° 26' Boğ a/Akrep'te ortaya çıkar.
 12° 51' Yengeç/Oğ lak, 4°17' Baş akBalık, 25°17°09' Yay/İ kizler 42' Terazi/Koç, ve 8°34' Kova/Aslan –
 Hayatımızın ilham verici alanı.

Tek yapmanız gereken 0°'den itibaren doğ al görünüş derecelerini hesaplamak, Koç ve bakın orada ne var.

Aynı ş ey diğ er tüm harmonikler için de geçerlidir: çizilen konumları okursanız Doğ al olarak Vernal Noktasından itibaren tekerlek boyunca belirli bir noktada birleş en çiftler harmonik anında görünür olacaktır. Ş effaf kaplamalar buna hizmet eder amacı çok iyi. Normal küreler geçerlidir; bunlar ne kadar sıkı olursa o kadar fazla güçlü ve/veya anında etki gösterir.

Bazı çiftlerin bireysel doğ um gezegenlerinin iş gal ettiğ i dereceler düş ecek veya açılar, Tropikal veya Drakonik. Buradan, bulunan tüm cesetlerin veya bu tekerlekte aynı dereceye yakını az çok tepki verecektir Ay Düğ ümlerinin geçiş iyle eş zamanlı olarak kiş inin yaş am geçmiş inde yinelenen temalar yaratır. (Bu etkinin diğ er geçiş türlerine yayılması mümkündür, yani uzaysal bir Düğ ümün yanı sıra gezegensel bir cismin de zodyakın kökeni olabileceğ ini ima eder - ve Ronald Davison'un yukarıda değ inilen iddiasına geri dönüyoruz: Bugüne kadar, en azından Satürn'den dış arıya doğ ru yavaş gezegenlerin de aynı ş ekilde 'burçlar' oluş turduğ unu ve kader kalıplarına kendi anlam düzeylerinde katkıda bulunduklarını öne süren kanıtlar var. Akım Draconic'e benzer baş ka bir Yön seti vermek için açılar, geçiş yapan bir dış gezegensel kökenden yeniden hesaplanabilir. Bunu da Solar Fire'ın 'Kullanıcı Arkı' seçeneğ iyle yapmak çok kolaydır.)

Renklerinizi Direklere Çivilemek!

Çizilen tekerleğ in ş u anki haliyle ilgili bir sorunu, büyüklüğ üve görsel karmaş ıklığ ıdır; her ne kadar kullanış lı olsa da. Orijinal dönme fikrine dönersek, gezegensel ve açısal verileri hem net hem de düzenli olacak ş ekilde çizmek iyi bir fikirdir. Bunu baş armanın bir yolu, gezegenlerin derecelerini ve açılarını kendi Refleksleri (antiscia ve contratiscia) ile birleş tiren dikdörtgenler çizerek dört katlı simetriyi vurgulamak ve ardından bu gezegensel dikdörtgenleri uygun renklerle kodlayarak glif dağ ınıklığ ını ortadan kaldırmaktır. geleneğ e (veya geleneğ in bulunmadığ ı deneyime.)

Dolayısıyla, bu tekerleğ in iki kopyasını iki boyutta veya biri kağ ıt üzerinde ve ikincisi ş effaf olarak yaparsanız, Reflex dikdörtgenlerini köş elerinde çapraz bağ lamak için birini diğ erine döndürebilirsiniz. Bu, Güncel Drakonik'ten Tropikal'e doğ ru güçlerle buluş an ve birleş en gezegenleri veya açıları takip etmeyi mümkün kılarken, Koç Noktasının karş ılık gelen kaymasından, enerjilerin bu karış ımını gerçekleş tirmek için geçiş yapan bir Düğ üm tarafından hangi Tropikal zodyak derecesinin iş gal edileceğ i gösterilir.

Bu hala bizi bir zorlukla karş ı karş ıya bırakıyor: Sembollerden tamamen vazgeçerek, gezegensel desenle birlikte burçları da bir ş ekilde çizebilmek faydalı olabilir.

İ ş leri oldukça basit tutmak için, en iyi seçeneğ in, gezegenleri renk kodlamasından, dikdörtgenleri üreten gezegenin bedensel olarak iş gal ettiğ i burca göre renk kodlamasına doğ rudan bir geçiş olduğ u ortaya çıktı. Bu yaklaş ımı ilk denediğ imde (en uygun renkler konusunda birçok fikir değ iş ikliğ inden sonra – yönetici gezegeni için bir burç renklendirilmeli mi? Eğ er öyleyse, hangisi? Yoksa onun unsuru belirleyici faktör mü olmalı?) sonuç büyük bir sürprizdi. . Elementlerin renk temeli olarak kullanılmasına karar verildiğ inde ve Ateş , Toprak, Hava ve Su'nun her biri için üç farklı iş aret rengi bulunduğ unda, desenler oluş turulurken gezegensel yapılarda gerçekleş memiş bir ş eyler olmaya baş ladı. Yalnızca renkler: kiş inin varlığ ına dair canlı, ruhani bir his yaratıyorlardı. Bu ilginç olguyu doğ rulamak için daha fazla grafiğ in denenmesi gerekiyordu; ve her seferinde o kiş inin sanki yanında duruyormuş gibi hissedilebiliyordu, görünmez ama beraberinde getirdikleri aura sayesinde tanınabiliyordu.

Yaş ayan Renk

Görünüş e göre seçilen renkler, geometrilerine rağ men gezegenlerin tek baş ına iletemediğ i yaş amsal kiş isel enerjileri yeniden üretiyordu. İş gal altındaki her burcun temel enerjisi, o kiş inin yaş am kalitesini iletiyordu.

Bununla tam olarak baş a çıkabilmek için çok daha fazla çalış maya ihtiyaç vardı. Kağ ıt grafik formları için asetatları hızla terk ettim. Geniş bantlar lehine ince renk çizgilerinin reddedilmesiyle bir baş ka önemli aş amaya ulaş ıldı; Bunlar, tüm iş aretlerin geniş liğ i, çok kaba ve hantaldı, ancak çare, renklerin daha da 'ince ayarlanmasında', her biri otuz altı dekanattan birini tanımlayan, ifade veren toplam üç düzineye kadar hızlı bir ş ekilde bulundu. her elementin dokuz ruh haline. Bu ş ekilde 'Hayatın zengin dokusu' yaş ayan, canlı bir gerçekliğ e dönüş tü. Gezegeni tutan dekanat, artık daha spesifik olan Refleks dikdörtgeninin rengini belirler ve ihtiyaç duyulması halinde (çoğ unlukla iki veya üç tane vardır) ilgili dört dekanat renginin tamamını birleş tirmek için yeterli alan sunar. Açıların sunumu hala Doğ aları gezegenlerden tamamen farklı olduğ u ve bu nedenle geometrilerine katılamadıkları için bu bir sorundur. Bugüne kadar bu sorun, haritanın herhangi bir beyaz alanının Yükselen'in dekanat rengiyle doldurulmasıyla kısmen çözüldü, çünkü bu en sık ifade edilen ş eydir. Denemek hoş unuza gidebilir. Küçük çizelgelerden oluş an ilk dosyam yıllar içinde sıra dışı bir renk dürbünü haline geldiğ inden arkadaş üstüne arkadaş , ünlü üstüne ünlü 'kapıdan içeri giriyor'. Siz de kiş isel göksel ekosenize sahip olabilirsiniz!

- $\dot{\mathrm{I}}~$ ş te not defterlerimden taranan bazı erken örnekler.
- $\dot{\rm I}~$ lk olarak babam. Bu kesinlikle o. Bu tabloya benzer mendilleri vardı!



Ş imdi ilk kocam Rob'a geçelim.



Tanış tığ ımız gün giydiğ i renklerin bunlar olduğ unu fark ettiğ imde klasik bir tekrar çekim yaptım! – sarı Harris Tweed ceketin altına bordo yeleğ inin altına mavi bir gömlek. Kendi baş ına biriydi.

Ş imdi kocam Gerard:



Bir kez daha seçtiğ i renkler bunlar: Piskoposunun cüppesinin moru, resmi toplantılarının siyahı, İ rlandalı atalarının yeş ili ve elinden geldiğ ince altın rengi, altın-kahverengi kadife bir takım elbise giymiş ti. yıllarca giydi. Dördüncü buluş mamızda üzeri çuha çiçeğ i sarısı ev boyasıyla kaplanmış tı.

Modelin daha akıllı hale getirilmesiyle böyle görünüyor: iş te Kraliçe Victoria, bu yıl 200!



Ve son olarak insanların renklerini sergilemek için yaptığ ım mandala. Bu benim vaftiz kız kardeş im April; Ona postayla gönderdim ve o da (yine) evini dekore etmek için seçtiğ i tüm renklerin bunlar olduğ unu söylemek için telefon etti.



Kaleydoskop Değ iş iyor

Ancak araş tırdığ ımız onca ş eyden sonra bu henüz baş langıç.

Dikdörtgenlerden oluş an çarka veya iç içe geçmiş renk olarak doğ um haritasına tekrar bakın. Geometrisinin yalnızca bir çeyreğ ini alırsanız ve aslında iki yarıçapın her birine dik bir ayna tutarsanız, orijinal simetrileri görsel olarak yeniden yaratacaksınız; aynı kozmik mandala olarak kalacak. Bu tam olarak kaleydoskopun yaptığış eydir; çift yansıma yoluyla desen sunar. Burada bunun yerine maddi anlamda aynalara değil, Büyük Ekliptik Çemberin kesiş en iki ana eksenine (ekinokslara ve gündönümlerine) eşit uzaklıkta tercih edilen bir rezonans tepkisine sahip duran dalgalardan oluş an bir rezonans alanımız var.

David Lorimer'in insanın manevi gerçekliğ i üzerine yazdığ ı güzel kitabı Whole In One'da kullandığ ı ve felsefi argümanının merkezinde yer alan çok yararlı bir terim olan 'Empatik Rezonans' kavramı, burada dikkatimizi çekmemizi gerektiriyor, çünkü bu kavram pek çok ş eyin temelini oluş turuyor gibi görünüyor. yaş anmış deneyimin daha az anlaş ılan özellikleri. Astrologlar olarak bizlerin bildiğ i her ş eyden ve Drakonik ve Tropikal olmayan diğ er çalış malardan, böylesine boyutlar arası bir 'empatik rezonans'ın astrolojik kozmosta bir yasa olduğ u görülmektedir. Herhangi bir zodyak seviyesinden belirli bir dereceye kadar olan herhangi bir geçiş , ilerleme, yön veya sinastri teması, o derecede veya herhangi bir baş ka boyutta tam olarak dinamik açıdan bulunan tüm gezegenleri, düğ ümleri, tepe noktalarını, Refleksleri ve doğ rudan orta noktaları rezonans yoluyla uyaracaktır. seviye. Ve aynı yasaya göre, belirli derecelerdeki bedenler ve aktif uzaysal noktalar, aynı doğ uş taki farklı seviyelerden iş birliğ i yapacaktır, çünkü bunlar her zaman aralıklı olarak gezegenlerden ve sıklıkla geçiş açılarından eş zamanlı uyaran

Bana göre, uzayda bir yerlerde, Ekliptik'in Büyük Çemberini tanımlayan gerçek ama incelikli bir sınır vardır ve herhangi bir noktada gezegensel bir etkinin varlığı (bir gezegenden söz etmediğ ime dikkat edin) iki enerji hattını dış arıya gönderir. Ekvator'a paralel ve dik, yan yastıktan bilardo topları gibi görünmez sınırda 'sıçrayan' ve itici gezegenin karşı ısındaki zodyak noktasında buluş mak için tekrar dik açılarla koş an. Bu, antiscia ve contratiscia'nın Refleks dikdörtgenini oluş turacaktır.

Çocuğ un kaleydoskopuna dönersek, onu biraz sallarsak renkli parçalar hareket eder ve anında gözümüzün önünde tamamen yeni bir iliş ki modeli yaratır. Bileş enleri değ iş medi, yalnızca düzenleri değ iş ti. Astrolojik kaleydoskopumuzu sallarsak renkler bile değ iş ir... ve bunu bir anlamda astrolojik algının bir düzeyinden diğ erine her geçiş imizde yaparız; Tropikal'den Drakonik'e (ya da aslında Yıldız'a, Güneş merkezli'ye), Tabandan ilerlemiş veya yönlendirilmiş e kadar.) Evler dahil edilebilir, ancak bunlar tam olarak aynı ş ekilde iş lev görmez, faaliyetimizi konumlandırmanın aracıdır ve bu daha sonra zodyak çerçevesine göre varlığ ımızın bir veya diğ er seviyesinden yayılır.

Gerçek Renklerimizi Göstermek

Ek olarak, Tropikal'dekilere benzer ş ekilde Drakonik burçta çalış an Reflekslerin de olabileceğ inin farkına varılması (bir burç oluş turan herhangi bir Düğ ümün aynı zamanda kendi çapraz eksenini ve bağ ımlı rezonans alanını da ürettiğ ini varsayarsak), Drakonik renklerin de aynı ş ekilde çalış tığ ı anlamına gelir. mutlaka denenmeli; ve o zamandan bu yana çok daha fazla küçük parlak grafik yığ ını birikti. Ş imdi, Drakonik harita kiş inin geçmiş benliğ iyle ve ş imdiki enkarnasyonu zenginleş tirmek ve bilgilendirmek için getirdiğ i ş eylerle daha fazla ilgili olduğ undan, kiş i ilgili kiş inin 'kapıdan içeri girmesini' daha önce olduğ u gibi yeniden deneyimlemeyi bekleyemez. Ve ş u ana kadar benim için bu gerçekleş medi. Tam olarak o ş ekilde değ il. Bununla birlikte, tıpkı Drakonik'in Tropikal'i harekete geçirip hayata anlam vermesi gibi, Drakonik renklerin de Tropikal'e içsel kiş i hakkında tanınabilir bir ş eyler katması gerektiğ ini düş ünerek, iki deseni güçlü bir ış ık altında bir arada tutmaya çalış tım - ve yine gerçek bireysellik parlıyordu ama daha derinden; daha derin bir bilgi duygusu gerçekten de oradaydı!

Güncel Draconic'in ve onun tüm sonuçlarının baş tan sona incelenmesi (asla bitmeyecek!) baş lı baş ına dönüş türücü bir süreç oldu, çünkü bu beni akıcı bir ş ekilde tamamen nesnel, analitik bir astrolojiden harika sezgisel, derin bir astrolojiye götürdü. Daha önce bana hiç açık olmayan öznel anlayış . Bu büyüleyici yolculuğ u zaten yapmış olabilirsiniz, bu durumda ne gibi mutlulukların bulunacağ ını bilirsiniz! Ancak henüz bu yola girmediyseniz, bir süreliğ ine oynamanıza izin verin ve bu astrolojinin aslında yaş ayan bir gökkuş ağ ı ve aynı tonlardan oluş tuğ umuz için ruhlarımızın doğ rudan ve sonsuza kadar ona eş lik edeceğ i bir müzik olduğ unu keş fedin. yanıtlamak.





ON YEDİ NCİ BÖLÜM: DRACO VE DÜZELTME



The first birth-time for Pope John Paul 2nd - "about midday"

DIAGRAM 92

Roma Katolik

Kilisesi'nin merhum baş kanı Polonyalı Papa Papa John Paul II'nin 18 Mayıs 1920'de Polonya'nın Wadowice kentinde Karol Wojtyla olarak doğ duğ u biliniyor, ancak doğ um zamanı astrologlar arasında bazı tartış malara konu oldu. Hatta bir astrolog, kendisinin altı gün önce doğ muş olması gerektiğ ini ileri sürecek kadar ileri gitmiş ve bunu 'kanıtlayacak' pek çok malzeme üretmiş ti! Bu, diğ er astrologların olumlu tepkisine yol açtı; buna Dr. Hans-Jorg Walter'ın CAO Times'a yazdığ ı bir mektup da dahil.

Papa'nın ailesindeki kaynaklar onun 18 Mayıs'ta 'öğ len civarında' doğ duğ unu ve bu bunun Avrupalı astrologlar tarafından oldukça güvenilir bir veri olarak kabul edildiğ ini söyledi. Ancak, bu mektubun ortaya çıkış ından bu yana uzun yıllar geçti ve daha yakın zamanda -görünüş e göre Papa'nın kendisinden- akş am 5.00 olarak bir zaman verildi.



The second quoted birth-time for the Pope, at 5pm

DIAGRAM 93

Yaş am amaçlarının ve daha derin inançların yeterince açık olduğ u bir haritayı düzeltmek amacıyla Drakonik materyalin kullanılması her zaman dikkate alınmaya değ erdir ve bu nedenle bu yöntemi Papa II. John Paul'un haritasına uyguladım. Umuyorum ki, İ kincil İ lerlemiş gezegenler ve açılar ile Güneş Yayları kullanılarak harita düzeltme tekniklerine yeterince aş ina olacaksınız. Bunlara, Ejderha/Tropikal temasların doğ um modelini, Günlük İ lerleyen Açıları (bu derecede ince ayar için çok faydalıdır) ve doğ um ve ilerlemiş Ejderha konumlarını ve ayrıca transitlerin her iki seviyesini, Quotidian'ı ekliyorum.

(Q) çizelgeleri ve Güncel Draconic.

*Bir hatırlatma olarak, bu durumda Gündelik harita, bir kiş inin hayatındaki önemli bir olayın tarihi için hazırlanmış, ancak kiş inin kendi zamanını ve belki de doğ um yerini kullanan bir haritadır. Ortaya çıkan çark, söz konusu kiş i için o günün neler getireceğ ini gösterir. (Bir partnerin doğ um zamanı bilinmediğ inde sinastride de olağ anüstü derecede faydalıdır; bunun yerine haritaları diğ erinin bilinen zamanına göre düzenlenebilir ve iliş kinin dinamiklerine net bir ış ık tutulabilir.)

Öncelikle Papa'nın öğ len doğ umuyla saat 17.00'deki çift çark arasında çok büyük fark var. Drakonik Güneş 'in Tropikal Ev konumunun, her birimizin, adanmış bir ruh olarak, atanmış ana katkıyı sağ ladığ ımız yaş am alanını ve evi , bu Papa için kilit bir alan olarak görmemizi sağ lamak açısından çok manevi zorunlulukları önemli olduğ unu hatırlamak, İ nsan yaş amının konusunda açıkça ne olduğ unu anlayın. Öğ le vakti de olsa 9. ve 10. Evlerde bir Boğ a stelyumu var ve gerçek dünyanın hatalı değ erleriyle güçlü bir ş ekilde meş gul olmasına rağ men son derece kutsal bir adamdı. Bununla birlikte, akş am saat 5.00'i alın ve aş kın 12. Evde, gücünü ve mesleğ ini maneviyattan, kutsal cemaatten ve duadan alan bir hayata çok daha uygun olan Gaddar Terazi Yeni Ayı ve Merkür'ü görüyoruz.

Gün Ortası Grafiğ i

İ İk olarak, eğ er öyleyse, önemli Günlük İ lerleme modellerini hızlı bir ş ekilde gözden geçirelim. günün ortasında doğ du. Dört ana yaş am olayı alınmış tır:

13 Nisan'da annenin ölümü bu 1929 (ilerleme tarihi 27 Mayıs bu 1920); onun 1 Kasım Azizler Günü'nde rahiplik töreni st 1946 (ilerleme tarihi 13 Haziranbu 1920); 16 Ekim'de Papalığ a seçilmesi bu 1978, 18:18, Roma (ilerleme tarihi 15 Temmuz) bu 1920); ve giriş imi 13 Mayıs'taki hayatı bu 1981, Roma'da, 17:21 (ilerleyen tarih 18 Temmuz) bu 1920).

Radix ve ilerleme çizelgeleri 12:00 EET için ayarlandı (2 saat ilerisi) O zamanlar GMT; Polonya'nın bölge standardı bir süredir kararsızdı.) Karol Wojtyla'nın annesinin ölüm ş ekli: Bu tamamen kesin değ il; Ay kare Plüton'un etkili 1° yörüngesinin pek içinde olmayan bir ilerleyiş ini, güvensiz yükselen Neptün'ü ve bir taban çizgisi yakınında veya transit Satürn'ün her iki Günlük İ lerlemiş Ejder açısını gösterir, ancak aynı zamanda Jüpiter'in Günlük İ lerleyen Yükselen ile yakın bir kavuş umu da vardır, ve o sadece dokuz yaş ında olduğ undan, bu günü yeni keş fedilen özgürlüğ e sevinmek için bir neden olarak görmek zor.

Koordinasyonu için (doğ um enleminde)

İ lerlemiş Terazi Yeni Ayı'nın karş ısındaki Draconic Daily Progressed MC (Çarmıha Gerilme ekseninde - bkz. Bölüm On Dokuzuncu) ve Jüpiter ve Güneş 'in MC ile geniş kavuş umu ve günün Q haritasının 6°-8° Akrep'teki ilerlemiş Ejder Güneş i'nin her ikisi de özellikle rahiplik rolüne ve baş lamakta olduğ u yeni hayata uygundu; Aynı zamanda Drakonik Güneş /Jüpiter'in Wojtyla'nın doğ umsal Tropikal Yükseliş i üzerinden geçiş i de öyle.

Papalığ a seçilmesi için (Roma enleminde)

Saati yalnızca çeyrek geçe Tropikal Günlük İ lerleyen MC'nin doğ umsal Drakonik Jüpiter/Neptün ve 22° Yengeç burcundaki Draconic Günlük İ lerleyen ASC üzerinde ilerlediğ ini, ilerlemiş Tropikal Yeni Ayı ve ilerlemiş Drakonik Uranüs'ün kavuş umunu topladığ ını görüyoruz. Ancak o zaman bile açısal papalık Jüpiter'i yoktur.



The Election of Karol Wojtyla as Pope John Paul 2nd
DIAGRAM 94

Hayatına kastettiğ i için (Roma enleminde)

Tropical Daily Progressed MC hala Plüton'a oldukça yakın; Draconic Daily Progressed MC, doğ duğ u Boğ a burcundaki Yeni Ay ile aynı hizadadır ve ilerlemiş Draconic Chiron, Papa'nın Tropikal Yükselenine ulaş mış tır. Tropikal Mars'ın Güney Düğ ümünde geçiş i MC'yi tehdit ediyor; Geçiş yapan Ejder Mars, Ejder Jüpiter/Tropikal Günlük İ lerleyen MC ekseninin tam üzerindedir.

Bu, hayatı tehlikede olan bir adama iş aret ediyor.



The Shooting of Pope John Paul 2nd
DIAGRAM 95

Öğ le saatlerinde 17 ° 45' Boğ a burcunda doğ um MC'miz var. Harita ancak akş am 12.15 civarında bazı ikna edici modeller oluş turuyor: Güneş /Merkür/MC (hatip olarak Papa); Ay/Venüs = MC (baş ı olduğ u Roma Kilisesi'nde Meryem'e tapınma, aynı zamanda Çocuğ un yaş amına duyulan saygı); Chiron/ Pluto = MC (rahibin rehberlik etme, iyileş tirme ve eğ itme gücü); Uranüs/Neptün ve Uranüs/Jüpiter = MC (Yanlış anlaş ılmayı önlemek için söylenebileceğ i gibi 'Papa'nın Yanılmazlığ ı' kavramına getirilen yüksek ilham, bilgelik ve aydınlanma kapasitesi, yalnızca papanın kasıtlı olarak Kilisenin rehberliğ i için İ lahi Kaynak).

Ve Drakonik Güneş / MC / Merkür, Terazi'den Tropikal Chiron'a karş ı çıkıyor ve onun öğ retme, iyileş tirme ve uzlaş tırıcı pastoral rolünü destekliyor.

Bir Akş am Tablosu

Doğ um saatini öğ leden sonra 5.00'e ayarladığ ımızda ne buluruz? Akş am 5:11'e ait grafik sürekli olarak ikna edici temaslar sunuyor; bunların arasında genç Wojtyla'nın annesinin ölümüyle ilgili çok daha iyi bir günlük grafik de var:

- * Draconic Daily Progressed MC, Plüton ile kavuş um ve transit Akrep Güney Düğ ümü; bunların karesi Draconic Daily Progressed Moon ve Yükselen tarafından 3 ayrı olarak alınır.
- * Tropikal Günlük İ lerleyen Ay'ın karş ıtlığ ı transit Uranüs'tür (önceki haritada geçersizdir).
- * Ayrıca Güneş /Satürn/Uranüs'ün in coelo ilerlemiş T karesi, ilerlemiş Ejder Mars tarafından vuruldu.
- * Ve geçiş yapan Ejder Ay/Tropikal Güneş bu sefer doğ umundaki Tropikal Torun'a çarpıyor.

Bu model daha grafiksel olarak bir ebeveynin kaybını yansıtır ve Ay'ın günlük güç lü konumu annesini tanımlar.

Wojtyla'nın Rahip Olduğ u Zaman:

- *İ lerlemiş Ejder Güneş i elbette ki geçiş le birleş miş durumda. Açısal olan Jüpiter/Güneş kavuş umu, İ sa'nın Doğ uş u'ndaki gibi ayarlanıyor. aynı düzeltilmiş zaman için Q çizelgesinde taklit etmeye çalış tığı Rab koordinasyon günü.
- * Tropical Daily Progressed MC, doğ um Jüpiter'in tam karş ısındadır.
- * Transit Ay, doğ umsal Tropikal IC'yi 1 kadar geçiyor. * Günlük
- İ lerleyen Tropikal Yükselen, transit Kuzey Düğ ümünü hemen geçiyor.
- * Günlük İ lerleyen Ejder Yükselen, transit Chiron ile birleş iyor.

ANCAK! ... Bu iki olaya baş ka bir bakış baş ka bir ş eyi akla getiriyor: her ikisi de eğ er zaman biraz daha kısalsaydı desenler daha da açıklayıcı olurdu daha da ileride, Midheaven'ın 3 derecelik kısmı daha, 12 ila 16 dakika daha 4 saat. Hadi deneyelim. İ ş e yarayacak mı?

Machine Translated by Google

17:25 Doğ uş u

Dakikalarca zaman ve yay ile uğ raş arak gerekli bazı deneme yanılmalardan sonra Solar Fire'ın Düzeltme diyalog kutusu, 17:25 EET zamanında aş ağ ıdakileri verdi:

Annesinin Ölümü

- * Wojtyla'nın Q haritasında, öldüğ ü gün 17:25'te Satürn IC'de Yükselen'in karesindedir.
- * Günlük İ lerleyen Yükselen, ilerleyen Ay'la kavuş um yapar, Plüton'la kare açı yapar, Chiron'a karş ıt açı yapar; Tropikal olarak Uranüs'ün geçiş ine karş ı çıkıyor.



The Death of Karol Wojtyla's Mother - Q-chart for 17h25

DIAGRAM 96

- * Daily Converse Descendant, Güney Düğ ümü ve transit Jüpiter ile kavuş umda. Bu Jüpiter'den kaçınamayız! Annesini çok küçükken kaybetmesi, bir ş ekilde dini mesleğ inin ilk kıpırdanmalarını tetiklemiş olabilir.
- * Bu günde Güneş , ebeveyn ile çocuğ u ayıran Ceres ile kavuş umdaydı; 17:25'te Drakonik Ay bu kavuş umun 1 derece yakınındaydı.
- * Ve evet! Bu yeni zamana dayanan Mevcut Draconic'te CD Yükselen/ Descendant, Baş ak-Balık burcundaki doğ umsal Tropikal Satürn-Uranüs karş ıtlığ ına ve CD MC çok önemli transit Ay ile mükemmel bir ş ekilde hizalanıyor.



The Ordination of Karol Wojtyla to Priest - Q for 17b25

DIAGRAM 97

Rahiplik Koordinasyonu * Q

haritasında hala 6'da batı ufkuna açı yapan Güneş /Jüpiter kavuş umu var * Ancak aynı Tropikal bu Ev.

kavuş um, Ejder Q haritasının Cennet Ortasını taçlandırıyor! Bu tam olarak aradığ ımız rahiplik mesleğ inin grafik gösterimidir.

- * Tropikal Yükselen'in derecesi, İ sa'nın Doğ uş u'ndaki Jüpiter, O'nun Güneş i'nden 1° ve Wojtyla'nın doğ umsal Tropikal Venüs'üdür.
- * Aynı gökyüzünde Satürn'ün kare kavuş umu...
 - ··· ve Plüton ufku kare haline getiriyor. Burada otorite ve gücün ağ ırlığ ı vardır.
- * Bu 'Rahipliğ in tatlı ama ağ ır yükü' aynı zamanda Yükselen/Venüs'ün Günlük
- İ lerleyen kavuş umunda da ortaya çıkar.
- * Günlük İ lerleyen MC, ilerlemiş Jüpiter ve geçiş yapan Plüton'un tam karş ısındadır.

hu

- *İ lerlemiş Ejderha Güneş i, geçiş yapan Jüpiter/Güneş ile kavuş um yapıyor.
- *İ lerlemiş Ejder Satürn/Uranüs, geçiş yapan Q Meridyeni tarafından toplanır.
- * Transit Uranüs ilerlemiş Güneş 'e yaklaş ıyor.
- * Transit Q Ayı doğ um IC'sine yaklaş ıyor.
- * Ş u anki Ejder Jüpiter/Neptün, Güneş inin üzerindedir, Plüton 7. Evine yaklaş maktadır, Yükselen, ilerlemiş Jüpiter'in üzerindedir, transit Plüton'dur ve Günlük İ lerleyen IC.

Güçlüş eyler! Aradığ ımızş ey buydu.

Papalığ a Seçim Vatikan'ın

bacasından çıkan beyaz dumanın, yeni Papa'nın toplanan Kardinaller tarafından seçildiğ ini duyurduğ u andaki geçiş ler, İ sa'nın kendi Güneş ini (bkz. On Dokuzuncu Bölüm) tam olarak Mars/Uranüs ve Ejder kavuş umunun karş ısındaki Yükselen burcuna yerleş tirir. Chiron / Yükselen.

Bu haritadaki Güneş ,İ sa'nın dwad Güneş idir (ve dolayısıyla Yükselen Boğ a burcunun daha yüksek titreş imidir). Gaddar Koç Güneş i, Tropikal Ay'la birlikte 12'de bulunuyor - Papa'nın kendi Ejder Güneş^{bu}i yerleş imine daha fazla destek - ve bunlar onun düzeltilmiş doğ um batı ufkunda muhteş em bir ş ekilde parlıyor.

Papa'nın günlük Q haritasında, Düğ ümlerin ufukla, Güney Ay Düğ ümü'nün yükseliş iyle oldukça doğ ru bir ş ekilde hizalandığ ını görüyoruz. Bu, fedakarlık içeren bir randevudur. Bu sadece dünya çapındaki Roma Katolik Kilisesi'nin baş ı olarak ayinlerin feda edilmesi değ il, aynı zamanda neredeyse ş ehitlik noktasına varan tüm yaş amının fedakarlığ ı olacaktır. Ve diğ er kalıplarda, özellikle de bu devasa, gerçekten mesleki olay için çok daha güçlü olan Drakonik: * Yıllık ilerlemiş Yükselen kavuş um yıllık ilerlemiş Drakonik Yeni Ay Yay burcunda.

- * Yıllık ilerlemiş Draconic MC'nin karş ısında yıllık ilerlemiş Tropikal Jüpiter.
- *İ lerlemiş Ejder Uranüs ilerlemiş Tropikal Güneş kavuş umu.
- * Geçiş yapan Ejder Satürn-kare-Neptün, sırasıyla doğ umsal Ejder Yükselen ve IC'yi geçiyor.
- \star İ sa'nın Doğ uş u'nun 13. Jüpiter'inde Günlük İ lerleyen Akrep burcunun tam karş ısında Ejderha Yükseliş i.
- * Günlük İ lerlemiş Draconic MC, karş ılık gelen doğ umsal Satürn/Uranüs eksenine geliyor.
- * Günlük Converse Draconic MC, Daily Progressed Draconic Pluto'nun karş ısında.

Ve hemen hemen tüm Güncel Ejderha enerjileri dinamik olarak aktiftir.

- * Tropikal Ay'ın karş ısında CD Güneş .
- * CD Ay karesi Tropikal Satürn/Uranüs.
- * CD Satürn/Uranüs, doğ umsal Drakonik Yükselen/Alçalan'a yaklaş ıyor.
- * CD Kuzey Düğ ümü kavuş umu ve CD Venüs Tropikal Merkür'ün karş ısında.
- * CD Merkür Drakonik Plüton ile kavuş umda.
- * CD Plüton karesi Tropikal Chiron.
- * CD Chiron Tropikal Güneş ile kavuş umda.

* CD Mars Tropikal Torunla kavuş um yapıyor.



The Election of Karol Wojtyla to the Papacy - Q for 17h25

DIAGRAM 98

- * Tropikal Neptün'ün karş ısında CD MC.
- * Tropikal Jüpiter'in karş ısında CD Neptün.
- * CD MC, transit Tropikal Jüpiter'in karş ısında.
- * Yükselen CD, geçiş yapan Ay ile kavuş umda.

Genel olarak, koordinasyonla aynı gezegensel enerjilerin tekrarına odaklanıyoruz. Ancak asıl vurgu Jüpiter'den Satürn'e kaydı; bu baş ka bir tören ya da bir kutsama değ il, radikal biçimde değ iş tirilmiş bir sorumluluk pozisyonuna atanmadır ve Güncel Draconic'teki ilerlemiş Yeni Ay ve 'Dolunay'ın gösterdiğ i gibi, eski yaş amının sonu ve tamamen yeni bir döngünün baş langıcı.



The Shooting of Pope John Paul 2nd - Q for 17h25

DIAGRAM 99

Papa Vuruldu Bu,

onun 61. yaş gününden sadece beş gün önce gerçekleş ti, dolayısıyla bir sonraki yılın Güneş Dönüş üne çok yakın. Saldırının zamanı önerilen doğ um saatinden sadece dört dakika kısa. Ateş etmek, saldırmak Mars'tır. Bunun ş oku Uranüs'tür. Travma Plüton'dur. Kasıtlı sevgisizliğ i ve bunun sonucunda ortaya çıkan yetersizlik Satürn'dür. Yara Chiron'dur. Neptün, sahneyi hile ve ikiyüzlülükle gölgeleyebilir. Düzeltilmiş (yine de her zaman spekülatif) grafiğ imiz doğ ruysa bunların hepsi güçlü pozisyonlarda olmalıdır.



The Shooting of Pope John Paul 2nd - Q for 17h25 Tropical and Sidereal

DIAGRAM 100

İş te Papa'nın Tropikal, Drakonik ve yıldız biçiminde görebildiklerimiz desenler:

* Öncelikle transit Tropikal Mars 13'ün sihirli derecesindedir. bu sadece Papa II. John Paul'e değ il, Papalığ a, rahipliğ e de bir saldırıdır. Boğ a burcu:

Mesih'in Kendisi. Aynı zamanda güç süzlerin iktidara yönelik bir saldırısı olarak da görülebilir; Aldebaran'ın yıldız derecesine yakındır.

- * Bu Tropikal Mars, Papa'nın doğ duğ u Tropikal Venüs ve Güney Düğ ümüne yaklaş ıyor; Deneyimlerimizden Mars'ın enerjisinin erken devreye girdiğ ini biliyoruz: tipik olarak tam kavuş umdan 2 saat önce.
- * Geçiş yapan Tropikal Plüton, Papa'nın doğ duğ u, açısal, Tropikal Mars'a ulaş tı ve silah ateş lendiğ inde Güneş 'in 150'lik açısıyla yükseliyor ve MC'nin tam karesine ulaş ıyor.
- * Transit Ejder Plüton, Papa'nın doğ um Drakonik IC'sindedir.
- * Tropikal Uranüs ve yakın karş ıtlıktaki Ejder Satürn, doğ umsal Tropikal Boğ a Güneş i ile aynı hizada.
- * Acımasızca Uranüs Dönüş ünü yaş ıyor; ilerlemiş Draconic Uranüs ve transit Draconic Uranüs, saldırının Tropikal MC'sinde, ilerlemiş Draconic'in karş ısında yer alıyor. Ay.
- * Converse Draconic Ayı, doğ umdaki Draconic Uranüs/Satürn ve transit Ejder Güneş i ile aynı hizadadır.
- * Tropikal Chiron Boğ a Merkür'ünün geçiş ini yapıyor.
- * Ejderhanın Başı ve Kuyruğ u doğ umsal Tropikal MC/IC ile hizalanmış tır.
- * Tropikal günlük ilerleyen MC, Terazi burcundaki transit Satürn ile kavuş umdadır.
- * Günlük olarak ilerleyen Drakonik MC, transit Ejder Neptün'ün, karş ıt Ejder Chiron ve kare doğ um Drakonik Plüton ile kavuş umunun karş ısındadır.
- * Transit Ejder Mars kavuş umları ilerlemiş Ejder Jüpiter.
- * Daha da önemlisi, vurulma günü saat 17:25'te Sidereal Mars neredeyse tam olarak Tropikal Descendant'ın üzerindeydi. Bu, tanınmış bir kiş iye yönelik tarihi bir saldırıydı.

Ş imdi Current Draconic'i ekleyin; ve yine yukarıdaki tabloların bazılarında Sidereal'i dahil ettiğ imi unutmayın. Kamuya mal olmuş kiş ilerin yaş amlarındaki olayları incelerken Tropik burcun yanı sıra, hatta onun yerine Sidereal burcuyla çalış mak çok önemlidir. Bu, ünlü, kötüş öhretli, sessizce etkili olan ve haber yapan veya 'fark yaratan' herkesle yapılan tüm çalış malar için geçerlidir. Sidereal kolektifin, kamusalın ve tarihin boyutudur. Burada, bu ekstra içgörü boyutu olmadan, saldırı düzeninde Mars'ın Papa John Paul üzerindeki çifte etkisini tamamen kaçırırsınız. Ş una bakın:

- * CD Mars doğ umsal Draconic IC ile kavuş um yapıyor.
- * CD MC, yıldız yıldızı Mars'ın karş ısında.
- * CD Neptün doğ um haritasındaki Yıldız Torunlarıyla kavuş um yapıyor.
- * CD Dragon's Head, doğ um günü Sidereal MC ile kavuş um yapıyor.
- * CD Sun, Yıldız Düğ ümlerinin karesi.



Kremalı kaplama, hazırlıksız olabileceğ iniz ekstra bir üç tekerlekle birlikte gelir; bu yüzden hemen açıklamama izin verin: bu, bir kiş iyi bir olayla iliş kilendirmek için bileş ik bir tablonun kullanılmasıdır. Ancak kompozitleri kullandığ ınızda, birinin diğ eri için ne anlama geldiğ ini görmek için konumlarının iki taban desenine göre eş lenmesi gerektiğ ini unutmayın. Yani bir olayla ilgili olarak o anın olaya dahil olan kiş i için ne anlama geldiğ ine veya getirdiğ ine bakıyoruz; tam tersi, o kiş inin o ana getirdiğ i ş ey! Papa II. John Paul ve onun suikast giriş imine iliş kin kompozit Tropikal üç çarkta bulunan desenler ş unlardır (Sidereal kompoziti neredeyse hiç fark y



Pope John Paul (17h25) - Composite with the Shooting

^{*} Bileş ik Mars, Papa'nın MC'si ve geçiş yapan Kuzey Düğ ümü ile kavuş um yapıyor.

^{*} Bileş ik Yükselen, tabanı Mars ve geçiş yapan Plüton ile kavuş umdadır.

^{*} Bileş ik Ay/MC kavuş um karesi Chiron (kamu hizmetinin bir parçası olarak etrafı insan kalabalığ ıyla çevrilidir.).



Pope John Paul 2 rectified to 17h25 EET:

Size hatırlatmak isterim ki, bu, geometrik açıdan, Karol Wojtyla'nın 17:25 doğ umunda Mars ile MC arasındaki doğ um yayının 78 01' olduğ u ve bu yayın, MC'nin diğ er tarafında Mars'ın geçiş i ile tekrarlandığ ı anlamına gelir. Aynadaki Mars gibi. Tam yansımadan (ş aş ırtıcı olmayan bir ş ekilde) sadece 2 derece uzaktaydı. Yaylar aynı zamanda dairenin kesirleri olarak frekanslardır. Mars/MC o gün tanıdık bir melodi söylüyordu; doğ um Mars/Yükselen notası da vurulduğ undan iki kez. Ve Drakonik ve Tropikal bileş imleri çift tekerlekte birleş tirdiğ imizde, saldırının ş oku ve acısı daha da çarpıcı hale geliyor: Drakonik bileş imde Yükselen Tropikal bileş im Chiron yer alırken,

Tam olarak IC'sinin açısında Tropikal bileş ik Mars var. Yalnızca Tanrılığ ın ve yüksek benliklerimizin bildiğ i nedenlerden dolayı, böyle günlerde, böyle anlarda, bize geleni anlarız ve böylesine destekleyici yönlendirmelerin birikmesiyle, Papa II. John Paul'ün kaderle randevusu vardı.
Bir dipnot olarak Papa ile Vatikan arasındaki iliş kiye bakmak isteyebileceğ inizi düş ündüm; Nick Campion, Dünya Burçları Kitabı'nda Vatikan Ş ehri için bir tablo sunuyor. Çok güzel; Boğ a burcunda doruğ a çıkan klasik Jüpiter'in, John Paul'un Güneş i ve kendi Ejderha Plütonu ile kavuş umunu görüyor musunuz? Bu, onun Roma Kilisesi'nin en tanınmış ve etkili primatlarından biri olarak rolünün çok güçlü bir imzasıdır. Ve ayrıca Vatikan'ın kendi Yükselen/Alçağ ından Papa'nın Ejder Mars'ına/Tropikal Satürn-Uranüs'üne çarpıcı bir hizalanma görüyoruz: eski yollar ile yeni arasında sıkış ıp kalmış , Vatikan'a çekiş me ve dram getirmiş ti.



The Holy See of St Peter DIAGRAM 105



Christopher Reeve - rectified

DIAGRAM 106

Düş en Adam

Bir sonraki, daha kısa örneğ im, kariyerinin zirvesindeyken öylesine felaket bir dalış yapan ve neredeyse onu öldüren (ve dokuz yıl sonra da öyle oldu) yakış ıklı, yetenekli, atletik bir adamla ilgili. Aktör Christopher Reeve avlanırken atından düş erek boynunu kırdı. Bu adamın yaptığ ış ey efsaneye dönüş ecek: sadece felçli bir insan olarak dolu dolu bir yaş am sürme konusundaki kararlılığ ı baş kalarına mükemmel bir örnek olmakla kalmadı, aynı zamanda bir gün yardımla tekrar yürüyebileceğ ine olan inancı da hala devam ediyor. ölümünden sonra tıbbi araş tırmalara devam etmek için güçlü bir motivasyon. Ve bir filmde yeniden rol aldı; Hitchcock filmi Arka Pencere'nin yeniden yapımı olan bu filmde, merhum büyük James Stewart'ın, bir odaya ve tekerlekli sandalyeye hapsolmuş , algılayan kahraman rolünde olduğ u anlatılmış tı.



The First Broadcast of "Superman"

DIAGRAM 107

Christopher Reeve'e daha önceki bir bölümde değ inmiş tik, dolayısıyla onun Draconic modellerinden ortaya çıkan dikkat çekici niteliklerin üzerinde daha fazla durmaya gerek yok. Görevimiz, Drakonik düzeltmenin onun doğ um zamanını nasıl ayarladığ ını bir kez daha görmek. Bu kitapta aslında Reeve için düzeltilmiş bir doğ um saati olan sabah 3:24'ü kullanıyorum . Bu, her ikisi de 'A' olarak derecelendirilen ve 'ondan' olarak alıntılanan iki farklı yayınlanma zamanı arasında yer alıyor: biri Lois Rodden'ın AstroData II'sindeki '3:30 am', diğ eri Frank Clifford'un koleksiyonundaki '03:12'.

Tek yapmak istediğ im, bu zamanların hiç birinin doğ ru olmadığ ını öne süren ve bunun yerine 03:24 EDT'yi savunan grafikleri sunmak. Üzerinde çalış abileceğ imiz iki önemli tarih var: Süpermen'in ilk radyo yayını, aslında fantastik kahramanın doğ umu, 12 Ş ubat 1940'ta New York'ta saat 17:15 EST'de (Frank Clifford'dan veriler) ve kazanın kaydedilen anı. , 15:05

27 Mayıs 1995'te Culpeper, Virginia'da EDT. İ kincisi bize önemli bir Güncel Draconic verecek, ilki ise ilginç bir sinastri!



Superman meets Superman!

DIAGRAM 108

Süpermen

Süpermen, Draconic Sun ve Leo'nun batan kavuş umuyla doğ du. Tropikal Plüton, ayrıca Tropikal Ejderhanın Baş ındaki Draconic MC (birleş ik) Reeve'in Tropikal Neptün'ü, filmin karakteri); sonsuza dek zafer kazanacak İ yiliğ in Kötülük güçlerine karş ı savaş ı! Ejderha Yükseliş i çok Reeve'in Ejderha Mars'ına yakın. Tropikal açılar 14°01' Boğ a burcudur.

İ sa'nın Doğ uş u Güneş /Jüpiter tekrar!) MC'de ve 21° 48' Aslan burcunda yükseliyor. İ kincisi

¹ • Reeve'in yükselen Güney Düğ ümünden ve bu yüzden neden böyle olduklarını anlamak için hiçbir nedenim yok Artık 21. Aslan burcuyla özdeş leş tirilen Yükselen bürçunu paylaş mamalı

Halkın hayal gücünde Süpermen. Bu elbette tekrarlanıyor kompozit harita - ancak Reeve'in haritasına önemli ölç üde kompozit Mars ekler 22 Kova burcunun soyundan (aynı zamanda Süpermen'in Güneş i ile de uygun ş ekilde kavuş umda!) Drakonik bileş imde bu, Mars/Yükselen kavuş umu haline gelir; Ayrıca Superman, Draconic Chiron'unu Reeve'in Draconic IC'sine birlikte yerleş tiriyor tespit ederek nesillere kahramanlık örneğ i bıraktılar.



Riding for a Fall
DIAGRAM 109

Kaza

Yeni zamanı kullanan basit günlük ikincil ilerlemeler, günlük ilerleyen MC'yi 7. Evin zirvesine ve Kuzey Düğ ümü'ne getirir; günlük ilerleyen IC ise Ejderhanın Kuyruğ u, Yükselen ve Plüton'dadır. Geçiş Ejderi Mars-Plüton karesi, kaderindeki Converse Ejderlik açılarına çarpıyor, tıpkı geçiş Ejderliğ i açılarının aynı Mars-Plüton karesinin Tropikal geçiş ini toplaması gibi. Bu arada, transit Ejder Satürn, baş kalarının iyiliğ i için fedakarlık talep ederek Güney Düğ ümüne geldi. Bu, kahraman bir ruhun gerçek kaderinin korkunç bir anda kristalleş tiğ i bir günün modelidir. Reeve bu gün için doğ du. Baş ka hiçbir desen iş e yaramaz.



Christopher Reeve and his Current Draconic for the Accident

DIAGRAM 110

Ardından, Güncel Drakonik'i eklediğ imizde, CD Mars'ın, doğ umsal Drakonik Güneş ve Merkür'ün karş ısındaki doğ umsal Cennet Ortası'na tanıdık 1 yaklaş ımında olduğ unu görüyoruz.

Drakonik Merkür'ün ve asteroit Stoss'un (Almanca'da çarpış ma) geçiş ini gerçekleş tiriyoruz.

12 10' Akrep. İ yi bir ölçüm yapmak gerekirse CD Uranüs, Reeve'inkinden yalnızca 3' uzaktadır Ay/ Christophe (12° 23' Yay) kavuş umu; ve içindeki bağ laç

Mevcut Ejder Stoss/Güneş /Merkür Kova burcunun Sabit T-karesinde

Doğ umsal Drakonik Satürn-kare-Uranüs ile yeni etkileş ime girdi

sert geçiş Draconic açıları. Dikkat çekici bir ş ekilde, aynı konfigürasyonda biz

26° 31' Kova burcunda ve hem doğ umda hem de doğ umda olan Draconic asteroit Avcısı'nı bulun

Sırasıyla 26° 48' Kova ve 27° 46' Aslan burcunda Ejder Hızlı geçiş – ani bir travmatik etkinin isteyebileceğ iniz en canlı açıklaması hızla avlanırken. Bu benim kanıtım, neredeyse ş öyle diyebilirsiniz: Asteroitlerin oynadığı rol dikkate alındığında taş a yazılmış!... kahramanın hikayesi.

Ve ş unu söylüyor

Süperstar

1987'de yazar için özellikle iki güzel ş ey oldu; Her ş eyden önce, Draconic Astrology'nin ilk baskısı beklenenden daha erken raflara çıktı ve altı ay sonra telefon tipik olarak uygunsuz bir anda çaldı. Sonunda kocam ahizeyi elime verdi ve diğ er tarafta kibar bir ses bana Temmuz ayının ilk hafta sonu boş olup olmadığ ımı sordu (evet, öyle sanıyordum) ve ben de kocam da gelebilir miydik? Akş am yemeğ i tartış ması için bir konuş macıya ihtiyaç duyulduğ u için Hampshire'a. Teklifi yapan kiş i eski bir astroloji arkadaş ımdı ve kendi seçeceğ i bir yardımcıyı getirmesi için davet edilmiş ti. Ulaş ım hiçbir sorun teş kil etmeyecektir. Bay Lloyd Webber'in Bentley'i bizi ön kapımızdan alırdı. Ve böylece Cuma günü öğ leden sonra geç saatlerde, Plüton Cennetin Ortasındayken, Neptün yükselirken ve Bill direksiyondayken Sydmonton Court'a doğ ru yola çıktık.

Çok hoş karş ılandık; odamız çok keyifliydi, diğ er misafirlerimiz hareketli, ilginç ve arkadaş canlısıydı. Kahvaltı, biz sabahlığ ımızı giyerek devasa eski mutfağ a doğ ru ilerlerken ve büyük orta masanın etrafında sohbet ederken, aile ve onların arkadaş larıyla yumurta çırpmak ve tost yapmaktan oluş an resmi olmayan bir olaydı. Bütün hafta sonu son derece keyifliydi; bol miktarda müzik (en güzellerinden bazıları kardeş Julian'ın çellosundan geliyor), Stephen Fry'ın varlığ ı sayesinde harika bir mizah ve hakkında ihtiyatlı kalacağ ım birkaç sürpriz. Cumartesi akş amı iki ziyafet salonunun insanlarla dolu olduğ unu ve en az bir astrologun, sevgili konusunu bu kadar yüce bir toplulukta tamamen hazırlıksız bir ş ekilde savunma ihtimalinden dolayı gerçekten çok gergin olduğ unu gördüm; önerge ş uydu: 'Bu Ev astrolojinin bir yığ ın eski saç malık olduğ una inanıyor! 'Bu, ya komik olacağ ım ya da öleceğ im anlamına geliyordu, bu yüzden tedbir boş a çıktı ve bu, muhalefetle sağ cı bir anlaş mazlığ a, saygın bir Anglikan politikacı ve göz korkutucu derecede parlak Bay Fry ile bir zeka savaş ına dönüş tü. Urania'nın günü kazandığ ını öğ renmek sizi mutlu ed

Hafta sonu boyunca güneş muhteş em bir ş ekilde parladı; Güzel eski evin çimenlerinde ve sessiz köş elerinde bolca geziniyor ve sohbet ediliyordu. Sarah Brightman'ın kız kardeş leriyle ve hiç bir zaman unutamayacağ ım annesi Paula ile tanış tım: Canlı, mutlu bir kadın, tüm kızlarıyla son derece gurur duyan bir kadın. Andrew'un annesi Jean ile tanış tım. Bu soruyu her astroloğ a sordum

ş unu sormak istiyor: 'Andrew'un ne zaman doğ duğ unu hatırlıyor musun?' 'Westminster Hastanesi'nde saat akş am 4 civarıydı' diye yanıtladı. Veriler kolaylıkla verilmiş olmasına ve herhangi bir güven yükümlülüğ ü olmamasına rağ men, on iki yıl boyunca bunları gizli olarak sakladım. Onun evinde bir misafir olarak Andrew'un verileriyle serbest kalmanın pek hoş olmayacağ ını hissettim. Ancak aradan o kadar çok yıl geçti ki, annesi vefat etti ve tarihi bunca zamandır kamuya açık olan bu haritaya o kadar çok ilgi var ki, artık bu katkıyı Türkiye'ye yapmayı adil buluyorum. kayıtlal



Yaklaş ık Verilerin Kontrol

Edilmesi Elimizde 22 Mart tarihi ^{ve} 1948, 51° N30', 0° W09' koordinatları, ve yaklas ık doğ um zamanı da var: 16:00 BST. Bir bakalım.

Göze çarpan ilk ş ey, yükselen Aslan Ayı'nın Drakonik Neptün ile kavuş umudur. Bu, çok fazla spontanlığ a sahip olan ve duygularını beste yoluyla o kadar özgür ve dramatik bir ş ekilde ifade eden, müzikalleri halkın hayal gücünü yakalayan bir adam için son derece uygun görünüyor.

dünyada. Ama bu zirvede - peki yükselen Aslan mı yoksa Baş ak mı var? 8. Ev Güneş i gayet iyi: çok zeki ve baş arılı bir iş adamı. Draconic Venus ve MC

Tropical Sun'a katıldı: Müzik kariyeri sayesinde milyonlar kazandı. Ejderha Jüpiter'in Güney Düğ üm kavuş umu da saat 16:00'da IC'ye yakın, Ejderha Güneş i ise 17° 01' Kova burcundan karesine çok yakın: yine baş arı vaadi ve yüksek profil. Bunun 6. Hane yerleş imi, Draconic Sun'ın biraz karmaş ık bir 5. ev) için daha uygun görünüyordu, ancak bulmaca olduğ u (ş ov dünyasındaki o, gürültüden kaçma, evine dönme ve mahremiyetine olan ihtiyacıyla tanınıyor. Bir sonraki gösteri üzerinde çalış maya baş lamak için piyanosunu. Ayrıca, Draconic Sun'ın 5'te olmasını istiyorsanız, bir saatten fazla bir süre sonra doğ umu kabul etmeniz gerekir ve ardından saat 4 yönündeki tüm tanımlayıcı bağ lantıları kaybedersiniz. Onun kiş iliğ inde, bu 6. Evden veya Yükselen Baş ak burcundan gelebilecek bir Baş ak burcu vardır. Diğ er tek kaynak Heliosentrik Mars'tır. Yükselen Baş ak Merkür'ü batı ufku ile kavuş umuna daha da yaklaş tıracaktır. Ancak bu ihtiyaç Ev olgusundadır ve belirtilen zamanda geri çekilme de 12'dir bu Ay ve üç gezegeni orada bulunmaktadır. Bir de tüm o Ejderha Yengeç var: Bu hassas, romantik enerjiyi idare eden bir adam, çoğ u zaman ilham perisiyle etkileş ime geçmek için kendi kabuğ una çekilmeyi tercih etmeyecektir; burada çok güçlü bir mesleğ e sahip bir kiş inin bulunduğ unu ve dolayısıyla onun Draconic'in (ve ayrıca halka açık Sidereal'in) söyleyecek çok ş eyi olacak. Diğ er engelleyici faktör, saat 16.00'da aynı zamanda Cennet Ortasını da yapılandıran çok sıkı Venüs-Satürn karesidir: Andrew'un iş zekasının çoğ u, parayla ilgili ilk kaygılarından ve bunun sonucunda kaynaklara gösterdiğ i özenden kaynaklanmaktadır ve tüm bunların kariyeri üzerinde etkisi olmuş tur. ve ev hayatı (MC ve IC). İ ki faktör daha, Yükselen Baş ak burcuna olan güveni teş vik ediyor: Ceres artık bir gezegen olarak sınıflandırılmış ve küçük asteroitlerin kraliçesi olarak Baş ak'ın kesinlikle eş yöneticisi olduğ undan, onun Yükselen yöneticisi olarak Venüs'le birlikte MC'de bulunması bir rozettir. mükemmel müzikal baş arının; ayrıca Andrew'un Yıldız Yükseliş i de olmasını beklediğ imiz yerdedir, göz kamaş tırıcı Aslan'da - kamusal yaş Zaman doğ ru gibi göründüğ üne göre, bu mümkün mü veya arzu edilir mi? hiç düzelttiniz mi? Fanfare'i okursanız , Jonathan Mantle'ın Andrew'la ilgili anlatımı Hayatta en ilgi çekici ş ey öne çıkıyor; en az dört dönüm noktası hepsi 9'da gerçekleş ti Kasım ayının 1968'inde Joseph'in yapımı Ve St Paul Katedrali'ndeki Muhteş em Technicoloured Dreamcoat Yönetici temsilci David Land ile ilk toplantıya öncülük etti; 1969'da piyasaya sürülmesi İ sa Mesih'in teklisi Süperstar; 1970 yılında Time dergisindeki inceleme Broadway'de ış ıltılı bir kariyere yol açan; ve 1976'da yıldızlı bir toplantı gösteri halka açılmadan önce Evita'nın özel performansıyla karş ılandı halk. Bütün bu tarihlerde Güneş 16° ile 17° Akrep burcu arasındaydı, belki bestecinin IC'sinde parlıyor ve kesinlikle doruğ açıkan Venüs'ün karş ısında.

Mevcut Ejderha desenlerini, Güneş Yaylarını ve gösteriler için geleneksel İ kincil İ lerleme ve Converse çizelgeleri, ayrılık ve ilk iki evlilik, sanırım iki ana seçenekle karşı karşıyayız. Öncelikle 16:00 BST çok iyi bir zaman; ilerlemeyle 1°'lik temas küreleri ve yönlendirme meş rudur ve yanlış olduğ u anlamına gelmeyebilir. Aksi takdirde 16:07 olabilir, bu da MC ve Yükselen'i yeterince ileri taş ır bazı büyük geçiş leri, CD'leri ve Solar Arc'ları toplamak ve aynı zamanda orijinal Draconic/Tropikal bağ lantılar. Saat 16.07'de Dancey ve Christine asteroitleri kavuş um yapıyor (Hem İ sa'ya hem de Operadaki Hayalet'in kahramanına atıfta bulunarak) Draconic'ten Tropical Midheaven ve Juliana (kardeş Julian) bedensel olarak IC, o sihirli derecede Christa yerine Octavia (müzik oktavları) ile yine İ sa'nın kendi Jüpiter'i, 13 Boğ a bürcu. Ama Christa hala çok uzakta değ il. açıdır ve sonuçta iki kat temsil edilir. Arjantin Sidereal 7'den 7°'de Kova burcu yalnızca ^{bu} House doruk noktası, coelo Amerika'da (burada Andrew muhteş em bir baş arı elde etti) ve Terpsichore (tekrar dans ediyor) ile uyum sağ ladı ufuk 16:00'da 16:07'den daha yakından görülüyor. Ancak saat 16.00'da Andersen (dosyamda bulunan iki asteroitten biri) Andrew) Ejderha Yükselen Yengeç burcuna daha yakındır ve daha fazlası da vardır. yakından köş eli Sara – 13 Boğ a burcundaki Helio Sara, Venüs ile kavuş umda ve sadece Midheaven'a yeterince yakın. Andrew iki Sarah ile evli olduğ undan, bu önemli bir husus! Helio Andree ve

Doggett (uzun yıllar boyunca sadık Müzik Direktörü) 1 Balık'ta

hala her iki haritanın soyundan gelenlerin kürelerinde olmalı. Aslında son derece

bu iki yakın zaman arasında seçim yapmak zor; bu yüzden, aklıma gelen baş ka bir ş ekilde bunun üzerinde çalış maya devam ederken, kendi kararınızı vermenizi size bırakacağ ım.

Size yardımcı olmak için, burada bazı daha yararlı tarihler var (benim için uygun bir saat yok, bu nedenle 0:00 veya 12:00 veya sahne gösterileri için spekülatif bir saat olan 20:00'yi kullandım).

Zaman incelemesi: 9 Kasım bu 1970, 00:00 EST (+5:00) New York 40N42 074W00

İ sa Mesih Süperstarı - ABD: 12 Ekim New York 40N42 ^{bu} 1971, 20:00, EDT (+4:00) 074W00 (Andree/Ay/Güney

Düğ ümü kavuş umu, İ lk Gece için Webb/Güneş /Uranüs kavuş umu! – bu, Drakonik geçiş yapan Andree/Ay'ın yakında olacağ ı anlamına gelir 0° Terazi, Andrew Lloyd Webber'in Sun'ıyla karş ı karş ıya.) 1971, 12:00 BST (-1:00) Ashton Keynes Birleş ik Krallık Sarah Hugill ile evlenir: 24 Temmuz

Sarah Hugili ile evlenir: 24 Temmuz

51N39 001W51

Jesus Christ SuperStar - Birleş ik Krallık: 9 Ağ ustos ^{bu} 1972, 20:00 BST (-1:00) Londra İ ngiltere 51N30 000W10

(Andree Plüton ile kavuş umda, Güneş ve Draconic MC'nin karş ısında, Weber ise Sidereal Ascendant) 1.

Sydmonton Festivali: 21 Haziran st 1975, 12:00 BST (-1:00) Sydmonton Birleş ik Krallık 51N19 001W19

Evita Birleş ik Krallık: 21 Haziranst 1978, 20:00 BST (-1:00) Londra 51N30 000W10 1981, 20:00 BST

Kediler Birleş ik bu (-1:00) Londra 51N30 000W10

Krallık: 11 Mayıs Kediler bu 1982, 20:00 EDT (+4:00) New York 40N42 074W00 1984, 12:00 GMT

ABD: 7 Ekim Sarah Brightman ile Evlenir: 22 Mart^{ve} Kingsclere Birleş ik Krallık 51N20 001W14

(Andree/ Ay/ Güney Düğ ümü kavuş umu - yine! - Venüs'ün karesi)

Operadaki Hayalet Birleş ik Krallık: 9 Ekim 1986, 20:00 BST (-1:00) Londra Birleş ik Krallık 51N30 000W10 (Andree

Yıldız Yükseliş inde)

Operadaki Hayalet ABD: 26 Ocak York 40N42 074W00^{bu} 1988, 20:00 EST (+5:00) Yeni

Bu liste kapsamlı olmaktan uzaktır; Operadaki Hayalet'ten bu yana çok şey oldu ve artık üçüncü bir Bayan Lloyd Webber var (ancak Andrew Lord olduğundan beri Leydi Lloyd Webber olarak biliniyor). Ama vermesi lazım

Birlikte çalış abileceğ iniz kadarı var, böylece Draconic düzeltme sistemini deneyebilir ve sonuçları kendiniz görebilirsiniz.



ON SEKİ Zİ NCİ BÖLÜM:

ASTROLOJİ , MUSE VE EJDERHA

söylemeye gerek yok.'

Astrologların Haritalarında Urania

John Addey, 1981'de J. Lee Lehman'ın Efemeris adlı eserine yazdığ ı monografide 'Urania'

diye yazmış tı; 'semavi bilimler'e, Astronomi ve Astrolojiye baş kanlık ettiğ i söylenen dokuz İ Iham Perisinden biridir... Adı "Göksel Olan" anlamına geliyor ... Melodi ve ritmin mucidi olan büyük müzisyen Linus'un annesi olduğ u söylenir ve aynı zamanda Uranüs'ün diş i yönü olarak da kabul edilebilir... İ Iham Perileri arasında nesnelerin doğ ası hakkında derin düş ünür ve ölçücüdür. gökteki ve yerdeki her ş ey Urania asteroitinin astrolojik bir değ ere sahip olduğ unu ... varsayalım - sadece varsayalım - onun ne olmasını beklemeliyiz? Her ş eyden önce, haritasında Urania'nın güçlü olduğ u herkesin astronom ya da astrolog olmayacağ ı açık olsa da, "semavi bilimler" öğ rencilerinin, özellikle de Urania'nın önemli bir yere sahip olması beklenebilir. konuya gerçek, derin ve kalıcı ilgi duyan ve konuya ilham veren iç görüler getirebilen kiş iler...

Astroloji dünyasındaki önemli geliş melerin yaş andığı bir dönemde Urania'nın güçlü olması gerektiğ ini

Efemerisle sadece iki hafta geçirdikten sonra John, astrologun haritasında Asteroid 30, Urania'nın geçerliliğ ini ümit verici bir olasılık haline getirecek yeterli kanıt gördü, ancak gözlemlerinin ayrıntılarını, yetersiz bir numuneye dayandıkları için yayınlamayı reddetti. Onun katı standartlarını karş ılamak için.

'Bu aş amada bunu yapmak' dedi, 'kötülük olur. Her durumda, herhangi bir kiş inin astrolojiye yaptığ ı katkının değ erini veya yaş amı boyunca astrolojiye gerçek katılımını her zaman değ erlendiremeyiz ve ş u anda büyük astrologların ve gökbilimcilerin doğ uş larındaki Urania'ya bakma imkanımız yok. 1900'den önce doğ muş ." Efemeris yapıcıları daha da

cesaretlendirebilecek yeterli sonuç lar elde edilinceye kadar, 1980'lerde John'un liderliğ ini takip etme ilhamına sahip olan bizler, bu yüzyıl için Urania'nın Efemeris'i ile elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundaydık ve bu nedenle araş tırmalarımızı, en iyi eserleri bilinse de, henüz gelmemiş olsa da yaş amak; Aksi halde, bu değ erli efemeris'i ve onunla birlikte daha önceki dönemlere ait yardımcı ciltler ş ansını da bir kenara atabiliriz.

Ancak artık yeni bir milenyuma girmiş durumdayız ve yalnızca Urania'nın ilk yolculuklarını kendi baş ımıza takip edebileceğ imiz PC için astronomi yazılımına sahip değ iliz, aynı zamanda Astrolabe'in Solar Fire programına mükemmel asteroit efemeridlerini derleyip aktarabilme yeteneğ imiz de var . Swiss Ephemeris ve kapsamlı Mark Pottenger koleksiyonu tarafından sürekli olarak güncellenmektedir . Tüm bu efemeridler oldukça güvenilir bir ş ekilde MS 1500'e kadar uzandığ ı için, bu aynı zamanda John Dee ve William Lilly gibi ilk büyük astrologların haritalarında sonunda Uranya'yı (ve ayrıca diğ er astrolojik asteroitleri!) arayabileceğ imiz anlamına da geliyor. Kendinize bir avuç yıldız tozu alın! Bu astrolojiyi dönüş türüyor!

Urania Dosyaları

Aş ağ ıda, aynı anda iki önemli gerçeğ i göstermek için, çoğ u hayatta olan ve bazıları ne yazık ki ayrılmış olan yaklaş ık doksan sekiz astrologun ilgili ayrıntıları ve yirmi ilgili harita bulunmaktadır: 1.

Drakonik seviyenin değ erlendirilmesi, elementleri ve elementleri anlamak için merkezi bir öneme sahiptir. hayata amaç veren motivasyonlardır.



2. Asteroit Urania, iyi astrologların haritalarında olağ anüstü derecede güç lüdür: görünüş , harmonik desenler ve eksenel temas açısından

Drakonik ve Tropikal arasında. (Tabii ki Yıldız ve Güneş merkezli Uranyalılar da olacak ama baş ka bir kitabı beklemeleri gerekiyor.)

Ek olarak Urania, alanımızda lider olmayan ancak aktif olanların haritalarında daha az güçlü olmasına rağ men öne çıkıyor.

Urania'nın burçlardaki ifadesi bu alış tırmada biraz kendini göstermeye baş lar ve Tropikal ile Ejder arasındaki güç dengesi. Örneğ in, üç astrologun Drakonik Urania'sının Baş ak/Balık burcunun ilk dekanında çok anlamlı bir hizalama bulunur: John Addey, Charles Harvey ve David Hamblin. Ve aynı eksenle Baş ak burcunda birleş en Michel Gauquelin'in Tropikal Urania'sıdır.



Dördüde aynı iş kolundaydı; harmonik teknikler ve özenli örnek analiz yoluyla astrolojinin ince ayarını ele alıyordu. Daha ileride Baş ak burcunda Charles Harvey'in Tropikal Urania'sı ve Deborah Houlding'in Tropikal Urania'sı, ayrıca Geoffrey Cornelius ve Colin Miles'ın Ejder Urania'sı vardır; Bu iyi astrologların her biri astrolojik fenomenin kesin bir ş ekilde anlaş ılmasıyla ilgilenmiş tir.

Balık burcunda mistik kendini gösteriyor; iş te içteki Charles Harvey ve Joyce Collin-Smith. Her ş eyi kapsayan vizyona sahip bir baş kası daha açık bir ş ekilde Örneğ in Al H. Morrison ifade ediliyor ve müzikal olarak Michael Heleus var, belki de tümdengelimci bir vizyondan ziyade tümevarımsal bir vizyona sahip, geniş ufuklara, büyük ideallere açılıyor.



Leo Urania kendisini astrolojik 'kuruluş un' kalbinde buluyor ve burada diğ erlerinin yanı sıra Julia Parker, Tad Mann, Sir George Trevelyan - öğ retmenler, konuş macılar, yaratıcılar, organizatörler var. Memnuniyet verici bir ş ekilde, Dr. John Dee'nin haritasında Draconic Leo Urania'yı keş fediyoruz - ve o, ilk Kraliçe Elizabeth'in kraliyet tarafından atanan saray astroloğ undan baş kası değ ildi!



Bunun karş ısında, Kova burcunda, Uranüs topluluğ unun büyük bir parçası olmasına rağ men yine de oynayacakları oldukça bireysel bir role sahip olan astrologları buluyoruz. Bunun nedeni ya fiziksel olarak tanıdığ ım diğ er astrologlardan çok daha üstün olan Noel Jan Tyl gibi kalabalığ ın arasından sıyrılmaları ya da (ve buna Tyl de dahil) oldukça sıra dış ı ve bağ ımsız uygulayıcılar olmaları, genellikle Analitik eğ ilimli, sosyal ve politik açıdan bilinçli ve bu nedenle insanlarla arası iyi: Roger Elliott, Roy gibi

Gillett, Donald 'Moby Dick' Jacobs ve en sevdiğ im baş ıboş arkadaş larımdan en az ikisi.



Sanırım Urania burcunun ne söylediğ i hakkında en net fikri edinmek istiyorsak, özellikle aynı burçta hem Urania'yı (Tropikal hem de Ejder) taş ıyan astrologlara bakmak mantıklı olacaktır. Ş imdi Libran örneğ i oldukça çarpıcı: Birleş ik Krallık'ın medyadaki en tanıdık yüzlerinden ve seslerinden biri olan ve son derece nazik bir tavır sergileyen Russell Grant.

dinleyicisine samimi yaklaş ımı ve bu süreçte baş ta bayanlar olmak üzere pek çok insana büyük keyif vermesine neden oluyor.

Çifte Aslan, birkaç yıldır Astrolojik Araş tırmalar Fakültesi'nin baş kanlığ ını yapan Julia Parker'dır; Double Gemini, (isimlerinin açıklanmasını istemeyen) iki astrologa ait; her ikisi de yazar, Prediction dergisi okuyucularının aş ina olduğ u, yalnızca canlandırıcı derecede iddiasız bir yaklaş ıma sahip olmakla kalmayıp, çoğ u zaman kötü bir mizah anlayış ına sahip olan ve kendi iyiliğ i için kelimelerden keyif alan bir kiş i. Bu onların astrolojik fikirleri yeni baş layanlara hafif, canlı ve eğ lenceli bir sohbet tarzıyla aktarmalarını sağ lar.

Ayrıca iki çift Yengeç burcu vardır: Astroloji Locası'nın uzun süredir Baş kanı olan Ronald Davison ve Astroloji Dergisi'nin eski Editörü Zach Matthews (bir anlamda Ronald Davison'un Astroloji kitabının 'çocuğ u', zira Astroloji Derneğ i Astrolojik Locadan doğ muş tur). Bu adamların her biri, kapasitesi ölçüsünde hem astrolojiyi hem de astrologları besleyerek astroloji ailesinin sevilen ve saygı duyulan kıdemli üyeleri haline geldi.

Yengeç burcunda kökler derinlere uzanır ve belki de bu yüzden burada (Tropikal Uranya) bizi her zaman bilincimizin kökenlerine ve kiş isel ve kolektif mitlerin gizli dürtülerine götüren en az bir saygın astrolojik psikoterapist olan Liz Greene'i buluyoruz.; ayrıca Michel Gauquelin (Drakonik Yengeç), astroloji çiçeğ inin kağ ıttan mı yoksa canlı dokudan mı yapıldığ ını, köklerinin olup olmadığ ını ya da aslında bir yüzey üzerinde daha iyi sonuç verip vermeyeceğ ini görmek zorunda olan büyük veri toplayıcı ve yorulmak bilmez araş tırmacı. tek baş ına yetiş tirilebilen veya aş ılanabilen gül gibi farklı bir anaç! Ve tabii ki astrolojik kalıpların ailelerde geçerli olup olmadığ ını görmek zorundaydı. Astrolojinin en eski 'evlerinden' birinde bile 4. evde Drakonik Urania vardır.

^{bu} iş areti – AFA, Amerika Astrologlar Federasyonu.

Koç burcundaki Urania insanları, bu grubun çoğ uyla ortak olarak iş leri yürütme ve astrolojiyi canlandırma konusunda bir yeteneğ e sahip olan 'ikili' Suzi Harvey (onun Urania'sı John Addey'nin Tropikal'iyle oldukça yakın birliktelik içindedir) tarafından temsil edilir. Astroloji Derneğ i'nin eski Baş kanı ve ardından Patronu olan merhum kocası Charles Harvey ile birlikte, faaliyetlerine büyük bir motivasyon ve enerji kattı.

John Addey'nin liderliğ inin ve öncü astrolojisinin topluluğ a neler kazandırdığ ını elbette hepimiz biliyoruz; ama burada aynı zamanda Sir George Trevelyan, Carl Payne Tobey, Marcia Moore ve Tad Mann'ı da buluyoruz. Ş imdilik Ateş etmeye devam edersek Yay grubumuzda çift yoktur; ancak bu küçük örneklemin çoğ unda ortak olan dini duygunun (en geniş anlamda) altını çizmek için, Michael Heleus'un Ejderha Uranyası doğ rudan Galaktik Merkez ile aynı hizadadır. Astrosonik üzerine olağ anüstü, adanmış ve parlak çalış malarına bir 'yuva' vermek için Kozmik Uyum Kilisesi'ni kurdu ve Cambridge'deki St John's College Ş apeli'ndeki zodyak ziyareti sırasında bana bunu iş aret eden ilk kiş i oldu. (1972'de) galaksimizin merkezinin derin önemi.

Ve Claregate Koleji'nden Ezoterik Astroloji üzerine ders veren ve yazan Dr. Douglas Baker var. Elias Ashmole, Jean Overton Fuller, Frank McGillion ve Dennis Elwell gibi isimler de bu tabelayı paylaş ıyor.

İ ki astrologun Boğ a burcunda ikiye katlanmasına rağ men, bir gelir kaynağ ı olması haricinde Urania için net bir Boğ a modunu belirlemeyi kolay bulmadığ ımı itiraf etmeliyim! Al H. Morrison'un antik İ rlanda taş oymalarının astrolojisine olan hayranlığ ında belki ipuçları vardır ve Uranyalı-Boğ a burcundaki üç meslektaş ın her biri, iyi denenmiş psikolojik teknik temelinde astrolojik uygulama için güvenilir sistemler inş a etmektedir. (Bunlar aynı zamanda küresel çapta önemli öncüler olduğ undan, Koç burcundaki Yıldız Uranyalarının gösterdiğ inden ş üpheleniyorum.) Diğ erlerinin ekonomi ve dünya piyasalarının hareketleri ile aktif bir ilgisi var. Ş aş ırtıcı bir ş ekilde, Edgar Cayce'i çift Boğ a Uranyası ile buluyoruz - belki de bu astrolojinin gerç ekliğ ine dair bir kanıt sunma meselesidir? Çok daha büyük olan Terazi grubu, Urania'yı Venüs tarafından yönetilen iki İngiliz astroloji şairini içerir! Daha önce Urania/Terazi temsilcisi olarak Russell Grant'e bakmış tık; Herhangi bir Terazi-Uranyalının astrolojik çalış ma için bir çift yapması gerekip gerekmediğ ini görmek için Terazi ve ortaklık fikrini daha ayrıntılı olarak incelemeye değ er. Yazarın bu konudaki özel çalış ması oldukça ümit vericidir. Oğ lak grubu, büyük ölçüde, verimli ve sessiz bir ş ekilde, astrolojinin incelenmesinde ve pratik uygulamasında yüksek netlik ve bütünlük standartları arayarak, geleceğ i için çalış arak, oldukça düş ük bir profil tutarak, 'kendi baş ına ilerlemeye' eğ ilimlidir.





Desen ve yapıya, kendisi için ve aynı zamanda antik çağ için de bir ilgi vardır; özellikle de Ejder Oğ lak Urania'sı olan Robert Hand'in durumunda. İ lginç bir ş ekilde, on kiş ilik örneklemden beş i birbirinden dört aydan daha kısa bir süre içinde doğ muş tur ve bu Oğ lak burcu motifini İ kizler ifadesiyle birleş tirmektedir, zira o dönemde Tropikal Uranya'nın düş tüğ üyer burasıdır - ve bunu bahsedilen iki kiş iyle paylaş maktadırlar. daha önce artı Marcia Moore ve David Hamblin. Ejderha İ kizler'de diğ er beş aktif astrologla birlikte Dr. Baker ve Alan Oken yer alıyor. Aralarında, üçünün de Uranyaları

Hava burçları, özellikle yolda uzun süreler geçirmeye istekli ve yetenekli olmaları, öğ rencilere ve genel halka ders vermeleri ve fikirlerini büyük bir düzenlilik ve netlikle yazılı olarak yazmaları nedeniyle astrolojinin popülerleş tirilmesinde büyük rol oynamış tır.

Henüz incelemediğ imiz burçlardan biri Akrep'tir ve diğ er iki Su burcuyla birlikte ele alındığında, ruhun yapıları ve durumu ile astrolojinin ezoterik boyutuna olan ilginin çok belirgin olduğunu ve dönüş türücü bir astrolojiye doğru ilerlediğini görüyoruz. . İş te Joyce Collin-Smith (ezoterik ve okült ile bağlantı kuran), araş tırıcı kitabı Çifte Ajan için Horoskop'un bir klasik haline geldiği Jean Overton Fuller, Noel Tyl ve Roger Elliott (tamamen Tropikal Urania), ayrıca Draconic Urania, Dennis Elwell. Çifte Akrep Urania'mız anonim kalmayı hak ediyor! ... ama bize bu iş aretin baş ka bir yüzünü gösteriyor; iş ve finans alanında yoğun ilgi ve mükemmel beceri.



Dünya burçlarının astrolojiyi yaş adığ ımız yaş amla iliş kilendirmeye çalış tığ ını hissediyorum; derinlere inmek evet, ama her iki ayağ ını da yere sağ lam basmak, belki de astrolojiyi bir deneyimden çok bir araç olarak ele almak? ... ve ikna olmayanlara doğ ruluğ unu kanıtlamanın yollarını bulmak. Ateş liler çoğ u durumda öndeki erkek/kadındır. Kendine güveniyorlar, öne çıkma konusunda geri kalmıyorlar; enerjileri çevredeki faaliyetlerin çoğ unu besliyor; onlar yaratıcı ve yenilikçi bir gruptur. Su, astrolojisiyle birlikte yaş amın derinliklerine dalar, çoğ unlukla karanlıktır ya da pek çok kiş inin kaçınacağ ı zorlukları üstlenir. Aynı zamanda önel

kendi topluluğ unu besler. Peki ya Hava halkı? Harika bir halkla iliş kiler için baş ka nereye gidebiliriz? Hepsi orada, kocaman bir dünyada, konuş uyor, seyahat ediyor, öğ retiyor, arkadaş lar ediniyor ve yeni astrologlar ediniyor.



An American Great

Urania Sinastrisi

Urania, sana çok çarpıcı bir ş ey göstereyim. John Addey'nin
ve Charles Harvey'in Draconic Urania'ları 1½den itibaren birbirlerine karş ı çıkıyor
Baş ak; Roger Elliott'un Draconic Urania'sı 28° ile 5 Kova burcunda;
ve iki Baş kan ve bir Astroloji Baş kanı ile aynı hizada
Dernek (AA), Birliğ in 3 Baş ak burcundaki Tropikal Uranya'sıdır.
Bu eksene üç gen ve altmış lık ve yine birbirine zıt iki geçmiş nokta buluyoruz
Astroloji Locası Baş kanları: Ronald C. Davison (Tropikal Urania)

1 ° Yengeç) ve Geoffrey Cornelius (0 ° Oğ lak burcunda Tropikal Uranya), artı
AA'nın bir diğ er Baş kanı David Hamblin (Tropikal Uranya 29½
Gemini) ve iki dergi editörü, Ronald Davison ve Zach
Matthews (iki gün küçük). 28½° Terazi burcunda tekrar Havada/Suda
Locayı oluş turma Teklifinin zirvesi Tropikal Uranya'dır.
Bu Urania sinastrisi Astrolojik Araş tırmalar Fakültesi için çalış ıyor mu? İ çin

12 Aslan burcundaki Tropikal Urania'sının Fakülte'nin Draconic'ini güzel bir şekilde altmışlık oluşturduğunu

\$ imdi kendimize temel lezzetlere dair bir genel bakış verdikten sonra

Urania 10° Terazi burcunda ve bu sefer onun arasında kesin bir kare buluyoruz.

Draconic ve Fakültenin Tropikal Uranyası 24 Aslan ve Akrep'te
sırasıyla. Martin Freeman'ın Tropikal 29 Balık pozisyonu düş üyör
24 Akrep ile rahatça üçgen oluş tururken, doruk derecesinden Büyük bir açı oluş turur.
Loca Baş kanları ve Russell Grant (1° Terazi) ile çapraz - ikincisi,
Tabii ki, İ ngiliz Astroloji ve Psiş ik Derneğ i'nin kurucu baş kanıydı.
Tropikal Yükselen'i Russell'ın Draconic'iyle birleş en Toplum
Urania. Son olarak Michael C. Heleus Kilisesini kurdu
Urania'dan geçerken Kozmik Uyumun sadece 1'i geçmiş ti!
Artık efemeridlerimiz olduğ una göre belki de biz astrologlar

Urania Geri Dönüş lerimize ciddi bir bakış .

Geçmiş Baş kanlarından biri olan Julia Parker kesinlikle evet; ve iki kez daha

Urania'nın üç ü arasındaki sinastrisini daha yakından incelemeye baş layalım.

John Addey ile en yakından bağ lantılı grafikler. O kadar büyük bir ivme kazandırdı ki

Kendi asteroitimiz hakkında çok planlı ve incelikli bir çalış ma yürüttüğ ümüzde, Tropikal asteroidi bulmak hiç de ş aş ırtıcı değ il.

Urania Koç burcunda, 10. evde bu, Ay/Uranüs karesinin orta noktasında,

Mars ve Drakonik Ay/ Popastro'nun (!) karş ısında, Güneş 'i ve üçgeni altmış lık açıda

Jüpiter! İ lham perisine bu ş ekilde karş ılık verdi – muazzam bir enerjiyle

ve coş ku. Bu onun zihnini ateş ledi ve o da baş kalarının zihinlerini ateş ledi. O vardı

çok az astrologun sahip olduğ u gibi - en azından Birleş ik Krallık'ta - çok eğ lenceli.

bilgi birikiminin yanı sıra mizah anlayış ı da bizim için Astroloji Dergisi'nin sayfalarını aydınlattı. Ancak onun farkında olmadığ ı ş ey (Draco ile sakin bir iki saat geçirmediğ i sürece!), aynı zamanda elbette Mars'la ama aynı zamanda 8. Ev Uranüs'le de doğ rudan hizalanma yoluyla birleş en ve bu durumun doğ asını gösteren Ejder Baş ak pozisyonudur. Onun astrolojik ilham kaynağ ı: astrolojinin armoniklerdeki en ince ayarının benzersiz meydan okumasını ve karakter özelliklerinin ayrıntılı çizimi yoluyla günlük döngü boyunca anlam değ iş imlerinin özenli analizini üstlenmek. Bu titizlikle hassas, titiz çalış ma gerçekten öncüydü; Michel Gauquelin ve Charles Harvey'in yardımıyla astrolojide yeni bir çığ ır açtı. Mars, Uranüs, Uranya.

Michel Gauquelin'e baktığ ımızda katkısı netleş iyor: sadece Yengeç burcundaki Tropikal Mars/Ejderha Uranya bağ lantısına sahip olması değ il, bu da onu astrolojinin köklerini araş tırmaya sevk ediyor, aynı zamanda tüm Merkür/Jüpiter/Kiron/MC hizalaması da öyle. Draco'ya transfer edilen , Tropikal Urania'sını ve Neptün'ünü beslemek için Baş ak-Balık burcunda aynı eksene düş er. Burada Baş ak ilhamı yerine Baş ak ifadesi yer alıyor. John'un ayrıntılarla uğ raş mayı seven, bu konuda son derece nitelikli ve gerçekleri belirsizlikten ayıklayabilecek bir adama ihtiyacı vardı. Astroloji, tüm sayma, ölçme ve sınıflandırma iş lemleriyle her ş eyden çok, Gauquelin için sürekli bir ilgi alanı olmuş olmalı ve hayal gücünü çalış tırırken, onun istatistiksel zihnine sonsuz bir meydan okuma sunmuş tur.

Her iki adamın da güç lü bir Popastro'ya sahip olmasını ilgi çekici buluyorum: Gauquelin'in Tropikal asteroidi, Draconic MC'sine yakın. Her ikisi de açıkça popüler galeriye hizmet etmedi, ancak Gauquelin'in çalış maları, aradığı kamuoyunun tanınmasını bir dereceye kadar baş ardı ve John Addey'nin yazıları, astrolog arkadaş ları arasında oldukça popüler olmaya devam ediyor.

Michel Gauquelin ve Charles Harvey'in doğ umları arasında birkaç yıl vardır, ancak her biri Urania'nın Neptün ile kavuş umuyla doğ muş tur - ve Drakonik düzeyde Charles Harvey'in kavuş umu da bu kritik Baş ak/Balık eksenine, Balık burcunun 0° ve 5°'sine denk gelir. Gauquelin'in Tropikal kavuş umuyla ve John Addey'nin Uranya/Uranüs temasıyla sıkı bir ş ekilde hizalanıyor.

Zeka ve uygulama dehası, Charles'ın ilhamı ve Michel'in her ikisinin karış ımı, ne güzel bir ekip!

Charles'ın haritasında John Addey'nin astrolojisiyle önemli bir bağ lantı daha var: Kuzey Düğ ümü artı Drakonik Jüpiter/MC'nin John'un Tropikal Uranyası/Mars'ı ve Koç-Terazi'nin 19 derecesindeki Drakonik Ay ekseni ile kavuş umu. Eğ er erkekleri Amesleki ve ideolojik kaderleri daha net bir ş ekilde birbiriyle bağ lantılıysa, bunu henüz göremedim. Charles'ın Tropikal Uranyası, Ejder burcundaki Koç Noktası ile çok ilginç 2- biraz geniş olsa da - çok ilginç bir hizada . evine düş er - bu, kiş inin ruhundaki dharmik ve karmik yükümlülüklerden ziyade enkarnasyon boyunca bireysel ilerleyiş inin göstergesi olabilir. grup (Tropikal desendeki Ay Düğ ümleri). evdeki Satürn/Uranüs (Antik ve Üç gen burçlar, yine 10 Modern'in orta noktası!) ve Chiron'un altmış lık Ancak Urania'nın Güneş , Merkür noktasında, öğ retmeni ve rehberi görebiliriz. ve Yükselen ile olan harmonik kalıpları! 7'ye bakın Burada ilham ve yaratıcılık çok hakim yüksek düzeyde olmalı ve toplumun ve iç yaş amın büyük bir kısmına olmalıdır.

Açılardaki Urania

İ ncelenen astrologlar arasında özellikle bir grup öne çıkıyor: bunların doğ rudan Uranya/Yükselen veya MC teması var. Yazarın örnekleminde bunlardan otuz dört tane var: L. Edward Johndro'nun yazış ma yoluyla meslektaş ı olan W. Kenneth Brown (Tropikal Uranya, Tropikal Yükselen ile kavuş um); Edgar Cayce (Draconic Urania, Tropikal MC ile kavuş um); Joyce Collin-Smith (Tropikal Uranya geniş ölçüde IC ile kavuş um); Nicholas Culpeper (Tropical MC'de Draconic Urania); Geoffrey Cornelius (Tropikal Uranya, soyundan gelenle geniş ölçüde kavuş um); Pamela Crane (Tropikal Uranya, MC ile gevş ek bir ş ekilde kavuş um); Roger Elliott (Tropical Urania'nın karş ısında Draconic MC); Dennis Elwell (Draconic Urania kavuş um Tropikal Yükselen); Jean Overton Fuller (Tropikal Uranya, Tropikal Yükselen ile kavuş um); Michel Gauquelin (Tropical Urania'nın karş ısında Draconic MC); Russell Grant (Tropikal Uranya, Tropikal Yükselen ile kavuş um); David Hamblin (Tropikal Uranya, Tropikal IC ile kavuş um); 'Moby Dick' Jacobs (Urania doruğ a ulaş ıyor); Marcia Moore (Draconic Urania, Tropikal MC ile kavuş um); Al H. Morrison (Draconic MC, Tropikal Urania ile kavuş um); John Partridge (Tropikal Uranya, Draconic IC ile kavuş um); Carl Payne Tobey (Uranya IC ile kavuş umda); ve Sir George Trevelyan (Tropikal MC ile birlikte Draconic Urania) bunlar arasında bulunur.



Burada ne görüyoruz? Toplamımızın üçte birinden fazlası kendilerini astrolojileriyle o kadar güçlü bir ş ekilde özdeş leş tiriyor ki, ya ifade tarzı (Tropikal) ya da ilham verici ilkesi (Drakonik), dış kiş ilik yapısının bir kısmıyla harmanlanıyor.

Hatta bu, bir uçta astrologun çabaları için tüm övgüyü alan, diğ er uçta ise hiç itibar edilmeyen İ lham Perisi'ne yönelik bir tutuma bile ihanet edebilir!



Draconic Urania'dan ziyade Tropikal'i vurgulayanlar, ambalajı içeriğ in pahasına gösterme riskini alabilirler (gerçi bunun genel olarak doğ ru olup olmadığ ından ş üpheliyim); aynı zamanda IC/Yükselen kiş ilerin sürekli olarak yardıma ihtiyacı olan diğ erlerinden daha fazla içsel astrolojik kaynağ a sahip olduğ u sonucu da çıkarılabilir; ayrıca (ve bunun doğ ru olduğ undan ş üpheleniyorum) bu insanlar astrolojilerini psikosomatik çalış malarda MC'den çok daha fazla uygulayacaklardır. Zaten var olandan uzaklaş ma dürtüsü olan soyundan gelen grup

Machine Translated by Google

orada olun ve astrolojiyi teknik veya bilgiden ziyade astrolojinin uygulanmasındaki sınırları geri itmek için kullanın.

Iş ıklarİ çinde Urania!

Daha sonra keş fedilecek içsel özdeş leş me vardır ve bunların en güçlüsü ('Ben astrolojiyim', aynı zamanda yetenek veya faydalı aktivite açısından) Urania'nın Güneş veya Ay ile hizalanmasıdır.

Mevcut örneğ imizden kırk dokuzunun bu tür bağ lantıları var, örneğ in: John Addey (Tropikal Urania'nın karş ısındaki Drakonik Ay); AFA. (hem Draconic Sun'ın karş ısındaki Tropikal Urania hem de Draconic Urania Tropikal Ay ile kavuş umda); Elias Ashmole (7. zirvedeki Uranya/Güneş kavuş umu); Dr Douglas Baker (Tropikal Urania'nın karş ısında Tropikal Ay); W. Kenneth Brown (Draconic Urania'nın karş ısında Tropikal Güneş); Joyce Collin-Smith (Tropikal Urania'nın karş ısında Tropikal Ay); Pamela Crane (Draconic Urania'nın karş ısında Tropikal Ay); Ronald Davison (Draconic Urania'nın karş ısında Tropikal Güneş ve Tropikal Ay kavuş umu Tropikal Urania, 16 Ş ubat 1959'da Astroloji Editörü olarak atandığ ında tekrarlandı); Dr John Dee (Draconic Sun'la birlikte Tropikal Uranya); Jean Overton-Fuller (Tropikal Ay kavuş umu Draconic Urania); Robert Hand (Tropikal Uranya/Güneş 'in Drakonik Ay ile kavuş umu); Karl Ernst Krafft (Draconic Sun kavuş umu Tropikal Urania); Tad Mann (Tropikal Güneş , Tropikal Urania ile kavuş um ve Tropikal Ay, Draconic Urania ile kavuş um); Zach Matthews (Tropikal Güneş tam karş ıt, Tropikal Ay geniş kavuş umlu, Ejderha Uranya); Colin Miles (Güneş /Uranya kavuş umu); Al H. Morrison (Tropical Urania'nın karş ısında Draconic Sun); ve Julia Parker (Draconic Sun kavuş umu, Tropikal Güneş geniş anlamda Tropikal Urania ile kavuş umu).

Yukarıdaki listeye, harita deseni içerisinde Iş ıkları Urania'ya açı bakımından bağ layanlar eklenmelidir. Yukarıda olduğ u gibi, küre 6°-8° olduğ unda bazıları 'geniş ' olarak belirtilecektir. Yukarıdakilere Güneş /Ay-Uranya temaslarıyla katılan baş ka birçok kiş i de var (ve bazıları daha önce de ortaya çıktı, çünkü hem açılar hem de hizalanmalar gösteriyorlar): John Addey (Güneş altmış lığ ı, Ay yarı-kare Uranya); Roger Elliott (Ay altmış lığ ı, Güneş 5/14 Urania); Dennis Elwell (Güneş beş te birlik, Ay altmış lık Urania); Jean Overton-Fuller (Güneş üçgeni, Ay yarı altmış lık Urania); Michel Gauquelin (Urania'nın Ay karesi); Russell Grant (Güneş üçlü Uranya); David Hamblin (Güneş yarım karesi, Ay quincunx Urania); Charles Harvey (Paz 3/14 Urania); Suzi Harvey (Güneş tredesil, Ay altmış lık Urania); 'Moby Dick' Jacobs (Güneş ondalık Uranya); Marcia Moore (Ay yarıaltmış lık Urania); Al H. Morrison (Güneş üçgeni, Ay'ın beş lik açısı Urania); Alan Oken (Ay üçlü Urania); John Partridge (Güneş

yarı kare Urania); Noel Jan Tyl (Güneş altmış lık, Ay beş te birlik Uranya).

Septil ve semi-septil (7 harmonik) temaslar, genel olarak çalış malarına önemli ölçüde ilham getirdiğ i kabul edilen astrologların haritalarında özellikle görülür. Bunu, modelin etrafındaki güçlü Drakonik aktiviteye eklediğ inizde müthiş bir yeteneğ e sahip olursunuz.

Uranüs Mesleğ i

Mevcut bağ lamda haritaların her birini ayrıntılı olarak incelemek imkansız ve buna izin verilemez, ancak en ilginç olanlardan birkaçına (verilerini isteyerek yayınlayanlara) yakından bakmak ne kadar aktif olduklarını göstermeye hizmet edecektir. Drakonik seviye Uranüs mesleğ ine iş aret etmektedir. (Burçlar arasında çok fazla bir ş eyin olmadığı bazı durumlar vardır ve burada astrolojinin söz konusu kiş i için yeni bir aktivite olabileceği, reenkarnasyon yapan kiş inin halihazırda sahip olduğu nitelik ve yeteneklerle hiçbir ş ekilde iliş kili olmadığı tahmin edilebilir. Ayrıca kiş inin baş ka yerlerde gördüğü bağılılık yoğunluğu olmayabilir ve astrolojik yaş am, ilgi ve yeteneğe rağmen daha az verimli olabilir. Aksi takdirde, daha önce de belirtildiği gibi, Ejder ile değil Yıldız ile güçlü bağılantılar mevcut olabilir. zodyak, hatta Heliosentrik model.)

Mesaj İ çeren Ortam

Öncelikle, her biri astrolojiye çok farklı bir yaklaş ıma ve bağ lılığ a sahip iki adama bakalım. (Yine, bizi aydınlatacak ve eğ lendirecek birkaç ilginç asteroitimiz daha var!) Bunlardan biri, ş u anda Britanya Adaları'nda televizyon ve radyoda astrolojik ş ovmen olarak çok iyi tanınan ve aynı zamanda ABD'ye baş arılı giriş ler yapmış olan Russell Grant; diğ eri ise Birleş ik Krallık'taki Claregate College'ın kurucusu ve müdürü olan ve astroloji dahil ezoterik konularda birçok kitabın yazarı olan Dr. Douglas Baker'dır.



Herkes tarafından paylaş ılmayan iki ortak noktaya sahipler: Yükselen "/6 ° 'nin Tropikal Terazi'nin 5'i ve Russell'ın durumunda gerçekten sıra dış ı bir psiş ik hediye. basiret olarak tezahür ediyor (bunun sayesinde doğ um haritalarını okuyordu) bunu nasıl yapacağ ını öğ renmeye karar vermeden bir süre önce doğ ru bir ş ekilde kasıtlı ve yapılandırılmış bir ş ekilde!) ve Dr Baker'da iddia edilen yetenek olarak bilinçli olarak alıcı bir duruma geçmek için normal uykuyu askıya alır. yazdığ ı tüm ezoterik ciltlerin materyalini aldığ ını söylüyor ve yayınlandı.



Russell'ın sezgisel astroloji anlayış ını düzenli analizle birleş tirme konusundaki kararlılığ ı, Tropikal Uranya'nın Terazi'deki Satürn ile 12. Evdeki Yükselen burcunun hemen üzerindeki kavuş umunda kendini göstermektedir. Burada bu, kendisinin özdeş leş tiğ i ve herkesçe özdeş leş tirildiğ i güçlü bir dürtü haline gelir. Merkür ile üçgen açıya yakış ır ş ekilde akıcı ve kendinden emindir. Seyircisini kazanmak için Venüs astrolojisini kullanıyor; Ejder Urania da Terazi'de. Bu onun bilgiyi paylaş maya ve zevk vermeye (ve almaya) olan inancından kaynaklanmaktadır, bu nedenle astrolojisinin çekici ve eğ lenceli olması, kadınsı bir izleyici kitlesine çok güçlü bir ş ekilde odaklanması ve hapın ş ekerli olması gerekir. Bunun astrolojiyi insanlar için kolaylaş tırma meselesi olduğ unu da söyleyebilirsiniz. Onun özlemi her zaman, BBC TV'nin Strictly Come Dancing 2011 programı ş ov dünyasındaki önceliklerini yeniden düzenleyene kadar, ilk aş kı olduğ u iddia edilen ciddi astrolojiye dair farkındalığ ı mizah ve ş ovmenlik aracılığ ıyla kamuoyuna ulaş tırmaktı. Urania'nın Chiron ve açısal Uranüs ile T karesi, onu sürekli olarak daha fazla çaba göstermeye zorlarken bile her zaman bu tür bir üzüntüyü tehdit ediyordu; ve Plüton'un Oğ lak burcunun baş langıcından geçiş i, bu modeli, Russell'ın eğ lence endüstrisindeki kariyerinin en dramatik ve halka açık ölüm ve yeniden doğ uş tan geçtiğ i Büyük Haç'a dönüş türdü. Astrolojiyi gerçekten ikinci sıraya koyabilir mi? Tropikal tekerleğ inde Stargazer, Ejderhanın Başıile birliktedir ve Draconic Popastro, muhteş em bir ş ekilde Tropikal Güneş /Grant kavuş umuyla ve yakındaki Ay'la buluş ur (Kesinlikle ona sadece 'The Grant' olarak anılırdı!) . coelo), Draconic Mercury ile birlikte. Bu yıldızlarla süslenmiş pastanın kreması, 6 36' Terazi'deki Helio Russell'ın 5' yay ile Tropikal Yükseleniyle kavuş umudur.

bu

'Russell Grant' herkesin bildiğ i bir isim haline geldi.

Yol Savaş çısı Dr. Baker

aynı zamanda iletiş ime de inanır; onun Draconic Urania'sı 21 00' İ kizler'de duruyor ve bu nedenle çok fazla yazma ve konuş ma olması gerekiyor.

Ancak kendisi bir öğ retim görevlisi olduğ u kadar medya adamı da değ il; ülkeyi kamusal platformdan kamusal platforma dolaş ıyor. İ kizler burcu baş ka bir ş ekilde davranır; yazılarında materyal oldukça eriş ilebilir ve okunabilir bir ş ekilde düzenlenmiş tir. Stiller farklılık gösterse de bu, Ejder İ kizler Urania'nın tipik bir örneğ i gibi görünüyor. 3. Ev yerleş imi kendi adına konuş uyor. Yay burcundaki Tropikal Uranya, disipline keş fedici, felsefi bir ilgi sağ lar ve onu ezoterik bilgelikle iliş kilendirir. Bugüne kadar birkaç cilt Ezoterik Astroloji üretmiş tir. Urania'nın iki uçurtma oluş umuna dahil olmasıyla öğ retisi ve sezgisi ona kolayca ulaş ıyor - biri Ay Hanı'nda Koç burcundaki Chiron'la; diğ eri zirvede. Balık burcundaki 6'da Mars/Uranüs ile T karesi daha az kolaydır; Birç ok güçlü ve yetenekli adam gibi o da , Aslan burcundaki Neptün 11. ^{bu}, ve İ kizler 9 ^{bu} öğ rencilerine kükreyebilir! Pek evde aynı Büyük Ateş Tinesi ama Satürn Terazi burcunda 1. evde st çok insan gibi onun da sigortası biraz kısa. Ancak bunu da kullanacak, felsefi derslerini bazen daha evrensel çıkarımlar elde etmek için kendi savaş zamanı deneyimlerine dayandıracak, kiş isel meydan okuma ve zafer, fiziksel ve ruhsal temaları örneklendirecek.

Çok sıradış ı bir adam.

Charles Harvey

Charles Harvey, Ejder Uranya ile her iki türde de doğ rudan gezegensel hizalanma göstermemesiyle öne çıkıyor, ancak yine de ondan daha derin bir astrolog nerede bulunabilir? Hemen ve bariz bir cevap, Yıldız Uranya'sının Yükselen'e yakın, 'kuruluş ' Aslan'da yer almasıdır. Bu, yirminci yüzyıl astrolojisinde bu kadar büyük rol oynayan bir adam için son derece uygundur; onunla derinden özdeş leş miş tir, özdeş leş miş tir ve astrolojik tarihe geçecektir. Okuyucunun biraz kış kırtıcı olduğ u için katılmamakta tamamen özgür olduğ u ikinci, yeni bir öneri ise ş öyle: Charles Harvey'in bu yüksek ve alt benlikler arasında hiçbir etkileş ime ihtiyaç duymaması her açıdan mümkün çünkü o sadece astrolojik hayatını yaş ıyordu. daha eski, daha yüksek seviyede, dolayısıyla tüm Drakonik model kendine gelir ve astrolojisini onu harekete geçirdiğ inde ifade e



Bu öneriyi desteklemek için, tıpkı suyun sıkış tırılamayacağ ı ve her zaman kendine ait bir yer bulana kadar, eserinin (Tropikal Uranya/Baş ak) materyali ve ayrıntılı sunumuyla hiç bir zaman tam anlamıyla kendine gelemediğ ini belirtmeme izin verin. seviyede, doğ al olarak Balık burcundaki Drakonik Urania'ya yükseldi, evrensel astrolojiye dair tüm vizyonunu bize ulaş tırmada mükemmelleş ti, izleyicilerine ilham verdi ve onları birleş tirdi, bizi tüm duyarlılık ve hayal gücüne sahip astrologları bekleyen gizemleri ve biçimlenmemiş olasılıkları düş ünmeye davet etti. Bu, dünya dış ı, nadir, manevi bir astrolojidir; ve bunu somutlaş tıran adam kendisini kamuoyuna Tropikal olarak çok daha az inandırıcı bi

Yengeç burcu, Ejderha Yay/Oğ lak burcundan, ebedi hacıdan, evrensel düzenin ihtiş amının zorladığı adaydan daha fazladır.

Drakonik'ten Tropikal'e kadar orta nokta uyaranlarını ararken yalnızca iki, ancak önemli ve aktif çift buluyoruz! Ejder Uranya = Güneş /Plüton (doğ umda yarı altmış lık) ve Merkür/Venüs (yarı ondalık süptil görünümde), dolayısıyla meydana gelen Tropikal aktivite hakkında bariz veya günlük çok az ş ey var.

Ondan ayrılmadan hemen önce, onun haritası ile eş i Suzi'nin haritası, Drakonik Güneş i'nin Tropikal Chiron'u ve Ejder Chiron'u Tropikal Güneş i arasındaki dikkate değ er ikili temastan bahsetmeliyim. Birlikte ne güzel ve uygun bir öğ retim ortaklığ ı kurdular.



Machine Translated by Google

Editoryal İ kizler Her biri

büyük bir astroloji dergisinin uzun yıllardır editörlüğ ünü yapan, yakın zamanlı ikizler Ronald Davison ve Zach Matthews'a zaten atıfta bulunulmuş tu; ancak temamızla ilgili bir veya iki öğ e daha eklemeye değ er; yani her durumda Ejderha Uranya'nın Tropikal Mars kavuş umu, Tropikal Merkür'ün (Popastro'ya yakın!), Venüs'ün ve Oğ lak burcundaki Güneş 'in karş ısında hizalanır ve Tropikal Uranya bir miktar etki alır. Ejder Satürn'ün 5. kavuş umundan. Bu, ruhu kendi istediğ i gibi olduğ u sürece, insanın yemek yemesini, uyumasını, rüya görmesini, astrolojiyi yaş amasını, uzun bir süre boyunca çok sıkı çalış ma sayesinde ona güvenli bir çerçeve sağ lamaya ve ona bir aile sağ lamaya yardımcı olmasını sağ lar.



Editorial Twin - "Astrological Journal"

Ronald Davison'un haritası, bu saygın astrologun kayda değ er yaratıcı çıktısının bu, 5. açıklamasında Yükselen/MC'yi doğ rudan = Uranya'yı gösteriyor; 7'de Urania ile birlikte Zach Matthews, diğ el^{bu}astrologların yayınlanacak materyallerle uğ raş ması için çok fazla zaman ve enerji harcadı! Bu, elbette, Journal okuyucularına sıklıkla herkesin hayatının - sadece astrologların değ il - teknolojik çağ da ihmal edilmeye veya açıklanmaya eğ ilimli olan boyutunu, yani manevi değ erleri hatırlatmaya hizmet eden kendi baş yazılarına ektir. ve her iki adamın da güçlü bir ş ekilde katıldığ ı gerçekler. Özellikle astrolojileri aracılığ ıyla kendini gösterir.

Urania, 7. harmonikte Jüpiter ve Neptün ile yapılandırılır ve Ronald Davison'un Yengeç/Oğ lak hizalaması, Teosofi Cemiyeti Astroloji Locası'nın eski Baş kanı için en uygun olan 12. Evde kendini gerçekleş tirir.



Urania'nın önemi ş u anda çok güzel bir ş ekilde vurgulanıyor: Ronald Davison Astroloji'nin editörü olarak atandı: sadece yukarıda bahsedilen Ay Urania kavuş umunun tekrarı yoktu, aynı zamanda Mars/ Jüpiter muhalefeti doğ umdaki MC/IC eksenine yakın ve o andaki MC doğ duğ u Tropikal Urania'ya kavuş tu. Randevudaki Urania, bu haritadaki 7 Ay doğ umsal Urania ve MC, Venüs ile uyumluydu ve Düğ ümünde yapılandırılmış tı.

Son teknoloji Yaratıcılık ve

eden 5 aktivite açısından bilermaşı kriteder. Elliştir deberi, eria ağıdı kraşı izindan sayan, devam Drakonik IC'deki Tropikal Uranya, beş te birlik Jüpiter, iki beş te birlik Satürn ve iki beş te birlik Merkür (artı Ay ve Neptün'e altmış lık açılar); iyi bir ölçü olarak Güneş /Neptün ve Venüs/Plüton beş te birlik dilimleri de vardır. Mars, beş te birlik desenlerden biraz geniş olmasına rağ men, yine de muhalefetin yörüngesinde ve Merkür'ün beş te birlik noktasında yer alır. Bu

Güç lü 7 harmonik yapısıyla Charles Harvey'in haritasıyla ş aş ırtıcı bir tezat oluş turuyor ve Charles'ın mistik olduğ u yerde Roger'ın astrolojide sihirbaz olduğ unu öne sürüyor (mistik ve maji, 5. ve 5. harmonik aktiviteyi iyi özetliyor) . Ve evet, konuş an kiş ilik arasındaki farklar söz konusu gösteriş li bir ima repertuarıyla olduğ unda, Scorpio Urania çoğ u zaman keskin bir zeka ve kendi yolunu buldu. Artık Drakonik Uranya Kova burcundadır: astrolojiye yeni fikirler ve modern teknoloji getirmeye gelmiş tir ve Tropikal'e doğ rudan bir ekseni yoktur, ancak iki güç lü orta nokta aktiftir – Güneş /Jüpiter ve Düğ ümler/Uranüs (yarı altmış lık/beş lik açı) Natally) - bunu çok baş arılı bir ş ekilde yaptı; bu kitabın yazarı, diğ erlerinin yanı sıra, daha sonra iyi meyveler veren fikirleri orijinal aklına borç ludur. Desendeki güç lü Drakonik eksen, Ejder Jüpiter MC/Pluto ve Tropikal Uranya arasında olduğ undan, kiş iliğ in baskın görünmesi muhtemeldir ve tamamen kendi yüksek benliğ i haline geldiğ inde sürekli devam eden gerçek çalış mayı gizlemeye hizmet edebilir. Drakonik seviye tamamen kontrolü ele alıp yaratıcı zekayı yönettiğ inde, İ kizler değ il Baş ak burcu yükselir ve Roger Elliott, bizim de tanıma ayrıcalığ ına sahip olduğ umuz daha sessiz, derin düş ünceli bir adam haline gelir. Bu seviyede, Drakonik MC'yi yöneten 12. Evdeki Tropikal Venüs, 3. Baş ak burcuna düş er; bu eksen, araş tırma astrolojisinde açıkça güç lü bir eksendir.

Yüksek, Geniş ve Derin

Aynı eksende Balık burcunda Dennis Elwell'in Ejderha Uranüs'ü yer alır; Tropikal Güneş i, Elliott'un Ejderha Uranyası ile birleş iyor, Tropikal Uranyası, Elliott'un Kuzey Düğ ümü üzerinde. Bu çalış mada karş ılıklı zenginleş me için o kadar çok potansiyel var ki! Ama ş imdi Dennis Elwell'e dönecek olursak, burada yine sihirbaz var . Ancak Güneş , Urania ve Chiron'un 5. mistiktearmonikte bir güçlerini birleş tirmesiyle saflarımız eksik değ il: 10. Evden Neptüh bi-septiller Urania. Vurgu yine Akrep Uranyası üzerindedir, ancak bu sefer Drakonik seviyededir; ve Tropikal Uranya'nın buna benzer hiç bir şeyi yokken, en az yedi önemli orta noktayı kapsamaktadır. Yine haritanın 12. Evinde yükselen Drakonik Baş ak burcunu ve Baş ak burcundaki Drakonik MC'nın yöneticisini görüyoruz. Urania'nın Yay burcu ifadesi, Dennis'in derslerinden, yazılarından ve sohbetlerinden hem keyif alan hem de bunlardan ilham alan tüm astrologlar tarafından iyi bilinmektedir; her zaman maceracı, çoğ u zaman bilge ve kaçınılmaz olarak sıcak bir mizahla bağ lanmış tır. Akrep seviyesi sürekli olarak Akrep'in herhangi bir bağ lamda son derece iyi yaptığış eyi yapmakla meş guldür, sorular sorar ve bilinebilecek her ş ey keş fedilene ve bilinene kadar asla pes etmez. Katmanlara, katmanlara duyulan hayranlık, çoklu boyutlara karş ı duyarlılığ a dönüş ür. Ona göre sırlar, inisiyeye açıklanmak ve diğ erlerine rehberlik etmek ve onları iyileş tirmek, onları barış a kavuş turmak için kullanılmak üzere vardır. Charles Harvey ile Güneş /Plüton = Ejder Uranya'yı paylaş ıyor; aynı zamanda Güneş /Ay, Merkür/MC, Mars/Chiron, Jüpiter/Satürn, Jüpiter/Uranüs ve müthiş enerjilerini kanalize etmek için Ejder Uranya ile hizalanan 7. Evdeki Chiron'un Kuzey Düğ ümü ile önemli birleş imi de aktiftir.



Bu arada, önemine dikkatimi çeken ilk tablo Ejderha Uranya'nın tetiklediğ i Tropikal orta noktalara bakmak, Yıllardır kitap satış ıyla uğ raş an arkadaş ım. Oradaydı Grafiğ in en üstünde, herkesin görebileceğ i kadar net bir ş ekilde öne çıkan desen 10^{50} Kariyer ve baş arı evi, İ kizler'de: Draco Urania = Tropikal Merkür/Uranüs! Eğ er bir yaş amın daha sade bir imzası olsaydı iş , kitap satın alan halka yeni astrolojik literatür ve bilgiler sunmaktır, bunu henüz görmedim! Urania'nın 2'deki yerleş imi

Machine Translated by Google

Önemli bir gelir kaynağı olarak astrolojinin resmini tamamladı.



Gök Cisimleri

Örneğ imizin orijinal genel bakış ında, Urania konumlarının açık ara en büyük grubu, her iki düzeyde de Aslan, Baş ak ve Oğ lak burçlarında bulunanlardan oluş ur. Bana göre bu son derece önemlidir, çünkü bugün çalış an, iç ve dış yaklaş ımlarına en yüksek standartlara duyulan ihtiyacın takdirini getiren astrologların sayısının bir göstergesidir.

Astroloji ve astrologun dikkatle incelenmesi ve eksik bulunmaması gerekir; faydalı, saygın, kabul görmüş , kendi evinin düzenli olması, uygulayıcıları olması

iyi nitelikli ve baş kalarına öğ retmeye hazır (bu gruptaki astrologların çoğ u kendi kurslarını ve okullarını yönetiyor.) Bu tür iki kurumun haritalarını yan yana incelemek baş lı baş ına bir eğ itimdir; ve bununla İ lham Perisi ve Ejderha hakkındaki incelememize son vereceğ im.

Bunlar, astrolojinin öğ retilmesiyle ilgilenen baş lıca organlardan ikisidir: 1948'de kurulan Astrolojik Çalış malar Fakültesi ve 1980'de 'doğ muş 'çok daha genç ve artık ihtiyaç duyulan Astrolojik Eğ itim Danış ma Paneli (APAE).



The Advisory Panel on Astrological Education

Artık olayların makul bir ş ekilde beklenebileceğ i gibi ortaya çıkmasının dikkate değ er olarak değ erlendirilmesi gerektiğ inden emin değ ilim - bu nedenle, örneğ in Fakülte'nin astroloji öğ retmenlerinden oluş an bir kadroyla doğ ması gerçekten de ş aş kınlık için bir neden olmayabilir. Kimsenin orada olduğ unu bilmediğ i Chiron/ Urania kavuş umu (bu yüzden mi 12. evde ?) Sonuçta, Fakülte tamamen ve basitçe astrolojiyi öğ retmek için oradadır ve anlamını anlayabileceğ imiz bir 'Gauquelin Sektörü'ndeki kavuş um. ş imdi okuyun, bunu son derece açık bir ş ekilde ortaya koyuyor. Bu nedenle, benzer bir nedenden dolayı, artık 12. Evde gizlenmeyen, ancak 3. zirve etrafında düzgün bir ş ekilde düzenlenmiş ve Uranüs ile tam olarak hizalanmış olan Tropikall Chiron ile kavuş um yapan Drakonik Uranya ile APAE'yi bulduğ umuzda da ş aş ırmamalıyız. Bu Ejder Urania, Fakültenin Tropikal Urania'sının tam karş ısındadır; Fakültenin Terazi'deki Draconic Urania'sı, APAE'nin Tropikal'inden sadece 3 derece uzaktadır. Ve Merkür burçlarında Güneş ler kare ş eklindedir ve Tropikal Chironlar birbirine zıttır; ve Fakülte'de Drakonik Satürn'ün Tropikal Merkür ile kavuş umu varken, APAE'nin coelo'da Merkür/Satürn kavuş umu vardır. Her ikisinin de Satürn ile bir açı ve Neptün ile bir açı arasında bağ lantıları vardır: Fakülte, Drakonik MC'nin Tropikal Satürn (ve Plüton) ile kavuş umunu, Drakonik Neptün'ün Tropikal MC ile kavuş umunu gösterir; APAE, 10. Evdeki MC'den 8 derece uzaktaki Tropikal Satürn (ve Merkür) ve Neptün ile kavuş um yapan Drakonik Yükselen'e sahiptir. APAE'nin Chiron'u Düğ üm ekseninin karesini oluş turur; Fakülte'ninki Güney Düğ ümüne yakın. Her iki beden de öğ retmek için oradadır, her ikisi de bir ideal tarafından yönetilmektedir, her biri ciddi ve disiplinli çalış mayı savunmaktadır ve bunu astroloji camiasında teş vik etme yetkisine sahiptir. Gaddar faktörler, Tropikal'in doğ asında var olan kapasitelere itici bir motivasyon vermek için dürtülerini daha yüksek bir kaynaktan getirir.

Urania'nın astrologların minik yıldızı olduğ una artık hiç bir ş üphe gölgesi olamaz; ve 'arketipsel veya efsanevi figür... mesleğ in "doğ ruluğ unun" anlamının simgesi artık arkamızda duruyor, çabalayan kiş ilik tarafından gölgede bırakılmıyor, iki zodyakın iç içe geçmesiyle bilinebilen açıkça önümüzde duruyor'. John Addey.

(Not 1: Önceki bölümde, Draconic'in 1987 baskısı için yalnızca bu meslektaş lardan isimleriyle bahsetmek için her türlüçaba gösterilmiş tir.)
Astroloji veya The Draconic Chart ve/veya sonraki revizyonlar için, yazarın kendi verilerini tartış masına izin vermesi durumunda veya doğ um verileri

aksi takdirde kitaplar ve diğ er literatür aracılığ ıyla veya günümüzde çevrimiçi olarak incelenmek üzere kamuya açıktır.

Not 2: Asteroitlerin kullanımı sıklıkla eleş tirilmektedir; Tartış ma, seçilen bir asteroit güçlüve tanımlayıcı bir konumda olmasına rağ men, aynı zodyak derecesi etrafında kalabalıklaş acak ve haritayla ilgisi olmayan birçok baş ka asteroit olacağ ı yönündedir. Gerçekten: ama bu insanların hareketinden farklı değ il. Salı günü saat 11.00'de Waterstones'ta kahve içerken sohbet etmek için en iyi arkadaş ınızla randevu alırsanız, her ikinizin de belirlenen saatte oraya gelmesi beklenebilir; ama kahvehane, kahveyi sağ layanlar dış ında sizinle hiçbir alakası olmayan insanlarla meş gul olacaktır. Diğ er insanların sizin tarafınızdan davet edilmediğ inden ve bu yüzden orada olmamalarından ş ikayet etmiyorsunuz! Her birinin o anda kendi gündemi var, tıpkı diğ er asteroitlerin sizin haritanızla zaman eş leş tirmesi yapan insanların ayrı hayatlarıyla alakalı olması gibi.)



ON DOKUZUNCU BÖLÜM: ROYAL GÜZELLİ K PARLAK YILDIZLARI

Draconic'in Mucizevi Doğ um, Ölüm ve Hediyesi İ sa'nın diriliş i

İ sa Mesih'in doğ uş u, geçtiğ imiz bin yılın büyük bir bölümünde astrologlar ve gökbilimciler arasında büyüleyici bir spekülasyon konusu olmuş tur. Bunların çoğ u Jüpiter/Satürn kavuş umlarına, süpernova raporlarına, tarihi kayıtlara ve bizzat İ ncillerin sunduğ u birkaç ipucuna odaklanmış tır. Nasıralı İ sa'nın gerçekten yaş ayıp çarmıha gerilerek öldüğ ü Josephus gibi ilk tarihçiler tarafından desteklenmektedir; Takipçilerinin baş ına olağ anüstü bir ş eyin geldiğ ine, gördüklerinin doğ ruluğ u uğ runa iş kenceye ve ölüme katlanmaya hazır olmaları ve onun devrimci öğ retisinin dünya çapında ş aş ırtıcı bir ş ekilde yayılması ş ahitlik etmektedir. İ nsan doğ ası bu haliyle, öğ reti - zahiri ve ezoterik - çok fazla yozlaş mış ve yanlış anlaş ılmış tır, ancak yine de insanoğ lunu hayvandan meleğ e yükseltmeye devam etmektedir.

Kuruluş un ve uç araş tırmaların tüm yolları ş u ana kadar çok az meyve verdiğ inden, Ekim 1992'deki o Pazar öğ leden sonra yazarın aklına böyle bir ş eyin doğ um anı sorununa kökten farklı -acımasız- bir yaklaş ım getirme fikri geldi. harika bir figür, takip etmeye değ er görünüyordu.

İ nsan İ sa'nın, Mesih dediğ imiz Tanrılığ ın yayılımının dünyevi aracı olduğ unu kabul etmek ve bu yüce varlığ ın, insan karmasından bağ ımsız olarak ve kiş iliğ i ile manevi doğ ası arasında hiçbir çatış ma olmadan dünyaya gelmesi gerektiğ ini varsaymak, ş u sonucu çıkarır: Böyle bir mükemmelliğ in, dünyevi enkarnasyonu için mükemmel bir ana, tarihsel olarak tekrarlanamayan bir ana ihtiyacı vardır. Böyle bir an ne zaman olabilir? Cevabın aslında gezegensel desen arayış ında ya da yıldızların patlaması ihtimalinde olmadığ ı ortaya çıktı. Cevabımız için sadece burçlara bakmamız gerekiyordu.

O zamanlar mevcut olan tek kaynakla (birinci sınıf astrolojik DOS programıyla yüklü ilk 386, 25Mhz bilgisayarım ve bir OKI LED yazıcı) deneme yanılma yoluyla saatler harcadığ ım ş ey, kayıtlı tarihte bunu baş arabilecek tek an oldu. Tropikal ve Draconic'in tam tesadüfü olan mükemmelliğ i sunmayı umuyoruz. Yıllar süren mutlu evliliklerden çok daha yeni bir örneğ e kadar, çoğ umuz gibi sıradan bir seçkarış tır, papazın yumurtası olan bir insanoğ lunda bile itici ilkelerin dış sal uygulamalarla ne kadar birleş ik olduğ unu biliyordum.

Her on sekiz ila on dokuz yılda bir, ne elde ettiğ inizi çok iyi bildiğ iniz bir grup insan gelir. Yani, eğ er İ sa'nın tarihsel doğ umu için doğ ru zaman çerçevesinde bir yıl olsaydı, o zaman 0°

Ejderhası 0° Tropikal'e yaklaş tı, kesinlik anın modeli hepimizin aradığ ı an olabilir. Saat 17.25'e gelindiğ inde, Kuzey Düğ ümü'nün konumuna en sonunda hassas bir ş ekilde ince ayar yapmış tım, onu Mavi*Yıldız'a girdim ve grafiğ in kendisi yazıcıdan çıkana ve modellerini ilk kez görüntüleyene kadar yalnızca birkaç saniye beklemek zorunda kaldım.



The Revelation of October 25th 1992

Gördüğ üm Bu.

İ srail'in Bethlehem kentinde 7 Mayıs 5'te (Bilgisayar için Astronomik Yıl, -0004) 16sa 23m 07s GMT'de (18sa 43m 55s LMT veya 18sa 50m 37s LAT), tam da Ay'ın Gerçek Kuzey Düğ ümü Koç burcuna 0° 00'00'e ulaş tığ ında, Güneş Torosların ortasında Jüpiter ile kavuş umda 0 derece arasında batıyordu.

İ kizler, yani 'Öküz ile Eş ek arasında'. Tropikal ve Ejder burçları, diğ er iki önemli olayın meydana gelmesinden bu yana ilk kez tam olarak hizalandı: Satürn ve Jüpiter'in Balık burcunda sembolik olarak önemli kavuş umları ve MÖ8 Mart 5'te aynı burçta gerçekleş en son derece önemli tutulma.

Çok geç meden, Tropikal burç Yıldız ile aynı hizaya geldiğ inde üç üncü bir olay meydana gelecekti; bu tarihte bile üç büyük burcun hepsinin sıfır noktaları birbirine çok yakındı.

(Not: Solar Fire 4 Gerçek Düğ ümü 0° 02' Koç burcuna koydu; Solar Fire 7 onu ° 58' Balık 00' burcuna kaydırdı! Bu noktaların ortasında Matrix Blue*Star'da beni yönlendiren tam 0° Koç 29 konumu var. ilk etapta İ sa'nın Doğ uş u'na, dolayısıyla buna itiraz etmeye gerek duymuyorum.)

Bu güzel ortam kavuş umu, Uranüs, Neptün ve Plüton'un güçlü aş kın enerjileri olan üç dış gezegenle birlikte göklerde Mistik bir Dikdörtgen oluş turdu.

Bunların ruhsal düş ünen insanların haritalarında ne kadar aktif olduğ unu bildiğ imden, en yüksek Örneğ imizde daha azını arardım.

Olaylar Bu Ş ekilde Geliş miş Olabilir Çocuk

İ sa'nın geliş inin iş aretlerini bulmak için gökleri izleyen Pers Büyücüleri, ilk önce üçlü kavuş umu gözlemleyecek ve kehanet edilen zamanın yaklaş tığ ını anlayacaklardı. 'Yıldızını takip ederek' bu önemli yolculuklarına çıkmadan önce iki iş aret daha beklerlerdi: Bahar Ekinoksu Güneş i Ejderhanın Kafasında doğ uyor (yani Ekinoks'a yakın gerçekleş en tutulmalar) ve ardından Jüpiter'in bir güneş lenmeden sonra heliacal doğ uş u. Yeni Ay, 'Doğ u'nun Gözcüsü' olan güçlü Kraliyet Yıldızı Aldebaran ile kavuş umda. Belki de 'Doğ u'daki yıldızını gördüler' sözüyle kastedilen budur ? Her durumda, Aldebaran'ın Boğ a burcunda 11° 54' olmasıyla, astrologlar Kudüs'e vardıklarında kritik Yeni Ay'dan sonra onun Doğ u'daki heliakal yükseliş ini görebileceklerdi. Bundan, ailesi eve dönmek için ayrılmadan önce, o kraliyet yıldızının 'altında' doğ an çocuğ a saygılarını sunmak için hesaplamalarının kendilerini Beytüllahim'e tam zamanında getirdiğ ini biliyorlardı.

Yerel çobanlar pekâ lâ bir kuzu hediye etmiş olabilirler; sürüler kesinlikle tepelere dönmüş olmalı ve o mevsimin kuzuları hâ lâ oldukça küçük olmalıydı.

Peki ya 'üç kralın' armağ anları? Bu hikaye aslında Magi'ye değ il, ufukta coelo'da toplanan üç büyük krallık sembolüne - Güneş , Jüpiter ve Kraliyet Yıldızı'na - gönderme yapıyor olabilir ve yine mundo'da maddi semboller, altın, buhur ve buhur gibi maddi semboller olarak ifade edilir. mür.

Ş u anda, üç zodyakın hizalanması (yukarıda belirtildiğ i gibi) ilk ikisi arasında tamdı ve bunlar ile Sidereal arasında son derece yakındı - bu zodyak için ana rakiplerden hangisini seçerseniz seçin. De Luce, Synetic İ İkbahar Noktası (Yıldız çarkındaki Bahar Ekinoksunun konumu) yalnızca 0° 03'01' Koç burcunda olacak ş ekilde neredeyse tam olarak hizalanmış tır; genel favori (ve uzun ve zorlu testlerden sonra benimki), Fagan-Bradley sadece 3° 07'09' farkla geride.

Yukarıda açıklanan bu üçlü hizalanmanın önemi, (Tropikal) bedensel kiş iliğ in, o bedenin metabolik ihtiyaçlarına ve dürtülerine bağ lı olan özelliklerinin, bedeninkilerle tamamen uyum içinde olmasıdır.

(Drakonik) enkarne olan ruh ve bedensel arzularıyla ya da ona eş lik eden herhangi bir karmik dürtüyle değ il, insanlığ ın geri kalanına karş ı göreviyle özdeş leş en (Yıldız) 'tarihsel' benliğ iyle neredeyse aynıdır. fırsat elverdiğ ince. Sidereal ile diğ er iki zodyak arasında ortaya çıkan ve birinden diğ erine gezegensel çapraz temasa izin veren farklılıklar, diğ er dürtüleri ve enerjileri bu daha geniş Sidereal ş emasına getirir.

İ sa'nın Doğ ası O halde,

böyle benzersiz bir biçimde birleş miş bir varlık, tarihin bu noktasında enkarnasyona ne tür bir doğ a getiriyor? Sağ duyu ve istatistikler bize o sırada bir yerlerde birinin dünyaya gelme ihtimalinin çok yüksek olduğ unu söylüyor. Gezegensel desen ş aş ırtıcıdır ve 'keş fedilmemiş ' gezegenlerin, bulunmadan önce gerçekleş en doğ uş larda geçersiz olduğ u yönündeki tüm itirazları yalanlamaktadır.

Her seviyede kimliğ in odağ ı olan Güneş , Boğ a burcunda Jüpiter, kraliyet Aldebaran ("boğ anın gözü") ve soyundan kavuş umdadır; Yükselen burcundaki diğ er kraliyet yıldızı Antares ve 12. Ev Neptün'ün karş ısında, Uranüs'te altmış lıktır. 4 ve Ay'ın güneyindeki Plüton'la dinamik bir üçlü oktil açıdadır. Büyük bir güce sahiptir, ancak onun cazibesine direnir ve onu 11'deki düğ üm bu baş kalarının iyileş mesine ve ruhsal aydınlanmasına adar. Kavuş ma aynı zamanda 5. Evdeki Satürn'e yarı altmış lık açı yapar. Ayrıca 5. Evde yapış ık Ekinoks, Ejderha Baş ı ve SVP (Sinetik Bahar Noktası) bulunur.

Dolayısıyla önümüzde, öz disiplin ve otoriteyle süslenmiş , sağ duyu, cömertlik, bilgelik ve mizahla dolu, muazzam bir güce, duyarlılığ a, özgünlüğ e ve manevi karizmaya sahip bir figür var. Tanış tığ ı herkes için kalbi atıyor; onun yolu küresel ölçekte sevmek ve vermekten geçiyor. Fagan-Bradley Sidereal, bu adamın asıl çalış masında birebir paylaş ımın önemini vurgulamak için o harika Güneş /Jüpiter'i Tropikal/Drakonik 7 zirvesine getiriyor. Boğ a burcundaki yıldızı Aldebaran ona 'Kralların Kralı' ve 'Barış Prensi' unvanlarını veriyor.

Ancak aynı Boğ a Güneş i, aynı zamanda onun dünyevi babası olan Yusuf adlı adamı da anlatır, çünkü İ sa bir marangozdu ve o zamanlarda bir adam ev ve mobilya inş a etmek için ahş apta çalış tıysa, aynı zamanda bir duvarcı, inş aatçı olarak taş ta da çalış ırdı. . (Bunu 1994 yılında Paskalya'da Kutsal Topraklara yaptığ ımız ziyarette öğ rendim.) Bu, İ sa'nın hizmetinin baş langıcına kadar takip edeceğ i ticaretti; bu Boğ a'lı, Nasıra'nın Marangozu - İ nş aatçısı - olarak bilinecekti.

Ay 0°'de
Halen Boğ a burcundaki Merkür ile kavuş um küresinde olan İ kizler, genç ve zeki bir anneyi tanımlar. Ancak 5. Ev Satürn'ün yarı karesidir, ancak üçlü Düğ üm ile altmış lık ve 12. Evin 150'lik açısına sahip olmasına rağ men, bu ve — adam yalnızca annesine ve Mars'ındaki herhangi bir kadına acı getirebilir yapanlamandanı üçizilerki ükeki üks için 12. yaş amı da

Neptün ve onun gizli düş manları sonuçta iş kence (Yıldız Mars Akrep) ve ölüm anlamına gelir. Yükselen Akrep, hangi doğ ayı gizlerse gizlesin, stres altında güç lü ve sessizdir. Bu, evrensel olarak sevmeye ve sessizce acı çekmeye gelen bir varlıktır. İş te kusurlu bir dünyada mükemmel bir ruh.

Grafiğ in ince ayarının yapılması yalnızca açıklamasının doğ ruluğ una katkıda bulunur. Geçtiğ imiz on yılda her haritaya Dwad eklemeyi alış kanlık haline getirdim. Yine, bu da en sonunda kendine ait bir kitabı olan bir tekniktir (The Holy Twelve, Rev Pam Crane, Amazon KDP 2019), ancak buna atıfta bulunmadan Dwad'ı faz kaydırmalı 12 harmonik olarak düş ünebilir iniz, çünkü derece ve harmonik hesaplanan dakikalar aynı, burçlar farklı olan 12'ninkilerle tablosu, ancak aynıdır. Her burcun içindeki on iki mini burcun sırası Koç'la değ il, o burcun kendisiyle baş lar. Mini iş aretler aslında tam olarak dekanatların çerçevesi üzerine eş lenir. (Ek'e bakınız.)



İ sa için bu Yermerkezli Dwad pozisyonları, Yükselen'i Toros kavuş um tabanına Güneş /Jüpiter/Alçalan'a yerleş tirir ve benliğ in komş uyla özdeş leş mesini tamamlar. Venüs Kova IC tabanına gider - o 'Sevgiye kök salmış tır ve temellenmiş tir'. Merkür, Neptün ve Ceres, Dwad Kova burcunda 3. tabanda yer alır ve Dwad Ev Oğ lak Plüton ile birlikte 9. tabanda Dwad Aslan Uranüs'ün karş ısında yer alır.

vizyoner bir öğ retmeni resmederek; Mars ve Satürn, Plüton-Uranüs karş ıtlığ ı ile hizalanarak ş iddet deneyimini sunar; Akrep'teki Dwad soyundan radix'e yaklaş ıyor

Neptün, balıkçılar ve halk arasında İ sa'nın takipçilerini çekiyor ve günahkarlar.' Ve Dwad Güneş i, Mars'ın tabanı yakınındaki 12. Evin zirvesinde Terazi^{bu} burcundaki Dwad IC ile kavuş umdadır ve onun özverili, terk edilmiş ve ıstırap içindeki yaş amının sonunu grafiksel olarak tasvir etmektedir. (Yıldız Dwad Satürn bu gruba katılıyor; iş te 'kederle tanış an acıların adamı.')

Bu doğ uş u neredeyse mümkün olan her türlü teste tabi tuttum; olmuş tur ilerlemeler, yönler ve geçiş ler açısından MS 3 ve 5 Nisan 33'teki Çarmıha Gerilme ve Diriliş 'e göre boyutlararası olarak ölçülmüş tür; din adamları, papalık, azizler, ş ehitler, mürtedler, sadıklar, Hıristiyan tarihinin dönüm noktaları, Torino Kefeni'nin fotoğ rafları ve hatta İ sa rolünü oynayan aktörlerle doğ rudan ve bileş ik olarak karş ılaş tırıldı. Ne yaparsam yapayım ya da bu testler ne kadar ince ayarlanmış olursa olsun, ortaya çıkan modeller sanki Tanrı'nın gücü, aklı ve sevgisi İ sa Mesih'in kiş iliğ i aracılığ ıyla mevcutmuş gibi davranıyor. Düş meyecek; Bu İ sa'nın Doğ uş u'nda hiçbir hata bulamıyorum ve destekleyici araş tırmalar bu kitapta verebileceğ imden daha fazla yer kaplıyor.

Ancak size elimden geldiğ ince göstereceğ im! ...

Kadınlar ve İ sa

Kadınlığ in İ sa'nın haritasında bu kadar düş ük bir profile sahip olması ve bu tür sınırlamalara tabi olması bazılarınızı rahatsız edebilir. Ancak bu, artık modası geçmiş ve 'politik olarak yanlış ' olan kadının bir ş ekilde erkekten daha az olduğ u yönündeki yaygın görüş le hâ lâ uyumludur. Ancak bir dakika düş ünün - bu kalıbın kadınsı kısmında mevcut olan sıkıntı, tam olarak hissetme kapasitesinden, tamamen insani, duygusal düzeyde tepki verme kapasitesinden kaynaklanmaktadır ki bu, sonuçta bir kadının özel bir hediyesidir. O, tamamlandığ ında bu yeteneğ e sahip olacaktı; bu nedenle kaçınılmaz olarak bedende yaş arken duygusal acı yaş ayacak ve buna neden olacaktır.

Kadın erkekten yalnızca 'daha az'dır çünkü Dünya ve Ay yalnızca Güneş 'in uydularıdır, çünkü beden ve hatta ruh ister istemez erkek veya kadın her varlıktaki gerçek manevi benliğ in 'uyduları'dır. Tomas İ ncili'nde İ sa ş öyle der: 'Bir kadın, erkeğ e benzemedikçe Krallığ a giremez.' Sonuçta biz astrologlar bu gerçek dış ında ne öğ retiyoruz - bireyselleş me, kimlik arayış ındaki gerçek tatmin, erkek ve diş inin ruhta yeniden bir araya gelmesinde yatıyor. Özellikle bu, doğ al olarak kimliğ ini Ay ve Venüs aracılığ ıyla bulma eğ iliminde olan bir kadının, ruhsal yaş amını tam olarak deneyimleyebilmek için kendi Güneş i, kendi erkeğ i olması gerektiğ i anlamına gelir. İ sa'nın zamanındaki nispeten az sayıda kadının, bu yaş am doluluğ unu arzulama, ona yaklaş ma ve ona ulaş ma fırsatlarına sahip olması, on iki Güneş 'in sembolik öneminden tamamen ayrı olarak, en yakın arkadaş ları olarak on iki erkeğ i seç mesinin bir nedeni olabilir. tesadüfi olması muhtemel olmayan Güneş lerini/Oğ ullarını kapsayan iş aretler.

Haritadaki Asteroitler ve Kimlik Bu

İ sa'nın Doğ uş u ile ilgili, arkadaş ım ve meslektaş ım merhum Jacob Schwartz'ın, binlerce asteroit ve bunların çok özel anlamları üzerine yaptığ ı özel çalış mayla mümkün kıldığ ı en son araş tırma, onun gerçekliğ ine daha da fazla ış ık tutuyor. Christa, Yeshuhua, Emanuela, Josefa, Mary, Virginia, Child, Noel, Eucharis, Martir, Anastasia (Yunanca Anastasis - Diriliş) ve İ sa'nın hayatıyla iliş kilendirilen daha birçok isim ve kavram, tüm tedirginlikleriyle birlikte titizlikle geriye götürüldü. doğ um haritası, İ sa'nın Doğ uş u öncesi tutulma, Çarmıha Gerilme ve Diriliş . Her haritada, göklerde İ ncillerin mesajını taş ıyan anahtar ifadeleri, yani Tanrı'nın Sözlerini oluş turmak üzere ufuk, meridyen ve tutulmaların önemli eksenleriyle olağ anüstüş ekilde yapılandırılmış sıkı kümeler halinde bulunurlar.

İ sa'nın doğ umunda ilk doğ an Protogeneia ve çoban Pasteur dirilir. Cennetin Ortasında, gelecek Diriliş 'in sembolü olan Phoinix ve ayrıca anneannesi Anna vardır. IC'de Baptistina var; Kutsal görevi Ürdün'de kuzeni Yahya tarafından vaftiz edilmesiyle ve Yahya'nın kendisinden çok daha büyük olan İ sa'nın Kutsal Ruh'la vaftiz edeceğ ini beyan etmesiyle baş lar.

Ve - muzaffer bir ş ekilde - en yakın arkadaş larının (Descendant'ta) olmasını umduğ unuz ve beklediğ iniz yerde San Juan (St. John), Magdalena ve mütevazı, sadık Martha yer alıyor. Onun yetiş tirildiğ i yer ve hizmetinin odak noktası olan Galilea, Celile de öyle. Tanrı'nın Annesi İ sis de Oğ lu Güneş 'le birlikte soyundan gelir; Helio konumu ana Ay ile aynı hizadadır. Judith 12'yle birlikte, Yahuda ismine bundan daha yakın bir ş eyimiz yok.



Heliosentrik asteroitler son derece önemlidir. Burası bir Helio eğ itimi baş latmanın yeri değ il, ancak bir kez daha Ek'teki Boyutlararası Özet size Güneş merkezli modellerin önemi konusunda temel bir temel sağ layacaktır. Helio Phoinix hâ lâ İ sa'nın haritasının Cennet Ortası'ndadır - ancak ş imdi ona 'diriliş ' anlamına gelen Yunanca Anastasis anlamına gelen Anastasia da eklenmiş tir. 'Ayar', Fısıh Bayramı, Hıristiyan Paskalyası olan Helio Pascal'dır. Hepsinden en anlamlı olanı, İ sa'nın Mesih kimliğ inin orta noktasındaki yazıttır, dolayısıyla: Yeshuhua/Christa = Yükselen. Bu onun hayatıyla ilgili tüm temel haritalarda yinelenen bir imzadır.



The Proclamation in Pisces: Jesus' Pre-Natal Solar Eclipse

Doğ um Öncesi Tutulma

Daha önce Babil astrologları Magi'nin bir bahar tutulmasını izledikleri öne sürülmüş tü. Söz konusu çağ tutulması MÖ8-5 Mart'ta yerel saatle 07:04:28'de Beytüllahim'de düş tü. İş te Balık burcunun tüm sembolizmi! Son derecesi 0° ile yükselir Koç Kuzey Düğ ümü ve manevi 12. Evde muhteş em bir ş ekilde yağılandırılmış olan Yeni Ay, Uranüs ve Merkür, hepsi hala Hıristiyanların amblemi olan Balık burcundadır.

Asteroit imzası gelecek doğ umu canlı bir ş ekilde kehanet ediyor: Mary yükseliyor, Modestia Virginia Maria ise batmak üzere olan ifade. Noel Yeshuhua (İ sa'nın Doğ uş u), Abbe Josefa (baba Joseph) ile IC'de. Tutulmanın kendisine Amor, (aş k), Amun (Tanrı) ve Beate Regina (kutsanmış Kraliçe) eş lik ediyor. Bu, bir bakıma Cennetin Kraliçesi ve Tanrı'nın Annesi olarak Meryem'e yapılan ilk haraçtır. Çok

daha fazlası var ama bunlar dramın merkezinde yer alan isimler.



Bu ilk tutulmanın İ sa'nın Doğ uş u'nun düzeni olup olmadığ ını pekâ lâ sorabilirsiniz. kendisi - uygun bir soru ve bunu kendime sordum. Ancak bu grafik ne zaman Mayıs İ sa'nın Doğ uş u gibi, anlatacağ ım pek çok açıdan test ediliyor. çok az veya hiç önemli aktivite yoktur. Okuduğ unuzda ve nasıl olduğ unu gözlemlediğ inizde Mayıs haritası kıyaslanamayacak kadar iyi davranıyor, bunu takdir edeceksiniz.

İ ki hafta sonra 23 Mart 20:52 LMT'de Ay onun burcunda tutuldu. Güney Ay Düğ ümü 1° Terazi burcunda. Beytüllahim'de Mars'ın tam kavuş umu ve Neptün, Jüpiter/Ceres'in tam karş ısında, MC/IC ve Plüton'un karesinde yükseliyordu. 3'te Boğ a burcu. Radix'te 1 Koç burcundaki Güneş Kuzey Düğ ümü'ne yakındı Merkür ve Satürn'e. Bu harita tek baş ına yüksek manevi ideallere doğ ru zorlu bir yola çıkan bir liderin habercisidir. Yukarıdaki gibi çift çarkın merkezindeki bu tutulmaya Dwad'ı ekleyin ve bu yolun sonu, o yaş amın doruk noktası acı bir ş ekilde önceden haber verilir - Dwad açılarının kesiş imi, gelecek olan Çarmıha Gerilme'nin aynı ana haçıdır. MS 33'te, tutulma Koç-Terazi burcunun, ilk Paskalya'daki Güneş ve Ay tabanıyla hemen hemen aynı konumlarına düş erken. Satürn ve Jüpiter bile Yengeç ve İ kizler burcundaki Çarmıha Gerilme konumlarına yaklaş ıyor.

Yıldız Neydi?

Araş tırmanın sonlarına doğ ru Balık burcu tutulmasından önceki iki hafta boyunca Güneş çevresinde son derece sıra dış ı bir düzenin oluş tuğ u dikkatimi çekti. Eğ er bu haftalar boyunca Güneş merkezli gezegenleri izlerseniz, içinde bir iç gezegen Kardinal Haçı taş ıyan gerçek altı köş eli Davut Yıldızı'nın açılımını ve mükemmelleş mesini kendiniz göreceksiniz. Bu inanılmaz derecede nadir olmalı. MÖ2-5 Mart akş amı saat 5:45'te Beytüllahim'deki Yermerkezli açılarla güzel orta nokta simetrileri oluş turarak en mükemmel halindeydi. Göklerde olup bitenler - kuyruklu yıldızlar, süpernovalar, parlak gezegenler, Kraliyet Yıldızları - burada, Güneş 'i, Güneş Logosunu yücelten, Doğ uş Yıldızı için baş ka bir adayımız var.

21. yüzyılda bizlest, tüm becerilerine rağ men, Magi'lerden çok daha fazla güneş sistemi gezegenini görme ayrıcalığ ına sahibiz. Yani Yıldız'ın altı noktasının Uranüs'ün karş ısındaki Dünya/Plüton, Merkür'ün karş ısındaki Venüs ve Neptün'ün karş ısındaki Jüpiter/Ceres'ten oluş tuğ unu biliyoruz. Haç, Venüs-Merkür karesinden Mars-Satürn karş ıtlığ ından oluş muş tur.

Tekrar test zamanı; bu eş siz Yıldızın noktalarında hangi asteroitler taş ınıyordu?

Sadece desene bakın ve hayret edin.

Dünya/Plüton ile Modestia, Maria ve Magion'u buluyoruz. Uranüs, Veritas, Johanna (John) ve Roma ile.

İ sa'nın Güneş yöneticisi Venüs, Yeshuhua'yı, Eucharis'i (İ sa, Efkaristiya) ve Noel, Abbe, Josefa'yı (baba Joseph'ten doğ muş tur) taş ır. Merkür'ün karş ısında Virtus, Peter, Serafina, Salvia, Cennet ve Adem vardır (İ sa sıklıkla 'ikinci Adem' olarak anılır).

Jüpiter/Ceres ile birlikte Aeternitas, Viv (sonsuz Yaş am) ve Isis (Büyük Anne) vardır.

Neptün'ün karş ıtlığ ı Celestia ve Ra-Shalom'dur (Tanrı'nın göksel Barış ı, aynı zamanda Kutsal Kudüs).

Mars-Satürn ekseni Baumann (inş aatçı), LeMaitre (Usta) ve Judith'i (Yahudi ve aynı zamanda Yahuda'yı temsil eden) Sophia'nın (bilgelik) karş ısında toplar.

Andrew ve Emanuela (Emanuel 'Tanrı bizimle' anlamına gelir.)



The Heliocentric Star of Christ's Nativity

Haritayı Test Etmek – İ sa'nın Hayatı, Ölümü ve Diriliş i Herhangi bir doğ um haritası, sembolizmi ne kadar tatmin edici olursa olsun ve konusunu ne kadar açıklayıcı olursa olsun, eğ er spekülatif bir harita ise, olaylara ve konunun birlikte olduğ u kiş ilere karş ı kapsamlı bir ş ekilde test edilmelidir. en yakından bağ lantılı.

İ sa örneğ inde, MÖ7 Mayıs 5'e ait bu haritayı test etmek için elimizdeki en iyi malzeme, onun öğ rencileri aracılığ ıyla kurduğ u Hıristiyan Kilisesi'nin tarihidir. İ sa'nın kendisinin sürdürdüğ ü yaş am, yalnızca kanonik İ nciller, diğ er bazı kanonik olmayan yazılar ve ilk tarihçi Josephus'un 'yaklaş ık MS 29'da' yargılanma ve çarmıha gerilmeyle ilgili bir anlatımı aracılığ ıyla bilinmektedir. Bize verilen tek zamanlanmış olay, İ sa'nın on iki yaş ındayken Fısıh Bayramı'nda ailenin Kudüs'e yaptığ ı ziyarettir; bu Luka'nın İ ncili'nde yer alır ve bize İ sa'nın Yahya onu vaftiz ettiğ inde ve hizmetine baş ladığ ında 'yaklaş ık otuz yaş ında' olduğ unu söyleyen kiş i de Luka'dır.



Vaftizci Yahya yaklaş ık olarak MS 26-27 yıllarında Yahudiye çölünde vaaz veriyordu ve eğ er İ sa Mesih'in hizmeti MS 26'da baş lasaydı, bu doğ uş a göre otuz bir yaş ına ulaş mış olacaktı. İ sa'nın öğ rencilerle geçirdiğ i muhtemel üç yılın ardından çarmıha gerilmesi, MS 29'da, neredeyse otuz dört yaş ındayken, hatta bir yıl sonra MS 30'da gerçekleş miş olabilir.

Ancak Kilise geleneğ ine göre İ sa '0' yılında doğ muş ve otuz üç yaş ında öldürülmüş tür; bu, çarmıha gerilmeyi 29 veya 30 yerine MS 33 veya civarına tarihlendirmektedir. Eğ er bu MÖ5 tarihli doğ uş tarihi doğ ruysa, o zaman İ sa otuz yaş ına gelmeden bir ay önce ölmüş ve dirilmiş olurdu.

yedinci doğ um günü. Kronolojinin büyük bir kısmı sorgulamaya açık olduğ undan, ilk bakış ta $\dot{\rm I}$ sa'nın Doğ uş u'nu $\dot{\rm I}$ sa'nın hayatındaki olaylarla test etmek sonuçsuz görünebilir.

İ lerleyen Desenler ve Haç Ancak inanıyorum

ki elimizde yeterince çalış ma var. Öncelikle on ikinci yılındaki geliş melere bakabiliriz (yukarıda); ya neredeyse on iki ya da neredeyse on üç yaş ındayken ebeveynleri ve arkadaş ları onu ilkbaharda Fısıh Bayramı'nda Kudüs'e götürdüler - ancak eve gittikten sonra onu kaybettiler. En sonunda, tapınağ ın bilgili adamları olan Hahamlarla manevi ve felsefi meseleler hakkında derinlemesine tartış ırken bulundu (tapınağ ın geri kalan Ağ lama Duvarı'nın yanında hala güçlü bir ş ekilde sürdürülen bir gelenek) ve anne babasını, kendisinin '' olduğ unu fark edemedikleri için azarladı. Babasının iş i hakkında', yetiş kin yaş amı ve son yılları için Tanrı'nın buyurduğ u eş siz iş e kendisini hazırlamaya baş lıyor.

Doğ umda Güneş ile açı yapan Jüpiter'in tam olarak batı ufku ile birleş tiğ ini ve onu dini ve entelektüel hayata tamamen açtığ ını görüyoruz. Aynı zamanda geri giden Merkür, doğ umda 17° 24' Boğ a burcundaki Yıldız Güneş i ile kapanmaya baş ladı ve sonuç olarak hem Yıldız hem de ilerlemiş Tropikal Jüpiter'e ve doğ um soyundan yaklaş ıyor. Ş u anda 25 Boğ a burcunda olan Güneş i, doğ um günündeki /26 Sidereal MC ile kare konumdadır ve Sidereal Merkür tabanına hızla yaklaş maktadır. Önemli Sidereal pozisyonlarınbaryönelik tüm bu teş vik, onun dünya rolündeki hayati geliş me dönemini tanımlıyor. (Doğ um ve ilerlemiş Drakonik konumlar aslında Tropikal ile aynı veya hemen hemen aynı olduğ undan, İ ncil geçmiş i bunların Yıldız ile etkileş iminde görülebilir. Size yardımcı olmak için Ek'te Yıldız'ın bir özetini bulacaksınız.)

MS 33'e doğ ru ilerlerken, öncelikle bu tarihin İ sa'nın çarmıha gerilmesi ve diriliş inin fiilen gerçekleş tiğ i yıl olduğ unu sunmama izin verin. Nature dergisinin 22/29 Aralık 1983 tarihli sayısında (Noel sayısı) Colin J.

Humphreys ve W. Graeme Waddington, Çarmıha Gerilmenin Tarihlendirilmesi baş lıklı bir makale yayınladılar. MS 26-36 yıllarındaki bahar yeni aylarının tarihlerine iliş kin dikkatli araş tırmaları, Pontius Pilatus'un İ srail'de Roma Vekili olarak hüküm sürdüğ üyıllardan yalnızca ikisinde 14 Nisan'ın (Fısıh) Cuma gününe denk geldiğ ini gösterdi. O yıllar MS 30 ve 33'tü; Ay Düğ Ümleri bir kez daha Ekinokslara yakındı ve MS 3 Nisan (Jülyen) Cuma günü, günbatımında, batan Güneş 'in karş ısında, doğ u ufkunda 'Ay kan gibi göründüğ ünde' bir ay tutulması görüldü.

Harita, İ sa'nın çarmıhta bağ ırdığ ı ve insan bedeninin öldüğ ü sırada meydana gelen bu tutulma için hazırlandığ ında, bu tutulmanın Kudüs ufkunda Tropikal ve Yıldız derecelerinin birleş tiğ i noktada doruğ a çıkan Satürn'e dik olarak düş tüğ ünü görüyoruz. , İ sa haritasında Tropikal/Drakonik (ve Yıldız) Satürn'e karş ıtlık ve kare oluş turuyordu ve Dwad (Ek'e bakın) Satürn, IC'nin tam üzerindeydi ve mükemmel bir Kardinal Büyük Haç oluş turuyordu. Baş ka bir güçlü Büyük Haç, Sidereal'deki Kardinal noktaların etrafında beliriyor ve kök Draconic tutulma modelini alan taban ve Dwad Düğ üm eksenleri tarafından odaklanıyor. Uygun bir ş ekilde, MS33, İ sa'nın ikinci, çok önemli Düğ üm Dönüş ünün yılıydı. Bu Büyük Haç'ın Yengeç-Oğ lak kolunda, enerjileri ruhsal güç, sevgi ve bağ ış lamadan söz eden Dwad gezegenleri kümesi yatıyor; Koç-Terazi kolunda zaferi dünyanın acılarına katlanan ilahi adamın deseni vardır.



Asteroitler bir kez daha Ortadoğ u'nun alçalan gökyüzü altında oynanan dramaya damgasını vurdu. Oyuncuların hepsi sahnede: Herodias (Yahudi hükümdarı Herod), Vali Pilatus'un yanında görev yapan Romalı muhafız Praetorius ile birlikte Descendant'ta, Baş Rahip Caia(phas) MC'de ve Salome - tam olarak anlatıldığ ı gibi. İ ncil hesabında - IC'deki Haç'ın dibinde. Mary ve John birlikte oradaydılar; ve aslında buradalar, Haç'ta, Güneş merkezli Maria, Yükselen ile tutulan Ay'ı birleş tiriyor, Helio Johanna ise tam tersi, Alçalan'da (Doğ uş 'taki San Juan'da olduğ u gibi), Güneş ve Orman ile Atropos ve Aeternitas'ı birleş tiriyor. Sonsuzluk, bir kiriş e çivilenmiş bir kiriş üzerindeki bu ölümle açılır.

ağ aç.

Tüm o hafta sonu boyunca, Helio asteroitleri Galilea ve Martir, İ sa'nın doğ umundaki Yükselen burcunda, Salvia, Helio Roma ve Tempel ile Güneş 'inin karş ısında birleş miş ti. Romalı yetkililerin ve Kudüs Tapınağ ının komploları sayesinde o, yani Celileli, insanlığ ın kurtuluş u uğ runaş ehit edildi. İ ş te tüm büyük insan hikayelerimiz gökyüzü tarafından anlatılıyor.

İ sa, 'Yazılmış tır...' derken , yalnızca eski peygamberlik metinlerinden bahsetmiyordu.



Romalı askerler orada; Miles, Midheaven ile rezonansa giren birçok Helio asteroitinden biridir. Diğ erleri Aiguillon (diken); Koronis (taç) ayarı; Kurbanlık kuzu Agnes; Ruh bedenini terk ederken İ sa'nın haykırdığı Baba Rahip; Yaş asın, Hayat; Lümen, Işık; ve Ra-Shalom, gittiği Tanrı'nın Barışı. Anastasia (Diriliş) yine MC ile bedensel olarak kavuş umdadır. Ra-Shalom aynı zamanda Kudüs'tür. Karşısında İ sis ve kırık tanrı Helio Osiris'in bulunduğu Cennet yer alır. Ölüm yaklaşırken İ sa sağındaki 'iyi hırsıza' şöyle dedi: 'Bugün sen benimle birlikte Cennette olacaksın.' Helio Yeshuhua/Christa = MC.

Haç'a doğ ru ilerlemeler

İ sa'nın doğ uş unun hem yıllık hem de günlük ikincil ilerlemelerini MS 33'e kadar haritalarsak, 3. yüzyıldaki olaylar için çarpıcı bir destek bulur 🕏 . Nisan.



Yıllık ikincil ilerlemeyle MC, Tropikal 0° Terazi'deki çığ ır açan Güney Düğ ümünü birleş tirmeye gelmiş ti; bu, dünyevi kimliğ in, hayatının büyük armağ anı olan bu ruhun var olduğ u amaca tamamen teslim olduğ unu müjdeliyordu. 16. yüzyılda Yay'da karş ılık gelen ilerlemiş Yükselen, geçiş yapan Plüton-Jüpiter karş ıtlığ inı taş ıyordu - ve Plüton'un Yükselen üzerinden böyle bir geçiş i her zaman ş u ya da bu ş ekilde bir ölüm ve bir ölüm getirir.

yeniden doğ uş .

Bu muazzam dönüş ümün bütünlüğ ünü vurgulamak için, Plüton'un Yıldız geçiş i ilerlemiş Güneş 'e neredeyse karş ıt konumdadır; ve Diriliş in 5. gününde, İ sa'nın günlük ilerlemiş İC/MC'sinin Dwad konumu 17 Yay-İ kizler idi, tam o Yıldız Jüpiter-Plüton ekseninde! (Bu, Dwad'larda yoğ un maddi form yerine sübtil bedenle karş ı karş ıya olabileceğ imizi gösteriyor.)



Daha iyi patlamak için geri çekilin

Bir sonraki, daha da önemli olanı harekete geçirmek için kendi hayatıma yeni bir bakış atmamı gerektirdi adım. Ocak 1992 ile Ocak 1993 arasında annem ve babam öldü. Sırasında 1994 yılı boyunca birçok astrolog arkadaş ım benimle konuş tu veya yazdı. ters ilerleme kalıplarını kullanmaları hakkında ve bunun ne kadar uzun sürdüğ ünü fark ettim Bunlara gerçekten iyice baktığ ım içindi. Neye sahip olduğ umu görünce ş ok oldum ihmal ediyordum – çifte kaybım aktif dönemde yaş anmış tı fark edilmeyen bir Güneş -Satürn karş ıtlığ ı dönemi.

Ş imdi hep birlikte İ sa'nın çarmıha gerildiğ i zamandaki haritasına geri dönelim – bu sefer onun sohbet ilerlemesine bakıyorum. Hala kalan gizemi çözüyor ş u ana kadar yapılan onca çalış madan sonra: neden sadece Satürn'ün kitlesel güçleri tarafından vuruldu? bu tutulma mı? Bunun tersinde cevap yatıyor, çünkü sonunda burada bulduğ umuz ş eyi buluyoruz. Hayatının en zor döneminde Güneş -Satürn'ü bulmayı ummalıydı bağ laç. (Yine Yıldız'a ve daha yüksek olanlara atıfta bulunacağ ım. Her ikisi de Ek'te özetlenen Dwad frekansı. Onlar genel resmin önemli unsurlarıdır.)

Tropikal olarak, bu ölümlü kavuş um 9 Koç burcundaydı – ama daha da fazlası daha da önemlisi, Yıldız-Güneş -Satürn kavuş umu 11° 55'-12°09' Koç burcundaydı Çarmıha Gerilme gününde Tropikal ay eksenine çok daha yakın neredeyse kesin olduğ unu gösteriyor. Tropikalde kavuş um ş u ş ekilde birleş tirilir: Yükselen Dwad ve Kuzey Düğ ümünü 5° ve 8°'de sohbet edin Koç sırasıyla; 15 26' Terazi'deki Tropikal sohbet Yükselen burcu doğ rudan Yıldız tutulması deseni ve Yengeç burcundaki sohbet MC'nin karesi ile Güneş , Uranüs, Satürn ve IC'nin zıttı Dwad'lar. Günlük ilerledi sohbet Yükselen/Alçalan doğ um gününde 13 Baş ak-Balık burcundadır ve Plüton-Uranüs muhalefetinin ilerlemesi; günlük ilerlemeli converse MC/IC 12 İ kizler-Yay burcundaki transit Jüpiter-Plüton eksenine geri dönüyoruz. 12. Ev Mars-Neptün'ün 'Yahuda modeli' meyvelerini verdi Karş ıt gezegenlerin neredeyse tam kavuş umu (Güneş -Satürn'ün quincunx'u) Dwad'da doğ um IC'sinde Converse Dwad Venus ile birleş iyor, aynı hizada Dwad tutulması ve transit Uranüs ile. Sidereal converse grafiğ inde, Güneş , Uranüs, Satürn ve IC'den oluş an Dwad kümesi, İ sa'nın yarıçapı MC'ye doğ ru hareket ediyor ²³ Astan. Burada Dwad Satürn/IC kavuş umu kesindir ve bulunan dwad Uranüs/ Yükselen-Mars/ Torununu iyi ölçün. Yıldız Çarmıha Gerilme onun Düğ üm eksenine düş er.

Bunların hepsi, ihanete uğ ramış , acı içinde, beş yıl önce MS 27/28'de Satürn'ün tabanı üzerinde Güneş ile yaptığı konuş manın muhtemelen ona Baptist'in Herod tarafından öldürüldüğ ü haberini getirdiğ inden beri hayatının en zorlu sınavından geçen bir adamın resmine katkıda bulunuyor. . (Yahya'nın yalnızca İ sa'yı vaftiz etmekle kalmayıp - muhtemelen Güneş 'in Satürn'e yaklaş maya baş lamasıyla birlikte - ve hizmetinin bilinçli yükünü omuzlarına yüklemekle kalmadığını, aynı zamanda onun ikinci kuzeni olduğunu ve çocukluğundan beri ona yakın olabileceğini unutmayın. anneleri Mary ve Elizabeth çok iyi arkadaş lardı.) Bu, ağır bir kaderin, tamamlanmış bir görevin, dönüşümün sevincinden önce ızdırap verici bir fiziksel, zihinsel ve ruhsal çilenin resmidir. İ sa'nın ölümüne ve dirilişine daha iyi uyan bir örnek hayal etmek zor olurdu, hatta bulmak daha da zor olurdu.

Vaftizci Yahya'ya gelince; İ sa'nın hamileliğ i sırasında annesinin hamileliğ inin yaklaş ık altı aylık olduğ u söylendiğ ine göre, sonuç olarak Yahya İ sa'dan yaklaş ık altı ay daha büyük olacaktı. MÖ6'da Akrep'te doğ mak, çöl yaş amının yoksunluklarına maruz kalan bir adam için çok uygun görünüyor; bu yüzden size bu spekülatif haritayı, MÖ11 Kasım 6'da, zorlu bir Mars-Plüton kavuş umunun altmış lık diliminde, 16°'de Yeni Ay'ın olduğ u zaman için sunuyorum.

Akrep – İ sa'nın Yükseliş inin derecesi. Öğ len haritasında geç Oğ lak yükseliş i var; Yahya'nın Yahudiye çölünde keçi derileri içinde dolaş tığ ı söylenir. Bu Yükselen, Dwad Güney Düğ ümü ve Neptün'ü toplayarak onu fedakarlık ve kutsallıkla iş aretler; Dwad Sun/Moon/Descendant ş öhret ya da kötü ş öhret vaat ediyor; Boğ a burcunun ortasındaki Dwad MC ve Uranüs'ün kavuş umu, bir adamın kuzenine ve onun dünyayı değ iş tiren mesajına hizmet eden alış ılmış ın dış ında, çalkantılı yaş amını tasvir ediyor.



Ancak MÖ5'te İ sa'nın Doğ uş u hakkında daha fazla kanıt istiyorsanız size daha fazlasını sunabilirim.

Bileş ik Desen Çoğ umuz

iliş kinin dinamiklerini ve yaş ayabilirliğ ini açıklama konusunda bileş ik haritaların değ erini keş fettik; ama olaylarla insanları bir araya getirdiniz mi? Bunu yapmak için her türlü iyi neden vardır, çünkü bir bileş iğ in en önemli iş levi, bir uzay-zaman olayının (bir kiş inin enkarnasyonu olabilir veya olmayabilir) gezegensel enerjilerinin bir baş kasının enerjilerini yansıttığ ını göstermektir ve bu nedenle birbirleri için bir anlam ifade ederler. Dolayısıyla Çarmıha Gerilme ve Diriliş 'in İ sa ile birleş iminin bize, daha önceki kalıpların yaptığ ı aynı travmayı, aynı acıyı, aynı fedakarlığ ı, aynı dönüş ümü göstermesini beklersiniz.



Jesus Meets His Cross

Tropikal (kiş isel) seviyedeki Çarmıha Gerilme bileş iminde 8. Evde Jüpiter-Satürn-Uranüs'ün üçlü birleş imine sahibiz; Ay, MC'de oldukça açık birş ekilde yer alıyor, yükselen Plüton'a kare çiziyor ve dwad Satürn ile batan Güneş 'i ve Düğ ümlerin tümü, doğ um 12. Ev Mars ile sıkı birş ekilde hizalanmış dürumda. Tropikal Dwad'da ayrıca IC/MC'de Güneş 'in Mars ile kavuş umunu ve Plüton'un karş ısında olduğ unu görüyoruz. Evet bu an kader, fedakarlık, ıstırap ve ölüm anlamına geliyor. İş te İ sa'mızın gökyüzünde grafiksel olarak çarmıha gerilmiş hali.



Diriliş Olayları Pazar sabahı

diriliş inin kesin zamanı bize verilmemiş tir; Baş langıç olarak bunun sembolik olarak Güneş 'in doğ uş u sırasında veya ona yakın bir zamanda gerçekleş miş olabileceğ ini ancak tahmin edebiliriz. Böyle bir zaman bize Güneş -Plüton karş ıtlığ ının dramatik bir ş ekilde meridyenle yeniden hizalandığ ı bir bileş ik verir; adam artık gökyüzünde uzanmıyor, Güneş /IC/dwad Satürn'ün mezarından yukarı doğ ru yükselen kudretli bir enerji dalgasına dönüş üyor.

Ş imdi, Mecdelli Meryem, Salome ve 'Yakup'un annesi Meryem' mezara gittiklerinde 'Pazar sabahı çok erkendi, gün doğ umundan hemen sonra'ydı . (Yakup İ sa'nın erkek kardeş iyse, o zaman bu kiş i İ sa'nın annesi de olabilir.)
Onu boş bulduklarında ve beyaz cüppeli bir melek tarafından İ sa'nın dirildiğ i söylendiğ inde, 'huş u ve büyük bir sevinç içinde mezardan aceleyle uzaklaş tılar ve öğ rencilerine haber vermek için koş tular.' Dönüş yolunda İ sa bizzat onlara göründü ve kendisini daha sonra Celile'de tekrar göreceklerini söyledi. Bu an, onun Tanrı'nın gücüyle yükseliş i ve yoldaş larının yaş amlarının yakında değ iş mesi anlamına geliyordu.



O sabahın erken saatlerinde, yerel saatle sabah 6:39'da bir an vardı ki,
Ay 0°'de Akrep (İ sa'nın Yıldız Mars'ıyla kavuş um) tam olarak
ayar. Bu bir kadınla karş ılaş manın resmi. Ş imdi, burada
Harika ş ey! Asteroitler geri püskürtüldüğ ünde (çok çok dikkatli bir ş ekilde)
dünyayı sarsan o ana kadar, Maria, 3 Boğ a burcunda yükselen Virginia'nın tam karş ısında,
2 Akrep burcunda, batan Ay'la birlikte; Salome,
15 Oğ lak burcunda Čennetin Ortası ve Twilley/LeMaitre karş ıtlığ ı henüz gerçekleş medi.
ufku çoktan terk etti. İ ş te Meryem! ... ama 'Meryem Ana' ve İ sis'le birlikte
(ve kırık tanrı Helio Osiris) aynı anda MC'de ş u ş ekilde görünüyor:
gerçi İ sa'nın annesi Mecdelli gelmeden önce oradaydı; o baş kaydı

Meryem ve Magdalena'nın eş it derecede önemli Helio konumlarını aynı anda ve tam olarak IC ve Descendant'a yerleş tirmek için açıların dönmesinden yirmi dakika önce.



Twilley'nin dahil edilmesi, İ sa'nın bedeninin sarıldığ ı dimi kefene bir göndermedir; LeMaitre 'Usta'dır (Helio Rabinowitz'de, yani Haham, aynı zamanda 'ortamda' da yankılanır). Hatırlarsanız Meryem, dirilen İ sa'yı ilk gördüğ ünde, onun bir bahçıvan olduğ unu düş ünerek onu tanıyamamış . Sonra ış ık doğ du ve 'Usta!' diye haykırdığ ı söyleniyor. Onun ünlemi

karş ılaş ma sırasında onun adı ve kimliğ i, hepsi asteroitlerin ifadeli diziliş inde buluş uyor.

Asteroit desenlerinde çok ama çok daha fazlası var ama çoğ unun baş ka bir kitabı beklemesi gerekiyor. Diriliş sabahı saat 04:58 LMT'de, Mecdelli Meryem'in muhtemel geliş inden iki saat önce verdikleri dikkat çekici açıklama dış ında, ki bunu gerçekten görmeniz gerekir: Bu ş afak öncesi haritanın açılarında İ ncil'deki ayetleri tanımlayan tüm kelimeler vardır. İ sa.



Uygun ş ekilde adlandırılmış en az yirmi asteroit aynı anda bu dört önemli konumu iş gal ediyordu. Çiftler veya gruplar halinde, Aziz Yuhanna İ ncili'nde ve Aziz Yuhanna'nın Vahiyinde İ sa Mesih'i tanımlamak için kullanılan kelimelerle eş leş irler. Bildiğ imiz gibi, bir baş ka çok önemli tanımlayıcı nokta da

astrolojik harita ufuk ve meridyenin orta noktasında yer alır; ve burada, kendi sembolik burcu Akrep'te bile - hem Akrep hem de Kartal - St John'un asteroidi San Juan'ın Helio konumu var.

Açılarda bulunan ifadeler ş u ş ekildedir: 'İ ş te dünyanın günahını (Karma/Prometheus) ortadan kaldıran Tanrı'nın Kuzusu (Agnes) (Amun).' 'Ben (İ sa, Yeshuhua)

Yolum (Chemin), Gerçeğ im (Veritas) ve Yaş amım (Viv). Benim aracılığ ım dış ında hiç kimse Baba'ya (Abbe) gelemez.' 'Ben ve Baba (Abbe) biriz.'

'Ben dünyanın İş ığ ıyım (Lümen).'

'Ben Cennetten (Cennet) inen Yaş amın

(Viv) Ekmeğ iyim (Painleva – yükseltilmiş ekmek).' 'Ben İ yi (Venüs) Çoban'ım (Pasteur).' 'Ben parlak ve

sabah yıldızıyım (Venüs'ün kendisi de Sabah Yıldızı olarak Yükselen ile kavuş um halindedir).'

Ayrıca Vera/Amun ve Vera/Prometheus aracılığ ıyla İ sa (Yeshuhua) hem gerçek Tanrı hem de gerçek İ nsan olarak tanımlanır.

Protogeneia/Amun olarak o, Tanrı'nın ilk doğ anıdır.

O Sevgidir (Amor), Merhamettir (Mercedes) ve Kutsal Yazıların yerine getirilmesidir (Byblis) ve aynı ş ekilde Sözdür.

Ve İ sa'nın Doğ uş u'nda olduğ u gibi, isminin hassas orta noktasını bir açıda buluyoruz; bu harita 'Yeshuhua/ Christa = MC' kimliğ iyle damgalanmış tır.

Bunlar, ş u anda adı geçen (2019) yaklaş ık 21.500 asteroit arasında bu spesifik fikirleri somutlaş tıran neredeyse tek asteroittir. Son yirmi yılda dosyalarıma daha uygun ş ekilde adlandırılmış birkaç asteroit eklendi, ancak 90'ların baş ında asteroit gruplarını hızlandırılmış gerçek zamanlı olarak İ sa'nın yaş adığ ı döneme kadar titizlikle geriye doğ ru taradığ ımda, sahip olduğ um her ş eyle çalış tım. Profesyonel Dos astronomi programı Gezegenlerin Dansı aracılığ ıyla bana ulaş abiliyor.

Diriliş aslında Hıristiyanlığ ın gerçek doğ uş udur ve gün doğ umu haritası çok fazla sembolik gezegensel güç taş ırken, bu olağ anüstü harita gerçek an için daha güçlü bir rakiptir çünkü Hıristiyan inanç ve pratiğ inde merkezi kalan her ş eyi özetlemektedir. İ sa'nın tüm insanların izlemesi için belirlediğ i örnek. Aynı zamanda ş unu da gösteriyor:

astrolojinin gerçekliğ i ve manevi önemi, küçük asteroitlerin önemi, bildiğ imiz ş ekliyle zamanın önemsizliğ i ve Tanrı'nın insanlık tarihindeki canlı varlığ ı.

Doğ umdaki Dereceler

Yukarıdakilerin tümünü akılda tutarak, derece anlamlarına ayrılmış çeş itli kitaplardan herhangi birinin İ sa'nın Doğ uş u'na ekleyecek önemli bir ş ey olup olmadığ ını görmek ilginç olacaktır. Bunlardan ikisi bana böylesine subjektif bir alanda her zamankinden daha güvenilir görünüyor: Biri Esther Leinbach'ın mevcut kaynakları uzun süre inceledikten sonra elde ettiğ i mükemmel sentez, diğ eri ise Isidore Kozminsky'nin 1917'de ürettiğ i seri. Sunabilecekleri ş ey bu:

mağ aranın ° Kozminsky, 'Yumuş ak , hafif, pembe buhar bulutlarının çıktığ ı bir giriş inde duran, elinde lamba olan bir öğ renci 'imajını sunar ve buna kendi derece anlayış ını da ekler: 'Bir öğ renciyi ifade eder . Zevkleri ve arzuları perdenin altındaki sırları anlamaya yönelik olan kiş i. Gizli mücevherlerle dolu mağ aranın giriş ini bulmasını sağ layan bilgiyi diğ er kaynaklardan dünyaya getirmiş tir... Kapı, insan vücudunun dayanabileceğ inden daha fazla aş ırı titreş imlerin neden olduğ u yüce ve yoğ un renklerle korunmaktadır.

··· bu bir inisiyasyon sembolüdür.'

Leinbach ş unu kabul ediyor: 'Bu derece bazı mistik eğ ilimleri kapsıyor gibi görünüyor. Kiş i ya arkadaş lık arayabilir ya da mistik gerçekleri görmek üzerine meditasyon yaptığ ı bir manastır durumuna çekilebilir. Görünüş e göre buradaki etkiler, topluma fayda sağ lamak için elinden geleni yaptığ ı iki uç noktayı harmanlamak anlamına geliyor:'

Bu okumalar uygundur; Petrus, Yakup, Yuhanna ve seçilmiş birkaç kiş inin geri kalanı için öğ rencilik, İ sa'nın İ lahi Yaş amdan yanında getirdiğ i gizli öğ retilere sürekli bir dizi inisiyasyondu. Paskalya 1994'teki kutsal mekanlardaki yolculuğ umuzda, İ sa'nın yakın arkadaş larıyla birlikte kalabalığ a inkar edilen daha derin gizemleri gizlice tanıtmak için emekli olacağ ı yamaçtaki kayalık bir mağ araya geldik. Benim kiş isel inancım, bunların 'Yeni Çağ ' tarafından restore edilen öğ retilerin çoğ unu içereceğ i yönündedir - reenkarnasyonun gerçekleri ve ruhun evrimsel yolculuğ u, astrolojinin sembolizmi, duyarlılığ ın arttırılması, ruhsal ve fiziksel ş ifa yolları, meditasyon ve dua... pek çok ş ey sözde Hıristiyan Kiliselerinden çıkarıldı. İ sa bu ş eyleri yalnızca benzetmelerdeki sembolik tasvirleri kullanarak açık bir ş ekilde öğ retirdi, böylece 'iş itecek kulakları olanlar' anlasın ve geliş imsel olarak hazır olmayanlar anlasın.

yapmazdım. İ kincisine göre, yalnızca dış sal anlam açık olacaktır. Biri İ sa'nın özlemini duyduğ u ruhsal anlayış için kullandığı imgeler Arayıcı 'büyük bedelin incisi'dir. Bu bir zamanlar gizli olan mücevher bulunan, daha az değ erli olan her ş eyin feda edilmesiyle satın alınır. Onun çarmıhtaki fiziksel ölüm, 'Tapınağın perdesinin yırtıldığının' bir iş areti olarak, bu hareket ve o andan itibaren Cennet insanlığa özgürce teklif ediyordu Dini kurumlarda saklı manevi hazine. Holman Hunt'ta ünlütablo 'Dünyanın İşığı' ("Bakın, Kapıda Duruyorum ve Kapıyı çalın') İ sa, elinde bir lambayla, kapının çalınmasını beklerken gösterilmektedir. cevap verdi ve bir baş kamız da onun sevgisinin ve sevgisinin ışığıyla onunla birlikte yola çıktı. onun bilgisini kendi inisiyasyonumuzun mağaralarına. Uzun yıllardır içimde rüyamda gizli hazineyle karşılaştım - iş te burada. Bu aynı zamanda sizin için de geçerli.

Boğ a Burcu 17 [™] , Yıldız Güneş i'nin derecesi Leinbach ş öyle diyor: 'görünüş e göre burada ş iddet ve ş iddetsizlikle ilgili bir mesaj var Bu derece bireyleri gerçek anlamda akıntıya karşı yüzen kiş iler olarak nitelendirmiş tir... Ş iddet iç ermeyen eylemin gücü aktif iyi niyettir. Yapabilen çok az kiş i var böyle bir gösteri yaş a. Kendi hayatlarında baş arılı olduklarında diyoruz ki onlar Azizler.' Ve Mesih'in dünyadaki eş siz misyonunu akılda tutarak İ sa'nın kiş iliğ i açısından Kozminsky'nin okumasının ş unu eklemesi dikkat çekicidir: 'İ çinde o, iyiyle kötü arasında sürekli bir savaş tır ve zafer kendisine bağ lıdır yalnız.'İ sa Yahudiye çölünde kuraklık içinde tek baş ına kırk gün geçirdi dünyevi ayartmanın sesiyle boğ uş an sıcaklık; tüm gücüyle bunu bastırdı onun ruhsal bütünlüğ ünü ve gücünü küç ümser. Bunu tek baş ına yapmak zorundaydı. Ş iddetsizlik ve aktif iyi niyet onun ekzoterik ve ezoterik öğ retisinin temel taş larıdır: 'Komş unu kendin gibi sev'; 'Kendinizi bunu yapan adama karş ı koymayın' sana haksızlık ediyor. Birisi sağ yanağ ınıza tokat atarsa dönün ve ona ellerinizi uzatın. Düş manlarınızı sevin ve size zulmedenler için dua edin';'Ne mutlu sol ... barış yapıcılar' Karmanın geri ödenmesi ve sürdürülmemesi yasalarını öğ retiyordu. Zamanının akıntısını takip etseydi, Ne çarmıha gerildik ne de diriliş ; iki bin yıllık insan yaş amı tarih Hıristiyan dramasından yoksundur. İ sa, tarihi (Yıldız) olduğ unu biliyordu. dünya üzerinde etki yaratacak, her sözleş meye, her değ er sistemine meydan okuyacak, Vücudumuzdaki her bencil, saldırgan kemik, sevgi ve korkuyu kutuplaş tırır.

Kozminsky'nin Tropikal ve

Dünya. 'Barış getirmeye değ il, kılıç getirmeye geldim.'

Yükselen burcunun yıldız dereceleri, anlamları oldukça olumsuz ve kesinlikle uygun olmayan bitiş ik derecelerle çevrelenmiş tir.

tehdit edilmesine ": 'Tuhaf doğ um koş ullarını belirtir, ancak Akrep 16 için tehlikeyle rağ men üstesinden gelen ve değ erli iş ler üreten yetenekli bir kiş iyi belirtir. Güçlü ve enerjik ruhu idealizm, ş iir ve güzellikle harmanlanmış tır. Yaptığı her ş eyde kararlılık ve ona nüfuz edici güç ve mükemmellik veren bir güç vardır.'

19. Akrep için görüntü 'Merdivenden çıkan, yukarıya doğ ru gökyüzüne bakan yakış ıklı bir çocuktur. Kendi çabalarıyla ve yılmaz zihniyle kendini yükselten, özellikle tercih edilen ve manyetik bir kiş iliğ e sahip birini belirtir. Haklı, aş ağ ılayıcı ve değ ersiz eylemlerle kazanır ve kendisine karş ı getirilen engellere rağ men kazanır...' - hatta dünyanın alay konusu ve haç.

Makalelerim arasında derece önemine iliş kin bir baş ka referans daha ortaya çıktı; Elspeth ve Reinhold Ebertin'in 360 derecenin anatomik korelasyonlarını detaylandıran çalış masının Mary Vohryzek tarafından yapılan bir çevirisi. 14° Boğ a burcuna 'gerçek ses tellerini', 16° Akrep burcuna ise iç kulaktaki kokleanın baş ını atarlar. Bu yine dikkat çekicidir, çünkü Mesih 'Kelime' olarak tanımlandı ve takipçilerine 'Yol, Gerçek ve Yaş am Ben'im' dedi. Öğ retisinde doğ ru dinleme eylemi sürekli vurgulanıyordu: 'İş itecek kulağı olan, iş itsin!'; 'Gök ve yer ortadan kalkacak; Sözlerim asla ortadan kalkmayacak.'

Sonunda Philadelphia'daki 1995 AMASS konferansında belirleyici an yaş andı.

Avustralyalı astrolog ve arkadaş ı Lynda Hill, Doğ uş haritasına bir göz attı ve ş öyle dedi: 'Bu Yükselen derecesinin

ne anlama geldiğ inin farkında mısın?' Beklenti içinde bekledim

- Lynda'nın Sabian Sembolleri üzerine yaptığı özel çalış ma artık meş hur!

'Kendi çocuğ unun babası olan bir kadın! Bakire doğ umu!'

Daha ne kadara ihtiyacımız var?



Tanrı'nın Erkekleri ve

Kadınları Hıristiyanların ve gizli Hıristiyanların haritaları üzerine yapılan uzun ve sürekli bir çalış ma, onların inançlarını oluş turan İ sa'nın Doğ uş u ile pek çok mükemmel sinastriyi ortaya çıkarmış tır. Buraya dahil edemeyeceğ im kadar çok din adamı, müş teri ve arkadaş var, ancak giderek büyüyen koleksiyonuma baktığ ımda, Rab İ sa'larını açıkça seven pek çok kiş inin Güneş inin üzerinde veya karş ısında Güneş veya Venüs bulunduğ unu görmek dikkat çekicidir (ve bunu bulmaya devam ediyorum). tanış tığ ım her gerçek Hıristiyan ruhunda), Acı Çeken Mesih'i veya Diriliş gizemini vaaz eden kaç kiş i Yükselen Akrep'i (Tropikal veya Yıldız) paylaş ıyor, onun Yolunu öğ reten kaç kiş inin bu eksenlerinde Merkür var ve Boğ a-Akrep burcunun boş olduğ u yer Aslan/Kova burcunun ortasındaki kareler (İ sa'nın Refleks dereceleridir) veya İ sa'nın MC/IC ekseninin dereceleri tamamen canlı olacaktır.



Orta Kovalar, Antiscia olmalarına rağ men sorun yaratabilirler. Boğ a dereceleri, çünkü onların bağ ımsızlık ruhu onları uzaklaş tırabilir İ sa'nın örneğ ini tam olarak kabul etmekten ve onlar da gruba geç katılabilirler! Aslan nasıl sevileceğ ini bilir ama gurur kendi direncini ortaya çıkarabilir. ile olduğ u gibi din adamları ve sadıklar, birçok kilise ve cemaatin baş langıç haritaları Tropikal, Yıldızsal'da hizmet ettikleri İ sa ile aynı Sabit açıları paylaş ırlar ve bazen Drakonik desen.

Örneğ in Billy Graham'ın Güneş i 14° 40' Akrep'te; Rahibe Teresa (2003'te kutsandı ve ş imdi Kalküta'nın Kutsanmış Teresa'sı olarak biliniyor),

kadının Ay'ı İ sa'nın Ay'ıyla kavuş um halindedir; ayrıca Sidereal (tarihi) Güneş , İ sa'nın annesi Meryem'in doğ um gününde Güneş 'in bulunduğ u yer olan 9 Aslan burcundadır (bununla ilgili daha fazla bilgi biraz sonra!).



O olağ anüstü ve kendini adamış Hıristiyan olan Edgar Cayce'nin yalnızca Ejderha Ayı İ sa'nın üzerinde değ il, aynı zamanda MC'sini taçlandıran Rabbinin Güneş i Tropikal Toros Ayı ve yükselen Uranüs'ü İ sa'nın Cennet Ortası üzerinde bulunuyor. Bu tür kiş iler için Christi taklidi yapmak biraz daha kolay olsa gerek.

Samiriyelileri kuran Rahip Dr. Chad Varah, Akrep Hıristiyanlarından bir diğ eridir; Güneş i, İ sa'nın Yükselen burcuyla Satürn'ün karş ısında kavuş umdadır ve onu insanlığ ın en zorlu sorunlarıyla mücadele etmeye iter. Onun Merkür'ü, açık sözlü, dirençli Yay burcundaki İ sa'nın Ay'ının karş ısındadır; kaba olabiliyor! 2 Kasım 1953 günü saat 0:00'da^{ye}Samiriyelilerin yükselen Plüton'un tasfiye edici, dönüş türücü etkisi altında ortaya çıktığ ı saatte, Drakonik Ay onun Güneş inin üzerindeydi ve İ sa'nın Jüpiter/Güneş i MC'nin üzerindeydi.



Merhum Papa John Paul II, aynı erken İ kizler Ayı'na sahip bir diğ eridir; İ sa'nın batı ufkunda Venüs, Güney Düğ üm ve Merkür vardır ve Terazi'de Doğ uş Satürn'ünün karş ısında Ejderhacı Yeni Ay vardır... aynı zamanda (kendisine adandığ ı) Tropikal Meryem ile aynı hizadadır. Bütün bunlara artı Kuzey İ sa'nın haritasındaki Dwad Güneş i üzerindeki yükselen Mars tarafından yönetilen Akrep burcundaki düğ üm, onun örnek bir sabırla katlandığ ı bedensel ve iç sel olarak ç ok fazla acı çekmesini sağ ladı. Yeshuhua asteroitinin Güneş iyle tam olarak (0 0 02') kavuş umu var. Vurulduğ unda Plüton Terazi Mars'ındaydı ve Mars ile Chiron'un kavuş umu bu Hıristiyan Güney Düğ ümü'ne saldırdı. Seçildiğ i anda İ sa'nın Güneş i tam olarak doğ uyordu.



İ ngiltere Kilisesi'nin eski Baş piskoposu Baş piskopos George Carey, açıkça İ sa'nın Annesi'ne bağ lı olmasa da, İ sa'nın Ay ekseninde Yay burcunda bir Jüpiter'e sahiptir; ve elbette kadınların Anglikan Kilisesi rahipliğ ine atanmasını hızlandıran da odur. O, Güneş 'in Doğ uş Yükselenine 20 derece yakın olduğ u baş ka bir Akrep'tir.

Birleş ik Krallık'ın halka açık Hıristiyan ibadetini yapan en meş hur kiş ilerinden biri Sir Cliff Richard'dır. 1940'ta Hindistan'da Harry Webb'de doğ an İ kinci Dünya Savaş ı Ejderhası Uranüs, kendini adadığ ı Akrep Merkür'ünü harekete geçiriyor; İ sa'nın Güneş i ve ortak Jüpiterleri! Bu adam müziğ ini, eğ lencesini kullanıyor, Hıristiyan mesajını iletmek; Satürn 12 Boğ a burcunda, tezahür ediyor onun evanjelik ruhuna ş ekil verir.



Piskopos Oscar Romero'nun yaş amı tam bir tezat oluş turuyordu. Öldürüldü inancı için. Doğ um haritası bu Hıristiyan bağ lılığ ının etkileyici bir tanığ ıdır:
Güneş ,İ sa'nın Göğ ün Ortasıyla kavuş um halindedir;İ sa'nın yönetici Venüs'ündeki Ejderha Güneş i;
Ejder Yükselen,İ sa'nın Güneş i ile kavuş umda, Tropikal Jüpiter ise tam tersi konumda

Rabbinin Yükseliş ine. Devasa Leo stelyumu onunki boyunca uzanıyor Meryem Ana... ve onun açıları Çarmıha Gerilme Haçı'nı taş ıyor.



Martin Luther'in bağ naz Venüs/Satürn kavuş umu İ sa'dan yalnızca 2 derece uzaktadır Taurus Sun ve protestosunu Wittenburg'daki kilisenin kapısına çivilediğ inde 31 Ekim öğ le vakti st 1517, Mars muhalefetlerine yaklaş ıyordu. Güneş İ sa'nın Yükselen burcunda, Neptün ise 21 Kova burcundaki IC sinde duruyordu ve ICİ kizler Ayı'na kavuş tu.



Bu hareketin bir sonucu olarak kırk bir yıl sonra Kraliçe'nin fermanı ile İ ngiltere Kralı I. Elizabeth'in katılımıyla İ ngiltere Kilisesi resmen ortaya çıktı.

29 Nisan saat 00:00 LMT'de Oğ lak burcunun da yükselmesi ş aş ırtıcı değ il 1559 ... ne de diş i Venüs'ün artık İ sa'nın ve Protestanlığ ın Ay'ında olduğ u IC, ne de Güneş 'in İ sa'nın soyundan gelen 1517 Güneş 'e tam olarak baktığ ı Merkür Güneş inde ve devrim niteliğ indeki Uranüs tam tersinde!

bu



Queen Elizabeth 1 establishes the Church of England

Machine Translated by Google

Kefenin Üzerindeki Görüntü Secundo Pia,

Torino Kefeni'nin tarihi fotoğ rafını ilk kez 28 Mayıs 1898'de saat 23.00'te gördüğ ünde, Uranüs, İ sa'nın Ay'ının karş ısındaydı; yeni ve ş aş ırtıcı bir görüntü! – ve Drakonik Güneş ile Plüton'un kavuş umu onun Cennet Ortası'ndaydı. O anda MC, Doğ uş 'un ufuk ekseniydi ve IC'deki Merkür, İ sa'nın Jüpiter ve Güneş iyle kavuş umdaydı. Ejder Satürn IC'sine gelmiş ti; maneviyatın maddi dünyada tezahür ettiğ i zamanlarda güçlü, köş eli bir Satürn'üsık sık fark ettim. Rahiplik gibi bu da 'tatlı ama ağ ır bir yüktür'. Size ş unu da söylemeliyim kiçünkü bu çok önemli - tarihi Yıldız Güneş 'in kendisi 14 Boğ a burcundaydı; ayrıca hayati önem taş ıyan Helio Yeshuhua ve Christa da köş ede. Bu yüzden çarmıha gerilen İ sa'nın kefeni olan bu keten parçasının gerçekliğ inden hiçbir zaman ş üphe duymadım. Bir ış ık-cismin büyük enerjisinin kumaş ın sadece görünüş ünü değ il aynı zamanda maddi yapısını da değ iş tirdiğ i durumlarda karbon tarihlemesi iş e yaramaz. Bu enerji, Tropikal asteroitler Roentgen ve Athanasia'nın (ölümsüzlük), Draconic IC'yi Helio Taurinensis (Torino'nun Latince adı) ve Sidereal Veronika (gerçek görüntü) ile birleş tiren varlığ ıyla iliş kilidir.



The Holy Shroud of Turin - 1st Photograph

Bu anın tüm boyutlararası resmi olağ anüstü: Draconic MC'den gelen yukarıdaki asteroitlerle aynı hizada olan Helio Christa, Draconic Vera ve Osiris (gerçek kırık tanrı) ve kendi adına konuş an Sidereal Eureka! Fotoğ raf ortamının doğ ası, tarihi kumaş ve İ sa'nın kendisi, Ejder Yükselen/Soyundan gelen Helio asteroitleri Silver, Galilea, Yeshuhua ve Draconic Lumiere, Weaver tarafından tanımlanır. Osiris'in coelo'da taçlandırdığ ı Tropikal meridyen boyunca , hayati önem taş ıyan Yıldız Güneş i'nin Photographica ile birleş tiğ inde ve Carpenter'ın karş ısında olduğ unu görüyoruz.

Helio Byblis/ Italia, Ostara'nın karş ısında. Tropikal Torun'da Sidereal Easterwood, Pasteur ve Pielinen (kutsal kumaş) ile Helio Yezo (Hıristiyan haritalarında İ sa/Jesu/ Iesu'yu tanımlayan baş ka bir asteroit) bulunur. Güzel.

Önemli olaylar da var. Yine birçok olay Hıristiyan tarihi boyunca meydana geldi. Güzel olanlardan biri asteroit Yeshuhua'nın keş fedilme tarihidir; bu tarih, İ sa'nın birçok yazılış ıyla birlikte İ branice ismine en yakın eş leş medir.



1st Sighting of the Asteroid later named Yeshuhua

Güneş , Drakonik Yeshuhua'ya 1°'den daha yakındı; Uranüs, İ sa'nın Yükselen burcuyla kavuş umdaydı ve onun karş ısında, Boğ a burcunun ortasındaki Drakonik Ay ve Venüs, onun Güneş i/Jüpiter ile kavuş umdaydı. Ejder Uranüs, İ sa'nın Merkür'ünden 0° 01' uzaktaydı!

'Kuruş düş tüğ ünde' gökyüzünde neler olduğ unu size gösterme fırsatını da bırakamam; Jacob Schwartz'ın Asteroid Adı Ansiklopedisi'nin sayfalarında ilk kez 'Yeshuhua' kelimesini gördüğ ümde ve bunun, aradığ ım İ sa'nın adı olduğ unu fark ettim.



Her ş eyi üç tekerlekte açıkça görebilirsiniz: MC, Pamela ve Draconic ile birleş iyor Uranüs ve Christa'nın karş ısında yer alan tarihi Sidereal Yeshuhua ve Drakonik Eureka IC'de, Sidereal Urania ise 'yükseliyor'! Ve Drakonik Ay, 21 Yengeç burcundan Tropikal Yeshuhua'yı kucaklıyor. Aman Tanrım! Ve Elbette o andan itibaren kimliğ i garanti altına almak mümkün oldu. haritaları, Yıldız konumu olan Yeshuhua/Christa orta noktasından geçiyor. Burada da Tropikal Yükselen'in 2°'sinden daha az bir alanda baskındır.



The Cleansing of the 20th Century Temple

God the Son burls his Thunderbolt!

Son yıllarda çokça duyurulan ve pek çok insanı Tanrı'nın gerçekten de yıldırım fırlattığ ını öne sürmeye sevk eden bir olay var ve bu elbette 9 Temmuz 1984'te saat 02:10'da (BST) York Minster'a yıllığırımın çarptığ ı ve tüm güney kanadının ş imş ek çaktığ ı an oldu. yandı. Geleneksel öğ retileri baltalamak için diğ er pek çok din adamından daha fazlasını yapmış gibi görünen yeni Durham Piskoposu Sağ Muhterem David Jenkins'in (Satürn, İ sa'nın Güneş inin karş ısında!) Katedrali'ne yerleş tirilmesinden yalnızca üç gün sonraydı. Muhtemelen iyi niyetli ama kafası karış ık bir entelektüalizm lehine Hıristiyanlığ ın.

Ayrıca birç ok Katedral kilisesinde olduğ u gibi, antik kutsal duvarların içinde de ticari faaliyet vardı; hediyelik eş ya dükkanı tam bu noktadaydı ve İ sa'nın aynı saygısızlığ ı Kudüs Tapınağ ı'nın kutsal mekanlarında bulduğ unda ne olduğ unu biliyoruz.



Cıvata çarptığ ında Yıldız Yükseliş i 14 0 01' Boğ a burcundaydı. Aldebaran, Boğ a 11'deki Chiron ve Kuzey Düğ ümü'nün (İ sa'nın Doğ uş u'ndaki Aldebaran) Drakonik Güneş ve Drakonik Venüs'le birleş imi.

° 25' Boğ a. Ortam Boğ a burcundaki Yıldız (tarihi) Uranüs'tü 15 17
14 04' Akrep'te Tropikal Mars ile kavuş um. Tropikal Plüton geçiş yapıyordu İ sa'nın Terazi Mars'ı ve Yıldız Güneş i onun yönetici Venüs'ündeydi. İ çinde Tropikal harita, Dwad soyundan Christa ile yapış ıktı. Ve dahası da var – Uranüs ile , coelo'da yer alan ş imş ek Volta'dır; Maria Mars'la birlikte; Tropikal Yeshuhua ve Sidereal Yasue, Sidereal IC'de; Yıldız Yeshuhua, Ejder Yükselen'i onurlandırır; ve Sidereal Mary neredeyse tam olarak Tropikal IC'de. Ş imdi Tanrı'nın, Meryem Ana'nın ve

İ sa Mesih, dünyaya müdahale mi ediyor?

İ ngiliz tarihinde, 1647'de Püriten Parlamenterlerin tüm Hıristiyan bayramlarını topyekun ve acımasız bir ş ekilde yasakladığı son derece tatsız bir dönem vardı. Tarihli belge, Aralık 2008'deki Noel Günü'nde, İ ngiliz besteci Howard Goodall'ın BBC2 TV'de Noel Ş arkıları Hakkındaki Gerçek'i sunduğu sırada izleyicilerin karşısına çıktı.



Kaydedilmiş bir zamanın yokluğ unda, Q-grafiğ ini ş u zamana göre ayarladım:

İ sa'nın doğ umu (adalarımızda olduğ u gibi); Güneş /Jüpiter dereceleri, yıkıcı Yıldız Uranüs'ün karş ısında, Yıldız Merkür ile batıyor.

Bu eksene yakın olan Boğ a burcundaki Ejder Mars/MC'dir; bu, Tropikal Christa ile kavuş um, Sidereal Plüton/Laetitia ile doğ rudan iliş kilidir, Akrep IC ve Ceres ise Sidereal Neptün ile bir araya gelir.

Festivallerin isimleri - Paskalya, Ostara ve Yule - görebileceğ iniz gibi açılıdır ve Noel, Yasue ve Kuzey Düğ ümü ile birlikte coelo'dadır . Daha yüksek bir güç, bu durumda Devlet, halk kutlamalarına saldırıyor, onları eziyor ve baltalıyor; Kova burcundaki Ejder Satürn'deki Sidereal IC isyankar bir oyunbozanlıktır ve Güney Düğ ümü ve Zararındaki Tropikal Ay, Yengeç Kuzey Düğ ümü'nün geleneksel Noel kutlamalarından on dört soğ uk, karanlık yıl boyunca boş anmış sefil bir halk sunar.



Neyse ki İ ngiltere, 1661'de monarş inin yeniden kurulmasıyla festivallerine geri kavuş tu! Ve bir Noel'de Truro ş ehrinde yeni bir gelenek baş ladı: Dokuz Ders ve İ lahiler Ayini. Bir kez daha desenin yaş amını kendi açıları üzerinde taş ıyan ruhsal Drakonik haritadır. Yukarıdaki üç çarkın merkezinde, Drakonik Yükselen-Soyundan gelen üzerinde Venüs-Ay ile Tropikal Yeshuhua, Yıldız Merkür ile Helio Christa ve Christycarol ve yükselen Uranüs ve batan Jüpiter ile birlikte coelo'daki Draconic, Massinga/Noel toplanmış tır .

IC'de Drakonik Christa aynı zamanda Yıldız Jüpiter/Descendant ile kavuş um halindedir; Tropikal MC'de Helio Chant ve Gaudium; Tropikal Christycarol Sidereal Ay'dadır. Tüm bu neş eli kutlamalara Yıldız Güneş i de eklendi

Tropikal Merkür ile Yay burcunda; Ejder Satürn, Yıldız Güney Düğ ümü'ne sıkı sıkıya bağ lı. Sevincin sınırsız olmasına izin verin! Balık burcundaki Drakonik Güneş, erkekleri Tanrı'ya yaklaş maya davet eder; Aslan burcundaki Drakonik Ay, Plüton ile herkesi sevginin gücüyle kutsar.



Elbette biz Birleş ik Krallık'ta onlarca yıldır her Noel'de Cambridge'deki King's College Ş apeli'nde düzenlenen Dokuz Ders ve İ lahiler Festivali'nin tadını çıkarıyoruz; burası 1918 Noel Arifesinden itibaren Servis'in daimi evi haline geldi (yukarıda çift tekerlek.) Truro'daki o ilk kutlama ile Cambridge ş ehrinin 1207 haritası arasındaki iliş ki olağ anüstü! Her biri kendi ufkunda diğ erinin Düğ ümlerini ve yıldız yıldızlarının birleş imini - o muhteş em - taş ır.

Boğ a burcundaki küme, Güneş i/Jüpiter ve Merkür'ünde İ sa'ya ses armağ anıdır. Bu cennette yapılan müzikal bir evlilikti.

Buradaki son örneğ im belki bir okuyucu için sürpriz olacaktır – eğ er okursa! Yıllar önce, Franco Zeffirelli'nin Nasıralı İ sa filminde İ sa'yı canlandırmasıyla ünlü olan aktörün adını paylaş an Oğ lak burcundaki astrolog bir arkadaş ımla arkadaş tım. Aktör Robert Powell'dır - kendisi de kısa süreliğ ine karş ılaş tım ama ne yazık ki konuş madım - tarihi Yıldız haritası İ sa'nın haritasıyla pek çok çarpıcı yankı uyandırıyor.



Ancak bu diğ er Robert Powell, yaptığı çalış malarla kendisini farklılaş tırdı. Hıristiyan astrolojisi benden çok daha uzun yıllardır çalışıyor ve bu meyvelerini veriyor Olağ anüstü bir kitap olan Yaş ayan İ sa'nın Chronicle'ında. Elbette İ sa'nın Doğ uş u tarihi konusunda farklı düş ünüyoruz, ancak onun bu devasa astrolojik tarih konusunda ortaya koyduğ u çalış ma takdire ş ayan. Yıllar önce bana doğ um bilgilerini vermiş ti; öyleyse bırakın ş imdi kendisini Mayıs Doğ uş unun aynasında görsün! Biz onun Tropikal haritasına değ il, Drakonik haritasına, onun ruhu için değ erli olan ş eylere bakıyoruz. İ ş te onun 16° Akrep Güneş i, 14° Akrep Merkür, 13° Akrep Mars ve Plüton'un İ sa'nın 1° İ kizler burcundaki Ay'ıyla kavuş umu. Elbette hayatını ve becerisini İ sa Mesih için çalış maya ve yazmaya adayacaktı.



A Moment of Truth:

The Revelation of Christ's Nativity

İ sa'yı Bulmak

Yazarınızın tüm bunların neresinde yer aldığ ını merak edebilirsiniz. Belli değ il. Urania'nın kendisi (İ sa'nın Güneş i ile Sidereal), Tropikal Uranüs ve hem Sidereal hem de Helio Mars, artı Ay'ın Dwad Kuzey Düğ ümü (hepsi İ sa'nın Ayı ile aynı hizada). Bunlar doğ rudan temas kurar. Ancak Ay, Güneş ve Venüs'ün İ sa'ya bağ lılıklarını gösterdiğ i yer, kozmik dikdörtgenlerin, Reflekslerin görünmez köş eleridir. Ayrıca fikir ilk ortaya çıktığ ında, ikincil ilerlemiş Ay, 13 Boğ a Günlük İ lerleyen MC'nin tam üzerindeydi.

bu



The author daily progressed to the Discovery of Jesus' Nativity

O günün Yeni Ayı, İ sa'nın 0° 01' Akrep derecesine ulaş an ilerlemiş Güneş iyle kavuş umdaydı (o günkü Q haritamın Ejderha Yükseliş i Akrep 0° 07' idi); ve Doğ uş haritasının yazıcımda ilk kez göründüğ ü anda - Tropikal Akrep 1° 50'de, Draconic IC'de Tropikal Yeni Ay tarafından kucaklanmış ve doğ umumdaki Dwad Torunuma çok yakın bir yerde, İ sa'nın kimliğ inin onayını buluyoruz: çok önemli Yeshuhua/ Christa orta noktası. Ejder Yükselen'de Tropikal bir gezegen vardı

Gottesman (Tanrı'nın adamı) ve Christa'nın Merkür/Plüton'un karş ısındaki kavuş umu; Tropikal Papacosmas (göksel Baba) ve Kral, o anlamlı Terazi-Akrep zirvesindeydi; Tropikal Yükselen'in ½derece yakınında Helio asteroidi Betlem, yani Bethlehem vardı.



Meryem'i Bulmak

Bu anlatı boyunca orada burada Meryem Ana, İ sa'nın annesi Meryem/Maria'nın doğ um haritasına değ indim. Ve kitabın baş larında yazarın yolculuğ u bağ lamında onun adı geçiyordu, ben de bir rüyadan söz etmiş tim.

Adının 4 Ağ ustos Bosna tarihiyle iliş kilendirildiğ i bu. (Medjugorje'de ve hayalperestlerine, doğ um gününün 5 Ağ ustos olduğ unu söyledi. Roma bu; Ş imdi Katolik Kilisesi, Meryem Ana'nın doğ um gününü her zaman 8 Eylül'de kutlar, dolayısıyla bürada parti çizgisine ayak uydurmak gibi bir arzu söz konusu değ ildi!) on dört ve İ sa'nın doğ umundan yirmi dört yıl önce çeş itli Yaklaş ık donanıma sahip olarak, 4 Ağ ustos'ta keş if yaptım; ama tatminsiz ve belirsiz kaldı.

Ve böylece her ş ey kaldı; İ sa'nın Doğ uş u ile ilgili çalış malar devam etti ve bulduğ um her ş eyi evden basılan bir A4 kitabına koydum. 1995 yılına kadar, muhteş em bir Mayıs günü Gerard ve ben, Torvill ve Dean'in buz gösterisi Let's Face The Music'i izlemek için Brighton'a bir otobüs yolculuğ una çıktık! Sihir dolu bir öğ leden sonranın ardından geri dönen kurye, pembe çekiliş biletlerini dağ ıtarak vagonun her yerine indi. Bunları zaten saplarından koparıp iyice karış tırmış tı; ödül bir ş iş e kırmızı ş araptı '...bizimle seyahat ettiğ iniz için teş ekkür etmek amacıyla', diye gülümsedi. Adı Alma'ydı.

Biz onun son müş terilerinden ikisi olarak arka tarafta oturuyorduk. Elime bastırdığ ı biletin numarası 570'di; Gerard'a gülümsedim ve 'Bak, bana İ sa'yı verdi!' dedim. 5, 7 artık sonsuza kadar sürecek 7 Mayıs Gerard kendi fiş ini alıp inceledi: 840. Hâ lâ 'randevu modundaydım' ve bunu oldukça eğ lenceli buldum. Meryem Ana'ya her zaman özel bir sevgi beslediğ i bu! '...ve o sana Mary'yi verdi!' Buydu için 4 Ağ ustos'u çok uygun buldu; aslında o sabah kahvemizi İ sa ve Meryem kupaları dediğ im, üzerinde kuş lar olan kupalardan içmiş tik - ama biri Çarmıha Gerilme'nin sembolü Robin Redbreast, diğ eri ise Meryem Ana'nın kuş u olan Çalıkuş u. Bu güzel günde 'Üst Katta' küçük ş akasının tadını çıkararak buna bir süre kıkırdadık, ta ki aklıma baş döndürücü bir düş ünce gelene kadar. Diyelim ki bu bir ş aka değ ildi?

Bu sayıların ikisi de sıfırla sonuçlandı. Neden? Onları bir şekilde birbirine bağladı mı? Bir şey ifade ediyor muydu? Ustaca görünmez dostlarımız ne söylemeye çalışıyordu? 7 Mayıs ve İsa bağlamında sıfır neydi? Düşündüğünüzde bu oldukça açıktı, aslında çakış ması gereken iki sıfırı arayarak Doğuş'un yerini belirledim: Sıfır Koç Tropikal

Zero Aries Draconic ile! İş te Mary'nin de olası doğ um günüydü sıfıra bağ lı. Elbette bana onu ş imdi aramamı söylemiyorlardı, aynı ş ekilde yol?

Eve geç kalmış tık ve sonunda yorulmuş tuk. Değ iş tirmeyi düş ünmeye bile zaman yok Bu çılgın fikri kontrol etmek için bilgisayarı açın. Sabaha kadar beklemek gerekiyordu. Dümdüz kahvaltıdan sonra dizüstü bilgisayar açıldı ve Solar Fire'ın ekrandaki efemeris'i geldi (iki buçuk yıl önceki zahmetli süreçten ne büyük bir değ iş iklik!) ve M.Ö. uygun yıllara geri dönmek yalnızca birkaç dakika sürdü, Ay'ın Gerçek Düğ ümünü burçların arasından geçerken izliyorum. görebiliyordum Balık burcunun sonu yaklaş ıyor. Düğ ümün üç geçiş i olur mu? Koç her zaman olduğ u gibi mi yoksa sadece bir tanesi mi? Peki uygun bir yılda olur mu? Nasıl bir model getirecek? Gerçek Düğ üm 0°'ye ulaş tı Koç yalnızca bir kez, Tropik ve Ejderhanı birleş tirerek yıl MÖ24. 4'ünde oldu ağ ustos ayının. Bu ekrana geldiğ i anda 15 Akrep yükseliyordu. ş imdiye kadar tamamen açıkça verilen yardıma bağ lı olarak bir süre istedim ve Akrep'in ortasında, Oğ lu gibi yükselen bir ş ekilde doğ duğ unu gösterdi. Bu koymak bu Ev ve Dini 9'unda Güneş ve Plüton'un dramatik kavuş umu bir günlük Ay (bir tane daha!) Cennetin Ortasına yakın. Gerç ekten bu 'bir'di İ lahi Aziz John'un kitabında tanımladığı gibi güneş le giyinmiş kadın

Vahiy. Onun Tanrı sevgisi, O'nun gücüne karş ış effaflığ ı ve zorunlu annelik onun hayatına hakimdir. Geriye grafiğ inin nasıl olduğ unu incelemek kaldı olaylara karş ı ve sinastride davrandı; Yukarıdaki Hıristiyan kalıplarının bazılarında onun Güneş derecesinin güç lü olduğ unu zaten gördünüz. Ama o asteroitti onu perçinleyen çalış ma. İ sa gibi İ ncil'i taş ıyan minik bedenler Senaryolar yüzyıllar boyunca sabırla ve titizlikle ona aktarılmış tı. doğ um, tekrar tekrar, haftalarca gece gündüz, daha da yükseğ e çıkarak Standart ne kadar titiz olursa olsun, her zaman hassasiyet dereceleri, koş udan koş uya sonuçlar pek değ iş medi ve pozisyonlar sabitlendi. Birdenbire ihtiyacımız olan ş aş ırtıcı kanıta bakıyordum. Asteroit Mary Meryem Ana'nın Güneş i ile yalnızca 1 açıyla kavuş ümdaydı! Dahası, onun içinde Önemli Helio haritasına göre, diğ er asteroit Maria tam tersiydi, Dünya'dan 1 uzaktaydı. Doğ uş u güvendeydi.



as the 8th Month, the 4th Day, the Moon's Node at 0 Aries in 24 BC

Ancak bir koş u daha yapacağ ım. Sanırım yedincisiydi; Çok daha hızlı olan ilk testin üzerinden aylar geçmiş ti. Eğ er sabrı öğ renmek için Oğ lak burcunda doğ duysam, bu egzersiz ruhuma çok iyi geldi! Sonunda MÖ24'te (yani – 0023) oradaydık ve yine 4 Ağ ustos'ta, bu burada asteroit Mary vardı – değ il, tam olarak beklediğ im gibi, sonuçta kürelerin dış ında, doğ rulukta sekiz kat artış la, ama bu sefer tam Güneş 'in derecesinde! Helio Maria neredeydi?



Bu bölümü ilk olarak 1999 baharının baş larında yazdım; 27 Mart sabahı, dört bu oldu yıl önce Mayıs ayında Meryem'i bulmak için asteroitlere ilk kez bakmış tım ve size o anın modelini göstermeye değ er, çünkü bir kez daha hayatımızın nasıl olduğ unun parlak bir örneğ i. göklerde yazılıdır. Önceki günlerde konsantre olurken

İ sa'nın Doğ uş u'nda Yeshuhua - benim bilmediğ im -7 yaş ımda Merkür'e eş lik ediyorum bu zirve; ve ş imdi Mary'yi de orada buldum, onu yakından takip ederek kendi doğ umuyla ilgili bu açıklamayı teş vik etti ve keş if!

İş te o zaman, keş if çizelgelerinin üçü de burada. Çeş itli çeş itlerin yanında gösterirler Meryem ("Lütuf dolu" - Gratia), İsa, cennet ve göksel varlıkların isimleri Baba, astrolojiyle ve ilgili diğer insanlarla bağlantılı asteroitler, Alma, Otobüs, Gabriel, Drakonia, Urania, Augusta ve versiyonları dahil 'Hakikat' ve doğuş (Draconic'in birleş imiyle ikinci harita) Discovery batarken ve Augusta buluş urken Tropikal Koçû ve Ayile Urania Güneş özellikle lezzetlidir!) Desenler o kadar grafiksel ki artık kendi kendini açıklayıcı hale gelmiş olmalıdır.

Bununla birlikte, yukarıdaki üç üncü tablodaki asteroit konumları (ş u an için ayarlanmış tır) İ lk harita için asteroitleri kontrol ettiğ imde) kesinlikle olağ anüstü(siz Diyagramda 22 Baş ak-Balık burcunda neler olduğ unu görebilirsiniz. Ejder Ay-Uranüs/ Tropikal Merkür! ... ve Draconic Sun'ın gün İ sa'nın Doğ uş Güneş inin karş ısındaydı). Yeterli alan olmadığ ından direksiyonun üzerinde bulduğ um tüm isimleri ve pozisyonları buraya listeliyorum Draconic ufkundaki boyutlar boyunca mücevherler gibi, Sidereal . 17° ve 23 Balık-Baş ak, Cennetin ortası ve Ejder Ay'ın ekseni (13 °) Aş ağ ıda basitlik amacıyla iş aretler 'PI' ve 'VI' olarak kısaltılmış tır. 13 Balık burcu Meryem'in doğ um Dwad Ay/Yükselen kavuş umunun derecesi.) Sanki bu an, Dennis Elwell'le baş layan her ş eyin doruk noktasıydı. 1977'de Cambridge. İş te baş lıyor - Refleksler dahil, bu sayı tabanını hatırlayarak ve refleks cisimleri belirli bir göksel dikdörtgenin köş elerini iş gal eder zodyak ve sanki kavuş um ya da karş ıtlık içindeymiş gibi hareket edin.

Tropikal: Pax 8PI30, Pamjones 8PI49, Angel 9PI10, Vinç 9PI15, Archilochos (ilk Kelime) 10PI26, Pamela 11PI01, Astronomia 11PI17, Baumann 12PI19, Marangoz 12PI24, Kuzu 14PI08, Cambridge 14PI18, Mayıs 15PI13, Bennett 15VI14, Rosa 16PI08, Magion 17VI19, Las Cruces 17PI32, Meryem 19PI20, Papa Cosmas 20PI00, Almary 21PI00, Josephine 21PI08, Christa 22VI16, Yeshuhua 22PI20, Trueblood 22PI23, Veronika (gerçek görüntü) 22PI53, Pia 24PI16, Byblis 25PI14, Vicdan 25PI56.
Tropikal Refleksler: San Pedro (Aziz Petrus) 9VI19, Rabinowitz (Haham) 11PI06,

Charis (lütuf) 13PI42, Probitas 14PI39, Karma 15PI14, Veritas 15PI18, Josse (İ sa'nın diğ er adı) 19PI14, Amun 19PI27, Marianna 20VI24, Porta Coeli 21PI05.

Gaddar: Sage 8PI19, Roentgen 8PI47, Denise (Dennis) 9VI21, Elizabeth 12VI18, Stargazer 12VI28, Noel (Noel) 12VI38, Piskopos 14PI02, Carmelmaria 15VI37, Gotha (Golgotha) 15VI49, Eternitas 15PI46, Drakonia 16PI10, Tepe (Galvary) 17PI2 4 , İ lyas 19PI08, Birlik 23PI37, Taurin 23PI44, Horus (tanrıça İ sis'in oğ lu) 24VI06, Cennet 24PI08, Angelica 24VI27, Betlem (Beytüllahim) 26VI16, De Sanctis 27PI17.

Gaddar Refleksler: Marangoz 8VI59, Baumann 9VI04, Astronomia 10VI06, Pamela 10VI22, Archilochos 10VI57, Crane 12VI07, Angel 12VI12, Pamjones 12VI34, Pax 12VI53, Josefa 13PI58, Peter 15VI44, Jessenius 16VI26, Çocuk 1 7VI08, Baptistina 18VI03, Bilgelik 19PI37, Angelina 21VI44, Mira (mucize) 22VI04, Gratia (lütuf, teş ekkürler) 22PI18, Martha 23VI07, Kudüs 23VI28, Judith 24VI03, Aiguillon (diken) 24PI33, İ sa (İ sa'nın Arap Müslüman adı) 25PI27, Mentor 26VI03, Amor 26VI46.

Sidereal: Gerarda (onsuz bunların hiç birinin gerçekleş emeyeceğ i dindar kocam! ... Tropical Crane'den sadece 15') 9PI00, Skepticus 13PI05, Fides 13VI18, Porta Coeli (cennetin kapısı)14PI10, Marianna 14VI51, Astrowizard 15PI41, Amun 15PI49, Josse (İ sa için baş ka bir asteroit)16PI01, Veritas 19PI57, Karma 20PI01, Probitas 20PI36, Charis (lütuf) 21PI34.

Yıldız Refleksleri: Dennispalm 11VI30, Osiris (kırık tanrı)12PI06, Regina 13PI31, Ostara (Paskalya)15PI25, Emanuela 20PI04, Jordaens (nehir) 20PI08, Protogeneia (ilk doğ an) 22PI39, Galilea 23VI50, Saint-Marys 26PI38.

Helio: Mayıs 8PI23, Haçlar 11PI55, Grace 11VI56, Mary 12PI04, Almary 13PI37, Bilgelik 15VI04, Trueblood 15PI31, Joseph 15VI58, Josephine 16PI10, Yeshuahah 17PI40, Pia 19PI37, Bennett 22VI19, St. John 25PI1 Helio Refleksleri: Charis 10PI10, Probitas 10PI13, Karma 11PI32, Veritas 12PI24, Amun 13PI31, San Pedro 14VI21, Josse 16PI47, Josephus Flavius17VI14, Astrowizard 18PI02, Porta Coeli 20PI08, Marianna 21VI15, Fides (inanç) 22VI33, Abbe 26VI32.

Sadece Helio Reflekslerinin aktivitesine dikkat çekmek için de olsa, Drakonik stelyum ve MC'yi taş ıyan Akrep-Boğ a ekseni için de aynısını yapabilirim. İ sa'nın bir baş ka ismi de bu ş ekilde 20°'ye geliyor Akrep tam olarak

Draconic Midheaven - Yasue (Yasu'nun Arap Hıristiyan adı).
Ona yakın 23'te Noel Baba ve 18'de Ş ehit Burç Akrep 19'da
Boğ a burcundaki bu eksenin karş ı ucu aynı Helio Reflex dikdörtgeninde,
19 yaş ındaki Ş efkat bu ° ve Ruh 22'de Maceracı hissediyorsanız
kalıpları kendiniz keş fetmek isteyebilir; artık inş a etmek oldukça kolay
Yararlı asteroitlerden oluş an bir koleksiyon oluş turduk ve Solar Fire'ın kendi veritabanı,
kullanıcı iyi bir baş langıç.

Mary'ye Yeni Bir Bakış

The Draconic Chart'ın yeni baskısı ilk kez 2009 baharında hazırlanırken Mary'nin modeline yeni bir bakış atmak aklıma geldi.

Yukarıda verilen tüm teknik ve manevi nedenlerden ötürü, o zamanlar tarih ve yaklaş ık saatten son derece memnun olsam da, yıllar bana bedensiz rehberliğ i eleş tirmeyi öğ retmiş ti; bunun mevcut ve iyi huylu olduğ u durumlarda bile insan zihni hatalı bir alıcı olabilir ve mümkün olan yerlerde kontrol yapılmalıdır. Elbette İ ncillerden aldığ ımız tarihleri kullanarak İ sa'nın Annesinin haritası üzerinde çalış tım, ancak sonuçlardan her zaman tam olarak tatmin olmadım. Bazı düzeltmeler iyi olabilir.

Saatlerce süren testlerden sonra artık ince ayara, ilerlemeye ve uyaranlara çok daha iyi yanıt veren bir tabloya sahibim. Mary'nin zamanını 12:33 LMT'ye geri aldım; bu, Yeni Ay'ın Cennet Ortasını kucakladığ ını, biraz daha erken bir derece olan 11 03' Akrep'in artık yükseldiğ ini gösteriyor. Ve artık Ceres'imiz var! (Ama ne yazık ki, fazla kararsız olan Kheiron değ il.) Görünüş e göre İ sviçre Efemeris, Ceres'in (1990'larda onu sırtını kullanmamı engelleyen) zorlu yörünge davranış ını ve yaslı Ana Tanrıça'nın konumunu çözmüş . Tanrı'nın Annesinin haritasında mükemmeldir. Boğ a burcunda 18°'de 7. Evdedir (İ sa'nın Doğ uş u'nda belirmek üzere olan derece) We Aslan Ayı'na dar bir açıda düş er, Meryem'in doğ asını tanımlar ve oğ lundan ayrılmanın acısını önceden bildirir. Diğ er üç büyük asteroit yalnızca statüsünü artırıyor: Juno Venüs'le birlikte ve Pallas'ın Vesta'ya karş ıt açısı Aslan Güneş i'nin kürelerinde yer alıyor. Refleks haritası (contratiscia) Ay'ı Yükselen ile dramatik bir ş ekilde birleş tirir. Bu hayat tamamen annelikten ibaret.

Bu değ iş tirilmiş haritanın Yıldız açıları, Mary'nin asteroitleriyle güçlübir ş ekilde bağ lantılıdır. Ekteki diyagramda (168) bu Yıldız çarkını, tarihteki hayati yeri ile ilgili olduğ undan, Drakonik/Tropikal dış arıda olacak ş ekilde merkeze yerleş tirdim. Akrep 14° yükseliyor (Helio asteroidi Mira ile birlikte, bir mucize) - bu nedenle oğ lunun Doğ uş Güneş i neredeyse tam olarak onun zirvesinde . Bu Yıldız Yükselen/Alçalan ekseni aynı zamanda tüm bu haritaların merkezinde yer alan 7 Ejder/Tropikal Yeshuhua/Christa orta noktasını da taş ır.



İ sa'nın kardeş i Yakup da, ikisi de Draconic olan asteroit Martir'le birlikte oradadır. Mira'nın Sidereal Ascendant'ta olmasıyla birlikte üç Helio asteroiti daha var: Salvia, Veritas, Christa; karş ıda Helio arkadaş ı Martha ve Aeternitas var. Haber veren melek Seraphina ve İ ncil Byblis coelo'da geçiyor.

Güneş merkezli asteroitlerin boyutlararası resme canlı bir ş ekilde katkıda bulunduğ unu tekrar tekrar görüyoruz. Sidereal Midheaven Mary'nin ile taçlandırılmış tır Ejder/ Tropikal Ay ve Theodora (Tanrı'ya tapan), Helio Anastasia (ölümsüzlük) ve Helio Dwad Emanuela (Tanrı bizimle). Güneş /Meryem kavuş umunun karş ısında Gratia – lütuf; Sidereal IC'de Ejder Noel Baba var; kutsal; ve (Drakonik) arkadaş ı Maria Magdalena, Yıldız Ay'ın eksenine yakın olan annesi Anna ile aynı hizadadır.

Eğ er harita geçerliyse, Refleks kalıpları yaş amın olağ anüstü özelliklerini vurgulamalıdır. Aslında bu Mary'nin durumunda da böyledir: değ iş tirilmiş Drakonik/ Tropikal haritada sembolizmi kadın, anne ve tanrıça olarak yaş amının merkezinde yer alan Ay (ve anneliğ in diğ er sembolü Ceres'e neredeyse tam kare) Yükselen burcuyla refleks gösterir. neredeyse kesin olarak, yalnızca 24' yay kadar.

Yeni harita önemli ölçüde İ sa'nın haritasıyla iliş kili olmalıdır; 'Q' grafiğ i her zaman çok önemli bir testtir. İ sa'nın haritasının Meryem'in doğ um zamanı için ayarlanması aralarındaki iliş kiyi doğ rulamaktadır: Her ne kadar daha önce, biraz daha geç bir zamanda Ay'ı MC'de olsa da, ş imdi Juno yükselirken onun Cennet Ortası'nın hem Merkür hem de Ceres ile kavuş umunu görüyoruz. Cennetin Kraliçesi onu dünyaya getirir ve Meryem, kaderini gerçekleş tirmek için ayrılmak zorunda olduğ u annedir.

Dwad of Mary'nin revize edilmiş haritası ş aş ırtıcı. Ay artık Balık burcunda yükseliyor; Satürn, Plüton ve Uranüs'ün sert üç lüsünün karş ısında, Ceres'in karesi var. İ ş te bir anne olarak eş siz yüklerin ve nihai acının içinde doğ an bu bilinçli, ruhsal, hassas kadının iç gerçekliğ i. Ancak Boğ a burcundaki Venüs'ün karş ısındaki Akrep burcundaki Güneş /Merkür'ün ve o savaş halindeki Yükselen ile tatlı bir ş ekilde yapılandırılmış üçgen Neptün'ün içsel gücünü ve istikrarını deneyimliyor. Mary'nin iç gökyüzünde klasik bir uç urtma deseni oluş turuyorlar. Cennet Ortası, Mars'la, Jüpiter'in IC'de ve MC tabanıyla kavuş umuyla birleş ir; bu genç kadın her zaman Tanrı'yı tanıyacak ve acıyı kabul edecek; acı olmadan neş e olmayacak. Ve tabii ki Güneş /Venüs karş ıtlığ ı onun doğ urmak üzere doğ duğ u oğ lunu tanımlıyor; kendi taban ufkuna yakın, neredeyse tam olarak onun Güneş /Yükselen eksenidir ve onun doğ umundan hemen önce 12 Boğ a burcundaki Yeni Ay ile birleş miş tir. Açısal Jüpiter ve Güneş /Ay/MC tabanıyla Büyük Haç oluş turur. MÖ5 yılının Mart ayındaki tutulma, onun Yükselen Dwad/Ay'ına düş tü.

Önemli asteroitler de bu tekerleğ e güçlü bir ş ekilde yerleş tirilmiş tir. Dwad'da Veritas/Meryem kavuş umu Drakonik Yükselen ile birleş ir.

Tempel, Patientia, Anna, Venüs, Galilea ve Helio Dwad Maria'nın Dwad stelyumunun karş ısında Merkür, Gratia ve Güneş 'in Dwad'ları. Dwad Ayı/ Yükselen ile birlikte Noel Baba ve Cennet, arkadaş ı Salome'nin karş ısındadır. Virginia/Seraphina'nın Dwad kavuş umu, Kova burcunun orta açılarındaki Dwad Vera/Lümen (gerçek Iş ık) ve Amor'un karş ısındaki Aslan burcundaki tüm gruplamalarla birleş ir. Coelo'da, IC'deki Ay ile aynı hizada olan, Meryem'in sembolü olan gül Rosa'dır.



Mary, Full of Grace

Aş ağ ıdaki diyagramda Meryem'in Yıldız haritası, Dwad'ı merkezde, Yükselen/Ay'ın karş ısında Jüpiter, Uranüs ve Plüton yer alıyor. Dwad 7 zirvesinde radix Porta Coeli ve Elisabetha, Mira ve Salvia bulunur. Yalnızca bu eksen, kuzeniyle birlikte bir mucize yoluyla insanlığ ın kurtuluş u için Cennetin kapısını aç acak olan, kaderi benzersiz olan bir kadını anlatır. Dwad IC'de Virginia, radix Vera ve Patientia ile birlikte; tabanda tam tersi Çocuk ve San Juan'dır. Bu genç kız gerçekten bakireydi ve kuzeni St John tarafından vaftiz edilecek çocuk ona derin acılar getirecekti.

O kimdi? Kutsal Yay burcundaki tarihi Sidereal Dwad Güneş i çevresinde kümelenmiş olanlar Yeshuhua, Christa, Veritas, Mary (Patitiatia'nın karş ısında); bunların hepsi kök Uranüs, Carpenter ve Martir ile kavuş umdadır. İş te Meryem oğ lu, Nasıralı Marangoz, Hakikati bedene sokan, acı çeken, ş ehit olan ve yaş ayan Mesih olan meshedilmiş Kiş iİ sa'nın hikayesi. Elisabeth ve John'un yardımı Dwad'ın Kuzey Düğ ümünde, kök 14 Taurus Descendant ile görülebilir; Dwad Güney Düğ ümünde onun kökündeki Yıldız Yükselen, Meryem'in dünyaya verdiğ i kutsal çocuktur, Noel Baba/Çocuk ve aynı zamanda kökte Peter, ona oğ lu kadar yakındır - aslında tam olarak Ejder/Tropikal noktasındadır. Yükselen. Parlayan Leo Midheaven ve Mary'nin karş ısında, Kova burcunun tabanında Peter'ın diğ er adı Simona yer alır; tanrıçanın oğ lu Horus da öyle; ve Gratia, lütuf. Dwad Aquarius, kök noktasına IC Noel, San Juan ve Sophia'yı, yani İ sa ve Aziz Yuhanna'nın doğ uş larını ve onların yetiş tirilmelerine rehberlik eden bilgeliğ i getiriyor.



Meryem'in doğ uş unda göklerdeki sözler Tesbih'teki sözleri yansıtıyor: Selam olsun Lütuf dolu Meryem! Rab seninledir. Kadınlar arasında mübareksin ve rahminin meyvesi İ sa da mübarektir.

Son zamanlarda Dwad'ların kullanımını Dönüş haritalarına kadar geniş lettim. Meryem'in Güneş Dönüş ü'nün MÖ4 Ağ ustos 6'da, Müjde zamanına yakın bir zamanda, İ sa'nın doğ umundan dokuz ay öncesine bakın. 'Bir bakire ç ocuk doğ uracaktır' - ve burada bir Dwad Vesta-Moon var, tam olarak sadece 9' yay ile karş ı karş ıya Yükselen/Alçalan ekseninde. Her tarafında Anne/Tanrıça yazılı! Sadece kaderini Ay/Ceres/
Kuzey Düğ ümü Çocuk Evi ile kucaklamakla kalmıyor, aynı zamanda Dwad Ceres o parlak Aslan
5. evde Güneş ve Venüs coelo üçgeninde bu Güneş ine katılıyor, dönüş türücü Plüton
Dwad'daki Yükselen ile ve Dwad Ayı/Venüs'ün çarpıcı Büyük Haçıyla birleş iyor. Mars/Neptün,
Pallas/ Vesta ve Juno, cenneti dünyaya getiren dönüş haritasının açılarına tutunur. Onun
taş ıması gereken yük aynı zamanda Satürn'ün Yükselen'e Dönüş Refleksinde de mevcuttur.



Yalnızca Güneş Dönüş ü aktif değ ildir: MÖ5 Nisan'ındaki Ay Dönüş ü de aktiftir. Dwad Ceres/ Yükselen, Dönüş MC'sinde Satürn'ün karş ısında ve aynı zamanda Dwad, Güneş /Plüton ve Ay/MC'nin kavuş umlarını buluyoruz, bu son karş ıtlık

Dwad Venüs ve radix Pluto. Asteroit Vesta burada güç lü bir gösteri yapıyor; onu aş ağ ıdaki haritaların çoğ unda meş gul bulacaksınız. Elbette rahibeleri aracılığ ıyla bekaretle bağ lantısı var!



Muhtemelen tüm bunların en dramatik modeli, İ sa'nın doğ duğ u sabah meydana gelen Meryem'in Ay/Güneş Evresi Dönüş ünde bulunur: Elbette o günün Güneş / Jüpiter kavuş umuna sahibiz - ve bu, Güneş 'in derecesi ile yükseliyor. Yükselen burcundaki son Yeni Ay. Ay, 1. Evde Ceres ve Merkür ile sıkı bir ş ekilde kavuş um st halindedir ve hızlı hareket eden Dwad IC'ye açısaldır. Dwad'da Ay'a Merkür ve - merak uyandırıcı bir ş ekilde - Vesta eş lik ediyor.

Dwad Yükselen/Decendant 0°'yi taşır

Koç Düğ ümleri; ve Cennetin

Ortasında Ceres ile Plüton'un yakın kavuş umu vardır. Bu haritalarda baktığ ınız her yerde anneliğ in göstergeleri açılarla iş aretlenmiş tir. Plüton'un tekrarlanan gücü, dünyayı değ iş tirecek bir olayın habercisidir.



Büyük Haç'ın İ sa'nın çarmıha gerilmesinde tekrarlandığ ını görmeyi umarsınız ve öyle de oluyor: İ lk Paskalya'dan önceki 3 Ağ ustos MS32'de annesinin Güneş Dönüş ünün Dwad'ında Ay, Neptün, Mars ve Ceres tarafından olüş turulmuş tur. Bu tuhaf bir durum; bu kadar kasvetli bir kader için fazlasıyla neş e var gibi görünüyor; bu, Annenin Oğ lunun kaybına katlanmak zorunda kaldığ ı zamandır. Ve gerçekten de çocuğ unun çektiğ i zihinsel eziyet ve kayıp, grafiksel olarak gösterilmektedir.

radix Merkür/Satürn Refleksleriyle MC'ye ve her ş eyden önce Ceres'in Yükselen'e Dönüş ü. Ancak bedenin maddi çarmıhtaki iş kencesini ve ölümünü, en büyük ruhsal ödül, Tanrı'nın mücadele eden insanlığ a verdiğ i söz olan sonsuz hayata diriliş izledi ve Meryem neyin baş arıldığ ını biliyordu. Fedakarlığ ı sayesinde ne kadar büyük bir sevgi armağ anının verildiğ ini ruhunda biliyordu. Yani burada, dwad Venüs'ün kavuş um yaptığ ı merkez meridyenindeki Plüton/Jüpiter'de, oğ lunun Yükselen Akrep'indeki Dönüş Ayı ile dwad Güneş /Jüpiter/Neptün kavuş umunda ve dwad MC'deki radix Ceres'te, bunun tüm dokunaklılığ ını görüyoruz. annenin acısı, tüm o sevgi ve o aş kın sevinç.



30 Mart MS33'te Meryem Ay Dönüş ünü gerçekleş tirdi. Yükselen eksen, Çarmıha Gerilme'yi karartan ay tutulmasının tam eksenidir ve Uranüs, Ceres'in karesini alarak Ay'ıyla birleş ti. Güneş , Ejderhanın Baş ıyla birlikte, Dwad MC'ye yakın; ve MC tabanının yakınında, bu kehanet ufku ile kesiş me noktasında, hem taban tabanı hem de Dwad Satürn bulunmaktadır. Oğ ul iş ini tamamlıyor, o ve acılı annesi birbirinden ayrılıyor. Dwad'daki 'batan' Ay, Meryem'in kendi Yükselen Dwad'ının ve Oğ lunun doğ um öncesi tutulmasının tam üzerindedir. Eş siz bir tarihi ve kutsal yaş amı sınırlayan iki tutulma. 'Be

bu benim baş langıcım.'



Bu kitabın Gaddar temasından bir süreliğ ine ayrıldığ ımızın farkındayım, ancak bu bölüm, en azından astroloji okuryazarları için, ana İ ncil anlatısının tarihselliğ ine dair nesnel bir kanıt sunmak için bir fırsattır. Ş imdi Meryem için geliş melere bakmak gerekiyor; ve bir kez daha haritayı canlandıran ş ey Reflekslerin ve Dwad'ların eklenmesidir. Bunu kendi yıllıklarım ve günlüklerimde de fark etmiş tim; çoğ u zaman o günü güçlü bir ş ekilde tanımlayan hiçbir ş ey yoktu, ama Dwad ve/veya

İ lerleme refleksi eklendi, her ş ey yerine oturdu. Belki de dış olayların içsel önemine bakıyoruz? Üzerinde çalış abileceğ imiz sekiz haritamız var: Meryem'in yıllık ve karş ılıklı ilerleme haritaları artı onun hem İ sa'nın Doğ uş u hem de Çilesi için günlük ilerleme ve günlük sohbet haritaları.



Birincisi Doğ uş: Yıllık ilerlemiş haritada çok az Dwad aktivitesi vardır, ancak Refleksler güçlüdür. Çocuk doğ urmak için tam uygun olan Ay ve Mars'ın ilerlemiş karş ıtlığı, Gök Ortası (son zamanlarda Satürn ile kavuş um) ile refleks oluş turur. yaş lı Joseph'le evlilik mi?) ve daha da önemlisi Yükselen, kader Plüton'la refleksine ulaş tı. Yıllık sohbet modelinin ekleyecek özel bir ş eyi yok.

İ sa'nın doğ um tarihine iliş kin günlük ilerlemelere bakıldığ ında, doğ rudan model, refleks Ay'ın, bir gerçekleş me zamanı olan Güneş 'e karş ıt açı yapmasına neden olur. Ancak bu sefer dikkat çekici olan Dwad'dır, Plüton'dan gelen daha yoğ un aktivite ve kaçınılmaz anneliğ in imzası ile - Ceres, Plüton'un karş ısındaki Dwad'da Yükselen ile birleş ir ve Boğ a Ay'ın tabanı ile kare oluş turur ve Yükselen ile Merkür'ün taban birleş imi buluş ur. Dwad Uranüs ve Plüton. Günlük ters açılar, reflekslerden Satürn ve Ay'a 2 derece ayrılmış durumda; bu, doğ uma yakın ve dinlenme ve barınma konusunda çaresiz kalan ve ikinci sınıf bir konaklamayı kabul etmek zorunda kalan bir kadının bitkinliğ ini yansıtıyor olabilir. Ama ah, Dwad'a tekrar bakın! Burada Meryem'in MÖ7 Mayıs 5'te görkemli çift Jüpiter'de yaptığ ı gerçek randevuyu görebiliriz! Jüpiter kavuş um Neptün tabanı, Ceres ve Uranüs'ün anne olduğ u bir Dwad MC'ye katılıyor; Dwad Jüpiter günlük sohbet Descendant'ta gülümsüyor. Gün dünyaya neş e ve kutsallık getirdi.



"The Days were Accomplished that She should be Delivered"

Ve sonunda Haç'a geliyoruz. Yıllık ilerlemeler büyüleyicidir, çünkü oğ lunun dünyevi hizmetinin dünyayı sarsan zirvesine giden üç veya dört yıl boyunca ilerleyiş ini göstermektedir. Dört yıl/derece geride, aynı anda üç ş eyin gerçekleş tiğ ini görebiliriz: Uranüs'ün ilerlemiş Yükselen üzerindeki ş oku; Cennetin Ortasındaki Jüpiter'in sevinci; ve Güneş , Neptün, Güney Düğ ümü ve Güney Düğ ümü refleksi üzerinde yolculuğ una baş lıyor. Güneş 'in Güney Ay Düğ ümüne ilerlemesi her zaman bir fedakarlık zamanıdır ve Meryem'in hayatında bu kutsal bir görevdir. Neptün onu normalliğ i aş maya ve kendisini tamamen oğ lunun, yani Tanrı'nın Oğ lu'nun ruhsal misyonuna kaptırmaya çağ ırıyor. Ş

Güneş i bu hayati parabolü tamamlamış ve Neptün'ün refleksine gelmiş tir: oğ lunu Tanrı'ya geri vermelidir.



Neptün'ün rafine ettiğ i ş eye ya da Güney Düğ ümünün teslim olmanızı gerektirdiğ i ş eye sahip olamazsınız. Bu annenin ruhsal görevi, ilerlemiş Dwad Ceres/Pluto/MC/IC'nin ilerlemiş Düğ ümleri ile buluş masında ve bu refleksin ilerlemiş Güneş 'le buluş masında yankılanır. Ayrıca Dwad'da Güneş Neptün'le kare açı yapıyor. Aynı mesaj Tutkudan önceki yıllık sohbette de tekrarlanıyor (aş ağ ıda): ş ok edici Uranüs IC'de, Jüpiter ve Neptün yükseliş te ve Yükselen Güney Düğ ümüne refleks veriyor. Ters haritanın Dwad ufku, merkezdeki yıkıcı Uranüs'e bağ lı olan Merkür ve Ay'ın karş ıtlığ ını taş ıyor

ve tüm bu geç Baş ak-Balık aktivitesinin karesi. Bir Dwad MC/Ceres kavuş um, gelecek trajik ayrılık konusunda bir kez daha ısrar ediyor.



Meryem'in, İ sa'nın çarmıha gerilmesine iliş kin günlük ilerlemiş haritası tamamen sevgi, keder ve yalnızlık. Satürn'ün soğ uk eli Dwad'ın her iki köş esindedir;

MC, Güneş ile Dwad düzeninin kendisindedir ve her gün taban tabanıyla kavuş um yapar. ilerlemiş Mars, taban Satürn, Venüs, Ay ve Dwad Ay'ın tümü buluş urken Dwad 7'de bu doruk. Olağ anüstü bir ş ekilde bu nokta 1'dir Sabian'ı Baş ak olan sembolü bir tepedeki beyaz haçtır. Ve eğ er Ay'ın paralaksı düzeltildiyse ona katılmak için bir derece kadar hareket eder. Ama Diriliş gününe gelindiğ inde o Dwad ufku

Dwad Pluto ve kök Neptün/Ğüney Düğ ümü ile birleş ecek ş ekilde 24 hareket etmiş olacak! En büyük manevi vahiy onu bekliyor! Önemli günler, önemli modeller. Dwad sohbeti MC ve Plüton'u Satürn'ün IC'ye tabanı yakınında bir araya getirir ve Güneş 'i Mars ve Güney Düğ ümü'nün kavramasına getirir. Dwad ufku radix Düğ ümlerini tutar. Dram, acı ve fedakarlık.



The Mother Surrenders Her Son

Tutkunun kalıpları kaçınılmazdır: Çarmıha Gerilme'nin kendisine geri dönün, onu Dwad'ın üzerinde ortalayın ve burada yine MC'de Ceres'i, ufukta ağ rılı bir Uranüs-Mars olan taban Plüton-Jüpiter ile sıralanmış halde bulacaksınız.

Dwad ay tutulması Venüs/Jüpiter/Düğ ümler ve Plüton'un hizalanmasına kare oluş turuyor. Uranüs ve Mars'ın ani ıstırabıyla yüklenen o Dwad ufku yine nerede? Beyaz haç ekseni boyunca. Zamanı 12:33 olarak değ iş tirin, Mary için bir Q haritası ve Dwad'da hala aynı enerjileri keskin odakta bulabilirsiniz: Torundaki Ceres, Venüs/Jüpiter/Düğ ümler ve Plüton ile MC/IC.



Yeni baskının revize edilen bölümü, tesadüfen, Çarmıha Gerilme'nin yıldönümü olan 3 Nisan 2009'da tamamlandı. O sabah son üç olağ anüstü ay haritasını eklemek için Solar Fire'ı açtığ ımda,

Ceres ve Plüton, Meryem, İ sa'nın Doğ uş u ve Tutku üzerine geniş letilmiş çalış maya, Plüton batıyordu ve Ceres yine 1 Baş ak'ta, Sabian'da IC'deydi. "manzaraya hakim olan beyaz bir haçla iliş kili derece. Ayar' Çarmıha Gerilme sırasında Dwad Mars da aynı derecedeydi. Daha ne yapabilirim söylemek? Desenler kendileri adına konuş uyor; ve Draconic haritası olmadan bu olağ anüstü bir tarihi ve manevi keş if yolculuğ u asla baş ladı.

* * * * * * * * *

Bu arada, Academe Koruları'nda Son olarak,...

en azından MÖ5 Mayıs İ sa'nın Doğ uş u için akademik destek de var (eğ er hala ihtiyacınız varsa!). 1995 yazında, aynı yazarın Ekim 1993 tarihli Science and Christian Belief dergisinde yirmi sayfalık bir makale keş fettim (daha doğ rusu, çarmıha gerilme hakkındaki makale kadar tuhaf bir ş ekilde burnumun dibinde belirdi) . Kuyruklu bir kuyruklu yıldızın belgelenmiş görünümünün yanı sıra birçok tarihsel ve çevresel faktörü açıklayan önceki makalenin ortak yazarı olan Profesör (ş imdiki Efendim) Colin Humphreys, sonunda İ sa'nın doğ umu için Mart ayından MÖ5 Mayıs baş ına kadar kendi seçimine karar verdi. O ve ben iletiş imimizi sürdürdük.

Tüm bu olağ anüstü kanıtlardan sonra, İ sa'nın o yer ve zamanda doğ duğ una ve dünyayı değ iş tiren hizmetini yerine getirdiğ ine inanmaya ikna olsanız da olmasanız da, iki ş ey tartış ılmaz bir ş ekilde doğ rudur: birincisi, olağ anüstü yayılmayı katalize eden benzeri görülmemiş bir ş ey olmuş tur. Hıristiyanlığ ın ve ikincisi, göksel tarihte gerçekten de insanın geliş imi için ideal bir model oluş turacak ruhsal gücü barındıran bir an vardı. Bu ş artlar altında bile, MÖ5 Mayıs göklerinde karş ılığ ını veriyor,ve MÖ4 Ağ ustos 24, yalnızca çalış mamızın ancak bazılarımız için bundan sonra ve sonsuza kadar Mesih'in geliş inden söz edecekler.



Torino Kefenindeki Yüz

Yazan: Ariel Agemian, 1935 (yazarın fotoğ rafı)



Yİ RMİ BÖLÜM:

BENİ M SONUM BAŞ LANGICIMDIR...

Boyutlararası astrolojinin bu ilk cildinin sonuna ulaş tık; ama çoğ umuz için bu yalnızca yepyeni bir astrolojik deneyim dünyasının baş langıcı olabilir. Dünyayı çevreleyen en büyük ejderha Ourobouros, akıllıca kuyruğ unu ağ zında tutuyor!

Disiplinimizi yirmi birinci yüzyıla taş ımak istiyorsak, yirminci yüzyılın Tropikal, 'yatay' benlik boyutu anlayış ına, Drakonik burç aracılığ ıyla her ruhun davranış ını birbirine bağ layan bu 'dikey' anlayış boyutunu eklememiz gerekir. geçmiş te karmanın, ilkenin ve mesleki dürtünün meyvelerine bugün de ulaş ıyor. Benliğ imizin bu (ve diğ er) yönlerinin ve en derin ruhsal irademizin karış ımı üzerine geleceğ imizi inş a ederiz.

Edgar Cayce, 'Yeryüzündeki her varlık, geçmiş te olduğ uş ey nedeniyle öyledir ve her an, baş ka bir ana bağ lıdır; bu yüzden Dünya'da bir misafirlik, yaş am ve deneyim okulunda bir ders gibidir.' Baş ka bir yerdeş öyle dedi: 'Yine emir bu yüzden, tüm aş amalara bakın; çünkü zihinsel, maddi ve ruhsal olan vardır ve bunlar insanın tepkisinin ve insan faaliyetinin aş amalarıdır. Maddiş eylere manevi yasayı, maneviş eylere de maddi yasayı uygulamayın. Zihnin Yapıcı olduğ unu ve Ruh'un Hayat verdiğ ini unutmayın; ve bunları kullanırken ve üzerinde yaş arken idealinizin O'nda olduğ undan emin olun.'

'Sahneye çıktığ ında farklı bir insan oluyor!' Bu, sıklıkla duyulan türden bir ifadedir ve yukarıdaki ifadelerin ış ığ ında, birçok insanın fark ettiğ inden çok daha anlamlıdır. Yaş adığ ımız seviyemize, deneyimsel Tropikal seviyeye veya mesleki Drakonik seviyeye bağ lı olarak en az iki farklı insanız. (Ayrıca, her burcun Dwad boyutuyla birlikte daha önceki birkaç bölümde değ indiğ imiz Yıldız ve Güneş merkezli de vardır. Bunlar artık 2019'da basılı ve dijital olarak yayınlanan 'Kutsal Oniki'de ele alınmaktadır .) Daha önce zengin yaş anmış hayatlara iliş kin sayısız örnekte gördüğ ümüz gibi, enerjilerini birleş tirebiliyorsak, bunları ayırt etmeyi öğ renmek için sürekli yapmamız gereken bir çalış ma olduğ u açıktır.

Maddi ve manevi sorumluluklarımız arasında dikkatli ve dolayısıyla etkili bir ş ekilde hareket ediyoruz. Cayce'nin sözleri İ sa'nın ş u sözlerinin anlamını yansıtıyor: 'Sezar'ın olanı Sezar'a, Tanrı'nın olanı Tanrı'ya verin.'

Dolayısıyla Ejder benliğ imize ulaş maya çalış mak her zaman uygun değ ildir; yeni bir kiş ilik yaratmak ve mükemmelleş tirmek, aynı zamanda ister Lütuftan ister birçok yaş amın öğ reniminden gelen değ erli armağ anları ruhsal akrabalarımızla paylaş mak veya daha geniş ve daha yüksek bir amacı yerine getirerek belirlenmiş bir rolü oynamak için buradayız. amacımız acil kiş isel kaygılarımızdan daha önemlidir. Benzer ş ekilde, hayat bizden daha büyük rolümüze adım atmamızı istediğ inde acil Tropikal ihtiyaç larımıza bağ lı kalmamalıyız. Bazen bu tür giriş imler sırasında ş ehitler verilir; Efsanenin Ejderhası, geleneksel olarak insanın kurban edilmesiyle yatış tırılır ve gerçekten de ruhun taahhütlerini, her birimizi içsel ejderha arayış ına bağ layan yeminleri onurlandırarak kendimizi sürekli olarak feda ederiz. Kurban ancak karmamızı tükettiğ imizde, Samsara'nın çarkından indiğ imizde ve kahramanlar sevinçle cennetteki evlerine getirildiğ inde sona erer. Evet, maddi ve manevi enerjileri birleş tirebiliriz ve sıklıkla birleş tirmeliyiz; ancak onları karış tırmamalıyız. Kiş isel olarak benliğ in Drakonik ve Tropikal boyutlarında Cayce'nin tanımladığı üç zihinden ikisine baktığımıza inanıyorum: 'ruhun zihni' ve 'fiziksel bedenin zihni'. Üç üncüsü manevi varlığın zihnidir ve astrolojik anlayışın daha yüksek seviyeleriyle iliş kili olabilir veya sırayla üzerinde bulunduğ umuz bu yaş am çarkıyla hiçbir iliş kisi olmayabilir.

Ejder burcunun anlamına dair iç görünün bize sağ ladığ ı değ erli bir ş ey varsa, o da kendi manevi doğ amızın bu zamanında ve hayati hatırlatıcısıdır. Ve eğ er Cayce'nin, geleneksel Hıristiyan uyanık zihninin eğ itimsiz olduğ u gerç eklere olağ anüstü eriş imine inanılacak olursa, bu bizim insanlık durumumuzun asil gerç eğ idir: 'Bazıları tarafından belirtildiğ i gibi, siz evrensel bir bütünün parç ası ve parç asısınız . bilinç veya Tanrı ve dolayısıyla evrensel bilinç veya evrensel farkındalık içindeki her ş ey; yıldızlar, gezegenler, güneş , ay gibi.' (Bu aynı zamanda Essene görüş ü gibi görünüyor.) 'Onları siz mi yönetiyorsunuz, yoksa onlar mı sizi yönetiyor? Onlar bir birey olarak sizin kullanımınız için yaratıldılar – evet, bu, Yaratıcının, Baba Tanrının senin hakkında düş ündüğ ü kısımdır. Çünkü sizler Tanrı'nın bedeninde bir parç acık gibisiniz; dolayısıyla düş ündüklerinizde ve yaptıklarınızda O'nunla birlikte yaratıcısınız.'

İ nsanoğ lu yine kendi kibirleri yüzünden düş me tehlikesiyle karş ı karş ıyadır; Zeki beynine ve onun harika makinelerine o kadar aş ık ki, Genesis'in ve genin kapısını kırması onu o kadar heyecanlandırıyor ki, bilgisiyle o kadar dolu ki! Hiç birimiz, gerç ek kökenlerimize ve nihai kaderimize karş ı, baş kalarına güvenli bir ş ekilde yol boyunca rehberlik edemeyecek kadar kör olmamıza izin vermemeliyiz. Ş ifa veren ve danış manlık yapan birçok kiş inin zaten bildiğ i gibi, en büyük rehberliğ in bizden değ il, bizim aracılığ ımızla geldiğ ini de unutmamalıyız . Maneviyatın sıklıkla psiş iklikle karış tırıldığ ı bir çağ da, bırakın astrologlar, birçok kılığ ında insan olaylarını bilgilendiren ve aydınlatan manevi bilgeliğ in koruyucuları olarak eski ve onurlu bir görevi yeniden üstlensinler. Doğ ru olduğ unu bildiğ imiz ş eye yeterince bağ lı kalmamızın, dünyevi Gölgemizi kendi koş ullarıyla astrolojinin gerçek olduğ una ikna etmeye çalış arak enerji harcamaktan vazgeç memizin de zamanı gelmedi mi? Materyalizmin çamuruna saplanıp kaldığ ımız için en kutsal yıldızlara ulaş mayı asla ümit edemeyiz. Sorulduğ unda, samimi ş üpheciye ve acemiye kanıt verin, ancak sonra hareket edin.

Açık.

Çünkü bu yolculuğ un sonu olmayacak; Bunu okuyan bazılarınız ş imdiden yeni bir zirveye ulaş mış olacak ve bu zirveden baş tan çıkarıcı taze manzaralar önünüzde baş ka bir ufka doğ ru uzanıyor. Yaş am, bilinç, anlayış , hepsi Varlığ ın tam merkezinden fış kırıyor, tüm tezahürleri dolduruyor ve evrenin yuvarlak kenarlarına taş ıyor, lavların kıtalarımızı kaldırıp hareket ettirmesi gibi sınırlarını zorluyor. İ nsanın ruhu sürekli yaratılış ın bir parçasıdır, yolculuğ umuz disiplinimizin daha yüksek anlayış ına yöneliktir ve her insan kendi özel ve kafa karış tırıcı yıldız yolculuğ undadır.

Yolda, 'Ejderha seninle bilmecelerle konuş acak ve senin hakkında senin bildiğ in kadar çok ş ey biliyormuş gibi görünecek' (The Flight of Dragons'da Peter Dickenson) 've Bilmecenin geleneksel cevabı 'İ nsan'dır. 'Adamım, kendini tanı.' Ejderhanın bilmecesini cevaplamak, onun baş ını ve kuyruğ unu ş imdiki zamanda sıkı bir ş ekilde kavramak, uzun geçmiş imizin tam olarak anlaş ılması yoluyla onun tehdidini - kendi kötü alış kanlıklarımızı ve hatalarımızı - bastırmaktır ve geleceğ imizin vizyonundan keyif almaktır. Ve geçmiş deneyimlerimizden doğ an daha yüksek, daha eski Drakonik benliğ in, vicdanın ve inancın sesi olarak bizimle birlikte geldiğ ini anlamaktır. Yogi Ramacharaka kitabında ş öyle diyor: '...bir ruh, Tek Ruh'a tamamen dahil olmadan en yüksek manevi aş amaya ulaş tığ ında'

Mistik Hıristiyanlık, 'artık bir kiş i değ ildir, bir ilke olara<u>k vardır'.(Vurgu bana ai</u>ttir) 'Fakat bu ilke cansız bir mekanik güç değ ildir; yaş ayan, bilen, aktif bir yaş am ilkesidir.'

Bu okült gerçek, insanların sözleriyle açıklanamaz, çünkü insanların bundan söz edebileceğ i hiç bir terim icat edilmemiş tir. İ leri seviyedeki bir öğ renci bile gerçeğ i ancak dolaylı olarak kavrayabilir. Ramacharaka burada, her zaman olduğ u gibi, Mesih ilkesinin bugün dünyadaki canlı varlığı bağ lamında konuş uyor ama aynı zamanda 1918'de Drakonik burcun keş finin bizim için neleri açtığını da öngörüyor. Yeni bir farkındalık düzeyine ulaşıldı; Artık anlaşılmaz tutkular tarafından yönlendirilmemize gerek yok, meslek duygumuzdan şüphe etmemize gerek yok, tüm bu sesler yüzyıllardır göründüğü halde açıklanamaz olan kendiliğinden içsel bilgeliğimizi artık inkar etmemize gerek yok.

Artık kendimizden en az ikisini tanıyor olabiliriz, tarihimizi anlamaya başılayabiliriz ve insan ruhunun parçalanmışı alevlerinin harmanlanmaya başıladığını, dönüş yolunda birleşik vizyonun giderek daha büyük ve daha görkemli ateşılerinde yandığını bilmenin sevincini yaşı ayabiliriz. tanrıya.

O halde bu son değ il çünkü bir odadan diğ erine, bir bilinçten diğ erine geçiyoruz. 'Çünkü o vaadde öyle bildiriliyor. Fiziksel bilinçte yaş amamıza rağ men, bu varlığ ın sıklıkla yaptığ ı gibi Venüs, Merkür, Jüpiter, Uranüs'ün bilinçlerine geçeriz; çünkü bunlar, O'nun her ruhun hemcinsleriyle olan iliş kilerinde ve onları kullanımında elde etmesini sağ layacağ ı daha yüksek bilince giden basamaklardır.' Edgar Cayce (2282-1)

'Tıpkı okyanusun senin tanrın olduğ u gibi; sonsuza kadar kirlenmeden kalır. Ve eter gibi kaldırıyor ama kanatlı. Güneş in senin tanrın olması gibi; köstebeğ in yollarını bilmez ve yılanın deliklerini aramaz. Ama tanrısallığ ınız varlığ ınızda yalnız ikamet etmiyor. İ çinizdeki çoğ u ş ey hâ lâ insandır ve içinizdeki çoğ u ş ey henüz insan değ il, sisin içinde uyuyarak kendi uyanış ını arayan ş ekilsiz bir pigmedir.' Halil Cibran 'Peygamber'



ΕK

BOYUTLARARASI ASTROLOJİ : ÖZET

Aş ağ ıdaki tekniklerin çoğ u artık tüm önemli astroloji bilgisayar programlarında mevcuttur; Burada temel Boyutlararası ilkelerin bir özeti yer almaktadır.

1. Bİ R ZODYAK, HERHANGİ Bİ R EKLİ PTİ K DÜĞ ÜMDE OLUŞ TURULAN ONİ Kİ NCİ HARMONİ KTEKİ DURAN DALGAYA AYNI VEYA BENZERDİ R.

örneğ in Bahar Ekinoks Düğ ümünde oluş turulan Tropikal Zodyak; Ay'ın Yükselen Düğ ümünde Ejderha Burcu; Ufuk/Ekliptik Düğ ümdeki Evlerin Doğ u Zodyak'ı.

2. BURCU KENDİ BURCU İ LE BAŞ LAR.

Bu kural, "ana" makro-zodyak olan RADIX'teki bir Burç zirvesinin düğ üm noktasında oluş turulan ve içinde oluş tuğ u Radix Burcu ile baş layan bir mikro-burç olan DWAD'yi içerir.

On iki sabit dalganın "ana" burcu Koç ile baş ladığ ından, ters yönde uygulanan aynı prensip Ekliptik Çemberi bir bütün olarak ARIES - Jeneratör, Zodyak'ın içinden çıktığ ı Yaratıcı Köken ve dolayısıyla bir tezahür olarak tanımlar. veya Baba'nın sembolü.

Bu daire içinde BABA ARIES, OĞ UL LEO ve KUTSAL RUH YAY'dan oluş an ÜÇGEN - Üçübir arada, Üçlü- oluş turulur.

Dwad'ların her birindeki birinci, beş inci ve dokuzuncu burçların bu üçgeni tanıdık DECANATES'i yaratır.

3. YÜKSEK VEYA DÜŞ ÜK FREKANSLI Bİ RİŞ ARET, AYRI ANLAM PAKETİ

yani bir İş aretin bulunduğ u düğ üm noktasında özelliklerde süreksizlik vardır.

biter ve bir sonraki baş lar. Bu, herhangi iki Dwad arasındaki eksik İş aret ile kanıtlanmaktadır; örneğ in, Radix Boğ a burcundaki Dwad, Koç ile biter ve Radix İ kizler burcundaki sonraki Dwad, kurala göre altmış lık burcu olan İ kizler burcuyla baş lar. Bir Zodyak, birbiriyle örtüş en ve karış an anlamların kademeli olarak ilerlediğ i bir spektrum gibi davranmaz.

4. İ Kİ VEYA DAHA FAZLA AYNI BOYLAM EKSENLERİ ZODYAKLAR Bİ RLİ KTE TINLIYOR.

İ İgili zodyaklardaki (makro veya mikro) iki cisim aynı Burcun aynı derecesinde veya çok yakınında bulunursa, bunlar "aynı dalga boyundadır", "aynı akoru vurur"; Eğ er kiş i ters derecedeyse, dairenin yarısı kadar uzaktaysa, birinciyle rezonansının bir oktavla ayrılmış müzik notalarıyla ortak bir yanı vardır. Bir eksene sıkı kareler de güçlübir ş ekilde aktif olabilir. Yine dairenin (zodyakın "dizisi") ikiye bölünmesiyle "notası"nın bir oktav daha yükseltilmesiyle karş ı karş ıyayız. Müzikte, birden fazla enstrümanda çalınan veya birden fazla ses tarafından söylenen aynı nota, hepsi birlikte rezonansa girdiğ inden güçlübir ş ekilde güçlendirilir. Aynı ş ekilde, kendi zodyak dizilerinde (Tropikal, Yıldız, Ejderha, Güneş merkezli, Dwad vb.) "aynı notayı çalan" iki veya daha fazla gezegen veya açının enerjileri ("sesleri") birleş tirilir ve uyum tarafından güçlendirilir.

Bir müzik teli üzerinde hareket eden ve orijinal notasının oktavlarını üreten parmakların görüntüsü belki de gerçeğ e sandığ ımızdan daha yakın; fizik artık her nesnenin kendi yerel uzayını büktüğ ünü öğ retiyor. Yani her gezegen ve enerji noktası, kürelerin müziğ ini yapmak için ekliptiğ in temel rezonansını kesebilir.

Bir eksene olan açı küreleri ideal olarak her iki tarafta 5 derece dahilinde ve kareler için 2 derece dahilinde kalmalıdır. Açıkçası, temas ne kadar sıkı olursa, enerjilerin birliğ i de o kadar saf olur ve örneğ in ilerlemeler, geçiş ler veya Güneş Yayları tarafından tetiklendiğ inde birleş ik eylemleri o kadar dramatik olur.

Tüm bunları uygulamaya koymak, aynı anda sadece bir zodyakla değ il, TROPİ KAL, DRAKONİ K ve SIDEREAL'in yanı sıra GÜNEŞ MERKEZLİ - ve bazen de Güneş 'in konumundan hesaplanan Radix haritasında oluş turulan zodyak - JEOSOLAR ile - alış kanlıkla çalış mak anlamına gelir - veya

Daha önce bahsettiğ imiz ORYANTAL.

TROPİ K HARİ TA (benim terminolojimde GEOTROPİ K veya GT) hepimizin aş ina olduğ u haritadır ve "yeni yaratılış ı", benliğ imizin "büyüyen ucunu", mevcut enkarnasyonun cisimleş miş ve çevresel olarak ş artlandırılmış kiş iliğ ini ifade eder. ve bunun sonucunda ortaya çıkan psikoloji. Bu benlik seviyesinde, baş a çıkma veya baş arısızlık yoluyla kendimizi ş ekillendirmek için maksimum özgür iradeye sahibiz. Bu, ne pahasına olursa olsun hakim olmamız gereken, aksi takdirde giderek bedensel dürtülerimizin ve arzularımızın kölesi haline gelmemiz gereken "küçük" benliktir. Olumlu niteliklerle dolu olsa bile, bu Tropikal kimlik özünde bencildir ve her zaman daha yüksek düzeydeki irade tarafından yönlendirilmeli veya izlenmelidir.

Sinastride, Tropikal haritalar arasındaki temaslar uyumlulukları veya potansiyel çıkar çatış malarını, benzerlikleri veya farklılıkları gösterir - ancak bunlar, onu etkileseler bile sonuçta iliş kinin gücünü, önemini veya uzun ömürlülüğ ünü belirlemez; "Bu ş ey ikimizden de büyük!" aslında anahtarı elinde tutuyor; güçlü iliş kiler derin iliş kilerdir, ruha veya ortak mesleklere dayanır ve onları görmek için diğ er seviyelere bakmamız gerekir.

EJDERHA HARİ TASI (GEODRACONIC veya GD), Koç burcunun ilk noktası olarak Ejderhanın Başı (Draco), Ay'ın Kuzeyi veya Yükselen Düğ ümü alınarak hesaplanır. Formül aşağıdaki gibidir:

GEZEGEN/AÇI – (eksi) KUZEY DÜĞ ÜM = DRACONİ K GEZEGEN/AÇI.

Bu benlik her birimiz için yaş amsal bir güç çekirdeğ idir, çünkü ruhun uzak ve/veya yakın geçmiş ten bu enkarnasyona kullanılmak veya çözümlenmek üzere kendisiyle birlikte getirdiğ i mevcut değ ere sahip her ş eyi ifade eder (çünkü burada karma var) ve ihtiyaç anında yararlanılacak. Kiş inin en derinden inandığ ı ilkelerin çoğ u burada bulunur; kiş isel bir inanç sistemi anlamına gelir ve hatta kalıcı bir kiş isel imaja kadar uzanabilir. Tropikal olandan daha eski ve bilinç açısından daha merkezi olduğ u için, yeni deneyimler kendi derin kalıplarını benliğ in özüne yerleş tirmeye baş layana ve daha önce olup bitenlere eklenene kadar bu, yaş amın büyük bir kısmı için kaçınılmaz olarak doğ ru olacaktır. . DRACO'yu danış manlıkta kullanmak, neredeyse parçalanmak üzere olan yaş amlara anlam ve amaç kazandırır.

Bu seviyede daha az irade özgürlüğ ü vardır; bu, ruhun enkarnasyondan önce yaptığ ı ve ihmal edilmemesi gereken taahhütlerle koş ullandırılmış tır. Bu, eski sorunları çözmek veya birlikte belirli bir iş yapmak için bir araya gelen ruhlar arasındaki daha önemli iliş kileri içerir. Draconic haritaları arasındaki temaslar, bağ ları ve yapılacak iş in türünü gösterecektir. GÜNEŞ -AY hizalamaları (kavuş um veya karş ıtlık) yaygın olarak Draco'dan Draco'ya veya Draco'dan Tropikal'e ve ayrıca ikisi arasında bir evliliğ in olduğ u veya geçmiş te olmuş olduğ u Tropikal'den Tropikal'e kadar bulunur.

Sİ DEREL HARİ TASI (GEOSTELLAR veya GS) Hindu astrolojisinin temelidir ve giderek artan sayıda Batılı astrolog tarafından kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bu zodyakın düğ üm baş langıç noktası hala bir gizemdir ve Sinetik Bahar Noktası (SVP) (Tropikal Bahar Ekinoksunun belirli bir dönemde bulunduğ u Yıldız Zodyak derecesi) yalnızca çok dikkatli araş tırmalarla belirlenmiş tir.) Bu nokta Michelsen ve Rosicrucian baskı efemeridlerinde "Olaylar" bölümünde listelenmiş tir. SVP'nin Fagan-Bradley versiyonuyla ince toleranslar üzerinde çalış tıktan sonra, kiş isel olarak bunun doğ ru Yıldız konumlarını sağ ladığ ına ikna oldum.

AYANAMSA, Yıldız Zodyakının baş langıcının bulunduğ u Tropikal Zodyak derecesidir. AYANAMSA + SVP = 360° yani bir gezegenin veya açının GS _{konumunu} bulmak için tek yapmanız gereken Ayanamsa'yı çıkarmak veya SVP'yi eklemektir.

Sidereal haritası ve onun hizalanmaları bir kez daha yeni benliğ i tanımlamak için ortaya çıkıyor - ancak bu daha büyük bir benliktir, artık Tropikal gibi ben merkezli değ il, kimliğ ini sosyo-kültürel bütünde oynadığ ı rolden alan bir benliktir. , bazı durumlarda saygı duyulsa bile hatırlanabilir.

Genellikle bu, bencil olmayan bir benlik düzeyidir ve irade özgürlüğ ü, yalnızca kiş inin insanlık ailesinin bir üyesi olarak mevcut görevine müdahale etmediğ i sürece uygulanır. Kimliğ i tamamen bütüne bu katkı üzerine kuruluysa görev zevktir; ancak kiş inin yaş adığ ı tek ş ey buysa, o zaman özel hayat zarar görebilir ve önemli kiş ilik veya karmik sorunlar olması gerektiğ i zamanda ele alınamayabilir. Buradan, çeş itli kimliklerden birinin çoğ umuza hakim olması kaçınılmaz olsa bile, varlığ ımızın her düzeyinde bilinçli - ve vicdanlı - yaş amanın ne kadar hayati olduğ u görülebilir.

zaman.

Günümüzde GS gezegenlerinin ve açılarının çoğ unlukla GT pozisyonlarının arkasında bir iş aret olduğ unu hatırlamakta fayda var; bu nedenle, örneğ in tüm Koç ve Akrep adamlarının askeri hayata veya diğ er mücadele veya liderlik alanlarına ideal olarak uygun olduğ unu varsaymak oldukça oldukça mantıklıdır. yanlış . Bu nedenle çoğ u astroloji ve meslek testi bu kadar berbat bir ş ekilde (ve ne yazık ki genel olarak bu kadar açık bir ş ekilde!) baş arısız oluyor çünkü yukarıdaki örnekte yalnızca beden benliğ i bu tür iş ler için biçilmiş kaftan ve daha büyük benlik daha fazla ş ey için tasarlandı. Balık ve Terazi'nin hassas arayış ları! Boğ alar ve Yaylar, Mars burçlarındaki Yıldız Güneş leri ile kamusal yaş amda gizli güçlere sahip olanlardır. Bu günlerde demir el neredeyse her zaman kadife eldivenle geliyor... koyun kılığ ına girmiş kurt.

Birlikte çalış an veya olayların bir araya getirdiğ i insanlar arasındaki sinastri her zaman Yıldız'ı da içermelidir; ve Sıradan astroloji, özellikle de tarihi öneme sahip olaylar ve bireyler üzerine yapılan çalış malarda çok önemlidir.

JEOSOLAR (GSL) ş u ş ekilde hesaplanır:

GEZEGEN/AÇI - (eksi) GÜNEŞ = GSL GEZEGEN/AÇI.

Bu, gün doğ umu haritasıyla aynı ş ey değ ildir; Bu kalıptan gelen genel duygu, koş ulsuz kiş i, spontan çocuk, en özgür ve bencil benlik duygusudur! Bu tabloyu bireyin gerçek çocukluk davranış larıyla karş ılaş tırmak ve bunların yetiş kinlikte nerede ortaya çıktığ ını görmek büyüleyici! "İ zole ve sıkış ık Güneş ler" olgusu burada Geosolar Balık/Koç burcundaki gezegen kümelerinin varlığ ı veya yokluğ u ile vurgulanmaktadır.

Tüm bu Radix seviyelerinde gezegenler ve açılar arasındaki geometrinin aynı kaldığ ını belirtmek gerekir; tüm yönler ve orta noktalar aynı kalır; tüm kimlik değ iş imlerinden, deneyimsel bağ lamdaki tüm değ iş imlerden geçen psiş edeki temel dinamikleri tanımlar.

DOĞ U HARİ TASI (VEYA), Yükselen'den baş layarak on iki Eş it Ev ile aynıdır; bu önemli farkla;

Evler Burç olarak kabul edilir, ancak gezegenlerin bu burçlar içinde kesin konumları vardır.

Doğ u Burçları herhangi bir Zodyak'ta olduğ u gibi. Bu, tüm zodyakların en kiş isel olanlarından biridir ve araş tırmada kiş inin gerçekte ne istediğ ini gösteriyor gibi görünüyor - yapmaya itildiğ ini (GT) veya yapmaya itildiğ ini (DR) veya yapmaya mecbur olduğ unu (GS) değ il. Bu daha çok kiş inin 'rahatlık bölgesi'dir. Yaş am sahnesinin seçilmiş köş elerinde gerçekleş en ana eylemin Evler tarafından çizilen resmine ayrıntı katıyor. Uygulamada bu seçimler yaş am boyunca çok az değ iş iklik gösterir, ancak kendilerini çeş itli ş ekillerde ifade edebilirler. Bir kez beş inci ev insanı, her zaman beş inci ev insanıdır! - Her ne kadar çizim yerini spora, sonra aş k iliş kilerine, sonra ebeveynliğ e, daha sonra yaratıcı yenilenmeye veya örneğ in bir çocuk oyun grubu iş letmeye bırakabilir. Ve tüm bu faaliyetin ifade edildiğ i İ ş aretler, çeş itli zamanlarda hakim olan nefis boyutlarına göre değ iş ecektir.

HELİ YOSENTRİ K HARİ TADA (HELİ OTROPİ K veya HT), karmik Draco'nun olası istisnası hariç, tüm kalıpların en "kaderi" gibi görünüyor.

Bu, egonun üzerinde çok az kontrole sahip olduğ u veya hiç kontrol sahibi olmadığ ı, kabul edip onunla uzlaş maktan baş ka seçeneğ i olmayan, yaş amlarımız üzerindeki bir kutsama ve lanetler modelidir. Gerçekten iyi ve kötüş ansımız gibi görünüyor.

Ancak bunda basit bir kaderden daha fazlası var, çünkü bu boyuttaki zor yönler aynı zamanda en derin kusurlarımızı da acı verici bir doğ rulukla tanımlayabilir ve kolay yönler doğ amızın problemsiz kısımlarıyla ve hayatımızın bizim için zor olan kısımlarıyla eş leş ir. her zaman iyi sonuç veriyor gibi görünüyor - çoğ u zaman kıskanılacak derecede öyle. Kusurlardan bazıları, geliş me eksikliğ ini ve deneyim ve eğ itim ihtiyacını yansıtan yetersizlik alanları gibi görünmektedir; bazıları olabileceğ imiz kadar nazik ve düş ünceli olmamızı engelleyen engeller; bazıları ruhun, eski kıskançlıkların, korkuların ve nefretlerin hala canlı ve iyi durumda olduğ u, hayatlarımıza ve dokunduğ umuz tüm diğ er hayatlara acı ş iddet tohumu ektiğ i, ruhun kısır köş eleridir. Bazı kusurlar, ilgiye, güce veya ş ehvetli zevke yönelik eski açgözlülüğ ün kalıntılarıdır.

Pek çok insanın baş ına gelen ş ey, o kadar kötü davranmış olmalarıdır ki, sonunda hatalarıyla karş ı karş ıya kalırlar ve o kadar ş ok olurlar ve piş manlık duyarlar ki o andan itibaren çok daha iyi bir insan olmak için çok çabalarlar. Bu değ iş im isteğ i, Heliosentrik haritanın en yakından yaklaş tığ ı ebedi Benlik olan manevi bilincin derin kalbine kaydedildiğ inde, katı kalıplar hiçbir ş ekilde tezahür edemez.

günahlar kadar uzun. Bunun yerine, bir zamanlar eski halimiz kadar kaçılması zor olan hastalıklar, sakatlıklar veya diğ er kiş isel sorunlar olarak yaş amlarımıza yönlendirilirler. Bu, sevmeyi reddetmemizin ödediğ imiz bedeli gibi görünüyor. Sonunda Sevginin kabulüyle ve ruhsal iyileş me umuduyla maddi acılara da katlanmak gerekir. Bundan kurtulmanın tek yolu, duaya verilen bir cevap olan Lütuf eylemidir; ve çoğ u kiş i için bu, yaş amı boyunca asla gelmeyecek. Ancak beden ve maddi dünya ölümle bir kenara atıldığ ında, ruh nihayet baharda temizlenebilir ve kendi yarattığ ı hapishaneden kurtulabilir.

Göreceli olarak kusursuz olan bazı ruhların, gönüllü bir meydan okuma olarak üzerinde çalış ılması zor Helio kalıplarıyla enkarne olabileceğ ini eklemek gerekir; bu, ya baş kalarına yardım ve ilgi yoluyla büyüme fırsatı sağ lamak ya da bazılarının yükünü kaldırmak için gerekli olabilecek gönüllü bir yüktür. dünyanın karmik ağ ırlığ ı. Ayrıca yukarıda açıklanan hatalı davranış ların bir kısmı aslında ruhsal cehalet veya düpedüz kötülükten ziyade doğ uş tan gelen hormonal/metabolik dengesizliklerden kaynaklanabilir. Helio haritasındaki konular çok önemlidir ve bütün varlıklar olarak temel yaş ayabilirliğ imiz ve canlılığ ımız açısından merkezi öneme sahiptir; kiş iliğ in desteklendiğ i veya engellendiğ i temel fizyolojik yapımızla evlenme eğ ilimindedirler. Bu nedenle aceleci ahlaki yargılarda bulunmamak, buradaki fiziksel ve davranış sal konuları anlayış , dürüstlük ve özenle araş tırmak çok önemlidir. Ancak Güneş merkezli seviyede "kendimizi bilindiğ imiz gibi tanıyabileceğ imize" inanıyorum; Kendi manevi gerçeğ imizin kalbinin derinliklerinde, Tanrı'nın bakış ı altındayız.

TÜM BU SEVİ YELER eksenel hizalanmalar ve sempatik zodyak rezonansları aracılığ ıyla etkileş ime girer. Böyle bir eksenel temasın geldiğ i boyut, benliğ in kendini hissettirdiğ i alanı gösterir. Ş iddet yanlısı suçlularla ilgili bir çalış manın bu açıdan en ilgi çekici olduğ u ortaya çıktı; "kötü huylu" gezegen kümeleri zaman zaman belirli açılarda toplandı; yine de, bir adamın nasıl daha iyi bir hayat yaş amayı seçebileceğ ini (GT), diğ erinin karmasını nasıl mahvettiğ ini (GD), birinin bedeli ne olursa olsun hatırlanması gerektiğ ini (GS), diğ erinin nasıl olduğ unu gösteren farklı seviyeler vurgulanacaktı. kaderi tarafından ruhundaki korkunç karanlıkla yüzleş meye sürüklendi (HT).

HER SEVİ YEDE bireyin kesin bir tanımı DWAD tarafından verilir ve (mümkünse) SUPERDWAD'in ayrıntılandırılması yapılır.

On ikinci harmonikte olduğ u gibi, Dwad'ı elle hesaplamak için her grafik faktörü on iki ile çarpılır ve derece ve dakikaya dönüş türülür boylam - ancak İ ş areti orijinalinden, tabanından, iş aretinden görsel olarak bulunabilir konum; her 2½dizi "Ana" iş aretinin 'si bir mikro iş arete dönüş ür ve (daha önce açıklandığ ı gibi) ana iş aretin kendisiyle baş lar. Koç baş lar Koç ile baş lar ve Balık ile biter, ancak Boğ a, Boğ a ile baş lar ve ile biter Koç, Oğ lak, Oğ lak burcuyla baş lar ve Yay burcuyla biter, vb.

Örneğ in, 22'de bir Güneş 21' Yay burcu artık LEO sektöründe düş ecek:

12x22 10 21' = 268° 12' = 28° 12' Yay... ancak ş u anda bu konumda değ il 10 imzala ama 28° içinde 12' LEO.

Elbette artık gerçekleş tirmek için muhteş em bir bilgisayar programı seçeneğ imiz var. Bu hesaplamayı bizim için yapın ve Dwad'ı harita çarklarında sunun.

Dwad, belirli ilgi alanlarını tanımlamada çok güçlüdür ve kiş inin veya olayın karakteri; geçiş ler, ilerlemeler ve diğ er yönler Radix gezegenlerinden ve açılarından Dwad ve bunun tersi önemli bir unsurdur ince ayar yapılması ve mevcut asteroitler listesinden seçilen asteroitlerin kullanılması yüzlercesi size bunların ne kadar doğ ru olduğ unu hızlı ve net bir ş ekilde gösterecektir. açıklamalar ş öyle. Örneğ in ş arkıcıların listelerindeki müzikal asteroitler, besteciler ve diğ er oyuncular her zaman çok güçlü bir konumdadırlar ve HILARITAS asteroitinin bir araya getirdiğ i komedyenler ve mizahçıların çizelgeleri Iş ıklar ve Açılar ile dramatik bir ş ekilde.

Dwad bize formun ardındaki fikri gösteriyor gibi görünüyor ; genellikle daha az bariz, daha az acil, ancak daha yakından tanıdıkça bizi Kiş inin veya kiş inin daha derin, daha ince ama çok daha spesifik özellikleri fenomen. Gerçek benlik, daha geniş bir alana derinlik ve ayrıntı eklemek için ortaya çıkar. Boyutların herhangi birinde ve tümünde tabanın verdiğ i resim. Herhangi birini incelemek Dwad'ı eklemeden grafik, genelleme pahasına genelleme riskini göze alır. gerekli doğ ruluk. Ne kadar rafine ve özel olursanız analiz, bu konuda ne kadar alakalı ve test edilebilir olursa o kadar fazla olur kritik yaş .

Dwad iş i için makul düzeyde doğ ruluğ un gerekli olduğ u takdir edilecektir; ile

Superdwad'ı inceleyin, zaman ve yer kesine çok yakın olmalı, aksi halde hatasız çalış ma imkansızdır. Radix'te en yakın dakikaya kadar doğ ruluk arc, Superdwad'da her iki tarafta 1¼e kadar hata payı yaratır. Eğ er ondalık dakikalara kadar çalış abilirsiniz, bu on kat artacaktır.

ÖZETLE -

Otantik manevi Benlik (HELIOCENTRIC), oynanacak bir Rol (SIDEREAL), çözülecek Karma (DRACONIC) ve üzerinde çalış ılacak, ustalaş ılacak ve öğ renilecek bir beden/yeni kimlik (TROPICAL) ile enkarne kiş ilik (GEOCENTRIC) aracılığ ıyla tezahür eder - hepsi bunların tümü Kimliğ in temel yönleridir ve faaliyetleri EVLER tarafından odaklanılır ve teş vik edilir. Tüm seviyelerdeki RADIX ş eması, benliğ i en maddi, en yoğ un ve en genel haliyle tanımlar; DWAD her düzeyde gerçek, süptil benliğ in belirli ayrıntılarını ekler. zihin, formu canlandıran fikir.

Daha baş ka boyutlar ve ayrıntılar da vardır; ancak yukarıdakiler temel yapıyı oluş turur.

* * * * * * * * *

ÇALIŞ MAKİ Çİ N FAYDALI Bİ R GÖRÜNTÜ, Bİ R AĞ AÇTIR ORMAN:

Tüm büyümenin baş ladığı ve devam ettiği ve onu çevresindeki dünyanın yaş amına sabitleyen ağ acın kökü Helio haritasıdır. Ağ aç kesilse bile sağ lıklıysa hayat kökünden yeniden baş layabilir. Hastalıklıysa ya da yetersizse, optimum koş ullarda bile hayat her zaman bir mücadele olacaktır.

Ağ acın tacı, benzersiz yıllık yaprak, çiçek ve meyve büyümesiyle, bireysel büyüme yaş amına bir deneyim katmanı ekleyen Tropikal haritadır.

•••

Önceki tüm büyüme mevsimlerinin anılarını ve güçlerini taş ıyan ağ acın gövdesi - Draconic.

Ormanın bir parçası olan ağ aç, ekosisteme, kolektif yaş ama katkıda bulunan ve deneyimlerinden etkilenen Yıldız haritasıdır.

* * * * * * * * *

Geçiş Ejderinin Baş ının kullanılması, taban haritasının zodyaksal olarak bu noktayla iliş kili olduğ u GÜNCEL EJDERHA'yı üretir.

Ruh büyümesindeki Karmik olaylara veya aş amalara iliş kin güçlü ve önemli yeni Yönergeler dizisi.

* * * * * * * * *

A öznesi ile B öznesi arasındaki Synastry'de, B'nin Kuzey Düğ ümünü kullanarak A için bir Draconic haritası oluş turulabilir veya bunun tersi de geçerlidir. Ben buna 'DEĞ İŞİ M DRACONİ K' veya X Tablosu diyorum. Şu ana kadar bize A'nın B'den, B'nin de A'dan ne beklediğ ini ilkeli davranış ve manevi tepki açısından gösteriyor gibi görünüyor. Bu tür beklentiler iliş kilerde derin hayal kırıklıklarına yol açabilir, dolayısıyla bu çizelgeler dikkatli bir şekilde incelenmeye değer olabilir.



Prayer of The holyTwelve

- ∀ Teach me how to have, m and how to share,
- Teach me how to root,
 y₀ and how to grow.
- Teach me how to love, and to be free.
- To be of service;
 * and to come to Thee.

Rev Pam Vinç

Mary Programme